

SUSKE EN WISKE

DE MOLLIGE MEIVIS



WILLY VANDERSTEEN

DE MOLLIGE MEIVIS



S

Standaard Uitgeverij
Antwerpen-Amsterdam

TANTE SIDONIA, SUSKE EN WISKE VOLGEN DE 'MERCATORNETEN' LANGS DE SCHELDEOEVER EN BELANDEN IN RUPELMONDE

Wie is die late met z'n muls alseert rystmanschotel?

Dat is Geraard Gerner alias Mercator, eert wereldberoemd aardrijkskundige. Hier in Rupelmonde geboren in 1512.

Maak eens een foto met mij aan zijn zijde, Wiske!

Pas op dat hij niet beweegt hé, tante!

Ja, Marie, dat is Mercator, maar ik wist niet dat hij getrouwd was!

Kom, dit is de graventoren met zijn grondvesten uit de 14de eeuw!

Eerst afdalen in de onderaardse gang die naar het galseveld leidt!

BOE!

Schaamt je je niet, Wiske! Met je flauwe grap... hier daar waar mensen aan de gals bengelden!

Kom nou zeg, dat is eeuwen geleden!

EEEK!



Onder het glas lag een kaart uit de 16^{de} eeuw van een medewerker van Mercator, een zekere Artolius!



Gelukkig is de kaart niet beschadigd. Wat is er voor bijzonders aan, Suske?



Kijk eens naar die vlek. Er staat een tekst onder!



En wat zou dat? Jij bracht hem aan 't licht door die ruit stuk te slaan!



Interesseert me niet. Wie weet wat ik moet betalen!



Ik weet het al, tante, hier is de bewaker!



EN TERWIJL TANTE SIDONIA DE SCHADE BETAALT.

Formidabel!



Je hebt een geheime boodschap aan het licht gebracht!



Ik heb die vlek verwijderd en kijk eens!



Fantastisch! Mogen we die kaart meenemen?

Ben je gek?



Moet dat? Maar desnoods kan ik wel even de halve-gare uithangen!



Top, Wiske, maak vlug een foto. Professor Barabas zal wel uitknobelen waarover het ging!









Ziezo, hier zijn we dan!
Rupelmonde, anno 1541!

We gaan dadelijk naar Mercator, die
zal wel weten waar Artolius is!



Ik vraag even de weg daar
aan die stakkerd!

Een aalmoes,
alsjeblief!

Heb je dat gebrek
al lang, vriend?



Ik ben er mee
geboren, heer!

Met die wiel'tjes?



Pak aan, stakker. Een carolusgulden! Jk zag
het direkt, arm maar oerlijk, hè!



Arm wel!



Hier is het! Laat mij het woord maar
doen. Jk ben nogal vlot!



Dat duurt nogal lang! Jk
zal eens door t sleutel-
gat roepen!



HÉ GERAARD! Schiet
eens een beetje op!



Het huis van Artolius is gemakkelijk te vinden.
Barbara, en je moet me nog helpen!

Waarmee, Geraard?

Met de vele opdrachten die
nog liggen te wachten voor
Keizer Karel en de Kanse-
lier!



29

Werk dan maar rustig
verder. Jij zult nog een
beroemdheid worden.
Voor jou richten ze hier
nog eens een standbeeld
op!

Een standbeeld? In
de gevangenis komt
hij nog eens met zijn
opdrachten voor
de Lutheranen!

EVEN LATER STAAN ONZE VRIENDEN WEER
OP STRAAT EN ZE SPOEDEN ZICH NAAR HET
HUIS VAN ARTOLIUS.

Daar is het!



De deur staat
open!

30

Meneer Artolius!

Vollek!



Er antwoordt niemand!
Eigenaardig!

Gaan binnen!



Allemachtig!



31

Wie ben jij? Wat is er gebeurd?
Spreek dan toch, man!

MMMMM!



Zo zal het
beter gaan!

Ik ben de huisknecht.
Mijn meester Artolius
is ontvoerd!



En knappe dochter Veerle...
ook ontvoerd?



32



Niets zeggen, vader! We kennen de snode plannen van deze alchimist, maar we zullen niet toegeven! De mensen....



..zullen je lynchen als je begint met het produceren van stinkende dampen.



En dan je viezigheid in onze schone Schelde gooien, hè!



37

Allemaal larie en apekool. Ik zal mijn wil doorzetten en jullie zullen me daarbij helpen!



Geef haar met de karwats, dan zal ze wel spreken!



NEE!!

38

INTUSSEN ZIJN ONZE VRIENDEN OP DE SCHELDEOEVER AANGEKOMEN.



Dat moet de boot zijn waarop Artolius gevangen zit!

Hemel! Veerle wordt bedreigd!



39

Direkt stokje voorsteken! Dochter van... Tolijs redden net iets voor Jerom-meke!



Hemel, Jerom... wat scheelt eraan? Waarom blijf je nu op eens staan?



Zie je dat dan niet?









Had Veerle, onder water, net bij poezelig handje toen Chemismos haar in meivis omtoverde.... snik!



...Jerommeke, héél véél ongelukkig...Snik!...Wou Tolius om hand van Veerle vragen...!



Hahaha.... Hij wou haar hand vragen en krijgt haar staart...WAHAHA!



Trek het je niet aan, jong. Je kunt je lief nog altijd opeten....hahaha...met een uitje en wat goeie boter! WAHAHAHA!



Als je niet aanstonds ophoudt, Krijg je een opdonder... Jk zie het al aankomen!



Dat had je wel wat eerder kunnen zeggen!



Hoer is het met meneer Artolius Suske?

Een vrij diepe wonde aan zijn schouder, Wiske, maar hij komt al bij!



Waarom werd je eigenlijk ontvoerd?

In opdracht van de Hertog van Gilluk tekende ik een kaart..



..van de plaats waar hij zijn magisch kristal verborgen houdt. Chemismos wil dat kristal bemachtigen.



En waar is die kaart?

Jk heb'm op mijn borst verborgen... wacht!



?...HEMEL! De kaart is weg! Jk moet'm aan boord van de kogge verloren zijn!



En die vaart net weg!

WAT?









En nu niet langer leuteren! Hijs alle zeilen, en vluog wat! Gaan we Chemismos achtervolgen of niet!



EVEN LATER BEUKT DE PLOMPE BOEG VAN DE "PAVILJOENPOON" DOOR DE SCHELDE!



69

Dat is pas leven! Het roer stevig in de hand, terwijl de zilte wind m'n gouden lokken streelt.



Je gouden wat?

Mond dicht of je krijgt m'n schoen op je facie, hoor!



TUSSEN JUCHT CHEMISMOS AAN BOORD VAN DE KOGGE!



70

Drink, mannen! Eindelijk heb ik het plan in handen! Het magisch kristal is eindelijk van mij!



Hier op deze oevers, waar nu onnozele koeien grazen, zal ik werkplaatsen oprichten!

Gaat dat niet stinken?



BAH!... De stank der welvaart zal het zijn!

Ga je daar dan niet van dood?



Dat kan wel, maar ik zal er dik aan verdienen!



Boot in zicht! We worden achtervolgd!!



72













Je hebt groot gelijk, vriend! Zulke duivels-kunstenaars bestaan!

Zie je nu wel!



Zeg mij waar de baljuw woont, opdat hij die ketters kan inrekenen als ze in het dorp komen... Hier een Carolusgulden, voor jou!

Dank u, Heer!



Hier woont de baljuw, heer! Een norske en gevaarlijke man!



Haha, het kan niet beter!

Heer baljuw, reken die ketters in! Het zijn gevaarlijke kerels! Is deze zak met goudstukken genoeg?

Hiervoor smijt ik hen in de diepste kerker!



Daar is een dorpje!

Eindelijk, ik stik van de dorst!



Daar is een herberg. Het schijnt er lustig toe te gaan!

Hoe kan het anders, langs de Schelde, met al die vreemdelingen!



Duitsers, Friezen, Hollanders, Spanjaarden en Portugezen! Je vindt hier van alles!



Als Lambik dorst heeft, mag iedereen meedrinken! Een rondje voor de hele kroeg!

Wat heb je zoal, waard?



Oosterlinc, duur Hamburgs bier! Of Patois, inheemse wijn van de Leuvense wijnbergen!

Dat moeten ze zijn! Vlug de baljuw waar schuwen!

TERWIJL DE DUISTERE FIGUUR WEGHOLT OM DE BALJUW TE WAARSCHUWEN..



..GEEFT LAMBIK AL EEN VOLGEND RONDJE.

Salute Senior! Om uw gezondheid!

Prost, dornerwetter!

Nee, Lambik heet ik!



Wordt dit gratis aangeboden? Wat ontzettend leuk, zeg!

Jij bent zeker...



Hollander!

Dat dacht ik al!



Wat hebben jullie daar in dat wasentje?



O... heu....



Verraad ons niet, hè Lambik of we krijgen herrie! Die kerels zouden het niet besprijen!

Dacht je dat ik dat zelf niet wist!



Vooruit, kerel, vertel op! Wat heb je daar in die mand op wieltjes?

Een vis!



Stik! Wat heb ik nu gezegd!



Hahahaha!

Oef! Het valt nog mee!

Komaan, jongens, we gaan aan de loos hansen!



OO! Wat een schattige baby!





Meneer is de vader zeker?

Hee.. heu...



Het lijkt als twee druppels water op u!



Geef de mevrouw eens een mooi handje!



Jerommeke, help! Die dikke gaat mij raken! Ik ben bang!

WOEA!



Een sprekende vis! .. Ik val flauw!



Wat? Dan zijn het ketters!

Dat dacht ik al! Toveraars zijn het, senor!

Dan moeten ze op de brandstapel! Dornetwetter!



Jakkes! Het gaat hier warm van ongeduld om worden!

Sta al te trappelen van ongeduld om worden! Het lijkt als twee druppels water op u!



Vooruit, we zullen die heksen eens een konij kleiner maken

moet wel waar-schuwen, kan ook kwaad worden!



Daar yak aar!

Laat me niet lachen! .. Moet nog veel spek eten om Jerommeke neer te leggen.

BONK



Willen niet luisteren! Nog even flink er tegenaan gaan!

Oei!

Do!

ALW!





Hemel, ze schieten haar overhoop!... WISKE!



KNOTS



Er is niet door te komen! Het stikt buiten van de soldaten en... ze hebben vuurwapens!



Barrikadeer de deuren, het wordt menens!



Jakkes, hier liggen de wapens nog van die kerels die Jerom er uit heeft gekegeld!



Geef hier, Suske, dat is iets voor mij! Op de kermis was ik daar een ster in!



VERROEST! Dat mormel gaat niet af!



Vodden! Troep! Joep, weg ermee!



WOEA!

TONK

BANG



ONZE VRIENDEN VERDEDIGEN ZICH DAPPER....



....TOT SUSKE OPEENS NAAR DE ZOLDERING KIJKT!

EEK!







EVEN LATER HEEFT JEROM VEERLE WEER UIT HET WATER GEHAALD.

Moet bij Jerommeke blijven! Beloof je nooit meer boos te zijn... Wil je liefde niet verliezen!



't Is om je te besmeuren! Zie hem daar zitten..... De dubbelgespiede!... Nog erger dan een verliefde chimpansee!



Verstop je in het riet, Lambik, er komt een kar aan!



Als ik er zo onnozel uitzag, zou ik me nog niet durven laten zien!



Hebt het zelf gezegd!

BOING



LATER.

Hier zitten we nu!

kunt ook gaan staan!



Onze boot is gezonken en Chemismos is allang weg!

Laten we er dan achteraan gaan!



Met wat?



HOERA!







Hou op! Ben je gek geworden? Ik zit met m'n hoofd tussen de schroef!



Al gehoord... last van geluidshinder!



Dat komt er van, hè, Lambik, als je overal je neus tussen wil steken!



Kijk eens, Wiske, hoe hoog we al zitten!



Oei, beginnen ze daar nu ook al mee! Wacht tot ze met straaljagers komen! Da's nog veel erger!



Straaljagers? Wat is dat?



Weet ik niet, maar da's nog veel erger!



LATER... We zijn aan de monding van de Scheide en nog steeds geen spoor van Chemismos!



Vlieg dan maar recht naar de Rijn. De Hertog van Giluk woont in Duisburg aan de Rijn!

Ben je nog niet moe, Jerommeke?



Moe worden van aan dat molentje te draaien? Zoiets kan toch het kleinste kind, Wiske!



Dan eens aan kleinste kind geven... Mag karwei overnemen!



Hemel, Lambik, doe iets! We storten naar beneden!



Als ik er het handvat weer in krijg, laat ik de schroef weer in de goede richting draaien, Wiske!

Oppassen voor schok!



WOEA!



Dacht ik al... Kleinste kind mee tussen zwengel gedraaid!



OEF! We stijgen weer!

Gelukkig maar, of ze hadden ons beneden met stofser en blik bijeen kunnen veegen. Hoe heb je dat gedaan, Jerommeke?



Nieuwe zwengel... groot formaat... Licht goed in de hand!



LATER! Waar zijn we hier? We vliegen boven een stad!



Duisburg! Dan moeten we vlak bij ons doel zijn, het kasteel van de hertog van Gilluk!

?









HAHAHA! Ze zijn op een rots gelopen! Ze zinken!



HEI! Wie een put graaft voor een ander, valt zelf met de oude koeien in de sloot van de porseleinwinkel, hè!



HELP! We kapseizen!



KIJK UIT! Het kanon rolt naar beneden!



...



BOEM! HOEPSA! Kijk, daar geniet ik nu van, kijk!



BANG

KNOTS



Achterbakse krabbekokers! Mottige kwakkels! Een mens in de rug danvallen, hè! Kom hier, dan zal ik jullie varkenssnuiten in elkaar slaan!

Lambik, hou op met de hele streek bij elkaar te schreeuwen! Het roer is kapot!



Je hebt gelijk, Wiske! Met een kapot roer...



ROER?...

KAPOT?



Schelmachtige schurken! Scheve schaatsers! Schele schelvisen!



Kan roer niet houden... Storten neer!



ALLEMAGHTIG! Hieronder is het kasteel van de hertog van Gilluk!

Dat is een meevaller!



Tracht af te zwenken en in het kasteel te landen, Jerommeke!

Vlugger gezegd dan gedaan!



HOERRA! Prachtig gedaan, Jerommeke! Precies op de binnenplaats!



Wat betekent dat allemaal! Waar komen jullie vandaan?



Wie is die gekke kwibus met z'n vislijn?

Stil, Wiske!



Dat is de hertog van Gilluk in hoogst eigen persoon!



De hertog staat tot ver buiten de grenzen bekend als een verwoed en knap visser, hè hertog!



Ja, dag Jan, hou maar op met dat geblèr en schelvisogentrekken, hoor!



SCHELVIS? Knip! Jk heb hem!

Hé, hou je gemak, hè!



Wie zijn jullie en wat komen jullie hier doen?



Wij komen van Artolius... De man die het plan maakte waar uw magisch kristal zich bevindt!



Is het waar dat je er mee in de toekomst kunt kijken?

Ik zeg jullie niets! Ik vertrouw het niet!



Trouwens, het is geen kristal. Het is een magisch oog!



Maar je loopt gevaar! Hier vlak in de buurt ligt een schip! Chemismos en z'n bende willen je magisch oog bemachtigen! Zij hebben de kaart van Artolius!



Jullie maken mij wat wijs om zelf alles te weten te komen!



Waar ga je heen, Jerom?

Naar Chemismos!



Niets! HEMEL! Zouden ze verdronken zijn? Er is niemand meer dan boord!



Geen tijd verliezen... Misschien al onderweg naar magisch oog!

We moeten de hertog waarschuwen!



EVEN LATER. Je moet ons zeggen waar het magisch oog is, zodat wij het kunnen verdedigen! Chemismos misschien al onderweg... Tijd dringt!



Goed, ik zal het zeggen!... Op één voorwaarde!



Toe, zeg het dan!







TERWIJL DE EERSTE
DUIKERS UIT DE KLOK
NAAR DE GANG ZWEMMEN..



...ONTWAKEN SUSKE EN WISKE
IN DE KELDER, ALS EERSTEN,
UIT HUN VERDOYING.



Hemel! Waar ben
ik? Wat is er ge-
beurd?.. Veerle is weg!

Dat komt van de wijn! We
moeten Jerom en Lambik wekken!



Kijk naar die idiote gelukkige uit-
drukking! Ze slapen vast nog uren!



Je hebt gelijk, Wiske!
Ze zijn met geen kanon
wakker te krijgen!



We zitten als
ratten in de
val, Wiske!

En ga jij daar zomaar
blijven zitten? O, was
ik maar een muis!



Ik zou doorzetten!
Niet ongeveert! Ik zou
een uitweg zoeken
en vinden...



Zelfs met
geweld!



HELP!



Alle machtig! Ze is dwars door
de vloer gezakt!! Wiske..WISKE!



Zeg dan
iets!



Ik heb een geheime gang ontdekt!

Wacht, ik kom!



Deze gang loopt naar beneden, maar waarheen?

Hij zal wel ergens uitkomen!



Een trap! We gaan steeds dieper!



We dalen nu al een...

Stil! Ik hoor stemmen!



Zou het niet beter zijn terug te gaan naar Lambik en Jerom?

En mijn zenuwen dan! Moet ik een toeval krijgen van nieuwsgierigheid! We gaan verder!



Wel allemachtig!



Ghemismos is ons voor!

Hierachter bevindt zich het magische oog! Nu zal ik een blik in de toekomst kunnen werpen! TREK HET GORDIJN WEG!



MAAR EEN ACHTERLIJKE STEEN VERRAADT DE SCHUILPLAATS.

TOK! TONK!



We worden bespied!... Weer die snotneuzen!! GRIP HEN!!



NEEN OOGWENK ZIJN SUSKE EN WISKE OVERMEESTERD.





Hier ben ik, Jerom! We zullen die platte broodjes eens mores leren!



Haha! Zie ze daar staan. De schrik zit erin, hè... Bij het zien van mijn brede borst... Mijn knap benenspel!



Beter ophouden met charleston!



Suske en Wiske in hun macht!



BIND HEN!!



En nu zullen jullie getuigen zijn van mijn overwinning! TREK HET GORDIJN OPEN!



Dank zij het magisch oog zal ik een blik kunnen werpen op de toekomst en de uitwerking van mijn ondernemingen!



WAAH!



HEMEL! Chemismos valt flauw!

Hij is betoverd!



Het is hier niet pluis, we nemen de benen!



HALT



Eerst de gevangenen opruimen! Zij weten te veel!



Meesterwerk van maken! Symfonie van blauwe ogen en vliegende tanden in A groot!



TARARATA...DZING! BOEM-BOEM!!



Uitkijken, Suske! Ginds gaat er een vandoor!



Die zal niet ver komen, Wiske! Op de kermis ben ik een ster in 't ballen gooien!



198



Hahaha... Jij kunt nog geen koe raken als je erop zit!



TJAK



199



Knap gedaan, Suske! Pas op! Achter je!



Die vang ik in het gordijn! Hopla!



HALT!



En jij denkt dat een mens niet zo stom kan zijn? Vergeet het maar!



Wij weten er alles van!



Als dat het toekomstbeeld is...



Daaraan wil ik niet meewerken! Hier heb je de kaart van Artolius terug! Zo slecht ben ik niet!



En ik? Moet ik nog lang met die vissenstaart opgescheept zitten?



Ik vraag vergiffenis! Hier heb je mijn toverring. Slik hem in en de betovering is verbroken!



Jerommeke ring aan Veerle geven. Zal dan weer poezelige handje kunnen vasthouden!



Hahaha! Eindelijk kan ik hem aan de haak slaan!











WILLY VANDERSTEEN

SUSKE en WISKE

67. De poenschepper
68. Het eiland Amoras
69. De nerveuze Nerviers
70. De spokenjagers
71. Wattman
72. Jeromba de Griek
73. Het zoemende ei
74. De koddige kater
75. Het mini-mierennest
76. De ijzeren schelvis
77. De apekermis
78. De dulle griet
79. De zeven snaren
80. De brullende berg
81. De circusbaron
82. De grámme huurliing
83. De straatriddor
84. De stemmenrover
85. De schone slaper
86. Tedere Tronica
87. De vliegende aap
88. De tamtamkloppers
89. De dolle musketiers
90. Sjeik El Rojenbiet
91. De speelgoedzaaier
92. De briesende bruid
93. De snorrende snor
94. De sissende sampan
95. De kleppende klipper
96. Het rijmende paard
97. De junglebloem
98. Het hondenparadijs
99. De kwakstralen
100. Het gouden paard
101. De kaartendans
102. De dromendiefstal
103. De klankentapper
104. De wilde weldoener
105. De koning drinkt
106. De charmante koffiepote
107. De sprietatoom
108. Twee toffe totems
109. De wolkeneters
110. De zingende zwammen
111. De schat van Beersel
112. De groene splinter
113. Het geheim van de gladiatoren
114. De Tartaarse helm
115. De gezanten van Mars
116. De bronzen sleutel
117. De toornige tijftjaf
118. De gouden cirkel
119. Het sprekende testament
120. De geverniste zeerovers
121. De duistere diamant
122. De kale kapper
123. De zwarte zwaan
124. Het vliegende bed
125. De Texasrakkers
126. De windmakers
127. De knokkersburcht
128. Het brommende brons
129. Prinses Zagemeel
130. De steensnoepers
131. Het zingende nijlpaard
132. De stierentemmer
133. De tuf-tuf-club
134. De witte uil
135. De gekke gokker
136. De bokkerijders
137. De ringelingschat
138. Bibbergoud
139. De boze boomzalver
140. De zwarte madam
141. Het bevroren vuur
142. De mottenvanger
143. De malle mergpijp
144. Lambiorix
145. De stalen bloempote
146. De sterrenplukkers
147. De poppenpakker
148. De lachende wolf
149. De gladde glipper
150. Het Spaanse Spook
151. Het ros Bazhaar
152. De bevende Baobab
153. De nare Varaan
154. Rikki en Wiske in Chocowakije
155. De poezelige poes
156. Beminde Barabas
157. De mollige melvis
158. De vinnige Viking
159. De minilotten van Kokonera
160. De bakkige bombardon
161. De blinkende boemerang
162. De gouden locomotief
163. De vlijtige vlinder
164. De raap van Rubens
165. De sputterende spuit
166. De maffe maniak
167. De zingende kaars
168. De Efteling-elfjes
169. De amoureuze amazone
170. De olijke olifant
171. Walli de walvis
172. Het laatste dwaallicht
173. Het drijvende dorp
174. Het statige standbeeld
175. De kadulle Cupido
176. De pompenplanters
177. De adellijke ark
178. De stoute steenezel
179. De windbrekers
180. Het kregelige Ketje
181. De perenprins