

JOMMEKE

HET ONGELUKSBEELDJE





DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.



PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!



FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.

JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.



PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor!
Euh, ik bedoel... een knappe kop!
Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.



ANATOOOL

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen verdelen.

Hoor ik dat goed, kinderen? Zoeken jullie een geschenk voor een professor?

Niet zomaar een professor. De slimste professor ter wereld!

Zeker weten! Professor Gobelijn is professor in alles. Echt alles!



Hij heeft al een pak geniale uitvindingen gedaan.

De vliegende bol, de plastieken walvis...

De purperen pillen, de vliegende ton, de grasmobiel...

Het komt erop neer dat hij eigenlijk bijna even slim is als ik.

Wel-wel...



In dat geval heb ik iets heel bijzonder om hem cadeau te geven. Echt een uniek stuk.

Ik pikte het op tijdens een van mijn vele reizen.

Hier is het! Dit is een beeld van Urubutsin, een belangrijke god van de Amazone-indianen.



Toch niet weer "Made in China"?

Hahaha, wees gerust. Dit is een buitengewoon beeldje.

Wat vraagt u ervoor?

Dertig euro. Is dat oké?

Ai. Wij hebben maar tien euro.

Ik heb enkel een briefje van vijf.

Ik ook.



Och, dat is ook goed. Voor zo'n toffe bende geef ik graag korting.



De rommelmarkt zit er bijna op, ik moet opruimen. Groetjes aan jullie vriend, de professor!



Ja, maar...

Wat een vreemde snuiter. Het leek alsof hij graag van het beeldje wou af zijn.

Echt mooi is het niet, maar wel speciaal. Hopelijk is de prof er blij mee.



Ach, het is het gebaar dat telt.

Zou hij zelf weten dat hij vandaag verjaart?



ENKELE MINUTEN LATER...

De prof kennende, is de kans groot dat hij het vergeten is.

Hij is alvast ook vergeten om de voordeur te sluiten.



GELUKKIGE VERJAARDAG, PROFESSOR!



Jarig? Wie? Ik? Maar dat was toch vorig jaar?



Maar professor, een verjaardag vier je toch elk jaar?



We hebben een klein geschenkje meegebracht.





Ik had een klein verstuivertje nodig om de mestvloeistof te knoeien zonder te sproeien. Ik bedoel, sproeien zonder te knoeien.



Dit waterpistooltje is daarvoor ideaal...



Verdorie, de wekker blijft maar rinkelen.



Die luie professor geraakt vast weer niet uit zijn bed.



En dat op zijn verjaardag, wat een schande!



Ik denk eerder dat het de deurbel is, professor.



De man van op de rommelmarkt!



Beste jongen, ik kom het beeldje terughalen. Ik had het nooit aan jullie mogen verkopen.



Het is niet eerlijk om iemand anders met de vloek op te zadelen!



Vloek? Welke vloek?



Aha! Daar staat het onding! Ik neem het meteen weer mee.





Gaat het, meneer?

Ai-ai-ai! De vloek! Het is de vloek van Urubutsin!

Wat is dat toch met die vloek?



Het spijt me. Ik ben jullie natuurlijk een verklaring verschuldigd.



Mijn naam is Thomas Crooke. Ik ben een ontdekkingsreiziger en gepassioneerd Amazonoloog.



Of liever, dat was ik, voor de vloek...

Wat is een Amazonoloog?



Geen idee! Ik bedoel, dat is iemand die het Amazonegebied bestudeert.



Tijdens een van mijn studiereizen, vloog ik door een zwaar onweer boven het Amazone-oerwoud.



Toen mijn vliegtuig geraakt werd door de bliksem, stortte ik neer in de jungle.



Ik overleefde de klap en zocht beschutting in een kleine tempel.



Daar vond ik het beeldje van de Amazonegod Urubutsin op het altaar. Ik nam het mee als aandenken aan mijn avontuur in de jungle.

Na een tocht van vele dagen, bereikte ik een zijrivier van de Amazone. Op de oever bouwde ik met mijn laatste krachten een vlot, waarmee ik richting de bewoonde wereld dreef.



Daarom wou ik het beeld aan jullie verkopen. Om eindelijk van die pech verlost te zijn.



Maar dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn ten opzichte van jullie.



Waarom vernietig je het beeldje niet gewoon?

Dat durf ik niet! Stel je voor dat de vloek nog erger wordt?



De enige manier om de vloek op te heffen, is door het beeld van Urubutsin terug naar het Amazonewoud te brengen.



Waarom doe je dat dan niet? Je bent toch een Amazonodinges?



Ach, was het maar zo simpel! Ik heb al meerdere expedities ondernomen, maar door de dichte plantengroei kan ik de tempel niet terugvinden...



Zeg, misschien kunnen wij meneer Crooke wel helpen?



Met de vliegende bol kunnen wij op plaatsen komen waar niemand anders kan landen.



Tja. Het zou niet ons eerste avontuur in het Amazonewoud zijn.



Wat denk je ervan, professor?



Absoluut! We vertrekken meteen! Meer zelfs: we moesten al weg zijn! Gisteren! Eergisteren!



Echt?

*Ik bedoel, natuurlijk niet!
Ik ga mijn leven niet wagen
voor wat dom bijgeloof!*



*Een man van de
wetenschap gelooft
niet in ongeluks-
beeldjes en
vervloekingen!*



*Bovendien kan ik hier niet weg!
Ik moet mestvloeistof maken voor
de minister.*



*Alstublieft, professor!
U moet me helpen!
Die vloek is echt
verschrikkelijk!*

*Kom-kom. Niet
onderdrijven... ik
bedoel, overdrijven.*



*U denkt dat ik overdrijf? Hou het beeld
dan maar een nachtje bij!*



*Ik durf wedden dat u al na
één nacht zoveel ongeluk zal
hebben dat u zal smeken om
naar het Amazonewoud te
vertrekken.*



*Goed, ik neem de aandachtig
uit... ik bedoel, aandachtig
aan... ik bedoel, uitdaging
uit... ik bedoel...*

*Zie je wel, het begint al.
Hij verliest zijn verstand.*

*De prof is altijd zo
verstrooid, hoor.*



*Als jullie mij nu willen excuseren,
ik heb nog veel werk te doen.*

*We komen morgen wel eens kijken
of je vervloekt bent of niet!*

*Blijf maar weg!
Ik bedoel, altijd
welkom!*



DE VOLGENDE OCHTEND,
BIJ HET KRIEKEN VAN DE DAG.



We zullen dat hier snel nog wat vuiler maken... ik bedoel, opruimen!



EVEN LATER

Zo! Dat zit er alweer op. Nu eerst een ontbijtje en daarna aan het werk.



Niets beter dan een toast met confituur om de dag te starten!



Hmmm, die broodrooster maakt een raar geluid.



Dat is al de tweede keer vandaag dat ik op mijn voorste... ik bedoel, achterste beland.



Hoe is dat kunnen gebeuren? Die broodrooster is gloednieuw.



Zou die vloek dan toch... Nee, nee. Dat kan niet.



Jeremias Gobelijn gelooft niet in vervloekingen! Ik haal straks wel ontbijtkoeken bij de bakker. Eerst naar mijn plantjes kijken.



Waar kwam dat vandaan? Ik denk dat ik al weet wie de schuldige is...



Ha, Bommeke en Teddybeerke. Wat doen jullie hier?



Is dat een nieuwe manier om vrienden te verwelkomen? Bloempotten naar hun hoofd gooien?



Ik wou de planten in de vuilnisbak gooien, maar ik zal me vergist hebben.



Professor, wat is er met de groenten en het fruit gebeurd?



Het is een ramp!



Ik dacht dat mijn mestvloeistof helemaal op komma... ik bedoel, op punt stond, maar de planten worden toch weer rot.



En bovendien stond mijn keuken deze ochtend onder water en is mijn broodrooster ontploft.



Het is een echte pechdag...



Zie je wel!



Ik heb het nog zo gezegd, maar jullie wilden mij niet geloven! De vloek van Urubutsin heeft weer toegeslagen!



Luister eens hier, meneer Broek...

De naam is Crooke.
Thomas Crooke.



Ja, mijnheer Doek. Ik geloof enkel in bewijzen en...



Hola...



...harde feiten.



Professor, gaat het?

Was dat feit hard genoeg voor u?



Nonsens! Het is allemaal openval... ik bedoel, toeval!



Professor? Professor Gobelijn?

Ja?



Aha! Ik dacht al dat ik u hoorde! Ik heb een dikke brief voor u.



Rekening houdend met de laattijdige betaling van uw belastingen van vorig jaar...



...moet u dit jaar een boete betalen van...







ENKELE UREN LATER VLIEGEN ONZE VRIENDEN OVER DE ATLANTISCHE OCEAAN.



Het Amazonewoud!

Hoe moeten we hier ooit zo'n kleine tempel terugvinden?



Zonder mijn uitvindingen is dat inderdaad als zoeken naar hooi in een naaldberg.



Omgekeerd, professor.

Omgekeerd? Dat lijkt me geen goed idee. Het wordt nog moeilijker als we omgekeerd moeten zoeken!



Volgens mij komen we in de buurt van waar mijn vliegtuig neerstortte.



Is het jullie al opgevallen dat we sinds ons vertrek nog geen pech gehad hebben?

Pas toch maar op!



Urubutsin zal zeker blij zijn dat hij terug naar huis gaat.

Voorzichtig!



We storten omhoog! Ik bedoel, neer!



EVEN WORDT HET AKELIG STIL
IN HET AMAZONEWOOD...



TOT PLOTS...



Verdorie. Dat was een harde landing.



Dat verdraaide beeld heeft ons weer liggen.

Of de onhandigheid van een zekere meneer Filiberke.



Nu zitten we hier hoog en droog...



We klimmen naar beneden!



Voorzichtig!



Geen zorgen, ik vang hem wel op als hij valt.



EVEN LATER...

Nu op zoek naar die tempel. Dat wordt een onmogelijke opgave.





Ik bedoel vijfhonderdduizend. Misschien zelfs een miljoen inwoners, over het hele Amazonegebied.

Er waren grote steden en een uitgebreid wegennetwerk.



Het moet een zwaar leven geweest zijn in dit klimaat.



Het is hier ongelooflijk warm en vochtig.



Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Je staat in de rivier.

Kom er maar uit, professor.



Onmiddellijk!



Ik bedoel: uitgesloten! Het geluid wordt sterker in die richting.



Dat betekent dat we de rivier moeten oversteken om het vliegtuig te vinden.



Het is hier niet diep. Als we ons haasten, zijn we snel aan de overkant.



Je bent toch niet bang? Neem beter een voorbeeld aan je baasje.



Ik ga nooit een gevaar uit de...



Een anaconda! De grootste slang ter wereld!



HUUULP!
WAF WAF
WAF



WAF WAF GRRR HUUULP!



Pekkie schiet te hulp, wij ook! Komaan!



GRR! Goed zo, Pekkie! Bijt in haar staart!



POK



Raak! Blijven gooien, iedereen!



POK Ze lost haar greep!



Ja, vlucht maar, serpent! Hopelijk heb je nu je lesje geleerd!



Goed gedaan, Pekkie. Je hebt je angst overwonnen. Dankzij jou ben ik nu veilig.



POK AUW

Het gevaar is geweken, professor. Je mag stoppen met gooien.



Allemaal de schuld van dat stomme ongeluksbeeld!

Gelukkig zijn we er bijna vanaf!

Het moet toch angstaanjagend geweest zijn voor jou om hier helemaal alleen rond te lopen.



O ja, maar als Amazonoloog weet ik dat er achter elke hoek gevaar schuilt.



Ik heb toen ook moeten vechten met slangen. En met apen en tijgers...

Tijgers?



Tijgers leven in Azië. Niet in het Amazonegebied.



Ja, dat weet ik. Ik bedoelde, euh... andere wilde dieren.



Ik heb alvast genoeg van al die junglebeesten. Professor, is het nog ver?



Filiberke, pas op!





Gesnapt. Flipke zal het wel weer oplossen.



Ha! Het is toch een vliegtuig! Waarom waren jullie dan de hele tijd over onderzeeërs bezig?



Alles goed met Teddybeerke?

Ik vrees dat hij niet verder kan stappen.



Aha! Daarvoor heb ik een oplossing in mijn koffer zitten!



Dit is de zweefschijf. Speciaal gemaakt om zware lasten te vervoeren.



FLOEP



De schijf kan elk gewicht dragen, hoe zwaar ook. Zit maar neer.



Eens de last erop staat, kan je die gemakkelijk voortduwen.



Ik zeul al uren met die koffer en er zit verdorie een toestel in om zware lasten te verplaatsen.

Oei, juist, niet aan gedacht.



Ik heb de tempel gevonden, het is vlakbij!







Dit neem ik wel even van je over, jongeman.



Dit komt van pas om de kist naar de vliegende bol te dragen.



Niet doen, Pekkie. Hij is gewapend!

Je hebt ons de hele tijd belogen!

Ach, niet over alles. Ik ben echt met mijn vliegtuig in een storm neergestort.



Met veertig kilo goud aan boord die ik uit een Braziliaanse bank gestolen had.



Na de crash verborg ik het goud in de tempel, om later op te halen.



Laat me raden. Daarna vond je de tempel niet meer terug in het oerwoud?



Dat klopt, helaas.

Ik keerde volledig bankroet terug naar Europa. Om aan centen te komen, verkocht ik mijn oude spullen op de rommelmarkt.



Daar hoorde ik jullie over een geniale professor praten. Ik besepte meteen dat hij kon helpen om mijn schat terug te vinden. Hop, en nu terug naar de tempel!





Komaan! Naar binnen!

Lieve schat! Ik bedoel, smerige schurk! Wat ga je met ons doen?



Wel, lastige getuigen kan ik missen als kiespijn. Deze tempel wordt jullie graf!



Hier! Urubutsin kan jullie gezelschap houden!

Dat beeld was dus eigenlijk nooit vervloekt?



Hahaha! Natuurlijk niet! Ik verzon die vloek zodat jullie me zouden helpen.



Dat beeld is gewoon oude rommel.

Hoe konden we zo dom zijn?

BONK
WAFWAFWAF



Hoe komt het dan dat mijn planten plots verwelkten? En mijn koelkast? En mijn broodrooster?



Simpel. Behalve een geniale dief, ben ik ook een uitstekende inbreker.



Ik saboteerde de apparaten en goot onkruidverdelger in de planten. Ik vervalste zelfs de belastingbrief!

Maar... we hebben toch nog meer pech gehad onderweg?

Daar zat ik voor niets tussen. Maar als je verwacht om pech te hebben, gebeurt het vaak ook echt!

HUUULP
WAFWAF
WAF

Vandaag hebben jullie natuurlijk wel bijzonder veel geluk. Want jullie mogen gratis overnachten in een authentieke Amazonetempel...

Voor de rest van jullie leven! Hahaha!

Laat ons hiervuit, schurk!

Grrrr... de steen zit muurvast!

GRUMPF!

WAFWAFWAF
WAF

Het heeft geen zin, Filiberke. Die deur is duidelijk gemaakt om enkel van buitenaf geopend te worden.

Er moet toch ergens een uitweg zijn. Een kleine opening.

GRRRRR

Er valt zelfs geen beetje licht binnen. Er is geen opening.

We komen hier nooit uit.

Hahaha! Dat is uitstekend nieuws!

GRUMPF

Meer zelfs, fantastisch nieuws!



Professor, gaat het wel goed met je?



Tien minuten opgesloten en de arme man is nu al gek geworden.



Helemaal niet gek! Ik dacht dat de mestvloeistof niet op punt stond, maar nu blijkt dat meneer Kloek mijn planten vergiftigd heeft!



Dus mijn nieuwe formule werkt! De meststof werkt! Hoera!



Daar schieten we niet veel mee op als we sterven in het Amazonewoud...



O ja, ook juist.



Hoe is het toch mogelijk dat we ons zo lieten foppen door die boef?

Ik had moeten beseffen dat hij een bedrieger was, toen hij sprak over tijgers in het Amazonewoud.



Wacht eens! Flop! Ik bedoel, Flip!



Herhaal nog eens wat je daarjuist zei!



Wat bedoel je? Dat we er niets mee opschieten als we...



Dat is het!

Opschieten! We schieten onze weg naar buiten!







We kunnen ontsnappen door langs de plant naar boven te klimmen!



Dat gaat niet lukken met mijn verstuvikte enkel.



Of met mijn dikke buik.



Geen probleem, ik zal jullie wel bevrijden.



Crooke heeft een flinke voorsprong. Haal hem in en probeer hem te vertragen!



Komt in orde! Ik schuif eerst de steen aan de ingang opzij en dan zet ik de achtervolging in!



EVEN VERDEROP Met die zweefschijf is het een fluitje van een cent om het goud te vervoeren.



De vliegende bol terugvinden, dat wordt een ander paar mouwen...



Bomen, struiken en planten. Alles lijkt op elkaar. Ik ben het spoor volledig kwijt.



Valt niet mee, he, zonder onze hulp!



Een echte Amazonoloog zou de weg wel vinden, maar voor een bedrieger als jij is dat moeilijker.

Papegaai, ik weet niet hoe jij kon ontsnappen maar je zal er alleszins spijt van krijgen.



Jommeke? Ben jij ook al ontsnapt?
Hoe kregen jullie dat voor elkaar?



Maar? Is dat...?



Hahaha! Denk jij dat
ik onder de indruk ben
van een waterpistooltje?



Ik denk dat je het zo
meteen wel zal zijn.



Hopla!



Ik snap er helemaal niets
van. Maar mijn pistool
schiet alvast geen water af.



Maar
?



WAT GEBEURT ER? DE JUNGLE
VALT MIJ AAN!



Misschien is het wel de vloek van Urubutsin...



Of eerder de vloek van de
mestvloeistof van de professor.



JOMMEKE DRAAGT DE VALSE ONTDEKKINGS-
REIZIGER RICHTING DE VLIEGENDE BOL.

Dat wordt een mooi plantaardig
pakketje om af te leveren bij de
plaatselijke politie.



DAARNA PIKT HJ FILIBERKE, PEKKIE EN
PROFESSOR GOBELJUN OP AAN DE TEMPEL...



...EN ZETTEN ZE DE GOUDSTAVEN EN THOMAS
CROOKE AF BIJ DE BRAZILIAANSE POLITIE.



VERVOLGENS GAAT DE REIS...



Snel naar huis!

Ik ben wel blij dat we het beeld
van Urubutsin mochten houden.



Uiteindelijk was het
een cadeau voor de
professor.



Mijn enkel doet zelfs geen
pijn meer, dus het is wel
duidelijk dat het beeldje
geen ongeluk...





Wel, Filiberke? Het gras aan het inspecteren?

Volgens mij zorgt dat stomme beeld nog altijd voor pech.



Professor, er is een stukje pleister losgekomen van het beeld.

Is dat wat ik denk dat het is?

Dat weet ik niet, ik weet toch niet wat jij denkt?



Ik denk dat het beeld onder die pleisterlaag van puur goud is gemaakt.

Nee! Zeker niet! Ik bedoel, ja, ik denk het ook.

Dat betekent dat het geen ongeluksbeeld is, maar een geluksbeeld!

Het blijft natuurlijk jouw verjaardagscadeau. Wat ga je ermee doen?



DE PROFESSOR BESLUIT OM HET BEELD IN ZIJN LABORATORIUM TE PLAATSEN. WANT OP DIE PLAATS KAN HIJ AF EN TOE WEL WAT GELUK GEBRUIKEN.



JEF MYS

JOMMEKE

Jommeke en zijn vrienden vinden op een rommelmarkt het ideale cadeau voor de verjaardag van de professor: een afgodsbeeldje uit het Amazonewoud. Maar de verkoper van het beeldje waarschuwt onze vrienden dat het een ongeluksbeeldje is. De professor doet niet mee aan dat soort bijgeloof. Hij wil op onderzoek naar het Amazonewoud om te ontdekken wat er zo speciaal is aan het beeldje. Tot blijkt dat de verkoper andere plannen heeft...

**HEB JE DEZE AL
GELEZEN?**



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.



STANDAARD UITGEVERIJ

