

# JOMMEKE

## DE KONING VAN BANANOPIA





## CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

## DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

## JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonnedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.



## KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.



## PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor!  
Euh, ik bedoel... een knappe kop!  
Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



## ANATOOL

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen verijdelen.

## PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!



## FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.

## FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.



JEF MYS

# JOMMEKE

DE KONING  
VAN BANANOPIA



Ballon



In opdracht van De Eekhoorn nv  
Met medewerking van:  
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)  
Agnes Nys (inkleuringen)

**Ballon**

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.  
[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)

© 2014 – Ballon Media nv, België  
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing  
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-190-6  
Depotnummer: D/2014/2345/104  
Eerste druk  
Gedrukt in België

EEN VERSCHRIKKELIJKE STORM WOEDT IN DE ZUID-CHINESE ZEE, WAAR EEN ZEILER IN MOEILIKHEDEN GERAAKT EN ZAL OPGESLOKT WORDEN DOOR EEN MONSTERLIJKE GOLF.



1-2

DE ZEILBOOT "WATERLANDER" WORDT ALS EEN LUCIFERTJE VERPULVERD EN DE DIEPERIK IN GETROKKEN.



PAULUS, DE ZEILER, SLAAGT ERIN BOVEN WATER TE GERAKEN.



HJ KLAMPT ZICH VAST AAN EEN STUK VAN DE MAST.



UREN LATER IS DE WOESTE STORM GAAN LIGGEN EN SPOELT PAULUS AAN OP EEN EILANDJE.



4



UREN LATER



Potverdorie... smul snek, vriend neusaap... njam... Wie heeft jou geleerd... zo'n goede gastheer te zijn?!... Heerlijk!



Hé... ho!...



Aha! Een van mijn koffers! Daar vond je die kleren!



Hier, zet deze pet op! Je bent precies een zotte kabouter!



MA... MA... MA!



Neenee, short af, pet op!



Hahaha! Jij bent een echte grapjas!



Kom, ik wil van op de top van die berg zien waar ik ben gestrand!



Water, water en nog eens water! Zover ik kan zien!



Maar ik zit in de buurt van Borneo!



Ik moet de aandacht van de schepen trekken!



Een groot vuur! Goed idee!



Hop, we sprokkelen hout!







NEUSAPEN WETEN UIT ONDERVINDING  
WELKE PLANTEN EEN TEGENGIF  
BEVATTEN VOOR SLAGENBETEN.



ZULLEN WE OOIIT TE WETEN KOMEN  
OF ZE PAULUS KONDEN REDDEN?



PAULUS IS DE GROOTOOM VAN FILIBERKE. SINDS ZIJN VERDWIJNING ZIJN ER VERSCHILLENDE ZOEKACTIES ONDERNOMEN. MAAR PAULUS BLEEF ONVINDBAAR.

VANDAAG, VIJF JAAR LATER, OP ZIJN VERJAARDAG.

Ach, opa en ik zijn triest op een dag als deze!

Onze zoekactie van vorige maand was spijtig genoeg ook zonder succes!

Mensen en dieren zijn zó klein en de aardbol is zó groot!



Mijn lieve broer leeft nog! Ik voel dat! Ik weet dat!...

Opa, wij starten een nieuwe zoekactie! Deze keer vinden we Paulus!

Ik spreek alle papegaaien over de hele wereld aan om mee te zoeken!

Goed gesproken! Wij geven de moed nooit op!



Ach, beste, lieve, moedige jongens! Ik ben jullie zo dankbaar! En ja, wij vinden Paulus terug!

Alvorens we op avontuur vertrekken, maak ik tomaten in balletjessaus!

Balletjes in tomatensaus, oma!

En voor mij nootjes in tomatensaus graag!



OP HETZELFDE OGENBLIK, AAN DE KUST



EEN UUR LATER  
VLIEGT EEN EEND  
BOVEN  
ZONNEDORP.  
DE KINDEREN  
SNOEPEN VAN DE  
OVERHEERLIJKE  
CHOCOLADE-  
PUDDING  
VAN OMA.



Ach, Paulus, lieve broer! Geef ons  
toch een teken waar we deze  
keer moeten zoeken!

Dat teken zal  
zeker niet uit de  
lucht vallen!



MAAR DAN, ALS DE EEND JUIST BOVEN  
DE TUIN VAN OPA EN OMA VLIEGT, LOST  
HET ZEEWIER ROND ZIJN POOTJE EN...



Dat scheelde geen  
haar of ik was zo  
plat als een vijg!



Een fles?!  
Met een  
SOS-bericht?

En die valt uit  
de lucht?  
Hoe is dat  
mogelijk?!



Uit een vlieg-  
tuig gegooid?  
Kan niet!



Uit een lucht-  
ballon met een  
bericht dat hun  
ballon lek is?  
Kan niet!



ONGELOOFLUK!!!



Buitengewoon onwaarschijnlijk en wonderlijk  
fantastisch! Honderd keer straffer dan  
alle straffe dingen die wij al hebben  
meegemaakt! Ik geloof mijn ogen niet!

Filiberke! Wat staat erin?!



Hier! Lees en val om  
van verbazing! Amai!



De tekst is wat uitgelo-  
 pen maar we weten waar  
 we moeten zoeken!  
 Dit is onmisken-  
 baar zijn hand-  
 schrift! O! O!  
 PAULUS!!!  
 Mijn lieve broer  
 leeft nog! Nu weet  
 ik het  
 zeker!  
 Tijd voor actie!  
 Naar de Chinese  
 zee!  
 Eerst naar de professor!  
 Vragen of de vliegende  
 bol beschikbaar is!  
 Die SOS-fles laat  
 mij niet los!  
 Kom ons dan oppikken!  
 Wij maken ons klaar!  
 Paulus! O!  
 Paulus!!!  
 Uit een zweef-  
 vliegtuig gegooid?  
 Maar hoe kwam  
 die SOS-fles dan  
 in dat vliegtuig?  
 Breek je  
 hoofd daar  
 niet over,  
 Flip!  
 Ik kan niet  
 tegen een  
 mysterie  
 zonder  
 uitleg!  
 Ik ben een banaan! Lekker en voedzaam!  
 Bakbanaan, rode banaan of babybanaan,  
 alles tesaam even aangenaam!  
 HAHAHAHA!!!  
 HIIHIIHIIH!!!





NA URENLANG KIEZEN, NEMEN OPA EN OMA UIT-  
EINDELIJK MAAR TWEE KOFFERS MEE EN ZO KOMT  
HET DAT ER JAREN NA DE VERDWIJNING VAN PAULUS  
WEER HOOP GROEIT HEM TERUG TE VINDEN.

Een SOS-fles hoort aan  
te spoelen op een strand  
en mag niet pardoes uit  
de lucht vallen! Dat  
kan niet!!

FLIPJE!



EENS BOVEN DE CHINESE ZEE, IN DE BUURT VAN BONEO



Goed uitkijken naar  
een eiland dat de  
vorm heeft van een  
banaan!



EN DAN... PLOTS

Daar! Daar! Dat eilandje ziet  
ervit als een banaan!



Landen!





HET EILAND IS NIET GROOT  
EN NA EEN UURTJE ZOEKEN...

Geen enkel spoor terug te  
vinden van mijn  
lieve broer!



En toch heeft dit eiland  
de vorm van een banaan!

Ach! We moeten het  
onder ogen zien! Mijn  
arme broer heeft het  
niet overleefd!



Waar is  
oma?



Ze is toch niet  
alleen het woud  
ingetrokken?



KLANG BANG  
BALANG  
BONG  
?



Hou die dekselse  
aap tegen!



Liefje toch! Wat spook je uit?  
We zijn hier niet om plezier  
te maken!



Dat weet ik! Maar we  
moeten toch eten ook!  
Vandaar, verse soep van  
inheemse groenten!



Kijk, vriend aap! Ik  
ben Blib, de robot!





FLIP IS BLUVEN PLAKKEN BIJ ZUN CHINESE BROEDER.

我是一个傻瓜

我是一个傻瓜

我是一个傻瓜 哈哈



NA DE LEKKERE SOEP BEGINT HET TE ROMMELEN IN JOMMEKES HOOFD.

Paulus schrijft toch duidelijk over een eiland in de vorm van een banaan!



Overduidelijk!

Dit eiland heeft onmiskenbaar de vorm van een banaan, gezien vanuit de lucht!



Onmiskenbaar!

Dat moet Paulus dus ook gezien hebben!



Zeer zeker!

Als een vogel vloog Paulus over het eiland en met zijn arendsblik zag hij een banaan!



Wat zeggen wij nu?!

Dom! Dom!! Dom!!! Paulus is toch geen vogel!



Hij zag wel degelijk iets in de vorm van een banaan! Maar vanop de grond natuurlijk!



Een rots in...

... de vorm van een banaan!



We zitten op het verkeerde eiland!

We zoeken een banaan met een rots op in de vorm van een eiland!



Hahaha! Flip, je flapt alles door elkaar!

EN ZO GAAT DE ZOEKTOCHT HOOPVOL VOORT...



Niks!

TOT HUN GEDULD WORDT BELOOND.



Het eiland met de  
bananenrots!  
Eindelijk!

Hier ergens loopt mijn  
lieve schoonbroer rond! Ik  
krijg er kippenvel van!

Maar de nacht valt! We zetten  
de tent op en gaan morgen-  
vroeg op zoek naar Paulus!



Brrr! Wat was  
dat! Ik slaap  
in de bol hoor,  
vannacht!

Dat waren apen,  
die zullen ons  
niets doen!



Ze zijn zeker boos  
omdat we  
ongevraagd op  
hun eiland landen!



WAT LATER SLAAPT IEDEREEN, OF TOCH BUNA IEDEREEN.

Wat een prachtige nacht!



Paulus, broertje,  
nu voel ik je  
aanwezigheid  
zeer sterk!



Ons weerzien zal  
ontroerend zijn!  
Ik zal alvast  
wat traantjes  
wegpinken!





Een vliegende aap?  
Er zat zeker iets in  
die soep waardoor  
ik dingen zie die  
niet kunnen!!!



Ho?... Ha, euh... hum, dag meneer  
de neusaap! Euh... ik ben hier op  
zoek naar mijn broer, Paulus en...



FILIBERKE IS ONRUSTIG WAKKER  
GEWORDEN, KLEEDT ZICH AAN  
EN USBEERT ROND...



EN ZO  
VERDWIJNEN  
OPA EN  
FILIBERKE IN  
DE JUNGLE.  
DE OVERIGE  
REISGENOTEN  
SLAPEN VAST  
EN ZIJN ZICH  
VAN NIETS  
BEWUST.

Waar is opa?

O! Die maakt 's ochtends dikwijls een wandeling!



Ik maak Filiberke wakker!



Leeg! Hij zal zeker met zijn opa op stap zijn!



Kom, eerst een stevig ontbijt! Ik heb heel lekkere boterkoeken meegebracht!



Wat zouden we doen zonder zo'n oma!



Hoe hebben  
jullie Paulus  
gevonden?

Dat was  
een hele  
belevenis!



OMDAT IK NIET KON SLAPEN,  
SLENTERDE IK WAT ROND  
LANGS HET STRAND...



... TOT IK HET GELUID HOORDE  
VAN EEN LACHENDE MENS!  
DAT MOEST PAULUS WEL ZIJN...



MAAR IK KWAM OOG IN OOG  
TE STAAN MET EEN PANTER!



TOT IK PLOTS, WONDER BOVEN  
WONDER, GERED WERD DOOR EEN  
... VLIEGENDE NEUSAAP!



EN DAN... EVEN LATER... OP  
EEN GROTE OPEN PLEK...



... ZIE IK OPA EN... PAULUS STAAN!!!



Ik zag gisterenavond die vreemde vliegende bol landen!



Onmiddellijk zond ik mijn neusapen op onderzoek en toen ze terugkwamen...



... stonden mijn broer en zijn kleinzoon voor mijn neus! Ongelooflijk! Daarna hebben we de ganse nacht bijgepraat!



Dus mijn fles is pardoes uit de lucht gevallen! Recht in jullie tuin?!



Uit een vliegtuig gegooid? Nee, kan niet!

Doe geen moeite! Het is een onverklaarbaar vreemde geheimzinnigheid!



Vertel eens, Paulus heb je nooit geprobeerd om van dit eiland weg te komen?



Dat is een mooi verhaal, luister...



**DEZELFDE DAG DAT IK BEN AANGESPOELD OP DIT EILAND, WERD IK GEBETEN DOOR EEN GIFTIGE SLAG.**



**IK WERD GERED DOOR TWEE NEUSAPEN DIE ZICH OVER MIJ ONTFERMDEN.**



**ZE GAVEN MIJ SPECIALE PLANTEN ALS TEGENGIF! IK WAS GERED.**



**ZE ZORGDEN VOOR MIJ ALSOF IK EEN VAN HEN WAS.**



**ZO WERD IK WEER HELEMAAL GEZOND.**



*Ik had het hier zo naar mijn zin dat ik besloot langer te blijven. Weken werden maanden, maanden werden jaren!*



*Dus tijdens al onze zoekacties zat u hier lekker te genieten op uw eilandje?!*



*Het spijt me oprecht! Maar we hebben elkaar nu teruggevonden! Dat is belangrijk!*



*Oei, de deur van de bol staat nog open! Straks krioelt het er van de kriebelbeestjes!*



**KRIEBELBEESTJES?...**



*Oei-oei! Wat hebben die twee uitgespookt?!*



*Deze opdracht is er eentje voor Flippermans!*



*Hou vol, makkers! Superflip, de gevleugelde redder in nood, is hier!*



*De knop om te dalen indrukken!*





TUDENS ZIJN JARENLANG VERBLIJF OP DIT EILAND LEERDE PAULUS DE NEUSAPEN KOKEN, MUZIEK MAKEN, BEELDHOUWEN, TEKENEN, SPORTEN. DE NEUSAPEN WAREN NIEUWSGIERIGE EN VOORAL GOEDE, CREATIEVE LEERLINGEN.

FILIBERKE LEEFT ZICH UIT MET POL, DE SCHILDERSAAP.



We noemen dit kunstwerk: alles loopt achter!



Wat is dat voor geheimzinnige titel?

Dat komt omdat het een geheimzinnige nieuwe kunstvorm is! Bananopisme!



NEUSAAP AUGUST MAAKT EEN BEELD VAN JOMMEKE.



Dat een neusaap zó kan beeldhouwen! Niet te geloven!



Apen zijn goede na-apers, maar wat Paulus hen hier leerde is inderdaad straf!



Nu staat er ook een beeld van mij op een eilandje in de Zuid-Chinese zee! Tof hé!



Ja, heel tof! Het zal zeker in de smaak vallen bij de horden trekvogels!



OPA SPEELT EEN PARTJTJE GOLF MET JAMES, DE SPORTAAP.

Mooie swing, James! Nu ik! Let op!



Niet slecht hé! Mijn oude rammelende knoken zijn nog niet versleten!



Hm?!



Beste vriend, zouden we dit gat niet wat kleiner maken? Het zal veel spannender zijn!



ONDERTUSSEN BIJ CHEF-KOK NEUS...



... KUKT OMA MET GROTE OGEN HOE CHEF NEUS EEN PIZZABODEM MAAKT.



HU STEEKT HEM IN DE OVEN, BELEGT HEM MET GROENTEN EN...



Dat zijn... gedroogde insekten.!



Ach, je moet dat echt eens  
proeven! Zéér lekker en  
super voedzaam!

De gerechten van  
chef Neus zijn hier  
dagelijkse kost!

Geef mij toch maar  
gehaktballetjes! Die  
hebben geen pootjes!



**WAT LATER**

Hoe  
ben je aan al dat  
materiaal en die  
spullen geraakt?

Je moest  
eens weten  
wat er  
allemaal in zee  
wordt gegooid!

Of komt bovendien na een  
schipbreuk! En af en toe  
spoelt er hier wat aan!

En waarom heb je  
je eiland Bananopia  
genoemd?



Omdat ik de  
enige ben die  
hier bananen  
eet!

De neusapen blijven  
er af! Er zit te veel  
suiker in en dat is  
niet goed voor hen!

**DIE AVOND**

Broer, ik heb hier nu vijf mooie  
jaren van mijn leven doorgebracht!



Het is tijd om terug  
naar huis te keren!  
Naar jullie, mijn goede  
vrienden en familie!

Het afscheid hier zal  
niet makkelijk zijn!

Ik weet het! Zie ze daar  
zitten, wonderlijk! Ik krijg nu  
al een krop in mijn keel!



PAULUS MAAKT DE NEUSAPEN DUIDELIJK DAT HJ VOOR EEN TUDJE OP REIS GAAT. DE VOLGENDE DAG VERLAAT HJ NA VUF JAAR ZUN BANANOPIA.



DE TERUGREIS VERLOOPT ZEER STIL, TOT PLOTS...



Ik weet hoe mijn fles recht in jullie tuin belande!



Een of andere vogel raakte verstrikt in het zeewier dat zich hoogstwaarschijnlijk rond de fles heeft gedraaid!



En op het ogenblik dat hij boven jullie tuin vloog, kon hij zich losmaken van het wier!



Waarom kon ik dat zelf niet bedenken!



Welke vogel? Een meeuw? Een gans? Een albatros? Een duif? Een kraai? Een ekster? Een havik? Een...



Een ooievaar?... Een pelikaan?...



HET PRIVÉVLIEGTUIG VAN EEN RUK ZAKENMAN KRUIST HUN VLUCHT...



EN VLIEGT EVEN LATER OVER BANANOPIA.



Hohohoo! Daar valt nog heel wat bos te kappen! Even mijn advocaat bellen!



Zoek uit van wie dit eiland is en koop het!



ZO KOMT HET DAT ENKELE WEKEN LATER...





DE PET VAN PAULUS?!... WAS HJ MAAR HIER!

EN DAN KRUGT DE NEUSAAP EEN IDEE.



HJ MOET PAULUS VINDEN. HJ GRABBELT NOTEN, VRUCHTEN EN BLADEREN BUEEN, STEEKT ZE IN EEN WATERDICHTE ZAK EN VERTREKT.

HOE MOET HJ AAN DEZE ZOEKTOCHT BEGINNEN?



DE NEUSAAP VOELT INSTINCTIEF AAN WAT HEM TE DOEN STAAT.

HJ IS EEN UITSTEKEND ZWEMMER.





EEN DEEL VAN DE BOOMSTAMMEN IS BESTEMD VOOR BELGIË. DE NEUSAAP OVERLEEFT OP ZIJN KOEKJES EN RAAKT ONGEMERKT AAN WATER.

EN DAN, NA ENKELE WEKEN KOMT HET SCHIP AAN IN DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE.





Een wat?! Een neusaap?! Hahaha!!!

Heb je weer een fles rum leeggedronken!

Maar dan zou hij eerder roze olifantjes zien en geen neusaap! Hahahaha!



DE NEUSAAP SLAAGT ERIN ONGEZIEN DOOR HET HAVENGEBIED TE KOMEN.

HU LOOPT ZIJN NEUS ACHTERNA DOOR VELDEN EN BOSSEN...



... IN DE HOOP EEN SPOOR VAN PAULUS TE VINDEN.



'S NACHTS SLAAPT HU IN EEN BOOM.



OP EEN OCHTEND... HEEL VROEG



HU HERKENT JOMMEKE EN FLIP... WACHT TOT DE WINKEL OPENGAAT... WAT NIET LANG DUURT.





Wat een dikke mist! Vlug naar binnen, de lekkere boterkoeken opsmullen! Njam!



Welke aap heeft mijn kartonnen Jommeke gepikt!!!

DE NEUSAAP VERVOLGT ZUN TOCHT. ZAL HET KARTONNEN JOMMEKE HEM NAAR HET ECHTE JOMMEKE LEIDEN?..



MAAR NA EEN DAG RONDDOLEN ZONDER EEN MENS TE ZIEN...



... LOOPT DE NEUSAAP VERMOEID EEN BOS IN...



... EEN BEKEND BOS.



MOE VAN HET STAPPEN LEGT DE NEUSAAP ZICH TE SLAPEN.



NIET VEEL LATER...



Sie jij wat ik sie, Kwak?

Hik zie Jommeke hen Flip! Komen ze hop bezoek?

Hallo, peste vrienden!

Halles hoké hin het leven?

Se spelen foor stokstijfe stantpeelten! Hahaha!

Ze bewegen voor geen millimeter! Ze zijn niet hecht! Her klopt hiets niet!



Heen haap?! Hoe his die hier verzeild geraakt?

DEWAAA



Met een neus als een augurk! Precies je proer hé, Kwak! Ha!

Liever heen haugurk dan heen patatneus, zoals die van jou!



PA-MA! POEH! AH-AH!  
PAPOEH! MAPOEH!!

Ha! Het is een Jommeke fan karton!



Hapentaal! Dat his honverstaanbaar voor hons!



Maar niet foor Choco! Kom, we nemen hem mee naar Jommeke!



DE NEUSAAP IS DOLBLIJ ALS HU JOMMEKE EINDELUK ZIET.

Hallo, Jommeke! Kijk wie we tegenkwamen hin hons bos! Heen haap! Ken jij hem?

Maar... dat is een neusaap!!!... Uit Bananopia?!



Wat een verrassing!



Jij bent bekend bij neusapen! Jouw vriendenkring his henorm!



Kom vlug mee naar Paulus! Die zal verschieten!



Boemel, we maken hook heen kartonnen mannetje van honszelf!



Ja! Als we dan op strooptocht gaan, setten we de kartonnen Poemel en Kwak voor ons hol!



Tat schrikt de tiefen af om pij ons in te preken! Goed itee!



Kruimeldieven die hun hol willen beschermen voor andere kruimeldieven! Wat een grap! Hahahahahaha!



BIJ PAULUS MAAKT DE NEUSAAP MET HANDEN EN VOETEN DUIDELIJK WAT ER ZICH AFSPLEET OP HUN EILAND.



Begrepen! Iemand wil Bananopia ontbossen! Dan verhongeren ze!

Ik haal de vliegende bol bij de professor!





Wat krijgen we nu?  
Wie is die man?



Wat krijgen we nu?  
Wie zijn die toeristen?

Wat doet u in  
mijn huis op  
Bananopia?

Dit is mijn eiland!  
Ik heb het gekocht!



Jouw eiland?! Bananopia  
is van de neusapen!



Nu niet meer! Ik  
maak van mijn  
eiland één grote  
palmolieplantage!



Maar dat mag u niet! Dit is  
het leefgebied van de neusapen!  
Zij kunnen enkel hier leven!



Eilandjes genoeg  
in de buurt!  
Breng ze daarheen!  
En nu...



... ophoepelen!!!



Wegwezen! Van mijn eiland af!



Laat me los, bende neusbeesten!





**SPLASH**



Hier zullen jullie spijt van krijgen! Snotapen!



Ik doe op mijn eiland wat ik wil!



Ik laat een groep stoere bonken overkomen om jullie van mijn eigendom te gooien!

Potverdikke! Wat gaan we daartegen beginnen!



Wie niet stoer en sterk is, moet slim en sluw zijn! Er borrelt al een idee op in m'n hoofd!



"Goed geborrelt... ik bedoel gebabbeld", zou onze goede professor Gobelijn zeggen!



En het is onze professor die ik nodig heb om mijn idee uit te werken! Hop, vliegensvlug erheen!



Ik blijf hier om mijn lieve neusapen te steunen!



Operatie "red Bananopia" is gestart! Vooruit!



Ze vertrekken! In een vliegende bol! Straf tuig! Maar ze hebben het begrepen! Oef!

Nu hoef ik mijn stoere binken ook niet op te trommelen!



Naar mijn kantoor op het vasteland! Ik heb nog een hoop werk te doen!



Filiberke, herinner je je nog hoe je voor verschrikkelijke modderman speelde bij de Teuten? (\*)



O ja! Dat was een van mijn geniale invallen!

Wel, we gaan dat idee een beetje aanpassen!



Euh, die gehaaide zakenman zal zich niet laten beetnemen door een toneeltje met Filiberke als modderman!



Wel als professor Gobelijn zich ermee bemoeit!



**DRIE DAGEN LATER, OP BANANOPIA**

Aan de slag!



Hoewaa!... Oeloe!... Auwauw!... Orangbelanda! Orangbelanda! Stop daar onmiddellijk mee!



Wat was dat?!



Hombrom! Grommelgrom!



\* zie album 235 - MAMA MATABOE



Hoe durf je mijn boom-  
zusje pijnigen?!



Oké! Ik heb je door! Je  
bent een groene jongen  
die het opneemt voor de  
bomen omdat die dat  
zelf niet  
kunnen!



En je kostuumpje is  
knap gemaakt, maar  
dit is een privé-eiland,  
dus...



Ophoepelen!



Bast, Bolster en  
Stronk! Hoe durf  
je zo te spreken!



Je beledigt niet on-  
gestraft een boom-  
rechter!



KUCHKUCHKUCH



Denk je ons weg te jagen met wat  
vieze geurtjes! Mislukte zonnebloem!



Hokhokhok! Meester  
wortel, diep in de grond  
luister naar mijn bevel!



Slinger en woeker  
je een weg naar de  
kruin van deze  
boomdoder!



Och ventje, steek ergens  
anders je hoofd in het  
zand! Komediant!



Je denkt toch niet  
dat je hokuspokus  
me bang maakt!

Hokhak! Kiem  
en wortel, doe  
jullie werk!

Je hebt vadertje stam pijn gedaan! Stop daarmee en verontschuldig je!



Wie of wat ben jij?! Een idiote grap van mijn maten. Hahaha! Ik lach me te pletter!



Ik ben boomrechter en ik roep met luide stem wat bomen niet kunnen zeggen!



Stop met zagen of... Of wat?



Of dit!!!



Hokhak! Kiem en wortel, doe jullie werk!



WAT VERDER, BIJ OMA

Hokhak! Kiem en wortel...



EN BIJ OPA

... doe jullie werk!



DAN VERDWUNEN DE VIER BOOMRECHTERS IN DE JUNGLE.



Wat was dat zeg? Waar komen die halvegaren vandaan?

Ben jij ook zo'n rare pippo tegengekomen?



Bravo! Bravo!  
Jullie waren  
geweldig!

Hiep hiep hoera voor onze  
mama's en de Miekes  
voor deze schitterende  
kostuums!

En het boomgroeimiddel  
van de professor zal  
seffens zijn werk doen!

Kom kijken, vrienden,  
het gaat gebeuren!



Hoe zijn die kwibussen  
eigenlijk op dit  
eiland geraakt?



Er groeit een takje  
op je hoofd!



Het hangt  
vast!

Auw-auw! Ik heb  
het ook zitten?!



Dat komt door dat vieze spul  
dat ze op ons spoten!



Dit is een ware  
nachtmerrie!

Als de bliksem weg  
hier! Dit eiland is  
behekt!



Gelukt! Ze druipen  
af! Maar ik wil ze  
nog wat zeggen!



Hok! Hok! Hok! Hakkers van bomen, luister goed naar mijn wijze woorden! Hok!



Bananopia en de vele eilandjes in de buurt behoren toe aan de dieren en planten die er leven!



Breng deze boodschap over aan jullie baas!



Als er gestopt wordt met kappen en zagen, verlos ik jullie van jullie boomstam!



Oké! Oké! Maar wacht niet te lang want mijn takken groeien zienderogen! Er staan al citroenen aan!



Bij mij groeien er al peren! Ik haat peren!!



En bij mij kokosnoten! Ik lust dat niet!



IN ALLERJUL VAREN DE VIER HOUTHAKKERS NAAR HET KANTOOR VAN HUN BAAS.



Opdracht volbracht! Hoera!

Onze neusapen zijn gered!

De rust op Bananopia is teruggekeerd. Bravo, vrienden!



HOK... HOK... HOK...





**DENKT JOMMEKE...**



**EEN UUR LATER**



Beste vriend, mijn baas biedt zijn verontschuldigingen aan en belooft te stoppen met het omhakken van bomen!



Hij nodigt jullie zelfs uit om zijn eiland officieel terug te schenken aan de neusapen!



Dat is vriendelijk, maar het is niet nodig! Zolang hij de natuur en de dieren die erin leven gerust laat!



Toch dringt hij erop aan jullie te ontmoeten! Hij heeft een mooie verrassing voor jullie klaar!

Wel, oké dan! Ik haal mijn vrienden!



EVEN LATER

Wilde oma niet mee?

Oma is niet meer van de jongsten en heeft wat rust nodig!



ZE LANDEN OP HET DOMEIN VAN DE SCHATRIJKE ZAKENMAN.



Volg mij maar! Mijn baas wacht op jullie!



Flip, ik wil toch voorzichtig zijn! Vlieg wat rond en open je ogen en oren!



Ga maar binnen! Ik verwittig mijn baas van jullie aankomst!



Een valstrik! We zijn er domweg ingelopen!



Beste toeristen, het spijt mij jullie hier te moeten opsluiten, maar jullie werden te lastig!



Als alle bomen weg zijn en als mijn palmolieplantage gestart is, laat ik jullie vrij op voorwaarde dat jullie braaf naar huis terugkeren!



Ondertussen wordt er voor jullie gezorgd alsof jullie op hotel zijn!



Jommeke had gelijk! Het was een list!



EN ALS DE ZAKENMAN WEG IS

Joehoe, vrienden! Flip hier!



Ik had hem gevraagd buiten te blijven! Hij is onze redding!



Flip, vlieg pijsnel naar Bananopia en vraag oma om die zakenman kennis te laten maken met het boomgroeimiddel!



Oma zal de heldin van dit avontuur worden!



Oma, wakker worden! Grote ramp!!



EN DAN VERNEEMT OMA WAT ER IS GEBEURD.

Ten aanval!



Operatie "superoma vliegt erin" is gestart! Jahoe!!!



Of het wordt  
operatie  
"superoma  
stort in zee"!



EEN UURTJE LATER

Wat betekent dit?...



Verlaat ogenblikkelijk  
mijn domein of...



EN OMDAT ZE EEN GROTE DOSIS VAN  
HET BOOMGROEIMIDDEL KREGEN...



Als straf laten we jullie één maand zo rondlopen! Dat zal jullie leren!



**OP DE TERUGWEG** Filiberke! Let op! Niet op de spuit met boomgroeimiddel gaan zitten! Nee!



**EN HET MIDDEL WERKT SNEL, ZEER SNEL!**

Ik deed het niet expres!

Och, eens thuis geeft de professor ons het tegenmiddel!

Mag ik je plukken als je rijp bent! Hihi!



**EN TERWIL ALLES IN GEREEDHEID GEBRACHT WORDT VOOR EEN REUZENFEEST OP BANANOPIA**



Daar! Mijn Chinese makker! Euh... hallo... 我是一个傻瓜...



Hahahaha! Ik heb wat Chinees geleerd...



Weet je wat je zojuist zei, Flip? "Ik ben een domme gans!"



Hahaha! Goed gevonden, makker! Ik hou van papegaaien met humor!





# JOMMEKE

## VERZAMEL ZE ALLEMAAL!

1. De jacht op een voetbal
2. De zingende oap
3. De koningin van Nederland
4. Papieren pilan
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte Bermina
8. De oelievaar van Begonia
9. De schildpaddenrucht
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijsland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dofte knutsen
24. De verloren zoon
25. De zinnen analfouzen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samarra
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeljesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vloot
37. De schat van de zeeroover
38. Kaas met gastjes
39. Lieve Choco
40. Anakawaboe
41. Twee halve lippen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Aasopje
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren graf
49. De groene maskers
50. De plasticen wakiv
51. De wielmaschine
52. De zingende orbeslen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Analoek
55. Tita Tolajara
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Anapo
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuko-ieren
60. Alarm in de Rode Soai
61. De hoed van Napoleon
62. Lullekkerland
63. Madam Pepermint
64. De kristallen groot
65. De grasrobot
66. De vrolijke berde
67. De slaapkop
68. De Gole Spin
69. Straffe Toebeka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende suid
72. Choco onvoerd
73. De gekke wakker
74. De Klokwieler
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Postfinsneke
79. Het pikante kikakake
80. De Njam-rjambloem
81. De lichtzwerwers
82. Opstand in Kokowoko
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papiljan
86. De lustige slurvors
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aardse paradijs
93. De Naakeroets
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Fauxr
104. De vlucht van Bella
105. De knoek van Amzar
106. Zoete Mosterd
107. De Postkopjes
108. De sidderplanten
109. Guldenstroken
110. De vloot van Vazadina
111. De oflike olieplanten
112. Het ei van de smartpapogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lippenpop van Analoek
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonaar
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Orie in een slag
126. Het bol van Matilde
127. De watervallen van Svanjabok
128. De grote zeirace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Ambiorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkings
134. De prinsen van Snotty
135. De knuk van Aztrakon
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kolatar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Taro
142. De documenten van Langheus
143. Va Kwak en stoe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselkier
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochocabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeerois
151. Het meermonster
152. S.O.S. Bentabi
153. Het hoofd van Samos
154. De helikopters
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kacher el Nacher
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoske
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte penel
163. Het Midasmysterie
164. Het verdwenen kastjeel
165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelweters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoel
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verwaalde vuurtoren
176. De sneozige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedriegde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De pruik van Analoek
187. De zwarte cactus
188. De vurige inkvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het beginhof
191. De magische spiegel
192. De drinkland van Napturus
193. De zilveren traan
194. Dinopols
195. Gerommel in de Far-West
196. De Effenbron
197. Het schuimspook
198. De Kraaienburch
199. De vergeten mijn
200. Stefanie Stekkebeen
201. De Kwantar's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verkwamen luikabouter
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De gemiste maltoen
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkastjeel
211. De geest van Anakawaboe
212. De Imonadefelies
213. Zeven sterren
214. Holman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste Viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prieeltje
219. Operatie bonzaal
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kiekbussen
225. De erfenis van Soragloek
226. Het luchtkastjeel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudvoets van Analoek
229. Het slimme varken
230. Pekke in Hollywood
231. Het zeemoordings
232. Dual in Venetië
233. Pajaskof
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifant
238. Kampen in pikant
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op zakken
241. Mabelrij's voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte priegevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Billeke
247. Krokodillenbraten
248. Fifi kampioen
249. Het olie-parfum
250. Savooien op de Galapagos
251. Schatjagers in Bakrijk
252. Het spookdorp
253. Choco verlied
254. Paradijsland in gevaar
255. De clansrijd
256. De blauwe wenssteen
257. Tobias Snuffel
258. De kwakzalver
259. Storm aan zee
260. Oost west, thuis best
261. De recordjagers
262. De brulharp
263. De keizer van Tuktut
264. De wens-Arrens-Maal
265. Papegaaienbruikof
266. Pottenkoekeken van Pienhaaz
267. Omeek en Tobak
268. Prins Carnaval
269. De lawaa-ster
270. De gestrode pennenzak
271. De koning van Banenopla



**Jommeke-de-luxe:**  
onverslijtbare klassiekers in een  
exclusief jasje, met ex-libris



**Jommeke pockets:**  
drie avonturen in een handig  
zakformaat



**Jommeke kookboek:**  
kookplezier voor  
jong en oud

JEF MYS

# JOMMEKE

Paulus, de grootoom van Filiberke is een aantal jaren geleden verdwenen op zee. Verschillende zoekacties leverden niets op, maar onze vrienden geven de moed niet op. En op een dag komt er een aanwijzing letterlijk uit de lucht gevallen! Filiberkes grootouders staan te popelen om aan de zoektocht te beginnen. Maar ook al hebben ze een spoor, de oceaan blijft groot...

HEB JE DEZE AL  
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.

**Jommekes**  
krant

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Gentenaar  
en elke woensdag in de Jommekeskrant



[www.jommeke.be](http://www.jommeke.be)



[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)

