

JEF MYS



JOMMEKE

HET KISTJE VAN SIR PIMPELDON



JEF MYS

JOMMEKE

HET KISTJE
VAN SIR PIMPELDON



Ballon

EMILY COOK, EEN VERRE ACHTERNICHT
VAN SIR JONATAN PIMPELDON NEEMT
HAAR INTREK IN HET FAMILIEKASTEEL. (*)

Het is nog niet veel
veranderd sinds ik hier
als kind af en toe
kwam spelen.



1-2

Niemand van de familie wilde er
komen wonen na de dood van
Jonatan. Dat is jammer!



Zo raakt het steeds meer vervallen. Veel geld heb
ik niet om het te herstellen. Ik hoop dat mijn
eerste roman goed zal verkopen!



EMILY IS EEN
KWIEKE TACHTIGER.
ZE IS NOOIT
GETROUWD GEWEEST
EN HEEFT HEEL
HAAR LEVEN IN
BEROEMDE ENGELSE
TUINEN GEWERKT.
NU WIL ZE DE
LAATSTE JAREN
VAN HAAR LEVEN
IN HET KASTEEL
DOORBRENGEN...

...OM ER HAAR GROTE
DROOM WAAR TE MAKEN,
SCHRUFSTER WORDEN.

Hier krijg ik genoeg inspiratie om mijn
roman te schrijven. En het wordt
een spannend spookverhaal.



* zie album 42 - DE WITTE BOLHOED

Er loopt hier precies
nog een spook rond!
Brrr! Hihhi!



Prachtig!



De eerste zin komt
al binnengewaaid!



Toen Julia Rosebud door het
raampje van haar zolderkamer
in het spookkasteel "Bibberstein"
keek voelde ze een rilling over
haar rug lopen!



Het was alsof een grote hand
van wind haar uit het raam
wilde duwen en!...



Brr! Ik voel echt
een koude wind!



Hola! Dat is de koude
adem van het spook dat
hier alles afbreekt! Hihhi!



Klopgeesten, wuhuuspoken en bonkschimmen!... Ik geloof daar niet in! Haha!



Maar ik kan er wel een spannend verhaal over schrijven!



Een trippelspook! Hoehoehoe! Hoe griezelig! Hihihhi!



Let goed op, beste geesten en spoken! Let goed op!



Het boehoespoek komt eraan!... Hihihhi!



Genoeg gespookt! Ik ga een hapje eten in de herberg in het dorp om kennis te maken met de dorpingen!



KLOP



Een goededag van de klopgeest!



EEN MAAND LATER. ANNEMIEKE, ROZEMIEKE EN CHOCO BRENGEN EEN VAKANTIE DOOR BIJ VRIENDEN VAN HUN OUDERS IN DE BUURT VAN PEMBROKE. BERT MOET OP REIS VOOR ZIJN WERK EN GREET VERGEZELT HEM.

DE MIEKES MAKEN OP HUN EERSTE DAG EEN WANDELING NAAR HET MOOIE DORPJE.

Over twee uur terug thuis, hé! Beloofd?

En niet langs het kasteel van Pimpeldon! Het is daar niet pluis!

Beloofd! Daag!



De Oe-oe-taal is toch heel bijzonder, hé, Annemieke!

Ja! En er zijn nog dieren die een soort Oe-taal spreken!



De duif: Roekoe-roekoe-roekoe!



De koekoek! Koekoek! Koekoek!



Pekkie: woef-woef-woef!

Niet vergeten: boehoehoe!



Boehoe, dat is mevrouw de koe!

Nee! Een koe doet meuh-meuh!



Boehoe is het spook, natuurlijk!



Dat is geen dier hé, Rozemieke!

Nee! Het spreekt wel met een soort Oe-taal!



Wat een mooie streek, vind je niet, Annemieke?

Je zou hier haast denken dat er achter elke boom een elf of een kabouter verscholen zit!



Maar ook aardmannen of dikke trollen om ons in een rots te veranderen!

BRRRR...
HI HI HI HI HI



WAT LATER IN PEMBROKE

Dat is een mooi dorpje!

Zo rustig!
Zo vredig!



Ik durf zeggen, niet zo rustig en vredig als het ooit was, durf ik zeggen!



Wiffa, mijn hondje, is vorige maand op vreemde wijze verdwenen bij het kasteel van Pimpeldon!



Brrr! Hoe erg!

Ik zeg, die plek is verdoemd!



Er dwaalt een verschrikkelijk spook rond dat hondjes opeet! Blijf daar weg voor het jullie ook verslindt! Meisjes toch!





Wat was dat ijselijke
gehuil! Het Pimpeldon-
spook heeft Choco
ontvoerd en... en...

Doe niet zo
paniekerig,
Annemieke!

Het was gewoon
het geluid van
een kiekendief!
Geen apendief!

Een kiekendief is een
roofvogel! Kom, treuzel
niet, we moeten Choco
vinden!



EN DAN PLOTS



Rozemieke! Ik zag iets
bewegen in het bovenste
raam! Ik zweer het!

Dat is normaal! De wind
heeft vrij spel in dat
vervallen kasteel!

Dat doet alles bewegen en
dan denk je dat het spookt!
Annemieke toch!

Maar waar
zit Choco?!



Misschien binnen
in het kas-
teel?! Ik ga
kijken!

Wablieft?! Ik
zet daar geen
voet binnen!
vergeet het!

Oké, oké! Zoek jij
dan rond het
kasteel!

CHOCOOO
CHOCOOO



Gr! Wat komen die poppemiekes hier zoeken? En ik heb die precies ooit al eens ontmoet?!



IN DE HAL



Het is hier toch maar griezelig!

Rozemieke! Niet flauw doen!



CHOCOOO



ooo oooo



BONK
KRAAAAK



HUUUU
OECH
OECH



HIIIIII
OECH
OECH
OECH
OECH



ROZEMIEKE?



HIIIIII
OECH
OECH
OECH









WAT LATER

Ziezo! In deze oude onderaardse gangen zal niemand hen vinden! Haha!



Even naar huis om een hapje te eten en dan flink verder zoeken!



DE GEHEIMZINNIGE FIGUUR IS NIEMAND MINDER DAN DE BOEF SAM PEPER! (*)



* zie album 42 - DE WITTE BOLHOED

SAM HOOPT NOG IETS WAARDEVOLS TE VINDEN IN HET KASTEEL.

MAAR SINDS DE HISTORIE MET DE WITTE BOLHOED PAKT HJ HET SLIMMER EN SLUWER AAN.

HJ GEDRAAGT ZICH ALS EEN EERLIJK MAN EN HEEFT EEN JOB ALS TUINIER IN PEMBROKE.



NIEMAND VERDENKT DE BRAVE TUINMAN SAM NOG VAN ONEERLIJKE PRAKTUKEN.

EN DOOR ZELF SPOOK TE SPELEN OP HET KASTEEL HOUDT HJ NIEUWSGIERIGE MENSEN WEG.

ZO KAN HJ ONGESTOORD SNUFFELN NAAR EEN MOGELIJKE SCHAT.

Ha Sam, kom je morgen de haag snoeien?

Okidoki!

Ha, die Sam!



ONDERTUSSEN

De meisjes zijn nog steeds niet terug, John! Ik ben doodongerust!

Ik zal ze zoeken, Mary. Blijf jij thuis voor het geval ze opdagen!

De volgende keer mogen ze niet meer zo lang wegbleven!



Ha, dag Sam! Wij maken ons zorgen over onze twee loegetjes! Twee meisjes van 11 jaar en hun aapje!

Ze moesten al lang thuis zijn! Heb jij toevallig niets gezien?

Euh... eens denken... twee poppemiekes en een aapje?...



Nee John, niks gezien. Het spijt me!



Ze zullen toch niet naar het kasteel van Pimpeldon gelopen zijn!



Oei! Het is daar zeer gevaarlijk!



Weet je wat, John? Ik zal er direct gaan rondkijken!



Dat is vriendelijk, Sam! Dan doe ik wat navraag in het dorp!



Héhé! Alles onder controle! Ik kan nog wat verder zoeken zonder pottenkijkers!



IN HET DORP

Ik zeg, ik heb ze gezien, de meisjes. Ik heb ze nog gezegd niet naar het spookkasteel te gaan!



Ik heb ze ook gezien en ze zeiden me dat ze voorzichtig zouden zijn.



Hm! Mochten jullie ze zien, verwittig ons dan! Ik ga nu naar Mary! Daag!



THUIS

John?! Waar zijn de meisjes?...



Niet gevonden, Mary. Dat is niet goed!



Oh John! Hoe moeten we dat aan Greet en Bert vertellen?



Nog niet, Mary! Ik heb eerst nog een idee!



Ik vraag hulp aan hun boezemvriendjes, Jommeke en Filiberke!



Ze hebben allebei snuggere dieren. De papegaai Flop en de poedel Pukkie!



En ze zijn bevriend met professor Bobijn die een vliegende bol heeft...



Waarmee ze razend-snel overal ter wereld heenvliegen!



Heb je hun telefoonnummer?

Ik ben al aan 't bellen!



O... O... O!... Als dit maar goed afloopt! Arme meisjes toch! Waar zitten jullie?!



IN ZONNEDORP

Hallo, met Flip, de papegaai van Jommeke. Met wie heeft hij de eer?



Dag Flip! Met John Johnson! Kan ik met Jommeke spreken?



Zal niet gaan, vrees ik.



Jawel! Hij zit vlak naast mij!



Oké, maar veel zal hij niet zeggen. Hij speelt een wedstrijd met Filiberke, om ter langst zwijgen en dan...



DE MIEKES ZUN VERMIST! HET IS SUPERDRINGEND!



Geef hier, Flip!



De... de Miekes... vernist... gewist... euh... vermist!!!

Hallo?... Ja! Ja!
Jaja! Oké, ja! We
komen af!

Afspraak bij
de professor!
Ik haal Pekkie!



EEN KWARTIER
LATER

Daar zijn we al eens geweest!

Pembroke! Dat
zegt mij iets!

Juist, Filiberke! Ons
avontuur met de
witte bolhoed!



BIJ JOHN
EN MARY

Jommeke en Filiberke!
Blij dat jullie hier zijn!

Dag meneer en mevrouw.
Wat is er juist gebeurd?

Kom binnen, dan vertel
ik wat ik weet, al is
dat niet veel!



Mijn goede, brave Pekkie?
Wat is er gebeurd?



O nee! Je neusje zwelt!
Ben je gestoken door
een steekbeest?!

We mogen het vergeten
om hem te laten speu-
ren. Dat bgint al goed!



Honden! Overal hun
neus insteken! Ts ts ts!



Geen paniek, vrienden. Ik speur al eens rond!
Ik heb geen speurneus, maar speurogen! Hop!



Daar is het vervallen kasteel
van Pimpeldon! Zouden de
Miekes daar niet zitten?



Ik ken dat
vliegbeest!?



Natuurlijk! Nu weet ik het
weer! Dat is de papegaai
van de bende kleuters
die er met mijn witte,
sprekende bolhoed
vandoor gingen! (*)



Die twee poppemiekes en hun zaap
waren er ook bij. Als die papegaai
hier rondvliegt, zijn die twee kereltjes
met hun zwarte poedel
zeker ook in de buurt!



* zie album 42 - DE WITTE BOLHOED

En dat wil dan zeggen dat er misschien nog iets te vinden is?...



Een tweede witte bolhoed? Of een schat?! Hum...



Eerst moet ik ervoor zorgen dat die papegaaï me niet opmerkt!



En hen laten geloven dat ik, Sam Peper, eerlijk ben geworden, zoals ik de inwoners van Pembroke doe geloven! Hihi!



?!?

Ben jij dat, boef! Laat me hiervit! En ik heb bijna geen eten en drinken meer! Ik zal hier nog verhongeren!



Vannacht breng ik nog wat eten en drinken! Maar je moet nog wat in je cel blijven!



Nu naar Pembroke om nog wat komedie te spelen!



Geen Miekes rond het kasteel te zien!



Dan maar eens loeren in het spookkasteel!



ONDERTUSSEN

Arme Pekkie! Je neus zal nu vlug genezen!



NU PEKKIE BUITEN STRUD IS, SPEELT FILIBERKE VOOR SPEURHOND.

Wat een knappe uitvinding van Filiberke!



Ja! Hij heeft soms, geniale ideeën!

Hoe weet hij welk spoor hij moet volgen?



Hij heeft een kwartier lang aan een sjaal van Annemieke geroken!



We moeten de Miekes vlug terugvinden!





Beuheheu... ik voel mij helemaal niet goed!



Hij heeft aan een heksenei geroken, een grote stinkzwam! Ik breng hem naar Mary! Volg het spoor tot in Pembroke! Ik zie je daar!



ONDERTUSSEN Geen spoor van onze lieve meisjes te vinden in dit kasteel!



Hier heb ik nog niet gezocht!



Brr! Wat een donkere put!



Niks te zien, enkel een ingestorte muur!



AAN DE ANDERE KANT VAN DE STENEN MUUR



Vlug verslag uitbrengen!



WAT LATER IS JOHN TERUG BIJ JOMMEKE IN PEMBROKE.



Het is niet waar? Sam Peper! Loopt die boef hier nog rond?!

Wel-wel! Wie we hier hebben! Sam Peper, de boef die er bijna met de gouden bolhoed vandoor ging!

De witte bolhoed? Van goud? Ik heb dat nooit geweten! Gr!



Je vergist je, vriendje! Ik ben eerlijk geworden!

Dat is juist! Ik kan dat getuigen! Sam werkt hier al jaren als tuinier!



Hij is op de hoogte van de verdwijning! Hij helpt zelfs mee zoeken!

Ik zie het! Hij harkt bladeren bijeen!



Hola! Ik heb al velden en bossen doorzocht! En het spookkasteel van Sir Pimpeldon!



Kijk hoe eerlijk ik ben! Ik zoek direct verder! Sta je van te kijken, hé!



Dag vriendje! Dat is lang geleden!

Dag meneer de herbergier!



Spijtige zaak, die verdwijning van je vriendinnetjes!

We zijn hier om ze te zoeken en te vinden!



De inwoners van Pembroke zitten ook niet stil! We doorzoeken de hele streek!



Is Sam Peper echt eerlijk geworden? Ik kan het niet geloven!



Blijkbaar! Hij is al jaren niet meer betruwd op diefstal!

Hum... toch vertrouw ik hem niet!



Ik zoek verder langs de Pembrokerivier. Tot straks, Jommeke!



Waar zit Flip? Hij blijft wel lang weg!



Als je van Flip spreekt, zie je zijn staart! Joehoe!



En? Niks gezien zeker?

Niemenda! Ook niks in het spookkasteel!



Verdorie! Straks valt de nacht! We zoeken verder met de vliegende bol!

Goed idee, Jommeke! Zo kunnen we 's nachts ook verder zoeken!



OP HETZELFDE OGENBLIK



Auw-auw... mijn hoofd! Wat is er gebeurd?



Hoe kom ik hier terecht?! Euh...



IK HERINNER MIJ DAT IK IN DE HAL STOND, GEBONK HOORDE, OMKÉEK EN... EN...



... OOG IN OOG STOND MET EEN GEHEIMZINNIGE FIGUUR MET EEN KAP OVER ZIJN HOOFD.



IN PANIEK RENDE IK BLINDELINGS EEN DONKERE GANG IN...



WAAR IK EVEN LATER...



DOOR EEN ROTTE VLOER ZAKTE...



DIEPER EN DIEPER TUIMELDE...



TOT IK IN EEN TUNNEL TERECHT KWAM EN...



OP HET NIPPERTJE AAN EEN INSTORTING ONTSLAPTE!



HET LAATSTE WAT IK ME DAN NOG HERINNER IS DAT IK EEN STEEN TEGEN MIJN HOOFD KREEG...



EN FLAUWVIEL.



Ik moet uit deze donkere tunnel geraken!



Een nis?!... En er staat een kistje in? Hoho!



Het is een mooi kistje!



Goudstukken! Diamanten! Dat moet van Sir Pimpeldon geweest zijn!



Hij zal vergeten zijn dat hij hier nog een fortuin verstopt had!



ROZEMIEKE LOOPT VERDER.

Brr! Ik heb kou en honger en dorst! Pf, pf, pf...



EN DAN...



Daar is de buitenlucht!



Eindelijk! Gered!!!



Oef! Nu nog de weg naar John en Mary vinden!





EN DAN



Jommeke! Kijk!
Kijk!! Kijk!!! Kijk!!!!



Rozemieke!

De vliegende
bol!?



Rozemieke toch! Nu
loopt ze het moeras in!
Ingrijpen, Jommeke!



Snel! Het touw
laten zakken!

Vlug, Rozemieke!
Vlug! Vlug! Vlug!



GERED!!!



UITEINDELIJK

Jommeke en Flip!?
Zijn jullie echt? Ik droom toch niet?



Annemieke en Choco zullen zo ongerust geweest zijn. En John en Mary ook!



Euh... hum... Annemieke en Choco... euh... zijn ook spoorloos!



O! O! O! Het is toch niet waar hé!



We hadden nooit naar dat vervloekte kasteel mogen gaan!



Allemaal mijn schuld! Ik wilde ernaartoe!



Ik vergeef het mijzelf nooit als er iets ergs gebeurd is met mijn zus en Choco!



Heb vertrouwen, Rozemieke! We vinden Annemieke en Choco wel!

Droog je tranen, prinses!



EEN HEEL EIND VERDER



Het vliëgend ding vliegt weg? Wat kwamen die hier zoeken?...

BU JOHN EN MARY

O, schatje, ik ben zo opgelucht dat ze jou al teruggevonden hebben!

Vannacht zoek ik mee, Jommeke! Ik ben helemaal hersteld!



Prachtig, Filiberke! Komaan dan, geen tijd te verliezen!



NA EEN NACHT ZOEKEN

Nog geen spoor van Annemieke of Choco, maar we geven niet op!

Even opfrissen, iets eten en dan weer verder zoeken!



Wat zit er eigenlijk in het kistje dat je in de tunnel vond?

Snik, snik... een groot fortuin, snik! Het zit vol goudstukken en diamanten!



Een briefje!? Verstoppt in een geheim vakje in het deksel!



Geachte heer notaris, wil u dit kistje bij mijn overlijden overmaken aan Trudy Cook! Zij is de enige van mijn familie die mij genegen was! Met achting, Sir Pimpeldon!



Waarom hij het verstopte in de tunnel zullen we nooit te weten komen!



Trudy Cook is al wel overleden. Maar ze heeft misschien nog kinderen aan wie we dit fortuin kunnen geven!

Dat zien we later wel! Eerst onze zoektocht verderzetten!



Ik knutsel vlug nog iets in elkaar waarmee ik het geringste geluid kan opvangen!

DIEP VERSCHOLEN IN DE BOSSEN



Niet huilen, Choco. We komen hier wel uit!

TERWIJL FILIBERKE
ZIJN SPECIAAL
LUISTERAPPARAAT
IN ELKAAR STEEKT,
VLIEGT JOMMEKE
NAAR PEMBROKE
OM DE INWONERS
OP DE HOOG-
TE TE BRENGEN
DAT ROZEMIEKE
TERECHT IS.
WANNEER HIJ
TERUGKEERT...

En nu zien wat Filiberke
in elkaar heeft gestoken
voor we verder zoeken!

Dat is die vliegende schotel
toch die ik gisteren
zag?



't Zal toch geen
speelgoed van
die bengels
zijn?

Wel, waarom die kwade
blik, meneer Peper?

Kwade
blik?!...

Ik ben kwaad omdat
we die lieve meisjes nog
niet gevonden hebben!



Dan heb ik goed nieuws
meneer Peper! Rozemieke
is al terecht!

Ze vertelde dat ze tijdens
een onweer ging schuilen in
het kasteel van Pimpeldon.

Daar werd ze opgeschrikt
door een geheimzinnig man
die haar wilde grijpen!



Het spook! Zie
je wel! Het is
daar niet
veilig!

Nee nee, geen spook!
Het was heel
zeker een man!

Potverdorie! Wat zou die
daar zoeken? Er is daar
niks te vinden tussen
die hoop oude stenen!

En toch wou hij niet
dat Rozemieke zag
wat hij daar zoal
uitspookte!



Maar ze wist uit zijn greep te blijven!



Ze tuimelde door een rotte vloer en belandde in een onderaardse gang!



Oei-oei, toch!

Waaruit ze uiteindelijk ontsnapte!



Euh?... Ha! Oef! Dat is... goed... nieuws!...

En er nog straffer nieuws! Ze vond in die gang een kistje met een groot fortuin erin!



Ik ben gestoken door een reuzenwesp! Dat moet ik dringend thuis verzorgen!



Flip, ik vertrouw die boef voor geen haar. Maar eerst Annemieke en Choco terugvinden!



Gestoken door een reuzenwesp! Ha, de leugenaar!

Zag je hoe hij schrok toen ik over dat fortuin sprak! Hoogst verdacht!



BU JOHN EN MARY

Pekkie is ook genezen! Wij zijn klaar voor de grote luister- en snuffelzoektocht!



Succes, Filiberke! Wij zoeken in de bossen, zuidwaarts!

Wij gaan naar het noorden. Kom, Pekkie!



Niemand kan mij zien of horen...

RAAAAA

Ik zoek mij te pletter in dat kasteel, dat poppemieke zakt door een rotte vloer en vindt een fortuin!



Ik vind dat niet eerlijk!

Ik heb dat niet verdiend! Ik speel al jaren de hardwerkende tuinier!

Sindsdien heb ik niks meer gepikt. Gemakkelijk was dat niet!

Om dan zo naast het groot lot te grijpen!



INTUSSEN



OE-OE-OEHOE!



**PF! Het was een uil!
Een oehoe!**



**We zoeken verder! Pekkie?
Wat doe je?**



**Pekkie! Het is niet het moment
om naar botten te zoeken!**

**WARFWIRF
SNURF**

SNUFFELSNURF



**WROEFWARF
WRIF
WRIF**

**Of heb je soms iets ge-
roken onder de grond?**



**ANNEMIEKE?
CHOCO?!?
Ze zitten onder
de grond!**



**Annemieke! Choco! Horen
jullie mij! Joehoe!**



**Filiberke?! Ja! Wij horen
je!! Waar zit je?!
Red ons uit
dit donker hol!**



**HOU MOED
DAAR BENEDEN! IK
ZOEK DE IN GANG!**

**We zijn gered,
Choco!**



Hé... dat is precies...



Gevonden! En er zit niet eens een slot op! Humpf!



ANNEMIEKE!!
CHOCOOOO!!!



Joehoe! Hallo!
Ik ben hier!

O! O! O!
Mijn held!



FILIBERKE!

ANNEMIEKE!



Haaa! Frisse lucht! Vlug naar
Jommeke en Rozemieke! Wat
zullen zij ongerust zijn geweest!



De meisjes zijn terecht Sam! Kom
Straks, straks!
je meevieren?!



DE VOLGENDE DAG

We weten nu nog
steeds niet of de geheimzinnige man
in het kasteel en Sam Peper één
en dezelfde persoon zijn!



Filiberke, wij
gaan dat eens
uitpluizen!

Met mijn grote
oren zal hij
zich erg stil
moeten houden!

Wij blijven
hier! Genoeg
gegriezel
voor ons!



TERWIJL JOMMEKE, FILIBERKE EN FLIP NAAR HET KASTEEL LOPEN...

Ik verdwijn uit Pembroke voor die koppige speurneuzen mij ontmaskeren want...



*Daar lopen ze! In de richting van het kasteel!
En wat heeft die zwarte snotaap op zijn hoofd?
Precies iets om geluiden op te vangen?...*



Ho! Als mijn gevangene haar keel openzet zal hij haar zeker horen!



Ze heeft mij horen praten dus zal ze mijn stem wel herkennen!



Sam, vriend, het wordt hoog tijd om veiliger oorden op te zoeken!



Wat doet die peperman hier?



Wel, meneer de tuinier, bespied je ons?



*Bespiepie... piepieden? Ik?!
Ha! Ho!... Neenee!... Hihi...
Helemaal niet!...*



Ik... euh... onderzoek deze boom! Hèhè! Deze boom is een beetje ziek!



Ik zal hem moeten omhakken zodat hij de anderen niet besmet!



Ik moet nu verder, andere bomen inspecteren! Hèhè!



Zieke bomen inspecteren?
Dat zal wel!



Waarom volg je mij?



Ik vind het interessant hoe jij je bekommert om de gezondheid van de bomen!

Verdikke! Nu heb ik die fladderaar aan mijn been!
Naar huis, daar kan ik hem kwijtspelen!



INTUSSEN

Halt! Ik vang geluiden op!



Geluiden van een... stemmetje... een...



... snikkend en huilend stemmetje!



Kijk hoe Pekkie aan die rots snuffelt!



SNUF SNUF SNUF SNUF SNUF



?!!!

Deze rots snikt en weent!?



OEOEOE
BOM BOM BOM



BOM BOM BOM BOM BOM

?!!!



HUUUUULP
WIE IS DAAR
HUUUUULP!



De rots roept om hulp! Er zit iemand in deze rots!!!

Gevangen in de rots?!
Hoe geraken we hier
ooit in?!



Pekkie weet het wel!
Een tunnel graven!



OM BEURT LOSSEN ZE PEKKIE
AF EN ER WORDT HEEL WAT
AARDE NAAR BOVEN GEHAALD.



NA VEEL GRAAFWERK



Hier is een
tunnel en...



Dit is zeker één van de
onderaardse gangen waar
Rozemieke in viel!



Daar is een
deur!



Ooo! Eindelijk vrij! Mijn redders! Mijn helden!



Lieve kinderen, voor we kennismaken wil ik frisse lucht! Vlug!

Groot gelijk! Weg uit deze donkere gang!

OE-OEWOE! WAFWOEF!



DE WIRWAR VAN GANGEN LEIDT HEN UITEINDELIJK NAAR HET KASTEEL.

EMILY COOK VERTELT HEN WAT ER GEBEURD IS...

EN VERNEEMT OOK HET VERHAAL VAN DE MIEKES.

Die geheimzinnige man wil dus duidelijk niet dat er iemand in het kasteel rondloopt!

Misschien is het toch een echt spook en niet Sam Peper! Brrr!

Ha! Heerlijke buitenlucht!



Filiberke, je zou wel eens gelijk kunnen hebben!

Zie je wel!

OEWOE!



Ik ben zelf ook al eens een spook tegengekomen!



Toen ik onlangs op reis was in dromenland! Hihi!

Haha! Hoe grappig!



Genoeg gelachen! We zullen meneer geheimzinnigheid eens uit de geheimzinnigheid halen! Ik heb een idee!



Naar John en Mary! Ik heb de medewerking van Rozemieke nodig!

Waar hangt Flip toch uit?



IN PEMBROKE, AAN HET HUISJE VAN SAM

Wacht maar op de schouw tot ik terugkom met gereedschap om bomen om te hakken! Een eerlijk man zo wantrouwen!



Maak dat een ander wijs!



Ik heb je wel door!



Ik hou je zeer goed in de gaten!



Sam Peper! Eerlijk man? Laat me niet lachen!



IN DE KELDER

Hèhè! Mijn kelder is verbonden met de kelder van het leegstaand huis hiernaast!



Zo geraak ik weg zonder dat die papegaaï mij ziet!



Eerst vliegensvlug naar mijn gevangene om haar vrij te laten!



Ik ben wel een boef maar ik laat geen oude dametjes aan hun lot over!



MAAR DAN

!!!
Ontsnapt! Hoe is dat mogelijk?! Grrr!



Daar zitten die kleuters voor iets tussen! Vervelende curieuzeneuzen!



Och ja, ik wilde haar toch al vrijlaten! Nu vlug mijn biezen pakken, want ze zitten mij op de hielen!



Pijlsnel naar huis om wat spulletjes op te halen!



Hoe kan dat nu? Ik heb hem zijn huis niet zien verlaten?!



Ik heb zijn voor- en achterdeur steeds in de gaten gehouden en...



HET PLAN VAN JOMMEKE IS JUIST OP TIJD KLAAR



BONK
BONK
HUUUULP!!!
MENEER PEPER!



Help mij, meneer Peper! Het spook van Pimpeldon heeft mijn kistje afgepakt!



Hij zei dat het thuis-hoort bij hem in het kasteel! Hij was zo boos!



Hij heeft al mijn vriendjes ontvoerd! Ik kon ontsnappen.

Je maakt me wat wijs, meisje!



Neenee, meneer Sam! Toen ik om hulp vroeg in het dorp sloot iedereen zich op in hun huis uit angst!



De herbergier zei me nog dat enkel Sam Peper moedig genoeg was om mij te helpen!



Gelijk heeft hij! Blijf hier, lief kind! Sam brengt je kistje terug! Het spook van Pimpeldon zal niet lachen!

Hihhi! Hij loopt in de val!



Ik geloof haar verhaal niet! Zeker een truc om mij in de val te lokken!

Ik ben niet meer de domme Sam van vroeger!



Deze keer ben ik die kereltjes te slim af!

Daag, vervloekt kasteel! Tot nooit meer!



Of... toch even loeren...



1 secondje maar...



Stel dat die poppemie de waarheid spreekt!



Hola zeker!? Het is echt waar! Daar staat het kistje! Ongelooflijk!



Haha! Nu vlug de rest van mijn buit oppikken! Joepie! Joepie!!



HAHAHA



HE! HE! HE!



Ik word precies gevolgd door iemand?



UWUHUUU... SAM PEPER... WAAR REN JE HEEN?!



Rennen Sam, rennen!



Rap, rap, naar mijn
geheime schuilplaats!



Vlug de magere buit die
ik bijeengesprokkeld heb in
deze zak proppen!



Dat spookje is verdwenen!
Ik heb het mij ingebeeld!
Hèhè! Dom van me!



Spoken! Haha! Belachelijk!



BOE!!! ?!!!!



Open het kistje!

Wa...wa...
Waarom?



Da...da...
Daarom!



Onmiddellijk,
meneer spook van
Pimpeldon!



Sam Peper! Bedrieger!! Ik
verander je in een stuk... euh...
peperkoek!!!



Die boef heeft ons jaren bedrogen door zich voor te doen als brave tuinier!



Ondertussen beroofde hij de inwoners van ons dorp! Maar we kunnen gelukkig alles teruggeven!



Dat rookbommetje in het kistje plaatsen was een geniaal idee van je, Filiberke!



En mijn optreden was ook goed hé: ontsnapt uit de greep van het... "spook"!



En jij was ook super als spook op het vliegende ei! Haha!

Maar er is nog een probleempje! Waar zit Flip?!



NA UREN ZOEKEN

Ik heb hem gevonden! Hier, in de kelder van Sams huis!



Flip!?

Kijk, Flip is op tv! Hihhi!

Ik weet wie het spook is! Sam Peper! Hij heeft mij in deze tv-bak gestopt! Haal mij hieruit!



Komaan! Sam Peper is de bedrieger! Ik heb dat ontdekt! Komaan zeg, vlug! Waar wachten jullie op?! Snel!!!

Flip, kalmeer en luister, ik moet je wat vertellen...



EN ZO

Vinden jullie dat grappig? Wel, ik niet!

Je komt goed over op tv! Misschien moet je maar een tv-show ineen steken!



EMILY COOK MAAKT UITEINDELIJK KENNIS MET DE DORPELINGEN. ZE ZIJN OPGETOGEN ALS ZE HOREN DAT EMILY HET KASTEEL VAN PIMPELDON WIL BEWONEN. ZE BELOVEN HAAR TE ZULLEN HELPEN OM HET VERVALLEN KASTEEL VOLLEDIG TE HERSTELLEN.

Ik doop mijn kasteel: **COOK CASTLE!** Het fortuin dat in het kistje zat behoort jou toe, Emily, als erfgename van Pimpeldon!



Op die manier kan je de dorpeelingen betalen!

En kan je je eerste roman in alle rust schrijven, zonder geldzorgen!



O, kinderen, ik ben jullie zo dankbaar! En ik heb al een titel voor mijn roman!



DE SPOKENJAGERTJES VAN PIMPELDON!



En jullie krijgen allen een hoofdrol!

Joepie! Dan worden we beroemd!

Of filmsterren, als er een film over gemaakt wordt!



Hahaha! Kijk naar de buit van Pekkie!

De broek van Sam! Hahahahaa!



Hm! Een eigen tv-show! Dat is een steengoed idee! Daar zal ik eens diep over nadenken!





In opdracht van De Eekhoorn nv

Met medewerking van:

Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)

Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.

www.ballonmedia.com

Jef Nys © 2017 – Ballon Media nv, België

Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-90-6334-469-6

Depotnummer: D/2017/2345/44

Eerste druk

Gedrukt in België

JEF MYS

JOMMEKE

Het oude kasteel van Sir Pimpeldon ligt er verloederd bij. Emily Cook, een verre achternicht van de edelman, vindt dat zo jammer dat ze er haar intrek neemt. Ze is van plan een boek te schrijven, dus kan ze wel wat afzondering gebruiken. Bovendien is zo'n verlaten spookkasteel de gedroomde inspiratiebron om een griezelverhaal te bedenken. Tot die spoken toch net iets té onstuimig worden...

HEB JE DEZE AL
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.

Jommekes
krant

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Gentenaar
en elke woensdag in de Jommekeskrant



www.jommeke.be

Fanpagina Jommeke

