

F.C. DE KAMPIOENEN PRESENTEERT

31

HEC LEEMANS - SWERTS & VANAS - CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

PRINSES BIEKE



HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

PRINSES BIEKE



E.C.
DE KAMPIOENEN



STANDAARD UITGEVERIJ

Het is niet te geloven. Hij is echt verdwenen!

Waar kan hij naartoe zijn gegaan, drie dagen voor de ceremonie?

Ik ben bang dat we hem niet op tijd vinden en in dat geval...

... Moet ik maatregelen nemen!

... Dat zou me spijten, maar ik moet mijn plicht vervullen.

Ik weet niet waarover u spreekt, maar maak u geen zorgen. Ik heb al een oplossing in de maak.

Een oplossing? Welke? Als kamerheer heb ik het recht te weten wat u bekookstooft!

En als hoofd van de geheime dienst zeg ik dat het plan beter geheim blijft!

Euh...

Ik zeg het nogmaals: maak u geen zorgen, ze komt eraan!

Ze? Is het een vrouw?

Maar nee! De oplossing! Ik laat het u weten als het zover is!

U doet altijd zo geheimzinnig!

Dat hoort nu eenmaal bij mijn vak! Het komt in orde.

KLAP!

Hahaha! Alsof ik me zorgen maak... Ik heb alles bedacht. En als het goed is, is nu alles al geregeld!

Op hetzelfde ogenblik...

We zijn er!







Maar... We kunnen nooit met twee die boom verplaatsen, tenzij we nog snel een cursus bodybuilding volgen.

Niet nodig!



Ik zag daarnet een landweggetje dat afdaalt naar de stad. Dat nemen we!



Zie je wel! Het loopt op wieltjes!

Oei! Euh...



Intussen, in het prinselijke paleis...

Wel? En die oplossing van u?



Euh... Ze is aan de late kant...

Natuurlijk! Als je eens wist...



Ze komt nooit! Ik heb gewonnen!



Ah! De paleiswacht laat weten dat ze in aantocht zijn! Volg me!

?!?



De paleiswacht liet ons zonder probleem door. Ken jij hier de weg?

Tuurlijk! Van mijn laatste bezoek!



Rijd je meteen de ondergrondse parkeergarage van het paleis binnen?

Ja, zo stond het in het bericht. Kwestie van discreet aan te komen!



Ah! Daar is het ontvangstcomité!

Aha!



Welkom thuis, prins Filibert!

Euh?



Maar... Dat is helemaal de prins niet!











BRAVO, KOLONEL GLANZI! U BENT DE PAREL AAN DE KROON VAN DE GEHEME DIENST.

Dank u, Hoogheid. Maar het was kinderspel om die sukkel van een prins te ontvoeren, dankzij onze medeplichtigen ter plekke.

Ja, de kamerheer heeft het ons makkelijk gemaakt. Dankzij hem gaat dat huwelijk niet door. De pot op met de traditie!

Daar hebben ze in Monte Cacao niet van terug!

KLIK

Het gaat heel goed met prins Filibert... Dank u.

WABLIEF?

Hij rust momenteel uit, in zijn privévertrekken, na een korte reis in het buitenland.

Maar dat is niet mogelijk!

DE KAMERHEER HEEFT JOU BEDROGEN! EN MIJ OOK!

JE HEBT EEN DUBBELGANGER ONTVOERD!

JE BENT EEN DIKKE NUL! GA ONMIDDELLIJK DE ECHTE PRINS ONTVOEREN!

Oei! Ai! En die andere?

PAF!

GOOI HEM BUITEN! WAT WIL JE DAT IK DOE MET DIE VENT?

OW! TOT UW ORDERS!

EN ZORG ERVOOR DAT JE DIT KEER SLAGT!

Ja... Jaja!

ERUIT, JIJ! JE BENT VRIJ!

Echt? Wat willen jullie nu eigenlijk?

Die nacht, in het paleis van Monte Cacao...

Moet je dit eens bekijken, Bieke!

Wat een prachtige pyjama! Helemaal van zijde! Het heeft toch wel iets, prins zijn.

Trek dat onmiddellijk uit!



Maar Bieke! Dan word ik misschien verkouden!



Doe die pyjama uit en trek je eigen kleren aan. We poetsen hier de plaat!

Oei!



En oma Boma?

We leggen haar alles uit als we ver genoeg zijn.



Ben je gereed?

Ja... Maar ik heb geen tijd gehad om van kop te veranderen!



Heeft geen belang. Dat doe je thuis maar. Vooruit. De kust is veilig!



11A

We maken van de duisternis gebruik om naar de parkeergarage te sluipen...



KLIK

AI!



Zoeken jullie je appartement?

Nee! De uitgang! Wij gaan hier weg!



Mark is de prins niet en dat weet u net zo goed als ik!

Natuurlijk, maar het belangrijkste is dat het volk gelooft dat hij de prins is!



... Tenminste tot aan het huwelijk... Anders ontstaat er chaos in het land. Dus zolang inspecteur Porei de echte prins niet terug heeft gevonden, moeten jullie hier blijven!

Hm...



Intussen, in een andere vleugel van het paleis...

BENDE SUKKELS!



11B

WAS HET NU ZO MOEILIJK OM DIE KEREL TE LATEN VERDWIJNEN OP DIE VERLATEN WEG?!

Hij... Hij had een bende lijfwachten bij, die karate kenden.

Ik had u in onze plaats willen zien. Mijn kaak doet nog pijn!

Hij is slim! Heel slim! Wie dan?



De chef van onze geheime dienst! Hij is op alles voorzien!

Ofwel heeft prinses Stefania ons vertikt! Zij was van alles op de hoogte.

O! Daar heb je haar!

WAT?! HOEZO? HEB IK U VERRADEN?



JA! JIJ HEBT EEN VALSE PRINS LATEN ONTVOEREN!

EN DAN KONDIG JIJ DE TERUGKEER VAN DE ECHTE PRINS AAN OP TV!

Maar... ik kon niet anders beugenover de pers! Ze... Ze hebben een prins bevoorschijn getoverd!

WAT IS ER GEBEURD MET DE PRINS DIE BIJ JULLIE IN DE CEL ZAT?!

HEB BEN JULLIE HEM VRIJGELATEN?



Natuurlijk! Wat wil je dat ik met een valse prins doe?

MAAR... HIJ... HIJ WAS DE ECHTE PRINS!

DE ECHTE?

KOLONEL GLANZ!



De nacht verloopt vredig...



En de dag breekt aan...



Het is toch wel fijn om prins te zijn. Zo'n kans krijg je maar één keer!



Je weet wat ik ervan denk! We moeten hier weg!

Die uitnodiging om naar Monte Cacao te komen was een valstrik!



Maar nee! Eerder een noodkreet!



Het volk verwacht dat de prins en prinses Stefanie huwen! Zo is het geregeld tussen de prinselijke families.

Hoezo?

Ik zeg u nogmaals dat we het land in de chaos storten als het huwelijk niet doorgaat!



CHAOS! Dat is misschien precies waar de mannen die ons probeerden te ontvoeren, op uit zijn?



Hebben ze getracht u te ontvoeren? Dat wist ik niet.

Dat is waar. Ik ben het vergaten te zeggen, door al die verwarrende toestanden hier.



Maar... Wie wil het prinsdom in de chaos storten?

HM...



Het moet iemand zijn die goed op de hoogte is van alle staatszaken!



DE CHEF VAN DE GEHEIME DIENST!

Maar... IK ben de chef van de geheime dienst!



Ja... Dat wil niets zeggen, hè! U kunt best een verdachte zijn!

Waarom zouden ze u hierheen lokken om u vervolgens te laten verdwijnen, hoogheid?



Waarom noemt u mij hoogheid?

Maar... Omdat u voortaan prins Filibert van Monte Cacao bent!



Ik? Oei!

Geen sprake van! IK ben prins Filibert!





MAJESTEIT?!
MAAR...

Maar... Wie is dat?

Wie is dat?



Wel allemachtig!

Wel allemachtig!



Het is alsof ik in een spiegel kijk!

Het is alsof ik in een spiegel kijk!



Maar ja!

Maar ja!



OEMPAOEMPAOEMPA!



WAPADOE...
JOEKAHEE HEE HEE!



WADADOE
WADADOE...

Krijgen ze dat vaak?

Alleen als ze elkaar ontmoeten, heb ik gehoord.(*)



JOEKAHEE
HEE HEE...

Dat is gelukkig niet elke dag...



HAHAHAHAHA!

Die goeie ouwe Mark!

Die goeie ouwe Filibert!

PAF

(*) Lees: De Rally van Monte Cacao.



Sire! U bent terug! Hoe is dat mogelijk? We moeten het over dringende staatszaken hebben...

Welke dringende zaken?



Maar... Het huwelijk!

Welk huwelijk?



PROBEREN JULLIE MIJ GEK TE MAKEN?!

Maar nee... Ik denk alleen dat het huwelijk niet zal doorgaan...

Waarom niet?



Omdat prinses Stefania mij heeft laten ontvoeren en mij gevangen heeft gezet. En dan hebben ze mij plots vrijgelaten. Ik had de grootste moeite om vroegecht een taxi te vinden om hierheen te komen. Ze hadden mijn gsm afgenomen.



Ik ben stomverbaasd!

Het is de waarheid. Prinses Stefania heeft geen zin om met mij te trouwen.



En als we haar zouden dwingen?



Bent u niet beschamd? Een vrouw dwingen om te trouwen! In onze tijd?



Euh...

Als een vrouw iets niet wil, moet je haar maar verplichten? Is het dat?

Nee, maar als ze niet met de prins huwt op de vooropgestelde datum...



15A

... dan stevenen we af op bankroet en chaos! Santa Madonna heeft geld en casino's! Wij zijn bijna blut!



We moeten een middel vinden om haar van idee te doen veranderen.

Ik wil het u zien doen... Ze is koppig!



Het zal nooit lukken...



Met dat vurige temperament van haar is het hopeloos! Ze wil me niet!



Ik moet snel een oplossing vinden...



MAMA! MAMA!



15B

Die grote dikke met de bakkebaarden stond te luistervinken.

Dat is normaal. Hij moet op de hoogte blijven van wat er gebeurt in het prinsdom.

Hij is tenslotte de kamerheer van de prins.

De kamerheer...

Het gaat ons allemaal niks aan. We vertrekken.



Vertrekken jullie?

We hebben hier niets meer te zoeken. Gaat u met ons mee?



Nee, ik wacht tot Porei de prins heeft gevonden.



Maar... De prins is terug! Hij hoeft hem niet meer te zoeken.



We moeten Porei op de hoogte brengen!

Hij is zijn gsm vergeten!



Er is wellicht een oplossing, hoogheid...

Ik heb net iets bedacht...

Welke?



U huwt met mevrouw Vertongen, die we vermommen als prinses Stefania!



Zijn jullie nu helemaal gek geworden? Daar trapt toch niemand in!?

Maar, hier in Monte Cacao doen we wat we willen... Het is...



... de wet van het prinsdom die primeert. Jaja. Kom... We gaan weg!



KLAP!



Op hetzelfde ogenblik...

Goed, kolonel Glanz... We komen in actie. Elk van onze kant!







Twee gangsters hebben papa ontvoerd!

... Die anderen dienden als afleidingsmanoeuvre!



Zeverdwijnen met mijn papa in de bossen!



TUUT TUUT...

Vlug! We moeten ze inhalen...



Ah! Eindelijk heb ik u gevonden!

Wat doet u hier?



We hebben dringend uw man nodig!

Ze hebben hem net ontvoerd! Maar waarom? Julie hebben het originele exemplaar in het paleis!



Helas! Ook de prins is opnieuw ontvoerd!

Terwijl hij zo goed werd bewaakt??!



Ik weet niet wat er precies gebeurd is!

Er zit waarschijnlijk een verrader in het paleis. Heeft u daar al aan gedacht?



Ik denk dat ik weet wie het is!

Wat vertel je nu, Paulien?

Laat haar uitspreken... Aan wie denk je?



AAN DE KAMERHEER VAN DE PRINS!



Waarom zou je die man verdenken?

Ik vind dat hij zich vreemd gedraagt sinds wij hier aangekomen zijn.



En kijk wat ik heb gevonden op het internet... Luister...



... Wanneer de prins zou verdwijnen en dus in de onmogelijkheid verkeert om te huwen met de prinses van Santa Madonna, zegt de wet dat de macht toekomt aan de kamerheer, die als regent opbreeft.

... Die clause uit de wet was ik helemaal vergeten.



Zou de kamerheer dan Mark hebben laten ontvoeren?

... En ook de prins. Zo blijven we helemaal met lege handen achter.



Of... De prinses, die niet wil trouwen, zit erachter!

Of beiden!



Op het paleis van Santa Madonna...

Wel, kolonel Glanz?



Dit keer is alles goed verlopen, hoogheid! U kunt helemaal gerust zijn.

Zo wil ik het horen!



We hebben ze allebei te pakken!

??



O! Maar... Wie is dat?

20A



WAT EEN SCHATJE!

Oei!



Het is prins Filibert van Monte Cacao, hoogheid.

AH! NEE! IK ben prins Filibert van Monte Cacao!



Dat kan me allemaal niets schelen... IK WIL MET DEZE TROUWEN!

OEI!



Maar... Ze zijn identiek, hoogheid.



Maar, helemaal niet! Deze heeft zoveel meer!

Ja... ik ben al getrouwd met Bieke!



Mijn naam is Mark Vertongen en ik...

IK HEB ER LAK AAN!

20B

Ik ben hier de kroonprinses en ik doe wat ik wil!

Maar ik zeg u dat ik al gehuwd ben met Bieke en...

HIER HEERST DE WET VAN HET PRINSDOM, EN DE WET, DAT BEN IK!

Kom, een kusje en dan onder de wol. Dan kan je er een nachtje over slapen!

Maar... Oei!

KLAK!

Die nacht...

Wel? Lukt het?

Met een bankkaart zou je dat slot open moeten krijgen!

Ik vrees dat zo iets enkel in films lukt.

Ik ben maar een prins. Ik ben niet erg handig.

Ik ook niet. Hihhi! We lijken op elkaar!

De nacht brengt wellicht raad en...

KLAK!

Maar... De deur gaat helemaal vanzelf open!

Oei! Wat mag dat betekenen?

WAF! WAF!

Balthazar! Wat doe jij hier?

Hij helpt mij bij mijn onderzoek!

POREI!

Jij hier? Hoe is dat mogelijk?

Wat een vraag! Ik doe mijn werk. Ik moest prins Filibert opsporen...

21A

21B







De volgende ochtend in het prinsdom van Monte Cacao...



Weet u zeker dat alles goed zal verlopen?

Natuurlijk! Ze is gek op u!

Er is maar één probleem: ik ben de prins!



Dat weet ik, maar we mogen deze kans niet laten liggen!

Ik ben niet zo dol op uw idee!



Ik ook niet! Ik wil niet dat Mark met een ander trouwt!

Ach, het is zo voorbij, mevrouw Vertongen!



We moeten eerst het volk tevredenstellen met dit huwelijk. Daarna zien we wel.



Er is een moeilijkheid. Het gaat niet door.

Kolonel Glanz?



DE PRINSES IS VERDWENEN... ONTVOERD!



Goed, ik heb het begrepen. Dit is een taak voor de beste speurders ter wereld. Kom, Balthazar!

WAF!



Twee prinsen, maar geen prinses! We kunnen toch niet met elkaar trouwen?

Tegenwoordig kan alles.



Tenzij... Wacht... Weet u dat u heel sterk op prinses Stefania lijkt, mevrouw Vertongen?

AH! NEE! GENOEG!



Toch, toch...

Met een beetje make-up en een goede pruik, lukt het wel.



Vergeet het maar! Ik weiger om met prins Filibert te trouwen!

... Maar u zou met uw man huwen! We voeren een toneelstukje op om de orde te handhaven.

In dat geval stem ik toe. Maar we houden het bij één keer, hè!

We gaan de kleedster opzoeken. Ze regelt alles.

Ga oma Boma halen, Paulien. Jullie kunnen helpen.

Fijn!

Zo komt alles nog in orde!

Het land is gereed!

Dat denken jullie maar!

Jullie weten toch wel dat prinses Stefania is verdwenen? Dus geen huwelijk!

Bijgevolg ben ik de nieuwe prins van Monte Cacao!

Hoe bent u uit de gevangenis geraakt?

Door de deur met de hulp van die heren...

Hier zijn we, baas!

**INSPECTEUR PORE!
ARRESTEER ZE
ALLEMAAL!**

Euh... Ik geloof dat hij daarnet is vertrokken.

Verdond. Net nu we hem nodig hebben!

Ik zei dus: Er is geen prinses Stefania...

**HOEZO, ER IS GEEN
PRINSES STEFANIA?**



Maar... Kom terug, stelletje broekschijters!



OEI!

LEVE PRINSES BIEKE!



Ik heb mijn laatste woord nog niet gezegd!



En...

Ik ben ontroerd! We trouwen nog eens!

Ja, taf, hè!

Het is een julie. Er is een massa volk!



LEVE MONTE CACAO!



Ze zijn laaiend enthousiast! Gaan julie maar!



Prinse...

Prins...



Vooruit maar! En zwaaien naar de menigte, hè!

HOERA!



STOP!





Ik smeeek u... Wacht!

Wat wilt u nu nog?



U moet mij al deze onaangenaamheden vergeven... Ik wist niet wat ik deed...

Echt?



Wat dacht je? Hop! Jij gaat met mij mee!

O!



En geen mawashi dingetjes of ik knal iedereen neer!



OEI! AI! MIJN BILLEN!



BALTHAZAR?! Waar kom jij vandaan?



Hij was bij mij om mij te helpen met mijn opdracht!

Welke opdracht?



De opdracht om prinses Stefania terug te vinden!



Maar... Wie is die opgetutte brut die op mij lijkt?

Zeg! Kijk naar jezelf!



Hm... Een dubbelgangster, zoals in films... Hihhi... Kom... Het is hierlangs voor het huwelijk...

Met plezier...



Hoe gaat het, schat?

Euh... Oei...



Ze gaat toch niet met Mark trouwen?

Wees gerust. We hebben alles gepland met meneer Vertongen en de prins...



WIJ STRIPS

Ontdek ons ook op Yieha.

Download onze app
of registreer bij **YIEHA.be**



 /StandaardUitgeverijStrips

© 2020 Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
© VRT, Hec Leemans
© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

D/2020/0034/77
ISBN 978 90 02 26989 9

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com