

# SUSKE EN WISKE

## DE GEVANGENE VAN PRISONOV



# De Gevangene Van Prisonov



Dit deel uit de Suske en Wiske-reeks maakt deel uit van een trilogie.  
Ieder deel bevat echter een afgerond verhaal en kan als zodanig  
zelfstandig worden gelezen.

## Trilogie I

- 274. De Fleurige Floriade
- 275. Heilig Bloed
- 276. In De Ban Van De Milt

## Trilogie II

- 279. De Laatste Vloek
- 280. De Kus Van Odfella
- 281. De Gevangene Van Prisonov

scenario en tekeningen  
MARC VERHAEGEN

# DE GEVANGENE VAN PRISONOV

EEN NIEUW AVONTUUR VAN SUSKE EN WISKE



DE GROLEM HEERST WEER OVER DE TWEELINGSTEDEN. (\*) DE BEVOLKING KEERT TERUG EN HET VERTROUWEN WORDT LANGZAMAAN HERSTELD.

\* ZIE: DE KUS VAN ODFELLA

Druk: Het Volk Printing Erpe-Mere, scans: Kato Hama

MAAR DE GROLEM IS DE REBELLEN GUNSTIG GEZIND EN DAT IS EEN DOORN IN HET OOG VAN DE CHOCOWAARKE PRESIDENT BULSHITOV...



TANTE SIDONIA EN WISKE KRIJGEN DE SCHOK VAN HUN LEVEN ALS ZE IN DE SPIEGEL VAN NEHM WAHR KIJKEN... EEN DIERBAAR FAMILIELID ZIT GEKETEND IN PRISONOV, DE HUIVERINGWEKKENDE STAATSGEVANGENIS VAN CHOCOWAKIJE...



DE GROLEM ZIT IN GEDACHTEN VERZONKEN OP ZIJN PAS HEROVERDE AMBTSZETEL VAN BURGEMEESTER VAN DE TWEELINGSTEDEN.

Mijn schepenen zijn weg... Zijn ze omgekocht door de Chocowaakse geheime dienst of zijn ze gevlucht?...

Er zijn maar twee personen die er meer over kunnen vertellen...

**TINGELINGELING!**

Grolem had ons geroepen?

Ja, jongens. Willen jullie de gevangenen Nenoom en Labevski tot hier brengen?

Wat zou de Grolem van die twee boeven willen?

Geen idee. Grolem zag er maar ongelukkig uit. Stad besturen geen lachertje...

VAN EEN ANDER VERTREK...

Wat ben je met Kalasj en Floda van plan, Odfella?

Ik stuur ze naar Frankenstein. Suske. Mijn grootvader zal zich over hen ontfermen. (\*)

\*ZIE. IN DE BAN VAN DE MILT.

Ik protesteer! Dit is tegen de rechten van het kind en zijn hond! Laat ons onmiddellijk vrij!

BROF!

Je ziet er klein en onschuldig uit, oom, maar je bent onbetrouwbaar. Koerier Koen brengt je weg.

Koerier Koen? Is die wel te vertrouwen?







IN DE CHOCOWAAKSE  
HOOFDSTAD PRAAK IS  
PRESIDENT BULSHITOV  
RAZEND OM DE  
MISLUKTE MACHTS-  
GREEP IN DE  
TWEELINGSTEDEN ...



Odfella? ... Oddie? ... Waar ben je?



? ... Ze is warempel verdwenen! ...



Misschien heeft ze zich even teruggetrokken om een geheim telefoontje met de Basillusorde te voeren ... Dat doet ze wel vaker ... Ik ga toch maar de anderen waarschuwen ...



WAT? Nenoom ontsnapt? ... Hm, dat bekijken we later wel ... Waar zijn mijn schepenen gebleven, Labevski?



Gevlucht, Golem. Ze zijn er als bange wezels vandoor gegaan.

Het leger zal binnenkort de steden platwalsen. Dat komt ervan als je de zeven hoofdzonden niet afzweert!



Jerom, sluit die fanatiekeling weer op! Lambik, breng mij een borrel!



Mag ik ook een borrel, Golem? Dat gezeur van Labevski heeft me dorstig gemaakt!

Doe maar, Lambik.



Maar dat zijn mijn voormalige schepenen Rigterink en Van Oss. Wat doen jullie in die kast?



Wij komen uit de kast, omdat wij er eerst zijn ingekropen ...

Ja, en ... hips ... prima bar heeft u daar!



De namen van die twee sjamfoeters komen me bekend voor ... Zijn jullie geen handlangers van Nenoom?

Integendeel, Nenoom heeft onze uitvindingen gestolen!





\*ZIE: DE LAATSTE VLOEK.





DE GROLEM ZET ZICH NEER MET IN ZIJN HANDEN DE SPIEGEL VAN NEHM WAHR. IEDEREEN VOELT DAT HIJ IETS BELANGRIJKS TE VERTELLEN HEEFT. HET IS DOODSTIL ...



Wiske, Sidonia, tred even naar voren ...



Hoe vertel ik het hen? Hemel, wat is dit moeilijk ...



Wiske, de gevangene CH-R-281 die in Prisonov vastzit is ... is ... is ...

Hemel, zijn plaat blijft hangen!



... die gevangene is je broer Rikki! ...



Groleem, je raaskalt. Wiske heeft helemaal geen broer, en zeker geen die Rikki heet.

Wie heeft u dat wijsgemaakt?



Toch is het zo. Kijk in de spiegel van Nehm Wahr en jullie zullen de ontbrekende stukken van jullie geheugen terugkrijgen.



Groleem, wat is er aan de hand? Je maakt tante en Wiske helemaal van streek!



Suske rustig blijven. Heb indruk Groleem perfect weet wat hij doet ...



Maar ... maar ... TANTE, KIJK! Alles verschijnt in de spiegel! ...  
Ons avontuur in Chocowakije... (\*)  
Al die herinneringen. ...Ooooh! ...



Het is Rikki! ... mijn broer RIKKI!!!

Lieve help! Nu weet ik alles weer!!



Hij ging schoenen kopen en is nooit meer teruggekeerd ... snik!

Snik ... Rikki, wat is er met je gebeurd? ... Snik!

(\*) ZIE: RIKKI EN WISKE IN CHOCOWAKIJE



Hoe is hij in Prisonov terechtgekomen. Golem? Hij woonde toch bij ons thuis?

En hoe komt het dat we hem vergeten waren?



Daar kan ik wel antwoord op geven ...



BUKOVIN!



Gemene schurk! Natuurlijk! Jij hebt Rikki ontvoerd uit wraak! Omdat hij je verslagen heeft in de boksmatch voor de wereldtitel!

Pak aan, loebas!!!



Zal stukje Bukovin uitknippen als citroen!



Hou op! Jullie vergissen je! Bukovin is de leider van het verzet! Laat hem uitpraten!



Welwelwel! Wiske heeft dus een broer! ... Nog zo'n klop en het is zondag!

Heeft met Bukovin gevochten?



Waar had die wedstrijd plaats?

In Praak, Suske. Rikki verdedigde er zijn titel van wereldkampioen lichtgewicht tegen uitdager Bukovin.



Maar Rikki kreeg van de Belgische minister van Landsverdediging ook de opdracht om in Chocowakije uit te zoeken wat er met de verdwenen plannen van professor Wargaren was gebeurd.



Het waren plannen voor een geavanceerd wapen: de raket tank. Zij waren gestolen door de Chocowaakse geheime dienst.



Dat klopt. Ik werkte als technicus voor het Chocowaakse leger aan de uitvoering van de plannen. De legertop wilde met de raket tank het best bewapende leger van de regio maken.



Maar dat is mislukt. Rikki bemachtigde de plannen en wij veroverden het prototype van de raket tank. Wat gebeurde er daarna, Bukovin?

Na mijn nederlaag in de boksmatch werd ik samen met de andere technici tot levenslange opsluiting veroordeeld.



Het was een wreed en onrechtvaardig lot. Maar op een nacht wisten wij te ontsnappen.



Onze haat tegen het regime was groot. Wij besloten hun militaire plannen te saboteren.



In het noorden van Chocowakije had het leger uranium ontdekt. Zij wilden de raket tank met nucleaire wapens uitrusten. Maar wij hebben de mijn laten ontploffen.



Maar zij sloegen terug en konden de helft van onze makkers oppakken. De moed zakte de anderen in de schoenen...



Ik vond dat we nood hadden aan een sterk figuur. Iemand die naast mezelf zou opereren en naar wie de mannen konden opkijken. Toen dacht ik aan Rikki...



IK BEN TOEN NAAR BELGIË GEREISD EN IK KWAM RIKKI TEGEN OP HET MOMENT DAT HIJ SCHOENEN GING KOPEN...



Meekomen, jij!

Bukovin!

MEP!

Pak aan, schelm! Wat doe jij hier?



Hou op! Ik kom met eerlijke bedoelingen. Kunnen we ergens rustig even praten?



Hm... oké!

VAN EEN PLAATSELIJK CAFÉ MAAKTE IK HEM WARM VOOR HET VERZET. HET INTERESSEERDE HEM WEL, MAAR...



Ik kan tante en Wiske niet meenemen. Dat is te gevaarlijk. En van de andere kant zal ik hen veel verdriet doen als ik vertrek.



Daar weet ik wel iets op.

Dit is de spiegel van Nehm Wahr. Als jij een bepaalde spreuk zegt, worden alle herinneringen van Sidonia en Wiske aan jou in de spiegel gezogen.



Ongelooflijk!



Op die manier is het net alsof ze jou nooit gekend hebben.

Gaat dat niet wat te ver?



Ik bedoel... ik wil wel aan het verzet deelnemen, maar ik zie het als een tijdelijke opdracht. Daarna wil ik terug naar Wiske en tante.



Geen probleem, Rikki. Zodra we de regering omvergeworpen hebben, keer jij terug naar huis en laat je hen weer in de spiegel kijken.



Ze zullen je zich meteen weer herinneren alsof er niets gebeurd is.

Dan is het goed. Ik moet wel alle foto's van mezelf uit het huis verwijderen. Anders gaan ze zich vragen stellen.



Zo gezegd, zo gedaan. Alle herinneringen aan Rikki werden in de spiegel opgeslagen en samen met hem reisde ik terug naar Chocowakije.



Rikki zette zich grandioos in voor het verzet en dankzij hem werd het een echte vredesbeweging.

Zo ken ik mijn broertje. Wat gebeurde er toen?



De oude president werd afgezet en Bulshitov kwam aan de macht. Hij wilde het verzet volledig uitroeien...



Bij een van de razzia's werd Rikki opgepakt. Hij zit nu al enkele jaren in Prisonov, de staatsgevangenis van Chocowakije.



Prisonov is een luguber bolwerk van kerkers, vergeetputten en een doolhof van duistere gangen. Wie erin terecht komt, komt er alleen horizontaal weer uit.



Wel, dan is het toch duidelijk?! We gaan Rikki bevrijden! Meteen, nu, maintenant, cito presto!!!



Veel te gevaarlijk, Wiske. Jullie zouden zelf gevangengenomen worden. Nee, er zit maar één ding op.



Ik geef me samen met mijn vader en Didi over. Zo wordt Rikki's leven gespaard.

Grolem, dat is een offer dat wij niet kunnen aannemen!

Zullen Rikki bevrijden. Hebben al voor heter vuren gestaan.

Bedankt, vrienden! Ik zal jullie helpen waar ik kan. Ik heb een grond van Prisonov. platte-

Dat is dan geregeld. Lambik zegt geen vaarwel, maar tot ziens!



Welk kiekeken zonder pluimen heeft hier vlug die kast neergezet?

Odfella zou ook kunnen helpen, maar die is spoorloos verdwenen.

Wij hebben Odfella even van jullie 'geleend'. Zij wordt op dit moment opgeleid tot ons geheim wapen.

Hoop dat haar niks overkomt of zal jullie beste dag niet zijn. Waarom Jerommeke niet naar Prisonov sturen om Rikki te bevrijden?

Jij kan beter hier blijven, Jerom. Jij moet de tweelingsteden beschermen als Bulshitov ons toch zou aanvallen.

VERWIJL ONZE VRIENDEN OVERLEGGEN HOE ZE RIKKI KUNNEN BEVRIJDEN. STREKT SCHANULLEKE DE BENEN.

Dat doet goed. Ik voel het zaagsel in mijn benen tintelen. Ik was al reuma aan het krijgen van te lang stil te liggen.

Maar... dat is die Nenoom?! Wat doet die hier? Ik dacht dat hij gevangenzat?





Hij sluipt de keldertrap af...  
Wat zou hij van plan zijn?



Enfin, ik zal het vlug genoeg  
weten. Hop, hop en... hop!



HOPPERDEHOP?!  
49



Een heel leger stenen soldaten!  
Wat is daar de bedoeling van?



Hij is een of ander mengsel  
aan het brouwen...

Dat moet ik  
van dichterbij  
bekijken...  
50



Klei, turf, basilicum,  
venkel en stuifmeel...



Nog wat koriander  
erbij en klaar is Kees.  
51



WAAAAH!  
51



Wie ben jij en  
wat doe jij hier?



Dat gaat jou niks  
aan curieuzeneus!

AU!

SJOT!



Dat zal je leren een  
dame te knijpen!

Oeloeel!...



Help! Wat is dit?  
52







HET SCHOON VERDIEP...

Heer burgemeester, kom gauw!

De tweelingsteden worden belegerd!



Een colonne tanks verspert alle toegangswegen. Dit komt hoogst ongelegen!



President Bulshitov speelt waarschijnlijk bluff poker...



Dat leger ziet er gevaarlijk echt uit. Wat is de president van plan? Hij had ons toch 24 uur uitstel gegeven?



Het woord van Bulshitov is niets waard. Hij wil oorlog, dat is duidelijk. We moeten Rikki zo snel mogelijk bevrijden!



Het leger van Bulshitov maakt het vrijwel onmogelijk om de stad te verlaten. Prisonov ligt zo'n honderd kilometer zuidwaarts.



Geen probleem. Jerommekes handen jeuken om van tanks oud ijzer te maken!



Absoluut uitgesloten, Jerom! In de geest van Rikki wil ik dat hier geen geweld gebruikt wordt!



Wij zullen ons verdedigen met katapulten, ouderwetse buksen en fruitkanonnen! De munitie bestaat uit kersen, radijsjes, appels, peren en citroenen!



Grolem begaat een vergissing. Fruitwinkel niet opgewassen tegen bommen van twee ton!



Moeten we dan geen fruitvoorraad inslaan met de Visa-kaart?





VERRAST DOOR DIT MANOEUVRE, REAGEREN DE TANKS VAN BULSHITOV TE LAAT...



BLANG!

KABOEM!



KWANK!



Tank 7 aan hoofdkwartier. Heb net tank 8 uitgeschakeld...

Hier tank 8, idem dito maar omgekeerd! De kriegentaart smaakte nochtans prima!



WAT?! Kan mijn leger geen tank stoppen die met gebakjes schiet?!



Tompoezen, roomsoezen, frangipannen en taartjes! Pak aan, jongens!

PAF!  
PAF!  
PAF!



Genade! Ik sta op dieet!



Dieet? Geen probleem, ik heb hier suikerarme gebakjes!



UMPF! Bah! Krentenbollen!

FLOP!  
FLOP!



Wij hebben de raket tank in het vizier en vragen toestemming om te vuren...



Moet je dat nog vragen, idioot? Vuur er je hele arsenaal op af!



Dat loopt verkeerd af! Die helikopter zal hen oplazen!

Lieve help! Arme kinderen!



Opzij! Jerommeke hier met chocolade-taart.

Speciaal recept van de chef!



Helikopter trakteren op smulfeestijn!



Huh?! Er vliegt een homp slagroom tegen mijn ruit!



Niks van aantrekken! Proeven kunnen we later! Ik vuur naar de rakettank!



PSJUU!



Aiaiai! We zijn eraan!



Niet zolang ik achter het stuur zit, Wiske!



Ik verberg de tank achter die rijdende vrachtwagen!



BAOUM!



Miljaar! De bestuurder is bewusteloos! Die vrachtwagen raakt op drift!



Lambik! Wat doe je nu?

Die mensen redden! Zij gaan van de brug storten!



In ware Lam-Bond-Bik-stijl op de wagen springen,...



... halve slag naar...



... rechts en hopla!

KLABANG!







Is iedereen het eens met de inrichting van een fitnesszaal en een sauna in dit stadhuis?



Jamaar, zullen de kiezers dat wel pikken, Sidonia?



De bevolking gaat altijd voor, uw aankopen gaan dus niet door! Trouwens, opgelet! Er is niet voldoende budget.

Zouden we niet beter een ombudsman aanstellen?



Jammer, ik had het veel leuker gevonden om dit te bespreken na een rondje fitness...



Handen in de lucht en meekomen! Dit schepencollege wordt opgedoekt!



Hier wordt niks opgedoekt! Daar is geen budget voor!



Meekomen of onze stenen kogels doorzeven jullie!



Soldaten van steen? Wat hebben we nu aan ons been?



Laat ze die lichter maar voelen! Dat zal hen wel bekoelen!



Was Jerommeke niet beter met Suske en Wiske meegegaan?

Misschien wel, maar zoals ik al zei...



... ben ik tegen geweld, en ...



Red ons! Die stenen plotten denken dat wij in een schiettent zitten!





... Kriekjes! Golem ziet ze vliegen!

Golem, dit gaat te ver!



Wij hebben, voor Rikki's komst, altijd gewapend verzet gevoerd tegen het leger van Bulshitov. We kunnen Jeroms kracht heel goed gebruiken!



De tijden zijn veranderd, Bukovin. Ik steun geen vredesbeweging met wapens!



Weg van hier! De stenen soldaten willen ons allemaal oppakken!



Ze hebben het vooral op onze familie gemunt, papa...



Iedereen zich verschansen in toren van stadhuis! Bukovin en Jerommeke barricade maken. Heu... Kan iemand voor honderd kilo kriekjes zorgen?



OP DAT MOMENT ...

Wat gaat het traag vooruit! Is er een probleem, Suske?



De koelvloeistof gaat op en neer. Wiske. Volgens mij zijn de cilinderkoppen van de motor gescheurd.



Ook het controlelampje 'Kijk motorov naski' brandt voortdurend en de versnellingen kraken en blokkeren soms. Maar voor de rest is alles in orde.



HALTOV! UITSTAPPENOWITZ!



Wij zijn van het F.B.C.T.C. Het Frontov voor het Behoudski van de Chocowaakse Taalosjka en Cultuurovitz.





**TECHNISCHE FICHE  
VERSCHRIKKELIJKE IWANOV.**

- STRIJDER IN DE TWEE WOLFOORLOGEN TEGEN KURKIJE.

**VERVANGEN LICHAAMSELEN.**

- EEN ULTRACENTRIFUGAAL LASEROOG.
- EEN ULTRASONORE ARMPROTHESE.
- EEN ULTRAFLEXIBEL RECHTERBEEN.













Dat moet die verschrikkelijke Iwanov zijn!

**BOEM!**



Die gek blijft maar schieten. Wat kunnen we doen?



Ik heb een plan. Lambik, geef me je zakmes!



**EVEN LATER...**

Moet dat ons voorstellen?

Inderdaad, Wiske. Verberg jullie!



Ik ben zo terug...



**BZZZZZ**



**BAOUM!**

Hij trapt erin!



Ik laat hem zo dicht mogelijk naderen...



En hop! De helling af met dat ding!



**BAOUM!  
BAOUM!**

Zo gaat le goed.



**VROEM!**



**KLINK!  
KLONG!  
BLANG!**





De eerste verdieping is ingenomen. De Grolemfamilie zit hierboven vast te beven van angst... Hahaha...



De belegering van Bulshitov is overbodig. Wij nemen de macht van binnenuit. Jullie verweer was onvoorstelbaar zwak.



? Jerom?

Zwak? Heb laatste woord nog niet gezegd...



Vergeet je belofte aan de Grolems niet, Jerom. Geen geweld! Waar zijn je kriekjes?

Niet bij. Ook niet nodig...



Straffe slagen in de lucht maken. Luchtverplaatsing doet rest.

ZWIEP!

WOESJ!



Beetje als razende tornado tekeergaan...



Jerom, hou op! Fruitpapje met steengruis smaakt niet!

BANG! KNAL!

BATS!



Nog één beweging en Didi gaat eraan, Jerom!



Wij hebben de Grolems in onze macht. Kom allen naar de bovenste verdieping.



De bezetting is een feit. Zet de stadspoorten open en laat het leger binnenrukken!



Maar... weet Bulshitov eigenlijk dat zijn handlangers binnen de muren de macht hebben overgenomen?



NEE, DAT WEET HIJ NIET! HIJ GART ONS BOMBARDEREN!



B-52 bommenwerpers!

Waarschijnlijk opge-  
kalfaterde af dankertjes...



Opgelet! Ze  
droppen papier!

Hopelijk zijn het  
geen enveloppen  
met wit poeder...



"Bericht aan de bevolking. Deze aanval  
is niet gericht tegen jullie, maar tegen  
jullie corrupte leider de Golem. Blijf  
binnen, sluit ramen en deuren en kijk  
naar de heruitzending van de Suske en  
Wiske-poppenfilms."



Bulshitov begaat een fatale vergissing. Die Jerom  
moet de bommen uit de lucht gaan plukken!



Niks van. Het enige wat Jerom hier  
mag plukken zijn appels en peren!  
Los jullie problemen  
zelf op!



DE BOMMEN VALLEN!  
WIJ GAAN ERAAN!



Golem voor één keer principes  
inslikken. Bevolking mag niet  
slachtoffer worden!



Macaber ballet met  
oorlogstuigen opvoeren.



Jerommeke ziet bommen  
vallen, als bieten zo groot.



Jerommeke laat ze knallen,  
als echte kokosnoot!



Wat is hij in 's hemels-  
naam aan het doen?

Gekleurde wolken!  
Vast chemische wapens!



Vreemd. Ontpofte bommen  
loveren wolken met bloemetjes,  
hartjes en klavertjes-vier  
tevoorschijn...



Mama, kijk! Het  
regent kleurtjes!...

Heel mooi! Vast  
een geschenk  
van de Golem,  
Gianni!



Dat denk ik niet, mevrouw. Heeft u die  
strooibiljetten niet gelezen? Bulshitov wil  
het bestuur van de Golem uitschakelen.

Wat?!



De tweelingsteden zijn omsingeld en er  
zijn geweerschoten gehoord in het stadhuis!



Dus men wil de man aan-  
pakken die als enige  
iets voor ons gedaan  
heeft? Moeten wij dat  
zomaar laten gebeuren?

DE BEVOLKING IS NOG NIET  
OP DE HOOGTE VAN DE  
GEVANGENNING VAN  
DE GROLEMFAMILIE...  
JEROM STAAT INTUSSEN  
WEER OP DE BEGANE GROND...



Golem, kan toestand niet langer  
aanzien. Wil bevolking beschermen.

Goed, Jerom. Ik begrijp het.  
Wij dragen ons lot met waardig-  
heid, maar zonder verzet.



Hoepel maar op, Jerom.  
En neem die waardeloze  
schepenen mee.



Jij herkent duidelijk geen  
bestuurlijk talent, oelwapper!



Heren, wij zijn aan u overgeleverd.  
Wat u ook doet, spaar het leven  
van mijn dochtertje en mijn  
vader.



Wij krijgen geen contact met  
onze president. Die zou wel  
weten wat er met jullie moet  
gebeuren. Volg ons naar de  
onderaardse vertrekken.  
Een volgend bombardement  
kan echte munitie  
bevatten.

Haha. De verandering van de bommenladingen heeft veel succes! Wat een kleurenpracht!



Ridjudant Odfella, in naam van het Chocowaakse volk houd ik u aan wegens hoogverraad en sabotage!



Ik zal hoogstpersoonlijk de gepaste straf voor u bedenken. Neem haar wapens af!



OP DAT OGENBLIK ...



Prisonov! ... Eindelijk!

Wat is dat nu weer voor iets?



KLINGELINGELING!



Jaa?...

Dit is toch Prisonov, de beruchte staatsgevangenis van Chocowakije?



Voorlopig nog wel. Maar het gebouw wordt heel binnenkort opgeblazen. Ik ben aan het pakken.



Opgeblazen?! ... Dat meent u niet! Mijn broer Rikki zit hier gevangen!

Rikki? Ik ken geen namen, alleen nummers.



Hier zit nog één gevangene. Het nummer CH-R-2B1. Maar hij krijgt vandaag het gezelschap van ...



... de nummers DOM-1, DOM-2 en DOM-3!

Hé! ...



U zit nu in een van de 236 vergeetputten van Prisonov. U kunt het vergeten!





Die gek heeft het luik gesloten!

Lambik, doe iets!

Onmogelijk. Ik heb mijn doe-het-zelfkit niet bij!



We zitten in een vergeetput, het gebouw gaat opgeblazen worden en ik zal Rikki nooit meer zien... Kan het erger?

Rustig maar Wiske.



Niet overdrijven, hé Wiske! We kunnen eerst nog van de honger omkomen, hé. Help me eens op die stenen te drukken. Dat kan een geheime gang openen...



...of een muur doen instorten!

?!

!!



ROMMELDEBOM!



Knap hoor, Lambik! Als je zo nog eens een idee hebt...

Minuutje, ik ben aan het stormbreken...



Vijfendertig jaar cipler van Prisonov. Het is genoeg geweest!



Daar is de opruimingsdienst al. De eenmansploeg, ... verschrikkelijke Iwanov.



Hij zal er een puinhoop van maken. Mij een zorg. Zolang ik mijn pensioen maar trek.



Munitie sparen. Loper gebruiken...



Orders hoofdkwartier... Indringers liquideren en Prisonov met laatste gevangene opblazen...



Spoor indringers vinden met ultracentrifugaal oog.



Indringers gevonden. Anti-betonvloerraket op afvuren...



VANTUSSEN HEEFT HET  
STENEN LEGER VAN  
NENOOM DE GROLEM  
EN ZIJN FAMILIE IN  
DE KERKER GEDREVEN...



Eigenlijk lopen jullie in de weg, Grolems.  
Jullie zouden beter voorgoed verdwijnen.



Dat is gesproken, Nenoom.  
Daar willen wij graag ons kogeltje  
toe bijdragen!



Dat zal dan voor een andere keer zijn, heren veiligheidsagenten...  
Werp jullie wapens neer! Soldaten, houd hen onder vuur!



Wat bezielt je, Nenoom? Dit is de  
grootste vergissing van je leven!



Of de slimste zet!  
Hahaha... De macht in  
deze steden ligt nu voor  
het grijpen. Bulshitov en  
zijn militaire plannen  
interesseren me niet.



Vuurpeloton, leg aan en...



HALT!



Ik ben het! Uit de  
weg, Nenoom!



In je kelder vond  
ik dit recept. Het is  
een mengsel dat jouw  
stenen beelden...

PSJIIJT!



... weer versteent!  
Voorgoed!



O nee! Dit proces is inderdaad  
onomkeerbaar! Ik ben verloren!





CHARULLEKE, DIE IS KUNNEN  
ONTSNAPPEN AAN DE AANDACHT VAN  
LABEVSKI, SLAAT HET TAFEREEL GADE...



Als Jerom die mensen tegenhoudt,  
wordt de Golem nooit bevrijd.



Er is er maar een die kan  
helpen! Maar ik moet snel zijn!



VAN DE RAKETBASIS  
VLAKBIJ DE TWEELING-  
STEDEN IJSBEERT EEN  
OP WRAAK BELUSTE  
PRESIDENT BULSHITOV...



Jij hebt mijn fragmentatie-, brand-  
en GP-bommen veranderd in...



... idiote klavertjes-vier, hartjes  
en bloemetjes!!! Dat zul je zwaar  
bekopen, adjudant Odfella!!



U zal met deze grand-slambom  
op de tweelingsteden belanden!



Ik wacht enkel nog het  
strategische moment af  
om de bom te lanceren!  
En, o ja... Het genoeg  
is geheel aan mijn kant!



Dit is het einde... Ik voel het... Vaarwel  
Suske en Wiske, vaarwel Jerom, Lambik  
en Sidonia. Vaarwel  
Basillusorde...



Velen vonden mij wellicht een grijze  
muis, anderen een dom blondje...



De waarheid over mezelf neem ik  
mee in mijn graf. Ik hield van  
jullie allemaal... Vaarwel...



VAN PRISONOV INTUSSEN...

Waar is Rikki's cel?  
Dat is de spehvroag...

Je bedoelt...  
de hamvroag.





Eén ding is zeker. Hier zullen de cipiers niet vlug gaan staken...

Niet moeilijk. Alle gevangenen zijn het hoekje om...



Ik mag er niet aan denken in welke toestand we Rikki terugvinden...



Hier is het wel heel erg donker... Zou dit een lichtschakelaar zijn?



MILJAAR!

Er komt een hele knekelwinkel naar beneden!



Het zijn geketende geraamten! Ik wil hier weg!!



Daar! Aan het einde van die brug... een cel! Er zit iemand in!!



?



W... Wiske?



Rikki, lieve broer... Eindelijk! Ik kom je bevrijden!



RAKKETAKKETAK!!!



Kom opdracht afmaken. Indringers vernietigen en bolwerk met gevangene opblazen!

Hij meent het, Suske! Hij is net zo'n controleur van de BTW die van geen ophouden weet...

KRAAK!



RAKKETAKKETAK!!!



Maak kennis met Lambik de verschrikkelijke, halve ijzerwinkel!



De brug is aan flarden, Suske! UMPF!



Bovendien is het touw te kort en... Ai!



Geen paniek, zusje... Grote broer is er ook nog!

Rikki!



Je spel is uit, mottigaard! Vertel op! Waar heb je dit bolwerk ondermijnd?!...

Zeg niks...



Spreek, stuk verdriet! Of ik rammel zo hard dat je schroeven er langs je oren uitkomen!



MILJAAR!! Ik heb wat te hard gerammeld!

KRAAK!



Lambik, grijp die ketting!

Help!

VERSCHRIKKELIJKE IWANOV STORT NAAR BENEDEN EN BREEKT ZIJN METALEN BEEN. EEN VERDWAALDE KOEGEL UIT ZIJN LAATSTE SALVO HEEFT HET SLOT VAN RIKKI'S CEL STUKGESCHOTEN... EINDELIJK KAN WISKE HAAR BROER OMHELZEN...



Wiske! Eindelijk! Lief zusje van me...

O, Rikki! Het lijkt wel een halve eeuw geleden!



Dag Rikki. Ik ben Lambik en ongelooflijk belangrijk. We moeten hier trouwens dringend weg, want de boel staat op springen.



Die koppige Iwanov wou niet verklappen waar het ontstekingsmechanisme zat... Rennen, jongens!



Met de raket tank raken we nooit op tijd weg...

Toch wel, Suske. Laat mij maar even...



Het tweede prototype bevat enkele geheime opties...



Zoals een ingebouwde schroef en uitschuifbare vleugels...

BRRRRR...

DZJIIIII!!



Hou je vast, jongens. Ik zet hem in overdrive...



TSJAK!



Wow, net op tijd!

Wat je zegt!

VROAAR!

BRAOUM!!!

VAN SODOMITZ HEEFT SCHANULLEKE BUKOVIN EN ZIJN KOMPANEN BEVRIJD. ZIJ VALLEN HET VERTREK BINNEN WAAR DE GESTOORDE LABEVSKI DE GROLEMFAMILIE WIL OMBRENGEN...



Laat vallen, Labevski!

Niet boos worden! Gramschap is een hoofdzonde!...

Grole, hier zijn je burgers. Wij konden ze niet langer tegenhouden...

Bukovin, je weet hoe ik over wapens denk en...



LEVE DE GROLEM!

LEVE DIDI!

Leve het stadsbestuur!

Weg met de betaalkaart!



Maar... maar... dat is pure provocatie!! Die Grole moet kapot!!



Ik lanceer de Grand Slam! De tweelingsteden moeten plat!!



# De Gevangene Van Prisonov



Doe ook mee en scan ook één of meerdere Suske en Wiske's.  
Deel het PDF-bestand op internet.