

JEF MYS

12

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# PARADJSEILAND





JEF MYS

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# PARADJUSEILAND



Het Volk Stripuitgeverij











Jommeke, mag ik eens iets vragen?

Natuurlijk, voor de dag ermee!



Weet jij welke de hoogste berg van de wereld is?

Ja, de Mount Everest.



Hoe hoog? Als ik me nog goed herinner... 8882 m!!



Zo, wel bedankt, hoor! Ik zal maar niet langer blijven...



... er hangen hier onweersneigingen binnen!



Tja, eigenlijk moet ik Jommeke nog eens raadplegen.



Ik zal 't maar wagen.



Wat nu weer?

Jommeke, nog 'n vraagje? waar ligt de Mississippi?



Noord-Amerika.

Wel bedankt, Jommeke!



Daaaaag!

De groeten aan Pekkie!

Zou Filiberke zich op de aardrijkskunde geworpen hebben?



**RRRRRIING**

Jommeke, nog iets. Hoeveel liter melk ongeveer geeft een geit per jaar?





Dat weet ik niet, Filiberke, maar ik zal het opzoeken. Kom straks maar eens horen.



Hoeveel liter melk geeft een geit per jaar?!?!?



RRRIIING



Wel sapperdekriek. Dat is toch weer Filiberke niet zeker?



Ha, Jommeke, als ik je niet te lastig val... welke vogel werd bij de oude Germanen als heilig vereerd?



Tja... ik geloof dat het de ooievaar was.



Ooievaars! Aan die mannen hebben we gooi herinneringen.\*

RRRIIING



Lieve hemel! Dat is om uit je vel te springen!

Filiberke!

Jommeke, dit antwoord zul jij ook weten. Welk is het land van de cactussen?



Mexico, natuurlijk!



Dat wist mijn kleine teen nu ook!

Verdraaid, waar wil hij toch heen?.. Eu... nu de geit... hoeveel melk?...



RRRIIING



Potverkoffie toch! Wanneer gaat dit ophouden?

Filiberke!

Jommeke, nog 'n klein vraagje. 't Is gemakkelijk, hoor! Hoeveel snaars zijn er aan een harp?!!



't Is gemakkelijk, durft hij dan nog zeggen...



Ja, voor hem. Hij laat het een ander oplossen!

RRRRIIING



FILIBERKE!





Dag Jommeke. Heb je 't al gevonden van de geit en de harp? Hier heb ik nog 'n kleinigheidje.



Wat is de gouden stelregel voor onze spijsvertering, voor ons werk, de ontspanning, enz.?

De MATIGHEID!

Juist!



En wij hopen dat jij deze gouden stelregel zult toepassen in het BELLEN en VRAGENSTELLEN!



We zullen er radicaal een eind aan maken.



Een flinke prop papier tussen de bel.



BONK  
BONK  
BONK  
BONK



Hel en duivel! Welke wildeman wil de deur inslaan?!

BONK  
BONK



FILIBERKE!!!

Dag meneer, neem me niet kwalijk.



Ik heb driemaal gebeld, maar niemand kwam open doen. De bel is zeker kapot?



Ik klopte dan maar op de deur... Is Jommeke thuis? Ik zal hem wel vinden.



Jommeke, ik zal je niet lang meer lastig vallen, ik ben er bijna, hoor! Nog enkele kleine vraagjes -

Hoever? Twee... drie?...



Laat 'ns kijken... juist geteld, nog honderd tweëndertig.









Wel, Jommeke, begin je er weer wat bovenop te geraken?

ENKELE DAGEN NADIEN.



Oef, was me dat een nacht! Een zwaarder examen heeft nog nooit iemand afgelegd!



Jommeke! Filiberke is er!

25



Deksels! Toch weer niet met een nieuwe vracht vragen?!



Jommeke!... Hoera!... Ik heb gewonnen!!!



GEWONNEN!!! Een elektrische koffiemolen?... Een scheerapparaat?... Een wasmachine?... Een villa?...

26



IK HEB DE EERSTE PRIJS GEWONNEN!!!



Al mijn antwoorden waren juist! Ik was de enige! Hoera!!



Nu nog mooier! Hoor hem bluffen! Hij won de eerste prijs! Zijn antwoorden waren juist!



WIJ WONNEN! WIJ hebben al de juiste antwoorden gevonden! Sapperdepitjes!!

27



Omdat je zo flink geholpen hebt, Jommeke, mag jij meegaan!



Och, hij krijgt wroeging! Hij wil broederlijk delen. Er zit toch nog iets in.



Raad eens waarheen? Naar de dierentuin in Antwerpen?... De kust?... Brugge, die schone?...

28





Veel verder! De Rijn?... Londen?... Parijs?... Italië?... Zwitserland?...

Naar de maan!



Mijn beste vriend Jommeke, we maken een reis rond de wereld!! Met de boot!!!



De Atlantische Oceaan over! Langs Panama de Grote Oceaan in! Hawaii! Honolulu!!!



Dan Australië! De Indische Oceaan over en langs de westkust van Afrika terug huiswaarts!



HOERAAA!

KRAK



De reis rond de wereld begint goed!



Dat is nu eens een nieuwtje waarvan je omver valt, is 't niet, Jommeke?!

Inderdaad, een reis rond de wereld!



En ik mag vier kameraadjes meenemen!



Spijtig, Pekkie moet thuis blijven. Honden mogen niet mee, Jammer!



Daar weet ik raad op Filiberke. Vier vriendjes, nietwaar!



Wel, dat ben ik, en Annemieke, Rozemieke, en Pekkie kan toch op zijn achterpoten lopen?



Zo goed als jij!

Wel we verkleden hem in een meisje, en klaar is kees!





Hoera, Pekkie, je kunt mee!  
Jommeke weet de oplossing  
voor alles!



En ik? Ik  
moet hier  
verschrompelen  
van verdriet  
natuurlijk!



Bijlange niet, jij moet ook  
mee, Flip. Hoe zou Pekkie  
anders kunnen spreken!



HOERAAA!!



Wanneer vertrekken we?  
Over een week!



Moeke, volgende week ga  
ik met Filiberke eventjes  
op reis. Mag ik?  
Ja, als je  
braaf bent.



Eventjes? We kennen dat.  
Een half jaar, bedoelt hij!



EEN WEEK LATER.

Ziezo, niemand zal  
Pekkie kunnen herkennen.

Je ziet, een deftig  
carnavalmasker en een  
pruik verrichten  
wonderen.

Het heeft wel veel zweet gekost om ons  
nieuw vriendinnetje Loeloe goede  
manieren te leren. Als zij het nu  
maar blijft volhouden!...



Hela, Pekkie!?  
Loeloe, verdraaid,  
wat nu?



WOEF  
WAF  
WAF



Donders!  
't Is naar de  
bliksem!



Alle potten en pannen, wat is er aan de hand? Pekkie, stoppen, verdraaid, stoooppen!!

WOEF  
WOEF



WAF  
WAF  
WAF



MIAUW



WAF  
WAF  
WAF



Huuuuulp!! Politie!! Dat kind heeft de razernij!!!

GGRRR



Pekkie, kwibus loop recht, verdikkie!



Lieve hemel, wat nu weer?



Pekkie, verdraaid, van die paal weg! Kom hier!



Plezant hé? Nog één keer zulke grap en je kunt naar huis! En loop recht!



Ik zou je een mep kunnen geven dat je oren ervan tuiten!



Hela, brutale vlegel! Ga jij zó om met kleine meisjes? Nog één keer en je vliegt het verbeteringsgesticht in!





Ik heb al veel spijt, dat we Pekkie zo aangekleed hebben. We vallen in affronten.



Ja, je moet hem eens flink dooreenschudden, Filiberke.



Nee, alsjeblieft!

'n Beetje voorzichtig! Ik zit hier ook nog, vergeet dat niet!



41



EEN UUR LATER.

ZILVERGOLF

Dat is het schip! De Zilvergolf!



Pekkie, wees nu een braaf meisje! Begrepen, Loeloe?



42



Haha, daar is de winnaar met zijn vriendjes!

Jawel, kapitein! Dat is Jommeke.



En dit is Loeloe.

Zo? Ze ziet er 'n beetje ouderwets uit, niet?... En is ze verkouden?

Aangenaam, kapitein.

GROL GROM GGRRR

43



Annemieke en Rozemieke.

Hoezo? Zie ik dubbel? 'k Heb toch geen glaasje teveel uit?



Twée juist dezelfde schattige meisjes!

Een tweeling kapitein. De beste meisjes van de wereld!



Wel, zij mogen gezien worden! Jullie zijn een mooi groepje! Welkom op de Zilvergolf!

44

13



Ik hoop dat jullie een prettige reis zullen hebben.  
Vol spanning en aangename avonturen!

Nu breng ik jullie naar je kajuiten.  
Volg me!



Hei, verdraaid, er is iemand met  
die worsten weg!



Als ik die rekel in  
handen krijg!



Dat zal hem duur te staan  
komen!



O, ziedaar, dat meisje!?



Hier, alle duivels, hier  
die worst!



Hahaha, wat  
een dode klucht!  
Nog nooit  
gezien!

















HET IS EEN PRACHTIGE REIS, STEEDS ZONNESCHIJN EN EEN KALME ZEE. DE ATLANTISCHE OCEAAN, HET PANAMAKANAAL EN 'N FLINK STUK VAN DE GROTE OCEAAN ZIJN AL ACHTER DE RUG. TWEE DAGEN BLEEF DE BOOT IN HONOLOELOE - NU STEVENT DE ZILVERGOLF IN DE RICHTING VAN AUSTRALIË.



Heerlijk in Honoloeloë, nietwaar, Anatool! Die kinderen hadden ook veel leuke... Welke kinderen?







\* Zie "DE JACHT OP EEN VOETBAL" en "DE SCHILDRADDENSCHAT"













Nogal zonderling, 's avonds, als het donker is, een eiland bezoeken!



't Schijnt zonderling, kereltje, maar als de zon achter de oceaan is weggezonden dan eerst kun je de schoonste geheimen van dit eiland bewonderen!



Jaja, ik ben een oude zeebonk' ik weet er alles van! Honderden keren bezocht ik het eiland, altijd laat in de avond.



Vanavond moet je met mij meegaan! Ik zal jullie de schatten en wonderen geheimen tonen van dit droomeiland!

Maar...ev... zijn we tijdig terug. Bij zonsopgang vertrekt het schip.



Geen nood, het duurt maar enkele uren. We nemen de jol op de achterplecht. Vanavond om elf uur. Maar...mondje dicht!



EVEN VOOR MIDDERNACHT...

Niemand heeft iets bemerkt. Best zo, anders willen ze allemaal mee.



Ziezo, we zijn er!



Nu zetten we voet aan wal op het schoonste eiland van de wereld!



« PARADIJSEILAND » heb ik het gedoopt!



Volg mij!

Wat is het donker!

We breken onze nek nog!



Och ja, ik vergat de lantaarn!



Hij ligt in de jol. Wacht even hier, ik haal hem!





Ziezo, kindertjes!...



Mijn list is gelukt!



Jullie kunnen nog lang blijven wachten op mij!

81



'n Beetje spoed zetten, er steekt wind op.



Waar blijft onze gids? Dat duurt zolang?

Ik ben ongerust... de oude man is misschien iets overkomen...



Kom, we gaan kijken!



Lieve hemel, wat betekent dat? Het bootje is verdwenen!!!



Ooo!... Ginder! ... Hij roeit weg!!!



Hela, zeeman, wat gebeurt er?!... HEI, HEI!... ZEEMAN!!!...



Hahaha! Hoor ze huilen, de domoren!



Ik ben geen zeeman!! Ik ben Anatool, horen jullie!! ANATOOL!!!



Hahaha, je zit in de val Jommeke! Jij hebt mij al genoeg bedonderd! Ieder zijn beurt is niks teveel!! Hahahaha!!!

23





Nu zit je alleen op een eiland! Je kunt niet meer weg!



Over een half jaar, als de Zilvergolf hier weer voorbij vaart, kom ik eens kijken!



Als je tegen dan braaf en tam geworden bent, breng ik je misschien terug naar de bewoonde wereld!



Haha, als je nog leeft natuurlijk, want het eiland zit vol tijgers en wilde dieren!



Hahaha!... De beste groeten van Anatool!... DAAAAAG!!!



ANATOOOL!!!... De schunk!... Hij is het!

We zijn in zijn val gelopen!

O, verschrikkelijk! Alleen op een eiland! We zullen hier sterven!!

Wat nu aangevangen?!



Pekkie had Anatool herkend.

Ja, en dan gaf ik hem nog een berisping. Goede beste Pekkie.



We moeten hier weg geraken, de Zilvergolf terug bereiken!

Hoe? Wij kunnen niet zwemmen!... En kijk hoe woest het water... het stormt!



OOOHEEE!  
OOHEEEE!  
HEEELP!  
HEEELP!



Vergeefse moeite, ze horen ons niet. Ons geroep gaat verloren in de wind.



Ik vlieg naar het schip en sla alarm!

Ja, vooruit, Flip, jij alleen kunt ons redden!



Gemakkelijker gezegd dan gedaan... 't is hevige wind tegen... 'k vlieg meer achteruit dan vooruit!...



Sapperdepitjes, ik kan tegen die orkaan niet op!



89

Oei, arme Flip!



Niks aan te doen, Jommeke. We zijn aan ons lot overgelaten.



ANATool heeft inmiddels de ZILVERGOLF bereikt.



Net op tijd. 't Begint flink te stormen.



OP DE COMMANDOBRUG.  
Hallo ja, hier de kapitein... met wie?... Ha!



90

Ja, kapitein, 't is helemaal in orde. We kunnen weer op volle toeren draaien!



Goed! Met volle kracht vooruit dan!



We lichten het anker en vertrekken dadelijk.



Zo komen we vlugger dat noodweer uit.



91

WELDR A SCHIET DE ZILVERGOLF TEGEN DE STORM OP.



Hela, wat nu? De machines stampen weer. We varen!



Aj, en 'k wou morgenvroeg Jommeke en zijn kornuiten terughalen. Na zulk kwaad nachtje waren ze wel genoeg gestraft.



Tja, ik kan er ook niet aan doen. Ze moeten zich nu maar uit de slag trekken!

92

25







Het is een mooi eiland! Kijk eens wat 'n prachtige plantengroei!



Zouden hier wilde dieren lopen?



Bijlange niet! Dan hadden de passagiers van de Zilvergolf er zeker geen voet aan wal gezet.



KKRRAA  
KKRRIIE  
PWIIET  
KOKOKO



Sapperlipopetti, familie van mij! Kijk hoeveel, honderden! Gegroet, beste broers en zusters, nichtjes en neven!



Ze begroeten jou ook, Flip.

Haha, ik zal een school voor hen oprichten. Over een week praten ze als echte babbelkousen!



O, wat een reusachtige bloem hier!



't Is een echte gemakkelijke zetel!



Hoho, wat is dat? Die bloem beweegt!



Hemeltje, ik zit gevangen!





Oei-oei-oei, Jommeke, je zit in een vleesetende reuzenbloem!



Blijksems, dan is Jommeke verloren! Die reuzenbloemen lossen hun prooi niet! Wat nu gedaan?



Ha, de papegaaien!



Vrienden papegaaien, hulp! Broers, zusters, neven en nichten, ooms en tantes!! ALAAAAARM!!!



Kom vlug mee! Dringend werk daar beneden!



TEN AANVAL!



Die valse reuzenbloem doorknabbelen! Vooruit!



Beste Flip, je hebt mij gered! Het scheelde maar 'n haartje, die drommelse bloem had me haast gewurgd.



Niks te danken, Jommeke, de moeite niet. Maar je ziet dat onze familie goed samenhangt, niet!



Voorzichtiger zijn. Er schuilen hier verraderlijke dingen.



Ja, wat krijgen we misschien nog allemaal op onze donder?...



Verdraaid, een kokosnoot en een ferme buil!



Daarboven, die aap! Opgepast, hij heeft er nog!

















Kom, lief meisje, wees nu braaf en ga mee met ons.



Holala, ons juffertje wil om ter hardst duwen! Goed, ik zal ze eens een lesje lezen!



Verdraaid, dat beest heeft macht onder haar vel!



Sapperdepitjes, moet ik mij nu nog eens belachelijk laten maken door een geit? Dat niet!



Maar deze keer zal ik je hebben, Mieke Geit.

BLEI!  
BLEI!  
BLEI!



Kom maar mee achter mij aan, kom!



Zie, hier mag je nu eens flink je horens in planten!



Nog niet! 'n Beetje geduld!



Ja!... Nu, hop!!!





Gelukkigwensen, Jommeke!  
De geit is gevangen!



Ze steekt met haar  
horens vast in de  
boom.

Zo kunnen we  
meteen melk  
aftappen! Ik  
haal enkele lege  
kokosnoten.



Jommeke, maar dat zal niet  
gaan, hoor!



Hoe? Waarom  
niet?



422

Omdat je verdorie een bok  
gevangen hebt!!



Hoera, wij hebben een geit  
gevangen! Leve de  
meisjes!



Komaan, melken,  
Jommeke!

Ja, 'n teug heerlijke geiten-  
melk zal ons deugd doen.



Weet je nog, Filiberke,  
een goed verzorgde geit  
geeft 600 liter melk  
per jaar.



Dat was een van de  
antwoorden. We zullen  
dus niet verhongeren, er  
zijn hier geiten genoeg.



Maar, er komt  
geen melk uit!...

Je kent er ook  
niks van,  
Jommeke!



Joepi, nu gaat  
het!



Inderdaad... ik  
voel het! Brrrr!...



424



Geef hier, melken is meisjeswerk.  
De jongens moeten zorgen dat we  
een degelijke woonst krijgen.



Ja, da's waar,  
we moeten toch  
'n soort dak  
boven ons hoofd  
hebben.



Hela, Jommeke, kom eens!  
Wij hebben iets ontdekt!



Misschien  
een schat!



Ik zoek een  
stevige  
dikke stok!



Hoera! Dat is de nuttigste  
schat die ons hier  
gelukkig kan maken!







Gereedschap! Hamers, een bijl, zaag, spade, boor, nagels! Wij kunnen werken!



't Is allemaal oud en verroest, maar nog bruikbaar.



Die kist is aangespoeld tijdens een storm, van een vergaan schip, zeker meer dan honderd jaargeleden.



Nu kunnen we ons een huis bouwen, want wie weet, hoelang moeten we op dit eiland blijven.



Ja, hier komen weinig schepen voorbij... en dan moeten ze ons nog in de gaten krijgen!...



't Kan gemakkelijk enkele jaartjes duren, eer men ons hier oppikt.

Komaan dan, de handen uit de mouwen!



Opgepast, weer zulke vleesetende reuzenbloem!



KAJET  
KAJET



Sapperdepitjes, een klein aapje!



Gevangen!



Kijk, daar zit de moeder! Wat heeft ze verdriet!

Ocharme!



HIHI HEU-HEU HIHI HEU!









We bouwen ons huis hier, tegen die hoge boom, vlak aan de rand van de weide.



Zo kunnen we ons vee in 't oog houden en tevens de reuzenboom gebruiken als uitkijktoren om te zien of er een schip aan de horizon verschijnt.



Aan de slag!

Pekkie blijft ondertussen op de meisjes letten.



Aan huizen bouwen kan ik toch geen poot uitsteken, 'k ga wat anders doen. Tot later, mannetjes!



Stammen van gelijke dikte uitkiezen, Filiberke.



Zeg, moeder aap, ga eens wat familie halen. Versta je? Apen brengen!



'k Ben benieuwd of ze 't gesnapt heeft...



OECH!  
KWE-KWE!  
KJIE-KJIE!  
KWIE-KWIE!  
OE-OE!  
OECH!  
OE!



Filiberke, kijk hoeveel helpers!



Zie, vrienden, doe maar na!



Zo, volgen maar!





Wel, meisjes, wat zeg je van ons werkvolk!



Haha, gemakkelijk! Zo kan ik uitblazen!

Maar nu geef je 't slechte voorbeeld. Kijk!



Komaan, mannen, op! Weer aan 't werk!



En als je moe wordt, elkaar aflossen!



MET DE HULP VAN DE VRIENDELIJKE APEN, DIE MEE SLEUREN EN SJOUVEN DAT ZE ZWETEN, IS HET HUIS NA ENKELE DAGEN OPGETROKKEN.



Prachtig!!! 't Is als in een droom! We leven echt in een paradijs! Ons Paradijseiland!!!



Dat hemels weer en die mooie natuur!... De prachtigste bomen, de mooiste bloemen, de heerlijkste vruchten!...Niets te kort!... We mogen wel 'n dankgebedje naar boven sturen!



En de apen! Ik moet mijn dienstvolk zelfs geen loon geven. Met een vriendelijk klopje op de schouder zijn ze in de wolken!



Maar waar zit Flip? Steeds trekt hij geheimzinnig weg. Wat voert hij toch uit?

Hoor, dat gerucht!... 't Komt van achter die verre bomen!



Het is als 't geklapper van vele vogels... Ja, kijk ginder!



Honderden vogels!



Allemaal papegaaien! Wat 'n kleurig geflikker! En die voorste is Flip!...



Ze komen hierheen!



Gegroet, Jommeke, hier ben ik met mijn familie!



Bij de inhuldiging van het nieuwe huis past het dat ik voor een feestelijke verrassing zorg!



Zo zul je zien dat ik mijn uren en mijn pluimen niet in ledigheid versleten heb!



Mag ik je voorstellen? Het « PARADIJSEILANDZANGKOOR »! Een formatie van vierhonderd twintig man!... Ik bedoel, papegaaien, natuurlijk.



Het doel van ons zangkoor is, het leven op Paradijs-eiland nog te veraangena-men. Iedere avond zullen wij voor jullie een concert geven.



Klaar, mannen, opgelet!... Een, twee, drie... vier!



EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS!  
BIJLANGE NIET!  
BIJLANGE NIET!



EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS



ONS MOEDER IS NIET THUIS !!



EEN VOL UUR SLOVEN FLIP EN ZIJN  
420 PAPEGAAIEN ZICH AF.

GOEDE NAAAACHT!... GOEDE NAAACHT!  
SLAAAAP ZAAAAAACHT!



En hiermee, geachte dames en heren beste luisteraars, besluiten wij de uitzending van vandaag. Tot morgen, zelfde plaats, zelfde uur!



149

BRAVO!! HOERAAAAA!!!  
Bis-bis-bis!!!  
WONDERBAAR!!!



BLEI-BLEI!  
BLEI!

Beste gelukwensen, Flip, dat is de grootste verrassing van ons leven! Spijtig dat je geen jas draagt, ik zou je een gouden decoratie opspelden!



Och!...  
Graag gedaan!

150

En geen enkele valse noot, nietwaar! 't Heeft me anders moeite gekost om die bende op te leiden!



Dat geloof ik. Je bent nog straffer dan ik dacht!

DE LEDEN VAN HET PARADIJSEILAND-  
ZANGKOOR TREKKEN NAAR HUN  
SLAAPSTEDE EN OOK JOMMEKE EN  
ZIJN VRIENDEN LEGGEN ZICH TE  
RUSTE. VREDIG SLUIMERT HET  
HELE PARADIJSEILAND IN DE NACHT.



151

DE VOLGENDE DAG.



Wat moet er vandaag gemaakt worden?



Een omheining rond de weide. Want de geiten vluchten altijd tussen 't geboomte als we afkomen om te melken.

Goed, we beginnen met vijftig zware houten hamers te maken.



Vijftig!?!  
Waarom vijftig?...

152





















NA HET TURNEN EN HET ONTBUT.

Ik kruip weer naar het topje van onze uitkijktoren.



Kijken of er een schip in de buurt is.



Niets!



En als er een zou zijn, hoe zouden ze ons ontdekken? Hoe kunnen we hun aandacht trekken?



Mannen, we maken een vlot!



Als er een schip voorbij vaart dan steken we in zee. Dan krijgt men ons zeker in 't oog en kunnen ze ons oppikken.

Jommeke, maar 't is hier toch plezant!



Dikke stevige stammen!



Naar het strand!



Met stevige lianen aaneenbinden.



't Is af. We zullen het even proberen. De meisjes blijven hier.



Verdrink niet!

Geen nood. Wij zwemmen beter dan vissen!



Jommeke, wagen we ons niet te ver? We kunnen niet meer terug, Filiberke!...



















Twee geraken er uit de warhoop! Ja, ze doen voort! Vooruit! Hoera! Allee, hop-hop!!



Die op kop schiet meer en meer vooruit! Bravooo! Vooruit!!! Rapper, rapper, hoeraa!!!



Verdraaid, wat doet die achterste? De geit wipt de aap van haar rug!!







Excellenties, dames en heren, geachte burgers van Paradijseiland! Heden is het de heuglijkste dag in onze geschiedenis!



Heden ben jij Jommeke, plechtig gekroond tot vorst van Paradijseiland! Leve zijne doorluchtige majesteit JOMMEKE DE EERSTE!!!



Het Paradijseilandzangkoor zal nu het vaderlands lied aanheffen!



TOOOOOOOOT

O, wat is dat? Een stoomfluit! Een schip!



Naar het strand!!!



TOOOT TOOT



Ja, stuurman, dit is het eiland waarvoor we een half jaar geleden, stilgelegd hebben.



Hier zouden dus, volgens Anatoel, die kinderen uit eigen beweging stiekem ons schip verlaten hebben om al zwemmend dit eiland te bereiken. Ongelooflijk!...



Ja, lieve hemel, ja, ik zie ze!!! Vlug een sloep in zee!



