

SAMSON & GERT

OP SAFARI



32. OP SAFARI

Tekeningen en stripbewerking :
Wim Swerts, Jean-Pol

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuring :
Lighthouse Productions

www.studio100.be



© lic. STUDIO 100 - Belgium

ISBN 90-5916-100-9
NUR 362 Wettelijk depot: D/2004/8069/15

STUDIO
100

KETNET

Ik ben de burgemeester
(van het dorp)... en zo noemt iedereen
mij ook, hoewel mijn echte naam Modest is.
Marie is mijn huishoudster en zij kan
heerlijke rijstebrij maken.

Ik ben Octaaf De Bolle. Samson
noemt mij meneer De Raaf. Ik woon
samen met mijn moeke in de straat van
Samson en Gert. Ik ben de kruidenier van het
dorp, maar ik ben vooral de ere-vicevoorzitter
van de turnclub "De Spieren Los"... want ere-
vicevoorzitter zijn is toch toevallig één
van mijn specialiteiten zeker...

Ik ben Albert Vermeersch, maar
omdat ik heel graag een beroemd operazanger
wil worden, vraag ik dat iedereen mij Alberto
Vermicelli zou noemen. Mijn mama en Gert doen
dat niet. Samson eigenlijk ook niet, hij noemt
mij meneer Spaghetti. Maar dat komt omdat
hij soms (heel vaak) foute woorden gebruikt (*).
Oh, ja... ik ben de kapper en ik woon samen
met mijn mama boven mijn kapsalon.



Ik ben Jeannine De
Bolle, de moeder van Octaaf.
Ik ben zonder twijfel de meest
handige en kunstzinnige vrouw
van het dorp (en waarschijnlijk
zelfs van het hele land). Daarom
ben ik de voorzitter van de
hobbyclub. Verder ben ik
heel bescheiden, al is dat
niet gemakkelijk als je
zoveel talent hebt.

Oh, ik ben Samson
en ik woon met Gertje
in ons huis zo... en Gertje
is mijn beste, beste vriend
(de beste van heel de wereld)
maar eigenlijk ben ik
zo een beetje heel
veel verliefd op
Boblentje.

Ik ben Gert en
ik woon met Samson
in hetzelfde huis. Samson
is mijn beste vriend en
ik ben verliefd op Marlèneke.
Voor haar doe ik gewoon
alles... maar voor
Samson ook eigenlijk.

(*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip vet gedrukt.



Op een zonnige ochtend ergens ver weg van het dorp van Samson en Gert...



... is een directeur hard aan het werk in zijn kantoor...



De bananenman is er, directeur.



Aha! Laat hem maar binnen, Louise.



Je ziet er prachtig uit, Joske!



Je begint meteen met de reclamestunt!



En in welk dorp moet ik beginnen, directeur?



Tja, daar had ik nog niet aan gedacht...



Maar ik heb een idee!



Het lot zal beslissen!



Niet veel later...

De directeur had me wel een grotere auto mogen geven!



Op datzelfde moment...

Hé, Samson. Weet je wat hier staat?

Vandaag gaat de grote Chikikika-bananenwedstrijd van start...

Wah, en wat is dat zo een chique platanenwedstrijd?

De Chikikika-bananenwedstrijd, Samson...

Wah, dat bedoelde ik zo!

Wacht, ik lees het even voor... Wie de Chikikika-bananenman ziet...

Wah, die heeft zo de citroenenwedstrijd gewonnen zo!

De bananenwedstrijd, Samson...

En neen, die heeft nog niet gewonnen. Je moet die Chikikika-bananenman een banaan tonen...

En dan heb je gewonnen!

Neen, nog niet... Eerst krijg je van de Chikikika-bananenman een opdracht...

En dan heb je gewonnen!

Euh, nog niet helemaal...

Wah, zeg... Dat is zo een hele lange wedstrijd zo...

Je hebt pas gewonnen als je de opdracht goed uitvoert!

En wat heb je dan gewonnen zo, Gertje?

Dan win je een reis naar de Banana's-eilanden!

Gertje, gaan we zo nu sandalen kopen zo?

Bananen, Samson!



Maar je krijgt wel honger van houthakken!



Schafttijd!



Hé, een wedstrijd...



Ook Alberto leest het artikel over de bananenwedstrijd...



... en dan krijg je van die bananenman een opdracht!



Ik heb een idee!



ALBERT!

Ja, mama?



Breng me snel wat hout! Ik heb het koud!

Ik moet nog even iets doen!



Op zolder staat een kist vol operakostuums...



Gevonden! Ik wist het!



Mijn bananenpak uit de opera Tutti Frutti!



Breng me onmiddellijk hout! Ik bevries bijna!



Ja ja, ik ben al weg, mama!



Nog even de naam erop schrijven...



Héhé, en nu een slachtoffer zoeken!



Wah, Gertje! Kijk! Daar loopt zo een meloen!



Een banaan! En er zit iemand in!





Jullie moeten houthakken !

Houthakken ?



Inderdaad, dat heb je goed gehoord. Volg me maar !

Spannend hé, Gertje ?



En wat verderop...

Dat stapeltje is voldoende.

Stapeltje ? Dat is een berg !



Toe, Gertje ! Dan hebben we zo gewonnen zo !



Samson en Gert gaan aan de slag...



SB

... en een uurtje later...

Ziezo ! Het goud is zo allemaal gepakt !

Pfff... het hout is gehakt, Samson...

Dat werd tijd ook !



Mogen wij zo nu naar de Ananas-wellanden zo ?

Samson, de Banana's-eilanden...









Octaaf kan zijn moeke overhalen en even later...

Hèhè, en nu op zoek naar een slachtoffer!



Enkele straten verder...

Hé, de bananenman!



12A

Ben jij die Chikikika-bananenman?

Jaaa!



Ik heb een tros bananen bij!

Ah, lekker!



Zeg, eens... smik...!
Wat moet ik... smek...
smik... doen?

Ramen poetsen!



Geen... smak... probleem!

Kom maar mee...



Wat later...

Een fluitje van een cent!
Ik ga zeker winnen!

DE BOLLE



12B

Wat heeft dat hier te betekenen, Octaaf?



't is Karel, mevrouw! Ik poets de ramen en dan win ik de Chikikika-wedstrijd!



Stop daar maar mee! Octaaf, jij poetst die ramen en niemand anders! Heb je dat goed gehoord?



Neeneen, als ik de opdracht van de bananenman uitvoer, win ik die reis naar de Banana's!



Deze banaan is toevallig mijn zoon en als er hier iemand op reis gaat, ben ik dat!



Beetgenomen door een valse banaan!



Maar wacht eens even! Dat was eigenlijk nog niet zo'n slecht idee...



Ik moet van mijn vrouw de auto wassen en de garage opruimen...



Ik verkleed me ook als bananenman! Hèhè!



Wah, Gertje!

Er loopt zo weer een tranenman door de straat!

Een bananenman, Samson!

Albert wil zeker nog iemand foppen!

Samson, die bananenman komt niet naar ons dorp!

Omdat er nog heel veel andere dorpen zijn in ons land. Waarom zou die bananenman uitgerkend naar ons dorp komen?

Wah, het is zo niet meneer Spaggetti zo!

Wah, en waarom zo niet, Gertje?

Wah, dat zou toch zo kunnen?

Alberto heeft ondertussen een nieuw slachtoffer gevonden...

Zo! Ik ben klaar, bananenman!

Mm... niet slecht...

Win ik nu die reis naar de Banana's?

Tuurlijk! Ik haal meteen de papieren!

Hoera! Ik heb gewonnen!







De Chikikika-bananenman probeert iemand te vinden voor de wedstrijd...



Tevergeefs...



Ondertussen in het kantoor van de directeur van Chikikika...

Meneer de directeur!
Kom snel kijken
naar de tv!



Het dorp waar Joske naartoe
is, staat op stelten!



... een wedstrijd van Chikikika is het dorp
overspoeld door honderden bananen!



Het lijkt wel alsof iedereen zich
heeft vermomd als Chikikika-banaan!

Huh?!



Ongelooflijk! Dit is de beste
reclamestunt die ik ooit
heb meegemaakt!



Laad de helikopter vol met
bananen, Louise! Ik vertrek
meteen!







Ach, laat die banaan maar! Ik ben al blij dat iemand mij gelooft!

Wah, joepie!



Wat moeten wij dan zo doen, meneer de chique kaka-man?

Chikikika-man, Samson!



Jullie moeten allebei op jullie handen staan!... Eh... en pootjes!



Eén... twee...



Drie! Jullie hebben gewonnen!



Alsjeblieft! Een reis voor twee naar de Banana's!



Even later zijn alle bananen verdwenen...

Daar staat de auto van Joske...



HOERA! WE HEBBEN GEWONNEN!



Ha, daar ben je!



Ah, meneer de directeur... euh...

Jooske, proficiat!
Wat een fantastische
stunt!

Euh... d...
dankjewel,
meneer de
directeur!

En... wie heeft de reis
nu gewonnen?

Deze jongeman hier,
samen met zijn hondje!

Mijn gelukwensen! En omdat de reclamestunt zo'n
succes was mogen jullie enkele vrienden meenemen!

Wah, zo ook meneer
de burgemeester en
meneer Spaghetti en
meneer de Raaf zo?...
En meneer Van Veel
Luizen ook zo?

Geen enkel probleem!

JOEPIE!

22A

22B

CHIKIKIKA
BEACH



De burgemeester is door zijn Afrikaanse collega Olalala uitgenodigd voor een bezoek aan Afrika...



En Samson en Gert mogen met hem mee!



Wah, Gertje! Hier lopen zo heel veel pieren zo!



Dieren, Samson. We vliegen over een natuurpark waar wilde dieren ongestoord in de vrije natuur kunnen leven!



En waarom zijn het zo hele kleine diertjes, Gertje?



Haha, Samson! We vliegen heel hoog, daarom lijken ze zo klein. In het echt zijn ze héél groot, hoor!

Wah, ja?

Op dat moment begint het vliegtuig langzaam te dalen...

2A



Onze vrienden zijn eindelijk in Afrika.



Het is hier fantastisch!
Geen fabrieken, geen auto's!

Ja, de mensen leven
hier helemaal in harmonie
met de natuur!

2B



De secretaris van mijn collega
Olalala komt ons hier ophalen.

Met paard
en kar?

Natuurlijk niet! Kijk, daar is hij al!

Met een jeep
dan nog wel!

TUUT





De jeep tuft door het prachtige
landschap...



En na drie kwartier komen
ze aan in het dorpje...

4A



Wees welkom, Modest!

Olalala! Dat is
lang geleden!



4B

Kijk, dit is nu mijn dorp!





De dagen vliegen voorbij. En terwijl de twee burgemeesters vergaderen...



... genieten Samson en Gert van de rust...



... en van het dorpsleven...



Op de laatste dag van hun vakantie neemt Bingo hen mee op safari...



Bingo toont hen alle dieren
in het natuurpark...



De leeuwen zijn echter niet zo
gesteld op bezoek...



Snel rijden ze verder. Tot bij een kudde olifanten, die regelmatig
gedood worden door stropers om hun kostbare slagtanden...



In de rivier zwemmen
nijlpaarden rond...



Hoewel ze er heel gevaarlijk uitzien, eten nijlpaarden alleen maar gras...



De jeep rijdt verder langs de oevers van de rivier...



Een hele familie krokodillen verdwijnt snel in het donkere water...

8A



Samson, Gert en de burgemeester kijken hun ogen uit. Zoveel dieren hebben ze nog nooit bij elkaar gezien...



8B

Dan is het tijd om terug te keren...



Wah, Gertje! Ik ben zo heel moe en zo heel warm zo!



Dat komt door de hitte!
Kom, rust wat uit hier in deze kartonnen doos...



Zo zit je in de schaduw.



En weer hobbelt de wagen verder...

Kan het niet wat zachter, Bingo?

Oh, mijn jeep kan tegen een stootje, hoor!



Maar dan hotet de wagen door een wel heel diepe kuil...



En zonder dat iemand merkt wat er gebeurt is, rijdt de jeep verder...



Samson wordt wakker op de hete grond...



Wah, waar is Gertje zo naartoe?



Gertje!



GERTJE... GERTJEEEE!



Maar niemand hoort Samson roepen...

GERTJE!?



Samson gaat in de schaduw van een boom zitten en besluit te wachten tot Gert terugkeert om hem te zoeken...



Maar de jeep rijdt steeds verder en verder weg...

VROM...PET...PET





Ik heb zo dorst gekregen zo!



Waaah! Een kokodril!



Samson bedoelt natuurlijk een krokodil...



12A

Op dat moment...



Samson, wakker worden! We zijn er!

Maar... Samson is weg!



De doos is vast met Samson erin uit de jeep gevallen!



Oei, en we kunnen nu niet terug want daarvoor heb ik niet genoeg benzine!



12B



Maar het gevaar loert aan alle kanten.



Wah, daar is weer zo een krokobil!



* Een krokodil, Samson!



De rest van de familie krokodillen gaat er vliegendevlug vandoor...



De rust keert terug in de kudde olifanten.
Samson voelt zich veilig bij zijn nieuwe vriendjes.



Gelukkig heeft Olalala een oplossing gevonden: Bingo zal met een vliegtuigje over het natuurpark vliegen...



Het vliegtuig vliegt laag over de route die de jeep genomen heeft...



De olifanten stoppen bij enkele groene bomen om te eten...



Samson eet wat vruchten die aan de struiken hangen. Maar erg lekker smaken die niet...



Na het eten rusten de olifanten uit. Ook Samson zoekt een plekje om een dutje te doen...



Maar van slapen komt niets terecht. Samson mist Gert...



Ondertussen blijft het vliegtuig rondcirkelen in de hoop een spoor van Samson te vinden...



Een bende stropers die de politie al heel lang probeert te pakken!



Ze zijn gewapend!



De stropers zoeken dekking onder enkele bomen...



Bingo aan controletoren...
Stropers op 26 graden
noordwest... Over!



Controletoren aan Bingo...
Sturen meteen de politie
eropaf... Over!



Maar ondertussen
hebben we Samson nog
steeds niet gevonden...



Als dat maar
goed afloopt!



We hebben geluk, mannen!
Kijk, een hele kudde olifanten!













SAMSON & GERT

REEDS VERSCHENEN

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | WAT IS DAT HIER, ZEG ! | 17 | HET GEKOSTUMEERD BAL |
| 2 | DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM ! | 18 | S.O.S. |
| 3 | IK MOEST KLOPPEN... | 19 | ROBOCTAAF |
| 4 | DE BEL DOET HET NIET | 20 | DE STOOMTREIN |
| 5 | CIRCUS IN HET DORP | 21 | WATERSKIËN |
| 6 | DE GOEDE-DADEN-MAN | 22 | HET PRETPARK |
| 7 | DE KOMST VAN SINTERKLAAS | 23 | KAPITEIN CAROLUS |
| 8 | KERMIS OP STELTEN | 24 | FRIEDA KROKET |
| 9 | OCTAAF PILOOT | 25 | DE GOCARTWEDSTRIJD |
| 10 | MAC SAMSON EN MAC GERT | 26 | DE VOETBALKAMPIOEN |
| 11 | REIS NAAR MARS | 27 | DE BABYSIT |
| 12 | SAMSON SUPERSTER | 28 | TOUWTRAKKEN |
| 13 | DE DRIE BIGGETJES | 29 | DE DRAAK VAN DRAKENSTEIN |
| 14 | DE PARACHUTISTEN | 30 | DE VLIEGSIROOP |
| 15 | DE SKIVAKANTIE | 31 | DE PIRATENSCHAT |
| 16 | DE TAARTENGOOIERS | 32 | OP SAFARI |



KETNET
STUDIO
100

www.studio100.be

ISBN 90-5916-100-9

