

F.C. DE KAMPIOENEN

*presenteert***VERTONGEN & Co****DE HEER VAN CASTELROC**

HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

F.C. DE KAMPIOENEN

presenteert

VERTONGEN & Co

DE HEER VAN CASTELROC



© 2015 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

© VRT, Hec Leemans

© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:

www.wpg.be/standaard-uitgeverij

info@wpg.be

D/2015/0034/59

ISBN 978 90 02 25684 4

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com





Oma Boma! Nee maar! Ben jij die vrijwilligster?

Ja, van Castelroc, de vereniging waarbij ik me onlangs heb aangesloten.

WAF!



Castelroc? Wat is dat?

Een domein van 30 hectaren, waar men een versterkt kasteel bouwt, met middeleeuwse technieken.



De mensen die het bouwwerk optrekken, leven er helemaal zoals in de middeleeuwen. Het is een boeiend experiment.



De deelnemers zijn allemaal in de ban van geschiedenis en oude technieken. Moderne hulpmiddelen zijn er taboe.

En waarom hebt u dat harnas nodig?

Man, man...



Voor een feestelijk toernooi.. Maar dit is niet de helm van het harnas dat ik zoek.

Ik zie niet wat u bedoelt. Ik zie niks...



Het harnas dat ik moet ophalen is zwart. Dat staat duidelijk op de bestelbon.

3



Ah! Dit is het! Met de lans en het schild.

GRRR



Het lijkt zwaar. We zullen u helpen.

Ga met me mee! Dan zien jullie het kasteel!

Dan leer ik nog wat over geschiedenis.



Goed! Breng het schild, Paulien.

We laden alles in mijn comper.



Hé! Ho! En ik dan? Vergeet mij niet!



CRASH!
BLING!

4





Oma Boma?!
Wat gebeurt er?

Ik denk dat we
een leuke band
hebben!



REM!

Ik doe wat ik kan!



Hoe komt dat zo ineens?



Een pijl?! Er steekt een pijl in mijn band!



Wie heeft dat gedaan?



Wij! Handen omhoog, stelt je geuzen!

?!?



Zeg! Zijn jullie gek geworden?

Ik stuur jullie de
rekening voor een
nieuwe band!



Hier zul je geen nieuwe banden vinden...
Wij leven hier zoals in de middeleeuwen.

Dat dacht ik al.



Jullie zijn op het domein van Castelroc,
waar een middeleeuws kasteel wordt
nagebouwd volgens oude technieken.

Dan zijn we waar
we moeten zijn.



Hier! Lees dit!

O... U komt het harnas leveren voor het toernooi dat meneer de baron organiseert ter gelegenheid van de opening van het middeleeuwse domein.

Daar sta je van te kijken, hè?

Ik vertrouw het niet. Misschien zijn het spionnen van Robijn Goed, die in onze troepen proberen te infiltreren. Handen omhoog, boerenpummel!



Genoeg, Balthazar. Het is niet omdat die kerel idioot is dat je hem in zijn billen moet bijten.

Hoe geroken we nu bij het kasteel?

Simpel.. We vervangen het wiel en brengen jullie bij de foerier. Daar krijgen jullie kleren om beter in het decor te passen.



Wat later...

En die Robijn Goed waar uw collega het daarnet over had? Wie is dat?

De chef van een bende opstandelingen die zich tegen de baron keren. Stakers die ontvreden zijn over de lonen en arbeidsvoorwaarden op de bouwverf.

Goan die ons nu aanvallen?

Haha! Dat zou me verbazen. De nieuwe commandant van de veiligheidstroepen maakt genadeloos jacht op hen. Ah! We zijn er.



Als wat ga jij je verkleeden, papa?

Wat een vraag! Als nobele ridder, natuurlijk!

Dag, foerier... Ik heb een paar nieuwe klanten...

Welkom, welkom!

Mevrouw wil zeker de jurk van een edeldame?

En wat nog? Jurken zijn voor oude dames! Ik wil vrij kunnen bewegen!





Julie voertuig staat buiten te wachten.

Prima! Mark! Paulien! Balthazar! We vertrekken!

Maar... Dat is een ossenwagen! Wat is er met mijn camper gebeurd?

Die staat aan de uitgang van het domein. Binnen het domein gebeurt alles zoals in de middeleeuwen. Dat is het spel. Rij voorzichtig.

Met dat ossenspan zal het niet moeilijk zijn.

We hebben een speciale claxon voorzien voor dit voertuig. Luister maar.

O, wat grappig!

Blijf op de hoofdweg! Die leidt recht naar het kasteel. Vermijd het bos.

Jaja! Bedankt voor de goede raad!

Maar een paar honderden meters verder...

O! KJK!

Een konijntje!

Balthazar! Neen! Blijf hier!

BALTHAZAR! KOM TERUG!

BALTHAZAR!

**TSING DING
TING TSJING...**

Je moet niet zo'n kabaal maken, Mark!
Je schrikt het hele bos op.

TSING TING
TING TING



Ik kan er niets aan doen. Het
is hier zo hobbelig. Gelukkig is
er niemand die het hoort.

TSING
TING

TING
TING



Maar...

Uh?! Wie verstoort
mijn slaap?

TSING
TING
TING



Oho! Kianben!

TING TING
TING



VLUIG!



De makers
waarschuwen.



15

Nu zijn we van de hoofdweg afgedwaald. En geen spoor van Balhazar.

TING TSING
TING



AII! REMMEN, JONGENS!

TING
TING



hier loopt de weg
dood! Wat nu?



Ze zouden hier wel een
pijltje mogen plaatsen om
de richting aan te duiden!

TING
TING
TING



AAAAAH!

TING
TING



TAK

16





YAHOE! TEN AANVAL!



REDDE WIE ZICH REDDEN KAN!



Maar... Kijk nu eens!

Niet te geloven!



Inspecteur Porei? Wat doet die hier?

AANVALLEUH!

VLUCHT! HET BOS IN! AAH!



21

AFSPRAAK IN ONS SCHUILHOL!



Ga ze achterna in het struikgewas! Ik bewaak de vrucht!



Vlug, mannen! Verlies ze niet uit het oog!



Ach, we redden het wel zonder jou, hoor, Porei!

Oh!?



Julie? Hier?

En jij dan? Wat brengt jou hierheen, Porei?



Je mag mij Heer Porei noemen... Ik ben in de adel verheven door de baron. Ik ben de bevelhebber van zijn wacht.



22

Ik doe dit natuurlijk buiten de diensturen.
En jullie? Ook lid van de historische vereniging?



Tuurlijk! Wij brengen een harnas voor het toernooi.

Waarom zijn jullie van de hoofdweg afgeweken?



Balthazar ging achter een konijn aan.

Maar jullie hebben een kar met een ingebouwd alarmsysteem dat je van ver hoort, heb ik begrepen.



Haha! Wat grappig. Pff!

Die bovenste beste Vertongen!
Dat pakje zit je als gegoten!



Meneer de baron wou al lang een echte hofnar!



Jajo!

Maar wij moeten naar het kasteel.. Ze wachten op ons... Zodra mijn mannen terug zijn, vertrekken we.



Wel?

We hebben ze niet kunnen pakken...
Ze kennen dat bos als hun broekzak.



Jammer! Ik had graag die Robijn Goed als gevangene naar het kasteel gebracht.
Meneer de baron wordt nerveus, nu het openingsfeest nadert.



Maar jij zult nog naar opkijken, Porei!



Waar blijft Balthazar toch?

Hij is alweer verdwenen.



Wie is die Balthazar?





FORMIDABEL! GEWELDIG, HEER POREI!

Het was niet makkelijk, Sire.



Na een hevig gevecht hebben we hem kunnen overmeesteren en...



EEN HOFNAR!



Een echte hofnar! En hij maakt geluid! Prachtig!

Alleen als u mij heen en weer schudt, meneer.



Noem mij Sire... Ik ben zo blij! Dit doet mijn voorouders' blozen eer aan!



Euh... Ik dacht dat u het over Robijn Goed had...

Die gruwelijke vakbondsleider? Dat hij blijft waar hij is.



Weeee. We hebben hem gevangen genomen. Alstublieft!

Wat?! Maar dat was niet voorzien! Laat hem weer vrij.



Oei! Wat zeg ik nu? Ik moet opletten...



Ik bedoel: gooi hem in de diepste kerker!

Maar... Dat stond niet in de arbeids-overeenkomst!



Ik heb lak aan de arbeidsovereenkomst! Gooi hem in kerker nr. 3! Vlugg wat! Morgen hakken we zijn hoofd af!

Maar... Die vent is gek!



Nee, hoor... Dit is de gek! De hofnar! Luister eens naar die belletjes!



En wat doen we met dat harnas?



Maar... Wie is dat oud geval dat mij onderbreekt als ik aan het praten ben?



OUDE GEVAL?

Dat oud geval zal je eens wat laten zien, snotbaap!



GRR!
WAF!
WAF!
HELP!
AAAAH!

Rustig, oma Boma! Dat is meneer de baron!



Kan me niet schelen! Hij moet zijn manieren houden!

BOM!
BOM!

Maak die poort open, schoffie! Ik eis excuses!



BOM!

GRR!

Ik... ik bied mijn excuses aan... Wij middeleeuweners zijn een beetje ruw... euh...



TING
TING

Bij wijze van excuus benoem ik u tot barones!

Niks mee te maken. Dat zal niet volstaan.



?

Hertogin... Markiezin... Gravin...

Nee! Ik heb een beter idee.



Ik wil dat u mij tot ridder slaat!

Als het dat maar is... Gelieve te knielen...



Ik, baron van Castelroc, benoem u, in naam van de koning en met de macht die mij is toevertrouwd, de genaamde oma Boma tot ridder.



GRRR!
WAF!
WAF!

Oké... Oké... Jij ook!



WAF!
WAF!

Ik zou ook graag ridder zijn, maar ze hadden geen kostuum in mijn maat.



TING
TING
TING
TSING
TING

Ah nee, Vertongen! Jij bent de hofnar! Iemand moet het zijn!

TING
TONG
TING!

Tegen wil en dank!
Die belletjes komen
mij de strot uit!

TING
TING
TSING
TING

Jij bent de man! Jij mag het
harnas aantrekken dat ze net
geleverd hebben. Haha!

TING
TING

Dat harnas...
Maar...

Jij zult in mijn plaats
het strijdtoneel betreden
tijdens het toernooi!

TING

PAF! TSJAK!! STEEK!
De ene sla je de kop
in, de andere hak
je een arm af!

Ja, maar...
Ik ben niet
gek!

Nee, je bent niet langer
de gek. Ik sla je tot ridder!

TING
TING
TING
TING

**KNIEL, RIDDER
VERTONGEN!**

TING

TING
TING

In naam van en met de
machten die enz. enz.

En ik dan?

TING
TING
TING

Oké! Oké... Jij bent ook ridder!

Super!

We zijn allemaal ridder!
We zijn allemaal ridder!

**WAF
WAF
WAF!**

Euh... wanneer is dat toernooi?

Morgen! Wees
paraat!

Morgen af?! Oei!
Zou Bieke dit wel
leuk vinden?

Hop! Breng het
harnas naar
het atelier!

TING

Go weer aan het werk jullie! Alles moet gereed zijn voor het grote toernooi van morgen.

Jawel, meneer de baron.



Mag ik nu een ridderkostuum aantrekken?

TING

TING

Morgen pas. Vanavond ben jij nog de hofnar.



Iemand moet onze feestmaaltijd opruimen. Kom vrienden, aan tafel.



Wat later...

Het decor is geslaagd. Je hebt echt het gevoel in de middeleeuwen te zijn.

De hele reconstructie heeft een fortuin gekost.



De schatkist van de vereniging is dan ook leeg. Daarom richten we dat toernooi in. De toeschouwers hebben hun plaatsen duur betaald...



En de onnozelaars... ik bedoel, de deelnemers die hier morgen riddertje komen spelen, hebben elk een goudstaaf geschonken als inzet! De winnaar krijgt die goudstaven... En die winnaar zal ik zijn... Of beter, de ridder die voor mij in het strijdperk zal treden.



Maar genoeg gepraat. Breng de maaltijd.



Hamburgers met wildgebraad uit de MacBro.

Hamburgers?

Ik dacht dat we hier helemaal middeleeuws moesten eten?



Ik heb een uitzondering gemaakt op het reglement. Ik ben dol op hamburgers.

Ik ook! Mjam!



Waar blijft de hofnar?

Daar is-ie!





HAHAHA
HOHOHO!

JOEPIE!
OH! OEPS!

Daar was laatst een meisje
loos... die wou geen varen,
die wou geen varen...



BRAVO, PAPA!

TING
TING
TING



OEPS!

PLAF!



AI!

Ik hoop dat hij beter is
als ridder dan als hofnar!



Ik trek me terug, vrienden...
Het is morgen vroeg dag.

Hoe kan de baron nu zo
zeker weten dat Mark
het toernooi zal winnen?



En wanneer de nacht valt boven
het kasteel van Casteiroc...

ZZZ RFLRR..

ZZZ



... Droomt Paulien over koene ridders...



... Terwijl Mark de slaap niet kan vatten...

Ik weet niet eens of
dat harnas mij past...



Ik zou het beter eens proberen,
zodet ik weet waar ik morgen
aan toe ben...



WAF!

O! Kun jij ook niet slapen?



Intussen...

?

KRRR
KRR...



AH! EINDELIJK!

Kloot!

KRIEP!

Hoe kom je erbij je zo te laten oppakken, nu we zo dicht bij het doel zijn?

Ik kon er niets aan doen! Het kwam door die hond! Wie zijn die lui?



Dat zal mij worst wezen! Maar die hofnar komt uitstekend van pas!

Hoezo? Voel je je dan minder eenzaam?



Haha! Grappig!! Nee, hij is onnozelenoeg om mijn plaats in te nemen tijdens het toernooi.

Maar... hij kan onmogelijk winnen!



Heeft geen belang! Terwijl iedereen naar het toernooi kijkt, lanceren jij en je mannen een aanval op het kasteel!



In de verwarring die erop volgt, gaan wij aan de haal met het goud dat nu in de koffer van de schatkamer ligt.



De opstandelingen zullen de schuld krijgen van de diefstal. Intussen zijn wij al lang onderweg naar de Kaaimaneilanden!



Ik heb genoeg van dit middeleeuwse gedoe! Het heeft fortuinen gekost en ik ben er persoonlijk aan failliet gegaan. Het is tijd dat ik wat terugverdien.

Kom! Jij moet ontsnappen!



Oeps! Sorry! Ik was die ketting vergeten. Hier is de sleutel!



Je ontsnapping zal een groot mysterie lijken... Gelukkig heb ik deze geheime gang laten bouwen...



Hij komt uit in de verlučkingskokers van het kasteel.

Ja. Je voelt hier de wind die via de schouwen naar binnen komt.



Op dat ogenblik...

Jij moet nu zo snel mogelijk het kasteel verlaten... Volg me...



Ik ken die stem?! Wie is dat toch?

Dus... We doen zoals we afgesproken hebben.



Terwijl jij en je opstandelingen het kasteel belegeren, verdwijn ik met het goud. Ik breng het naar de auto die aan de rand van het domein staat.

En ik kom je snel achterna.



Precies. Zo... We zijn er.

Van wie is toch die stem?



Je zou zeggen dat het van een verdieping lager komt...



Hier is de uitgang... Trek een kap over je kop... We willen niet herkend worden door een toevallig passerende knecht...



Gelukkig slaapt iedereen...



Ja, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn...



Oei! Dat is Robijn Goed, die ontsnapt met de hulp van een medeplichtige!



En nu?

Je duikt gewoon in de slotgracht...

Wat? Hoe dan?



ZO!

AAAH!



PLOEF!



Wat een idioot, die Robijn... Die gelooft echt dat ik de buit met hem ge delen...



TING TING ...

Maar?!



Hij is ontsnapt via een geheime gang, met de hulp van een handlanger! Ik heb ze gezien!

TING
TING
TING

Had hij een medeplichtige? Wie?



Dat weet ik niet... Hij droeg een kop... Hij kwam me achterna... En toen deed ik alsof ik sliep... En euh... Daarna ben ik echt in slaap gevallen.

Het was dus toch de hofnar...



Ben je zeker van wat je allemaal vertelt, ridder Vertongen?

Robijn Goed zal het keesbeel aanvallen tijdens het toernooi! Zijn mannen willen de schat.



Aha! Heer Porei, jij gaat ze in de val lokken!

Tot uw orders, heer.



En ga jij maar je harnas aantrekken, het toernooi begint zo dadelijk...

Maar... Gaat u dat niet afgelesten met alles wat er gebeurt?



Dat kan niet! Luister maar!

**POEWAA!
POEWAA!**



De herauten kondigen de komst van de ridders aan!

TING
TING
TING



En het volk stroomt toe!

HOERA! HOERA! BRAVO! BRAVO!



De tribunes lopen vol, meneer de baron... De mensen worden ongeduldig...

Prima, prima! Hoe meer volk, hoe sneller ik wegkom!



Dat is allemaal prima om de kas te spijzen, bedoel ik...



Waar wacht je nog op? Ga je klaarmaken!

Goed, goed!



Ik ga nu de deelnemende ridders begroeten, zoals het hoort...

Tot zo dadelijk, meneer de baron.

Tot zo dadelijk? Na de ceremonie vertrek ik met de noorderzon en zien jullie mij nooit meer terug!

Op hetzelfde ogenblik in het bos...

Hoezo? Moeten we niet langer het kasteel aanvallen?

Nee. Ik vermoed dat de baron ons in de val wil lokken. De schurk!

Ik heb me vrijwillig gevangen laten nemen om er meer over te weten te komen.

Daarna ben ik ontsnapt om jullie te waarschuwen!

Maar ik moet alles weten over de plannen van de baron. Daarom keer ik terug naar het kasteel. Afspraak binnen twee uur op de open plek in het bos.

Hahaha! Die naïevelingen kunnen lang wachten! Over twee uur ben ik ver weg met mijn zakken vol goud.

En nu mijn plan uitvoeren...

Op het kasteel...

Wat nu? Vecht u zelf niet mee, heer baron?

Ik zou wel willen, maar ik heb vandaag zo'n last van mijn reuma. Ik heb me laten vervangen.

Maar dat verandert niks, hé. De winnaar van het toernooi krijgt de goudstaven die in de schatkamer liggen.

En waar is uw kampioen?

Wel?! Waar blijft je, kampioen?

Ik kom, ik kom!

Ik heb geen zin om aan dat gevecht deel te nemen, oma.

Ach, het is zo voortbij.



Oppassen... ik heb geen zin om me pijn te doen...



Oppassen... ik heb geen zin om me pijn te doen...



Hé! Maar wat doen jullie? En het gevecht?



Oei! Da's waar ook!

TARITATATAA!!



Opnieuw gaan de ridders in de aanval...



O! Dit keer hebben ze elkaar geraakt!

TOK



Laten we zwaardvechten!

Kom maar op! Hier ben ik!



Ho! Een beetje zachter! Straks gebeuren er ongelukken!

Och! Die dingen zijn van plastic...

KLING KLING KLING



TARITATAA...

Uh?! Wat is dat?



Stelletje amateurs! Ik hak jullie allemaal in de pan! Hahaha!



De derde deelnemer breekt in het strijdperk...



O! Maar wat doet hij nu?



Je moet niet te veel risico's nemen... Uit mijn ogen losers! Hihhi!



Joepie! Ik ben de winnaar!



De kampioen van de baron!!

TEN AANVAL !!!



JOEPIE! BRAVO, PAPA!



Hebt u dat gezien, baron?



Hèhè! Geen mens die op mij let... Goed zo...





Ik rijd via de open plek in het bos.
Dan ben ik sneller bij mijn auto.



Op dat moment,
op de open plek...

Luister! Een paard!
Dat is Robijn die
terugkeert.

Dat is
snel!



Het is Robijn niet!
Het is de baron!



YAAH! AAH! DE OPSTANDELINGEN!



GRIP
HEM!

We hebben hem!



BAF!

POK

AI!

55

Maar... wat beziet jullie in hemelnaam? Wat doen jullie
hier? Jullie zouden op dit moment het kasteel aanvalen...



Wat zeg ik toch alle-
maal? Ik moet mijn
hoofd erbij houden...



Ik bedoel.. ik verwachtte
jullie op het kasteel om
over een kleine loons-
verhoging te praten.



En een dertiende
maand met
gevarenpremie.

Ik zweer plechtig dat ik op al
jullie vakbondseisen zal ingaan...



Meneer de baron is een praatjesmaker,
die voor geen haar te vertrouwen is!



De hofnar?! Idioot!
Ik ben niet bang
voor jou!

U zou beter
eens nadenken...



**TING
TING**

56

Ja kampioen heeft alle ridders van het toernooi verslagen...

Maar... Déár is die gek! Wie zit er dan in dat harnas?!

IK, VALSAARD!

DAT OUDE WIJF?!

Ai! De baron zou al moeten weten dat oma Boma niet van dat soort taal houdt.

WAF!
WAF!

AAAAH!!

Rustig, oma Boma! Beschadig hem niet te veel! We moeten hem nog ondervragen.

TSJAK!
BOM!
AI!

57

IK GEEF ME OVER!

Vijf minuten later...

Waar het goud is? Welk goud?

Het goud uit de koffer!

FOUILLEER HEM!

Wat later...

Niets, commandant. Geen spoor van het goud. Tenzij het in zijn onderbroek zit.

Ik ben onschuldig!

Ik zweer op het blasoen van mijn voorouders dat ik wraak zal nemen voor deze vernedering.

Dat blasoen, staat dat gegraveerd op het ding dat u rond uw nek draagt?

Euh...

58

Mag ik eens kijken?

NEE! AFBLIJVEN!



Ik dacht het al. Dit is geen middeleeuws medaillon, maar een USB-stick.

Een wat?!



Ik bekken! Ik bekken alles! Het project van de middeleeuwse burcht is een bodemloze put! Ik ben geruïneerd!



Op die USB-stick staat mijn bankrekeningnummer van de Kaaimaneilanden. Al het gejatte geld uit de verenigingskas heb ik daarnaar doorgesluist!



Ik hoopte in alle stilte te verdwijnen.

En u dacht nog wel dat hij de buit met u ging delen! Waarom hebt u dit spel meegespeeld?

Voor mijn vrouw!



Meneer de baron is mijn schoonbroer. Ik heb net als hij in dit zaakje een fortuin verloren...



Enkele uren later...

Alles is geregeld. De deelnemers van het toernooi hebben beslist om de vereniging verder te steunen. Het kasteel wordt afgewerkt.

En die twee oplichters zitten al achter de tralies.



Ah! We zijn er! Ik zie dat Blake al thuis is...



Mama!

Paulien! Schatje! Waar waren jullie?



In de middeleeuwen, mama! Met oma Boma en inspecteur Porei. En volgend weekend gaan we terug!



Oei! De loodgieter... Die ben ik helemaal vergeten. Gaat het, Fernand?

Fernand? Zeg iets!



Man, man, man!



OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM
8. DE VLOEK VAN DE JAPANESE VAAS
9. DE LAATSTE VAMPIER
10. HET EXPERIMENT VAN PROFESSOR FLESSENTREKKER
11. AVONTUUR ONDER NIJL
12. DE HEER VAN CASTELROC

In voorbereiding:

13. De Zygomaticus

Su Standaard Uitgeverij

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

08/15

ISBN 978 90 02 25684 4



9 789002 256844

