

F.C. DE KAMPIOENEN

*presenteert***VERTONGEN & Co****AVONTUUR ONDER NUL**

één

HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS

F.C. DE KAMPIOENEN

*presenteert*

# VERTONGEN & Co

## AVONTUUR ONDER NUL



*naar een scenario van  
François CORTEGGIANI*

Standaard Uitgeverij

**één**

© 2015 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,  
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

© VRT, Hec Leemans

© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling  
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-  
behouden voor alle landen.

Voor meer info:

[www.wpg.be/standaard-uitgeverij](http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij)  
[info@wpg.be](mailto:info@wpg.be)

D/2015/0034/58

ISBN 978 90 02 25685 1

Je vindt alles over  
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,  
Nino en Hec Leemans  
op de website:

**[www.zitacomics.com](http://www.zitacomics.com)**









Die goeie ouwe Parei!  
Wat een verrassing!

WAT?!



Je moet niet zo schrikken.  
Wij zijn het maar. Vertrek  
je ook met vakantie?

Vakantie? Ik?  
Alsof ik daar-  
voor tijd heb.



Ik mag het eigenlijk  
niet verklappen,  
maar ik ben hier met  
een speciale opdracht.



En waar  
gaat het  
over?

Ik moet beletten dat deze internationale  
oplichter, Arseen Fopspeen, het land  
verlaat. Hij is een meester in  
vermommingen. Leest u geen kranten?



O ja! De kerel die juwelen  
van Barones Pigeon de  
Lichteduyf gestolen heeft,  
nadat hij haar ten huwelijk  
had gevraagd. Ik heb dat  
op internet gelezen.



Affirmatief! Die man  
is de meest gewiekste  
oplichter sinds jaren...  
Gespecialiseerd in alle  
vormen van bedrog...



Hij zou een ijskast kunnen verkopen  
aan een Eskimo... Of zich voordoen als  
de baas van een grote multinational...



Hij vermomt zich meesterlijk en  
vliegensvlug. Daarom ben ik hier  
incognito. Hij mag niets vermoeden.



Als ik afga op zijn  
stunts, is-ie zeker niet  
dom, die Arseen Fopspeen.



En gezien het grote  
aantal politiemensen  
in de hal, heeft hij  
zeker iets in de gaten.

Dat doen we expres. De psychologische  
denkbank van de politie heeft dit  
afleidingsmanoeuvre bedacht. Als hij al  
die uniformen ziet, denkt hij niet aan mij.



En hop! Zodra  
hij minder waakzaam  
wordt, grijp ik hem  
bij het nekvel!



MENEER DE  
INSPECTEUR!  
VLUG!



Ze hebben de verdachte gezien.

POTDORIE!  
WAAR?



In de bagageruimte... Vlug! Volg me!



Hier is het.  
Ne u...  
Voorwaarts?

Hoho! Rustig,  
brigadier...  
Voorwaarts,  
oké, maar...



Niet zonder bepaalde voorzorgen  
te hebben genomen! Ik wil niet  
in een valstrik trappen!



1... 2... 3... **EN HOPI!**



**HANDEN OMHOOG!  
NIEMAND BEWEEGT!**

Handen op  
het hoofd!  
Euh...



Wat is dit nu? Waar is hij?...



Hier, meneer  
de klabak!

**OW!**



Die koffer komt goed van pas.  
Ik maak hem eerst leeg...



En nu, die politieman erin! Hop!  
God weet waar hij zal terecht-  
komen... heel ver van hier...



Oei! Daar is  
iemand!



Zo... Geen haan die ernaar kraait... Ik haal de juwelen van de barones op in het bewaardepot en vertrek met het eerste het beste vliegtuig...



Aleen... Een vliegtuig nemen is niet evident als je verkleed bent als luchthavenbediende...

Porei heeft wel lef. Hij had ons toch vaarwel kunnen zeggen.

Hij leek anders druk bezig.



Oei! GATE 13BIS is langs daar!



Volg mij!

Ik moet mijzelf een ander uiterlijk geven.



Er blijven overal politiemannen op de uitkijk staan...



Excuseer me, meneer... Ik zie aan uw uniform dat u hier werkt...



Ik ben een beetje verloren... Ik zoek gate 13 bis... Ik moet mijn vliegtuig halen...

13 bis! Een vliegtuig? U bent door de hemel gezonden, maat!



Ik weet precies waar het is! Ik breng u erheen!

O! Heel vriendelijk van u!

Op dat ogenblik, bij gate 13bis...

Ik overloop nog even de lijst... Meneer Vertongen en Paulien... Mevrouw Boma en haar hond... Iedereen is er...

Nee, maar... Er ontbreekt nog een passagier... Meneer Suffy...

Hier ben ik!  
Hier ben ik!



Net op tijd!

Hihiki! Niemand herkent me...

Goed, dan zijn we voltellig!

GRR!

Rustig, Balthazar. Ik weet dat-ie een lelijke pet heeft, maar dat is geen reden om te grinnen!

Gelieve mij te volgen, beste mensen. Het toestel staat te wachten.



Tof, hè, Balthazar?!

WAF!  
WAF!

Wel? Wat vind je ervan?

Tot dusver loopt het gesmeerd, hé?

Het kon niet beter...



Maar misschien willen ze niet aan boord gaan, als ze het vliegtuig zien...

Heeft geen belang. We hebben nog kandidaten in reserve.

Moeten we met dat oude wrak vertrekken?

Te voet zou het een beetje ver zijn...





Ja, maar... Het ziet er toch niet al te stevig uit.

Zeg! Wij bieden jullie gratis en voor niets een week vakantie aan en dan zeurt u over ons materiaal.



U heeft gelijk! Een gegeven paard kijkt men niet in de bek.



Een toestel als dit maken ze niet meer. Oersterk!

**BOM BOM**



Euh...

**BLONK!**



Kom. Ik stel u voor aan de piloot!

Als hij in dezelfde staat is als het toestel kunt u hem beter aan een dokter voorstellen.



Commandant Billie Tuftuf, om u te dienen, stelt je groentjes! Alles Zoeloe, Fox, Tongo?



Kom maar aan boord. We vertrekken dadelijk!



En onze bagage?

Maak u geen zorgen. Die komt eraan.



Kijk! Daar is ze al!



Iedereen aan boord!



Alles lijkt gesmeerd te lopen.

Het zijn uitstekende kandidaten.



Ze zijn zelfs zonder morren in dat wrak gestopt!

Een weekje gratis vakantie zien ze duidelijk wel zitten!

Je slaet de nagel op de kop!



Vooruit... We starten de automatische camera's in het vliegtuig.



Goede reis, vrienden!

Maar... Gaat u niet met ons mee?



Welnee! Het idee! Ik ben niet gek, hoor!



Hoezo? Moet je gek zijn om op vakantie te gaan?



This is your captain speaking... We zijn klaar voor het vertrek!

Op naar de Noordpool!



**DE NOORDPOOL ?!**



**RECLAME**

Beleef met de ijsjes... **AGAGA...**



... een echte ijskoude sensatie!

Prachtig! Die onderbreking kwam op het juiste moment... We gaan verder...



Natuurlijk, de Noordpool! Waarom ook niet? Heeft iedereen zijn gordel vastgeklikt? Zeg: ja, commandant!



Ja, commandant...

Zo wil ik het horen... Jahoehoe! Zoeloe, Fox, Tango en de hele reutemebout!





Op hetzelfde ogenblik, op de luchthaven...

Nog steeds geen  
nieuws van  
inspecteur Porei?

Hij lijkt wel in  
rook te zijn  
opgegaan!



Vlug! Er zit iemand  
opgesloten in de toiletten!



De toiletten? Dat is de inspecteur.  
Hij zoekt de misdaad overal.

Ik durfde de deur  
niet openmaken.



Opzij! Ik storm naar binnen...

**BOM  
BOM**



Hmm... Hmm...



Dit is de inspecteur niet... Wacht,  
ik maak je los, meneer...

Hmm!  
Hmmm!

Wat zegt u?  
Spreek duidelijker!



Ik... ik ben een beetje verloren...  
Ik zoek gate 13 bis! Ik moet  
mijn vliegtuig halen!

**?!?**



Jawel... Arseen Fopspeen  
heeft de plaats van  
de toerist ingenomen!



Maar geen spoor van inspecteur Porei!

Vlug! We hebben een signaal  
opgevangen van zijn gsm!



Goed... Maar het signaal is te zwak.  
We weten niet waar hij zich bevindt...

Het lijkt wel of hij  
ergens opgesloten zit.



Intussen slaapt  
iedereen in het  
vliegtuig...

Zzzz... Zzz... Zzz... Zzz...



... En als we zeggen iedereen,  
bedoelen we ook iedereen...

**Rzzzzzz...**



Na een lange vlucht zonder verwikkelingen...



Huh?!



WAKKER WORDEN ALLEMAAL! WE ZIJN ER!



**WAT?! NU AL!?**



Is ginds ter  
plekke alles  
klaar voor  
de ontvangst?!

OOOAAH... Maak  
je geen zorgen.  
Alles in orde.



Kijk eens naar  
al die ijsbergen,  
Paulien!



Brrr... Het  
ziet er daar  
niet al te  
warm uit!

We zijn dan  
ook op de  
Noordpool,  
papa!



Het was dus toch geen grap..  
Hier valt niks te beleven,  
behalve dat je vingers en  
benen eraf vriezen.



Bah... We zien wel! Ik kan  
altijd een paar koelkasten  
verkopen aan de Eskimo's..

This is your captain speaking..  
Klik de veiligheidsriemen vast.  
Jullie gaan zo landen..



Ziet u nu wel dat u moet landen!? Maar hoe gaat u dat doen zonder staartwiel?



JULIE gaan landen... Niet het vliegtuig... Hier is nergens een landingsbaan...



Maar in jullie stoel zit een parachute ingebouwd.



EEN PARACHUTE?! MAAR...?!



... Geen paniek... die opent automatisch... zoals het valruk onder jullie voeten.



W... wat is dit!



25



# RECLAME!

De winter komt eraan!

... Maar u heeft het warm dankzij Radiatoren HotHot!



Hoe brengen we de val in beeld?

Geen zorg! De camera-mannen op de grond hebben het overgenomen...



# FLAP!

OEI!



26

Als een van hen in het koude water zou vallen, zou dat de kijkcijfers in de hoogte jagen!

Euh... Die Mark Vertongen misschien. Hij wriemelt nogal met zijn parachute.



Ai Ai! Ik kom er niet!



Ach... Nee... Hij komt toch nog op de ijsschots terecht! Dat is straf!



Dit is straf! Ik kom toch nog op de ijsschots terecht!



Ik ben de beste!

Nu snel die parachute losgooien...



**OEPS!**



**AAAH!**

**PLOEF!**



Super! Daar zullen de kijkers van smullen! Stuur de duikers!

Is al gebeurd!



**GLOEP!**



**GLUB!**

**WAT?!**



**AI!**



We zijn er, Balthazar.

**WAF!  
WAF!**





Kom hier, kinderen...  
Ik vang jullie op!



Welkom op  
de ijsschots!

En waar is  
mijn papa?



Euh... Daar... Hij is  
net uit het water  
geklimmen!



**JOEHOE! PAPA!  
HIERHEEN!**



Ik kan geen stap meer  
verzetten... Mijn botten  
zijn aan elkaar gevoren...



Dans heen en weer, zoals ik!

29



Loop een rondje om  
het warm te krijgen!



Ik kan amper bewegen!  
Ik ben bevroren tot  
op het bot...



En... **AAAH! GRRR!**



**HELP! EEN  
IJSBEER!**

**GRRR!**



Was dit  
voorzien?

Jaja... Dat hebben we  
net toegevoegd aan het  
scenario. Wees gerust,  
alles is onder controle!

30

Als dit allemaal deel uitmaakt van de gratis vakantie, begin ik me toch vragen te stellen.



**AAH! HELP!**



**OEPS!**



**PAPA! KAIËT!**



**AAAAH!**



**REC  
LA  
ME**

31

Een bontmantel van POEPCNIC...  
Echt kunstbont... Da's pas chic!



**PAW!**



**URGLL!!**



**BROMM!**



Wat zei ik? Alles is onder  
controle. Geen paniek.



32



Het zijn zij die hebben geschoten!



Hallo... ik ben Yakyak, de chef van het Eskimodorp. Wees welkom!

Julie kwamen precies op tijd!



We brengen u naar uw verblijven. Daar kunt u uitrusten en...

MOORDENAARS! Zijn jullie niet beschaamd?!



EEN IJSBEER DOOD JE NIET! HIJ MAAKT DEEL UIT VAN EEN BESCHERME DIERSOORT!



Maar hij is niet dood, Paulien. Hij kreeg een pijl met een verdovend middel in de bil.

Echt?



Maar ja... Kijk eens hoe zelig hij slaapt!

ROOZZZZZZ



Sorry, chef!

Je kon het niet weten... Kom, we vertrekken.



Even de aanwezigheidslijst overlopen... mevrouw Boma, Mark en Paulien Vertongen, Balhazar...

PRESENT!

WAF!



Sam Suffy...



SAM SUFFY!...

Wat? O, ja?! Dat ben ik!





Daar is Billie Tuftuf, onze piloot... Opgepast! Hij gaat de bagage droppen...

**VROOA...**



Zoeloe, Fox, Tango en joeple! Hahaha!



Maar... wat doet hij nu? Oh!



Daar! Mijn rugzak!



En mijn reiskoffer!



En dat is die van ons, Paulien! Joepie, eindelijk droog ondergoed...



Uw bagage komt er ook aan, meneer Suffy. U herkent ze vast wel...

O... ik had maar een klein valiesje...



Daar komt de laatste koffer!



O! Maar...

Dat is wel een behoorlijk grote koffer, meneer Suffy!



Poddarie! Dat is die waarin ik de inspecteur heb opgesloten!



Oei! Ik realiseer me plots dat ik de sleutel van de koffer thuis heb laten liggen. Maar dat is niet erg en...



Ik maak hem wel voor u open. Er is geen slot dat ik niet kan kraken...

Ja, maar... Nee...



O!?

Dag meneer. Wat verschoft mij de eer?



Dat was toch niet voorzien? Waar komt die kwibus vandaan?

Ik bel de directie.



Hallo? Wat? Doorgaan met de uitzending? Oké...

Het is waarschijnlijk goed voor de kijkcijfers.



Hoe komt u in die koffer terecht?

Het is mij een waar genoegen, meneer.

Die kerel is zijn geheugen kwijt.



41

Oef! Hij weet niet wie hij is. Dat komt door die slag op zijn hoofd. Ik loop geen gevaar zolang hij zijn geheugen niet terug heeft. Niemand kent hem hier.

Arme man!



Maar... Hoe is dat mogelijk?!



Inspecteur Porei?! Wat doet u hier?! We waren u kwijtgeraakt op de luchthaven!!

Kennen wij elkaar, mevrouw?



Hij is helemaal de kluts kwijt. We moeten hem naar een dokter brengen!



Opzij, opzij! Ik neem een duik! Het is hier toch wel koud om in zwempak rond te lopen!



PLOEF!



42





Een uur later...

**ATCHAA!**

Voel je je al beter, Papi?



Ja.. Ik herinner me weer wat er gebeurd is... of toch bijna...

Ah!



Ik moet hem in de gaten houden... Stel dat zijn geheugen helemaal terugkomt...



Ik kreeg een slag op het hoofd en toen ik wakker werd, stond ik op de Noordpool.

Het is de bandiet die u achtervolgde, die u dit gelapt heeft.



Ik ben mistukt in mijn opdracht. Die schurk is al lang met de noorderzon verdwenen!

Ach, u vindt wel een nieuwe bandiet om achterna te zitten.



Wie bent u?!

Euh... So... Sam Suffy...



Een van de winnaars van de wedstrijd zoals wij!

Een wedstrijd? Welke wedstrijd?



Ach ja, de wedstrijd natuurlijk.. Ik heb gewonnen. Waar heb ik mijn hoofd.. Ik heb dringend wat rust nodig na zo'n lange reis!



Jullie zouden best ook wat gaan slapen... Een flinke nachtrust zal jullie goed doen... Maar hier duurt de nacht zes maanden... Hihhi...



Enkele uren later...

**RRRFLRRFL  
RRFLFL...**

Papa, hou eens op! Vreselijk!



Ik doe geen oog dicht door je gesnurk.

Dat zegt mama ook altijd.



Ik heb geen slaap meer. Ik ga een wandeling maken.

Dat is een goed idee. Dan heb ik tenminste rust.

Op hetzelfde ogenblik, ver daarvandaan.

Dus... We hebben weer een duidelijk signaal van zijn gsm?

Ja, maar het komt van ver!



Ik probeer hem te bellen... Je weet maar nooit of het lukt.



**DRING DRING...**

Ja, ja!  
Ik kom al!



Wie? Wacht, ik ga naar buiten.  
Daar is de ontvangst beter.



Wat zeg je? Is Arseen Fopspeen op de Noordpool? Heeft hij de plaats ingenomen van een van de winnaars?!

Ik heb er goed aan gedaan om hem in het oog te houden.



Ik moet van uiterlijk veranderen en een middel vinden om hier weg te raken...



47

Ah! Kun jij ook de slaap niet meer vatten?



Ik heb wat rondgekeken in het dorp... Wist je dat ze hier sledehonden hebben?

Sledehonden? Echt?



Dat is nog eens een idee! Ik bedael... Waar zijn die honden?

Kom... ik zal ze je tonen...



Weet u waar Sam Suffy is, chef?

In zijn iglo, ongetwijfeld.



Nee, daar kom ik net vandaan.

En hij weet niet dat ik weet wie hij is... Dus hij is zeker niet gevluht.



Misschien is hij al op de plek waar we een feest houden voor alle winnaars... Kom... het gaat beginnen!



48

Ah! Uw gasten  
vermaken zich goed!

Wat bewijst dat je je op de  
Noordpool niet hoeft te vervelen.



**RECLAME**

U hoeft niet zoals die gekken naar de  
Noordpool te trekken. Op naar het  
avontuur! stelt u een ruime keuze aan  
tropische bestemmingen voor!



Een bordje ijsgekoelde  
haring, Porei?

Niet nu! De plicht  
roept!



Je hebt ongelijk, Porei.  
De haring is overheerlijk.



Later... later... Heb jij  
de genaamde Sam  
Suffy niet gezien?

Die hing daar-  
net rond bij  
de kajaks!



Waar ga je  
naar toe? Er  
is nog taart!

Hij is gehaast,  
gelooft ik.

**POTDORIE!**



Ik zoek  
Bolthazar.  
Weet je  
waar hij is?

Hij is vast  
bij Paulien.  
Ik ga ze  
halen...



Fopspeen weet dat ik hem op  
de hielen zit! Hij wil vluchten...



Maar ik val hem onverwacht  
aan en ... MIJN PISTOOL!!



Waar heb ik mijn pistool  
gelaten?! Vast nog in  
de reiskoffer...



Ah! Daar staat-ie!

Maar?

HMM  
HMM!



**ARSEEN FOPSPEEN! AHA!**

Hmmm!



Ik heb je eindelijk te pakken!  
Mij luis je er niet meer in  
met je verkleedpartijen!

Hmm  
Hmm!



Maar wat doe jij  
in die reiskoffer,  
samen met Balthazar?

Hmmm!!! Hmmm!!!



Wel?!

Maar... ik ben het inspecteur!  
Mark Vertongen!



Vertongen?! Lieve help! Nu zie ik het...



Som Suffy heeft me  
neergeslagen toen ik  
hem de sledehonden  
wou laten zien!



De sledehonden?!? Maar natuurlijk!  
Hij wil vluchten met een slede! Luister!!!

**WAF  
WAF  
WAF**



Spannend! De  
kijkcijfers gaan  
door het plafond!

En onze adver-  
teerders zijn  
dalgelukkig!



**RECLAME!**

Hondenkoekjes! HUSKIES! Mjam  
Mjam! Blackie lust er pap van!



**TE LAAT!**

**YAHAAA!**



**WAF  
WAF WAF  
WAF WAF**

Hij ontsnapt me weer!



O! Kijk! Je papa maakt een tochtje met de slee.

Ik zoek hem overal! Hij zou me kunnen meenemen!

**YAAH!  
YAAAH!**

**WAF!  
WAF  
WAF!**

Dat is Sam Suffy! Of beter gezegd: Arseen Fopspeen! Hij doet alsof hij mij is!



We hebben een andere slee nodig om de achtervolging in te zetten!

Helaas! Hij heeft al onze honden meegenomen!

Maar... Is er dan geen enkele hond meer in het dorp?

Maar ja! Toch wel! **BALTHAZAR!**

Dat meen je niet, Porei?!



Zeer zeker! Het recht moet zegeviaren!! Kom, Mark!

Een paar minuten later...

Vooruit! We vertrekken! Klamp jullie goed vast!

**WAF!  
WAF!**



Jammer voor de kijkcijfers, maar het loopt daar uit de hand. We moeten ingrijpen.

Je hebt gelijk. Ik ga YakYak bellen.

Intussen...

Dit is het vijflandenpunt... Ik ben in Noorwegen. Dus er zijn vier mogelijkheden...



Laatn we maar voor Amerika kiezen! Het land van de vrijheid. Daar vinden ze me nooit.

RUSSIA USA  
NORWAY CANADA  
DANMARK McDonalds

**HUUH! VOORUIT HONDJES!**

WAF WAF WAF  
WAF WAF!!

Euh... Nee! Links! Rechts...  
Links van de pool!

**BONGG!**

?!?

**WAF WAF WAF!**

Nondepiep! Ze zitten  
me op de hielen!

Dan ga ik te voet naar de USA!

Als hij maar niet denkt dat ik  
hem nog eens laat ontsnappen!

**STOP! OF IK SCHIET!**

**PANG!**



Maar... wie heeft dat schot gelost?!

Dat was ik!



Oei! Je hebt hem toch niet doodgeschoten?!

Wees gerust. Het is enkel een verdovende pijn. Kijk, hij slaapt als een baby.

**RFFLL  
RFFLL  
...**



De uitzending is afgelopen! The show is over!

Welke show?



Dat krijgt u dedelijk te horen...

**VRooo... VRooo...  
?!**



**FLAP FLAP**

**FLAP FLAP FLAP!**

Helikopters? Wat gebeurt er nu?



Wees niet bang... ik kom u alles uitleggen, vrienden...



Wat later...

Julie waren de helden van een realityshow! De kijkcijfers gingen door het plafond!

**?!?**



Van bij het begin werden jullie uit alle hoeken gefilmd.. We waren op alles voorbereid. De ijsbeer, de duik in het water... Alles was voorzien.



Aleen Arseen Fopspeen kwam roet in het eten gooien.

Om u te belonen voor uw prestatie, bieden we u een echte vakantie aan...



Nog een vakantie op de Noordpool?! Nee, dank je!

Nee, nee! Een week op een warm, tropisch eiland!

Ah! Dat klinkt al beter.



Inspecteur Porei mag natuurlijk ook mee, als dank voor zijn onvrijwillige bijdrage.

Dank u wel, maar de plicht eerst. Ik...

**ALARM!**

Ik heb de juwelen van Barones Pigeon De Lichtduyf teruggevonden in de bagage van Arseen Fopspeen. Die moet ik terugbezorgen...

ALARM!

DE GEVANGENE IS ONTSNAPT!

ARSEEN FOPSPEN?  
ALWEER?

Hij was toch vast in slaap?!

Hij heeft slechts een lichte dosis gekregen. De naald was in de voering van zijn jas blijven steken.

Zoek hem nu maar! Hij kan zich als om het even wie hebben vermomd. Dat is zijn specialiteit.

Misschien heeft hij zich als ijsbeer verkleed.

Als ijsbeer?  
Belachelijk!  
Waarom niet als pinguïn?

Twee vuilniszakken en enkele stukken gele plastic. Niemand herkent me nog! Hihhi!

Op naar Amerika! Misschien valt de afstand nog wel mee.

Enkele dagen later zijn onze vrienden weer thuis.

De kustwacht van Alaska heeft hem uit de klauwen van een ijsbeer gered.

Hij had zich vermomd als pinguïn... Dat brak de aandacht van de politie, want er zijn geen pinguïns op de Noordpool!

De mensen van de televisie hebben de tickets gestuurd voor onze vakantie op het tropische eiland... We vertrekken binnenkort.

JOEPIE!

WAF!

Een maand later...

De schurken! Ze hebben er niet bij gezegd dat het een verlaten eiland is!!

EINDE

# OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



## REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM
8. DE VLOEK VAN DE JAPANESE VAAS
9. DE LAATSTE VAMPIER
10. HET EXPERIMENT VAN PROFESSOR FLESSENTREKKER
11. AVONTUUR ONDER NIJL

In voorbereiding

12. De heer van Costabroc

**Su** Standaard Uitgeverij

ISBN 978 90 02 25685 1

