

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

HET WARE WITJE



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

HET WARE WITJE



Scenario: PETER VAN GUCHT
Tekeningen: WOUT SCHOONIS

STANDAARD UITGEVERIJ

Suske en Wiske vieren hun 80e verjaardag in Brussel

Brussel en stripverhalen, dat is een liefde die al decennia meegaat. Onze stad ademt de negende kunst: van kleurrijke stripmuren die onze straten sieren tot talrijke evenementen die elk jaar duizenden liefhebbers aantrekken. In 2025 vieren we een heel bijzonder jubileum: Suske en Wiske, de bekendste helden van de Belgische stripwereld, worden 80 jaar!

Ik ben bijzonder verheugd dat Brussel een centrale rol speelt in dit nieuwe album. Dit album dompelt ons onder in de fascinerende geschiedenis van Margaretha von Waldeck, de vrouw die naar verluidt de inspiratie was voor het sprookje van Sneeuwvitje. En wat als ik u vertelde dat Sneeuwvitje in Brussel begraven zou liggen? Een spannende insteek die ongetwijfeld tot de verbeelding zal spreken en onze stad opnieuw in de schijnwerpers zet.

Dit album is niet alleen een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van Brussel, maar ook een prachtige kans om de band tussen onze stad en de Belgische stripcultuur te versterken.

Ik nodig alle Brusselaars en stripliefhebbers uit om deze nieuwe uitgave te vieren en onze stad door de ogen van Suske en Wiske te herontdekken. Herkent u de iconische Brusselse plekken die in deze strip verstopt zitten?

Veel leesplezier en een gelukkige verjaardag voor Suske en Wiske!



Philippe Close

Burgemeester van de Stad Brussel

Met dank aan:
Vincent Bal, Christian Verhaeghe, Tom Wilequet en Sabine De Meyer

© 2025 Standaard Uitgeverij,
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
www.standaarduitgeverij.be

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN 978 90 02 28208 9
D/2025/0034/079

www.suskeenwiske.be
www.facebook.com/suskeenwiske
www.fameuzefanclub.nl

Er was eens een
hele grote stad...



...waar een groepje mensen de beurs van Brussel bezoekt...



De ene vergaapte zich
aan de pracht en praal...



... de andere dacht meer aan de innerlijke mens...



... en de laatste verdiepte zich in het verre
verleden van Brussel. Letterlijk dan...



...waar ze ontdekte dat er wel een heel beroemd iemand begraven ligt. Het enige echte Sneeuwwitje...



...dat meisje met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout...



...wat haar een beetje bitter maakte.



...en het is daar waar ik in beeld kom... letterlijk!

Ach, voor mij geen prins op een wit paard...



Hallo!

AAAAH!



Rustig maar! Ik ben het, Jani Mirwaar, stylist, modegoeroe en geest van de toverspiegel uit het sprookje Sneeuwwitje.

Wat... Wat doet u hier in deze wc?



De mensen erop wijzen dat ze hun handen moeten wassen na hun wc-bezoek!

Echt?



Nee, natuurlijk niet. Ik wou bij Sneeuwwitje zijn. Dus verhuisde ik naar deze toiletspiegel.

Dus... ze ligt hier écht?



Zéker. Je kijkt zo droevig? Wat scheelt er?

Euh... ik dacht aan Sneeuwwitje. Hoe mooi ze was... en hoe lelijk ik ben.



Hahaha! Meisje toch, wat een onzin! Lelikhed, dat zit tussen je oren!

Je bedoelt mijn neus?



Nee, ik bedoel dat jij maar dént dat je lelijk bent. Schoonheid is relatief!

En zit vanbinnen, zeker? Vertel dat maar eens aan mijn dates.



Je gelooft me niet? Dan zal ik je eens iets vertellen. Het ware verhaal van Sneeuwwitje...

Ah? Goed dan...



We kennen allemaal het sprookje... Er was eens een koningin die een kindje verwachtte. Ze zat op een donkere ebbenhouten vensterbank te naaien terwijl het sneeuwde.



Ze prikte haar vinger en het bloed viel in de sneeuw op de vensterbank.



Toen deed ze een wens... Ze wilde een kind met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout.*



*RAL9001
RAL3003
RAL9005

EN HAAR WENS KWAM UIT...

De lippen hadden iets roder mogen zijn.



9

Dat sprookje is flauwekul. Wie gaat er nu in hoogzwangere toestand bij een openstaand venster zitten naaien bij vijf graden onder nul en een sneeuwstorm?!



Euh...

Maar goed, de koningin in kwestie bestond wel degelijk en heette Margaretha Cirksena. Op 22 mei 1533 beviel ze van een dochtertje dat ze bij gebrek aan fantasie dan ook maar Margaretha noemde.



Margaretha von Waldeck had een blozende huid als een biggetje, haar zo blond als stro en een lange kin. Niet iets wat ze op voorhand besteld zou hebben.



10

In het sprookje kreeg het meisje Sneeuwitje als bijnaam, maar in het echt noemden ze haar Kinnebakje. Een spotnaam die ze helemaal niet leuk vond.



Volgens het sprookje stierf de moeder en hertrouwde de vader van Sneeuwitje met een boze stiefmoeder.



Aan het hof van de von Waldecks gebeurde hetzelfde en ook hier was de vrouw met wie haar vader hertrouwde een zeer onaangenaam mens.



11

Maar dat ze haar stiefdochter vermoord zou hebben, is een absolute leugen. Ze wilde gewoon af van dat kinnenkind.



Dus stuurde vader de jonge Margaretha weg...



...naar het hof van Maria van Hongarije, landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden, waar ze de banden met keizer Karel moest aanhalen. En het is daar waar mijn rol van start gaat.



12

Zie je, Maria was erg ijdel.
Ze had mensen in dienst die haar elke
dag moesten zeggen hoe mooi ze was...

♪ Ooooo, wat
♪ zij-de schoon! ♪



Maar op den duur werkte
dat niet meer en ging ze op
zoek naar iets geloofwaardigers.



Via via hoorde Maria over een oude
toverkol uit de Balkan die een
toverspiegel bezat die zo goed was
in het vertellen hoe mooi iemand was
dat zelfs de oude heks het geloofde.



Maria kreeg de spiegel
cadeau van de toverkol.



Vanaf toen moest ik haar elke dag zeggen dat ze
de mooiste van het land was! Dat kon ik niet weten maar
ik deed mijn job en kwam ermee weg. Tot op een dag...



... Kinnebakje aan
het hof verscheen.



Ze werd ontvangen
en aangenomen.



En ze kenden haar bijnaam...

Hahaha, wat een lelijke tronie!

Inderdaad, een
echt Kinnebakje!



Wat maakte dat Kinnebakje
zich erg eenzaam en verdrietig
voelde aan het hof.



Maar alles zou veranderen... En dat
had alles te maken met een succesvolle
dievenbende die in de stad aan het werk
was en die volledig uit kinderen bestond!

Kinderen? En kregen ze
die dan niet te pakken?



Neel! Ze sloegen steeds heel snel toe!
Zoals die keer met de wafelverkoper...



?



Hebbes!

?!



Houd uw wafel!
Ik bedoel: houd de dief!

17

Daarop sprongen er
zeven kinderen tevoorschijn!

Net zoveel als de
dwerfen in Sneeuwitje?!



Precies!

Val aan!

18

Hééj! Ik wil ej ook één!



Die even snel weer verdwenen als dat
ze tevoorschijn waren gekomen...



Hier! Manneken!

Lekkej!

Vreemd. Zoiets
overkomt mij
nu nooit!



spruiten

19

Dus stuurde Keizer Karel de
vijfde zijn zoon Filips de tweede
naar Brussel om orde op zaken
te stellen! Zij behoorden tot de
Habsburgers, een machtig
geslacht wiens kenmerk een
lange kin was. Om hun rijkdom
binnen de familie te houden,
trouwden ze alleen maar met
elkaar, waardoor hun kinnen
steeds langer werden.



20

Die kin werd een obsessie! Dus wat huwelijks- partners betrof was de keizer duidelijk...

'Zonder kin komt niemand erin!'

Jawel, vader.

Maar toen Filips zijn entree maakte aan het hof gebeurde er iets onverwachts...



21

... bij Maria sloeg de bliksem in! Ze was op slag smoorverliefd op de prins!

Dag euh... dinges.

Kapitein, rol gauw die bende van Jan Hagel op zodat ik weer naar Spanje kan.

Heer! Wij zullen een schrikwekkend voorbeeld stellen!

Ondertussen wilde Maria haar slag slaan bij de prins...

Spiegel, maak ik kans bij Filips de tweede?

Natuurlijk! Speel uw vrouwelijke charmes uit, madame!



22

En dus...

O, Filips! Zullen we een wandelingetje maken door de tuin?

Nee. Ik moet daarvan niezen.

Zal ik u dan het kasteel eens laten zien?

Die bouwval? Nee, dank u. Het is tijd voor Net Flix! Een actrice die zeer goed verhalen kan vertellen.

Ik kan ernaar blijven kijken! Ze komt uit Binche.

... En nu de terugkeer van Batman...



LATER VERBASTERD TOT 'BINGENATCHING'.

23

Grrrr!

En het werd nog veel erger...

Waar liet ik mijn sjaal nu toch?

... en toen viel Wednesday...

Wat heeft dat te beteke...?



24



O, mijn excuus, hoogheid, ik wist niet dat u hier was en...

Nee, maar! Wat een prachtige kin!



Margaretha, wat doe jij hier?! Je mag zijne hoogheid niet storen! Scheer je weg!

Jawel, vrouwe.



Geen denken aan! Ik wilde net met haar een eindje wandelen in de tuin!



Ach zo! Nu moet hij daar plots niet meer van niezen?



Ik aanbid u, madame. Vooral uw kin! Zo mooi dat Margaretha als naam voor u niet gepast is! Voortaan noem ik u... Kinnebakje!

Wat...?!



Geen grotere eer voor een Habsburger dan naar zijn kin genoemd te worden! Mij noemen ze Kin Kong! Habsburgers zijn zeer kinvriendelijk!



Daarom zeg ik u... wordt mijn geliefde!

O, heer Philips. U bewijst mij te veel eer. Ik zal over uw aanzoek nadenken.



Ze is ideaal. We maken kinderen met de langste kinnen ooit. Vader zal tevreden zijn.



Maar Maria was woest!

Jij zegt toch altijd dat ik de mooiste van het land ben?!

Eh... u had niet gezegd van welk land precies.



Jij liegend stuk glas! Wat heb ik ooit in jou gezien?!

Rustig, excellentie! Ik kan de liefde van de prins voor Kinnebakje verklaren!



Wat mensen mooi vinden verandert al eens. Dan wordt slank mooi bevonden en dan is mollig weer in de mode! Soms is een bleke huid ideaal en dan weer een gekleurde! En Habsburgers houden nu eenmaal van lange kinnen.







En? Smaakt het een beetje?



Een beetje?! Dit is héérlijk! Het lekkerste dat ik ooit gedronken heb!

Echt?



De twee werden hopeloos verliefd op elkaar...

37



...en beloofden elkaar snel weer te zien...



Maar toen prins Filips hoorde van de overval op Margaretha schoot hij zelf in actie!

GEZOCHT.
De bende van
Jan Hagel
Beloning:
100
Rijksdaalders



Hij liet onmiddellijk de stad uitkammen, zonder veel resultaat.

38



...maar in het geheime kamp van de bende in het Zoniënwoud.

Een opsporingsbericht met een flinke beloning! Die zal heel wat mensen in actie doen komen.



Rustig! Niemand kent onze schuilplaats. En zolang we snel te werk gaan krijgen ze ons niet te pakken.

O ja? De laatste keer ging het anders bijna fout met Manneken Dorst!

39



Pft! Mij krijgen ze nooit te pakken! Ik ben een echt Bjuessels 'Ketje'! Ik ben de allejbeste en de allejstlmste!



Jaja, jij denkt zeker dat ze voor jou een standbeeld gaan oprichten!

HAHAHAHA!



Jullie vergeten dat als ze ons grijpen we weer terug naar die ellendige zoutmijnen in Salzburg worden gestuurd!

En daaruit ontsnappen lukt ons vast geen tweede keer!

40

Het wordt tijd dat we de bende ontbinden en de buit verdelen!

Dat beetje geld?! Ik dacht het niet! Het was ons plan om op korte tijd genoeg centen bij elkaar te krijgen zodat we allen een nieuw leven konden beginnen.



Mijn voorstel is om nog een laatste écht grote slag te slaan en daarna de buit te verdelen!

Akkoord!



Ondertussen probeerde Maria haar nieuwe kin uit...



Wat heeft dat te betekenen?

Zeker de nieuwste modetrend!



Die moet ik ook hebben!

We kunnen niet achterblijven!



Goedemorgen, uwe hoogheid!

Ehh, wat? Ah, goedemorgen... euh... dinges.



Euh... ziet u niets aan mij?

Euh... Wacht... O ja, nu u het zegt...



Die nieuwe schoenen staan u heel erg goed!

?!



Nieuwe schoenen?! Nee, maar!



Filips nodigde Margaretha uit...

...Romeo o Romeo...

Ontroerend, hè? Het is de allernieuwste romantische serie!



Dat gaat totaal fout!



Wat is dat?!





Rare vraag. Een valse kin, natuurlijk!

Het is een echte rage!



Natuurlijk kwam ze weer zeuren!

Uw kin niet gezien? In dat geval moet u Filips en Kinnebakje uit elkaar halen!

Hoe dan wel?



Ondertussen trok Jan Hagel met zijn bende naar Brussel voor hun laatste slag.

Waar gaan we naartoe?



Er is een handelaar in de Stooftstraat die gouden zaken doet!



PROTHESSES

PROBEER OOK ONZE DUBBELE KIN

VALSE KINNEN

Ik weet via via dat hij zijn rijksdaalders in een apart achterkamertje bewaart.

't Zijn toch ook geen valse?



Moos en Gap, jullie bewaken deze toegang van de steeg en verwittigen ons als er iemand inloopt. Jat en Rover, jullie bewaken de andere kant van de steeg.



Hier is het! Het geld zit in een kist achter dit venster.



Dat is erg klein.

Maar groot genoeg voor Manneken! Kom, ik til je op.



Gejukkig! Niet op sjlot!



En? Zie je de geldkoffer?

Ja, het isj een heje gjote!



Mooi zo! Gooi het geld door het venster!





Jan Hagel en Krak konden ontsnappen...

Goed nieuws, heer! Een van de bendeleden is gewond! Dat zal hun acties afremmen!

Jaja! Ga maar gauw weer zoeken!

Ondertussen werd Kinnebakje naar de kamer van Maria gebracht.

Hare hoogheid komt zo dadelijk.

Dank u.

Wat een weelde... Ze neemt het ervan, dat is duidelijk...

Een spiegel?... Zeker een kaptafel? Hier maakt ze zich op.

Toch niet... Alleen een spiegel... en een stoffig geval ook...

Zal't gaan, ja?!

Eik! Een pratende spiegel?!

Jaja, al goed. Maak niet zo'n herrie.

Wie... wie bent u?

Mirwaar, de tovergeest! Ik...

Oh nee! Madame komt eraan! Ik voel het! Vlug! Ga weg! Doe alsof je me nooit gezien hebt of je overleeft het niet!

Margaretha? Wat sta jij daar bij dat gordijn te doen?

Ikkeuh... bewonderde die mooie spiegel.

Die gaat jou niks aan! Ga zitten. Ik moet met je praten.



Ehhh... wat?! Zei ze dat? Haha! Wat een onzin! Dat heeft ze verkeerd begrepen! Ik zei niet 'ga naar huis' maar euh... 'pas op voor de muis'! Ja, die zitten hier soms.



Goed zo! Kinnebakje blijft hier of ik laat je afzetten en neem je hele fortuin in beslag! Begrepen?! Iedereen die onze relatie in de weg staat, zal ik VERNIETIGEN!



Jazeker, heer!

En dus...
Werkelijk?!
Ja, je mag blijven. Ik euh... vond nog ergens een spaarpot en...



O! Dank, vrouwe Maria! Weet u, ik heb hier in Brussel de liefde gevonden en...



Ach kind. Jij kan nooit met de prins trouwen! Hij is katholiek en jij protestants!

Maar... ik ben helemaal niet verliefd op heer Filips!



Oh nee? Op wie dan?

Op mijnheer Lambiek! Een bierbrouwer uit de Marollen! Hij is charmant en knap, en hij maakt het heerlijkste kriebier! Ik ben dol op de smaak van kersen en...



Maar dat is geweldig! Ga vlug naar de Marollen en sluit die Lambiek in je armen!



En de prins dan? Wat als hij ontdekt dat ik een ander heb?



Ach, die hou ik ondertussen wel bezig...



...door hem alles te vertellen! Als hij hoort dat Kinnebak een ander heeft ligt de weg open voor mij!

En inderdaad... toen de prins het vreselijke nieuws vernam...



...besloot hij om Kinnebakje te volgen!

65

66

67

68





Wat? Trouwen?!

Ja, snik snik! Wil u me niet helpen zodat ik niet hoeft te trouwen?



O, héél erg graag zelfs! Luister... Wat als je nu eens wegliep met die Lambiek?

Vluchten?



Zeker! Dan zijn jullie voorgoed samen en ben ik van je a... ben je vrij, bedoel ik!

Goed idee, vrouwe! Ik vertrek onmiddellijk!



En dus...

Vluchten?! En mijn brouwerij dan?

Maar Biekske toch, bierbrouwen kan je overal!



Nee, mijn bier kan je enkel brouwen in de Zennevalle! Je hebt de natuurlijke gistsoorten nodig die hier in de lucht zweven en...

Maar als ik hier in Brussel blijf, moet ik trouwen met Filips!



Goed dan. Ik hou te veel van je om niet met je mee te gaan. Ik zal mijn brouwerij overdragen aan mijn broer Arthur.



Lambiek pakte zijn spullen en wilde met Margaretha vertrekken maar...

Halt! In naam van Filips arresteer ik u, genaamde Lambiek Geus.

?!



Op grond waarvan?!

De beschuldigde betaalde geen accijnzen bij de aankoop van kersen!



Wat?! Maar dat is een leugen!



Dit is een schande! Ik zal mijn beklag doen bij prins Filips!

Het is hij die de opdracht gaf!



En dus even later... Die aanklacht is vals! Geef het maar toe!

Hoe kom je erbij, Kinnebakje?

Wij kregen de verklaring van een
Schaarbeekse kersenhandelaar!
Hij heeft spontaan bekend!



Lambiek kocht zwarte kersen.
En belastingontduiking wordt hier
aanzien als een zeer ernstig misdrijf!
Ik moet zwaar straffen!



Hoe dan wel? U gaat hem
toch niet martelen?!

Nee, natuurlijk niet!

Oef.



Hij wordt
onthoofd!

Wat?!...
Dat kan
toch niet?!



Maar het kon wel...!



♪♪ In de Rue des Bouchers! ♪♪

Breng de beschuldigde!

Oh nee!
Ik kan dit
niet aanzien!



Aw! Ai! Hou op! Auw! Dat zijn... auw... niet de goeie...
kersen! Het moet de Prunus cerasus zijn! Ai!



Geen kans op een
spontane vakbondsactie
onder beulen?

Niet bang zijn. Mijn
bijl is net geslepen.
Het is zo voorbij.



Klaar om te hakken... Drie, twee...



...een...

Nee! Wacht!
Luister!





Ja, wat wou je zeggen?

Als je Lambiek spaart... zal ik met je trouwen!



Wat?!

Ja, wat?!



Mmmh... het is natuurlijk een ernstig misdrijf maar...

Maar...?



Ik zal barmhartig zijn!
't Is goed! Laat de man vrij!

Dank je, o prins...



Wat? Maar ik wil helemaal niet dat ze met die loser trouwt! Maak mij weer vast!

?



Nee! Ga, Lambiek! Vertrek! En zoek jezelf een nieuwe liefde...

Ja, heel goed! Doe dat!



Als het dat is wat jij wil...



En morgen is jouw kin de mijne... Ik bedoel, zijn wij man en vrouw!



Dat nooit!



En dus...

Wat? Mens doden?



Ja! Waarom? Valt dat soms buiten het seizoen?

Neuh. Kwestie van bestelbon juist in te vullen. Hoe Rommeke wild herkennen?



Een vrouwmens met een lelijke lange kin.

Ziet er zelf ook zo uit.



Dat doet er nu niet toe! Haar naam is Margaretha von Waldeck!

Mar... ga... reee... taaa...



Keel oversnijden? Schieten? Platslaan? Doodkietelen?

Ja! Prima! En het moet vandaag nog gebeuren! Begrepen?

- Keel oversnijden
- Schieten
- Platslaan
- Doodkietelen



Hier tekenen.

Geen denken aan! Niemand mag weten dat ik jou deze opdracht geef. Als je gepakt wordt, ken ik je niet en laat ik je ophangen!



Zonder contract? Job met risico. Niet goedkoop.

Ik betaal vorstelijk! Maar ik wil een bewijs zien van haar dood! Daarna krijg je de andere helft!



Opdracht niet leuk... maar Rommeke krap bij kas.



De volgende dag was het hof klaar voor het feest...

U ziet er schitterend uit!



En om het af te werken een valse kin!

Maar ze heeft al een echte kin?

Tuttut! Mode is mode!



Waar blijft die Jerom toch? Ze is bijna klaar voor het huwelijk.



Tijd om te vertrekken! Zijne majesteit wacht!

Nee! Ik wil niet! Boehoehoe!



Maar we zijn al te laat!

Ik loop vlug naar de prins om te zeggen dat ze eraan komt!



En? Is ze bijna klaar?

Oh ja! Heer. En ze euh... weent van geluk.

O, kwam iemand mij hier
maar weghalen... snik snik!



Ja, daar heb ik zelfs
iemand voor ingehuurd!
Maar waar blijft die?!



Wat een uitgebreid escorte!
Zijne majesteit is er blijkbaar
niet erg gerust in. Als Jerom
ze maar de baas kan.



Je hebt me gered van levenslang
ongeluk! Hoe kan ik je bedanken?!

Niet te vlug
hoera roepen.



Rommeke opdracht gekregen Maggie
kopje kleiner te maken. Is tegen zin maar
moet gehoorzamen... Rommeke arm.

Wat?! Wie wil er
mij dan dood?!



Is geheim.
Stil blijven staan.
Dan snel voorbij.

Wacht! Ik heb
een voorstel! Wat
als je mij nu eens
gewoon laat gaan?



93

Kan niet. Moet bewijs van dood leveren.
Rommeke anders geen geld krijgen.

Je kan ook een stukje
van mij meenemen
zónder mij te doden?



Bedoelt Maggie levend
vinger afsnijden?

Neenee! Ik bedoel...



...die valse kin die ik van
de hofdame kreeg...



94

Rommeke snapt het. Maggie weg-
lopen! Nooit meer terugkomen!
Rommeke rijk zonder bloedvergieten.



Ondertussen was Filips woedend
omdat zijn bruid was ontvoerd!

Stelletje sukkels! Doorzoek
de stad! Ik wil haar terug!



Maar Kinnebakje was
reeds diep het
Zoniënwoud ingevlucht!



95

Jerom vulde de valse kin met klei,
smeerde er wat kersensap op, legde
ze in een kistje en gaf dit aan Maria...



Rommeke wegwezen voor bedrog
uitkomt! Leven beginnen in andere
stad! Saluut en tot volgende keer!



Kinnebakje?!...
Maar... dat mag
niet... dat kan niet...

Helaas, heer
prins... het
is duidelijk
haar kin.



96

Ik vond het deze ochtend op mijn vensterbank... Met een briefje van Jan Hagel... Het is een wraakactie omdat een van hen gewond raakte bij hun laatste overval.



Raaaah! Laat de stad uitkammen!
En kom niet terug zonder de bende!
Ik hang ze allemaal op!



Zeker heer!

Alles is verloren... dag kinderen met lange kinnen...



Ach, heer... Margaretha wordt nooit vergeten maar laat mij proberen een opvolger te zijn...



Jij?... Misschien... Laat me er eens over nadenken.

Gelukt! Ik maak een kans!



Ondertussen zat Kinnebakje al diep in het Zoniënwoud...



Wat een miserie... Komt het ooit nog goed?...

Jan Hagel?!

Margaretha van Waldeck?!



Doe mij geen pijn alstublieft!

Nee, ik doe u niks. U was lief voor Manneken. Wat doet u hier? Alleen dan nog wel.



Margaretha vertelt de hele situatie, maar...

Ik kan helaas niet helpen. U moet alleen doorreizen. Ik haal in de stad een chirurgijn voor mijn vriendin Krak.



Is dat het meisje dat gewond raakte tijdens jullie overval? Hoe gaat het met haar?

Haar wonde moet verzorgd worden of ze overleeft het niet.



Ik bracht een deel van mijn jeugd door in een klooster en volgde er een medische opleiding. Ik weet hoe je een wonde verzorgt.

Echt?! Kom dan maar mee!



En zo kwam Margaretha in het kamp van Jan Hagel terecht...





Hoe kan ik u bedanken?

Wel... er is iets dat je voor me kan doen.



Mijn verloofde Lambiek weet niet wat er met mij gebeurd is. Hij denkt dat ik getrouwd ben met Filips. En die vertrouw ik voor geen haar. Ik ben bang voor zijn veiligheid.

Ik begrijp het al. Ik ga naar Brussel en haal Lambiek hierheen!



Wees voorzichtig! De soldeniers kregen opdracht naar jullie uit te kijken.

Wees maar niet bang! Ik ben ze allemaal te snel af!



O, Kinnebakje! Waarom werd je mij ontnomen? Laat me nog een keer je prachtige kin bewonderen...



Het schitterende lijnenspel ontroert me zo! En ook de...



...verfschilders?



...Die kin is beschilderd?! Hij is van gips! Dit is een valse kin!



Rargh! Dit is het werk van die Lambiek! Hij wil mij doen geloven dat Kinnebakje dood is om er dan zelf mee te trouwen!



Ik maak hem persoonlijk een kopje kleiner!



?!

Jazeker! Margaretha wacht op u in ons kamp! Volg mij!



...Als ik hen volg, vind ik Kinnebakje én de schuilplaats van Jan Hagel!



Margaretha!

Lambiek!



De bedriegers! Ik dacht het wel! Maar dit laat ik niet gebeuren.

Maar alleen kan ik die hele bende niet de baas! Ik haal mijn beste mannen!



Trouwen?... Hier? Nu?



Ja! Ik laat je nooit meer gaan!

't Is goed! Ik zeg ja!

Oh, je maakt mij zo gelukkig!

HOERAAAA!



LEVE HET JONGE PAAR!

Ik sja! jullie huwelijk insjegenen! Ik bejeid me al vooj met een lekkaj fjuitsapje!



Margaretha stuurde iedereen het bos in om voedsel te zoeken voor het feestmaal...



...zodat ze vrij spel had om de kampplaats een flinke poetsbeurt te geven!

I want to break free...



Ondertussen zag Maria hoe een boze Filips zijn soldeniers ten strijde riep.



Roep mijn beste mannen terug uit de stad!

Ik zoek ze meteen, heer!

Wat is er aan de hand?

Kinnebakje leeft! Ze woont in het kamp van Jan Hagel bij de vijver van de Karregatbeek in het Zoniënwood!



Maar dat kan niet! Jerom heeft Marga... ik bedoel... Wat?!

De kin in het kistje was vals! Ik laat ze allemaal over de kling jagen en daarna trouw ik met Kinnebakje!



Oh nee! Ik bedoel... proficiat!

Jerom heeft mij bedrogen! Er zit maar één ding op! Ik ruim Kinnebak zelf uit de weg!



Maria trok een versleten oud kleed aan, kleurde haar lange haren grijs en bracht wat theaterschmink aan...



Een kersenverkoopster...

Dus geen vergiftigde appels?

Tja, Kinnebakje hield van kersen...



Maria trok snel naar de Karregatbeek in het Zoniënwoud...



...en plukte aan de oever 'gevekte scheerling', een zeer giftige plant.



Ze vergiftigde er het achterste deel van de kersen in de mand mee.



Daarna volgde ze de beek tot bij het kamp...



Haaa! Dag mooi meisje!

Goeddag. Wie bent u?



Ik ben Mari... olle! Ja, Mariolle! Ik verkoop kersen! En lekkere ook! Eens proeven?

Maria gaf Margaretha een kers uit de niet vergiftigde helft van de mand...



Hmmm, inderdaad, héertlijk!

Ik zie dat u bloemen ophangt! Is er een feestje?



Ja! Ik ga trouwen met mijn vriend.

O, maar dan krijgt u van mij een portie kersen als huwelijkscadeau!



Dat is erg aardig van u! Wacht, ik haal een schaal!

Maria vulde de schaal met de kersen van de vergiftigde kant van de mand en...



Dank u! Blijft u niet voor het feest?



Oh nee! Te veel werk! Het is kersen-seizoen, ziet u!

Ziezo... dat is al één. Nu hou ik alles van hieruit in de gaten. Deze keer wil ik zéker zijn.



Net op tijd...!





...daar heb je die Lambiek.



Dag Biekskel! Waar zijn de anderen?

Die zijn nog bezig met een bessenstruik leeg te plukken. Maar ik kon niet meer wachten om bij je te zijn!



Waar heb je die kersen vandaan?

Gekregen van een kersenverkoopster. Als geschenk voor ons huwelijk!



Ze zien er heerlijk uit.

Dat zijn ze ook. Hier! Neem er maar eentje.



Op ons huwelijk!



Mmm... Om eerlijk te zijn vind ik ze nogal bitter.

Ja, daarnet waren ze veel lekkerder. Ik begrijp er niks van.



Ik wél... héhé!



Wat is?!... Argh... mijn keel...

Wat?!



Margaretha! Zeg iets!

Argill...



Het zijn die... kersen... argll... Ik heb het ook... arg... zitten.



Nu gaan ze er allebei aan... dat was niet voorzien, maar ach... collateral damage! Nevenschade is niet ongewoon in de strijd.



Even later vonden de kinderen Margaretha en Lambiek stervende...

Wat is hier gebeurd?!



Ze zijn stervende...
Hoe kan dit?

De... de kersen... gif...
eet er niet van...



Waar heb je
die vandaan?

Zonet... gekregen...
van oud... vrouwtje...



Ze verliezen bijna het bewustzijn... ik vrees
dat ze niet lang meer te leven hebben.

117



Ik moet ervan wenen! Boehoe!

Snik... verlies jij langs
daar ook al water?



Er moet toch iets zijn
dat we kunnen doen?!

Luister... In de
kamer... van...
Maria... hangt
een... toverspiegel...



Een toverspiegel?!
Dat is toch onzin!

118



Wat?! Hoe weet
zij van die
toverspiegel?!



Onzin of niet! We moeten het proberen!
Het is onze enige kans om hen te redden!
We halen die toverspiegel!



ALARM!

119



Filips is onderweg hierheen
met vier soldiers!



Vooruit! We houden ze
zo lang mogelijk tegen!

Goed! Ondertussen haal
ik de toverspiegel!

120

Jij blijft hier en probeert deze twee in leven te houden!



Het hof van Maria is
een flink eind hiervandaan.
Als ik het maar haal.



?!

HALT!



Een mand?!
Jij bent die
kersenverkoopster!

Inderdaad!
En jij komt hier
niet voorbij!



Zo'n oud mens
als jij houdt mij
niet tegen, hoor!

Oud mens,
hè?



Ik ben nog scherp
voor mijn leeftijd!

?



Jij krijgt mij nooit te pakken!

Ha, ik ben nog goed ter been!



Ondertussen wilde Jan Hagel met zijn
bende Filips en zijn mannen tegenhouden.

De bende van
Jan Hagel!

Vooruit! Kom
maar op! Wij geven
ons niet over!



Vooruit! Grijp die snotneuzen!



Blijf kalm en we
doen jullie geen pijn.



Maar de soldeniers zagen
het touw niet dat over de
weg gespannen was.





Héééé?!



BATS!



Verspreiden!



Jullie twee! Erachteraan!



Ha, ze denken niet aan mij. De weg is vrij om Kinnebakje te zoeken!



Ondertussen zat Maria nog steeds die arme Krak op de hielen.

Ik geef niet op! Mijn conditie is uitstekend!



Maar ik ben een prima klimmer!



Ih vaw jeh eew hopwe kweuwe mawe!

*Moeilijk praten met uw mond vol mes. Niet nadoen.



Al moe? Laat mij even! Dan kan je rusten! Voor eeuwig!



Ik ben niet moe, maar wel alles beu!



Hééééé!

STOMP!



AAAAAAAHH!!



Ze viel met haar hoofd op een van die dolmen! Wat een klap! Ik hoop maar dat...



Nee, de dolmen is onbeschadigd. Oef...



W... waar ben ik?...

Oei! Ze leeft nog!



Dag lief kind.

Euh... hallo?



Wat een mooi bos!



Ik ga hier wonen! Als een nimf!

Die heeft een slag van de dolmen gekregen.



Daar gaan we niet veel last meer van hebben. Snel de spiegel halen.



Ondertussen zaten de soldiers de benedeleden achterna.

Ik heb jullie!



Héééééé!



Gevangen!

Aaaahh! Maak mij los! Nu!



Flug de anderen zoeken! Ze hebben misschien hulp nodig!



Krak kwam aan bij het hof in Brussel...

Wachters. Daar raak ik nooit binnen.



Kijk eens aan! Onze huizot! Ga je inspiratie opdoen?

Niet nodig! Als ik jouw gezicht zie, heb ik al meteen drie grappen.



Hahahahaa! Hilarisch, die kerel!



En precies mijn confectiemaat...



Hij gaat een badhuis in! Dat is geluk hebben!



Ondertussen lokten Moos en Manneken de soldenier het bos in!

Waar zijn die nu?



Hola! Een mat van twijgen en takken. Ze hebben hier een kuil gegraven en hopen dat ik daarin zou vallen! Haha! Mislukt!



Toch niet!

Hééééééé!



AAAAHH!

KRAAAK!!



...En het kan nog eijej!



In Brussel had Krak een flinke meevaller...



Hopelijk lukt het...



En in het bos...

Een plakkaat? Beter lezen!
Je weet maar nooit!



O ja?
Waarvoor?



Om deze kooi precies
over uw prinselijke hoofd
te laten vallen, natuurlijk.



BWAF!



Laat mij hier onmiddellijk uit!

Nee, dat kunnen we
niet doen, heer!



Daarna verzamelde
de bende zich weer en...

Vlug terug naar het kamp!
Hopelijk heeft Krak die
spiegel al te pakken!



Oef! Hij heeft niks door...



Welke kamer is
die van Maria?



Hallo! Ik geef straks een voorstelling
aan vrouwe Maria op haar kamer en
wil me voorbereiden. Kan u de deur
even openmaken?

Tuurlijk! Kom maar mee!



En even
later...

Margaretha en Lambiek
liggen op sterven?! Vlug!
Neem mij mee naar het bos!



Hmpf... Wat een
lomp gewicht!

Ja, zeg, ik ben
geen zakspiegeltje,
hé!



Hou ermee op! Het lukt niet op die manier!



KLING! KLONG! KLANG!

Hé, maar?... Als je de aanwijzing nu eens anders bekijkt? Je kan je eigen gelaat aan de spiegel tonen, maar... je kan ook het gelaat van de spiegel aan zichzelf laten zien.



Je bedoelt... hem een spiegel voorhouden?

Waar halen wij hier zo snel een tweede spiegel vandaan?



De beek natuurlijk! Water weerspiegelt toch ook?!

Ik zag mijn reflectie in de beek en de spiegel barstte in duizend stukken! Toen kon ik hen helpen met mijn magie...



Hoog tijd om hun zielen tot mij te roepen en...



HALT!

Filips en zijn mannen! Ze zijn vrij!



Geen kik meer of ik laat jullie allemaal in de pan hakken! Ik ga hier niet weg zonder Kinnebakje!



Jij dwaas! Zie je dan niet dat Kinnebakje stervende is?!



Aaaaaaah, een geest?!

Zie hoe ze hier met Lambiek ligt, verstrengeld in elkaars armen! Zij houden écht van elkaar!



Niet zoals jij die alleen maar uit bent op haar lange kin! Waar of niet?!

Ja... ja, je hebt gelijk. Ik wou ermee scoren bij mijn vader...



Daarvoor is het nu te laat! Dus kan je beter gaan! En geloof me, je vader heeft reeds een andere bruid voor je uitgezocht...



Echt?... Dan heb ik hier niets meer te zoeken.

Je zou er bijna medelijden mee krijgen...



Daarop riep ik de zielen van
Margaretha en Lambiek bij mij...



Onthoud, beste vrienden,
dat schoonheid binnenin zit.
Wees tevreden met wie je bent.



Daarop vertrokken we richting
Fantasia voor een gelukkig
bestaan in de eeuwigheid...



Maria werd later teruggevonden
in het bos. Ze bleek zich niets
meer te herinneren. Bovendien
was ze plots veel aardiger.

En de
kinderen?



Ze liet de kinderen
aan haar hof wonen...



Ze droeg wel voor altijd
een valse kin en dat kan je
vandaag nog zien op de
schilderijen die men van
haar maakte.



Margaretha en Lambiek
werden in Brussel begraven,
hier op deze plek, waar
later de Beurs zou komen.



Maar... als jij
bevrijd werd,
wat doe jij dan
hier in deze
toiletspiegel?

Ach, ik miste
mijn spiegelbestaan
zo erg dat ik er
opnieuw inkroop.



Wat een prachtig
verhaal, Mirwaar.
Maar ik moet
helaas gaan...



Het ga je goed, Sidonia!
En denk eraan! Je bent
een prachtig mens!



Dank je wel!
Tot ziens!

Sorry voor het wachten...
ik was even naar het toilet.



Jaja, je neus poederen voor een half uur!
Vrouwen! Altijd met hun uiterlijk bezig!



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

Is Sneeuwwitje in Brussel begraven?
Ontdek de geschiedenis achter het sprookje.



HET WARE WITJE

Wanneer onze vrienden de Beurs van Brussel bezoeken, daalt Sidonia af in het ondergrondse museum. Daar ligt volgens wetenschappers het échte Sneeuwwitje begraven. Na de rondleiding komt Sidonia oog in oog te staan met de geest van de toverspiegel. Deze vertelt haar het ware verhaal van Sneeuwwitje en hoe Sidonia daarin blijkbaar een erg grote rol speelt als Margaretha von Waldeck.

Wanneer Filips de Tweede het hof van Maria van Hongarije in Brussel bezoekt, wordt Maria smoorverliefd op de prins. Deze heeft echter enkel oog voor Margaretha. Vanaf dan zal de jaloerse Maria er alles aan doen om de prins voor zich te winnen. Gelijkijdig wordt Brussel geteisterd door de bende van Jan Hagel. Zal ook dit sprookje een happy end kennen?

RECENT VERSCHENEN



Onze andere avonturen vind je aan de binnenzijde.

Consumentenadviesprijs NL: € 7,99



9 789002 282089 >

STANDAARD UITGEVERIJ