

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE GROT VAN GREGORIUS



Het oerbos van Tartarië! Tachtigduizend hectare vol gigantische bomen, stoere rotsen, snelstromende rivieren en uitgestrekte meren!



1

En niet te vergeten een rijke fauna met reeën, herten en zelfs elanden! Kortom, een schitterend natuurgebied!



Ik kan niet wachten om het te ontdekken.



2

Wat? Vanuit je luie zetel?

Natuurlijk!

Ik kijk gewoon naar de documentaire.

Het oerbos van Tartarië... tachtigduizend hectare vol...



3

Maar... hier kun je het in levenden lijve zien!

Mwah... te vermoeiend. Ik heb vakantie, weet je.



4



Dan gaan we wel alleen!

Okidoki! Veel plezier!  
En niet te ver, hé!



Wauw! Dit is Kawiezka, een eik  
van meer dan duizend jaar oud!



Interesseert me niet! Ik wil vogels  
zien! Naar het schijnt zitten hier  
zelfs keizerarenden!



**KNOTS!**



Daar, Wiske!  
Een gaai! En een  
grote lijster!  
En een bosduif!

**AARK! AARK!  
AARK!**

**TJIER! TJIER!  
TJIER!**

**OEHR!  
OEHR!**



Helaas geen  
keizerarend!

**Grmpff!**



**Rotboom!**

**BAF!**



**AUW!**

Een beetje voorzichtig.  
Die boom is beschermd.



Voor een vogelspotter maak  
jij trouwens veel lawaai!

Hou je  
snavel.



Laten we maar terugkeren.  
We mogen niet te diep het woud  
in trekken.



**TJIP! TJIP!**

Hoor  
je dat?

Wat?  
Een keizerarend?

Maar nee!  
Dat is een withalsvliegenvanger!  
Zeer zeldzaam. Luister...



Daar! Hij vliegt weg! Kom, we volgen hem.



Pas op voor de bomen, Wizzewis!

Hij duikt naar die open plek! Ideaal voor een goede foto!



Hé, bah! Hij vliegt weer weg!



Ik ben 'm kwijt! Waar is die  
withalsvliegenvanger nu naartoe?

Weet ik veel.  
Withalsvliegen gaan  
vangen, zeker?



O, wat zijn we toch  
gevat vandaag!



Ik hoor iets...

Een vogel?



Nee. Ik gok veeleer op  
een everzwijn of zo.

Dan toch een  
met een rugzak.



...Help! Hgg... Hgg... Help!







Geen paniek. Ik bel Suske en zeg dat ze meteen terug moeten keren.



Hi, dit is Suske, de onbereikbare...

Voicemail.

Zie je wel! Er is iets gebeurd!



Maar nee, Sidonieke. Dat zijn Suske en Wiske! Die trekken hun plan. Wat kan er nu misgaan in zo'n bos?



Kijk! Daar zijn alleen maar wat bomen en struiken...



...onschuldige diertjes zoals eekhoorns, konijnen...



...lynxen, everzwijnen, wolven...



...diepe kloven, afgronden, kolkende bergrivieren en reusachtige watervallen...!



Waar wacht je nog op?!

Ik ben al weg! Suskeuh! Wiskeuh!!



Vlugger! Het gaat hier bergaf! Ze haalt ons weer in.



Ik heb hen!



Aardappelbovisten?!



Tijd om paddenstoelen te plukken...







SUSKEEEE!! WISKEEEE!!!



Die twee zijn blijkbaar echt heel diep het bos in getrokken. En het is al laat.



Miljaar! Gaan ze dat bos hier rooien?!

HIER KOMT INDUSTRIETERREIN GREGORIUS. 100 KM<sup>2</sup> TOEKOMST!



Dat is nu niet belangrijk, Lambik. Eerst de kinderen. Ik ga terug naar de camping. Misschien zijn ze al teruggekeerd via een andere weg.



Ik ben Marek. En jullie?

Suske en Wiske. Wij zijn hier met vakantie.



En het begint al goed. Waarom wil die meid jou ontvoeren?

Voor losgeld. Mijn vader is rijk.



Ze ging heel brutaal te werk. Ik zat alleen thuis toen ze de woning binnendrong. Ik kon nog net het woud in vluchten om haar af te schudden.



Waarom belde je de politie niet?

Daar kreeg ik de tijd niet voor. Het ging allemaal zo snel. Ik was trouwens mijn telefoon thuis vergeten!



Niet dat die je nu van pas zou komen. Er is hier nul bereik. Ik kan tante niet waarschuwen.



Laten we hier aan wal gaan. We zijn haar kwijt.



Bedankt voor de hulp. Echt. Zonder jullie was ik verloren. Maar vanaf hier kan ik wel weer alleen verder.



Verder? Hoe bedoel je? Ga je niet naar huis?

Ik wil wel, maar ik kan niet terug. Dan loop ik in de handen van dat mens!





Wat ga je dan doen?

Ik euh... Ik wil naar Zizkeez. Dat is de eerste stad aan de noordelijke kant van het woud. Daar kan ik de politie inlichten.



Dan gaan wij met jou mee.

Wat?! Maar nee! Jullie moeten terug! Naar huis!



En welke kant moeten we dan uit? We weten allang niet meer waar we zijn!

Ja, en die kidnapper is daar ook nog. We kunnen beter samen naar Zizkeez gaan. Dat is veiliger.



Vooruit dan! Maar ik neem de leiding, begrepen?

Jaja, geen probleem.



Wij hebben veel ervaring met mensen die de leiding willen nemen.



Kom, we gaan.



Ze mogen niet mee naar waar ik écht heen ga... Te gevaarlijk... Ik moet hen kwijtspelen... Maar hoe?... Ik kan hen niet aan hun lot overlaten...



Het heeft geen zin... Ik kan tante niet waarschuwen.

Probeer nog eens!



Nee, niks... Ik had gehoopt dat ze ondertussen al thuis zouden zijn.



Ik bel de politie!

Hallo?



Policja? Inspecteur Djetzki? Ja... Wat? Kinderen in het woud?



U moet een zoekactie starten! Onmiddellijk!

Rustig, mevrouw. Paniek is nergens voor nodig. Het is nog niet donker. Meestal zijn ze gewoon de tijd vergeten bij het ravotten en staan ze dadelijk terug thuis. Maar ik zal zeker de boswachter vragen eens rond te kijken.



En?

Als ze weg zouden blijven, moeten we hem waarschuwen...



Pfft... Ik heb dorst...

Even een slokje en...

Stop! Dat zou ik niet doen!



Rivierwater is meestal niet drinkbaar. Het doet je meer kwaad dan goed.

Wat moet ik dan drinken? Hier staat nergens een frisdrankautomaat.

Ik heb een plastic zakje bij me! Als je dat om een paar boomblaadjes bindt, vangt de zak het water op dat de plant transpireert.

Knap zeg! Hoe weet jij dat?



Survival is mijn hobby. Daarom zijn we hier in de buurt met vakantie.

Ik vrees wel dat ik mijn dorst pas kan lessen binnen twee dagen.

Niet wanhopen, Wiske. Met deze waterfilter heb je in een wip zuiver water.



We moeten ook iets eten.

Je bedoelt een konijn of een vis? Da's lekker boven een vuurtje.

?

Hier wordt niks niemendal geroosterd zolang ik erbij ben.

Wat? We gaan toch geen wortels of knollen eten?!

O, maar er is méér. De natuur is één gigantisch buffet!

Paardenbloemen, madeliefjes, hondsdrif, zevenblad, kleeftkruid, grote lisdodde en dovenetel...

Knap dat je dat weet.

**HALLOOO!!!**

Waarom roep jij naar die plant?

Voor ik hem opeet, wil ik zeker zijn dat het een DOVE netel is.

Voorzichtig met je handen in het gras, Wiske.

Waarom? Ben je bang dat ik me zal snijden?

Aah! Een adder!

**AUW!**

**ZWIP!**

Laat 's kijken... Je hebt geluk gehad. Het is een droge beet. Je hand kan misschien wat opzwellen en pijn doen, maar verder niks...

Er bestaat ook een natuurlijke manier om die beet te behandelen. Gewoon wat brandnetel fijnmalen en op de wond leggen.

45

46

47

48



En? Al beter?

Prima! Door het branden van de netel voel ik de pijn van de beet niet meer.



Smaakt best, die salade van het woud! Bedankt, Suske!



En veel gezonder dan die blikken met bonen in tomatensaus die ik in mijn rugzak heb zitten.



Ik heb het fris! Laten we een vuurtje maken.

In een bos? Zou je dat wel doen?



Natuurlijk! Als je de veiligheidsregels maar in acht neemt. Ver genoeg van planten en bomen, en met water in de buurt om het te doven.



En met een vuurboog is het zo gepiept! Ik heb een gebogen tak nodig, een klein stokje en een droge boomstronk.



En een stukje touw... Maar waar haal ik dat vandaan?

Aha! Nu komt het intellect van Wizzewis van pas!



Je veter! Slim gezien!



Wauw! Indrukwekkend, zeg!

Mja, al gaat het niet vanzelf...



Laat mij eens spelen op die vuurvool!



**E**N NA VEEL MOEITE...

Ja, voorzichtig wat droog gras en schors bij de vlam houden!

Hmm... heerlijk. Knap gedaan, Suske!



Vind ik ook. En zo'n vuurboog is veel leuker dan een aansteker.



Er is toch iets wat ik niet goed begrijp. Jij zegt dat je halsoverkop moest vluchten en toch heb je een rugzak vol kampeerspullen bij je.

O, maar die staat altijd klaar. Ik ben een natuurliefhebber, zie je. Net als mijn moeder. Zij leerde me alles over de natuur.

Ze zal wel erg ongerust zijn.

Toch niet. Mijn moeder is vorig jaar gestorven.

Echt?...

Wat vreselijk...



Ik mis haar, ja... maar ik leer ermee te leven.

En je vader?



Die is er nooit. Heeft geen tijd voor mij.

Waarom?



Luister, ik wil er niet over praten. Ik ben moe...

Goed, dat begrijp ik.



Zal ik een slaappleaats bouwen met takken?

Wacht! Misschien heeft Marek wel een blokhut in zijn rugzak zitten.



Nee, maar wel een warmhoudfolie.



Suske... Hij is vast erg moe.

ZZZZZZ

Ik doe geen oog dicht... Arme tante...

Gelukkig zijn er de sterren... Die bieden altijd troost en...



?!

Vreemd... Dat moet ik Suske vertellen.

Hoewel, die is té verdiept in zijn wacht.

GRRR  
ZZZZZZ



De sukkelaar... Dan neem ik de wacht wel even over...

LATER...

Nog steeds niet terug?



Dat is inderdaad verontrustend. Als de zon opkomt, starten we meteen een zoekactie. In het donker heeft dat geen zin.

Ik zal ook een opsporingsbericht verspreiden in de media... Ogenblikje.



Hallo? Excellentie? Djetzki hier.  
Het spijt me dat ik u moet wekken, maar...



Vermiste kinderen?... Ja, ik weet er al van.  
Ze zitten bij Marek. Ik doe het nodige.



GRRMMM...



GRRRRMM...



KNETS!!

GRNOEF?!



Hé... Wat was dat?...



Alles rustig... Die wakkere wakers  
zijn nog in dromenland...



Hé, maar...  
dit is mijn kans.



Als ik hen hier achterlaat met mijn uitrusting... Zouden ze het dan niet overleven? Ze zijn slim genoeg.



Ik... Ik doe het...



?!  
KRAK!



Huh? Marek? Wat ben jij van plan? Ga je weg?!



Euh... neenee! Ik... euh... dacht dat ik iets hoorde... Maar niks aan de hand...



Ik kan het niet... Ik mag hen niet aan hun lot overlaten...



Oewaaaah... Ik moet eventjes ingedommeld zijn.

Eventjes?!



Kom, we pakken in. Het is bijna ochtend...



Als het licht is, gaan we op weg. Misschien halen we vandaag Zizkeez nog.



Daar geloof ik niks van.

Hoe bedoel je?



Zei jij gisteren niet dat die stad in het noorden lag?

Eh... ja...?



Waarom lopen wij dan de hele tijd naar het zuiden?

Maar nee, hoe kom je erbij? Wij...



Jij maakt me niks wijs! Ik zag gisteravond de Noordster aan de andere kant!



Dat is... omdat ik rond het moeras heen wil trekken. Dat is gevaarlijk.

O, ja?



Ja! Pak jullie spullen! We gaan!



Ze worden lastig... Ik moet van ze af vóór ze mijn plan ontdekken...



Hé, dat is misschien een idee...



...al is het wel gewaagd...



Rook... Daar zitten ze.



Da's een flinke voorsprong... En ik moet de rivier kunnen oversteken...



...Hier kan het...



Nee, echt. Marek verzwijgt iets voor ons. Ik voel het.

Hou nu toch 's op...





Goed nieuws! Het team is vertrokken, mevrouw. Het woud wordt volledig uitgekamd.



Tachtigduizend hectare bos? Daar gaan ze een flinke kam voor nodig hebben! Kan ik niet helpen?

Niet nodig! We hebben al onze beschikbare mensen ingezet.



En hoeveel zijn er dat?

Zes... nee, vijf. En twee honden!



Is dat alles?!

Natuurlijk niet! Zodra het onweer voorbij is, sturen we ook een helikopter de lucht in.



Mooi! Instappen dan maar!

Hola! Wacht even!



U kan niet meevliegen, hoor!

Wat?! En hier werkloos zitten toekijken?!



Het spijt me, maar burgers mogen niet meevliegen met een politiehelikopter. Dat is standaardprocedure. U zou het onderzoek storen. U mag wel hier blijven wachten en...



Daar denk ik anders over!

U hier?!



Aleksander Bogaty, premier van Tartarië.

Ehh... Sidonia van Stiefrijcke, excellentie.



En ik ben Lambik, ook een excellentie.

Ehh... aangenaam.



Ik zag het opsporingsbericht en wil me persoonlijk bezighouden met deze zaak.







We naderen de kloof... Waar blijft dat mens?  
Maak ik geen sporen genoeg?



Daar is onze camping!  
Misschien zijn ze in de buurt!



Onwaarschijnlijk. Ze zijn al meer dan vijftien  
uur onderweg. In die tijd kun je ver raken.



VRRRRR! Dat geluid... Een helikopter!



VRRRRRRR! Daar! Ze zoeken ons!



Oh nee! Politie!



Tussen de bomen zien ze ons niet!  
Zoek een open plek!



Daar!



Waar beginnen we,  
inspecteur?



In het noorden. Ik kreeg net voor het  
opstijgen het bericht dat een wandelaar  
daar kinderen heeft opgemerkt.



Goed, nieuwe koers...!

VRROOOAAARRR!



HEEEEEEEEEE!!!

Het heeft geen zin, Wiske. Ze vliegen de andere kant uit!



STOP!

Zij weer?!

Hoe heeft die ons gevonden?!



Marek! Wegwezen!

?



Volg mij!



Eindelijk heeft dat mens ons gevonden! Maar ik moet als eerste de kloof halen of het mislukt.



Hierlangs!



Een wespennest?! Maar dat is een idee!



Voorzichtig...



PATS!



Héééé!!! Aaahh!!!



Waar bleef je?!

Ze heeft zich in de nesten gewerkt!



Komaan! Geen tijd te verliezen! Volg me!



Alwéér klimmen?!

Niet zeuren, Wis! Spaar je zuurstof!



Mijn jas beschermt me tegen de steken... Gewoon afwachten...



Niets te zien...



Waarom vliegen we niet over die bergen daar?



Omdat we uit ervaring weten dat verdwaalde mensen meestal geen bergen gaan beklimmen. Zij zoeken de uitgang van het woud.



Patryzja, vlieg eens over de oostkant...



Ik kan niet meer...

Hou vol!



Op wespen kun je tegenwoordig ook niet meer rekenen! Ze is al terug!



Net op tijd!  
We zijn er!

Hierlangs!

Hier steken we over!



Op zo'n ladderbrug doe je dat best alleen!  
Ik ga eerst en toon jullie hoe het moet!



Ik hoor haar al  
Vlugger!



Ja, hij is er!



Nu jij, Wiskel!

Oké,  
hier ga ik!



Wacht!



Wat doe jij nu?!



Het spijt me, maar jullie kunnen niet mee naar waar ik heen ga!



Ik wist het!  
Hij laat ons stikken! Stank voor dank!



Marek ontsnapt?!

Maar die kinderen krijg ik te pakken!

We moeten oversteken en...

Geen tijd, Wis! Dat mens is daar!



Stop! Wacht!

En ontvoerd worden?! Dank je feestelijk!



Dat loopt hier dood!



Klimmen!



Nu dat weer! Zijn dit misschien de Olympische Spelen?!



Deze keer heb ik hen! Ik heb de Everest al beklommen!



Kom op, Wiske! Denk aan de klimmuur in de sporthal!



Daar ligt een valmat van een meter dik op de grond...



Hebbes!

...en zit er niemand aan je been te trekken!



Laat! Me! Los!





Het is de waarheid... Ik ben gestuurd door zijn vader, Aleksander Bogaty.

De premier?!  
Ik wist het!

Of de vlucht iets heeft opgeleverd? Nee, helaas. Maar ik zal ijveren voor meer politie bij de zoektocht.

En ik blijf persoonlijk klaarstaan voor de voogden. Hier is mijn kaartje! De Gezinspartij is bereikbaar voor de gewone man!

Excellentie, bent u ook over de bergen gevlogen?

Jij weer?! Jij hebt een contactverbod! Je mag niet in mijn buurt komen!

Scheer je weg of ik laat je oppakken!

Excuseer, maar wat bedoelde u met die vraag?

Ah? U bent de voogden van die vermiste kinderen, niet?

Mijn naam is Razkal. Journalist van de Lazterkletz Gazet. Ik ben bezig aan een artikel over de eerste minister. Ik wil hem ontmaskeren.

Hoezo?

Het is een vreselijk verhaal... Net voor de vorige verkiezingen werd Zuzanna Bogaty, de vrouw van Aleksander, dood teruggevonden in het woud.

Wat vreselijk!  
Moord?

Nee, een ongelukkige val. Het was erg tragisch.

De zaak kwam uitgebreid in de media en de mensen leefden erg mee met Aleksander Bogaty die alleen achterbleef met zijn zoon Marek.

Zodanig zelfs dat hij immens populair werd en de verkiezingen won.



Maakte hij misbruik van de dood van...?!



Niet echt, maar hij liet het wél allemaal gebeuren, snap je?



Ik heb mijn bronnen bij de Bogaty's en ontdekte op die manier dat het tussen mijnheer en mevrouw niet meer goed boterde.



Om de werkloosheid in Tartarië tegen te gaan moet de Gezinspartij jobs creëren. Daarom wil ze een groot deel van het oerbos kappen om er een industriezone van te maken.



Dat klopt! Ik heb een aankondigingsbord zien staan!



Zuzanna was echter bio-ingenieur en wilde het unieke oerbos absoluut sparen. Daarop kwam het tot een conflict tussen haar en Aleksander.



Volgens mijn contact was het zelfs zo dat Zuzanna verongelukt is net na een zoveelste ruzie. Ze trok boos het woud in en kwam niet levend terug.



Daarna ging het ook mis tussen vader en zoon. De jongen hield zijn vader verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder.



Nu hou ik de villa van de premier al een tijd in de gaten in de hoop foto's te kunnen maken voor mijn stuk.



Gisteren zag ik de zoon met een rugzak vol materiaal het woud in trekken. Da's geen gewone wandeling. Hij is nog steeds weg!



Ik geloof dat Marek op weg is naar de grot van Gregorius! Een plek boven in de bergen. Het is daar waar Zuzanna verongelukt is.



Een reusachtige mythische beer die eind negentiende eeuw in die grot leefde en de streek onveilig maakte.



Wat?! Leven er beren in dat bos?



Nee, wees gerust! Die zijn al meer dan honderd jaar geleden uitgestorven.

Maar Zuzanna zag dat anders. Zij wilde bewijzen dat er opnieuw beren in het woud waren zodat ze het oerbos internationaal kon laten beschermen!



Ze beweerde dat ze sporen van een beer had gevonden in de omgeving van die grot.



Onzin, natuurlijk. Er is nog geen enkele officiële melding van beren geweest. Waarschijnlijk maakte Zuzanna die sporen zelf om het bos te redden.



Maar Marek geloofde zijn moeder wel en wil haar werk voortzetten.



Goed, maar wat heeft dat met Suske en Wiske te maken?

Wel... bent u met die heli ook over de bergen gevlogen?



Eh... nee, de kinderen werden volgens de inspecteur in het noorden gespot.

Hij liegt! Djetzki doet mee met Bogaty! Hij heeft zijn carrière aan de Gezinspartij te danken.



Geloof me, Bogaty heeft uw zoekactie niet begeleid om uw kinderen terug te vinden, maar om uit de buurt van zijn zoon te blijven!



Onzin! Waarom zou een vader dat doen?!

Om het feit dat Marek is weggelopen uit de media te houden. Dat zou zijn reputatie als familieman erg aantasten. Zeker nu, zo vlak voor de verkiezingen!



En dan laat hij die jongen zomaar alleen in het bos rondlopen?

Nee! Dat nu ook weer niet. Mijn contact heeft de premier horen bellen met een zekere Pezo Zwanztny. Een soort huurling. Zij kreeg de opdracht om de jongen terug te halen.



Dus als ik het goed begrijp, heeft de premier het onderzoek naar Suske en Wiske gedwarsboomd?



Dat is mijn overtuiging!

Kom mee, Lambik! We voelen die kerel aan de tand!

Wacht!



Mijn info was gratis, maar mag ik dan vragen de inhoud van uw gesprek met de premier met mij te delen?

Waarom?



Voor mijn stuk in de krant! Ik zou het hem allemaal liever zelf vragen, maar ik mag niet eens in zijn buurt komen!



Luister! Mensen die om politieke redenen het onderzoek naar vermiste kinderen dwarsbomen, vind ik verwerpelijk...



...maar journalisten die van onder een platte steen de privacy schenden om meer roddelblaadjes te verkopen, vind ik al even verschrikkelijk!



Ga jij nu echt naar de premier? Misschien vertelt die riooljournalist wel leugens!



Kan zijn, maar als hij gelijk heeft, is de premier de aangewezen persoon om die helikopter weer de lucht in te krijgen!



ONDERTUSSEN VERTELDE PEZO ONGEVEER HETZELFDE VERHAAL.

...ik vermoed dat Marek jullie aan mij wilde overleveren zodat ik jullie thuis kon brengen.



En nu is hij dus op zoek naar een beer?

Ja, een ingebeeld exemplaar weliswaar...



Maar alleen rondlopen in een oerbos is ook voor Marek niet zonder gevaar. Ik moet hem achterna.





**AAUWW!!**

Blijf liggen. Je bent daartoe niet meer in staat.



Je hebt gelijk... Ik zal hulp vragen via mijn satelliettelefoon...



Dat duurt te lang! Wij halen hem terug!

Geen denken aan! Jullie zijn zelf nog kinderen...



En dan?! Wij staan ons mannetje!



Ja maar... wacht! Auw!... Mijn been!



Aargh... Ik moet zo snel mogelijk de premier bereiken.



We moeten hierover raken... Maar hoe?



Hé, wat als we nu eens de brug neerlaten?

Welke brug?



Die boom. Rot genoeg om omver te duwen...



Hopelijk niet té rot om ons te dragen. Hmpfff!!

Hrrmpf!!



Toch nog steviger dan ik dacht.

Niet opgeven, Sus! Denk aan Marek!





Toen nam hij haar strijd over... het behoud van het woud. Ik wees het resoluut af. De belangen van het land gingen voor.

SAVE!

Daarop liep hij boos weg. Eerst dacht ik dat hij even een luchtje ging scheppen, maar hij kwam niet meer terug...

Waarom ging je er niet zelf achteraan?

Omdat ik dat bos helemaal niet ken. Ik zou meteen in mijn ongeluk lopen.

En ook... omdat ik razend op hem was voor wat hij mij aan wilde doen. Ik maakte een verschrikkelijke fout... Het spijt me.

Spijt komt nooit op tijd

Hopelijk komen wij nog op tijd om onze kinderen levend uit dat bos te halen!

We zijn bij de doorgegeven coördinaten. Ik zet de heli op die open plek wat verderop. Hogerop is nergens nog plaats om te landen!

Ze zijn er...

Ik zal hen tegemoetgaan... Als ik op deze stok steun, lukt het wel... Voorzichtig...

Hé...?!

Krassen... Omgewoelde aarde en uitwerpselen...

Oh nee! Het is niet waar!



Marek heeft een flinke voorsprong.  
We halen hem niet meer in.



Dat hoeft ook niet.  
Kijk daar eens!



Dat is toch waar hij heen gaat, niet?



Beren?!  
Ben je zeker?

Ik heb heel wat  
outdoorervaring.  
Ik herken berensporen  
als ik er zie.

En die kinderen zijn op weg naar die grot!  
We moeten er meteen achteraan!



Rustig!

En jij? Ben je oké?

Veel pijn, maar verder  
gaat het, dank je.



De wonde is ernstig. Ze moet  
onmiddellijk naar het hospitaal!



Goed! Kom daarna onmiddellijk terug!  
Wij zoeken ondertussen de kinderen.



Hier, neem dit mee.  
Met beren weet je nooit.

Oké, geef maar hier.



Vooruit! Geen tijd te verliezen!



Kan die Gregorius nu niet  
mythisch zijn in het dal? Pfft...



Nog even volhouden!  
Daar is de top!



Oké, volgende. Maar doe het rustig aan.  
Die boomstam heeft zijn beste tijd gehad.



*I'm singin' in the rain! Just singin' in the rain!*



Indrukwekkend.

Alleen jammer dat  
het niet regende.



Vooruit, Aleksander!  
Jouw beurt!



Euh... Weet je... Ga maar alleen...  
Ik wacht hier wel tot de heli terug is...



Niet bang zijn!  
Die boomstam houdt het wel.



Ik geloof er niks van!  
En die boom nog minder!



We staan hier  
kostbare tijd  
te verliezen.

Dan maar de  
harde manier!



Pas op! Er staat een wolf achter je!



Een wolf?! Raaaaaahh!!





Knap staaltje psychologie.

Kwestie van de ene angst te laten overmeesteren door een andere.



Oef! Ik ben er. Je had gelijk. De boomstam hield het.

KRAAAAK!



KABLANG!

!!



D...d...d... de...

Laat nu maar, Leks, we moeten verder.



Oef... Ik ben er...



Marek?... We weten alles... We komen je halen...



Het is beter dat je meegaat... Marek?

Daar was het. Daar hebben ze haar gevonden.



Op die richel. Ze was niet eens zo diep gevallen. Ongelukkig neergekomen.



Mama leerde mij alles over de natuur. Om haar te respecteren.



We kwamen telkens naar hier en keken uit over de bergen. Het is de mooiste plek van het woud.



En als het regende, schuilden we in de grot. Dan speelde ik altijd Gregorius, de beer.



Graaaww!!



Sidder en beef voor Gregorius! Graaaww!

Zot!



GRAAAUWW!!



Een beer?!

Dus toch! Mama had gelijk! Yes!

Dit is niet het moment om daar blij over te zijn, vind ik.

Niemand geloofde haar dat er opnieuw beren in het woud waren! Nu is het oerbos gered!





Ga jij nu met gemak wat foto's nemen?! We moeten hier weg!



Mij niet gezien! Ik neem de benen!

Niet doen!



Als je wegloopt, activeert dat het jachtinstinct van de beer. Dan zit hij je achterna met alle gevolgen van dien.



En dan?! Ik ben de snelste loper van de klas!

Zo'n beer haalt makkelijk méér dan zestig kilometer per uur!



Dan lopen we vlieg een schoolzone in! Daar mag je maar dertig.

Zwijg nu, Wiske. Rustig blijven is de boodschap.



Kunnen we niet in een boom klimmen? Of op een rots?

Onverstandig. Beren klimmen veel beter dan jij.



Dus jouw oplossing is hier zo wat blijven staan?

Zolang hij geen aanstalten maakt om aan te vallen zijn we oké, geloof me.



**GRAAUW!! SNUF SNUF!!**



Hij staat rechtop! Als dat geen aanvallige aanstalten zijn, weet ik het ook niet meer!



Nee, hij maakt zich groter om ons beter te kunnen ruiken. Hij wil weten wie hij voor zich heeft.



Zal ik hem mijn identiteitsbewijs toewerpen?



Beren zijn trouwens erg schuw. In de meeste gevallen gaan ze gewoon weer weg.

Al lijkt deze me dat niet meteen van plan... Ik vraag me af waarom.

Dat dier heeft jongen?!

Is die moederbeer dan niet heel gevaarlijk?!

Daar?!



**GRAAAUWW!!**

En zeggen dat ik op zoek was naar de Euraziatische drieteenspecht!

Maar zwijg toch!

Weer dat gebrul?



Ik moet helpen en...

Het gaat niet...

Doe wat ik zeg. Leg je rustig op je buik en doe alsof je dood bent.

Nu wou ik dat ik die acteerklas toch gevolgd had.



Als de berin merkt dat er geen gevaar is, gaat ze waarschijnlijk gewoon weg...

Het is die 'waarschijnlijk' die me wat onrustig maakt.

Suske?!

Tante?!



Wat ben ik blij je te zien!  
Alles in orde? Waar  
zijn Wiske en Marek?

Op de bergtop...  
op zoek naar Marek.  
Er is een beer...

Dus toch! Vooruit!  
Red de kinderen!  
Ik blijf bij Suske!

Vooruit, Leks! Een laatste  
krachtinspanning!

Pfft... Ik moet wat vaker van  
mijn bureaustoel komen!



Sst... Ze komt  
ons besnuffelen  
om te zien of we  
gevaarlijk zijn...

Ai... Ze komt dichterbij.



GRMM?!

Laat mij! Dierenpsychologie  
kent geen geheimen voor mij!



Dag, lieve Teddy...  
We komen in vrede!

GRAAAUWW!!



De beer valt aan! Het leven  
van Lambik is in gevaar!

Er zit niets anders op...



Papa! Nee!



Bang of niet!  
Van dieren moeten ze afblijven!



DAN WEERKLINT EEN SCHOT TUSSEN DE BERGF flanken...

**PANG!**



Een schot?! Wat is daar aan de hand?!



**?!!**



Je schoot in de lucht?!



Natuurlijk. Ik gokte erop  
dat de beer op de vlucht  
zou slaan van het lawaai.



Zuzanna zou nooit hebben  
gewild dat ik die beer zou doden.

Dat is zo... Ze zou  
trots op je zijn.



Dat industriepark  
kunnen we nu wel  
vergeten, zeker?

Ik vrees het...  
Mama heeft  
alsnog succes  
geboekt.



Kijk, ze kiezen  
het hazenpad.

Dat is bij gebrek  
aan een berenpad.



# Premier Bogaty neemt ontslag.

Project Gregorius verplaatst naar meer milieuvriendelijke locatie

Het boegbeeld van de Gezinspartij bekende spontaan een politieonderzoek naar vermiste kinderen te hebben gehinderd. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en trad af.

Daardoor verliest de zelfverklaarde 'family man' zijn politieke onschendbaarheid en zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.

En dan is er nog die medeplichtige inspecteur. Ik heb het ook gelezen.

Aleksander heeft me gebeld. Er zijn gelukkig wel wat verzachtende omstandigheden. En ik heb geen klacht neergelegd, dat helpt ook.

Hé, een berichtje van Marek!

'Veel beterschap en nog eens bedankt voor alles'. En een foto...

OP JACHT MET PAPA EN PEZO.  
FOTOJACHT! LOL

Daar ontstaat iets moois! Al bij al is dit voor iedereen goed afgelopen!

En ik maak mijn fout ook goed, kinderen! Ik ben klaar voor een opwindende tocht in de wildernis! Klimmen, kajakken, kamperen... You name it! We zijn weg!

Na zo'n vermoeiend avontuur? Dank je feestelijk. Ga maar alleen.

# EINDE

# SUSKE EN WISKE

## VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Wanneer Suske en Wiske een wandeling maken in een onmetelijk oerbos, botsen ze op een uitgeputte jongen, Marek, die op de vlucht is voor een gangster. Ze besluiten de vluchteling te helpen en kunnen zijn achtervolger afschudden maar raken daardoor hopeloos verdwaald in het woud. De jongeman belooft hen terug te brengen naar de bewoonde wereld en samen trekken ze verder. Maar gaandeweg ontdekken Suske en Wiske dat Marek iets voor hen verborgen houdt. Als dan ook Sidonia en Lambik ondertussen met de politie een zoekactie ondernemen en er ook daarbij onverklaarbare zaken gebeuren, blijkt al gauw dat er iets helemaal anders aan de hand is. Tot overmaat van ramp leiden de leugens tot een levensgevaarlijk situatie.

Consumentenadviesprijs NL: € 7,25

ISBN 978 90 02 27410 7



9 789002 274107 >

[www.facebook.com/suskeenwiske](http://www.facebook.com/suskeenwiske)  
[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

STANDAARD UITGEVERIJ