

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

TEAM KRIMSON



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

TEAM KRIMSON



Scenario: PETER VAN GUCHT
Tekeningen: LUC MORJAEU

STANDAARD UITGEVERIJ



Baas, de huuropbrengsten van uw landbouwgronden in Zuid-Amerika zijn binnen.



Het systeem werkt prima! De arme boeren huren uw landbouwgrond tegen woekerprijzen maar kunnen de huur niet betalen.

En dus lenen ze geld bij uw bank tegen een veel te hoge rente! Zo innen we bijna hun hele inkomen, hahaha! De sukkel!



Wilt u de nulletjes achter het bedrag tellen, zoals gewoonlijk?

Nee.

Waarom niet? Kijk, al die schattige cijfertjes in een vrolijke polonaise achter elkaar...

HOU JE KOP! Onder mijn ogen uit! Onmiddellijk!!

Jawel, baas!

HOEEEEAAAAARRGGHH!!

WAAAAOOEERRGGHH!!

HOAAAAOEERRGGHH!!

Hij heeft het weer zitten!

Ik hoor het.

Tijd voor het pilletje van mijnheer.

Mondje open, dank u.

FLOEP!

ARGL!!

NGHGNNG!!!

PLOING!

Het is oneerlijk, Achiel... Ik heb alles... Een onmetelijk fortuin, wereldwijde macht, aanzien...

...maar ik kan er niet van genieten! Ik mis nog steeds dat ene waar ik al mijn hele leven naar hunker!

Dat weet ik. Daarom voerde ik wat onderzoek en ben erin geslaagd de wens van mijnheer te vervullen. Het mailtje is onderweg.

PING!

Dat moet het zijn, geloof ik.

Wat?! Zou het echt!!!

't Is waar!
'T IS WAAR!!!

Laat de helikopter klaarzetten. We vertrekken meteen!

**HAAAAAAA! EINDELIJK!
NA AL DIE JAREN!!**



Ik ben hier niet graag.



De inrichting is deprimerend...



...de soep is waterchtig...



...en de verplegers zijn sadisten!
Ik wil hier weg!



Het spijt me, vader. Zolang we niet weten
wat er met je scheelt, blijf je hier.
Dit sanatorium staat bekend als een van
de beste van het land.

Ocharme
al die andere dan.



Ik moet gaan. Er valt nog veel
te regelen voor je verblijf hier.

Waarom neem je
me niet gewoon
bij jou in huis?



Dat kan niet. Je hebt
verzorging nodig. Maar ik heb
een vakantiehuisje gehuurd in
Blankenberge en kom elke dag
langs tot je weer beter bent.

Uitvluchten,
dat zijn het!



Onmogelijke vent!



En? Hebben ze al gevonden wat er met hem scheelt?



Helaas niet... Ze onderzoeken zijn bloed. Morgen weten we meer.



Mogen we dan mee op bezoek?

Nee, zolang we niet weten wat er met hem aan de hand is, blijf je er maar beter weg. Hij is trouwens toch niet om aan te spreken.



Ja maar, wij...

Ik zeg nee, begrepen?! En laat me nu met rust! Ik ben moe.



Fijne vakantie, pfft... Drie weken opgesloten in een huurhuis met een kwaaië tante.



Zal wel meevallen... Lambik is er ook nog. Hij ging vandaag met ons leuke dingen doen.



Ha, daar zijn jullie! Vooruit! Jas aan en mee naar buiten!



Verrassing! Ik heb paarden gehoord voor een ritje langs de zee!

In deze orkaan?!



Dat beetje wind houdt ons niet tegen! Hier leef je van op! Terug één met de natuur!

Ik zou liever één zijn met een bowlingbaan of zo.



Wat zeuren jullie nu? Adem liever die zuivere zeelucht in!

SNFFRR!



WOOSCH!



Dit witte paard heeft veel gevoel voor humor.

HIHIHAHAHAHA!!!



Nee! Mussels en Nukkels! Die twee boeven uit ons avontuur met de tedere Tronica!



En Krimson! Met Achiel!



Wat komen die hier doen?

VROEM!



Geen idee! Dit moet ik direct thuis vertellen!

En ons brood dan?



Werkelijk? Als dat crapul maar niets bekokstooft.

Ach, wat kan ons dat schelen? We zijn hier op vakantie!

Trouwens, opa Snor was erg vrolijk vandaag! Jullie mogen morgen mee op bezoek!

EN DUS...

Lieve help! Heb je de yeti gevangen?

Dit is een cadeau voor Snor. Een echte Talking Teddy met spreekfunctie!



Speciaal om de eenzaamheid uit zijn kamer te verdrijven.

Dat geloof ik graag! Met die beer kan er niemand meer bij.

Kijk zelf maar uit!

Ik probeer goed te doen voor je vader? Zie je dat niet?!





Mijn excuses, agent! Alles goed?

Wohohow! Wil jij mijn vriendje zijn?



...Voor het aanvallen van een ambtenaar in functie! Voor het niet dragen van een veiligheidsgordel! Voor het houden van gevaarlijke diersoorten...

...Maar het is een knuffelbeer?

Ja, maar dan wel een ongelikte!

Wohohow! Dit is bereleuk!

Hou je kop!



Hoe voel je je vandaag?

Euh... Dat gaat wel... Een beetje uitgedroogd.

Dat is zo opgelost!

Nee! Geen water!



Waarom? Je moet veel drinken!

Geen water, zeg ik je!

Goed principe. Ik heb ook liever een goeie pint.

Wij zullen een lekker bakje koffie halen in de cafetaria!

Dat is goed!



Hoe gaat het met je vriendin?

Abigail is in haar kamer. Ze verwacht bezoek.



Voorzichtig Sus! Niet morsen deze keer.

Ik had het kunnen weten waarom ik mee moest gaan.



Hé!!

Wacht!



Daar! Krimson en Achiël! Kom, we volgen ze!

Hé, wat?



Hier is het! Dit... is het moment... waarop ik al veertig jaar wacht...



Tijd voor mijnheers medicatie.

Raargh!!!



GNURFF!!



Wie zouden ze bezoeken?

Ach, laat die toch.



Maar wie weet wat hij van plan is met die patiënt! We hebben het hier wel over Krimson!



Dag moeder. Ik ben het.

?!!



Kijk eens aan. What een unpleasant surprise!

Doe nu niet zo, moeder. Kijk, ik heb bloemen meegebracht. Uit liefde!



O, flowers... kom eens hier!



Ik-ben-allergic-voor-bloemen!

FLATSU!
FLETSU!
FLOTSU!



Moeder, luister... Ik heb jarenlang naar u gezocht!
Ik wil onze relatie nieuw leven inblazen!

Ik wil ze eerder
OPblazen!



Maar waarom?! Alles wat ik deed, deed ik voor u! Ik sta op nummer één in de crime top tien! En dat alles omdat u één keer zou zeggen: 'Goed gedaan, jongen'!



Bah! Your hele fortune is gebouwd op the misery van een ander! Daar is niets bewonderenswaardigs aan!



Luister... Ik zal uw verblijf in het sanatorium betalen...
Alles wat u nodig hebt!
U zal niets tekortkomen!



Nopel! Ik hoef je misdadige bloedgeld niet! En nu vanonder mijn ogen en snel.



Kan ik dan nooit iets goeds doen voor dat mens?!



Vlug! Dit moeten de anderen weten!



Ah, baas! Ik had net die grote cocaïnehandelaar aan de lijn! De meeting begint binnen 10 minuten!

'Ran de lijn!
Hihi!

Zeg die maar af.



Maar baas, dat is een miljoenendeal en...

ZWIJG!!
Neem de laptop!



Ik wil geld storten voor Kriminelen En Misdadigers Einde Loopbaan.

Ahja, vzw KEMEL!
Goed. Hoeveel?
Duizend euro?



Nee! Mijn hele fortuin!

Wablief? Maar baas...



Doe wat ik zeg! Mijn moeder haat mijn misdaadgeld, dus geef ik het weg! Allemaal!



Hoort u niet wat mijnheer zegt? Overschrijven! Geef hier!



Dan doe ik het wel.



Abigail is de moeder van Krimson?!

Ja! En ze waren geweldig ruzie aan het maken.



Natuurlijk. Dat zit in de familie! Die zijn allemaal kwaadaardig!



Hou op, Lambik! Je spreekt hier over een goede vriendin!

En dan? Gedenk het spreekwoord! 'De boom staat niet ver van de gevallen appel!' En dan nog een rotte in dit geval!



Maar ze heeft haar zoon verstoten omdat ze zijn gedrag afkeurt!

Flauwekul! De Snor mag haar niet meer zien en daarmee uit!



Daar heb jij niets over te zeggen, begrepen?!

Mij best! Maar kom achteraf niet janken!



Je trekt je plan maar als het misgaat! Ouwe vrijer!

Wohoho! Ga je al weg?



Hou je kop!

DOEF!



Ja, jongen, soms ben je beter af met een zwijgfunctie...



Kan mijnheer mij vertellen wat hij van plan is?

Geld verdienen, natuurlijk!



In het begin was alles fine. Krimson was een very intelligent boy. Op zijn elfde studeerde hij al af als dokter.



Maar daarna ging het wrong...



Krimson werd zenuwziek en kreeg veel last van hysterische buien...



We moesten hem in een gespecialiseerde instelling plaatsen voor verder onderzoek.



Het is daar dat hij plots kwaadaardig werd! Nobody begreep waarom!



Op een nacht ontsnapte hij en dook meteen onder.



Daarna bereikten ons vele berichten over zijn misdadige praktijken. Hij was een criminal geworden! We waren in shock!



Mijn man Krim stierf kort daarna... Hij voelde zich so mislukt... Ik was er heartbroken van.



Years later dook my son plots weer op. Hij was wanted door de international police en wilde onderduiken in my place. But I sent him away! Ik wilde er nothing mee te maken hebben!



Daarop dook ik zelf onder. Ik verhuisde to Blankenberge in Belgium zodat he mij never meer zou find back. Dat lukte good... until vandaag.



Wat triest... Maar als ik het goed begrijp, was hij hier om het weer goed te maken? Waarom geef je hem geen kans?



Never! Hij nam mijn man van mij weg! En zijn strafblad is langer dan de Big Ben in London! Never! Hoor je! NEVER!!





Oei, dat loopt slecht af.

Geen zorgen...
Wacht maar af!
Ik kén tante.



Jij oordeelt altijd te snel! Je kent Abigail helemaal niet!

Beter een voor- dan een naoordeel! Die komen meestal te laat!



En nu komt het...

Wat dan?



Snik! Maar het is nog altijd mijn vader!



Het spijt me, Sidonieke. Ik bedoelde het niet zo...



Ziezo, ruzie voorbij.

Hoe lapt ze dat?



Vrouwelijke psychologie...



Aha! Weer bijgelegd? Mooi! Kunnen we iets leuks gaan doen.



Goed! Ik heb een gids gehuurd voor een dingetjes...
pohkebellen wandeling!



Belle époque! Juist!
En ik heb er iets speciaals bij gezocht!



Die belle-époquekostuums zijn prachtig, tante... Je waant je zo in 1900.

Welkom! De rondleiding start meteen.



Buiten die rinkelende gsm in je zak, natuurlijk.



Van Stiefrijke...
Ja? Wie? Wat?!
We komen meteen!



Wat scheelt er?

Opa Snor! Hij is onwel geworden!
Zijn toestand is kritiek!



Nog niks verkocht!

Misschien gaat het beter als
mijnheer de mensen aanspreekt?



Goed. Hé, jij daar! Koop een bol van mij!



Nee! En loop door, ouwe!
Je staat in mijn zon.



Luister, makker! Jij koopt hier meteen
op zijn minst tien van die bollen of ik
trakteer je op een portie lood, begrepen?!



Mijnheer steekt die blaffer beter weg.
Anders zou uw geld weer niet eerlijk
verdiend zijn.

Aaargh! Ik haat het om
eerlijk te zijn! Dat maakt
alles zo... moeilijk!



Het ging plots heel snel... Uw vader werd onwel...
Kon zich niet meer bewegen. Het blijkt een virale
aandoening die...



...bij het uitbreken
zeer besmettelijk wordt.
We hebben hem in quarantaine moeten
plaatsen. Je mag er enkel
in speciale isolerende
pakken bij.



Hé, waarom zit die hier
op de gang?

Euh... We vonden
geen isolerend pak
dat groot genoeg was.

Hij slaapt momenteel.
Ik waarschuw u... Het is
geen prettig gezicht!



Lieve help! Hij is helemaal groen!



Ik heb dat ook eens gehad na
het eten van vijf kilo mosselen op
een feest van de fanfare.



Uw vader lijdt aan cactusitis. De ziekte slaat
eerst helemaal groen uit, krijgt vervolgens een
soort geribbelde huid en ten slotte naalden.



En hij was al
zo prikkelbaar.

Lambik!



Hij verandert
dus in een
cactus?

Vandaar zijn
afkeer voor
water...



Juist! En eenmaal
getransformeerd, zal hij... sterven.

Bestaat er dan
geen medicijn?!



Jawel, maar dat kost twee
miljoen euro per dosis!

WAT?!!



Tja... Een maand
geleden kostte het
nog dertig euro.
Niets aan te doen.



Vrienden, toch. Waarom die
paniek? Eén telefoontje en
alles is opgelost.



EEN AUTORIT
LATER...

Niet zo eenvoudig. Het medicijn wordt gemaakt van een extract
getrokken uit de bloem van de lupus tempestatibus. Een zeldzame
wolfsmelk-cactus. Die bloeit maar één keer per jaar.



Helaas is die bloeitijd al voorbij. En zelfs als ik nog bloemen kan vinden blijft de preparatie zeer tijdrovend... Een kwestie van weken.

Zo lang heeft opa Snor niet meer, vrees ik...

We mogen niet opgeven! Dokter, tracht opa Snor zo lang mogelijk in leven te houden terwijl de prof dat medicijn maakt!

Goed! Ik begin er meteen aan!

Ik maak ook meteen een afspraak met de producent van dat geneesmiddel!

Goed, we komen direct. Ik wil eerst een beetje uitwaaien.

Wat een ellende...

Kop op, Wiske. Barabas vindt heus wel een oplossing.

Heu?! Zie jij wat ik zie?

Hé? Wat?!

Krimson?

Wilt u een lekkere bol, mijnheer?

Wat zegt u? Brol?

Nee! BOL!
BERLIJNSE BOL!

Van Berlijn? Oei, dat is niet bij de deur. Vandaar dat ze er wat oudbakken uitzien!

Maar ze zijn kakelvers!

Van een kip die al een paar dagen dood is, zeker?

AAARGHH!!!!

65

66

67

68



En het vijfde, vandaag...

GLORP!



Wat scheelt er met hem?

Mijnheer heeft al zijn misdaadgeld weggegeven en tracht zijn leven te beteren door eerlijk te werken.



O, maar had dat dan gezegd!



Alstublieft, manneke.

?



Ik heb een bol verkocht!
IK HEB EEN BOL VERKOCHT!



HOERA! Ik heb mijn eerste eerlijke geld verdiend! Tralala!

Ik ben blij voor mijnheer.



Kom! We kopen iets voor mama!
Dan zal ze eindelijk tevreden zijn over mij!

Jazeker, mijnheer!



Begrijp jij dat nu, Sus?

Niet helemaal. Alleen dat Krimson blijkbaar zijn fortuin kwijt is.



Hé, een bericht van Lambik. De afspraak gaat binnen een uur door!



Oh no! Daar heb je die criminele kabouter weer.



Nee, moeder, dat is verleden tijd!
Ik heb Berlijnse bollen verkocht en zo eerlijk geld verdiend! Ik heb er een cadeautje mee gekocht voor jou!



Een lolly?!

Jazeker, heb ik dat nu niet goed gedaan?







Nee! Ik heb mijn hele misdaadfortuin weggeschonken aan een goed doel!



Omdat... ik dacht dat jij dat wou... Je haatte dat bloedgeld...





TRRRR! TRRRR!



Hallo?

Mussels?



Mussels en Nukkels?
Wat doen jullie hier?!



Wij werken voor mijnheer Clover, baas...
Ik bedoel, mijnheer Krimson.

Wat?!
Waarom?!



Omdat u zich alleen maar
bezighield met uw moeder.

En omdat ons loon niet
meer werd uitbetaald nadat
u al uw centen waggaf.



Onzin! Laat die rare snijboon
zijn medicijn afgeven! Nu!



Zet die driftkikker eens
aan de deur, jongens.

Zeker,
mijnheer Clover!



**AARRGHHH!!! VERRADERS!
IK WURREG HEN!!!!**

En een pilletje
voor mijnheer.



Zoek uit welke pillen hij daar
neemt en koop het bedrijf over!

Zeker, mijnheer!



Uw vader is in de tweede fase van
cactusitis terechtgekomen. De huid is
geribbeld en hij schiet wortel.



Van het lange wachten?

Eh, nee. Het is gewoon
een van de symptomen.
We zullen hem weldra
moeten verpotten.

Hij gaat bijna de derde fase in. Er verschijnen al een paar naalden. De ziekte vertragen lukt niet. Als er niet snel een geneesmiddel is, vrees ik het ergste.



Is er nog nieuws van de professor?



Die werkt dag en nacht maar is naar eigen zeggen nog lang niet klaar.



Dan moeten we praten met die Sir Clover! Waar blijft Jerom?



Die is nog steeds onbereikbaar. We zullen het zelf moeten doen.

89

Tja, de zoon van mevrouw Abigail heeft het geprobeerd maar werd door zijn lijfwacht op straat gesmeten.



Dan is vader... snik snok... ten dode opgeschreven... Ik wil hem nog een laatste keer omhelzen voor het te laat is...



Zou ik niet doen. De ziekte wordt steeds maar besmettelijker. Als u nu geprikt wordt, verandert u zelf binnen de minuut in een cactus.



Dus kunnen we enkel machteloos toekijken hoe mijn vader de geest geeft!!



90

Sidonieke... Het geeft niet... Ik heb er vrede mee...



De toestand is hopeloos...



Wacht eens? Misschien niet.



Kom eens mee!



Waarom? Wat wil je doen?

91

De enige manier om aan dat medicijn te raken, is het stelen.

Maar dat's een misdaad!



Twee miljoen euro vragen voor een medicijn is dat ook.



En hoe pakken we zo iets aan? Wij kennen niks van inbreken.

Precies! Maar hij hierbinnen wél!



92

Samenwerken?! Met mijn aartsvijanden?! Waarom zou ik dat doen?



Omdat je geen geld meer hebt en dit de enige kans is om je moeder te redden.

NOOIT!



En... waarom... niet?... Hun voorstel is prima... Kun je eindelijk je misdaadervaring gebruiken... voor iets goeds...



93

Maar mama, ze hebben mij altijd tegengewerkt en...

't Is al goed... Je hebt liever dat ik sterf... Ik had het kunnen denken...



Maar nee! Dat wil ik helemaal niet! Ik wil je redden!

Jaja...



AAAAARGHH!



94

RAAAH! Waar wacht je nog op?! Geef me mijn pil! Snél!!

Dat kan ik helaas niet doen, mijnheer!



RAAAH!! Waarom niet?!

De pillen van mijnheer zijn op en bovendien plots duizend keer zo duur geworden.



Hoe kan dat?! **AAARGH!!**

Ze worden sinds kort geproduceerd door Clover Industries, mijnheer. Hij heeft ze blijkbaar overgekocht.



95

Arggh! Dat stuk ongeluk! Arg... Ik moet trachten mezelf rustig te krijgen... Grr...



Héhé... Dat ging beter dan verwacht.

Ik ben blij voor mijnheer.



Goed dan. Voor deze ene keer zet ik mijn bezwaren opzij. Wij werken samen.



96

SAMENWERKEN? ZIJN JULLIE GEK GEWORDEN?!

Het is de enige manier om aan het medicijn te raken!

Lambik, wees redelijk. Denk aan mijn vader.

Grrrblmm...

Goed dan... En hoe dacht mijnheer het meesterbrein dat aan te pakken?

Simpel! Misdaad is pas efficiënt als het goed georganiseerd is. Daarom stel ik voor team Krimson op te richten.

Niks van! Als dit team een naam krijgt, zal het team Lambik zijn!

Geen denken aan! Team Krimson!

Grrmpf!

TEAM LAMBIK!
TEAM LAMBIK!
TEAM LAMBIK!

TEAM KRIMSON!
TEAM KRIMSON!
TEAM KRIMSON!

NOOIT!

Goed dan. Team Lambik.

Hé? Wat?

We gaan voor team Lambik. Ik gun het je.

Verrassend grootmoedig van mijnheer.

Ha neen hé! Ik ben hier de grootmoedige! Het zal team Krimson zijn.



TEAM LAMBIK!

TEAM KRIMSON!

TEAM LAMBIK!

TEAM KRIMSON!

TEAM LAMBIK!

TEAM KRIMSON!



HOU JULLIE KOP!



Krimson heeft de meeste ervaring met inbreken! Het zal team Krimson zijn!



Hoe doortastend. Mijn complimenten. Dat had ik van mevrouw niet verwacht.

Dank u. En het is juffrouw!



Oké, Krimson, hoe halen we dat geneesmiddel bij Clover weg?

Door in te breken, natuurlijk!



Inbreken? Maar... dat is strafbaar!



Wat scheelt er met hem?

Dat wil ik mevrouw wel vertellen, onder vier ogen... Ik vrees dat mijnheer zijn pillen mist.



Toen hij jong was, zat mijnheer in een instelling waar zijn hysterie werd bestreden met speciale medicatie.



Maar deze pillen hadden een vreemde bijwerking... Mijnheer werd er kwaadaardig van.



In combinatie met zijn intelligentie maakte dat van hem de geniaalste crimineel ooit.



Hoe weet jij dat allemaal?

Simpel...

Omdat ik een van zijn verplegers was. Ik besloot toen mij te binden aan dit merkwaardige genie.



Helaas zijn de pillen van mijnheer onbetaalbaar geworden...



...En is hij uitgerekend nu braaf aan het worden!

Kunnen we mijnheer Clover geen bosje bloemen bezorgen en heel lief om het medicijn vragen?



Aargh! Op deze manier kunnen we niet werken!



Geduld, Lambik! We hebben zijn ervaring nodig!

O ja? Hij is blijkbaar crimineel af! Bij hem vergeleken is koningin Mathilde een verraderlijk monster!



Ah! Ik heb nog een half pilletje gevonden! Als mijnheer zijn mond wil openhouden?



GRUMPFFF!



Vermorzelen! Verpulveren! Vernietigen!



Oef! Veeel beter!

EVEN LATER WORDEN DE PLANNEN GESMEED...

Hier achteraan zijn de magazijnen met kostbaarheden en dus ook de voorraad Prictadin!



We kunnen beter ineens genoeg meenemen.

Zal niet lukken. Er zijn maar vijf ampullen over. En de productie ligt al jaren stil.



Ik heb hun pc gehackt. De veiligheidssystemen in het magazijn zijn hypermodern. Een oninneembare vesting.

Interessant...





Ik heb het! We huren een tank, rijden de omheining stuk en...

...worden meteen opgepakt door de politie. Je moet met een list werken!



Ik heb een idee! Om zijn waardevolle spullen te vervoeren maakt Clover gebruik van een gespecialiseerde transportfirma.



Hier! Zijn archeologisch team heeft een perfect bewaard dinosaurusei gevonden in Zuid-Amerika.



Het ei wordt om halfvier vanmiddag overgebracht van het vliegveld naar het magazijn!



Hier Sidonia! Hou jullie gereed! Ei zit in het nest!



Begrepen! Operatie koekoek gestart!



De kuikentjes zitten klaar!



Mooi zo, ik...

...een bericht?



Terug naar het sanatorium! Ik kreeg zomet bericht dat mijn vader het laatste stadium is ingegaan!



Hij heeft nog maar een paar uur!



Daar zijn ze!

Ei in zicht! Ik herhaal: ei in zicht!

Valk en sperwer klaar!

Dat verhuurbedrijf van theaterkostuums heeft onze maten omgewisseld!

Maar nee, jij hebt gewoon mijn uniform aan.

Hoe kom je erbij! Dit is duidelijk het mijne!

Het is hoger in rang!

Pas op! Daar zijn ze!

Goed! Denk eraan, wij zijn échte politieagenten!

Je beseft toch wel dat jezelf uitgeven voor politieagent ten strengste verboden is?

Oh nee! Zijn pil is uitgewerkt.

Als ze ons pakken, vliegen we de nor in...

Herpak jezelf, topcrimineel! Ze zijn er!

Dag agent. Wat is er aan de hand?

Politie!

Ja... de échte!

?!

Hoe bedoel je?

Hahaha! Mijn collega maakt een grapje!

Maar nu tijd voor bittere ernst! Algemene controle! Vrachtdocumenten!

Mijn collega zal die grondig nakijken terwijl ik uw lading inspecteer. Open de achterklep.

Vlug een beetje! Ik heb niet de hele dag de tijd.



Hopelijk hebben de kinderen genoeg tijd gekregen.



Blijkbaar wel!

Oh nee... Dat arme ei!



Om na al die miljoenen jaren te moeten eindigen in de berm van een autoweg. Boehoehoe!



Ik zal het warm houden.



Laat dat, moederkloek! We moeten hen achterna!



Oké, jullie mogen binnen! Aanmelden bij de magazijnmeester!



Kuikentjes zijn binnen.



Begrepen! Wij wachten jullie aan de achterkant van het magazijn op!

Oké! Kuikentje uit.



Arme kinderen. Boehoe! Als dat maar goed gaat.

Hou toch op!





Ze verlaten het kantoor. Dat is mijn kans!

Hoezo?

Ik ga in het computerbestand de
stockageplaats van het medicijn zoeken...

Prictadin...
Rayon 342,
artikel 2930.
Hebbes!

Het moet hier ergens achteraan zijn...

MEDICATIE

Ja, hier is het!
Maar waar is
die Prictadin?

NIXORENDOL
TEGEN
SELECTIEVE
DOOFHEID

ZAAGDALUP
TEGEN
VERVELENDE
SCHOONMOEDERS

BRILLEN
VOOR
EKSTEROGEN

ANTEMIJAAR-
PILLEN
TEGEN
DWARGMATIG
VLOEKEN

MIXERIN
TEGEN
INGEBEELDE
ZIEKTE

GINNELOL
TEGEN
FLAUWE
MOPPEN

Wiske! Hier! Prictadin!

PRICTADIN

En nu naar
buiten!

Haha, dat ging
wel héél...

...makkelijk!

Hé, maar dat zijn die
twee kinderen... Dinges!
Pluske en Minneke!

Suske en Wiske!
Wat doen
jullie hier?!

Onze list is om zeep! Wegwezen!

Ze halen ons in! We moeten hen stoppen!

Dit komt van pas!

Om hen te
doen inslapen?

DUTMORIN
SLAAPPIJLEN











KLABANG!



Hier gaan we! Hoofd intrekken!!

ZWOEFFA!



BWANG!



Hoera! We zijn vrij!

ZWOEFFA!



Oei! Die knal heeft onze schotel geen deugd gedaan!

Kijk in het handschoenkastje! Misschien zit er een abonnement op de wegenwacht in!

PROT!

PRAT!

PRUTTEL!



Vraag me niet waarom maar dat zijn Suske en Wiske! Vooruit!



BATS!

BOF!

BWAFF!



Vlug! Stap in! Snor ligt op sterven!



Hebben jullie de medicatie?!

Ja, maar het kistje is bij de crash flink beschadigd geraakt.



Hou op met blèren, Krimson! Je maakt mijn voorruit nat!

Ohnee! Mijn arme mama zal sterven! Boehoehoe!

VROOARR!!



Stelletje idioten! Medicijn weg! Daders ontsnapt! En mijn duurste klassieke auto in puin!

Wij kwamen van rechts.



Zwijg! Moet ik jullie daarvoor zoveel betalen?! Eruit!



Ik haal dat medicijn zelf terug!



Eindelijk komt zijn kennis van pas!

KLIK KLIK KLIK!



KLAK!



Gelukt! Maar... er zijn drie ampullen gebroken?!

Dus zijn er nog twee over. Dat is precies genoeg!



Oeioeioe, als er dan maar niets misgaat! Arme mama!



Ik heb de dokter gehaald! Waar is het medicijn?! Vader heeft nog maar enkele minuten!



Mag ik de ampul naar zijn kamer brengen, tante? Het is mijn opa en...

Niks van! Jij bent daar veel te onhandig voor! Je hebt de andere drie ook al gebroken!

Maar dat was een ongeval en...

Tuttut! Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn! Je moet aandacht hebben voor alle gevaren! Deze papiermand bijvoorbeeld!

Achteruit, Sidonia! Ik zou niet over je grote voeten willen struikelen!



157

Ik heb geen grote voeten!

Nee, alleen lange tenen!

Zag je dat snoer? Groot struikelgevaar!

Mat ontwijken...

Ja, dat doe je thuis ook altijd.



158

En zo komen we bij de kamerdeur van Snor, hier om de hoek! Veilig en...

MILJAAR!

Wohoho! Ga je mee zalmen vangen?



159

Hohoho, wat een berenplezier!

Vis maar wat in de zee!

De ampul! Je hebt ze gebroken!

Een ramp... Je vader is ten dode opgeschreven. Hij kan elk moment de geest geven.



160

Maar dokter, kunnen we het overblijvende serum niet verdelen over beide patiënten?



Nee, dan is de dosis te klein om te werken. Zo overleeft geen van beiden!



Arme Sidonia... Als ik kon, dan...



Nee, Krimson. Dat zou niet eerlijk zijn. Ga je moeder redden.



Kijk, mama! Het is gelukt! Ik heb het serum gevonden. De dokter gaat het je nu toedienen. Je zult leven!

Ach zo... En heb je ook... medicijn voor Snor gevonden?...

Ja, maar Lambik heeft zijn ampul laten vallen.



Dan... kan ik... niet tevreden... over je zijn, zoon...

Wat?! Maar dat is niet mijn schuld! Dat is oneerlijk, mama, ik...!



Krimson... Begrijp me niet verkeerd... Je kunt voor mij iets goeds doen...

Wat dan?! Zeg het mij!



Vader, het spijt me... We kunnen je niet meer helpen...



Het is allemaal mijn schuld! Ik moest weer de betweter uithangen!



Ach, Lambik... Het is oké... Ik neem het je niet kwalijk... Het was een ongeval... En ik heb vrede met mijn einde... Ik heb tenslotte een mooi leven gehad...





Sir Clover mag alles! Ik wil mijn serum terug!



Stop! Geef hier! Ik...

Nee!



...voel me plots... een beetje raar...



ARGH...



Zoi Hopelijk nog niet te laat!



Komaan, opa Snor...



Wa... waar ben ik?



Ja! Hij leeft!



Maar als Clover die ampul niet gaf...
Waar komt die dan vandaan?



Dat... mocht ik niet zeggen.
U zou ze misschien
geweigerd hebben.



Oh nee... Ik begrijp het al! Abigail!



Wat vreselijk voor je...

Ja... Ze wilde het serum aan Snor geven. Ze kon niet verder leven zonder hem... Ze is vredig heengegaan.

Ach... Weet je. Eindelijk zei ze me de woorden die ik al heel mijn leven wilde horen... 'Dat heb je goed gedaan, Kriffrrrm...'

Ze blies net haar laatste adem uit maar ze bedoelde Krimson.



Mama, het spijt me... Als ik beter mijn best had gedaan, had je nu misschien nog geleefd...

Rust zacht...



Toch een lieve jongen, mijn Krimson! Ik zal hem missen...

Maar nu is het tijd om mijn plek in te nemen in het geestenrijk!



Daar is het... Maar... Dat is...

Krim!!

Abigail!



Jullie hebben jezelf in gevaar gebracht om mijn leven te redden. Bedankt...

Ach, het was niks!
Ik doe alles voor mijn opa!

En hoe voel jij je, vader, nu je een goede vriendin hebt verloren...

Maar anderzijds kan ik dat vrij goed plaatsen. Abigail heeft me niet het leven geschonken om de hele tijd te zitten treuren.

We mogen ook blij zijn dat de firma van Clover geen klacht heeft ingediend in verband met de inbraak.

Dat weegt enerzijds...

Ja, vreemd...

Achiel, het spijt me maar ik kan je niet langer in dienst houden...
Hier scheiden onze wegen. Ik ga de armen helpen!

In dat geval wordt mijn toekomst zeer onzeker...
Dus ben ik zo vrij om...

ARGGLLGGUP!!

GRMMPFF!!!

Weg met die arme luizen!
Uitpersen zal ik hen!

Dat is al beter.

Hoe kom jij aan die pillen? Dat bedrijf was toch opgekocht door Clover?

Jazeker. Maar ik ben zo vrij geweest om met het fortuin van mijnheer het bedrijf van Clover over te kopen.

Hoezo? Ik heb mijn geld toch weggegeven?

Juist! Daarom volgde ik een computercursus. Ik ben er gisteren in geslaagd de bankrekening van vzw KEMEL te hacken.

KRIMSON & CLOVER

Ik heb alles teruggestort op de rekening van mijnheer.

Achiel! Je bent geniaal! Ik zou nu het gezicht van die Clover weleens willen zien!

Dat kan. Als mijnheer mij even wil volgen.

...maar we kunnen er mijnheer Clover wel mee in leven houden.

Hahaha! Zijn verdiende loon!

EINDE

Voor meer info:

info@standaarduitgeverij.be

www.studiovandersteen.be

www.fameuzefanclub.nl

www.suskeenwiske.be

©2020 Standaard Uitgeverij, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.