

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE NACHT VAN DE NARWAL



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE NACHT VAN DE NARWAL



Scenario: PETER VAN GUCHT
Tekeningen: LUC MORJAEU

STANDAARD UITGEVERIJ



Vooruit, slome donders!
Hij mag niet ontsnappen!



Haha!
Ik ben sneller en...



Daar! Grijp hem!



Ze hebben me nog niet!



Hij ontsnapt!

Dat denk ik niet!

Bij Odin! Ik kan geen kant meer op!







Wow! Coole mural!



Zo dadelijk volgt nog een vogelkijkwandeling op het Noordelijk Eiland!

Is dat de plek waar die narwal gevonden is?



Nee, dat was vlak bij de Rupelmonding, aan de ingang van de zeesluis van Wintam. Waarom?

Zomaar. Gewoon Interesse.



Wat is een narwal?

Een soort dolfijn.



Narwal? Zeker familie van de clownvis?

Eigenlijk is het een tandwalvis. Ze leven in de Arctische wateren van de Noordpool, maar heel uitzonderlijk verdwaalt een dier, sterft het en spoelt het aan.



Geïnteresseerd in narwallen, jongeman?



Ik wil later paleontoloog worden.

Na brandweerman!



Dan heb ik iets heel interessants voor jou! Kom straks even naar mijn winkel.

Ah? Oké!



EN ZO GEZEGD...

Een narwaltand?



Jazeker! Hij werd lang geleden door een vissersboot opgevist en is meer dan duizend jaar oud!

Wat zijn die rare tekens hier?



Runen! Oudgermaans schrift. Waarschijnlijk van Vikings.



Echt? Cool!
Wat staat er
geschreven?

Geen idee!



Echt? Schreven die Vikings
op narwalcanden dat ze geen
idee hadden?



Fascinerend!
En je verkoopt
hem?

Ik verwacht een lading
antiek en dus ruim ik de
boel op. Hij kan weg voor
een prikje!



Tante?
Toe?

Ach ja,
waarom niet...



Die jeugd wordt te veel verwend! In mijn tijd
moesten wij onze narwalcanden zelf betalen!



Eindelijk ben ik ervan af!
Dat ding bezorgde me de kriebels!



LATER DIE AVOND...

Pft, ik probeer die
runen te vertalen...



Ik probeer het eens met de computer...



Viking translate... op de runen
klikken en... vertaal!



'De taaië moeder schildert
zwaar gras bij simpele
bibliothekeken.'



Hopeloos! Typische internet-
vertalingen! Ik ga pitten.

Ik ook... We zoeken
morgen wel verder.



MAAR ALS SUSKE SLAAPT...





Mijn voorvader Eirik bemachtigde deze narwaltand met gevaar voor eigen leven en werd tot koning uitgeroepen.

Nu begrijp ik de tekst. Zijn moeder gaf hem de macht...

Sindsdien ging de tand van vader op zoon en bleef onze familie aan de macht!



En de goden keurden het goed! Precies!



Maar net voor ik koning zou worden ging het mis...



Het is de traditie dat de troonopvolger de narwaltand bewaakt de nacht vóór de troonopvolging. Maar ik was verliefd op een meisje van... de rode Vikings!

Ze wilde mij die avond zien en dus liet ik een andere krijger de wacht houden.



Ik had de hut maar net verlaten of de rode Vikings vielen de wachter aan.

Het was een list! Dat meisje moest mij afleiden zodat de rode Vikings de narwaltand konden stelen!

Toen ik dat doorhad, keerde ik meteen terug naar de hut...



...en liep weg met de narwaltand om die in veiligheid te brengen! Maar de rode Vikings zaten me achterna en dreven me op een fjord in het nauw. Ik overleefde mijn duik niet. Ook de koningstand was verloren.

Odin liet mij niet binnen in het Walhalla. Hij was zeer ontstemd. Zonder heilige tand moest mijn vader Oddvar afstand doen van de troon en zat Häsjtag zonder koning.





Door mijn schuld elsten blauwe en rode Vikings de troon op wat leidde tot een machtsstrijd die het land in tweeën scheurde! Fils straf liet Odin me voor eeuwig rondzwerven in de nevelen der tijd!

Toch kreeg ik nog een kans. Odin zette een boodschap op de narwaltand en telkens die uitgesproken werd, mocht ik die sterveling vragen om de narwaltand terug te brengen naar mijn vader Oddvar.

Juist. Denk erover na, Suske. Je hoeft het niet te doen...
Luister, Arkin...



Zodat jij rust kunt vinden in het Walhalla?

Ik zwierf enkele jaren alleen rond op het eiland Amoras. Ik weet hoe eenzaam ik me toen voelde. Jij hangt al duizend jaar rond in de nevelen der tijd. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ik wil je helpen!

Dank je wel, Suske! Neem dan de punt van de koningstand vast.



FRSSH!!!



Tante slaapt. Ze voelt zich al veel beter en...



?



FLASH!



Wat... wat was dat?!!



Suske? Waar ben je?!



Hij... hij is VERDWENEN !!



FLASH!

Als ik het goed heb, is dit Noorwegen... zo'n duizend jaar geleden. Maar waar vind ik nu de blauwe Vikings?



Een dorp!



Ik kan dit maar beter even verstoppen... 't Zijn misschien rode Vikings!



Nee, toch niet! Dat zijn blauwe en...!

Wij daarentegen...



Wie ben jij?
Wat doe je hier?

Ik... ben een reiziger...



Ik ben op weg naar euh... het poolgebied! Om het noorderlicht te zien.

Pfft! Wie gaat er nu naar zoets onnozels kijken?



Wat was je hier aan het verstoppen?

Niks! Een eh... gewone stok!



Bij Odin!
Dat is... de koningstand!



Hoe kom jij daaraan?

Gekregen van Arkin!



Onmogelijk! Arkin is dood en de narwaltand ligt op de bodem van fjord Fjesta! Dat hebben we met onze eigen ogen gezien!



't Is een tovenaars?! Ik maak hem een kopje kleiner!



Uitleggen heeft geen zin!



Hé?!

37

Wegwezen! Die tand ben ik kwijt maar mijn hoofd hou ik liever!



Help! De rode Vikings zitten me achterna!



?!
KERS!

38

Rode Vikings?! Ter dood!! Mijn francisca* wil bloed proeven!



*BLN

Laat maar, Ivar! We nemen geen risico's! Wij hebben de tand! Dat is genoeg!



Je hebt gelijk! Vidar zal tevreden zijn!

39

Lafaards! Kom terug!

Laat hen, Freya!



Bedankt om mij te redden!

Ogenblikje! Wie ben jij? Wat doe jij hier?



Ik ben Suske en ik breng de koningstand terug!

Wat?!

Onmogelijk! Die was toch verloren?!



40



Nee! Toch niet! Arkin heeft me gestuurd!

Jij kunt veel zeggen! Waar is die tand dan?



Euh... die rode Vikings hebben hem zonet afgepakt...



Wat?! En dat zeg je nu pas?! Verrader! Mijn francisca snakt naar je nek! Je kop gaat eraf!

Kom mee...



Ik zou niet willen dat ze jou in mootjes hakt!

Ah nee? Oef!



Want dan kunnen we je niet terechtstellen. Ouaaahh...!

Wat?!



Wat een ellende. Nog maar net in het verleden en mijn opdracht is al volledig mislukt. Wat nu?

WINDERTUSSEN BRENGT WISKE LAMBIK OP DE HOOGTE VAN DE VERDWIJNING VAN SUSKE EN GAAN ZE NAAR DE ANTIEX-HANDELAAR.



Dus gaan we haar aan de tand voelen over die narwaltand! En Sidonia...

Die blijft beter thuis! Ze heeft haar rust nodig!



Goed gewerkt, mannen! Binnen twee dagen breekt de volgende kroningsdag aan...



Dan zal er dankzij deze koningstand een rode Viking op de troon van Häshtag zitten!

Rood van bloed...!

Rood van hart!

Leve koning Vidar!

Dank je, Ivar... Maar ik ben te oud om koning te zijn. Dat laat ik over aan mijn opvolger.



Maar... u hebt geen zoon!

Rustig, Bjorn. Vidar weet dat in dat geval de macht wordt overgedragen aan de rechterhand van de koning!



Zo is dat, Mats... en jij bent daarvoor heel geschikt!



Maar ik draag de troon liever over aan mijn dochter Bronnild!



Wat?! Een vrouwelijke koning? Dat kan toch niet!

En waarom niet? Twijfel jij aan mijn krijgskunsten? Ik neem het hier op tegen iedereen! Tegelijk als het moet!



Laat dat! Bronnild zal een uitstekend leider zijn!



Dat wicht is vervelend!

Ze bezorgt ons nog problemen!

Afwachten... we raken wel van haar af!

En dan word ik de nieuwe koning!



Suske... uit je verhaal begrijp ik dat jij de koningstand aan mij moest overmaken! Maar je liet hem aan de rode Vikings waardoor zij nu recht hebben op de troon! Daarom zul je sterven!

Ter dood!



Doe dat niet, Oddvar! Hij werd door Odin gezonden! Kijk, zelfs zijn kieren zijn dezelfde als die van onze zoon!

Zwijg, Hedda! Hij is mislukt in zijn opdracht! Zou Odin dat hebben gewild?



Gooi hem van dezelfde fjord waar Arkin stierf!



?!!

Dat zijn de vrienden van die jongen waar ik die tand aan verkocht!



Snel de zaak sluiten!



Op slot! Vreemd, volgens dit plakkaatje is het vandaag geen sluitingsdag.



BRRRR! BRRRR!!!

Wat hoort mijn oor? Iemand tracht achter het huis een brommer te starten?

Tegen dat wij achterom gelopen zijn, is die al lang verdwenen!



Geen nood, Wiske! Ik heb een cursus 'Jerom' gevolgd voor het geval hij er niet bij kon zijn.



Als volkend Sinterklaas over dak lopen is zeer Jerom.



Aha! Mevrouw wil plaat poetsen!

Start dan toch!

BRRRR! BRRRR!



Simpelweg in nek antiekhandelaar springen.



Bij mikken puur afgaan op gehoor net als Rommeke.

?!!

BAF!



Bijske u paar vragen willen stellen.



EVEN LATER...

Ik zal u alles vertellen wat ik weet. Komt u binnen...



Prima gedaan, Lambik!
Jij zou een goeie Jerom zijn.

Ja, maar ik blijf
toch liever Lambik!



**BLONG
KLANG
*LANG
BLANG
KLENG**



Dat zie ik.



EVEN LATER...

Uw vriend verdwenen?
Ach... had ik hem die tand maar
nooit verkocht. Het spijt me...



Maar misschien kan ik u
helpen... Ik heb de runen
op de tand onderzocht.
Ze zijn afkomstig uit het
hoge Noorden... de Häsjtag-
dynastie...



Het zou best kunnen dat uw vriend door die runen-
spreuk naar de tijd van de Noormannen is verdwenen.



Door jouw schuld is
Suske verdwenen!

Ik weet het! Het
spijt me! Ik wil
het goedmaken...



...door je dit prachtige
Vikingzwaard te geven!



Zo, dat is dat! En waar
gaan we nu naartoe?

Wat denk
je?!



Werp hem naar beneden!

Nee. Ik hou de eer liever aan mezelf!



Toch vreemd dat ik
ga sterven, duizend jaar
vóór ik geboren ben!



HALT!!



Wie we daar hebben! De ouwe Völva! Nog steeds blind?

Dat is beter dan nog steeds dwaas, Freya.

Iduna, wat heeft dat te betekenen?

Hedda heeft mij verwittigd! Laat die jongen leven!

*ZIENERES.

57



Waarom zou ik?

Dat wordt snel duidelijk. Wist je dat de houder van de narwaltand kan worden uitgedaagd voor een koningskrijg?

Euh... dat is zo... Maar moet de uitdager dan ook geen koningstand bij zich hebben?

Precies. Dus hoog tijd om er één te halen.

Onmogelijk! Alleen mijn voorvader Eirik is daar ooit in geslaagd!

Ja, een gevaarlijke tocht. Wie de foute tand kiest, wordt door Odin gestraft! Maar we vinden vast een kandidaat tussen deze dapperen!

58



Wat?! Niemand?!

Je kunt niet winnen van de goden, Oddvar!

Ik snap het al! Ik haal die tand wel!

Jij?

59



Ben je zeker? Het is een gevaarlijke opdracht.

Ik beloofde Arkin om hem het Walhalla binnen te krijgen.

Jij hebt een goed hart!

Dat wist ik. Vertrek nu. De opdracht moet vanavond worden uitgevoerd tijdens de nacht van de narwal!

60



Goed dan! Ik zal een kleine snack laten gereedmaken.

Euh... nee, ik bedoel een boot!

Een snack?
O, prima! Ik heb wel een hongertje.

Ohja, natuurlijk!

Heel interessant...



Hoe weten we waar Suske precies zit?

De teletijdmachine houdt het DNA bij van iedereen die ooit door de tijd is gereisd.



Hij doorzoekt nu de periode van de Häsitag-dynastie!



Rits hij zich maar haast! Straks komen we te laat!



Een koningstand halen?!
Dat mag niet gebeuren! Stuur een boot!
De jongen mag de heilige grond nooit bereiken!

Goed, ik verzamel enkele mannen en...



Nee! Dat is mijn taak!
Ik zal de expeditie zelf leiden!

Natuurlijk, Bronnild!



Uitstekend, Bronnild! Neem je neefje Olaf mee!
Het zal zijn eerste belangrijke opdracht zijn!

Goed, vader!



Bronnild als aanvoerder?

Ik mag er niet aan denken!

Toch wel, dit is een ideale gelegenheid om ons van haar te ontdoen.

LATER...

De nacht van de narwal breekt aan...
Ik moet zo snel mogelijk de Barentssee bereiken. Daar zitten de narwallen!...

Wat is dat?



Daar is hij!



Hou deze koers aan!
We rammen hem!

Ze weten van de zoektocht!
Ik moet hen voorblijven!

Ja! We hebben hem!

Ze willen me overvaren!
Ik moet de boot draaien.



Ja! Gelukt!

Mooi gedaan maar het zal hem
niet helpen! Ivar, Bjorn, hou
jullie klaar! De rest blijft hier!

En ik?

Geduld, Olaf! Jouw
beurt komt nog wel!









Ze varen van ons weg!

Verdomd! Terug naar de boot!



Vooruit! Hijs de zeilen! Erachteraan!

77



We halen hen wel weer in! Dit keer doet iedereen mee!



Ik heb er genoeg van!



TJAK!

78



FLAK!!



Grijp het touw!



Ik hou 'm niet meer!
We zijn stuurloos!

79



KRAAAKK!



Bij Thor!
Die meid heeft alles verknoeid!
We schakelen haar voorgoed uit!

Nee! Ik heb een beter plan... waarbij we Bronnild én Suske kwijt zijn!



We zinken! Red jezelf!
Zwem naar het land!

Olaf! Bronnild!
Wacht! Kom hier!
Ik heb een idee!

80



Vlug weg hier!
Geen tijd te verliezen!

Hé! Kijk!

Je hebt gefaald, Bronnild!
Deze schande bekoop je met de dood!

AAARRGH!



Dat arme meisje! Wat vreselijk!

De Vikings zijn een
ruw volk. Wiske...



De boot is
bijna onder!

Die redden zich
wel! Help me
liever zeilen!



Geen denken aan!
Wat doe jij
hier eigenlijk?!

Ja, ik flits ons
meteen terug
naar het lab!



Neel! Wacht!
Ik zal alles verklaren!



LATER...

Tot zinken
gebracht?!

Ja, onze mannen konden zich maar net redden!



En waar zijn Bronnild en Olaf?

Zij euh... zijn achtergebleven,
heer. Voor een missie. Om de
zaak alsnog te redden!



Ach zo? De dappere kinderen!
Ze zullen slagen, dat weet ik zeker!

Eh... Ongetwijfeld,
heer!



De ouwe heeft
niks door... Hij
moest eens weten!

Zwijg! Onze plannen
moeten geheim blijven!
Er mag niks misgaan.

Een narwal tand halen in het hoge Noorden?!

Ja, we moeten de maan volgen tot de kroon van Odin oplicht! Daar is de heilige grond!

We vangen er de koningsnarwal en brengen zijn tand meteen naar de blauwe Viking. De koningskrijg start morgenmiddag.

O, is het dat maar! Ik dacht even dat het een moeilijke opdracht zou worden!



85

Pft! Dat is nog niks! Stel dat je de hele reis zou moeten meemaken terwijl je aan een touw in het water hangt.

Maar haal die sukkelaar er toch uit!

Ben je gek?! Het is een rode Viking!

Foei, Wiske! Die jongen is in nood!

Dank je... Mijn naam is Olaf...



86

Waarom hang jij aan onze boot? Waarom zwom je niet naar het eiland?

Omdat ik... ik niet kan zwemmen...

Een Viking die niet kan zwemmen? Wat een grap!

Flauwekul! Jij bent hier om de missie van Suske te saboteren!

Ik geef je zwemles zodat je terug naar het land kan! Eerst de schoolslag! Doe mij na!



87

We zijn te ver van het land verwijderd. Je zou hem de dood insturen. Hij blijft aan boord!

Dank je...

Goed! Maar geen risico's! Ik bind hem vast!

Prima!

Heb toch wat vertrouwen, Oddvar.

Vertrouwen? Een jonge kerel zonder enige ervaring... Het is een zelfmoordmissie!



88



Als hij niet slaagt hebben we morgen een rode koning aan ons been!



Ik verzamel het leger en haal mijn koningstand terug uit de klauwen van die rooie rakkers!

En weer nodeloos bloed vergieten?



De jongen kreeg deze opdracht van Odin, vergeet dat niet!



Jaja, 't is al goed.

DE REIS GAAT VERDER...



Een flinke tocht! Ik begin honger te krijgen!

Mijn buik knort ook!

O, maar ik heb voedsel en drank meegekregen van de Vikings!



Wat is dat voor iets?

Rakfisk!



Forel die een jaar lang in zout water heeft vergist!

Miljaar! Vooral de kok heeft zich vergist, vrees ik!

Bah! Is er geen hamburgerrestaurant onderweg?



Mag ik ook een hapje?

Natuurlijk.



Maak je dan mijn handen los om te eten?

Goed, ik...



Geen denken aan! Hij is niet te vertrouwen!

Ze heeft gelijk! Het is de vijand!



Denk je? Zonder mijn hulp wordt deze opdracht niks! Je vaart de foute richting uit!

Ik moet toch gewoon de maan volgen?

Niet helemaal! Je moet zien dat de maan op de punt van de narwaltand blijft!

Wat bedoel je daarmee?

Tijdens de nacht van de narwal vormen de sterren onder de maan een narwaltand. Je moet de boot zo sturen dat de maan boven op de tand blijft.



Leugens! Jij wilt ons doen verdwalen!

Ik vertel de waarheid!

Rustig, Wiske! Laten we zijn aanwijzingen volgen.

Bedankt, Suske. Maak mij los, dan bedien ik het roer en...!

Laat maar! Dat kan ik zelf ook!

Mislukt! Ik moet vrij komen!



93-94

Het spijt me voor de slechte behandeling! Maar we kunnen niet anders...

Jij blijft hier waken! Laten ontsnappen is geen optie!

Waarom houden we dat jong eigenlijk in leven? De doden praten niet!

En ons losgeld kwijt zijn voor als het misgaat? Ik dacht het niet!



95

INDERTUSSEN IS DE KLEINE SNEK EEN HEEL EIND OPGESCHOTEN...

Geen narwal te zien! Alleen golven in het maanlicht!

Zie je wel! Hij heeft ons bedrogen!

Wat weerhoudt mij ervan om je een eindje te laten watertrappelen?!

Kijk!



96



Het noorderlicht!

Dat is de... de kroon van Odin!

Dat is... prachtig!

Geloof je me nu?
We zijn op de goede weg!



Goed. Ik maak je los...



Bedankt, Suske...
Ik zal je vertrouwen niet beschamen.

Akkoord... maar ik hou je in het oog!

Ik zelfs in alle twee!



97-98



Suske! Kijk!

De narwallen! We hebben ze gevonden! Vooruit!
Lambik aan het roer en Wiske aan het zeil!



99



Aye aye, captain! Tijd om te vissen!

Je hebt toch een visvergunning?



Gebruik het touw en de speren die je hebt meegekregen! Geen tijd te verliezen!



Maar... welke moet ik vangen? Welke is de koningsnarwal?

Die met een jaarlijkse dotatie, zeker?

100



Wat denk jij, Olaf?



Geen idee! Dat raadsel is een deel van de opdracht, vrees ik!



Niets doen is ook geen optie! Vang de eerste de beste!

Goed!



Lambik! Volg die narwal daar!

Jaja! Jij denkt zeker dat je in een taxi zit?



Vooruit, Suskel! Dit is een mooie kans! Doe het!

Ja! Ik... ik...

...ik kan het niet!



Wat?! Dat hele eind varen om dan te horen dat je het niet kunt?!



Het spijt me... ik kan geen dieren doden!

Echt?



SHH!!

Een orka!

Die is ook op narwaljacht!



Héé!

BATS!



Suskell!

AAAAH!!



Hij komt niet meer boven!
Ik ga hem achterna!



Laat dat! Ik zal hem redden!

Wat?!



Hou hem tegen!

Wat? Maar hij wil Suske redden?

Nee! Het is een bedrieger!

Hoe bedoel je?



Hij kon toch niet zwemmen?!

Miljaar!
Je hebt gelijk!



Bewaak de boot! Ik ga hem achterna!



Mijn voet is los... Ik ben vrij...



109-110



111-112

EVEN LATER...

Kom op, gast!
Vertel ons
de waarheid!

Ik werd inderdaad
meegestuurd om de opdracht
van Suske te laten mislukken...

Maar nu zie ik in dat
Suske niet alleen dapper
is maar ook edelmoedig...

O, dat ben ik
ook allemaal!

En het is de enige reden
waarom ik jou nu niet
meteen weer in zee smijt!

Ik zweer op Odin dat
ik vanaf nu Suske
zal helpen de narwalland
buit te maken!

Jaja,
heel boeiend
allemaal!

Je kunt je vrijheid verdienen
door je belofte na te komen!
Vooruit! Wat moeten we doen?

Volg de narwallen... Ze zijn op weg
naar de koningsrots op narwalleiland.

Wat is hier
te zien?

Geduld! Pas als de maan op haar
hoogste punt staat, start de magie
van de nacht van de narwal.

Allemaal leugens en...!

Lambik! Laat hem! Kijk!

DE MAAN BEREIKT HAAR HOOGSTE PUNT
EN WERPT HAAR LICHT OVER DE KUSTLIJN...

Een narwalkerkhof!

Nu is het jouw
taak de juiste
narwaltand te vinden.

Pft! Een tand van
een skelet afzagen?
Zo kan iedereen
koning worden!

Toch niet! Als je de foute
tand afhakt, krijg je de
toorn van Odin over je heen!

Spot niet! Enkel
koning Eirik keerde
levend terug!

Dat houdt me niet
tegen! Ik móét dit
doen! Stuur de
boot naar de kust!

Wat is dat? Alle dagen
spruiten eten?

Hier ga ik... Maar welke
is de koningstand?

Dat lijkt wel een belangrijk exemplaar te zijn geweest.

Maar wat als ik fout ben...? De toorn van Odin
is zo te zien niet om mee te lachen.

Wacht eens... Daar op die rots...
De maan wijst hem aan!



Dat moet 'm zijn!
Ik voel het!

Dit is voor Arkin!

En wat nu?...
Er gebeurt niets?



KRAAAAKK

?!



SUSKE! NEE! FRZZSS!!



Ja! Ik heb de koningstand!
We kunnen terug!



EEN BIJ HET OCHTENDGLOREN...

En? Is Suske al terug?

Helaas. Nog geen
boot in zicht, heer!



Zie je nu wel?! Straks gaat de zon op
en is onze kans op een koningskrijg
verkeken!

Zwijg, Oddvar...
Suske is op de
terugweg!



Al is hij inderdaad
in gevaar...
...maar het komt niet
vanop zee...



Ik hou het niet!



WOOOHH!!

Het zeil is los!
Hou jullie vast!

TJAK!



De narwaltand springt los!



AUW!!



BATS!

129-130

Hebbes!



De koningstand! Als ik hem nu in het water gooi, is mijn missie geslaagd!



Héla, wat ben jij van plan?!



Wacht! Ik...

Hou daarmee op!
Maak dat zeil vast!



KRONK!

Ik zal je... héééé!







Maar hier scheiden onze wegen!



We zien elkaar snel terug!



Bronnild! Kom terug!
Dat overleef je niet!



Wij ook niet als jullie dat zeil niet snel onder controle krijgen!



MAAR HET IS TE LAAT! DE BOOT SLAAT STUK OP EEN ROTSPUNT EN...

WOOSH!

SKRAAAKK!!



Ja, ze hebben het gehaald! En ze lieten Bronnild in leven!

Verdomd! Ik had gedacht dat ze toch op zijn minst haar zouden ontmaskeren en uitschakelen!



Kom mee! We zoeken Bronnild en maken haar een kopje kleiner!



Bronnild! Ze is terug!



Verdomd! Te laat!

Wat doen we nu?



Vidar verwittigen dat de koningskrijg door zal gaan!



LATER...

Suske?!...









Terecht! Op jouw boot speelde ik nog schuchtere Olaf maar nu ben ik Bronnild, de geduchtste krijger van rood!



Ja, erg knap die verkleedpartij!

Dank je! Het idee kwam van Mats!



Vermomd als jonge onervaren krijger zou ik makkelijker je vertrouwen winnen! Dus verwisselden Olaf en ik snel onze kleren voor onze boot zank.



Mats en Ivar deden alsof ze mij doodden en ik zwom naar jullie boot met de opdracht je uit te schakelen.



Daarna leerde ik een dappere krijger kennen die een kans verdiende...



Maar nu kun je niet meer op mijn begrip rekenen! Ik wil koning worden!



Dat dacht ik al! Ik was ook niet van plan me in te houden!



Iets te wild, makker!



Voor de troon!



Odin heeft gekozen, Suske!



JAAA!

Zijn kop eraf!

Wij willen bloed zien!



Laat me door! Ik... !!!

Nee, Lambik! Niet doen! Het was een eerlijke strijd!

Suske!



In de naam van Odin...





Laat ik je leven!



Sla toe!

Verraad!



Bronnild! Odin schonk je de overwinning!
Je hebt recht op zijn leven!

Ik weet het...



Luister! Als het echt de wens
van Odin is Suske in het
Walhalla te ontvangen zou ik
niet twifelen. Maar het kan
geen toeval zijn...



...dat Odin deze jongeman stuurt om Arkin te
vervangen. Een krijger met de moed van een
leeuw maar ook een hart van goud!



Iemand die handen reikt en niet
afslaat zoals wij inwoners van
Häsjtag dat nu al jaren doen!



Toen Mats mij naar Arkin stuurde om hem
te verleiden was dat aanvankelijk slechts
bedoeld als list om de narwalland te stelen...



Maar Arkin vertelde mij hoe hij na
zijn kroning de blauwe en rode Vikings
wilde verzoenen om zo van Häsjtag weer
één groot rijk te maken! Toen werd ik
écht smoorverliefd op hem!



Ik biechte snel op dat hij
het slachtoffer was van
een list maar toen vielen
Mats en zijn mannen de
wachter al aan.



Wat?!

Schande!

Bedriegers!

Lafaards!



Zij heeft Arkin de
dood ingejaagd!

Wacht, Oddvar,
laat haar uitspreken.

Ja, ik voelde me schuldig over de dood van Arkin en nam me voor in zijn plaats voor de grote verzoening te strijden!



Toen Suske opdook en achter de narwaland aanging, dacht ik dat mijn verzoeningsplannen in het water zouden vallen en werkte hem tegen!



Maar Suske bleek een goeie kerel te zijn. Daarom... Laten we in naam van Arkin samen regeren en de Vikings herenigen!



Genoeg! Dit verraad moet stoppen!

Mats aan de macht!



Laat haar!



PATS!



Mats! Hou op! Roep je mannen terug!



Geen denken aan! Ze is het niet waardig koningin te zijn! Zij verraad onze rode broeders!



En wat heb jij gedaan, Mats?

Wat?... Hoe bedoel je?



Jij stuurde Bronnild mee met Suske in de hoop dat zij hem zou uitschakelen en vervolgens zelf door zijn vrienden zou worden omgebracht!



Zo kon jij ongehinderd de troon bestijgen!

Leugens! Heb jij daar bewijzen van?



Ik niet! Maar Olaf wel. Die wist van je plannen en werd daarom gevangengezet.







En je mag altijd op bezoek komen met de teletijdmachine.

De prof zal lachen. Ik hoor het hem al zeggen: 'Mijn teletijdmachine is geen reisbureau'.



Niet wenen, Wiske...



Hedda, het spijt me van Arkin... ik wilde niet...

Dat weet ik... en ik vergeef het je...



Ik mis hem zo...

Ik ook, mijn kind. Ik ook.



De opdracht is volbracht, Odin... Ben ik nu welkom in het Valhalla?

Nadat je al die harten hebt gebroken op aarde?



U hebt gelijk... Ik zal blijven zwerven in de nevelen der tijd en...

Neel! Wacht!



Blijf toch voor de kroning straks! Suske en ik zouden het erg waanderen.

Nee, bedankt. Ik ben niet in de stemming voor een feestje...



Ach, ik eigenlijk ook niet. Ik mis mijn grote liefde... Arkin.

Och, wij zijn flinke meiden! We vinden wel iemand anders...



Alarm! Er komt een onbekende snek aangevaren!



Een aanval?! Iedereen te wapen!



Naar de haven!



Daar!



Arkin!!!

Fijn, zo'n zwaarbewapende ontvangst!



Bronnild!



Arkin... het spijt me dat ik je...

Ach? Wat moet ik daarop zeggen? Misschien dit?



Ik heb zo het vermoeden dat de vacature voor koning wordt ingevuld door iemand anders.

Wat bedoel je?



Ik ga mee naar huis!

Joepie!



Kijk eens aan! Alf en toe doet het deugd om anderen gelukkig te maken.



Of mezelf! Het is vandaag blefstuk friet in de kantine!



131 ET KONINGSFEEST BARST LOS...

Waarom draag jij een helm met hoorns?

Dat is naar het schijnt de nieuwste mode.

...EN UITERHAARD ZIJN ONZE VRIENDEN TOCH NOG GEBLEVEN.

Laten we klinken op de toekomst!

Zeker, want daar gaan we zo dadelijk naartoe!



Tutter, tutter...



Miljaar! Uw drinkbeker werkt niet!

HAHAHAHA!



EEN DE VOLGENDE DAG... MAAR DAN DUIZEND JAAR LATER...

O ja! Ik ben weer helemaal de oude!



Dus lijken er geen enge monsters meer uit de televisie te komen?

Alleen bij politieke debatten!



En jij, Suske... vind je het jammer dat je geen Vikingvorst bent geworden?



Een beetje misschien. Ach, hier thuis ben ik ook de koning te rijk.



Mooi gezegd.



Enneuh... die Bronnild... mis je die?

Totaal niet!



Eén onhandelbare vriendin is méér dan genoeg!

Wat?!



EINDE



**NU BESCHIKBAAR
IN EEN NIEUWE
VERPAKKING!**



www.suskeenwiske.be

www.facebook.com/suskeenwiske

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief op www.standaarduitgeverij.be/nieuwsbrief

©2019 Standaard Uitgeverij, Rijnkaal 100/A11, 2000 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

Voor meer info: info@standaarduitgeverij.be

www.studiovandersteen.be

www.fameuzefanclub.nl

ISBN 978 90 02 26713 0

D/2019/0034/50