



SAMSON & GERT

DE TAARTENGOOIERS



16. DE TAARTENGOOIERS

Tekeningen en stripbewerking :
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :
Lighthouse Productions



© D. Verbiest, G. Verhulst - Lic. Studio 100 Belgium

ISBN 90-76055-26-2
NUGI 270

STUDIO
100



Ik ben de burgemeester
(van het dorp)... en zo noemt iedereen
mij ook, hoewel mijn echte naam Modest is.
Marie is mijn huishoudster en zij kan
heerlijke rijstebrij maken.

Ik ben Octaaf De Bolle. Samson
noemt mij meneer De Raaf. Ik woon
samen met mijn moeke in de straat van
Samson en Gert. Ik ben de kruidenier van het
dorp, maar ik ben vooral de ere-vicevoorzitter
van de turnclub "De Spieren Los"... want ere-
vicevoorzitter zijn is toch toevallig één
van mijn specialiteiten zeker...

Ik ben Albert Vermeersch, maar
omdat ik heel graag een beroemd operazanger
wil worden, vraag ik dat iedereen mij Alberto
Vermicelli zou noemen. Mijn mama en Gert doen
dat niet. Samson eigenlijk ook niet, hij noemt
mij meneer Spaghetti. Maar dat komt omdat
hij soms (heel vaak) foute woorden gebruikt (*).
Oh, ja... ik ben de kapper en ik woon samen
met mijn mama boven mijn kapsalon.



Ik ben Jeannine De
Bolle, de moeder van Octaaf.
Ik ben zonder twijfel de meest
handige en kunstzinnige vrouw
van het dorp (en waarschijnlijk
zelfs van heel het land). Daarom
ben ik de voorzitter van de
hobbyclub. Verder ben ik
heel bescheiden, al is dat
niet gemakkelijk als je
zoveel talent hebt.

Oh, ik ben Samson
en ik woon met Gertje
in ons huis zo... en Gertje
is mijn beste, beste vriend
(de beste van heel de wereld)
maar eigenlijk ben ik
zo een beetje heel
veel verliefd op
Bobientje.

Ik ben Gert en
ik woon met Samson
in hetzelfde huis. Samson
is mijn beste vriend en
ik ben verliefd op Mariëneke.
Voor haar doe ik gewoon
alles... maar voor
Samson ook eigenlijk.

(*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vet** gedrukt.





















10A



Wei, wei... Vermeersch en De Bolle zijn dikke vrienden vandaag !?



Ronny!
Kom naar beneden!



UK ! UK !



Wat heeft die vandaag gegeten, zeg !?

10B



Snif ! Snif !



STOOP !! MIJN BANANEN !?







13A



13B













Een kwartiertje later...



3A



3B











Indedaad, alles loopt gesmeerd, tot...



TUF...TUTUTU... TUF



TUTUF ...TUTUTUF...



Maar... dan slaat de motor over in een nog hoger toerental.



Gert haast zich om taartbodems uit de keuken te halen...



Alberto smeert erop los...



Octaaf kan amper zijn slagroomspeut in bedwang houden...



HELP! LEG DIE BAND STIL!



HUMPF!! De hendel zit vast?!



HEEELP! GERTJE... ALLES VALT!



STOP! HELP!











Morgenvroeg heb je honderd taarten, meneer de regisseur!

Dank u!



Sorry dat alles hier wat uit de hand liep...

Maar nee! Nu weet ik zeker...



... dat het goeie taarten zijn.



Daag!

Tot morgen!



We wassen ons gezicht en dan... weer aan de slag!



GOED, GERT!



Tot diep in de nacht hebben onze vrienden toen gewerkt...

's Ochtends rijdt een bestelwagen met honderd slagroomtaarten de opnamestudio's binnen.



STILTE !!!
ACTIE I



Een paar maanden later zijn onze vrienden uitgenodigd op de première van de film...

CINEPALACE

HB



...een film waarin honderd taarten de hoofdrol spelen...





Op een dag, in lang vervlogen tijden...

**HELP !
HEEELP !!!**



Duizend draken nog aan toe ! Wat is er nu weer aan de hand ?!



Een draak wil Vrouwe Mariëneke oppeuzelen !!

WAT ?



Vrees niet ! Ridder Octaaf zal die draak een lesje leren !



Woeaah ! Weg, lelijk beest !!

**GROOA
HEEELP!
HEEELP**



GROAAA!



HIER ! PAK AAN !

KRAK!



KNOTS



De draak is verolagen ! Leve ridder Octaaf !













AANVALLEN, ALBERTO I DUIZEND
DRAKEN NOG AAN TOE !



VOORUIT... KOMAAN !!

BEUHEUEU !!!



Oh zeg, die koe
wil niet mee !



Goed, dan loop ik er
zelf naartoe ! HOP !



HEEEELP !!! Die draak
gaat mij verollinden !!



OPZIJ !! HIER IS
RIDDER OCTAAF !



Zeg, wat kom jij hier doen ?!



Ik ben ridder Octaaf
en ik kom je redden !



Hé, die man is gek! Laat me los !
HEEEEEEEEEELP !!!





Intussen in de tuin bij Samson en Gert...

Ziezo, Marlèneke zal het fijn vinden om frietjes te eten in de tuin...

Wah Gertje, telefoon!

DRIING!

Ha Marlèneke, alles staat klaar hoor. Je mag komen!

Wat? Je wil geen frietjes eten? Hoezo?

10A

In de spiegel gekeken? Te dik... Jij ?? Euh... goed Marlèneke! Ja, Marlèneke!

Wah, Gertje, waarom ben jij een beetje verdrietig zo?

Zucht!

Marlèneke wil geen frietjes meer. Ze wil nu alleen nog fruitsla eten!

Intussen is de stier op zoek naar zijn koetjie.

KADEM KADEM

10B

PLING!

HUH !?!

GRRR !!

BENG!





Hé, wat is er gebeurd?

Octaaf heeft ons leven gered. Hij heeft die stier verslagen.

?!

BEVEU ?!

Wah Gertje, zij zijn zo'n beetje verliefd zo.

Ik zal ze maar terug naar de wei brengen.

En zo maakt ridder Octaaf een triomftocht door het dorp...

Ziezo, jullie zijn terug thuis.

Octaaf? Ben jij dat? Heb jij mijn koe en mijn stier teruggebracht?!

Euh ja, ik bedoel...

Maar dat is ongelooflijk! Jij bent een echte held!

Euh... ahum, dankjewel boer Teun.

Die avond heeft iedereen
fruitsla gegeten bij
Samson en Gert.

Het was
heerlijk, Gert.

Jammer dat je nu
al moet vertrekken,
Mariëneke!

Tot ziens,
Gert!

Kusses...

Octaaf vertelt uitgebreid
over zijn ridderdaden...

... en toen zei boer
Teun: "Jij bent een
echte held"...

Dat heeft
hij van mij,
hé!

Octaaf vertelt en
vertelt...

...tot iedereen slaapt... behalve
zijn moeke!

Een maand
later...

De Bolle, ik heb een brief
gekregen van de afgevaardigde
van de minister!

Jij krijgt voor je
heldendaden een echt
ridderkruis!! En wij zijn
ook uitgenodigd.

**WHAA MOEKE, IK
WORD EEN ECHTE
RIDDER!!**

Iedereen is op de
uitreiking aanwezig...

En hierbij speld ik
meneer Octaaf De Bolle het
ridderkruis op.

**LEVE
OCTAAAF!! BRAVO
HOER!**

**KLAP
KLAP**

14B



Reeds 16 albums verschenen !





SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG !
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP
- 6 DE GOEDE-DADEN-MAN
- 7 DE KOMST VAN SINTERKLAAS
- 8 KERMIS OP STELTEN
- 9 OCTAAF PILOOT
- 10 MAC SAMSON EN MAC GERT
- 11 REIS NAAR MARS
- 12 SAMSON SUPERSTER
- 13 DE DRIE BIGGETJES
- 14 DE PARACHUTISTEN
- 15 DE SKIVAKANTIE
- 16 DE TAARTENGOOIERS

ISBN 90-76055-26-2



9 789076 055268