

F.C. DE KAMPIOENEN

*presenteert***VERTONGEN & Co****HET GOUDEN
BOLLEKE**

HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS

F.C. DE KAMPIOENEN

presenteert

VERTONGEN & Co

HET GOUDEN BOLLEKE



Standaard Uitgeverij

één

Zwaai nog eens naar mama, Paulientje!



Ze gaat voor vijf dagen naar een reclamecongres in Milaan.



En ik heb beloofd dat ik goed op jou zal passen.



Wacht. Ik moet mijn parkeerticket betalen...



???????



PAU... PAULIENTJE?!



Wa... waar is ze gebleven?

Oei, oei!



Ai, ai! Dit zal Bieke niet leuk vinden. Hebt u toevallig Paulientje gezien?



Oei, oei, oei! Wat nu ?!



Pardon! Excuseer!



WIL PAULIEN VERTONGEN ONMIDDELIJK NAAR DE BALIE KOMEN!





WHEIEIEIEIEI!!!

Nee, Paulien, nu is het genoeg geweest. Papa moet streng zijn van mama.



WHEIEIEIEIEI!



WAFWAFWAFWAF!



BALTHASJAR!



AH! DAAR IS DAT BEEST!



Nu begrijp ik waarom hij zich heeft losgerukt! Wat doen jullie hier?



Bieke is naar Milaan vertrokken voor een congres, oma Boma.



Ik heb Balthazar moeten meenemen omdat mijn zoon geen tijd had om op hem te passen. Hij moest zogenaamd naar een studiedag over fijne vleeswaren in Amsterdam! Allemaal uitvluchten!



En hij kan me natuurlijk ook niet komen ophalen! Niets heeft hij over voor zijn oude moedertje. Hoe geraak ik nu weer op mijn flatje in Knokke?



PANGPAWPAW!!





WAF?! WAF? WAF?



... We nemen deze keraf van u over... Bedankt, meneer!

Het was niet mijn bedoeling u pijn te doen, maar oude dametjes duwen is niet netjes!



WAF! WAF! WAF!

BALTHAZAR!

Heel die hond uit de draaideur!



Die bandiet heeft intussen natuurlijk de plaat gepoetst!

Daar is de versterking!



Maar we vinden hem wel! Komaan!



Misschien heeft hij zich in de parkeergarage verschanst!



Zoek hem maar in dit doolhof!

We laten alle uitgangen afsluiten! Niemand kan er nog in of uit!



Ik moet het goud verbergen en het later weer ophalen. Ik kan niet met dat gewicht blijven rondzeulen...



Doorzoek alle verdiepingen! Verspreiden!



Man, man, man! Wat een vak! Als ze me pakken is alles voor niets geweest!



Ah! Hier! Een idioot die zijn auto niet afgesloten heeft...



Volgens de boordpapieren is het een zekere Vertongen, Veldwegel 1... naam en adres zitten in mijn geheugen geprent...



Maar met een beetje geluk is die man in Benidorm en blijft zijn auto hier nog dagenlang staan... Ah!



Het reservewiel eruit en de tas met het goud erin... Goed zo...



En weg met dat wiel!



Alle uitgangen zijn afgesloten, chef! Hij kan niet weg!

Wegwezen!



Waarschijnlijk hebben ze nog niet aan het dak gedacht...



JOEPIE! Leve de vrijheid!



En nu wachten tot ze de aftocht blazen...



Maar wat is er intussen met mijn broertje gebeurd?



Bravo, meneer Vertongen. Dankzij u hebben we toch al een van die schurken te pakken.

Ik hoop dat hij zich geen pijn heeft gedaan.



Onze collega's zijn naar de andere bandiet op zoek. Ze hebben de parkeergarage helemaal afgesloten...

Oei! Dan kunnen we nog niet vertrekken?!



Hopeloos! Hij is spoorloos verdwenen... Hoe kan dat nu?



De politie heeft het alarm afgeblazen, oma Boma. We kunnen vertrekken.



Oei! Ik hoop dat mijn koffers in je autootje passen!

M

We gooien alles op de achterbank. Paulien kan er net naast.



WOEIWOEIWOEI

Verrek! Ze voeren mijn broertje weg. Dat is pech...



Maar eerst het goud. Ik had niet verwacht dat ik het zo snel weer zou kunnen ophalen.



TUUUT! TUUUT!



HIHIHI! HAHA!

Leuk, hé, Paulien? Rondjes draaien? Zoals op de kermis!



Maar... maar... dat is die Fiat 500! Mijn goud! Die gast gaat er met mijn goud vandoor!



Een taxi! Vlugg!



Start de motor! Plankgas!

Waarheen, meneer?



VROOAR

Ik geef je 100 euro als je een blauwe Fiat 500 inhaalt!



Trap hem op zijn staart, makker!

Ik moet de snelheidsbeperking respecteren, meneer...



PLANKGAS ZEG IK! OF IK NEEM HET STUUR OVER!



Ah! De snelweg! Eindelijk!



De Fiat kan nog niet zo ver zijn... Dat oude wrak haalt nauwelijks snelheid...



We hebben geen haast, hé oma?

In geen geval.



We kunnen net zo goed via kleine weggetjes naar Knokke rijden...

Zo vermijden we de drukte op de snelweg!



Zo! Leve de rustige landweggetjes...



!?!?!?



MAAK RECHTSOMKEER! VLUIG!

Maar, meneer! We zijn op een snelweg!



RECHTSOMKEER! GEEF HIER DAT STUUR!



U BENT KNETTERGEK!





AAH! GEK!

BENG



DOORIJDER!

MOORDENAAR!

BENG!



Meneer! Ik heb een vrouw en zes bloedjes van kinderen!

Zwijg en duw het gaspedaal in!



VROOAR..

17



Julie kunnen rustig een paar dagen bij mij doorbrengen aan zee. Bieke is nu toch in het buitenland.



O! Tof! Dan kunnen we lange strandwandelingen maken met Balthazar!

Ja! Tjof! Papa!

Waf!



Daar zijn ze! Ik wist het! Geef gas!



We rijden ze klem!

Heilige Maagd Maria! Dit loopt nog slecht af!



PASJ OP, PAPA! TRACTOR!

VROM VROM

18

Een ogenblik, zoon! Ik maak de weg vrij.

Tof!



Alstublieft.

Bedankt!



Allemaal goed en wel, maar ik moet mijn patattenveld ploegen...

**BROM
BROM**



We hebben ze bijna te pakken.
We rijden ze de gracht in!

VRUGDAAR

WABLIEF?



AAH!

ZEG! Wat is dat hier
allemaal vandsag?



AAAH! STOP! REMMEN!

Maar...
Maar...



PLOF!

MIJN TAXI! MIJN TAXI ZIT VAST
IN EEN AARDAPPELVELD!

Waar heb jij leren
rijden, makker?



Gelukkig ben ik er nog om
uw taxi los te trekken, hè?



Stadsmensen zouden zich niet op landweggetjes moeten wagen!

Bemoei je met je eigen zaken, JJ! Vooruit!



Er kan nog geen bedankje af! Waar gaat het naartoe met de wereld?

VROOAR



De Fiat is natuurlijk in geen velden of wegen meer te bekennen! Dat is jouw schuld, idioot!

Zal ik meneer terugbrengen naar de luchthaven? Ik voel me niet lekker...



Nee! Stop hier bij dat kapelletje en stap uit. Het is tijd voor een schietgebedje.

Pardon?



Je veter is los. Heb je dat niet gezien?



Zo! Jij loopt me al lang genoeg voor de voeten.



In de koffer vind ik wel iets waarmee ik hem kan vastbinden.



En hop! Van die vent hebben we geen last meer...



Waar vind ik die kerel van de Fiat... Verschoten... Nee, VERTONGEN! Veldwegel 1...



Hij is nog niet van me af. Ik wil mijn goud terug.

VROOAR



Ja, we gaan een paar dagen bij oma Boma logeren, Fernand.

Man, man, man!







Vooruit! Loop voorop!



Da... Daar staat hij!

Maar... maar...



Dat is een bestelwagen!!
Waar is je Fiat 500,
Vertongen?!

Maar ik ben
Vertongen
niet!



ZEG, WIE HOU JIJ HIER VOOR DE GEK?!

Vertongen is mijn huurder
die op de eerste verdieping
woont!



Ja maar...
hij... hij...



WHAK!

25



MIJN DEUR! Man, man man!



K... Kijk dit is mijn
huurder, Mark
Vertongen...



**EN?! WAAR
IS HIJ NU?!**

Na... naar
zee! Man,
man, man!



Naar zee?! Met zijn
bolleke?!

Hij logeert bij
oma Boma... man,
man...



Oma Boma?! Wie is dat nu
weer?! Waar woont ze?

Da... dat weet ik niet...
Man, man, man!



**HOU OP MET DAT 'MAN,
MAN, MAN'! IK WORD ER
GEK VAN! MAN, MAN, MAN!
WIE KENT DAN WEL HAAR
ADRES?!**

M... meneer Boma
haar zoon. Maar die
is op een congres
van fijne vleeswaren
in Amsterdam.

Man,
man,
man!



TURELUUT... TURELUUT

Ça y est! Ze hebben
me weer nodig!

26

Meneer Boma? Ik ben de loodgieter van uw moema. Ik moet bij haar werken, maar ik ben haar adres kwijt!

Ça alors, copain! Je moet beter op je zaken letten...



Zeezichtlaan 31, copain! Ik hoop dat je je kunt herinneren dat het in Knokke is?!

Bedankt, meneer Boma!



Zeezichtlaan 31! Prima!

Schiet mij niet dood, meneer de gangster! Ik heb zeven zieke kindjes die allemaal in het ziekenhuis liggen!



Waar waren we ook weer gebleven, poepekes?

U was ons alles over uw worst aan het vertellen, meneer Boma.



In die kast, jij!

Ja, maar...



Naar Knokke!

Man, man, man...



Het leven van een kleine gangster is verdomd lastig!



We zijn er, oma. Met de trein was je nog steeds onderweg.



Plaats je auto in mijn garagebox. Die is toch leeg.



Zo! De volgende dagen genieten we van een rustige vakantie aan zee, Paulien!



**PAULIEN WIL ZWEMMEN
IN ZJEE!**



PAULIEN WIL IJSJE!



PAULIEN WIL BEERTJE!



**O! IK WIL MET EEN GO-CART
GAAN FIETSEN!**



Julie zijn net twee kleine kinderen!
Vooruit! Eerst de bagage neerzetten
in het appartement!



We hebben geen harde bewijzen
tegen die gangster. We zullen hem
moeten vrijlaten, commissaris.



Dat is precies de bedoeling,
inspecteur! Als we hem vrijlaten,
voert hij ons recht naar zijn
broertje, die in het bezit is
van het goud!



Jo en Pol Jumot zijn al jaren
gespecialiseerd in het smokkelen
van goud, maar ze glippen steeds
door de mazen van het net..



Nu hebben we eindelijk een
kans om ze te klossen...



INSPECTEUR POREI!



De volgende dag...



Waar zou mijn broertje zijn? Niet moeilijk om dat uit te vissen. Leve de gsm.



Hij belt zijn broer. Dankzij de chip die we in zijn gsm verstoppt hebben, kunnen we hem overal volgen.



TOEWIET TOEWIET TOEWIET...



Hallo? Waar zit jij?

POL?!
Hebben ze jou vrijgelaten?!



Ik zit in Knokke. Heb hier een jacht gekraakt. Te lang om alles uit te leggen... Kom naar hier!



Goed, ik steel een auto en ben daar over een uurtje.

Niet doen. Ik heb al een taxi gestolen. Neem gewoon de trein. Dat valt minder op.



De trein!! Hoe komt hij erbij?! Met een gestolen auto was ik er al geweest.



JOEPIE! We zijn hier om ons te amuseren, hè Paulien?



Jammer dat er zo veel mensen in de weg lopen op de dijk! Opzij! Opzij!



DONK!
OEPS!



WAHAHA
HIHIHI

Sorry, meneer! Een ongelukje...
maar ik had natuurlijk wel
voorrang van rechts, hè?

DOODRIJDER! WEGPIRAAT! BROKKENPILOOT!
Ik heb bijna mijn nek gebroken! Ik
weet niet wat me let om je...



Eh... ik bedoel... het is
maar een grapje!...
Waterpistool...

Kijk in het vervolg beter uit!
Zorg maar dat ik je hier niet
meer tegenkom!

Maar wacht even... Dat is
die vent van die blauwe Fiat!



Ik heb de hele Zeezichtlaan
doorlopen op zoek naar die Fiat!
Geen spoor... Waar zou hij hem
toch gelaten hebben?

Ik mag ze niet uit het oog
verliezen...

TOEWIET TOEWIET



Broertje? Waar zit je? De
trein rijdt het station binnen...

Kom naar de zeedijk! Bel me
opnieuw zodra je er bent!

Dat doe ik, maar ik denk
dat ik eerst een probleempje
moet oplossen...



Ik ruik ze van op een kilometer afstand, de flikken. Die kerel ziet me al van bij 't vertrek op de hielen.





Loop niet te ver weg, Paulien!
En niet alleen in zee!

We gaan zandkasteel
bouwen, papa.

Ik hou je in het oog, hoor!



JINGLE BELLS... JINGLES BELLS

Oei! Mijn gsm!



O! Bieke! Vanuit Milaan?! Je
raadt nooit waar Paulien en
ik momenteel zijn, Bieke!



Ja, dat zou ik wel eens willen
weten. Ik maak me zorgen om
jullie. Thuis neemt niemand de
telefoon op. Ook Fernand
antwoordt niet...



Alles is onder controle, Bieke!
We zijn bij oma Boma aan zee!

O! Pas toch
goed op ons
Paulientje!
Waar is ze?



Ze bouwt een zandkasteel! Wacht,
ik haal haar even aan de telefoon.

Ja! Leuk!



**PAULIEN?! PAULIEN?!
WAAR BEN JE?**

Mark? Zeg dat het
niet waar is! Je
bent haar toch
niet kwijt?



Geen paniek, Bieke! Ze kan
niet ver zijn. Maar er loopt
hier zo veel volk rond...

MARK! KIEKEN!



OEI!!



Ik... Ik heb haar gevonden,
Bieke. Ze heeft een
putje gegraven.



AAAAAAH!

Mark?! Wat
gebeurt er?



Mark! Zeg iets! Is alles in orde met Paulien? Hallo?!



Niets aan de hand, Bieke! Ze heeft haar putje te dicht bij de vloedlijn gegraven... We zijn kletsnat... Daag!



Putten graven is gevaarlijk, Paulien! En blijf weg van het water... Maak een zandkasteel, zoals dat kindje daar!



Pff! Paulien maakt groter zandkasteel!

Ja, ja! Als je maar geen putten maakt!



Kinderen, hé, oma?! Je mag ze geen moment uit het oog verliezen...

Zwijg me ervan! Als je eens wist hoeveel last ik nog heb met mijn zoon!



Kijk! Dat is zijn dochtertje...



En jij wil dat kind ontvoeren? Weet je wel hoeveel jaar gevangenis we riskeren?

Heb jij een beter idee om het goud terug te krijgen, Einstein?



Ik denk dat je best nog eens naar Paulien gaat kijken, Mark!

Oei! Ja!



Ik was in slaap gevallen!

En je ziet al zo rood als een kreeft!



...aan de voorzijde toch...

Oei!



?!?!?!?!?





Oma! PAULIEN IS VERDWENEN!

En Balthazar?



Ooo! Mijn arme Balthazar! Wat hebben ze met jou gedaan?

Paulien is weg! Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?



Die tape plakt in zijn haar! Dat moet pijn doen!

KAJIET!



Er zit een briefje tussen zijn halsband!



We moeten Paulien zoeken, oma! Het kan toch niet dat ze zomaer verdwenen is?!

Mark! Lees dit briefje!



**BEL DIT
NUMMER
ALS U UW
DOCHTER
WIL TERUG-
ZIEN!
04773210**

45

**ZE IS ONTVOERD!
EN ER ZIT BLOED
OP DIT BRIEFJE!**



Bel de politie! Het leger! De UNO! De NATO! De brandweer! Ik... ik... oei, oei, oei, oei... Wat zal Bieke zeggen?

Rustig, rustig!



Laten we eerst dit nummer bellen! Hier!



Ai, ai, ai! Die rothond heeft in mijn hand gebeten!

Dat komt ervan als je een bulldog met blote handen aanpakt!



En het stinkt hier vreselijk naar kaas!

Wie steelt er nu ook de auto van een kaasboer als vluchtauto. Kon je niks anders vinden?



AWAWW!



46



Volgens de coördinaten die we doorkrijgen op de radar zitten ze momenteel in Kaaskerke, Porei. Wat hebben ze daar te zoeken?



En waar ben jij, Porei?

Te lang om uit te leggen... Ik vertrek meteen naar Kaaskerke.



Hé! Meneer! Waar gaat u naartoe?

Een patiënt die de benen neemt. Is het hier zo slecht?



Wat een avontuur... Gelukkig is die gek inmiddels verdwenen...



Oef! Mijn taxi staat er nog. Snel naar de politie...



Er lopen te veel gekken rond op deze wereld. Ze moesten ze allemaal opsluiten!



TAXI! STOP!



Politie! Ik neem deze taxi in beslag!



Ik ben er niet gerust op, oma. We hadden de politie moeten waarschuwen...



Oei, oei! Daar! De Dodengang! Zou mijn Paulien hier zijn?!









PAULIEN!

Ze gebruiken haar als schild om te vluchten!

PAPA!

GRR!



Volgens de laatste signalen zijn ze in de buurt van de Dodengang, Porei!

We zijn er bijna!



Het is de week van de gekken! Nu weer een inspecteur die in zijn ondergoed rondloopt!

Zullen we versterking sturen, Porei?

Dat is geen slecht idee!



Hier staat de Fiat! We hebben ons goud terug!

Er komt een auto aan!

55



PAULIEN!

iiiiiiii!

PAPA!



VERTONGEN?

Wat doe jij hier?

Inspecteur Porei?!



Twee bandieten ontvoeren mijn Paulien, inspecteur!



KOM NIET DICHTERBIJ OF ZE GAAT ERAAN!



AWAWAWW!

56

Ze is erger dan die hond!
Ze bijt iedereen!

AWAWAW!



**PAULIEN! NEE! LEG
DAT PISTOOL NEER!**



Ik heb suiker in de benzinetank
gedaan net voor we naar
de Dodengang gingen.

Slim, Vertongen!



Paps! Paulien!



Die gangsters wilden mijn auto hebben.
Waarom weet ik niet.

PIOEPIOEPIO!

Ah! Daar zijn de
collega's! Ik stuur ze
achter die bandieten



PUT PUT PUT PUT PUT PUT...

Verrek! Dat wrak valt stil! Wat nu?



Het spel is uit, Jo en Pol Jumat!



Kijk! Hier was het ken om te doen, Vertongen!
Veertig kilo goud zat er in je auto verstopt!
Gelukkig was ik ze op het spoor!

Oei! Mijn reservewiel is weg!

Deze keer hebben we ze op heterdaad betrapt!
Ze vliegen voor vele jaren achter de tralies!

Euh... Wie betaalt
er mijn taxirit?



Dadelijk komt
mama aan, Paulien!



**OO! MIJN LIEVE SCHATTEN!
IK HEB JULLIE GEMIST!!**

Mama!

ARRIVÉ - AANKOM

59



Paulientje! Gezond en wel!



Is verder alles in orde, schotje?
Niets gebeurd?

Euh... nee... nee... We hebben
een fantastische vakantie
gehéid bij oma Boma.



Dat zie ik. Je hebt wat te lang in
de zon gezeten!

Opzij, opzij!



En wij gaan naar
huis! Heerlijk!

Wij vertrekken terug naar
Benidorm, een beetje zon pakken!

OMA!



EINDE

OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



In voorbereiding:



Su Standaard Uitgeverij

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

Consumentenadviesprijs: € 5,95

ISBN 978 90 02 24688 3



12/11

