

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE HARTELOZE HEIN



Wel? Is hij niet geweldig, die nieuwe waslijn?



Een eigen ontwerp. De draagkracht is geoptimaliseerd tot vier kilo textiel per strekkende meter!

Ingenieus!



Dat test ik meteen uit.



Is het een waslijn of een graslijn?



Miljaar!

Dat heb je met die grote kousen van je! Nog wat aanspannen...!



Bedankt! Je bent geweldig! Wat denk je van een lekkere pint?



O, wel, daar zeg ik geen nee tegen! Geef maar een...

Groot nieuws!

Jerom?



Rommeke nieuwe job bij afvalverwerkend bedrijf van Jan Boel in Heist-in-de-Put. Verpulveren afval tot recycleerbaar stof met nieuw perssysteem.

Laat me raden, dat systeem ben jij, zeker?



Ja. Kreeg aandelen in ruil. Ga nu werken. Driedubbele shift. Slordige 24 uur!



Oei! Je hebt toch een lunchpakket mee?

Denk het wel. Drie ton boterhammen in brooddoos. En reep chocolade.





Zo te zien heeft hij ze belegd met zijn beroemde vissla.



Ha! Verpulveren kan hij wel! Maar waslijnen ophangen, daar ben ik beter in! Nietwaar, Sidonia?



O, ja, die pint! Wat wou je ook alweer?

Wel, geef mij maar een heerlijke...



Tante! Suske heeft een padelbaan gehuurd, maar ik vind mijn padelschoenen nergens.



Hier, Wiske! Ze zaten in de schoenkast.

Huh? Wat een idee!



Padel? Puh! Voor doetjes! In onze tijd gingen we kogelstoten! Of speerwerpen! Jaja, zelfs worstelen!



En doe je dat nu nog, worstelen?

Enkel met zijn gewicht.



Kom, haast je! Mijn huurtijd gaat bijna in!

Jaja, ik kom!



Daar heb je hem... Het is tijd...



Wiske! Kom op! Groener wordt het niet!



SUSKE, PAS OP!!

?!?!

VROOAAARRR!



9



Dat scheelde geen haar! Alles oké?

Jaja, het gaat wel...



Niemand gewond...
Je hebt geluk gehad...

Ja, zo zou je het ook kunnen zien.



Bij alle mergpijpen!
Mislukt! Hoe is dat
mogelijk?!



Ik moet die
jongeling volgen!



Wat doen we? Werken we samen
wat aan onze techniek of...?

Ik vraag aan dat groepje of ik geen
twee speelpartners kan vinden...



Nu zal het lot van deze jongeman
voltrokken worden!

12

SKRRRAAAAAAAK!





Wie... wie bent u?
Wat doet u op mijn kamer?!



Mijn naam is Magere Hein en het is mijn taak om het leven van de mens te nemen wanneer diens tijd gekomen is! En jouw leven is afgelopen!

Maar... ik leef toch nog?!



Inderdaad! Ten onrechte! Reeds tweemaal liet ik de dood over jou varen en telkens werd deze voorkomen!



Zoiets is nog nooit eerder gebeurd! Nochtans is jouw sterven officieel bevolen door hogerhand! Je naam verscheen op het blad van mijn zeis!



Dus ik geef niet op tot jij het leven laat! Jij zult sterven! Vandaag nog!



Oww... ik voel me plots niet lekker... ik...



Aha! Driemaal is scheepsrecht. De dood zal zegeviere met een vreselijk virus! Die dappere wezentjes hebben mij de laatste jaren flink geholpen!



Wat was dat? Een flinke klap in de kamer van Suske! Met wat er vandaag al gebeurd is, vrees ik het ergste!



Hallo? Suske?

KLOP KLOP!



Geen antwoord en... Suske?!

Mijn naam is dokter Hubert Culose, specialist in dure behandelingen... Ik heb Suske onderzocht...



...en vond het coloravirus in zijn bloed. Zijn huidskleur wordt elke drie seconden anders!



En is er een behandeling?

Helaas! Zelfs geen dure. Het spijt me... Als hij alle kleuren uit het spectrum heeft gehad, zal hij sterven.



Suske! Nee!

Snik snik!

Snik! Hij lijkt wel een twijfelende kiezer tijdens de verkiezingen!



Dokter! Dokter! Er is net een gloednieuw medicijn aangekomen tegen het coloravirus!



Ineens een eerste en een tweede spuit, gevolgd door een booster!



TWEE MINUTEN LATER.

Kerngezond! Ongelofelijk!



Wat is hier toch aan de hand?!



ONDERTUSSEN, HEEL VER DAARVANDAAN...

♪ Aaaaaantwaááárpe, gij zè ga veur miijjj... ♪



Hé, wat kom jij hier doen?

Zeker niet naar jouw gezang luisteren, dat is duidelijk!





Er is iets vreemds aan de hand. Mijn pluimen worden weer witter!

Dat kan niet! Jij bent mijn zielenkraai op aarde! Ik mag hier net zolang rondspoken tot al je pluimen zwart zien.



Ja, en dat was bijna het geval! Maar sinds eergisteren worden mijn veren weer witter! En snel ook! Er is iets aan de hand!

Pft. Wat kan mij dat schelen? Ik hou van rondspoken! Dus hoe langer ik hier mag blijven, hoe beter!



Je begrijpt het niet! De reis naar het hiernamaals kan normaal gezien niet teruggedraaid worden tenzij... iemand in jouw plaats sterft!



Iemand in mijn plaats sterven? Nee, dat wil ik niet! Ik bespreek de zaak met een verantwoordelijke uit het hiernamaals!

Heb jij een smartphone?!



Dit is de nieuwste iPhantofoon! Spoken moeten meegaan met hun tijd!



Geen verbinding!



Even een betere plek opzoeken...



Een skelet op je kamer?!

Ja, het was Magere Hein!



Is dat de dieetversie van een gewone Hein?

Lach niet! Hij was écht!



Brrrr! Ik ben als de dood voor Magere Hein.

Kom, kom! Suske ijde van de koorts. Het was inbeelding!



Maar nee, ik zag hem zoals ik jullie zie! Vergeet niet dat ik al drie keer aan de dood ben ontsnapt!

Dat is allemaal toeval!
De enige echt bestaande
Hein is Albert.

Ik denk dat Lambik
gelijk heeft, kinderen.



Goed dan! Suske heeft alles
gedroomd! Kom, wij gaan een
gezelschapsspelletje spelen!



Nog steeds geen verbinding!

Jij gebruikt
dat toestel vast
niet vaak?



Dit is de eerste
keer. Waarom?

Amoras is een
middeleeuws eiland!
Hier staan geen
antennemasten.



Je hebt gelijk!
Bovendien heb ik
een speciale spookmast
nodig! En ik weet er
maar één staan...



Op het spookhoofdkwartier
van het Steen!

In Antwerpen?!
Da's een heel
eind vliegen!



Ben je zeker
dat we dit
moeten doen?

Natuurlijk! De dood weet jou
wonen, dus moeten we vluchten!
En op tante en Lambik kunnen we
niet rekenen. Die geloven ons niet.



Maar ze zullen
ongerust zijn.

Ik liet een briefje
voor hen achter.



We nemen Vitamitje!



Een lekker dikke chocoladewafel!

?!!



Netjes eten, hoor, schrokmobiël!

VROAP!



Van huis weggelopen? Dan kom ik in actie!



Allo? Politie! Onze kinderen zijn op de vlucht voor een zekere Magere Hein...



Wat? Een beschrijving? Hij is mager en heet Hein...



Ze zullen rondkijken... en wat doen wij?

Zoeken! Vort! Haal de jeep terwijl ik de kinderen tracht te bereiken!



LATER...

We zijn er! En maar goed ook, Vitamitie heeft honger!

Wat is dit voor een plek?



Een oude camping! Werd jaren geleden gesloten toen men ontdekte dat ze zonevreemd was.



We duiken onder in deze stacaravan van een kennis. Toen ik jou nog niet kende, mochten we hier wel eens op vakantie komen!

Nog vóór Amoras? Da's lang geleden!



Hij bewaarde de sleutel in de brievenbus... Ja! Bingo!



Even proberen... Verhip! Dat slot is verroest!



Wringen uit alle macht!









Wat doe jij hier?!



Jou stoppen! Die jongen en dat meisje zijn onschuldig en dat weet je!

Suske moet sterven!



Maar het mislukt de hele tijd! Dus is er iets mis en grijp ik in om zijn leven te redden!

Waarom? Wie ben jij dan wel?!



Mollige Mita! Brenger en beschermer van leven! De tegenpool van Magere Hein.

En moeial eersteklas! Ik kreeg opdracht de ziel van Suske te komen halen!



Als er een fout is gemaakt, moet jij die eerst in het Voormaals gaan zoeken.

Ben je gek?! Er is oorlog en ik verwacht een aardbeving! Ik heb geen tijd om te gaan snollen in de administratie van hogerhand!



Je vergeet dat ik na vier mislukte pogingen een ziel naar keuze mag nemen om de orde te herstellen! Hier gaan we!



Is dat zo?

Helaas...



Levensdraad van Suske... verschijn!



Kleine tip... zonder zeis kan Hein niet snijden.

?!



Hier met dat ding!

??



Halt! Blijf hier, vermaledijid kind!



Oei! Vitamitje is helemaal leeg! Dat wordt lopen!



Ik krijg haar snel te pakken met mijn lange stekken!

Moedig meisje!
Maar ooit haalt
de dood haar in!

Zolang ze die zeis uit
zijn handen kan houden,
blijf ik leven! Misschien
kun jij ondertussen in
dat Voormaals die
fout gaan zoeken!

Helaas... Ik ben de geest
van het leven en heb geen
zeggenschap over de dood.

Dan kijk ik
het zelf na!

Nee! Levende mensen mogen het Voormaals
niet binnen! Je zou het niet overleven!

Ik moet het proberen!

Goed. Ga naar de Mortsbitelei 53
in de stad en bel daar vier en een
half maal aan.

Maar haast je! Want als
Hein beseft dat je in het
Voormaals zit, neemt hij
een leven naar keuze! En
uit wraak kiest hij dan
voor iemand van wie je
veel houdt!

Wiske?! Dan moet ik snel zijn!

Hopelijk komt hij op tijd! Ik
moet nog een pasgetrouwd koppel
blij maken met een nieuwe baby!

Sorry, Vitamitje! Ik haal je later wel op!

Snel Wiske sturen dat ze die zeis
zo lang mogelijk uit de handen
van Hein moet houden!

Wat een
vermoeiende vlucht!

Vind je?
Valt goed mee.

Natuurlijk! Jij zit de
hele tijd op mijn rug!

Wat kan ik eraan
doen dat kraaien geen
trekvoegels zijn?

Je mag
ook duwen!

Wij zijn ook
geen duwvogels!









Vlugger! De dood zit mij achterna!



Wat? Die magere flappermans op die step?!



Ja! En hij stept als een pro!
Ontwikt alle hindernissen!
Ik gooide de grootste spullen uit
die vrachtwagen voor zijn wielen!



Dat is het 'm juist! Steppers
struikelen altijd over
belachelijk kleine dingen!



Haha! Deze step is snel! Ik haal hen in!



KETS!



KRAK!



Ik had het moeten weten! Het ziekenhuis
ligt vol steppers! Ik heb er zelfs al
naar het hiernamaals moeten sturen.



Nu begrijp ik waarom dit een
'deel'-step heet. Mijn schedel
is in twee delen.



Gelukkig heb ik altijd
een tube lijm bij me.



Eventjes aandrukken...



En weer achter mijn zeis aan...
maar zonder mijzelve te vermoeien.
Ik wacht haar thuis op...



Dit is de zeis van Magere Hein!
Als hij er mee zwaait, sterft er iemand!



Als jij niet oppast ook!



Wat een fantasie!
Die Hein is gewoon een of andere gek en die zeis komt uit een tuincentrum!



Suske is anders wel verdwenen!
Natuurlijk! Hij gaat in het Voormaals die vergissing herstellen! Geloof me dan toch!



Rustig maar! Ik verstop die zeis, maar dan beloof jij wat te rusten.

Goed...



Ik rijd ondertussen terug naar die camping. Misschien vind ik daar een spoor dat naar Suske leidt.



Mortsubitelei 53. Dat ziet er mij onbewoond uit...



Nu vier en een half keer bellen...

TRING
TRING
TRING
TRING
TRI...



Niemand? De deur gaat vanzelf open...

KRRRIIEEEP...



Hallo?... Is daar iemand?



BWAM! ?!!



Wat een sombere gang... Hij lijkt wel eindeloos...

Maar er ligt wél een chique rode loper op de vloer!



Huh?! Een sprekende kraai?!

Goedemiddag, Suske! Kra!

Hoe... hoe
ken jij mij?

Ik ben jouw zielenkraai! Alle mensen
hebben er één. Alleen zijn we normaal
gezien onzichtbaar. Je kunt ons enkel zien
als je overlijdt of als je een spook bent.

Wat?! Ben ik
dan dood?

Nee, jij kunt mij zien omdat je
nu in het zielenhuis bent! Kra!

En ik heb een
witte zielenkraai?

Alle zielenkraaien van de mens zijn
wit in het begin van hun leven!

Maar naarmate dat leven
vordert, krijgen ze steeds
meer zwarte pluimen bij.

Op het einde van een mensenleven
zijn ze volledig zwart en vliegen ze
weg van hun eigenaars...

...dan worden ze zichtbaar en mengen ze
zich met de andere kraaien! Kraa!!

Vandaar dat je zulke grote
moorden* kraaien ziet.
Allemaal zielen van
gestorven mensen!

Jij bent hier om je leven
te redden, is het niet?

Ja, dat is zo!
Ik moet naar
het Voormaals.

Da's op het einde van de gang!

Slik... Wel erg donker... maar veel
keuze heb ik niet... Ik moet erheen!

73

74

75

76





Daar moet de fout gemaakt zijn!
Ik ga erheen en...

STOP!



Levende wezens zijn absoluut niet welkom in het Voormaals!
Kra! Als ze je pakken, vlieg je meteen naar het hiernamaals!

Dus... dan sterf ik?



Juist! Je moet je zaak ongemerkt onderzoeken!

Ongemerkt?...
Dus onzichtbaar...
Wacht eens?...



Het werkt!
Die wolken zijn lekker dik!

Je was altijd al een wolk van een kind!
Haha! Kra!



Ik stel voor dat we vanaf nu niet meer spreken, enkel nog denken!

Hoe begrijpen we elkaar dan?



Ik ben je ziel!
Wij kunnen elkaars gedachten lezen! Kra!

Wel heb je ooit!
Da's handig!



En nu naar binnen!

Niet te luid denken, Suske!



Dat vehikel staat voor hun deur.
Ze zijn er. Nu mijn zels terugvinden...



Daar heb je hem... brrr... Ziet er inderdaad echt uit als Magere Hein...



Wiske, word wakker! Die Hein is hier!

Ik dacht het wel! Als hij zijn zels te pakken krijgt, gaat Suske eraan!



Alles is donker... Zij slapen...

Snel! Maak Lambik wakker!
Ik haal de jeep!



GRRRRRRZZZZ!!

Je moet niet zoeken waar hij is.



Roepen helpt niet. Ik raak met geen geweld boven dat gesnurk uit.

**GRRRR
ZZZZ!!**



?!!



Sta op, Magere
Hein is hier. We
moeten vluchten!

Voor die
ingebeelde vijand?
Geen denken aan.



De deur is op slot, maar gelukkig
heb ik een magisch sleutelbeen!



Jouw inbeelding probeert
anders wel in te breken!
Hij prutst aan de voordeur!

Laat mij maar! Ik
vloer die magere slungel
in een oogwenk!



Waar is mijn zeis?!



Halt! Stop dat
theater! Trek die
belachelijke pij uit!



Goed dan...

AAAAAAHH?!!



Miljaar! Dat is
écht de dood!

Eindelijk!



Tante is daar! Vlug!





Van dat begrafenismaal
van gisteren!



En doen we nu vroem-vroem?



Die gaat hard!



This is your captain speaking... We are euh...
dichter bij coming to our dinges... bestemming!



Daar! Het mooiste
uitzicht ter wereld!

Wat? Een
vrouwjeskraai?



Neeje! De skyline van...
AANTWAARPEUH...!



Verhip! Daar heb je Hein!
Met Vitamitje nog wel!



Wat?! Dat karretje heult
met de vijand?!

Vitamitje rijdt met
iedereen die hem
te eten geeft!



Ik moet flink gas geven!
Dat kleine mormel is snel!



We moeten die zeis vernietigen! Dan kan hij
Suske niet naar het hiernamaals sturen!

Hoe dan wel?!



We rijden naar dat afvalverwerkend bedrijf
waar Jerom werkt in Heist-in-de-Put!
Hij kan de zeis verpulveren!

Top! Doen!



Wie zijn dat allemaal?

Dat zijn overleden mensen. Ze komen eerst in het Voormaals terecht waar iemand nakijkt of ze wel braaf zijn geweest tijdens hun leven.



Naam en doodsoorzaak?

Hendrik Verlinden.
Van de trap gevallen.



Hmm... Even kijken...
Gehuwd, drie kinderen...
postbode... Oké, je kunt door!



Als alles oké is, mogen ze
het hiernamaals betreden.



Ruud Bagger,
verkeersongeval...

Juist! Je had je gordel niet
om... Ik zou zeggen, volgende
keer voorzichtiger, maar
het is te laat. Doorlopen!



Van een berg
gevallen?

Nee, gestikt in
een koekje.



Soms, als de overledene zich niet goed
heeft gedragen tijdens zijn leven
moet hij eerst een werkstraf uitzitten
in het administratief centrum!



Dat is dat grote gebouw!
Daar wordt bepaald wie
er moet sterven...

Dus daar kunnen we
zien wat er fout ging bij
mij! Ik ga naar binnen!



Voorzichtig. Als die bewakers je ontdekken,
ga je naar het hiernamaals.









Hein haalt ons in! Hij heeft ons!



Nog niet! Ik heb een idee!

Wat ben je van plan?



Rijd die weg in naar Zwevegem!



We zijn er! Eindelijk!



En nu telefoneren!

Ja! Ik heb verbinding!



...Er zijn nog veertien miljoen vijfhonderdtweeënzestig wachtenden vóór u...

Wablijf?



Niks aan te doen...
Wachten maar.

...Er zijn nog veertien miljoen vijfhonderdeéénenzestig wachtenden vóór u...



Ik hoor wat! Daar is iemand!
Vlug terug in de wolk!



Savantas!!!



O, dàs die geschifte geleerde die de wereld wilde veroveren.*
We schakelden hem toen uit.

Hij is dus een gestrafte ziel!
Verbaast me niks.



Warm vandaag!
Even wat verkoeling...



Wie we daar hebben!

BRRRRR!





Ik vond het al zo vreemd,
een wolk met voeten!

Laat me los!



Wat doe jij hier?
Wie dood is, moet
naar het hiernamaals...



Laat Suske gaan!

Een zielenkraai?!



Dus jij bent
niét dood?!

Neel! Ik kom die fout
in verband met mijn
dood rechtzetten!
Jouw werk, zeker?



Ja, leuk hé! Een geniaal
wraakplan, al zeg ik het zelf!



Eergisteren kreeg ik een bijzondere
opdracht. Soms stuurt men zielen terug naar
de aarde als straf voor de misdrijven die
ze tijdens hun leven begingen. Die moeten
dan daar blijven rondwalen als spook.



Soms krijgt zo iemand gratie
en mag zijn ziel toch nog
naar het hiernamaals.



Maar bij het lezen van de naam
die gratie kreeg, ging er een belletje
rinkelen...



Sus Antigoon! Jouw verre voorvader!
En toen kreeg ik een geweldig wraakplan!
Ik nam mijn magische pen en...



Jij hebt die naam aangepast?!



Ja! En nu denkt ouwe
gekke Hein dat hij jou
moet halen! Hahahaa!
Is dat niet hilarisch?!

En wij dachten dat jij
goedaardig geworden
was na je dood!



Pfft! Dat deed ik maar om
mijn hemel te verdienen!
Maar ze hadden me door en
lieten me als straf jarenlang
dossiers verwerken!

Maar nu is mijn wraak compleet! Hahahaha!

Nee, want ik leef nog!

O, da's bijzaak!
Ik bel de bewakers! Die nemen ogenblikkelijk je ziel en sturen je naar het hiernamaals!

En jij denkt dat ik jou zomaar laat begaan?!

Hahaaa! Ik win!

Jij komt hier nooit meer weg!

Even de bewaking bellen...

Kra! Je beseft toch dat Suske levend veel méér voor je kan betekenen?

Zwijg, stuk pluimvee! Ik wacht op verbinding.

Alleen levenden kunnen de voordeur van het zielenhuis openen.

Je kunt met ons mee terug naar de aarde!

En dan?! Wat kan mij dat schelen?!

Bewaking Voormaals?

Euh... Een prettige dag voor u, mevrouw.

Dat klinkt inderdaad zeer interessant!

Jij smokkelt ons het administratief centrum uit en daarna nemen wij jou mee naar de aarde!

Savantas weer loslaten in de wereld van de levenden?! Ben je gek?

Ga jij liever naar het hiernamaals!

121

122

123

124

Goed! Maar alleen als ik dit formulier mag meenemen zodat Magere Hein ziet dat het een vergissing was!



Jaja! Kom, trek die wolk weer aan en volg mij!



Dat gaat niet! Je hebt ze aan flarden geblazen!



Oké! Deze doos verwerkte dossiers komt van pas!



Oud papier eruit...



Jullie erin!



Pffft! Jullie zijn zwaar!



De sukkel! Eenmaal op aarde maak ik als spook het leven van Suske en Wiske zuur!



Wiske! Hein haalt ons in! Had jij nu geen geweldig idee?!

Jaja! Beetje geduld!



Halt! Nu heb ik jullie! Ik zal...



Hé, wat moet dat?! Bij alle zielen! Stop!



We zijn ervan af!
Geniaal!

Ik weet dat de ijskar hier rond deze tijd
voorbijkomt! Vitamitje is dol op ijs!



En nu naar Heist-in-de-Put! Het is vlakbij!



...Klik... Met de dienst
zielenadministratie? ...
Hallo? Is daar iemand?

?!
ZZZZ



Hé, Sus! Wakker worden!

Auw!



Hallo?! Sus Antigoon hier!

Ik luister...



Verrek! Een bewaker!



Savantas! Waarom belde jij naar
de bewakingsdienst? Is er wat?

Euh... Neenee...
Alles in orde!



Waar ga jij met die doos naartoe?

Euh...



Ai! Het gaat mis!
Savantas weet niet
wat te zeggen! Doe iets!



Wij zijn oud papier! Wij gaan
naar de papiercontainer!



Oud papier dat
kan praten? Moet
ik dat geloven?

Ja, want dat
zou beter zijn
voor je tenen.









Oh nee! Het tapijt komt verder los!
Lopen! Of we storten zelf in de diepte!



Vlugger!



Het huis verschijnt! We zijn er bijna!



Ja! Daar is de deur!

Open ze! Vlug!



De deur gaat niet open!
We zitten vast!



De deur herkent je niet als levende mens.
Je ziel moet op je schouder zitten!



Ja!

Eindelijk!



BAM!



Oef! We zijn heelhuids buiten geraakt!

Jahaal! Zeg dat wel! Ik ben vrij!



Oh nee, mijn kraai is achtergebleven!

Maar nee! Je bent weer in de wereld der levenden.
Dan is die onzichtbaar.

Dank je wel voor de hulp, kraaitje! Waar je ook bent! En dat we nog lang samen mogen blijven!



Maar dan moet ik eerst op zoek naar Magere Hein om hem dat blad te tonen! Hopelijk heeft hij de levensdraad van Wiske nog niet doorgesneden!

Ja, vlug maar! Tot ziens!



Hahaa! Hij gaat zijn ongeluk tegemoet! Want als de dood Wiske niet wegstuurt naar het hiernamaals, doet Hein dat met zijn voorvader Sus Antigoon! Win-winsituatie voor mij!



Ik zal Suske ongemerkt volgen en genieten van mijn ideale wraakplan!



WAT LATER BIJ SIDONIA THUIS...

Niemand thuis?...



Hier zit ik dan... Hoe vind ik mijn vrienden nu terug?!



Ja! Daar is Suske!



Goed! Wacht hier op mij!



Dag mooie jongen!

Over-over-over-grootvader?!



Sus?! Wat doe jij hier?!

Jou redden van de dood, natuurlijk! Ik neem je mee naar Amoras en...



Nee! Hein dreigt ermee Wiske mee te nemen! Ik moet hen vinden!



Goed! Dan zoeken we hen samen. Maar ik hoop dat je weet wat je doet!

Ja, dat leg ik je onderweg wel uit.



We zijn er! Net op tijd,
ik zit zonder benzine!



De werkmannen zullen ons tegenhouden!



Dan zal ik snel
moeten zijn...



...om die zeis in die
vuilnispers te gooien!



Er klimt een meisje op de vuilnispers?



Dan moet ik uit mijn kraan
naar beneden komen, haar
tegenhouden en van het terrein
verwijderen!



Te vermoeiend. Dat de opzichter
beneden het maar doet.



MAAR DE OPZICHTER...



Hij rijdt naar dat bedrijf!







Suske is gered.



?!

Dat denk je maar!



Put weer vol. Rommeke nog maar eens duwen! Saaije job.



Hopelijk snel break.



Hebbes!



Ze willen mij hier verpulveren!

SKKRRRAAKSS!



AAARGH!

SKRAABRANK!



Hein wordt mee geplet!

KRRAAKSS!



Bijna dicht. Klein duwtje en klaar.



Humpf! Vreemd! Krijg pers niet dicht!



?!



HMPFFF!!!

Die Hein is supersterk!
Sterker dan Jerom?!



Wil niet lukken. Eindelijk pauze.
Rommeke blijkbaar slapte. Ben
toe aan stevig boterhammetje!



Alles is verloren! Hij heeft de zeis gered!



Je kan de dood niet vernietigen!
Ik moet en zal een leven nemen en
het evenwicht herstellen!



En nu Suske hier niet is,
kies ik voor een van jullie!



Jij hebt me het meeste dwarsgezeten!!



Laat dat of ik...



Te laat!



Levensdraad... verschijn!



Waarom gebeurt
er niets?!



Maar... die zeis...
dit is geschilderd karton!



Waar is mijn
echte zeis?!







Kijk, Heintje! Ik maak het je makkelijk!
Hier heb je de ouwe Antigoon!



Nee! Niet doen! Ik ben bang
voor het hiernamaals!

Niet nodig, Sus. Bovendien
heb je geen keuze...



Ik weet het... maar ik ga
Amoras zo missen... En mijn
achterkleinkind Suske...

Ik jou
ook...



Wat een huilebalken!
Hahaha! Beste wraak ooit!



Scheer je weg! Of moet ik de
stofzuiger nog eens halen?!



*ALWEER 'DE SPRIETATOOM'

Het is al goed! Ik ben ermee weg!
Maar ik zeg jullie geen vaarwel!
We zien elkaar terug voor
verdere pesterijen! Hahaha!



Wat een mooie dag! Mijn wolk
volgt hen zodat ik af en toe
pestand toe kan slaan!



EROM WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT EN
ONZE VRIENDEN GAAN SAMEN TE VOET WEER
NAAR HUIS OM DE ZEIS OP TE PIKKEN...

Arme Sus... door mezelf te redden
stuur ik hem naar het hiernamaals.



Het is niet jouw schuld...
Wil je mijn zakdoek?

Nee, ik heb er zelf een...



?!
?



Hé! Wat krijg jij nu?!

Kom mee! Ik heb
je eventjes nodig!



ENMAAL
THUIS HAALT
SIDONIA DE
ZEIS UIT HAAR
VERSTOPPLAATS.



Wat?! Dus mijn zeis was de hele tijd hier in de tuin? Slim gezien!



Eindelijk! Mijn ouwe
getrouwe zeis!



En nu aan het werk!



Waar zijn Suske en Wiske?...

Achtergebleven...
Ik vrees dat
Suske het niet
kan aanzien...



Ik begrijp het...
Doe ze de groeten...
Snij mijn levensdraad
maar door, Hein.

Een levensdraad heb
je al lang niet meer,
Sus... Dat is een
spookdraad geworden!
Verschijn...!



Je dagen op aarde zijn geteld!
Welkom in het hiernamaals!



HUH?!

ZIP



WAT NU WEER?! Kan ik mijn
job nu nooit meer doen op een
normale manier?!



Toch wel, Hein! Maar er
is weer iets veranderd op
het formulier!



Inderdaad...?!



Maar voor zoiets heb je
een magische pen nodig!
Hoe kan dat dan?!



O, ik heb daarstraks iets afgenomen van Savantas.

En ik moest me bukken om te dienen als bureaublad.



Een onleesbare opdracht! Hoe raakt dit probleem nu ooit opgelost?!



Zei jij daarstraks niet dat je in zo'n geval een ziel naar keuze mocht nemen?

Ja! Maar wie dan?



Dat ligt voor de hand!



Ahum...



Hein? Wat doe jij hier?! Moet jij geen spookdraad doorsnijden?

Zéker! Verschijn...!!



NEE?!



AAAAAAHHHH!!



Ik zie dat alles weer in orde is?

Jazeker! En jij bent bedankt voor je hulp. Zonder jou was ik er geweest.



Graag gedaan! Dat is mijn job! Beschermers en brengers van leven! Laten we maar eens flink knuffelen!

?!



Brenger van leven?! Laat dat maar zo! Die twee zijn nog veel te jong om al mama en papa te spelen!



Ik ben altijd al het einde geweest.



EINDE

SUSKE EN WISKE

VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Op een niet zo mooie dag ontsnapt Suske een paar keer nipt aan de dood. Eerst doen onze vrienden het af als pech, maar als hij die avond thuis wordt opgewacht door Magere Hein, beseft hij dat er meer aan de hand is. Hein zegt dat de dagen van Suske geteld zijn. Zijn naam staat in het dodenboek en dus moet hij mee naar het hiernamaals. Vreemd genoeg slaagt Hein er niet in Suske te laten overlijden. Er is iets dat zijn magie in de weg zit. Voor Suske zit er niets anders op dan als levende ziel naar het hiernamaals te reizen om ter plaatse te zien wat er aan de hand is. Dat is echter niet zonder gevaar. Bovendien beseffen ze niet dat als ze de fout vinden er iemand in de plaats van Suske moet sterven.

En dat blijkt een heel dierbare vriend te zijn.

ISBN 978 90 02 27645 3



9 789002 276453 >

STANDAARD UITGEVERIJ