



SAMSON & GERT

KERMIS OP STELTEN



8. KERMIS OP STELTEN

Tekeningen en stripbewerking :
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :
StudioSwerts Color



© D. Verbiest, G. Verhulst, SAMSON - Lic. BMC Belgium

ISBN 90-74936-09-1
NUGI 270



Dit is Octaaf De Bolle. Samson noemt hem meneer De Raaf. Hij woont in de straat van Samson en Gert en werkt in een warenhuis. Octaaf is ere-vicevoorzitter van turnclub De Spieren Los, een vereniging die hij zelf jaren geleden gesticht heeft.

Dit is de burgemeester van het dorp. Hij heet Modeste. Hij heeft een huishoudster, Marie en een secretaris, meneer Van Leemhuyzen.

Dit is Gert. Gert woont samen met Samson in hetzelfde huis. Gert heeft een vriendin. Ze heet Marlène. Voor haar doet Gert alles. Gert staat altijd paraat als Samson een probleem heeft.



Dit is Samson. Samson is een lief hondje dat kan praten. Hij is een tikkeltje naïef en begrijpt niet alle grote-mensen-woorden. Sommige woorden spreekt hij fout uit (*). Samson en Gert zijn dikke vrienden. Samson heeft ook een vriendinnetje. Zij heet Bobientje.

Dit is Albert Vermeersch. Het liefst van al wil hij een beroemd operazanger worden. Daarom laat hij zich liever Alberto Vermicelli noemen omdat dat mooier klinkt. Samson noemt hem meneer Spaghetti. Alberto is kapper. Hij woont samen met zijn mama.

(*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vetjes** gedrukt.



DE KONING VAN BOEMBOERLA

Het is rustig in het dorp van Samson en Gert. Dat komt omdat iedereen naar Dolbeek is. Daar is vandaag de koning op bezoek. Iedereen...



En... ook Samson en Gert zijn naar de koning gaan kijken.



Ik vind het wel vreemd dat we de burgemeester niet gezien hebben in Dolbeek.

Gaan we meneer de burgemeester een verzoekje brengen, Gertje?



Een bezoekje!

Als ze op het gemeentehuis zijn...



Zeg, wat is er hier aan de hand?

BEUHEUHEU!

Zo heeft hij al 2 emmers volgehuild.

Maar... waarom heeft de burgemeester zoveel verdriet?



Ik ben een prutsburgemeester. In mijn dorp gebeurt nooit iets. Ik poets het gemeentehuis terwijl 5 kilometer verder de koning op bezoek is...



En hier in mijn dorp komt nooit een koning op bezoek!...



Kom, burgemeester... het is beter dat je nu naar bed gaat.



Hier... warme melk met honing! Slaap lekker... morgen ben je alles weer vergeten!



Dank u, Marie... Snif!

Kunnen wij de burgemeester weer gelukkig maken, Gertje?



Ik weet het niet goed, Samson...

Kunnen wij aan de koning niet vragen om naar hier te komen, Gertje?

Nee, dat lukt nooit, Samson!...



Luister! Meneer Spaghetti is aan het zingen... Dat klinkt wel raar, hé Gertje?

Mmmm... kom, we gaan eens kijken!...





Die avond schrijven Sameon, Gert en Alberto een brief van de koning van Boemboeria aan de burgemeester...

Kijk! Ik schrijf met witte inkt op zwart papier. Zo lijkt die brief heel speciaal.

Schrijf op... Geachte burgemeester... zoals ieder jaar gaat de koning van Boemboeria weer op reis. Punt.

Dit jaar wil hij uw dorp bezoeken... Hij zal met de trein aankomen...

Zorg voor veel lekkers... met edele groeten... komma... de koning van Boemboeria!

Ik zal een speciale postzegel uit mijn verzameling nemen om op de brief te kleven.

En dan kleven we er nog een kroontje bij uit mijn verzameling sigarenbandjes.

Ongelooflijk! Het is alsof deze brief echt uit het verre Afrika komt!

Wij gaan die brief vanavond nog in de bus van het gemeentehuis stoppen.

Even later...

G...Gertje, ik ben een beetje bang in het donker.

Ik ben bij je, Samson. Kom! We zijn er bijna!

BEUHEUHEUHEU

WAAH! GERTJE... SPOKEN!

BEUHOEDEDEUHEU

Maar nee, Samson. Dat is de burgemeester... hij heeft nog altijd verdriet.

Gaan we hem dan troosten, Gertje?

BEUHEUHEU

Nee! Hij mag niet weten dat we hier zijn. Deze brief zal hem morgen helemaal opbeuren!

Kom, we gaan slapen. We hebben morgen veel te doen.

De volgende dag...

Wat is dat ?! Een zwarte brief...

VAN EEN KONING !

5A



Burgemeester ! Kijk ! Een brief van een koning voor jou !

Een brief van de koning van Boemboeria ?!

Dat zal wel heel ver van hier zijn !...

JOEPIE ! Hij zal vandaag aankomen met de trein !



WAAW ! Een echte koning op bezoek ! Vlug Van Leemhuyzen waarschuwen !

Van Leemhuyzen ? We krijgen een koning op bezoek. Zorg jij voor de fanfare en een limousine ! Wanneer ?

VANDAAG ! ... Straks dus !

WAT ?

Komaan ! Begin eraan !



Burgemeester... ik heb het bad laten vollopen !

Je bent een engel, Marie !

Ik denk dat u iets vergeten bent, burgemeester.

5B



's Middags wacht de burgemeester met zijn gevolg aan het station op de koning van Boemboerla.

Als Albert nu maar geen domme dingen doet...

Zoals afgesproken staat Alberto aan de andere kant van het spoor, verkleed als de koning van Boemboerla!

Ah... nu is het aan mij!

Langs deze deur naar binnen en dan dadelijk...

DAG BURGEMEESTER I...

Hé?!... Heb jij een treinkaartje?

HUH!?

Weet jij wel wie dit is? Dit is de koning van Boemboerla! En koningen rijden gratis!

Hoe kan dat nu?! Die zat toch niet op de trein toen we vertrokken?...

Pff...

Majesteit, het is een grote eer voor mij om u in ons dorp te ontvangen. We beginnen met een welkomstlied.

Waar is Vermeersch?







Wat is er, majesteit?

Mmm... wat een lekkere taart!

KLAP! KLAP!

BRAVO!



Hallo! Kunnen jullie deze taart even hier geven?

WAAAT?



Die taart is voor de koning van Boemboerla. Daaaag!

M...maar, dat is onze bruidstaart?!



Vind je niet dat de koning overdrijft, burgemeester?

Hij is onze gast, Gert!



STOOOOP!

Wat nu weer?



Ik zou graag cadeau's kopen voor mijn mama in Boemboerla.

Ik zal jouw komst aankondigen, majesteit!



Hier is ...**DE KONING VAN BOEMBOERLA!**

Hallooo!



Wat later...

Zeg burgemeester, van mij mag die koning hier elke dag inkopen doen!

TING! TING! TING! TING! TING! ENZ...









ALBERT ?!!!

TOOO DE VIJFDE !



Bedrieger !

Oei, de
schmink is van
mijn gezicht !



Bedrieger !
Valse koning !

Euh...
daaaag...



WAAAT ? Hier blijven, jij !!!

**MAMAAA !
HEEELP !**



Gert probeert intussen alles aan
de burgemeester uit te leggen.

Ik wou u alleen maar helpen,
burgemeester...



Om zijn schulden af te betalen moet Alberto een
heleboel gratis knipbeurten geven...



Een paar dagen
later moeten
Samsaon en Gert
dringend bij de
burgemeester
komen. Hij heeft
groot nieuws...



Wel, wat is het nieuws,
burgemeester ?

EEN ZWEMBAD !



**WAAAW !
Tof zeg !**

Ja... en het is geen ge-
woon zwembad, maar een
overdekt zwembad met
springplank...



... voor mijn
goudvissen !



145



Vanavond wordt in het dorp van Samson en Gert de jaarlijkse kermis geopend. Rond de middag hebben de foorkramers alle wagens en molens opgesteld...



Ah, burgemeester... Kijk, wij zijn al klaar!

Oooh, meneer Follet! Wat ben ik blij dat jullie er weer zijn!



Ik heb een idee! Ik nodig jullie vanmiddag uit voor een etentje in de Vergulde Fazant.



Dat is erg vriendelijk, meneer de burgemeester... maar, dat kan niet!



Kom kom... ik betaal wel, hoor!
Nee, het probleem is dat we de kermis niet onbewaakt kunnen achterlaten.



Oh, als het dat maar is... Ik zal naar Samson en Gert bellen. Die zullen hier wel een oogje in het zeil houden.

Prima! Hier kan je telefoneren...



Hallo... Gert? De burgemeester hier. Zeg, kunnen jullie een tijdje op de kermis komen passen?...



Ik ga intussen met de foorkramers eten in de Vergulde Fazant.
Goed, burgemeester... We komen er zo aan.

















Maar... wanneer Sameon het knopje aanraakt gebeurt er iets...







Vlug ruimen Samson en Gert alles op. Net op tijd, want...

Hallo! We zijn terug!



Wel Gert... je ziet er zo moe uit?

Ja, op de kermis passen is een vermoeiende bezigheid!



Ik had aan Vermeersch en De Bolle moeten vragen om jullie te helpen...



Albert en Octaaf? Die kunnen geen kermis meer horen of zien l...

Ah nee? Dat is vreemd, anders zijn ze er altijd als de kippen bij als het kermis is.



Hier! Dat hebben jullie wel verdiend.

Waaah, Gertje! Daarmee kunnen we gratis op alle molentjes zitten.



Goed... Dan verklaar ik nu de kermis voor geopend!

Vooruit, jongens. Zet alles maar in gang!



Het is een fantastische avond. En Alberto en Octaaf? Die hebben voorlopig genoeg van de kermis.

Einde van dit verhaal. 12B



Die ochtend verwacht de burgemeester een bijzondere lading...

Eindelijk! Daar zijn de nieuwe dieren voor ons park!



Zet de diertjes maar in de gang. Deze namiddag laten we ze vrij in het park.

Hier is de rekening!...

Goed... Ik ga even naar de kluis! Dan krijg je dadelijk het geld.

Oooh!... Ons park zal er geweldig uitzien!



Ziezo... en nog wat drinkgeld voor jou!

Dank u, burgemeester!

Wij zetten de andere dieren ook in de gang?

Doe maar!

Ik zal Samson en Gert opbellen. Ze moeten er bij zijn als ik deze namiddag de dieren vrijlaat...



Even later wordt het laatste dier uitgeladen en in de gang gezet...

Pfff!... Dat is een zwaargewicht!



Zet maar neer!... Amai mijn rug!

En mijn armen zijn uitgerekt.



Nog een geluk dat hij geen olifant besteld heeft.



Hallo? Gert... De burgemeester hier... De dieren zijn net aangekomen.



Ja... twee zwanen, een mooie pauw...



... en een reiger!...



GROOOAAA



Wat is dat lawaai, burgemeester?

Oooh... dat was de reiger!...



Een reiger? ... Een tijger zeker?!



Ja... de reiger zal verkouden zijn!...



Burgemeester, wat was dat lawaai?

Ah, Marie, in de gang staan een paar dieren voor het park...

Wat? De gang is nog maar pas gedweild?...



Ja, dat was Marie! Dus, ik zei...



AAAAAAH!



Zeg, wat gebeurt daar
allemaal, burgemeester?

**HEEELP !!! ER
STAAT EEN TIJGER
IN DE GANG !**

Die Marie toch, ze kent niet eens
het verschil tussen een reiger
en een tijger!

Ah nee?! Heeft een reiger dan
klauwen, zulke tanden en een
gestreepte pels?

Sommige zeldzame
exemplaren misschien
wel, Marie.

Kom mee!... Kijk zelf maar eens!

Goed, goed... ik ga al!

Hallo?! Hallo burgemeester!...
Hallo? Daar gebeuren vreemde
dingen... Kom Samsom,
we gaan kijken.

**HEEELP ! MARIE !
EEN TIJGER !**

Dat had ik
toch gezegd!

Grrr!

Ai! De sleutel van de kluis!

Wacht... met deze bezem
krijg ik die sleutel
wel terug!

GRRROAAA!

KRAK!

Burgemeester! Mijn nieuwe
bezem... stuk!

En toch moet ik die
sleutel terug hebben!



Wat later...

HELP ! IK
WIL HIER UIT !

BURGEMEESTER !
WAT DOE JIJ
DAAR ?

?

?

HAHAHA !

Waarom
lach jij nu zo,
Gertje ?

Wel, Samson... De burgemeester wil een
grap uithalen. Hij wil ons doen geloven
dat hij een tijger is !

Is dat echt waar,
meneer de burge-
meester ?

Nee, dat is niet waar ! MAAR ER
LOOPT WEL EEN ECHTE TIJGER
ROND HIER IN HET DORP !

WAT ?

5A

Neem die sleutel daar en
maak die kooi open !

Zeg, waar is
Marie naartoe ?

Ik hoop dat die tijger
haar niet heeft
opgepeuzeld !

MARIE !

MARIE !

MEVROU
MARIE !

5B

Is die
tijger weg ?...

Marie, wat doe jij daar ? Ben je nu ook
al de schoorsteen aan het vegen ?

Nee... maar die tijger
zat achter mij aan !...

Burgemeester, jij hebt die tijger
in huis gehaald ! Zorg ervoor dat
hij zo snel mogelijk uit ons
dorp verdwijnt !

Dat komt in
orde, Marie !

Samson, Gert en de burgemeester trekken gewapend met een net en een spuitbus vol slaapgaz op tijgerjacht.







Prins... belooft me dat je eerst die tijger doodt!



Prinses... dat doe ik want mijn liefde voor jou is groot!



GROOOAAH!

IIIIII!

8A



Zeg, niet bang zijn! Ik ben het, Alberto!



Dit is het tijgerpak waarin ik Simbad speel!

Waaw! Precies echt... Onze voorstelling zal een groot succes zijn!



GROOOA!

Hé! Dat tijgerpak kan spreken!



Maar nee, dat is mijn maag die rammelt! Ik ga naar huis eten!



Mijn mama heeft hutsepot gemaakt en daarna is er rijstpap... mmm!



Repeteer maar verder! Ik kom straks wel terug!



Ik neem mijn tijgerpak mee... Dan kan ik het laten zien aan mijn mamaatje!



GRRRROOOM!



Amai! Mijn maag heeft nog nooit zo hard gerammelt!

8B

Intussen zetten Samson, Gert en de burgemeester hun tijgerjacht verder...

Gertje, die hijger kan zich wel goed verstoppen, hé!

Tijger, Samson... Kom, we gaan bij Albert eens kijken.

Dat is een goed idee, Gert... Ik hoop maar dat hem niets overkomen is.

Ik ga hier mijn kostuum aantrekken...

Ziezo... Mijn mamaatje zal nogal opkijken.

Joehoe! Mama... Kijk eens, ik heb mijn nieuw operakostuum aan!

WAAAH! Gertje! Ik heb de krijger gezien!

De tijger! Kom, haast je!... We mogen nu niet te laat komen!

ALBERT!

NEEEEE!

G... Gertje... Is meneer Spaghetti opgegeten?

Euh... Ik vrees van wel, Samson... Arme Albert!

WEJHEU! VERMEEEEEERSCH!

De burgemeester roept mij?! Ik ga hem eens verrassen met mijn nieuw kostuum!

GEERT! IK BEN BANG!

GROAAAAH!

AH, DAAR BEN JE! WACHT MAAR!



Dat is voor jou!

PROF!

Eindelijk! We hebben hem te pakken!

10A



Gertje, kunnen we die dikke buik niet opensnijden zoals bij Roodkapje? Dan komen meneer De Raaf en meneer Spaghetti terug!

Sprookjes zijn niet echt, Samson... Octaaf en Albert zien we nooit meer terug!

Kom, we dragen die tijger eerst naar zijn kooi... straks wordt hij terug wakker!

BOEHOE HOEHOE!



Als hij er niet is, kunnen we niet verder repeteren.

Dan zullen we eerst eten... Gilbert is frietjes gaan halen bij Fred Kroket.

Ah! Als je over eten praat, dan is hij er!

Kom, op je plaats! We repeteren eerst nog een beetje voor we eten.

GROOAAA!

Zeg Alberto!... Dat mag een beetje stiller, hé!

Even later is Gilbert daar...

FRIETJES!

?!

Zeg Alberto!... Gulzigaard! Jij hebt toch al gegeten?

Kom, weg hier!... Blijf van ons eten!

Maar... dat is Alberto niet?!
Da... dat is een echte tijger!!

GROOAAAAA

Intussen zit tijger Alberto opgesloten in de kooi.



Ik kan maar niet geloven dat onze twee vrienden daar in die buik zitten !..



Had ik die dieren voor het park niet besteld, dan was het misschien nooit gebeurd !

Kom... het is jouw schuld niet, burgemeester !



Zzz ? Hum ?!

Gertje ! Kijk, hij wordt wakker !



AH ! DUS JIJ HEBT ONZE VRIENDEN OCTAAF EN ALBERT OPGEPEUZELD !



ALBERTOOOO !



Zeg, wat doe ik hier in die kooi ?.. Jullie hebben mij opgesloten !

B... ben jij dan geen echte tijger ?



Nee, ik ben het, Alberto ! Ik speel Simbad de tijger in onze nieuwe opera !

M... maar Albert... dan leef jij nog ?



Ten eerste is 't Alberto en ten tweede ik leef, ja ! Is dat zo speciaal misschien ?



Je moest eens weten hoeveel we van je houden !

Ik moet weer wenen... Nu omdat ik blij ben ! Boehoehoe...



Maar Gertje, als meneer Spaghetti in de kooi zat, dan loopt de echte blijver hier nog ergens rond ?



De echte tijger ? Je hebt gelijk, Samson ! Die loopt hier nog rond... met Octaaf in zijn buik !

?!?













SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG !
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP
- 6 DE GOEDE-DADEN-MAN
- 7 DE KOMST VAN SINTERKLAAS
- 8 KERMIS OP STELTEN



ISBN 90-74936-09-1



9 789074 936095