

- HERGÉ -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

KUIFJE EN HET ZWARTE GOUD

الذَّهَبُ السَّوَدُ



CASTERMAN

- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE
KUIFJE EN
HET
ZWARTE GOUD

الذَّهَبُ السَّوَدُ



casterman

KUIFJE EN HET ZWARTE GOUD

الذَّهَبِ السَّوَدِ





De volgende morgen.

"De toestand is gespannen" ... "Komt er oorlog?" ... "Zijn we op alles voorbereid?" ... "Mobilisatie" ... "Het leger waakt" ... Dat ziet er niet al te best uit, zeg...



Hallo? ... Ja... Ha, dag kapitein! ... Hoe is 't? ... Nog nieuws? ...



Ik kreeg net een schrijven van het Ministerie van Zeemacht: "Kapitein Haddock dient onmiddellijk het bevel op zich te nemen over cargo Zus en zo (de naam moet geheim blijven) waar hij nadere instructies zal ontvangen" ... Nou... Om kort te gaan: ik ben gemobiliseerd... Nee, ik kan niet meer langskomen... Ik moet direct weg... Ja... Tot ziens...



Tot ziens, kapitein... En veel succes... Laten we hopen dat 't loos alarm is...



Hallo!

Hallo!... Hoe is 't ermee?



Hoe het ermee is? ... We hebben net een zonderling avontuur beleefd!

Ik zou nog verder willen gaan: ik... dat avontuur was... eh... zonderling!

Zo? ... Vertelt u eens. Maar ga toch zitten...



Nou, 't ging zo... We hadden net getankt. We reden heel kalm en toen deed onze motor zomaar opeens...



Nou zeg, 't lijkt wel een epidemie!



Inderdaad! ... Datzelfde is ons nou ook overkomen! ...

Ja, maar da's nog niet alles! ...



Even later ontplofte m'n aansteker, die ik bij dezelfde pomp had laten vullen, in m'n hand!

Dan zou 't de benzine zijn waar...



... Waar mee geknoeid is, ja! ... Dat dachten wij direct al... En als ermee geknoeid is, is dat gedaan door iemand die er belang bij heeft dat motoren ontploffen! ... Denk maar 'ns aan 't aloude politiesprekwoord: "Zoek uit wie van de misdaad profiteert".



Nou, wie profiteert er in deze zaak van de misdaad? ... Wie? ... Nou? ... Dan zal ik 't je wel zeggen! ... Garagebedrijf "Samoem"!



Meneer de directeur, ik zou graag uw mening horen over de situatie die ontstaan is door de slechte kwaliteit van de benzine...

Ach vriend, de toestand is rampzalig!...

Moet je zien!... In twee maanden is het verbruik met 65% gedaald!... En 't blijft nog dagelijks dalen!... Vanmorgen nog...

... hebben de luchtvaartmaatschappijen besloten hun vluchten op te schorten, omdat ze het gebruik van benzine te gevaarlijk achten!... De aandelen van de oliemaatschappijen zijn al gehalveerd!... Er zijn al boorputten gesloten!... Nogmaals: de toestand is rampzalig!...

Bovendien weet je ook wel hoe gespannen de internationale situatie is... Denk je 'ns in dat morgen de oorlog uitbreekt... Je ziet 't voor je... Dan is de zeemacht, de luchtmacht, het vervoer, de pantserwagens, kortom, het hele leger verlamd!...

En waar zou die plotselinge verandering in kwaliteit aan kunnen liggen?

Dat is de grote vraag!... De manier van winnen en raffineren is niet veranderd, dus we dachten eerst aan sabotage...

Dus hebben we monsters getrokken bij de pompen, de tanks en de tankers en die geanalyseerd... zonder enig resultaat!... We hebben toen besloten naar een middel te zoeken om benzine onontplofbaar te maken. Onze laboratoria werken dag en nacht aan de oplossing van dit probleem en ik...

BOEM

... Alweer een motor die ontploft!... Waar was ik?... O ja!... Het hoofd van m'n laboratorium heeft me verzekerd dat zijn onderzoek bijna voltooid is. Hij kan ieder ogenblik bellen dat 't hem gelukt is...

Dat is 'm. Ik weet 't zeker!... Mag ik even?...

Natuurlijk...

DRINGG
DRINGG

Hallo?... Hallo?... Ja... En, is 't gelukt?... Niet helemaal?... Ja... Ja, dat is heel jammer... Nou ja, 't is maar uitstel...

Wat?... Of u door moet gaan met uw onderzoek?... Maar natuurlijk! dat spreekt vanzelf!... Waarom vraagt u dat?...

Omdat u in dat geval de bouw van nieuwe laboratoria moet overwegen, meneer de directeur...

















De volgende dag...

Ha! da's beter, de storm is gaan liggen.



En?... Hoe is 't met 'm?

Nog steeds hetzelfde... Hij slaat wartaal uit...



Ha!... Hallo, hoe is 't ermee... sterwerk?... Best, en met u... salem... met... selkalk... ohol... lywood...

'k Hoef er niet op te rekenen dat ik van hem nog iets wijzer kan worden.



Een paar dagen later...

En dat is Khemkhâh.

Ja, en daar 'n motorbootje... Dat zal de politie wel zijn...



De bewaking is natuurlijk verscherpt, gezien de internationale situatie en de binnenlandse spanningen.



Militaire politie; we hebben opdracht uw schip te doorzoeken.

O?... Goed! Ga uw gang!...



Militaire politie; we komen uw hut doorzoeken.

Ga uw gang.



Militaire politie; maak uw koffers open.



Dus ze hadden niet gelogen: er is met die kapstak geknoeid!...





Deze documenten waren in de hut van de marconist verborgen, luitenant.

Geef maar hier!



Ha, ha!... Heel interessant: 'n zending wapens voor sjeik Bab El Ehr!...

Maar ik verzeker u, luitenant, dat...



Laat ons los!... Wij zijn van de politie! Hier krijg je last mee!...

Sterker nog: hier krijg je last mee!...



Cocaïne in hun bagage, luitenant!... En ze beweren dat ze van de politie zijn!...

Zo?...



We zijn misleid, luitenant!... 'n Agent van de Intelligence Service vertrouwd ons dat pakje toe; hij zei dat er geheime documenten in zaten.

En waar is dat heerschap gebleven?...



Hier aan boord, luitenant... 't Lijkt er alleen wel op dat hij opeens gek geworden is...

Zodat we van hem niets wijzer meer worden!... Niet gek, dat verhaal van jullie over 'n gek!... Maar ik ben ook niet gek!



Verdorie nog aan toe!... Heb ik alweer een vals spoor gevolgd!



Vooruit! breng die drie kerels aan boord! De geheime inlichtingdienst zal ze wel verhoren.

Maar...

Ik...



Wie zijn dat, die mensen daar?...

Twee handelaars in verdovende middelen. Maar die kleine daar was belast met een belangrijke opdracht voor Bab El Ehr!...



Goed zo!... Onze machtige sjeik zal je belonen zodra hij aan de macht is!... Ga nu maar!...



Bab El Ehr moet direct gewaarschuwd worden!...



En 's avonds...

Ik kom uit Khemkhâh, machtige sjeik. Daar hoorde ik dat de politie van de emir net een jonge roemi heeft gearresteerd.

Nou en?



Nou, een van de bewakers, die aan onze kant staat, vertelde me dat op de gevangene documenten zijn gevonden. Daaruit bleek dat hij u een belangrijke wapenzending kwam melden.

Dan moet die jonge roemi bevrijd worden en hierheen komen!



De volgende morgen...

Kom maar mee. Je wordt naar de centrale gevangenis overgebracht; daar word je verhoord door de geheime inlichtingendienst.



Ja, nú, Mohammed!... Vooruit! rijden!...



Daar is ie!



Vlug!



Intussen...

We hebben uw papieren gecontroleerd. Ze zijn in orde. U bent vrij.

Ha! Mooi! En onze vriend Kuifje?

Uw vriend!... Tja... Onderweg hierheen is hij door aanhangers van Bab El Ehr ontvoerd!

En zie die maar 'ns te vinden!... Ongrijpbaar zijn ze! Toen ze hun slag geslagen hadden zijn ze spoorloos verdwenen. En toch is er een beloning van 2.000 pond uitgelooft voor wie ons kan vertellen waar hun leider zich schuilhoudt!

Een beloning van 2.000 pond? Hoorden we dat goed?!... Binnen 'n week brengen we u die Bab El Air, aan handen en voeten gebonden!...

Goed! Mooi zo! Moge Allah uw gids zijn!

De volgende morgen...

Een beloning van 2.000 pond!...

Hier is de jonge roemi die door uw aanhangers bevrijd is, machtige sjeik.

Laat 'm binnenkomen!

Welkom, jonge vreemdeling!... En gezegend ben je dat je onze nobele zaak zo bent toegewijd!... En? wanneer komen die wapens?...

Welke wapens?...

Ja, hoor 'ns, je kwam me toch een zending wapens en munitie aankondigen?...

Ik?... Helemaal niet, machtige sjeik!...

Maar dan heb je tegen me gelogen, hondejong!

O nee, machtige sjeik, dat heb ik van een van z'n bewakers, dat zweer ik u.

Hij spreekt de waarheid, machtige sjeik. Er zijn inderdaad documenten in m'n hut gevonden... Maar die waren niet van mij... En ik weet ook niet wie ze daar verstopt heeft...

Allemaal een truc om erachter te komen waar ik me schuilhoud!... En jij dacht dat ik je weer zou laten gaan?... Zodat jij ons kunt gaan aangeven bij de politie van die infame Ben Kalizj Ezab?!... Nooit!... Jij blijft hier, als gevangene!...







Intussen...



Allah is groot!... Daar is de bron van Bir El Ambik...

Je hebt gelijk...



Water!... Eindelijk!... Ik sterf van de dorst!...



Vervloekt!... De bron staat droog!



Geen water meer!... We moeten verder!



De gevangene is uitgeput; hij is flauwgefallen!...

Nou, maak 'm maar los, dan laten we 'm hier!



Woeha!... Woeha!... Stelletje grote lafaards!...









Ze komen terugrennen... Ik vraag me af wat...



? BOEM



Sakkerloot! ze hebben de pijpleiding opgeblazen!



Die stem... Ik weet zeker dat ik 'm ken...

In 't zadel, vlug!... Er wordt zo alarm geslagen!...



Hé, wat is die daar nou nog aan 't doen?...



Ho! maar als ik 't goed zie is hij z'n stijgbeugel aan 't repareren... Als ik 't erop waag...



Rennen, Bobbie!... Nu gaat 't erom!...

Nou zeg?... Wat heb jij ineens?...



En Ahmed?... Waar blijft ie?...



Ha! daar heb je 'm al!... Doorrijden maar...



Intussen...

Hallo... Hallo... Hier pompstation nr. 12... We constateren hier dat de druk volledig is weggefallen... De pijpleiding moet ergens gesprongen zijn.. Stuur met spoed een hulp- ploeg...

Wat ik nu doe is de waanzin ten top, maar ja! 't is nu te laat om terug te krabbelen... Wie a zegt, moet ook b zeggen...

Hallo?... Hallo?... Pompstation nr. 11?... Hier controlestation nr. 1... Draai onmiddellijk de kranen dicht... De pijpleiding is gesprongen... Hulp- ploegen zijn al onderweg...



Hier gaan we uit elkaar... Dan raken ze ons spoor bijster... Alleen Ahmed gaat met mij mee...



Die stem... Waar heb ik die toch eerder gehoord? ...

Stop!...

Pas eventjes op mijn paard... Ik ben zo terug...



?

Dat gezicht!... Nu herken ik 'm!... Ja hoor... Dat is dr. Müller! (1)



Wat gaat hij nou doen?



Nou zeg, waar is ie gebleven?



Hè, hè! arme Ahmed, 'n spiegeltje is soms heel handig om te zien wat er achter je rug gebeurt... En ik hou niet van pottekijkers...



Donders nog aan toe!... Maar... dat is Ahmed niet... Dat is Kuifje!...



Kuifje!... Dat ik die hier weer tegen moet komen!... Zou hij iets vermoeden?... Zal ik wachten tot hij komt om 'm uit te horen?... Nee!... Dat heeft geen zin...



Ik zal 'm voor eens en altijd afleren zich met me te bemoeien...



Hé! wat is dat?... 't Lijkt wel... Nee, ik vergis me niet... Ja hoor... Dat lijkt wel een auto...



Daar, een jeep!... Donders nog aan toe! Zouden ze me nu al op 't spoor zijn?...



(1) zie De zwarte Rotsen.



Hoe bestaat 't dat ik die dr. Müller hier weer tegen het lijf loop?... En waarom heeft hij die pijpleiding laten springen?... En waarom heeft hij me gespaard, terwijl hij met me kon doen wat hij wilde?... Allemaal vragen waar ik nu geen antwoord op weet...



O! maar... Als ik me niet vergis... 'ns Even van dichterbij bekijken...



Ja hoor, bandesporen, Bobbie!... Is dat even geluk hebben!



O ja, misschien is 't wel een buslijn!...

'ns Even kijken... 't Lijken wel sporen van een jeep... Het zand en de steentjes zijn die kant op gespat, dus de auto reed de andere kant op... Vooruit, Bobbie!... Dan gaan wij ook die kant op...



... En dan houden we ons later wel met onze vriend dr. Müller bezig.



Intussen...

Dat klopt niet, Janssen!... We moeten toch érgens uitkomen, anders...



Gered, ouwe jongen!... Kijk eens!... Bandesporen...

Je hebt gelijk!... En ditmaal is 't geen fata morgana...



We hoeven die sporen maar te volgen en klaar is Kees!



En een uur later...

Kijk daar eens!... Nog 'n spoor... Er is nog een wagen zo gereden...



Geweldig dat we dit spoor gevonden hebben!

Ik zou nog verder willen gaan: 't is gewoonweg geweldig!



Een uur later...

Kijk 'ns... Er is nog 'n wagen bijgekomen!... We zitten op een hele drukke route...



Een paar uur later...

Alweer een!... Dat is de zevende al!...



We zitten vast en zeker heel dicht bij een grote stad en... Stop!... Wat is dat daar voor ons?...





Ja, daar heb je 'm al! We zitten er middenin!... En 't ergste is dat die wind de sporen uitwist!...



O! dat zand!... In m'n ogen... In m'n mond... We kunnen niet verder meer!... Er zit maar één ding op...



... Hier wachten tot de storm gaat liggen!...



Ssst!... Ik hoorde wat... Ja hoor... Motorgeronk!...



Dit is geen doen meer!... We moeten de voorruit opzetten en de kap vastmaken...



HALLO!



Pas op! niet loslaten, hoor!...

Rustig maar; ik heb 'm!



HALLO!



Vooruit, Bobbie!



Hou 'm vast!... Laat 'm niet glijpen!...



HALLO!



HALLO!





Nee, nou nog mooier! De bolhoed van een van de Janssens!... Hoe kan dat nou?... Zouden zij...



Janssen!...
Hallo!... Janssen!



Hallo! Janssen!... Ik ben 't, Kuifje!...



Lo... anssen... Kui... je...

?



Zeg, hoorde je dat?... Nee?... 't Leek wel of iemand daar onze naam riep!

Toe nou toch! weer 'n fata morgana, suferd!... Vlug, we gaan weer!...



De motor wordt weer gestart... Ze hebben me niet gehoord...



Hoi m'n geweer!... Een gewerschot: dat moeten ze horen!



PANG



Hoera!... Dit keer hebben ze me wel gehoord; ze zijn weer gestopt!



Hallo!... Janssen!...



Niks!... Aan deze kant zijn de banden heel... Toch weet ik zeker dat ik 'n knal hoorde...

Aan deze kant is er ook niets aan de hand!... Vooruit, rijden maar weer!...



HALLO!...
JANSSEN!...



... ANSSE...

?



'n Fata morgana, ouwe jongen!... Da's niet voor het eerst... Hoe kun je daar nou nog aandacht aan besteden?... Vooruit, we gaan weer!



Het geluid van de motor verdwijnt... 't is afgelopen... Ze zijn doorgereden...



We kunnen nu niets meer doen, Bobbie... We zijn verloren...

Nou, mooi is dat!...







Ja toch?... 't Is heel eenvoudig : als ik een contract met Skoil sluit, houden de aanslagen onmiddellijk op... Waarom zou ik professor Smith dan nog langer weigeren dat contract te tekenen?...

Ja, inderdaad, waarom?



Waarom?... Vreemd is dat, ik weet niet waarom ik je dit eigenlijk allemaal vertel... Ik ken je nauwelijks... Ik weet niet waarom, maar ik vertrouw je... En bovendien... Inch'Allah!... Ik teken dat contract niet omdat ik niets van professor Smith of zijn Skoil Petrol moet hebben.

Zo?...



Maar dat heeft allemaal niets meer met jouw verhaal te maken... Je was gebleven bij 't moment waarop die saboteurs de pijpleiding in brand hadden laten vliegen... En toen?

Toen kwamen ze terugrennen en sprongen in 't zadel... Ik zat nog altijd achter dat rotsblok. Opeens...



Heer!... Heer!...
Ach, heer!...

Wat is er?...
Waarom word ik gestoord?



Ach heer! heer! uw zoon!...

Vertel 'ns, Ali Ben Mahmoed, wat voor nieuwe grap heeft hij nu weer bedacht, dat lieve lammetje?



Ach, heer, de hemel gawe dat 't een grap was!... Uw zoon is verdwenen, heer!

Ha! ha! ha! ha!... Verdwenen!... Als je m'n zoon zou kennen, zou je net zo moeten lachen als ik!... Het grootste duiveltje dat je ooit gezien hebt!... Elke dag verzint hij weer nieuwe grappen... Kom maar 'ns mee, dan zul je 't zien...



Hij speelde in de tuin, heer!...

Ja, ja, Ali Ben Mahmoed, nu maar!



Kijk, dat autootje heb ik 'm drie dagen geleden voor z'n zesde verjaardag gegeven...



Abdallah!... Abdallah!... Waar ben je, schatje van me?



Abdallah!... Vooruit, kom tevoorschijn, suikerbestje van me...



Abdallah!... Hertje van me...



Abdallah!... Abdallah! waar zit je?...



Abdallah!... Kwajongen die je bent! Als je niet onmiddellijk tevoorschijn komt, zwaait er wat!



Neem me niet kwalijk, Hoogheid, maar heeft uw zoon iets blauws aan?



Iets blauws?...
Abdallah?... Nee!...
Waarom vraag je dat?...

Kijk, 'n stukje blauwe stof... Dat zat aan die tak daar vast... Aan de voet van die boom staan hele diepe voetstappen... Vast en zeker van iemand die tussen de takken verborgen zat en naar beneden gesprongen is...



Wie weet...
Ja... Maar...

Kijk 'ns naar het autootje van uw zoon... Dat is ruw opzij geduwd, zoals aan de bandesporen te zien is...



Maar hoor 'ns, ik begrijp 't niet... Waar stuur je op aan?



Ik durf haast niet te zeggen wat ik denk, Hoogheid... Ik vrees 't ergste... Maar komt u 'ns mee... We vinden vast nog wel andere aanwijzingen...



Kijk! ik wist 't wel!... Nog meer voetstappen...



En hier... En daar ook... Kijk, sporen op de muur... Hier moeten ze er overheen geklommen zijn...



Maar wie zijn "ze"?



De... Je bent gek!... Mijn zoon!... Ontvoerd... En waarom?... Vertel op, waarom zou mijn zoon ontvoerd zijn?... Dat is onzin!... Dat heb jij allemaal verzonnen! Want je liegt, ja, je liegt, net als iedereen van jouw ras!...



Waar is Mohammed Ben Kalisj Ezab?

Daar bij de muur, met de jonge roemi.



Een ruiter heeft zojuist deze brief gebracht, heer... Hij is in gestrekte galop onmiddellijk weer vertrokken in de richting van de woestijn.



BIJ ALLAH!



Ongelofelijk!... Hier! lees maar...



't Spijt me, Hoogheid, maar 't is Arabisch en...

O ja, geef maar, dan zal ik 'm voor je vertalen...



"Aan Mohammed Ben Kalisj Ezab... Als je je zoon levend terug wilt zien, jaag dan Arabex je land uit..." Was getekend: "Bab El Ehr"...



Ja, ja, dat verbaast me niets!...

O! Bab El Ehr, Bab El Ehr!... Zoon van 'n schurftige hond! Kleinzoon van 'n kale jakhals! Achterkleinzoon van 'n geplukte gier!... Mijn wraak zal vreselijk zijn!... Ik zal je laten spietsen!... Ik zal je doodmartelen!... Ik zal je al je baardharen een voor een uittrekken!... En dan laat ik ze je opvreten... met rode peper!...



We moeten wat doen!... Naar m'n militaire adviseur!...



Lieve hemel!... Zijn autootje!...



Boe-hoe-hoe-hoe-hoe... M'n kleine Abdallah!... Waar ben je toch, honingkoekje van me?... Boe-hoe... Roomsoesje van me!... Boe-hoe-hoe-hoe-hoe...



Boe-hoe-hoe... Cherubijntje van me!... Boe-hoe-hoe...



Kleine Abdallah van me!... Haaaa... Haaaa... Haaaa... Haaaa...



TSJIE! Haaaa... TSJIE!... Haaaa... TSJIE!...



Weet je... Haaaa... TSJIE!... Een van de laatste vondsten van m'n zoon: niespoe... poe... haaaa... TSJIE!... poeder... Haaaa... TSJIE!... Hij had me voor z'n verjaardag een doosje gevraagd... Ach! arme schat!



Even later...

Dit is Joessoef Ben Moelfrid, m'n militaire adviseur, die ons z'n plan de campagne uiteen zal zetten... Sigaret?



Nee, dank u, ik rook niet...

Wel, heer, 't zit zo... Over twee uur kunnen er driehonderd ruiters klaarstaan om de achtervolging op de mannen van Bab El Ehr in te zetten... Ik heb een paar verkenners al opgedragen hun spoor te gaan zoeken... Om kort te gaan: ik kan u dit zeggen...



Allah is groot!... Dat lieve engeltje heeft mijn havana's verruild voor klapsigaren... Schattig, hè?...



Arm lief klein paradijsvogeltje!...



Bij de baard van de Profeet! die ellendige kleine aardworm heeft 't gewaagd mijn goede sigaretten om te ruilen voor klapsigaretten!





Weer 'n streek van die kleine duivel!... Ik vraag me af hoe hij hier nu weer aan gekomen is...



Goed. Nu ik weet hoe uw zoon eruit ziet, ga ik naar 'm op zoek... Ik wilde u alleen nog andere kleren vragen en wat gegevens over dr. Mül... pardon... over professor Smith.



Over professor Smith? ... Dank je dat hij je zou kunnen helpen bij het terugvinden van m'n zoon?



Nou, 't is een archeoloog die op zoek is naar resten van oude beschavingen die hier geblond hebben... Bovendien is hij hier de agent van Skoil Petrol.



Ja, hij woont in Wadesdah, mijn hoofdstad, twintig kilometer hiervandaan, aan de kust. Hij woont daar in een groot paleis, dat als een ade-laarsnest bovenop de rotsen gebouwd is.



Mooi... Ja! nog 'n kleinigheid... Ik



PANG

Niets aan de hand... 'n Klappertje... Abdallah strooide ze altijd overal rond... Dat bracht wat leven in de brouwerij...



O?... Tja...

Waar was ik gebleven?... O ja!... Die twee vrienden over wie ik u vertelde... Kijk, ik wilde u een grote gunst vragen: behandelt u ze als eregasten. Zorg dat ze 't naar hun zin hebben, waak over hun gezondheid... Maar als u wilt dat ik uw zoon terugvind, zorg er dan in hemelsnaam voor dat ze 't paleis onder geen beding verlaten!



De volgende morgen in Wadesdah...



Ha! dat is natuurlijk het paleis van professor Smith, daarboven...



TSJIE!



Verkouden?... Of niespoeder?... Er achteraan.

TSJIE!



?

تفضل

صباح الخير

Nee, geen twijfel mogelijk,
dat is senhor
Oliveira da Figueira! (1)

تفضل سيدي
عندي كل ما تريد
وباشمان رخيصة

Drommelse kerel!
Nog altijd de-
zelfde! Hij heeft
'm een paar rol-
schaatsen weten te
verkopen!

انا تحت امركم

مع
السلامة
TSJIE!

Die heeft 't aardig te pakken!...

Ja, er heerst sinds vanoch-
tend een ware epidemie onder
het personeel van pro-
fessor Smith...

Maar kom toch binnen,
jonge prins, kom bin-
nen... Een bezoek ver-
plicht tot niets... U hebt
vast iets nodig dat u bij
mij kunt vinden...

Eerlijk gezegd heb ik niets no-
dig, senhor Oliveira... Maar ik
ben blij u weer te zien... Kent u
me nog?

Kuifje!... Wel heb ik ooit!...
Wat 'n geweldige verrassing!...
Ha! maar daar moet op ge-
dronken worden!...

Jij drinkt een glas wijn
met me... Ja... ja... Een
goede rosé uit Portugal...
Vloeibare zonneschijn uit
mijn vaderland!

En vertel me nu
eens wat je hier
doet, in dit afgele-
gen land?

Ik... eh... ik... nou, ik hou me met ar-
cheologie bezig...

Ha! net als professor Smith...

Inderdaad, ja... Tussen twee haakjes, u
kent 'm natuurlijk wel, wat is 't voor
iemand, die professor Smith?... Symp-
athiek?

Eerlijk gezegd niet, nee, hele-
maal niet... 't Is een harde,
wrede man en...

BING
KRAK
BOEM



Er staat een
muizeval in de
kast, maar er
zit nu vast 'n
grote rat in...





Gelukt?...
Ja, gelukt!... Ziezo, hij is z'n muizeval weer kwijt!



Mag ik even... Een klant... Ik ben zo weer bij je...

Natuurlijk... In de tussentijd ruim ik wel even op...



Zie je nou wat er gebeurt als je al te nieuwsgierig bent!



Zo, dat is dat... Hé, 'n radio... Als ik 'ns naar het nieuws luisterde?...



KLIK!



Hé, wat nou?... Kapot?... Zelfs 't lichtje gaat niet branden...



Aha! ik snap 't al: de stekker zit niet in het stopcontact!



Zo, nou moet ie 't doen...



WOEHAAA!

?



Stik! heb ik me weer vergist; dit is de goede.



Ha! ik lach... bij 't zien... van m'n schoonheid... in dees spiegel...



Ha! ik lach... bij 't zien... van m'n schoonheid... in dees spiegel...



FWIET... KRAK... KRR...
Even though they have broken all records and... KRRR...
RA?... RA?... HNET!...
HNET!... KRR...
...oatste nieuws uit Europa



Na gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de ministers van buitenlandse zaken is de internationale situatie aanmerkelijk verbeterd... PING... De vreemde epidemie van ontplofende motoren die in een aantal landen heerste is op even raadselachtige wijze opgehouden als hij begonnen was...



Gevraagd naar de oorzaken van dit verschijnsel heeft de heer Barrett, directeur van het Bureau voor Technisch Onderzoek ieder commentaar geweigerd. Hij beperkte zich er toe te zeggen dat zijn dienst het onderzoek voortzet...



Zo, daar ben ik weer... Hal luister je naar het nieuws?...

Ja, en de oorlogsdreiging lijkt me, de hemel zij dank, afgewend!



Waar hadden we 't over?

Over professor Smith... U vertelde me dat hij niet zo sympathiek was.



Dat is waar... Hij is alleen wel erg rijk en ik ben zijn belangrijkste leverancier... Nou ja, je snapt me wel... Ik heb trouwens alle notabelen uit de omgeving onder m'n clientèle... Nee, helaas niet allemaal!... De emir ontbreekt nog... Een bovenstebeste kerel, die emir... Nee, dan die deugniet van 'n zoon van 'm!... Een ware plaag, die prins Abdallah!... O! maar dat weet je vast nog niet: hij is pas ontvoerd!

Dat ik ge- heb hoord, ja...



Zeg, senhor Oliveira, wat zou u ervan denken om hofleverancier van emir Ben Kalisj Ezab te worden?

Wat ik daarvan zou denken?... Dat spreekt natuurlijk vanzelf!... Dat zou de kroon op m'n carrière zijn... Alleen... ik... wat moet ik dan doen?



Me helpen prins Abdallah terug te vinden; ik wil bij professor Smith binnen zien te komen...

Bij professor Smith?... Wat heeft die er nu mee te maken?... Nou ja, zoals je wilt... Dat is heel eenvoudig... Ik ga iedere ochtend bij hem langs...



En de volgende morgen...

Salaam aleikum Moerad!

Aleikum sala... Tsjie!



Wie is die jonge vreemdeling?

Dat is mijn neef Alvaro... Ik zou 'm graag aan 't hele personeel van het paleis voorstellen.



Vrienden, ik heb 't genoeg jullie m'n neef Alvaro voor te stellen, die net uit Portugal over is... 't is een wees, de arme knul... Ik heb 'm bij me in huis genomen...

TSJIE!...



Onder ons gezegd, hij is 'n beetje... eh... 'n beetje onnozel!... En da's niet zo verwonderlijk, na alles wat hij heeft doorgemaakt... Een vreselijke geschiedenis!... Stel je voor: z'n vader, een groot slakkenkweker... Maar wacht even...



Zoet zijn, kleine Alvaro van me... Ik ben even met deze mieren bezig... Ga maar in de tuin spelen... Ik roep je zo wel...

Goed, oom.



Maar denk eraan, hè, Alvaro?!... Geen lawaai maken. Meneer Smith is in zijn kantoor op de eerste verdieping aan 't werk. Je mag 'm niet storen...

Goed, oom.



Dat gaat goed... Hij vertelt ze 'n eindeloos verhaal, zodat ze bij hem blijven... Geen tijd te verliezen!...



De sleutel zit in 't slot... De deur zit aan de binnenkant op slot!... En er is niemand in de kamer!... Een raad-sall?



Dat zie ik straks wel... In elk geval 'ns even kijken wat er voor papieren daar op 't bureau liggen...



Wat zit er in deze map?



Kijk, kijk!... Kranteknip-sels!



BENZINE MYSTERIE
KRACH IN OLIE-AANDELEN ten gevolge van de sit
...gebracht door
...der
...oter
...e mo
...e
...
NOG ALTIJD EXPLOSIEVE BENZINE
De luchtvaartmaatschappij
pijen hebben
...
...
...
EEN VREEMDE EPIDEMIE
Sinds enige tijd worden
automotoren getroffen door
een vreemde epidemie: ze
ontploffen. Tot op heden
heeft men de oorzaken van
dit verschijnsel niet kunnen
door-schaterhalen. Zo is uit door-
... bron

Waarom is dr. Müller zo geïnteresseerd in die zaak?... Ik vraag me af of...



TSJIE!



Wel heb ik ooit!... De schoorsteen gaat open!... Vlug, ik moet me verstoppen!



TSJIE!



Wat doet hij daar, in de hoek?... Ha! daar zit natuurlijk de schakelaar waarmee je de schoorsteen open en dicht kan doen...



Haaa... Haaa... Haaa... TSJIE!... Haaa... TSJIE!... Hè! dat rot-jochie!...



Gelukkig dat ik 'm zo ver gekregen heb me voor een paar rolschaatsen dat vervloekte doosje niespoeder te geven...



Zo... Dat zal ik zo verbranden...



Stik! nou gaat hij zitten schrijven!...



Als dat maar niet te lang duurt!... M'n benen beginnen te slapen...







Oef! dat is 'n hele opluchting!... Hij is nog altijd bewusteloos... Nou vlug vastbinden en een prop in z'n mond, 'm ergens verstoppen en de emir bellen...



Intussen in de keuken...

... Helaas! de ongelukkige vrouw werd nooit meer beter! Ze kwijnde weg van verdriet en stierf op zevenennegentigjarige leeftijd. Haar echtgenoot werd verscheurd door smart en volgde haar korte tijd later in het graf. Maar dat was nog niet het eind van alle ellende voor deze arme familie. Op 'n dag ging hun zoon...



Ziezo, dr. Müller... Zo zu't u wel zoet blijven...



Hallo? ... Hallo? ... Het paleis van de emir? ... Ik zou graag Zijne Hoogheid spreken... Met Kuifje... Hallo? ... Hallo, bent u 't, Hoogheid? ...



Met Kuifje? ... Ja... Waar ben je? ... Bij professor Smith? ... Wat? ... Is mijn zoon daar? ... Gevangen! ... Wat zeg je? ... Wat? ... O! je nieste?



Stuur uw mannen naar Wadesdah en laat het paleis van de professor omsingelen... Ik ga intussen proberen uw zoon te bevrijden...



Ik heb 't niet zo op dit speelgoed, maar in dit geval kan ik toch maar beter gewapend zijn.



En laat ik dat daar 'ns van dichterbij bekijken...







Goed zo, lekker puh!...

Als ik nou...



Die was je vergeten, beste man!

En ik heb de sleutel!... En ik heb de sleutel!... En ik heb de sleutel!...



Abdallah!... Vooruit, nou geen flauwekul meer!... Kom op!...

NEE!



ABDALLAH!



Abdallah, ik... Dek-sels! hij heeft de deur op slot gedaan!...



In hemelsnaam, Abdallah, doe open, gauw!...



Lieve hemel, wat doe ik nou?



Goed, dan niet... Dan blijf je maar hier!... Dan ga ik zonder jou naar de bioscoop, punt uit!... Ik ga alleen!

... Kan me lekker toch niks schelen!...



STAP STAP



STAP STAP STAP STAP STAP



ABDALLAH!... Hier!...

NEE!



?

NEE!



WEEÈH! WEEÈH! WEEÈH!



Stil, potverdikkemel!...



AUAUW!











Onder 't rijden?... Reden we dan?... Ha! nou begrijp ik 't!... 't Kwam door die auto die ons inhaalde... Die ging zo hard dat ik dacht dat we stilstonden...



En intussen...



'k Heb dorst!...

Ik ook...



'k Wil een ijsje!...

Straks...



Nee! Nu!... 'k Wil nu 'n ijsje, hoor!... En ik wil ook naar m'n vader toe...



Zo! daar heb je je ijsje!...



Weeh!... Weeh!... Weeh!...

En nu hou je je stil, want anders... En blijf hier!... Wil je wel eens hier blijven zitten, Abdallah!...



Nee! ik blijf lekker hier!... Jij bent een boef!... Ik zal 't heus wel tegen m'n vader zeggen... En m'n vader is emir!...



Best hoor...

O ja, dat is waar ook, ik had m'n verhaal nog niet afge maakt... Ik vertelde dus al dat 't erg eenvoudig en erg...

Ja hoor!... Een stof-wolk, daarginds!... Nu moet 't professor Smith zijn!...



Hè, hè!... Jeukpoeder!...



Lieve hemel!... Rook!... Wat is er met ze gebeurd?...

Kijk die sporen eens... De professor heeft zeker de macht over het stuur verloren en toen is z'n auto in brand gevlogen... Als dat jochie maar niets overkomen is!...



Reuze! Wat 'n mooi ongeluk was dat!...

Zeg, zullen we dat nog 'n keertje doen?...

Ssst!... Er stopt een auto... Ik hoor de portieren dichtslaan... Pas op!...



Geef je over, Müller! Je bent erbij!...

Ha, ha! Ik heb nog 'n appeltje met die vent te schillen!...



Ik erbij?... Nog niet!... Nog één stap en 't jochie gaat eraan!...

Reuze!... Net als in een echte gangsterfilm!...



Hier! nog 'n revolver om op ze te schieten!

Bedankt, Abdallah!... En gooien jullie je wapens weg!...



Om ons door jou als honden af te laten maken?... Nooit van z'n leven, die houden we!



Zoals je wilt... Maar pas op!... Bij de eerste verdachte beweging gaat die kleine eraan... Achteruit nu... Vooruit, achteruit!... Verder!...



Ha, ha! Uitstekend!... 'n Heel aardig karretje... Vooruit! nog verder terug!...

De auto van mijn vader... Zeg, gaan we weer ongelukke spelen?...



Vort! erin jij!... En laat me nu met rust!...



En jullie daar: één schot als we wegrijden en deze vervelende snotaap gaat eraan!... Begrepen?... En dan nu: good-bye!...



Wèèh!... Wèèh!...

Bruut!... Kidnapper!... Piraat!... Anakoloet!... Ectoplasma!... Aardvarken!... Basji-Bozoek!...

Wèèh!...



Wèèh!... Wèèh!...







Duizend bommen!... Moet je de twee Janssens nu 'ns zien!...

Lieve hemel! wat is er met hen gebeurd?...

Ik weet 't niet... hik... de warmte mis... hik... misschien... Of 't is die aspirine geweest die... hik... die we net genomen hebben...

We vonden net 'n buisje... Hier, dit is 't...

Wat voor aspirine?

Ik begrijp er niets van... Dat is toch 'n echt aspirine-buisje... Nu 'ns kijken wat er in zit...

Vreemd... Er staat wel 't fabrieksmerk op de tabletten... Dat is eigenaardig, zeg...

Inderdaad, merkwaardig...

Duizendbommen, hé, duizendbommen!... Moet je zien hoe raar die vrienden van je eruit zien!...

Lieve hemel nog aan toe!... Maar dat is verschrikkelijk!...

O! Wat... hik... wat ben ik ziek!...

Sterker... hik... sterker nog... hik...

Nog 'n keer, duizendbommen!... Nog 'n keer!...

We moeten die stakkers direct naar 't ziekenhuis brengen... Neem de auto en breng Abdallah naar z'n vader... Dan neem ik Müller en de twee Janssens in de jeep mee...

Akkoord.

Hik...

Ik bied je 'n vermogen als je die aspirines niet laat analyseren, maar vernietigt!...

Zo, dus dat buisje is van u?... Wat zijn dat voor tabletten?...

Wat doet dat ertoe!... Vernietig ze en je fortuin is gemaakt...

't Spijt me, dr. Müller, ze worden geanalyseerd...

En twee uur later in het ziekenhuis van Wadesdah...

Kom gauw, professor; twee vreemde gevallen!...

Kijk!...

Even later...

Heer, daar komt uw auto weer aan!...

Met Abdallah?...

Met Abdallah!... Abdallah!... Suikerbeestje van me!... Chocoladehartje van me!

't Spijt me niks dat ik van zijn suikerbeestje verlost ben!...

Lief klein gekonfijt roodborstje van me!...

Kan ik eindelijk weer 'ns rustig 'n pijpje opsteken!

WÈÈÈH!

Wèèèh! Wèèèh! Wèèèh! 'k Wil bij Duizendbommen blijven, duizend bommen!...

M'n neus! honderdduizendmiljoen bommen en granaten! M'n neus!...

Nog 'n keer!... Nog 'n keer je neus verbranden!...

Toe, doe 't nog 'ns, om 'm een plezier te doen... Een kinderhand...

Ha! daar komt Kuifje aan!...

Ziezo, de Janssens zijn naar het ziekenhuis. Ze weten nog niet wat het is... Ieder half uur wordt hun haar geknipt... Ik heb al naar meneer Zonnebloem geschreven en 'm gevraagd die tabletten van Müller te analyseren...

Müller?...

Ha! dat is waar, Hoogheid, dat weet u nog niet!... Müller is de ware naam van professor Smith.

Waar is hij, dat elendige reptiel, dan laat ik hem spietsen!...

Hoogheid, Müller is in handen van de politie en ik heb hem mijn erewoord gegeven dat hij een eerlijk proces krijgt.

Bij Allah! wat doen jullie westerlingen ingewikkeld!... Wij zijn veel voortvarender!...

't Wordt trouwens een proces dat 't nodige stof zal doen opwaaien... Deze papieren heb ik op hem gevonden. Daarin wordt bevestigd dat Müller geheim agent was voor een grote vreemde mogendheid... Hij had de opdracht om zich bij een conflict met z'n handlangers meester te maken van de oliebronnen. Dat verklaart het ware arsenaal dat er in zijn paleis is ontdekt... En hij deed al pogingen om Arabex ten gunste van Skoil weg te werken.

Dat was de kern van de zaak. Een grondige huiszoeking en het verhoor van Müller en z'n medeplichtigen zullen de volledige waarheid aan het licht brengen. Kortom, 't is niets anders dan een episode in de oorlog om olie of, zoals die ook wel genoemd wordt, het zwarte goud...

Een paar dagen later...

Kuifje! Kuifje!... Het antwoord van Zonnebloem!...

Beste vrienden,

Ik heb die tabletten die jullie me stuurden geanalyseerd.

Als je een heel kleine hoeveelheid van dat produkt, toevoegt aan benzine neemt de explosieve kracht daarvan in verontrustende mate toe.

Na proefnemingen heb ik vastgesteld dat één zo'n tablet in een tank met een inhoud van 10.000 liter voldoende is om de motor

Dat is 't, kapitein!... Dat is de oplossing van 't raadsel van die ontploffende motoren!... Zeg, wat is er?... Wat hebt u?...

Duizend bommen en granaten!...



Mijn kasteel, duizend bommen en granaten!... Wat heeft die praatjesmaker met m'n mooie kasteel uitgespookt?...

"... en het onderzoek was heel gecompliceerd. Hierbij een foto van kasteel. Molensloot na de eerste proefnemingen..."

... Maar ja, ze zijn geslaagd; daar gaat 't maar om. Wat de verschijnselen betreft in het capillaire systeem van de Janssens: die verdwijnen spoedig dankzij de cachets die ik heb klaargemaakt en die ik jullie per separate post stuur. Het andere produkt dat ik jullie toestuur is om de effecten van de N14-tabletten in benzine te neutraliseren..."



Even verder lezen, dan komen we er vast wel achter...

De eerste?... Dus er komen er nog meer?!!!...

Een paar weken later...

"Het proces Müller levert iedere dag nieuwe onthullingen op. Zo is nu het raadsel van de ontploffende motoren opgelost. Het is bekend dat een grote buitenlandse mogendheid een produkt had ontwikkeld, N14, dat, als het aan benzine werd toegevoegd, de explosieve kracht ervan ver-tienvoudigde..."



"In geval van oorlog moesten de geheimagenten van deze mogendheid de brandstofvoorraden van zijn tegenstanders zo onbruikbaar maken. De epidemie van ontploffende motoren, waar de laatste tijd sprake van was, was in zekere zin een generale repetitie op kleinere schaal van deze nieuwe taktiek. 't Is aan de beroemde reporter Kuifje te danken dat het geheim van het N14 ontdekt is..."



"... en dat men onmiddellijk een tweede produkt heeft kunnen ontwikkelen dat de effecten van 't eerste kan neutraliseren. Het is niet overdreven te zeggen dat 't aan het ingrijpen van deze dappere jongeman te danken is dat de oorlog vermeden kon worden. Wat de twee detectives Jansen en Janssen betreft, die per ongeluk een N14-tablet hadden ingenomen en wiens gezondheidstoestand de nodige ongerustheid veroorzaakte: ze zijn nu aan de beterende hand..."



Wat dacht u ervan? ... Daar zijn we mooi aan ontsnapt, hè? ... En dan te denken dat er zonder de vergissing van de Janssens oorlog zou zijn uitgebroken! ... Maar dat is waar ook, kapitein, u heeft me nog altijd niet verteld hoe u bij deze zaak betrokken bent geraakt...



Wel... Pfff... kijk 'ns... Pfff... Ik geloof trouwens dat ik je al verteld had dat dat erg eenvoudig... Pfff... en erg ingewikkeld tegelijk was...



Stel je voor... Pfff... dat... Pfff...



Weer 'n grap van Abdallah! ... Hij had me nog zo beloofd dat hij voortaan braaf zou zijn... Ha! wat 'n schat van een kereltje, hè?



Een schat! ... Een schat! ... Mijn idee! ... Maar reken er maar niet op dat jullie van mij nog de rest van m'n verhaal horen! ... Duizend bommen, nu is het afgelopen, uit! ...



EINDE



De Avonturen van Kuifje en Bobbie
22 beschikbare titels

Uit de Archieven van Hergé
De avonturen van Totor Kuifje in de Sovjetunie Quick en Flupke

De verfilmde Avonturen van Kuifje
Kuifje en het Haalenmeer (naar de grote tekenfilm) Kuifje en het Geheim van het «Gulden Viës» Kuifje en de blauwe Sinaasappels



De Avonturen van Jo, Suus en Jokko
Het Testament van Mr. Pump Bestemming New York De «Manitoba» antwoordt niet meer De Uitbarsting van de Karamako De Najavallei



Leo en Lea bij de Lapino's

De Guitenstreken van Quick en Flupke

9 789030 325062

