



HERGÉ

DE AVONTUREN VAN KUIFJE



VLUCHT 714



casterman

- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

VLUCHT 714



casterman

Kijk daar nou eens! Zijn we in Djakarta, ja of nee?

**KEMAJORAN
(DJAKARTA)
INTERNATIONAL
AIRPORT**



Zien jullie nou wel! En dan zeggen ze altijd "Zonnebloem is echt een verstrooide professor"... "Hij geeft overal een verkeerd antwoord op"... "Hij loopt altijd met zijn hoofd in de wolken"... en ga zo maar door...



O, die Zonnebloem maakt me knotsdol!... Nou ja, niet meer aan denken... Ik zal mijn gedachten maar concentreren op dat glas whisky... en dat, terwijl die arme man daar misschien niet eens een glas water kan betalen...



Waar zou die arme kerel vandaan komen...? Wanneer zou die knaap zijn laatste, behoorlijke maaltijd gehad hebben?



Alleen... door iedereen verlaten... een wrak... Een pechduivel... die zelfs kans ziet in de tropen een verkoudheid op te lopen... HAAAAAAAAA...



Alstublieft, uw hoed, meneer!

HAAA...
HAAA...
HAAA...
Dank u!



Hihi... een groot, maar discreet weldoener... Hij heeft niet gemerkt, dat ik vijf dollar in zijn hoed gestopt heb... Hihi!



1 Wat is dat?... Nee, ik droom niet... Een briefje van vijf dollar...

2 De hemel zij dank! Eindelijk kan ik wat behoorlijks eten...



3 SKROTSJ
SKROTSJ
SKROTSJ

4 Dank u, dank u... HOPS... Mijn eeuwige dank...

...aan de edelmoedige mens, die medelijden met mij gehad heeft...

Hij heeft toch duidelijk Bombay gezegd...

Maar...



Kom nou, dat is toch vanzelfsprekend! Iedereen in mijn plaats zou precies hetzelfde gedaan hebben!



Bommen en...



SZUT!













Zeg, professor, houdt u van dat spelletje "zeeslagen"?

Zeepaarden? Nee, te klein! Echte paarden! Weet u wel, dat ik in mijn leven bijna alle sporten beoefend heb?



Ja, ja, zwemmen, voetballen, rugby, schermen, schaatsen, alles, zeg ik u! En niet te vergeten de voornaamste van allemaal: worstelen, Engels en Frans boksen... dat noemen ze "savate"!

Savate?



Nee, nee, nee, savate! ... Dat kinderachtige gedoe van tegenwoordig met judo en karate... Savate, dat is pas een echte vechtsport!



Ik zal u mijn "trap in het gezicht" even laten zien. Specialiteit van me!... Let op...



HOP!



BOEM



Ach ja, je raakt er wat uit... maar met een beetje oefenen zou het weer gauw terugkomen...

Gaat u nog lang de onnozele spelen?

Ha! Ha! Ha! Een buitengewoon mens, die vriend van u!



Wablief?

Hum... ik... Ik zei... eh... u zou wat voorzigtiger moeten zijn...



Alles is geregeld, meneer Carreidas. We kunnen vertrekken.

Het werd anders hoog tijd!

?



Gaat u mee, kapitein?

Ja, ik... ik kom...



Spalding heeft de waarheid gezegd. Er gaan inderdaad drie man meer mee... Niets aan te doen.



Maar... wel heb ik ooit!... Als dat Kuifje niet is!

Dat is mijn nieuwste aanwinst: de Carreidas 160. Een zakenvliegtuig met drie straalmotoren voor een bemanning van vier koppen en tien passagiers. Op 12.000 meter hoogte is de snelheid Mach II, ongeveer 2.000 km per uur. De Rolls-Royce-Turbomeca-straalturbines leveren een stuwkracht van 8.400 kg...

Prachtig dingetje!



WOEAH!

Maar het toestel is vooral zo hypermodern vanwege zijn vleugels. Want...



Aha, daar is Gino, mijn Napolitaanse steward. Een telefoontje voor me?...



New York aan de lijn voor u, signor Commendatore...

Aha, Goldberg!



Hallo, bent u daar?

Geat u maar aan boord, heren. Gino, zorg goed voor deze heren.



Bene, signor Commendatore.

Hallo... Ja... Ja, die Parke-Bennet-verkoop... En?... Drie Picasso's, een paar Braques en Renoirs... Poeh!... Ik heb er al zoveel...



Wat zegt u?... Wil Onassis ze hebben?... Dan moet u direct kopen... Wat?... Allemaal, natuurlijk!... De prijs doet er niet toe...



U kent navigator Colombani... Dit is Hans Boehm... onze nieuwe marconist.



Aangenaam.

Aangenaam!

Zo, zo!...

Ook al een nieuwe?...

Ja, tijdens deze reis hebben we nogal wat pech gehad... Onze vorige marconist is op het vliegveld van Singapore aangereden door een tankwagen...



Maar il signor Spalding heeft ogenblikkelijk een plaatsvervanger gevonden... Hij is erg intelligente, moet u weten, il signor Spalding. Het is...



BROEM

??



Ik... Ik ben met mijn voet achter de draad van de...eh... de telefoon blijven haken.



Je maakt je belachelijk, Spalding. Belachelijk.

Maar ik... Zeker, meneer Carreidas.

Grotesk, Spalding!



Zal ik je eens wat zeggen, Spalding, zo lijk je een echte nar... Hahahaha... Hihihhi...



Kijk, kijk, daar bedenk ik op eens, dat ik nu al voor de derde maal gelachen heb vandaag. Als dat zo doorgaat moet ik hoognodig naar een dokter.



Wel, heren, gaat u zitten. Maak uw veiligheidsgordels vast, we vertrekken.



En ik, Gino, ik ga op mijn gewone plaatsje zitten: aan mijn werktafel...

Begrepen, signor Commendatore.



Ik meen stellig, dat hij hem een knipoogje gaf. Waarom?...Waarom?...Er gebeuren hier rare dingen...



En, kapitein? Wat zou u zeggen van een spelletje "zeeslag"?

Heel graag.



Uw Gastralgyl, signor Commendatore... En alles is klaar.

Goed zo.



Hier controletoeren van Kemajoran aan Golf Tango Fox. U kunt opstijgen. De startbaan is vrij.



Hallo, hallo, XB42... Het vierkant bevindt zich nu in de cirkel...



C4-D4-E4?... Nou, kapitein, dat is geen slecht begin. Een van mijn onderzeeërs zinkt. De andere twee zijn mis...

O, juist...



Dat begint goed... En nu nog een lekker pijpje... Ik hoop niet, dat u last hebt van de rook?

O, nee, kapitein, u kunt niet roken aan boord. Ik kan niet tegen de geur van tabak.



Nu is het mijn beurt... Eens kijken... A4-B4... en... eh... C2.



Keurig! U hebt met twee voltreffers een torpedoboot tot zinken gebracht! Plus nog een schot in een andere torpedoboot.



Ik moet mijn achterstand gauw inhalen... Eens kijken... C5-D5-E5.



Peck, kapitein! Drie keer mis... En hier komt mijn tegenzet: A8-B8-C8.

Duizend bommen en granaten!



Een kruiser naar de haaien met drie voltreffers! Dat lijkt wel waarzeggerij!... Maar wat zegt u hiervan... C6-D6-E6?



Wat spijtig voor u. Driemaal mis!... Zei u iets over tovenarij?... Dit heeft alleen maar iets te maken met talent, meer niet... Mijn beurt... Als ik me goed concentreer.



Ik begin bijna te geloven, dat hij op mijn papiertje kan kijken... En hij verbiedt me ook nog om te roken...



Verhip, wat raar... het lijkt wel... Nee, ik droom niet...



Hier is mijn derde salvo: G1-G2-G3.



DE VLEUGEL!



Kijk, de vleugels draaien om een spil. Tijdens het opstijgen vouwt de piloot ze open om de draagkracht van het toestel te vermeerderen. Maar als hij de geluidsmuur wil doorbreken, vouwt hij ze half op. Voor supersonische vluchten maakt hij ze zo klein mogelijk, zoals op het ogenblik het geval is. U hoeft dus werkelijk niet ongerust te zijn.

Maar we zullen nu doorgaan met ons spel... Wat denkt u van mijn laatste salvo, kapitein? G1-G2-G3?





Meneer Carreidas heeft me gestuurd. Hij wil graag weten hoe onze positie is.



Net radiocontact gehad met Mataram op Lombok. Ik herhaal: met Mataram. Vliegen nu richting Sumbawa, Flores en Timor.

Goed.



Oh, commandant, dat vergat ik bijna. Meneer Carreidas wil u spreken.

Mij?... Goed, ik kom direct!



Colombani, jij neemt de boel wel even over, hè.

O.K.!



Ga maar alvast. Ik kom zo!



G-6, H-6, I-6.

Ha, de boss neemt hem te pakken!

Duizend bommen en granaten! Alweer een voltreffer! Werkelijk zeer uitzonderlijk!



Drie voltreffers in een kruiser... Ik ben weer aan de beurt... Eh... F-1, F-2, F-3.



Een voltreffer in een torpedoboot en twee keer mis... Wat is er, commandant?



U hebt me laten roepen, meneer Carreidas?

Ik?... Nee?... Waarom?



Nou, meneer Spalding zei me daarnet...

Spalding? Die kerel is getikt!



Is het niet, meneer Spalding? U hebt me daarnet gezegd...



Handen omhoog, allemaal en vlug!

SPALDING!







Kurang adjar! Apa tidak bisa lihat sajapoenja lajar! Apa gila!



Golf Tango Fox? Hier de verkeerstoren van Macassar. Wat is er gebeurd? We hebben u niet meer op onze radar. Geef uw positie op. Over!



Hallo, hallo, Golf Tango Fox? Hier verkeerstoren Macassar. Wij herhalen: geef uw positie op. We hebben u niet meer op onze radar. Hallo, hallo, hallo, Golf Tango Fox, antwoord alstublieft!

Haha, laat ze maar roepen.



Mamma mia! Waarom?

Een plezierreisje... Hahaha!

Koerswijziging!

Die Spalding!



Spalding, Spalding, je zult er spijt van krijgen me zo verraden te hebben... Hoor je me, Spalding? Maar geef tenminste antwoord, Spalding!



Maar waarom hebben ze uw vliegtuig eigenlijk gekaapt?

Waarschijnlijk wil een vijandelijke mogendheid of een concurrerende firma dit prototype in handen krijgen...



Of misschien hebben ze u doodgewoon ontvoerd om een flink losgeld te kunnen vragen.

Nou, dan krijgen ze niets! Geen rooie duit! Niets!



Macassar aan verkeerstoren Darwin. We hebben geen contact meer met Carreidas 160 Golf Tango Fox, met bestemming Sydney. Tijdens het laatste radiocontact waren ze in de buurt van Soembawa. Hebt u het toestel gesignaleerd?



Ze zullen zometeen wel alarm slaan... Aha, daar is ons radiobaken.

Alles loopt op rolletjes.



Zo? Werkelijk? Juich maar niet te vlug, Angliche... Je bent nog niet op de plaats van bestemming aangekomen.

Wat? Wat bedoel je eigenlijk?

Wat ik daarmee bedoel? Eenvoudig dit ... dat onze landingsbaan maar een vierde van de lengte heeft, die een kist als deze eigenlijk nodig heeft om te landen ... Snap je?



En tien minuten later...



We hebben de afgesproken plek bereikt. Daar ligt het eiland Pulau-Pulau Bempa.



Goed. Ga terug naar duizend voet, dan snelheid terugbrengen, vleugels in landingspositie, tanks leeg laten lopen en ... dan wagen we het erop!

Ze klimmen. Ze willen zeker landen ... Ja, daar, eiland ... En daar, landingsbaan ... Ze zijn gek! Baan is véél te kort!



Alles is klaar voor de landing.

In orde!



Aha, het landingsgestel komt naar buiten. Ze gaan landen.



De ailerons, Hans!

Potverkaatje-nog-an-toe, is het nou afgelopen met al dat geschok of hoe zit dat, stuk zondagsvlieger?

De ailerons staan uit.



Allemaal zitten, rug tegen die wand daar en handen op uw hoofd, vlug!



En nu, Colombani, is het erop of eronder ...









MDJRK



Ik... eh... Kortom, dit eiland zal jullie graf worden!...



Maak meteen alles in orde, Allan!

O.K., boss!



Ziezo...



... over twee uur zal hier niets meer te zien zijn... en uw geld, meneer Carreidas, is voor mij!

Wat?



Ja, ik vind het niet leuk dat ik geen miljonair meer ben... Opnieuw ervoor gaan werken wil ik niet. Ik zal daarom een deel van uw geld overnemen!

U bent gek!



Nee, alleen maar goed ingelicht, dat is alles! Ik weet bijvoorbeeld, dat u op een Zwitserse bank onder een valse naam (want u moet nu eenmaal vals spelen!) een aardig sommetje hebt...



Ik weet, welke bank het is en ik weet onder welke naam u daar een rekening geopend hebt! Ik heb een paar prachtexemplaren van uw valse handtekening... Ik moet nu alleen nog het nummer van uw rekening hebben en dat wilt u me wel geven...

Nooit!



U moet nooit "nooit" zeggen, meneer Carreidas!... Nietwaar, dr. Krollspell?

Hè! Hè!



U kunt me martelen, mijn nagels uitrukken, me roosteren boven een vuurtje of me onder mijn voeten kietelen, ik zal het niet zeggen!



RRRRRRR

RRRRRRR

BOBBIE!

Aha, die hond is ook opgeruimd!

U bent een lafaard!

Ik heb het tegen mijn vriend Carreidas, jongeman, niet tegen jou!

Wie heeft het over martelen gehad?... Voor wie houden jullie ons? Voor kannibalen of zo?... Foei toch, dat is lasterlijke taal! Nee, heren! Dokter Krollspell heeft een zeer effectief waarheidsserum uitgevonden, waarmee hij zonder moeite of pijn elk geheim uit u kan krijgen, dat u verborgen wilt houden!

Een waarheidsserum... O, schurk... monster... bedrieger... O... oaaa... AAAH...





Vooruit, lopen! En jij, Kuifje, neem die ouwe dronkelap maar mee! Hij heeft zoveel gedronken, dat hij niet meer uit zijn ogen kan kijken!

Wie het laatst lacht, lacht het best, vermolmd scheepskanon!



Het gaat daar naar boven, dus allemaal achter elkaar! Schiet op, Kuifje, vertel die ouwe baardaap welke kant hij op moet!



Naar links, kapitein!

Nu rechts...iets meer rechts, ja, zo!

Nu weer links...

Rechtdoor lopen...



Kijk uit, nu naar links...

GRMBLLL



Links. Links, kapitein!

LINKS!

LINKS!!



HIERHEEN, KAPITEIN!

BOOONG



Duizend bommen en granaten... Allan, als ik jou ooit tussen mijn vingers krijg, beloof ik je, dat ik je je eigen pet met klep en al op zal laten eten!

HA!HA!HA!



Ja, doorlopen, we zijn er bijna!



Wel, heren, wilt u maar naar binnen gaan!



Dit is uw nieuwe "horne"! Een oude bunker van de Japanners! En hier komen jullie niet uit zolang Carreidas zijn mond niet open doet!

Wat gebeurt er daarna met ons?



Eigenlijk zou ik het niet mogen zeggen, maar voor oude bekenden als jullie kan ik toch geen geheimpjes hebben... Daarna worden jullie weer in het vliegtuig gezet. Dat slepen we, met jullie erin, de zee op en laten het zinken, ha ha ha!



KLANGGGG

Adder!



Maak me nou niet zenuwachtig!

NEE! NEE!
NEE!

AAUWW!

Schiet op, dokter!
Dat kan ik niet
aanzien!

Ik ben klaar! U
kunt beginnen
met vragen!

Schurken! Lafaards!
Bandieten!

Moordenaars! Moorde...
moor...
moho...

Wel, beste Carreidas, begin je
eindelijk redelijk te worden?

O, ja! Maar
natuurlijk!

Luister, Carreidas! Ik weet, op welke bank in
Zwitserland jij meer dan twee miljoen dollar
gezet hebt! Ik weet ook, van je secretaris Spal-
ding, onder welke naam je met deze bank corres-
pondeert. Ik heb eveneens enkele exemplaren van je
valse handtekening! Maar tot nu toe heb je het num-
mer van je bankrekening voor hem verborgen kunnen
houden! En dat nummer ga jij me nu geven!

O ja! Zeker!

Ik heb al lang alles
eens op willen biechten!
En nu zal ik a...aha...
haaa...

TSJOEM

Dank u... Ik zal alles zeggen... eh...
twaalf, negen, negentien, nul drie...
Ja, dat is het!

12-9-19-03? Is dat het
nummer van die bank-
rekening?

Bankrekening?... Nee, nee, nee, nee,
dat is een groentewinkel. Toen ik vier
was heb ik daar op 12 september 1903
een peer gestolen! Dat was voor het
eerst in mijn leven,
maar ik zal het
nooit vergeten!
Nee, ik zal het
nooit vergeten!

Gezondheid!

Hiki!

Maar waar
heb je het
over?

De waarheid,
meneer, kelaas!

De naakte waarheid
... En dat is pas het
begin... Verschrik-
kelijk, als een mens
zoiets moet zeggen,
hè!

Zes maanden later stal ik een ring van m'n moeder.
En Odile, de dienstbode, kreeg de schuld!

Zeg, dokter
Krollspell?

Vreemd... dat heb ik nog
niet meegemaakt!







Waarom hebben jullie geroepen?...

Ja, hij heeft het begrepen...



OEH! ?



AIEIH

Ja, nu... Vooruit!



Mooie linkse!

PAF! Keurig!



En Paf! Mooi!

Mooie rechtse voor die andere!



Nu moeten we eerst Zonnebloem van die hoed bevrijden!

Mooi werk, hé, jongens!



Wel nee, het was geen grapje!

Ik wil u niet tegenspreken, maar het was een vervelend grapje!

Vervolgens moeten we die arme miljonair gaan helpen!

Wat? Ons leven wagen voor die bedrieger?



En trouwens, hoe moeten we die verdraaide knaap ooit vinden?

Door zijn hoed!

Door zijn hoed?



Ja... waar is hij? O, daar!



Hier, Bobbie, ruik goed!

Sniff... sniff... Ja, wie is dat ook weer...



Vooruit, zoek!



Zoek goed!



Ik... eh... deze keer zal het wel lukken... Ik geef hem een dubbele dosis... Hij zal wel praten...

Dat is je geraden ook, dokter!

RRRRR
RRRRR
RRRRR



U hebt de hoed gedragen. Daarom vergist Bobbie zich, kapitein!



In elk geval zullen we, dank zij Bobbie, Carreidas wel terugvinden!

Kan best... maar of we hem ook vrij krijgen?!...



Ik zou het volgende voor willen stellen. Ik ga met de kapitein op zoek naar Carreidas. De anderen, Szut, de professor, Gino en de gevangenen verbergen zich ergens in de buurt van de bunker en blijven daar wachten tot wij terugkomen!



Ik dat goed plan vinden, Kuifje! Ik liever met jou meegaan... maar ik wil ook hier blijven bij vrienden en gevangenen!

Wel, dan zullen we gaan!



Komt u, professor?

Nee... Niet te geloven! Werkelijk...



Kom, professor! Schiet op!

Zo, dus jij hebt het ook gemerkt? Nog nooit heeft mijn slinger zulke snelle schommelingen vertoond!



Buitengewoon... Nee, maar, kijk toch eens! Dat heb ik nog nooit gezien!



Enkele ogenblikken later...

Dit lijkt me een ideale schuilplaats. Blijf doodstil zitten! En let goed op de gevangenen! Als alles goed gaat, komen we hier weer terug!



Tot ziens, Kuifje! En veel geluk!

En jullie ook veel geluk, Szut!



Zat ik maar op mijn kasteel!...



Als nog iemand me ooit over reizen begint te praten, zal ik hem...



KRSS!



KAPITEIN?... KAPITEIN, WAAR BENT U?...

KAPITEIN?... KAPITEIN, WAAR BENT U?...





Zo hebben nog niets gemerkt...
We gaan nu als volgt te werk...



Kita di rumah biasa tambah sedikit sambal ulek...
Itu bukan djelek, tentu lebih enak tetapi...



Ssst!... Of: PANG-PANG!
...Begrepen?



Begrepen, hè!... Stil of...



Hun wapens, vlug, kapitein...
Ziezo... en nu vastbinden en knevelen... Eh... gebruik hun kleren daar maar voor!



Het spijt me, ouwe jongen, maar voor een omelet zijn onvermijdelijk een paar gebroken eieren nodig!



Zo, misbaksel, gaat het al beter?



Nou, komt er nog wat van? ...Zul je praten of moeten we andere middelen gebruiken, schurk?



Dat klopt! Ik ben een echte schurk!... Dat kan niemand ooit genoeg zeggen! En toch heb ik goede voorbeelden genoeg gekend toen ik jong was... Neem nou mijn grootvader van moederskant...



Mijn grootvader was maar een eenvoudige suikerbakker van rahat-lokoem in Erzeroem en hij zei altijd: Laszlo, gestolen goed gedijt niet!



Het is allemaal jouw schuld, jij kwakzalver! Maar je zult ervoor boeten!



ALWI!



Sufferd! Je hebt me met die verdraaide naald geprikt!

O... het spijt me...



Die... eh, die naald was toch wel leeg, hè? Zeg, dokter, er zat toch zeker niets meer in?

Eh... Ik... eh... nee...



Er zat praktisch niets meer in... U hebt toch geen naar gevoel of zo?

Naar? Ik, naar? Ik, naar?



Ik, naar? Ik ben de grootste naarling van de hele wereld! Het is erg, maar toch écht waar!

O, nee, ik ben de grootste naarling van de wereld... En ik ben trouwens veel rijker!



Misschien, maar ik heb mijn drie broers en mijn twee zusters geruïneerd en mijn ouders uitgezogen... Nou, wat zegt u daarvan?

Dat is nog niks! Ik ben zo slecht geweest tegen mijn oudtante, dat ze gestorven is van verdriet!



Dat kan... maar u zult toch toe moeten geven, dat een mens uiterst handig en volkomen gewetenloos moet zijn om uw ontvoering te organiseren.



Ja, dokter, ik had u 40.000 dollar beloofd als u me aan het nummer van die bankrekening zou helpen... Hoe dan ook, ik had in elk geval besloten u uit de weg te ruimen... Nou? Is dat niet handig bekeken?



Hetzelfde geldt voor die stomme Sondagse patriotten, die ik meesleept heb in dit avontuur! Ze denken, dat ik meerecht voor de onafhankelijkheid van hun land... Haha, als ze wisten, wat ze te wachten staat...



Al hun jonken stikken van de mijnen en ze zullen allemaal de lucht invliegen!

Het monster!



Dat geldt ook voor mijn andere handlangers! Spalding en die domme piloten denken, dat ze binnenkort schatrijk zullen zijn! Maar dat zal niet doorgaan! Haha! Satan zelf had het niet beter kunnen doen!

Pfff... Dat kan toch iedereen!



Nu heb ik er genoeg van! Vooruit, geef toe, dat ik slechter ben dan u!

Nooit! Hoort u dat? Ik sterf nog liever!



Goed, sterf dan, als je het zo leuk vindt!

Vlieg! We moeten ingrijpen!



Ik vraag me af, hoe we die deur open krijgen?



Mannen!

KLONGG!



Vlug, de baas is...

?

?



H.h. handen o. omhoog!

Ohohoh... mijn hoofd!



Bind hem stevig vast, kapitein! Ik ga naar Rastapopoulos!



Handen omhoog, schurk! Kuifje!... Wat ben ik blij jou te zien! Je komt als geroepen!

Handen omhoog! Zie je dan niet, dat ik vastgebonden zit? Mooi, hoor!



Kuifje, jij kent me nu al zo lang! Jij kunt hem vertellen, dat ik al jaren een ellendeling ben! Zeg het hem alsjeblieft, want mij gelooft hij niet!

Nee, ik geloof het niet, ik geloof het niet en ik geloof het niet! En ik wil mijn hoed terug hebben!



Kapitein, kapitein, vlug, kom Rastapopoulos knevelen!

Jaja, ik kom al!

Woehoehoe, iedereen heeft een hekel aan me!



Een rol pleister! Dat is precies wat ik nodig heb!

Woehoe... woehoe...



Ziezo!

Nou? Vooruit, zeg op? Wie van ons tweeën is de grootste schurk, hè? U of ik? Nu zeggen jullie niks meer, hè!

MMBL MMMBB



Kom, meneer Carreidas! Als ze ons vinden...

Zwijg, kleine snot-aap! Als Laslo Carreidas spreekt, zwijgt iedereen!



Ondertussen...

Wat spoekt de baas uit? Ik heb veel zin om te gaan kijken...





Stop! We moeten onze munitie sparen, want ik vrees, dat we die nog nodig zullen hebben!



Binnen de tien minuten krijgen we de hele troep op onze nek! We moeten vlug terug naar de anderen!



MMBLLL



Hoe kom ik zo gebonden en gekneveld? Wie heeft dat durven doen? Ik ben nu hun gevangene!



TRIIIIIT TRIIIIIIT

Er wordt gefloten! Allan waarschijnlijk, die zijn mannen verzamelt om ons te zoeken!



Maar... wat doe ik hier eigenlijk? Wat is er gebeurd?



Allan komt ons dus zoeken? Dan is er nog hoop!



Ik moet wat tijd zien te winnen... En dat is eenvoudig!



Bommen en granaten!



Hij is in elkaar gezakt en... verdikkie, hij is bewusteloos!



Wat doen we nu, kapitein? Hier laten? Daar is hij te kortbaar voor!

Inderdaad!



Als we hem moeten dragen, zullen ze ons gauw te pakken hebben!

Wacht... er is misschien nog een andere oplossing.



Aha, dat zoek ik nu juist!

Wat gaat u doen?



O, heel eenvoudig... Ik ga even onderzoeken of hij werkelijk bewusteloos is.

Wat? Met die doorn?

?????



MMMMM



Alejeblieft, een klein prikje op een nauwkeurig uitgekozen plek... en dat is het resultaat!



We zijn nu wel vlak bij de plek, waar onze vrienden moeten zijn...



KRAK

?



Wat is dat nou weer?

Een varaan.



Wat doet dat stuk brontosaurus uit de prehistorie hier nou weer?



MMMMMMMMMM

MMMMMMMMMM

MMM MMM



MMMMMMMMMM



MMBBBL MMMMM

?



Eerst moet ik hem grijpen! De kapitein kan de andere gemakkelijk inhalen!



Het lukt niet! Hij zit vlak achter me!



Ver zul je niet komen, vriendlief!



En Rastapopoulos?
Weet niet... pfff... mijn karabijn... pfff... bleef... pfff... achter een boom haken... pfff... Sorry...



Dat is niet zo best! Maar u kunt er niets aan doen, kapitein! Kom maar! Achtervolgen heeft geen zin! Hij is al lang verdwenen!



Nog geen tien meter... pff... meer niet... pff... Sufferds!



Ik kom, Kuijje! Even mijn karabijn oprapen!



?



Verdraaid! Hij is ontsnapt!

MBLLL
GRRRR

Ik had Bobbie op Carreidas laten passen, maar ik ben er zeker van, dat Krollspell het ook wel gedaan zou hebben!

Hum!



Stilte! Ssst! Luister! Ze moeten hier vlak bij zijn!









Even de pin uit de ananas trekken...



...en daar komt hij... Een... twee... en...



...dr...



Jeetje, zou ik me daar bijna iets stoms doen! De baas wil Carreidas en de dokter levend in handen krijgen... Mooi, hoor!



Maar wat moet ik nu met die granaat doen?



Vlug, zoek dekking! Ik zal hem zo ver mogelijk wegslingeren!



Oef... Heb ik het me daar even warm gehad...



Ziezo! Dat gevaar is ook weer afgewend!



Welke enorme suffering heeft het geniale idee gehad een handgranaat te gooien?



Sij natuurlijk, uilskuiken! Stommeling! Stuk idioot!



Driedubbele eend! En waar zijn de gevangenen? Nou, spreek op?



Zo, in dat hohol? In dat hohol? En waar wacht je nog op om ze uit dat hohol te halen? Waar wacht je nog op? Nou? Hoe zit het?



Vooruit, waarom staan jullie daar nog? Haal ze eruit! En schiet een beetje op! Waar wachten jullie nog op?



D. daar... In d. dat ho.hol!







Ze zullen zo komen, bo... eh... sorry... remeer... mrenee... eh... mekeer... Sigaretje ondertussen?

Mmmja...



KRAK

Wat is dat?



O, dat is een... een geval... een... dinges... Een neus aap! Ja, dat is het!



Kijk, haha, hij gaat er als een haas vandoor!



Wat een neus! Alle mensen, wat een neus! Hebt u die neus gezien?



Hij doet me trouwens aan iemand denken... Maar wie?



?! + - * Pfff? ... hm



Ondertussen...

Kijk, daar komt een van de mannen terug!



De grote baas heeft jullie nodig! U moet onmiddellijk komen!

O? Wat is er nu weer gebeurd?



Het zaakje moest al lang voor elkaar zijn en het vliegtuig zou al op de bodem van de zee moeten liggen... Zo ontdekken ze ons nog! O, het nieuws!



...nog steeds geen nieuws van het vliegtuig van de miljardair, waarvan we het spoor kwijt geraakt zijn tussen Macassar en Darwin. Tijdens de nacht zal het zoeken gestaakt worden. Maar direct als het licht wordt zal het hervat worden en...



Goed! Zo hebben we nog een paar uur de tijd! Kom, we gaan!

Nee! Daarvoor zijn we toch niet hier!

Kop dicht, Spalding! We gaan!



Duizend bommen en granaten, wil je ons nu eindelijk eens vertellen, waar je ons heenbrengt?

Kapitein, ik zeg het nogmaals, ik weet er absoluut niets van! Ik heb het gevoel alsof ik vanuit de verte geleid word, meer kan ik u echt niet zeggen!

En hoe komt het, dat het hier zo licht is? Eigenlijk zou het hier donkerder moeten zijn dan in de maag van een koe!

Inderdaad, heel raar... Het doet me denken aan het vreemde licht in de Zonnetempel...



Maar ik geloof, dat we bijna zijn waar we zijn moeten... Ja, dat beeld is me beschreven...



Zo? Dus "de stemmen" van meneer hebben dat beeld aan meneer beschreven? Wel, hebben "de stemmen" van meneer toevallig ook nog gezegd, waarom het hier zo witheet is? Het lijkt wel een Turks bad hier, vindt u niet?

Ik weet het niet... Misschien is er een warme bron in de buurt...



Welja, waarom geen bron voor koffie met melk!



Of lava! We zijn tenslotte niet ver van een vulkaan. Mag ik?



Het oog? Druk krachtig op dat oog? Het rechteroog? Goed!



Een geheime gang! Niet te geloven! En het oog heeft het mechanisme in werking gesteld! Kom mee!

Daarin? Maar...



Alstublieft, kapitein! Ik kom het laatste, dan kan ik het beeld op zijn plaats brengen!





Dag, herren! Wees welkom hierr!



Ik ben Mik Ezdanitoff en ik heb u hierrheen geleid!

De beroemde Ezdanitoff van het blad "KOMEET"?

Geleid?



Zekerr! Ziet u dat kleine apparaatje links en daarr, die mini-antenne?

Waar is dat nou weer goed voor?



Wel, dat is een gedachtenoverbringer! Haha! Ik weet, dat de wetenschap nog niet veel gedaan heeft op het gebied van de telepatie... Maarr voorr anderre wetenschappen is de gedachtenoverbrrenging al norrmaal!

Anderre wetenschap? Welke andere wetenschap?



Welke anderre wetenschap? Maarr... die van het buiten-aardse...



U probeert ons nu toch niet wijs te maken, dat u...

Ik?... O, nee, herren, ik ben een menselijk wezen net als u!



Alleen ben ik een ingewijde! Met nog enkele anderre geleerrden ben ik verbrindingsagent tussen de aardde en... eh... een anderre planeet... Het is mijn taak de buiten-aardse wezens op de hoogte te houden van de activiteiten van de mensen op elk gebied... Hierr hebben onze ontmoetingen plaats...



... in deze al eeuwen lang door de mensheid vergeten tempel... Maarr de ruimtemensen komen hierr al duizenden jarren... Die beelden zijn koppen van ruimtevaarders...



Wat? Koppen van ruimtevaarders? Nu heb ik er genoeg van! Dat is onzin! Ik geloof er geen woord van!



Goed... Ik zeg niets meer! Nee, ik zeg helemaal niets meer! Ik zal u niet meer onderbreken!



Dus, ik ga verrderr... Gisterravond heeft een ruimtevaartuig me hierr gebrbracht. Vanochtend heb ik de drrukte op het eiland opgemerrkt. Ik heb alle voorrberreidingen gade-gelagen. Daarrna kwam het vliegtuig. Ik begrreep dus, dat u in een hinderrlaag gelokt werdd...



HAAAAA





Ik kan hem niet meer houden... Hij is razend! Hij heeft me een schop tegen mijn scheen gegeven...

MBBBLMM



Hum, ja. Misschien kunnen we hem losmaken... Denkt u, dat hij nog onder invloed van uw... eh... uw serum is?

O, nee, dat is al lang uitgewerkt!

MBLLLL



AALW



Al deze vernederingen zullen jullie duur te staan komen... En geef me mijn hoed!... Ogenblikkelijk!... Ik wil mijn hoed!... Geef mijn hoed terug!

Waarom is hij zo boos?

Dat zal ik u uitleggen...



Ga mijn hoed zoeken... Onmiddellijk! Een Bross en Clackwell van voor de oorlog, jongeling! Onvervangbaar! Ik wil mijn hoed!

Maar...



... en om hem tegen wil en dank te redden, heb ben we hem zo vast moeten binden...

Hij werkt op mijn zenuwen. Oogenblikje...



Kijk me diep in mijn ogen!

Wat? Hoe durft u zo tegen mij te spreken? Weet u dan niet wie ik ben?



Alstublieft, uw hoed en wees nou rustig!

O, dank u... Dank u wel, zeg!



Mijn mooie Bross en Clackwell... Helemaal vuil... Gelukkig is het maar stof...



Ik ben blij, dat ik hem terug heb... Zonder hoed word ik altijd verkouden...



Wat ik gedaan heb? Ik heb hem gehypnotiseerd... Hij is ervan overtuigd zijn hoed nu op zijn hoofd te hebben.

Ik heb hem toch niet achterstevoren op?... Nee...



Vooruit! Zoek overal! Ze kunnen niet in rook opgegaan zijn!





Is dat zijn hoed? Kijk eens of zijn initialen erin staan?



Verhip, ik kan dat ding er niet onderuit krijgen! Hij zit vast onder het beeld!



Als hij eronder gegleden is, moet hij er ook onderuit kunnen! Ze hebben hem zeker niet vastgelijmd of zo! Trek, maar trek dan toch, stuk slappeling!

OEF... OEF...



SUFFERD! SUFFERD! SUFFERD!

Sorry, boss! Sorry, boss!



L.C.: Laszlo Carreidas... Het is zijn hoed, boss... Kijk maar!

Moest je hem eerst kapot scheuren?



Maar... dan stond dat beeld er bovenop! En in dat geval... Ja, natuurlijk... hier moet een geheime doorgang zijn! Vooruit, zoek hem!



Ja, vooruit, zoek! Dat beeld moet kunnen kantelen!



En tien minuten later...

Geen beweging in te krijgen, boss... Met dynamiet zou het...

Dynamiet? Maar we hebben iets veel beters!



Vlug, ga terug naar de jonk en breng al het plastic, dat bestemd was voor de Sondonesiërs, hierheen... Schiet op!



Haha, vrienden, jullie kennen Rastapopoulos nog niet! Ik zal jullie krijgen al moet ik deze tempel steen voor steen afbreken!

We hadden het erover wat de ruimtewezens met u zouden gaan doen. Wel, waarschijnlijk zullen ze beginnen met u te hypnotiseren.



Hela, geen flauwe kul, hè! U denkt toch zeker niet, dat wij ons zomaar laten hypnotiseren door die halvegare ruimtewezens van u!



Alstublieft! Ze zullen u geen kwaad doen. Ze hypnotiseren u alleen maar om u alles te laten vergeten, dat u hierr gehoorrd en gezien hebt. Het enige, dat u zich zult herrinneren, is de reis aan boord van de Carreidas.



Oh, dat is heel eenvoudig, hoor. Uw vrienden, de piloot Szut en Gino hebben me alles verteld.



Ja, ik heb hun ook gerroepen. Ze zijn samen met de professor hierrheen gekomen via een anderre ingang. Ik heb de gevangenen gehypnotiseerrd en bevrijd. Ze zaaien nu paniek onderr hun kamerraden.



Zeg, jongeman, ik heb je zojuist vereerd met een groot. Dan zou je op zijn minst even je hoed af kunnen nemen, niet?



En geloof me, meneer, ik heb niet het geringste verlangen u tegen te spreken, maar toch zou ik eerder geneigd zijn te denken, dat het hier warm is.



Ondertussen...

Verdraaid, wat spookt die idiote Allan daarginds uit?



Hij had al terug moeten zijn! Haha, ik zal dat standbeeld in de lucht laten vliegen! Ze zullen merken, dat ... Verhip, zeg...



Mijn bult? Hij is weg! Dat is een goed teken! Het geluk zal weer met mij zijn!



BROMM



EEN AARDBEVING!



Wat heb ik toch gedaan om zo'n behandeling te verdienen? Dat is niet eerlijk!



Op dat ogenblik...

WOE-HOE-HOE



Ja, het is afgelopen... Aardbevingen komen hierr heel vaak voor, maarr zijn nooit gevaarrlijk... Alleen deze keerr...



Deze keer?

Alsjeblieft, professor!

Maar hij is toch zelf begonnen!

Uw hoed? Die hebt u op uw hoofd!

Deze keerr ben ik vreeselijk ongerrust, ik weet niet waarom...



Ja, err gaat iets akeligs gebeuren... Kom, we gaan hierr weg. Laten we naarr vrrrienden van u gaan...



Wat is er gebeurd?



Niet waar! Hij!

Kom vlug mee! Err dreigt een enorm gevaarr!



Daar zijn uw vrienden!

Hallo!

Kuifje!

Mamma mia!



O, jongens, geweldig jullie weer te zien!

Mamma mia! Het is heerlijk Signor Commandatore weer te ontmoeten!

Haha, ouwe rover! Wat doe jij hier?

Kom vlug! We moeten hierr weg!



En onder-tussen ...



Zo, ben je daar eindelijk? Het werd tijd, zeg! Maar... wat is er met jou gebeurd?



Nou, kijk, boff, het lijkt wel of er een aard- ffok geweest is.



Dat weet ik, ja... en hou op met dat slissen, verdorie!



Forry, boff, maar ik ben mijn gebit kwijt! Die verdraaide Fondoneviërs hebben me fo togetakeld, boff!



Toen ik daar aankwam waf iedereen in paniek... Vorige nacht een geheimfinnig licht; nu deve keer een aardbeving; nou, u begrijpt het wel... Ve vijf allemaal naar hun jonken gevluht en met de noordervon vertrokken...

En jij hebt natuurlijk niks gedaan om ze tegen te houden, hè?



Toch wel, boff, dat heb ik veer veker geprobeerd... maar ik had evengoed kunnen proberen op een contrabaf te fluiten... Het veelde maar een haartje of ve hadden me vermoord.



Ach wat, we hebben de rubberboot van het vliegtuig nog... Vooruit, blaas dat geval daar op!



Dat val een mooi ftukje vuurwerk worden, boff. Dat is genoeg om het hele Empire Ftate Building op te blaven...



Vievo, dat is voor elkaar... We hebben vijf minuten de tijd om dekking te voeken...

Deze grotten komen aan de ene kant in de tempel en aan de andere zijde in de krraterr van een oude vulkaan uit.



BROMM



Zeg, komt er nog een eind aan de aardbevingen of hoe zit dat?

Dat is geen aardbeving... Dat is een ontploffing veroorzaakt door bandieten... Kom vlug! Ik voel een vreselijk gevaar...



Nog even dan zijn we in de frisse lucht...



... en het voornaamste is, dat ik mijn hoed terug heb.

Natuurlijk.



?

PLOK



Jeetje, een druppel op mijn hoofd... Maar dan is de hoed, die ik op heb...



Wacht even... Ik ben zo terug. Even mijn hoed halen...



Maar die hebt u op! Kom terug!



Wel ja, u hebt uw hoed op uw hoofd!



Nee, dat kan mijn hoed niet zijn! Deze is niet waterdicht!



Lieve help, die rooksluizen... waar komen die vandaan?



En die lucht... Het lijkt wel... ja... zwavel!



HAAA...

?







Prachtig, kapitein! Dat was een prachtduik!



U kunt nu naar beneden glijden!



Hierheen, kapitein!



Pfff, ik dacht toch echt, dat ik er geweest was!

Kom, vlug! We mogen geen seconde meer verliezen!



Ja, ik kom al! Maar ik zal die driedubbeldoorgehaalde schurk van een Carreidas nog wel krijgen! Ik maak gehakt van hem!

Kom!



Het wordt hier echt een oven!



Oh, wat een geluk, dat alles met u in orde is... Kom vlug hierheen!

Werkt de vulkaan opeens?



Helaas, ja! Door de aardbeving is zeker een kleine scheur ontstaan in de vroegerre luchtkoker van de vulkaan... En die ontploffing heeft de scheur denk ik...



...nog groter gemaakt, zodat gas en lava vrijgekomen zijn. Als dat het geval is, wordt het direct nog veel erger! Hopelijk komt de vliegende schotel op tijd!



Die hitte is vreselijk... Als dat zo doorgaat, zullen we...

HATSJIEE



Sluit die deuren toch achter je! Voelen jullie dan niet, dat het hier afschuwelijk tocht?



En al die rook! Jullie doen het met opzet, hè! Mijn keel is overgevoelig! Willen jullie soms mijn dood?



Deze dampen zijn puurr vergif! Houdt uw zakdoek voor uw mond!

Vooruit, doorlopen!



Kijk, kijk... wat gebeurt er nu opeens?



Hela, wat voor soort steen kan dat nou zijn?



Hierheen! Vlug! We zijn err bijna!

Vooruit, loop door! En hou dat voor je neus!



Pff! Eindelijk kunnen we weer zuivere lucht inademen!



In deze oude krra-terr zullen de vliegende schotels landen!



Oh, kijk daar! De lucht is helemaal rood!

Ja, err zal wel lava naarr beneden stromen aan de andere kant.



Wacht! Wacht op mij! Allan, alsjeblieft! Wacht op mij! Niet zo hard!



Naar de rubberboot... Onve enige kans op redding...



Is iedereen er nu?

Eh... ik geloof van wel...



De professor! Waar is de professor?



De ongelukkige! Hij is zeker achtergebleven!

WOEF WOEF



Kuijje! Kom alsjeblieft terug, scheepsmatje! Kom ogenblikkelijk terug!

WOEHOEHOE



Hij is midden in die hel gedoken! Roep hem terug! Doe iets! Haal hem terug! Hypnotiseer hem, weet ik veel!

WOEHOEHOEHOE



Kom terug, jonge vriend! Waag je leven toch niet!



En? Geeft hij antwoord?
Ja... en hij heeft me gezegd, dat ik naarr de hel kan lopen! Hij leek zo beleefd!



Kapitein... help me... Hier!
Daar is hij!



Duizend bommen en granaten! Het is hem gelukt!



Vlug! Mond op mond beademing! Breng hem bij!



Hoera! Hoera! Hoera! Ze zijn gered!



Joepie! Even een douche nemen!



Bobbie, niet te ver! Kom terug!
Verhip, ik kan toch zeker zwemmen!



En nog geen enkel teken van het ruimteschip... Waarr blijven ze toch?
En, professor? Gaat het al beter?



Het meerr! Kijk! Het loopt helemaal leeg!

WDEAAH!



RROORRR
RORR

WOEABLUUBLUUB...



Nog even, Bobbie! Ik kom!



Woea!
woea!

Over enkele seconden zal het hele meer verdwenen zijn! Ik vraag me toch af of...



RRROR



Oef, dat is ook weer gebeurd! Nog een geluk, dat het alleen maar as en waterdruppels waren en geen gloeiend hete lava of rotsblokken!

Is het nou afgelopen met die stofregen of hoe zit dat?



BZZ BZZ BZZ

Het ruimteschip! Eindelijk! Het is err! Vlak boven ons!

Wat? Dat gezoem van een bij?



BZZ BZZ BZZ BZZ

Ik zie helemaal niets!

Hum, als ze in deze rook willen landen, beklag ik ze!

Een zepelin? Hier? Dat kan niet!



Ja, het moet vlug gebeuren! Err kan een nieuwe uitbarsting volgen! Laat de ladderr neerr!



Wel, herren, we zullen nu aan boord gaan van het ruimteschip, maarr zoals gezegd, zal ik u eerrst hypnotiserren!

Wat? Ons hypnotiseren? O, nee, geen sprake van! Trouwens, wij reageren toch niet op dat soort dingen!



Wij reageren niet wij reageren niet wij reageren niet wij reageren niet...



Wel, herren, u bent nu op het vliegveld van Djakarta en u gaat aan boord van de Carrreidas. Hier is de ladderr! Gaat u maarr voorr, meneerr Carrreidas!



Nu u, prrofessorr! Dan volgt commandant Szut!

Vervolgens Gino... en dan de dokterr!

En nu masterr Kuifje met Bobbie... en tenslotte kapitein Haddock.

Ziezo, u bent aan boord van het vliegtuig naarr Sydneyen.

Hallo, grrote piloot, haal de ladderr op! Vlugg, ik hoorr drreigende geluiden...



Oeff!... Het was hoog tijd! Dank u, grrote piloot! Sta mij toe voorr mijn aardse vrrienden te zorrigen...



Meneerr Carrreidas, u speelt "zeeslagen" met kapitein Haddock en natuurlijk speelt u vals!

Natuurlijk!

U, commandant Szut, u bestuurt de Carrreidas 160 en alles is aan boord in orde!

Ja, alles is in orde, zoals u zegt!

Oh, daarr... een rubberrboot!



Dat is de rruberrboot van de Carrreidas en tevens het einde van het avontuurr voorr Kuifje en zijn vrrienden!

Kijk nou eenf... Kijk nou eenf... Wat if dat?



Een... een vliegende schotel! Ze draaien bij... Ze komen hierheen! Schiet, Allan, SCHIET!



Weg met die wapens, schurken...
Het spel is uit! Ik heb jullie
nu onderr hypnose!



Luisterr goed: dit is een helikopterr,
die jullie op komt halen. Kom dus
boven!

Ja, het is al
goed.



Nu sprreek ik tegen commandant
Szut en zijn vrrrienden... U moet
alles wat sinds gisterren gebeurrd
is verrrgeten... Onthou alleen, dat
u verrrplicht bent geweest, na het
verrrtrek uit Djakarrrta met be-
stemming Sidney, doorr onbekende
omstandigheden te landen op zee...



... en dat u plaats hebt moeten
nemen in de rrubberboot.



Zit u allen in de boot?... Szut,
Zonnebloem, Gino, Carrreidas,
Haddock, Kuifje en Bobbie?...
Goed zo... Voorr de anderren zal
ik wel zorrren... Nu wil ik, dat
jullie gaan slapen!



Vaarrwel!



Woef!
woef!

Enkele uren later...

... is het zoeken naar de pas-
sagiers van de sinds gisterren
verdwenen Carrreidas voortge-
zet, maar de hoop nog overle-
venden te vinden vermindert
met het uur.



Een uitgedoofde vulkaan op
het eiland Pulau-Pulau Bempa
in de zee van Celebes is van-
nacht weer beginnen werken.
Een rookkolom van 10.000 me-
ter hoog stijgt op uit de kra-
ter. Patrouille-vliegtuigen
zijn erheen gegaan om het
verschijnsel te observeren.



Nog één keer, Bob, we moeten
die krater filmen.

O.K.



Zeg, Bob... daar op 10
uur... Zie je dat?

Een
rubberboot!



Hallo, verkeerstoren Makasar! Hier
Victor Hotel Bravo... Rubberboot waar-
genomen op nog geen vijf ten zuiden
van de vulkaan met vijf of zes mensen
aan boord. We zijn verschillende malen
op geringe hoogte erover gevlogen,
maar niemand geeft een teken van
leven, behalve een klein wit hondje!



Jeetje, Bob, de wind drijft het bootje
naar de plaats, waar de lava in zee
stort. Zo zullen ze levend verbran-
den... We moeten iets doen om ze
te redden.



Woef!
woef!

Enkele dagen later duizenden kilometers daar vandaan...

We hebben u al meegedeeld, dat zes van de negen inzittenden van het vliegtuig van de miljardair Carreidas, waaronder de heer Carreidas zelf, gevonden zijn, terwijl ze rondreden in een rubberboot op meer dan 200 mijl van hun reisroute in de omgeving van het eiland Pulau-Pulau Bempa. We hebben vernomen, dat de vulkaan op het eiland tot uitbarsting gekomen is. De geredden verkeerden waarschijnlijk in schoktoestand, want pas enkele uren nadat ze opgenomen waren in een ziekenhuis van Djakarta zijn ze tot bewustzijn gekomen...



De hele zaak is zo geheimzinnig, dat we besloten hebben enkele medewerkers naar Djakarta te zenden om daar de overlevenden te ondervragen.

Ja, dat gaat maar op reis! Djakarta, vooruit maar! Wij zullen het wel betalen!



We hebben ons dus eerst gericht tot de eigenaar van het vliegtuig... Mr. Carreidas, het verlies van uw prototype en de tragische verdwijning van uw secretaris en twee leden van uw bemanning zullen u zeker geschokt hebben...



... het is allemaal erg vervelend, maar wat wilt u... dat is het leven! Het ergste is nog, dat ik mijn hoed verloren heb, een Brass en Clackwell van voor de oorlog... En dat is onherstelbaar!



En die prikken in uw arm, meneer Carreidas... Uw reisgenoten hebben die zo te zien niet?

Ja, logisch, ik ben toch zeker rijker dan zij!



Commandant Szut, men heeft u gedwongen te landen. Kunt u ons vertellen, hoe dat precies gegaan is? Volgens uw laatste radiomededeling bevond u zich ter hoogte van Soembawa. Was alles toen normaal aan boord?



... ja, maar ik kan me niets herinneren. Er is een leemte in mijn herinnering... Ik begrijp niet... Net een droom...



Voor mij is het ook net of ik in een vreselijke nachtmerrie geleefd heb.

Zeg, zie je dat! Dat is die baardaap van Molensloot! Die knaap raakt toch ook altijd in de meest rare situaties verzeild!



Ik kan me vaag dreigende maskers herinneren en onderaardse gangen waar het verstikkend heet was... Bommen en granaten, ik krijg dorst als ik er aan denk!



Ik? Ik heb ook ongeveer hetzelfde gedroomd... Alles is erg vreemd, maar...

En daar is zijn onafscheidelijke padvinder!



... maar het meest fantastische van het hele avontuur zal professor Zonnebloem u wel vertellen...



Professor, wilt u ons laten zien wat u gevonden hebt?

Helemaal niet!
Heel graag, zeg!

Alstublieft!

O? En wat is dat precies?

Inderdaad... Dit is een metalen draad uitlopend in een bolle kop.

Ja, een doodgewone zuiger... Wat is daar nou voor bijzonders aan?



Op het eerste gezicht heeft dit voorwerp niets buitengewoons. Maar het begint pas vreemd te worden als ik u vertel, dat ik dit voorwerp in mijn zak gevonden heb.

In uw zak?

Nee, nee, nee, ik heb het in mijn zak gevonden!

Die Zonnesteek is nog altijd dezelfde... zo doof als een kwartel!

Hoe dit voorwerp in mijn zak gekomen is, weet ik helaas niet... en het meest fantastische is nog, dat het gemaakt is van een op aarde volslagen onbekende metaalsoort.

O? Is dat echt waar?

Staal? Dat kunt u niet menen...
Kijk maar...

Alle mensen!
Wat een opvoering!
Haha, hoehoe!

Ziet u hoe zenuwachtig mijn slinger is, als ik hem boven dit voorwerp houd?

Dat zie ik wel, maar wat betekent dat?

Ik teken niets! Meneer, ik zal u eens iets zeggen. Ik heb dit metaal laten analyseren in het universiteitslaboratorium van Djakarta. De deskundigen hebben na het onderzoek verklaard, dat we hier te maken hebben met puur kobalt vermengd met een soort nikkel-ijzer-legering.

Puur kobalt bestaat niet op onze planeet. Dit voorwerp moet dus uit de ruimte komen.

Hoe komt hij daar nou bij!
Man, zeg maar meteen, dat het een onderdeel is van een vliegende schotel, gefabriceerd in een fabriek ergens op Mars... Zo iets kun je de kat wijsmaken, maar mij niet!

Professor, u hebt daarnet het woord "ruimte" gebruikt. Verleden zondag maakte een amateurfotograaf te New Delhi deze opname. U werd diezelfde dag in de rubberboot gevonden. Wilt u dit eens goed bekijken?

Denkt u, dat we hier inderdaad te maken hebben met een vliegende schotel, zoals de fotograaf beweert? En zouden ze uit de ruimte afkomstig kunnen zijn?



Een glas wijn?... Hum, ik begrijp niet goed, waar het verband ligt... Volgens mij hebt u daar een foto van een van die niet-geïdentificeerde voorwerpen, nl. vliegende schotels...



Maken ze op andere planeten dergelijke ronde voorwerpen?

Rond? Maar natuurlijk. Een vliegende schotel is altijd rond!



Eh... zeker ja... Nog een vraag, professor... bent u, net als uw metgezellen, getroffen door geheugenverlies?

Nee, ik heb alles nog. Ik ben niets verloren!



Pardon? Hum... Ik bedoel alleen, dat geheugenverlies wel meer voorkomt... Er heeft in de kranten gestaan, dat de directeur van een psychiatrische inrichting bij New Delhi, een zekere dokter Krollspell, die al sinds een hele maand spoorloos was, dichtbij de stad aangetroffen is. Hij is zijn geheugen volkomen kwijt.



Maar hoe verklaren de artsen het, dat u allemaal aan geheugenverlies lijdt?

Ze hebben er geen verklaring voor... En wij trouwens ook niet.



Kon ik maar vertellen wat ik allemaal gezien heb... Maar ze zouden me toch niet geloven...



Om te eindigen, heren, mag ik vragen wat u nu verder nog voorplannen hebt?

We zullen het vliegtuig naar Sydney nemen, waar we nog net op tijd aankomen om de opening van het congres bij te wonen.



Wel, heren, ik hoop, dat uw reis niet meer onderbroken zal worden... Veel succes... Kapitein, tot ziens!



DONG! Laatste oproep! Willen de passagiers voor Qantas-vlucht 714 met bestemming Sydney zich zo snel mogelijk naar exit nr. 3 begeven!



EINDE





De Avonturen van Kufje en Bobbie
22 beschikbare titels

Uit de Archieven van Hergé
De avonturen van Totor Kufje in de Sovjetunie Quick en Flupke

De verfilmde Avonturen van Kufje
Kufje en het Haaienmeer (naar de grote tekenfilm) Kufje en het Geheim van het «Gulden Vlies» Kufje en de blauwe Sinaasappels

De Avonturen van Jo, Suus en Jokko
Het Testament van Mr. Pump Bestemming New York De «Manitoba» antwoord niet meer De Uitbarsting van de Karamako De Najavallei

Leo en Lea bij de Lapino's

De Guitenstreken van Quick en Flupke



HERGÉ



DE AVONTUREN VAN KUIFJE



VLUCHT 714

door SkeritXP
en Bushdoctor

