

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE DRIJVENDE DOKTERS



Flugger! Ik moest al op de boot van Mercy Ships zijn!



Wat zit daarin?!

Een paar schoonheidsproducten.



Voor op een ziekenhuisboot?

En dan? Er zijn misschien wel knappe dokters aan boord.



Ze zullen een extra boot moeten inleggen voor jouw bagage.



Hier staat dat je maar 25 kilo mag meenemen... in een sporttas!

Wat?!



Deze kun je thuislaten. Ze hebben al reddingsloepen.



Dan enkel het hoogstnodige! Gaan jullie het redden zonder mij?

Tuurlijk. We logeren toch bij Lambik en Jerom?



ONDERTUSSEN...

... Dit is de laatste...



De man met de paarse regenjas!
De brievenleverancier!





Ze heeft de brief nog niet geopend want dan hadden ze niet kunnen vertrekken. Hopelijk zit de enveloppe nog in de bus.



Ai... Te veel pottenkijkers om die open te breken. Ik kom later wel terug.



Vlugger! Scheur de eerste straat rechts in! Dan rechtdoor racen en aan het einde weer naar rechts vlammen! Komaan!

Sidonia is de gps van Lewis Hamilton.

174 meter lang, 29 breed, 7000 m² oppervlakte, 37000 ton zwaar en spiksplinternieuw!

Het grootste ziekenhuisschip ter wereld!





Welkom! Zet vlug je bagage weg, dan geef ik een rondleiding.



EVEN LATER...

...er zijn 200 ziekenhuisbedden en zes operatiekwardieren. Met deze boot kunnen we dubbel zoveel mensenlevens redden als met de vorige.



Zijn er dan geen dokters in Afrika?

Jawel, maar te weinig. Bovendien is er nog veel armoede zodat weinig mensen toegang hebben tot medische hulp.



Juist. Mercy Ships specialiseert zich ook in chirurgische ingrepen waar je in die landen bijna nergens voor terecht kunt, zoals het verwijderen van tumoren en het opereren van gespleten lippen en misvormde ledematen. Volledig gratis!



Maar je kunt er ook terecht voor tandverzorging en oogbehandelingen.



En ze geven medische opleidingen aan lokale dokters!

Rommeke trots dat Donia deel uitmaakt van crew.



Zeer juist! Ik zeg altijd dat ik de beste ben... maar eigenlijk zijn jullie dat!

Euh... dank u?



EEN TIJD LATER KOMT HET GIGANTISCHE GEVAARTE STILAN IN BEWEGING OM ZIJN LANGE REIS NAAR WOKAMBU IN AFRIKA AAN TE VATTEN EN...

BWOOOOT!!!

Jij bent wel heel blij om mee te gaan, zo te zien.

Zeg dat wel! Eindelijk eens niet thuis aardappelen moeten schillen! Vooruit! Wat kan ik doen? Iets technisch? Medisch?

Dat werd toch al besproken? Je hebt een opleiding algemene huishoudkunde, niet?



Het is tenminste niet zoals thuis...



...daar zijn het er veel minder!



En ik die dacht patiënten te kunnen helpen!



Ach, door de anderen eten te geven, helpen wij de patiënten onrechtstreeks.

Je hebt gelijk. Er bestaan geen minderwaardige taken op een schip als dit. We maken er een aangename reis van!



Dat zou weleens kunnen tegenvallen...



ONDERTUSSEN LOGEREN SUSKE EN WISKE BIJ LAMBIC EN JEROM.



Onverslaanbaar!

Wat nu? Valt carnaval laat dit jaar?

Toch niet! Maarschalk Lambik en ondergeschikte generaal Jerom dagen jullie uit tot een duel! En als wapen kiezen wij...



...Stratego! Ik ben ongeslagen kampioen. De Napoleon van de nationale Strategobond!



Uitdaging aanvaard! Ik ben ook een kei in Stratego!

Klopt! Ik win nooit van hem!





Dat de beste moge winnen!
En anders jij!

Ha-ha! Pas maar
op of dit wordt
je Waterloo.



Hm... mijn voorgevoel is onfeilbaar...
inzicht... doorzicht... en dan aanvallen!



Dat is
een bom!

Mijnenruimer! Het loopt hier in
mineur af voor jou! Haha!



**SUSKE VERLIEST IN EEN
RECORDTEMPO AL ZIJN STUKKEN EN...**

Driester! Hier
met die kapitein!

Wow!
Knap gezien.



Lambik lijkt wel
een helderziende...



Ik weet genoeg! Attack!

Vlag! Je hebt
gewonnen.
Goed gespeeld!...



...en vals gespeeld!

Wablief?!



Ik zag het wel! Jerom beeldt letters uit met zijn
hand en verraadt zo de stukken van Suske! Ik vond
het al zo raar dat hij achter Suske ging staan!



Miljaar!
Miljaar! Miljaar!

Bik nu
miljaarschalk?

Ja, het is waar... Jerom en ik leerden het gebarenalfabet uit het hoofd. Bij Stratego weet je vaak bij de eerste letter al genoeg. We winnen alle toernooien en...



Hallo? Wat?!
Ja, we komen meteen!



Wat scheelt eraan?

Onze overbuur zegt dat er iemand aan de brievenbus van tante prutst!



Hallo, ik ben Sidonia, aardappelverantwoordelijke.



Mijn naam is Joeri!
Manager van het securityteam.



En jij?

Ik ben Vincent. Ik ben IT'er.

Computers? Veel werk, zeker? Er zijn er behoorlijk wat aan boord.



Je bent wel geen dokter, maar je bestrijdt net zo goed virussen!



Hilarisch. Ik heb nog zeven uur achtentwintig minuten en vijftig seconden voor ik weer op moet staan. Goeienacht.



Vreemde snuiter.

Vincent kent zijn vak, maar hij is aan de stille kant.



Zijn schoenen daarentegen...



WIEOWIEOWIE!

Alarm?!...



Rook?! Het vuur is achteraan!
Huche! Huche!



Die vuilnisbak staat in brand! Huche! Als het vuur om zich heen grijpt, wordt dat een ramp! Huche...



...zo voorkom ik erger!



Wat een tegenwoordigheid van geest, zeg!



Hier ligt vloeistof. Lijkt me benzine.



Brandstichting? Maar Sidonia, wie wil er nu brand stichten op een boot van Mercy Ships?



Geen idee...



?!



Misschien mensen die zeggen naar bed te gaan en dat plots niet blijken te doen...



Grr! Ga nu open!



Eindelijk!



Leeg?!







Zolder, kelder, slaapkamers... all clear.

Hier ook. De keukendeur is nog op slot en alle ramen zijn gesloten.



Dief niet binnen geweest. Zijn klaar hier. Gaan naar huis.



Niet zo snel! Ik wil weten waarom die boef met alle geweld onze post wou bekijken!



Kijk, een zwarte enveloppe! Met enkel de naam van tante erop. Wat zou erin zitten?



De brief! Nee! Ik moet ingrijpen en...!



Wiske! Blijf eraf! Die brief is privé.

Maar ik wil weten waarom de dief die brief zo graag wil!



Hou op! Brievenbuskrakers zijn alleen maar uit op waardepapieren. Dit hoort daar duidelijk niet bij en is dus privé. We respecteren de privacy van Sidonia.



Kom, we sluiten de boel af en gaan naar huis. Het is bedtijd.



Oef! Ze laten hem achter... Ik breek in en...



Politie!! Ik moet me verstoppen.



Een van uw burens zag hier een vreemd individu. Ik zie wat hij bedoelt. Carnavalfestje?



Nee, er was een inbreker. Maar hij is verdwenen.

Dan kammen we de buurt uit!

Wegwezen. Ik kom later terug!



Oef... eindelijk een momentje vrij om te genieten van de altijd mooie zee...



...en haar molenwiekende stroompalen! Is dat hier dat ze die stijve bries maken?



Nu ken ik niet veel van maritieme dingen, maar als we zo blijven varen, knallen we straks tegen die ventilatoren aan.



Zijn die blind of zo? Misschien moeten we terug naar de wal om de beste stuurloop te halen!



Héla! Hier mogen geen onbevoegden binnen!

Maar we varen recht op het windmolenpark af!



Denk je dat we dat niet gezien hebben?! We werken eraan!



De automatische piloot werd aangepast! Het schip volgt een heel andere vaarroute dan normaal!



Waarom kregen we daar geen melding van?!

Het alarm werd omzeild!







Knap werk, Vincent!
Je hebt ons gered.

Ik deed
mijn job.



Bedankt voor je alertheid!

Al enig idee wie hiervoor
verantwoordelijk is?



Geen idee. Een internetlek?
In elk geval iemand met verstand
van computers.



Inderdaad...



Dit vraagt om een vergadering!

Juist! We verzamelen
straks in jouw kantoor!
Verwittig Ellen.



En weer aan de slag... Gelukkig is er
veel afwisseling in de taken. Als ik geen
aardappelen schil, mag ik dweilen!



Daar heb je mijnheer skwiek weer...



Hij doet vreemd... Wat is die van plan?



Dat is het kantoor van Joeri...?



...Wat heeft hij daar verloren?



...Computerwerk?
We zullen het snel weten.



Hallo!

?!



Oei? Stoor ik? Ik moet dit kantoor schoonmaken. Kom ik later terug?

Neenee... ik was bezig met... euh... een computerprobleem.



Hmmm... die had duidelijk moeite om zijn aanwezigheid hier te verklaren.

SKWIEK
SKWIEK
SKWIEK



Oei! Bij nader inzien ik ook eigenlijk!



Sidonia? Wat doe jij in mijn kantoor?

Euh... de deur schoonmaken! 't Is propere-deuren-dag!



Begin dan maar met andere deuren, goed?

Natuurlijk!



De situatie is ernstig! Eerst die brand en nu dit! Er is een saboteur aan het werk!



We stoppen de boot!

Dat is geen optie! De Global Mercy móét op tijd in Afrika raken!



Onze screeningsdienst vond heel wat patiënten in Wokambu die niet lang zullen overleven zonder medische hulp.

Goed, dan varen we door, maar wél met extra veiligheidsmaatregelen.



Een saboteur aan boord...?



Zou hij...?



DE VOLGENDE DAGEN GAAN DE SABOTAGES OP DE GLOBAL MERCY DOOR...

Hé, waar zijn die dozen met vaccins?



Ze hebben buikkrampen. Volgens deze laboanalyse was hun voedsel besmet.



MAAR DIE NACHT ZOU ALLES VERANDEREN...

Ik hou het niet meer! Ik móét het weten...



Suske slaapt... eindelijk!



Dat is mijn kans...



OOK ELDERS WORDT ER SLECHT GESLAPEN.

?



...Vincent...? Of iemand die zijn schoenen heeft gestolen.



...Waar skwiekt die om halfvier 's nachts naartoe?



Dat zijn ongebruikte kajuiten...



Jij?!



Handen omhoog!



Jij zult er niet goed van zijn!



En met mijn welgemikte maat 52 jij ook niet! Saboteur!

Hé?!

BAF!



Je hebt alles verknoeid.
Niet ik ben de saboteur!



Nee, dat ben ik. Ik heb
de brand gesticht en de
computer gehackt!



Ik vermoedde al een tijd dat
Vincent me in de gaten had.
Jij bent undercover, is het niet?

Ja. Ik kon je nooit betrappen. Tot ik je
daarnet met dat zenuwgas door de gang
zag sluipen. Dat was m'n kans!



Ons gevecht heeft mijn gasbus onklaar
gemaakt. Jammer! Via de airco kon ik er een
flink deel van de bemanning mee uitschakelen.



Maar dat is monsterlijk!
Waarom saboteer jij de boel hier?

Dat zeg ik niet! Naar het
dek! En geen kik meer!



Goed dat er niemand
wakker werd.

Dat zou je anders
toch wel denken...

SKWIEK

SKWIEK

SKWIEK

Ik ga gewoon binnen, lees die brief en
keer terug naar het huis van Lambik.



Niemand zal iets
vermoeden.



Niemand te zien... Ik ga ervoor!



De deur staat open?! Ohnee!
Dat kan alleen maar Wiske zijn!



Daar is hij! Eindelijk!



O! Zalig moment waarop mijn
dorst naar kennis geleest zal
worden! Leest en weet!



NEE!!



Ongelukkige!



PATS!



Kom mee! Hou je sjaal voor je neus!
Niet inademen! Dat gas is gevaarlijk!



Gelukkig vervliegt
het snel!



Wie ben jij?
Wat doe jij hier?!

Dat kan ik niet zeggen!
Vergeet die brief!





Inspecteur Luna?!

*ZIE ALBUM 340: MAMI WATA.



Suske? Hoe kom jij hier?

Ik werd wakker en zag dat je bed leeg was. Toen wist ik genoeg!



Buiten jullie weet niemand dat ik de saboteur ben.

GLOBAL MERCY

Dus, zonder jullie kan ik rustig verder saboteren tot deze boot stopt of terugkeert.

En wat moeten wij dan doen?



Zwemmen!

Wat?! Je bent gek! Dat overleven we niet!



Dit pistool overleef je zeker niet! En hier achteraan hoort niemand mijn schot!



Nu heb je nog een kans!

Ja, ongeveer 1 op 1 miljoen.



't Is beter dan niks!



Niks meer te zien... Opperuimd staat netjes.

...Ik werk undercover nu. Er zijn problemen met Mercy Ships.

Ze kregen een dreigbrief waarin geëist werd niet te vertrekken. Daarna werden er bombrieven verstuurd naar verschillende vrijwilligers.

Ze bevatten een zenuwgas dat mensen gek maakt.



Onderzoek wees uit dat de brieven op geen enkele manier gelinkt zijn aan Wokambu. Het is een mysterie. Er staan veel mensenlevens op het spel in Wokambu, dus is de Global Mercy toch vertrokken.

Om niemand ongerust te maken zijn enkel de kapitein, de security-manager en Ellen van Mercy Ships op de hoogte van de dreiging.

Hoe wist jij dat tante ook een brief kreeg?

Toen ik zag dat ze op de lijst stond, schaduwde ik jullie huis. Een man stopte een zwarte brief in jullie bus! Ik wou hem inrekenen, maar hij ontsnapte.



Dus jij hebt onze brievenbus gemold.

De brief mocht geen slachtoffer maken. En ik wilde niet dat jullie ongerust zouden worden over Sidonia.

Bovendien stuurden we Vincent Ombre mee. Een undercoveragent die een oogje in 't zeil houdt en eventuele saboteurs opspoor. Een topkerel! Zijn bijnaam is 'de schaduw'!

Ze vindt hem wel héél top.

Niemand weet dat hij een agent is, zelfs Mercy Ships niet. Sidonia is perfect veilig.



Hallo, inspecteur Kwesi... ja.... Bericht van Mercy Ships? Wat?!

Vincent en Sidonia zijn verdwenen?!

?!?

ONZE VRIENDEN NEMEN DE MININEF EN...

Misschien zijn ze nog ergens aan boord...



De opvarenden zijn op de hoogte gebracht van het gevaar.



Ze werden gevraagd voorzichtig te zijn en uit te kijken voor de saboteur.



...Suske en Wiske doorzoeken de Global Mercy grondig in de hoop Sidonia en Vincent te vinden.



Jerom en Lambik bewaken het schip en ik ga op zoek naar die saboteur.

Zij?!
Ik zal drastischer te werk moeten gaan!



ONDERTUSSEN, EEN EIND VERDEROP...



W... waar ben ik...?
Is dit... de hemel?...



Nee... daarvoor doet alles te veel pijn...



Vincent?...





Hé, komaan! Zeg me niet dat je dood bent, hé... Ik wil hier niet alleen zijn...



Huh...?

O! Gelukkig!



Wie... Wat...?

We werden overboord gegooid... Weet je nog?



O ja... en dan waren er die kisten met vaccins... Die hebben ons leven gered...

Ja... Laten we maar eens op zoek gaan naar een ontvangstcomité... Kun je lopen?



Moet lukken... Ik ben wel mijn schoenen kwijtgeraakt.

Goed zo!... Euh, ik bedoel oeioei...



Zucht...

AW! AW! AW!



Onze zoektocht heeft niets opgeleverd.

Daar vreesde ik voor.



Maar... als ze niet aan boord zijn, waar dan wel?

Alle sloepen en reddingsvesten zijn nog aanwezig, dus... vrees ik het ergste...



Overboord?... In zee!...

Snik... snik... arme tante...



Alarm... Ga niet... naar buiten... iemand vuurt...



Er steekt een injectienaald in zijn bil! Dat is een verdovend middel! Anesthesie uit de apotheek!

Het werk van de saboteur!



Waarschuw Lambik en Jerom en hou de opvarenden binnen!

Doe ik!



Kom op! We moeten die misdadiger te pakken krijgen.

Dat monster heeft al flink zijn best gedaan!

85



Ai!

PAF!!



Luna! Ze werd geraakt!

Kijk!



Daar loopt hij!

86



Wiske!

Ik zal hem leren om...!



Pas op!

KLANG!



Mis! Bah!

87



Daar heb je dat misbaksell

?!



Hierin! Vlug!

KLONK!



Aha! Hier vind ik het nodige!
Komaan, Jerom!

SURGICAL

PHARMACY

88

Operatie chirurg gaat van start! Jij assisteert!

Mij goed. Waarom makkelijk doen als moeilijk ook kan.

RINKEDEKINKEDE (RINKEDEKLING!



Kom maar op!



PANG!
TENG!

Vijandelijk vuur!



Scalpel!



Hopla!



?



Huidstans! Slagaderklem!
Doelklem! Scherpe lepel!



Niks meer over. Schuiven leeg.
Enkel nog wat watten.



Dan zijn we verloren!

Toch niet. Assistent Jerom
eigen operatie inzetten.

Je bent gek!
Hij zal je raken!



Hij vraagt erom!



Denkt zeker dat Rommeke
olifant is. Doen me niets.



Mijn spuitjes zijn op! Ik hou het voor gezien!



Brancard gevonden. Patiënt er meteen opleggen.



Rommeke volleerd opschepper!



Bij wijze van spreken, uiteraard.



Zeggen waar Vincent en Sidonia zijn of bent rijp voor echte operatie!

Goed, ik zal spreken!



Wel? Waar zijn ze?

Ik bracht hen hier bij de reling en toen...



... liet ik hen in het water springen! Zo!



Hij is kopje-onder! Verdwenen!

Kijk! Wat is dat?!



Daar zit iets onder water!





Zullen het snel weten!



Donkere massa... lijkt op inktvis... snel inhalen!



Krijgen we nu? Dinges spuit zwarte vloeistof!



...Toen inktnevel optrok, was dinges verdwenen in diepzee. Ook Joeri foetsie!



Wat voor dinges? Een dier? Een duikboot?

Weet niet. Was heel duidelijk onduidelijk. Ga douchen.



In elk geval weten we nu zéker wat er met tante en Vincent gebeurd is... Ze zijn verdronken.



Misschien niet! Die zwarte gedaante kan hen ook meegenomen hebben?

Denk je?



Ik blijf hier niet bij de pakken neer zitten! Ik ga met de Mininef op zoek naar Sidonia en Vincent!



Zal ik met je meegaan?

Nee, jij moet Wiske opvangen. Ze heeft je nodig.

Eén positief ding... geen saboteur
meer aan boord. Schip nu veilig...



MAAR DAAR VERGIST JEROM ZICH IN...



Niemand te zien... Dit eiland is onbewoond.



Daar is de zee
alweer... dus groot
is het ook niet.

We liepen zevenendertig minuten offroad,
dus ik schat 1524 meter doorsnee.



Mijn voeten
liggen open...

We zullen hier overnachten.
Maar eerst iets te eten zoeken.



Juist. Onze vorige maaltijd
is veertien uur en achtentwintig
minuten geleden.

Die wandelende
chronometer
werkt op mijn
zenuwen.



Insecten zijn zeer voedzaam.
Krekels, sprinkhanen, kevers,
termieten, mieren, rupsen... zelfs
schorpioenen zijn eetbaar.

Ja, maar zijn
ze ook lekker?



We hebben geen keuze. Het voedsel komt
hier niet bepaald uit de lucht vallen.



Dat spreek ik tegen.



Het diner is opgediend!



OP DE GLOBAL MERCY ZIJN ALLE
OPVARENDEN WEER BIJ KENNIS.

Suske en Wiske heel ongelukkig.

Begrijpelijk... Ik
mis Vincent ook
verschrikkelijk...
Mijn hart klopt
enkel voor hem.

BRROOINNGG!

Flinke hartslag...
!!!

Ergens tegenaan gevaren?

Nee! De motoren zijn
gestopt! De machinisten
melden dat een van
de schroeven vastzit!

Hoor het al. Weer nat
pak voor Rommeke.

Schroef verwrongen... zit vast.

Zwart dinget is daar weer. Kan geen toeval zijn.

Eerst boot herstellen.

KROOINNG!

Recht
wringen.

Is klaar... Kunt weer verder varen.

Nog niet. De machinisten
checken of de motoren
schade opliepen.



Ik zie mensen dansen... misschien een soort verwelkoming?

Huh?!!

WOOSH!!

113

?!

AAAAH!!!

114

Wat... wat was dat?..

115

SPLONSSJ!

Wie wil er nu de Global Mercy weghouden uit Wokambu?

Het is een raadsel. Mercy Ships bereidt zijn missies altijd voor...

...in overeenstemming met de overheid! Ook nu. Nooit was er kritiek. Niet op de periode, niet op de haven...

En op de kade? Misschien ligt de boot wel in de weg voor iets of iemand?

116

Zou kunnen. Ik start Street View op.



Dat is de aanlegplaats.
Niks te zien... weinig bedrijvigheid daar.



Da's net de reden waarom ze
die plek hebben uitgekozen.



Het enige bedrijf dat daar in de
buurt ligt, is een containerrederij.



Misschien werkt
die Joeri wel
voor Morkins.

Het is een Europees
bedrijf dat wereldwijd
kantoren heeft...



Het kan geen kwaad om
Morkins eens te laten
doorlichten door de overheid.



Spijt me, kinderen. Slecht nieuws.
Bik verdwenen van scheepsradar.



Wat?! Lambik ook al
verdwenen?! Oh nee!

Wat een verschrikkelijk
avontuur!



?!... Waar ben ik?



Jij?! Monster!!

Wat een taal! Dat valt me
tegen van je, Lambik.



Zeker omdat wij oude vrienden zijn...



Krimson?! Raaaahh!!!

Kalm, Lambik. Het heeft geen zin.



Je zit vijfhonderd meter onder water in mijn metalen inktvis! De Calamares!



Ik gebruik de duikboot als mobiele basis. Ik reis de hele aarde af zonder dat iemand het merkt. Veel makkelijker dan een vast schuilhol.

En die vangarmen dan! Supersterk en zeer precies! Ik heb er de schroef van de Global Mercy mee stukgemaakt.

En mij uit de lucht geplukt! Waarom?

Ik heb de rook op het eiland ook gezien en begrepen dat Sidonia en Vincent daar zijn aangespoeld.



Dan toch?! Gelukkig!



Die mogen wat mij betreft daar rustig wegrotten. Maar met jou heb ik andere plannen. Jij gaat mij helpen de Global Mercy te stoppen.

Nooit! Wat heb jij eigenlijk tegen Mercy Ships?!

Niks! Dat ze zich vooral uitsloven voor de Wokambudezen! Maar niet aan die kade!

Die ligt net naast mijn containerterminal. Daar wordt flink wat gesmokkeld. Diamanten, goud, uranium, kobalt, ivoor, zeldzame dieren, you name it...



Ik liet zelfs een spoorwiel aanleggen die de smokkelwaar ter plaatse brengt. Een flinke investering!

Een schip als de Global Mercy trekt heel wat mensen aan... honderden patiënten en kijklustigen, ordediensten, media...



En je bent bang dat iemand je misselijke handeltje ontdekt.



Precies! Ik heb hier mijn hele fortuin in geïnvesteerd en neem dus geen risico! Dat schip moet weg!

Eis dan dat de Global Mercy elders gaat liggen!



Neel! Dan vragen de ordediensten zich af waarom die boot daar niet mag liggen en komen ze zeker bij mijn smokkelhandel uit.

En wat wil je nu van mij?



Ik moet onbekend blijven, dus heb ik een woordvoerder nodig!

No way! Trek je latex smoeiwerk weer aan en doe het zelf!



Ohneel! Als jij het doet, is dat veel leuker! Bovendien zien ze dan dat jij mijn gijzelaar bent! Dat is handig voor als het misgaat!

Momenteel ligt de Global Mercy stil. Als ze toch verder varen, treed jij in actie!



En als ik weiger?

Dan mag je de bodem van de zee gaan verkennen. Sluit hem op!



Gaat het?...



Niet echt. De Mininef... daar zaten mijn vrienden in! Ze werden onder water gesleurd. Wie weet wat er met hen gebeurd is?

Ik voel 100 procent met je mee en... hé?



Wat is er?

Dat lijkt wel het achterstevan van een boot?



Je hebt gelijk. Een aangespoeld schip! Dat ligt hier al wel even.

Ran het corrosieproces te oordelen, schat ik ongeveer 3002 weken.



Kijk! De schipbreukelingen hebben hun boot omgebouwd tot een hut!



Niemand thuis. De bewoners zijn al lang weg.
Hopelijk werden ze gered.
In elk geval kunnen we hier slapen.



Oh! Kijk! Een zelfgebouwde zender!

Zou die
nog werken?



Misschien... hij stond goed
beschermd in die kast. Maar
in die batterij zit vast geen
leven meer. En zonder stroom
geen zender...



Weer niks! Om gek van te worden!
We zullen hier de hongerdood sterven!

Toch niet! Ik krijg die
zender wel aan de praat.

Oh ja? De batterijen groeien hier
anders niet aan de bomen!



Maar dat is het!
We maken een
citroenenbatterij!

Lap! Daar heb je
het. De jongen
is gek geworden.

Nee! Pluk zoveel mogelijk citroenen.
Ik doe de rest! Je zult wel zien!

Ik ben al bezig!



De motor is in orde. Volle kracht dan.
We hebben heel wat tijd verloren.



Ah, daar ben je. De Global Mercy is weer vertrokken, dus je mag
je vrienden toespreken! Ik ga hen laten voelen dat het menens is!

Stuur de torpedo
naar de Global!

Een torpedo?! Barbaar!
Ga je die mensen...





Wees gerust!



Het blijft bij bangmakerij...
Ik maak een torpedo aan het
schip vast met een magneet...



...en dreig ermee hem in de lucht
te laten vliegen als ze niet doen
wat ik zeg!

KLIK!



Zet nu koers
naar de Lumbiga!

Lumbiga?



Een verlaten booreiland. We nestelen ons tussen de steunpilaren.
Kwestie van een eventuele sonar in de war te brengen!



Nu is het jouw beurt. Zo dadelijk nemen we contact op met
de Global Mercy en jij vertelt precies wat ik je voorzeg!



Volgens mijn berekeningen zou dat voldoende
moeten zijn! In elke citroen zit een stukje
koper en een verzinkte spijker...



Het koper geeft elektronen
af die door het zuur van de
citroen naar het zink worden
geleid dat deze weer opneemt.



Zo krijg je een zwakke elektrische spanning.
Maar met zoveel citroenen maken we hopelijk
net genoeg stroom om de zender te doen werken!



Ja! Ik stuur
een bericht
in morse!

De meest vitaminerijke
radioboodschap ooit.

KNETS!
KNETS!
KNETS!

Wat scheelt er? Waarom moesten we zo snel komen?



We ontvangen een bericht!

Da's morsecode!



Precies!

Het is een bericht van tante! Ze zijn oké!



Ze leven!



De bron van de zender bevindt zich hier ergens in de oceaan!

Wat is daar?



Geen idee. Het is niet zo ver van de plek waar Sidonia en Vincent overboord gingen. Kijk, het signaal valt weg...



De zender stopt. De citroenen zijn uitgewerkt...

Nu maar hopen dat iemand het gehoord heeft...



Draai het schip om! We gaan hen halen!

Daar is geen tijd voor! We waarschuwen de autoriteiten en laten hen oppikken.



Kapitein! We ontvangen wéér een bericht! Met beeld deze keer!



Stuur het naar het computerscherm.



Global Mercy! Luister goed...

Lambik! Hij leeft!



Stop de Global Mercy!



Zo niet, laat Free Wokambu de magnetische torpedo ontploffen die momenteel aan uw scheepsromp hangt!



Jerom, verwijder de bom niet. De magneet is zo sterk dat je de scheepsromp zou beschadigen en het schip doen zinken!



Jullie krijgen een uur de tijd!



Als je mij tracht te bevrijden of er de politie bij haalt... boem!



Een bom?! Dit gaat te ver!

En Bik in handen van boeven. Is tegenvaller.



Wacht! Stuurman, kun je die video nog eens afspelen?

Geen probleem. Ik heb het opgenomen.



Kijk eens naar de handen van Lambik?

Roest! Wiske gelijk. Is gebarentaal.



Zeer goed, Lambik! Zet hem terug in zijn cel.

Zeker, baas!



Bik heeft tekst gespeld: LUMBIGA.

Lumbiga? Dat ken ik!



Het is een verlaten booreiland, niet zo ver voor ons uit... Licht soms in de weg voor de scheepvaart. Ze beloven al jaren om het op te ruimen maar dat kost veel geld, dus...



Volgens mij wordt
Lambik daar
vastgehouden!

Juist! Wat denk jij...
Luna? Ze is weg?

Oei!
Ik heb al
zo'n vermoeden...
Kom mee!

Ik kan niet wachten... Ik móét hem zien!



Met de coördinaten op mijn gps
vind ik dat eiland makkelijk terug!

Ik heb haar geholpen. Ze zei dat u daarvoor
toestemming had gegeven, kapitein.

Totaal
onverantwoord
van Luna!

Waarmee moet ik de
opvarenden redden
als die saboteur onze
boot laat zinken?



Ik neem geen risico's! Jammer voor de mensen
in Wokambu maar de Global Mercy stopt!
Ik wil geen honderden doden op mijn geweten.

Rommeke op zoek gaan naar Bik. Lumbiga
ligt vóór ons! Zal het makkelijk vinden.

Maar als ze merken dat je
Lambik komt bevrijden laten
ze de torpedo ontploffen!

Daarom Sus en Wis
bom ontmantelen!



Wat?! Maar dat kunnen
wij helemaal niet!!

Dan hulp
inroepen.

Ga ter plaatse wachten tot bom
uitgeschakeld is. Dan Bik onmiddellijk
bevrijden. Blijf in contact via oortje!

Hulp inroepen? Hij heeft makkelijk
praten! Van wie dan wel?

Dat ligt toch voor
de hand? Kom mee!





Ik moet ontsnappen en die bom onschadelijk maken! Maar hoe?



Dat is het! Ik heb me al vaak willen inschrijven voor de Voice Senior!



EEN STER! DIE JOU NOOIT MEER VERLAAT!



DIE ALTIJD VOOR JE SCHIJNT!

Wat een kattengejank!



ZO TOON IK DAT IK VAN JE HOU!!!

Kun je daar ogenblikkelijk mee ophouden?!



Jij vergeet mij vast nooit meer!

PSSSSJIT!!



Harg!bllobblub!

Laat Stan Van Sjambrang me dat maar eens nadoen! Vluc naar de stuurhut!



Wat is die herrie?! Ga kijken!

Ja, baas!



Jij?! Ik laat jou een toontje lager zingen!

Wat een agressie!



Het schuim staat hem op de lippen!

PSSSSSHHT!



Die kluchtzanger hangt mijn keel uit!

En de baas staat ook in vuur en vlam! Hier! Eet schuim!



Miljaar! Nu al leeg?! Je moet je brandblussers eens laten nakijken, Krimson.



Mijn wandelstok-pistool is geladen met zenuwgas!



Hola! Nu creatief zijn met de brandblusser!



Dat was een zuivere la! Dank je wel!



Vlug naar binnen...!



VLAM!



Dat houdt hen net lang genoeg buiten om de bom onschadelijk te maken!



Vergeet het, Lambik! Dat kan enkel met mijn handpalm als persoonlijke code!



Hij heeft gelijk... Het lukt niet!



Bericht van de rederij in Wokambu, baas!

Wat nu weer?!



De geheime dienst heeft uw smokkeloperatie in Wokambu blootgelegd! Ze hebben Morkins ontmaskerd als een onderdeel van het Krimson-imperium!

WAAAT?!!



Morkins... hé, dat zijn dezelfde letters als Krimson!



Dat heet een anagram!





Te laat! De Global Mercy wordt een puzzel van duizend stukjes!



Hier, jij!

BWAF!



Laat mij los!

Niks van!



De huls is eraf... Er zijn drie kabels zichtbaar.



Mooi! Knip de blauwe door... Twee centimeter van de batterij. Raak deze niet aan met je kniptang!



Goed... doe ik... kniptang!

Ik zweet me te pletter... Goed dat je er niks van ziet.



Lumbiga... ben er.



Roestige broel... Niemand hier... Waar hoofdkwartier dan?... Bik zich vergist van naam!



Of zou kunnen dat...



Daar is donkere massa. Is duikboot...







Iets trekt ons naar het wateroppervlak!

Hahaaa! Dat is Jerom! Mijn boodschap is aangekomen!



Rommeke dikke inktvis gevangen. Lekker met look en rode peper!



Eens binnen loeren.



Hij opent de klep!

O ja? Dan heb ik nog een verrassing voor hem.



Beestje heeft vangarmen. Kietelen in nek. Rommeke meespelen.

**KLANG
KRIOONGG
KRUNGG!**



Gigantische vriendschapsarmband gemaakt. Rommeke hip!



Aaargh! Alles is verloren! Uit de weg!

Baas?



Ik ben verslagen, maar ik kom terug! Wraak!



DE TWEE HANDLANGERS VAN KRIMSON GEVEN ZICH OVER AAN JEROM WAARNA ZE DOOR DE KUSTWACHT WORDEN INGEREKEND...



Krimson! Natuurlijk! Alleen een boef als hij brengt zoveel mensen in gevaar!

En het is nog niet voorbij. We lopen achter op ons schema. We zullen te laat komen om de dringendste gevallen te redden...



Niet wanhopen. Rommeke zoveelste nat pak oplopen.



Verloren tijd inhalen. Motorbootje spelen.



EN ZO KOMT HET ZIEKENHUISCHIP NETJES OP HET AFGESPROKEN MOMENT AAN IN DE HAVEN VAN WOKAMBU.

BWOOOOT!!

OK WERD IEDEREEN
OPGEPIKT VAN HET
EILAND. WAT TOT
ONTROERENDE
TAFERELN LEIDT...



Wat een volkstoeloop!

Gelukkig zijn we net op
tijd om de dringendste
gevallen te helpen.



En tante is ook goed bezig!



Kijk! Zelfs Luna helpt mee...



En Vincent...

Vervelend zeg,
dat geplep!



Maar waar zijn
Lambik en Jerom?

Die wilden zich ook nuttig
maken. Ik had meteen een
geknipte job voor hen...



Bik geen lang gezicht trekken.
Is voor goede zaak.



EINDE



SUSKE EN WISKE VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Sidonia gaat mee als vrijwilliger met Mercy Ships, de liefdadigheidsorganisatie die medische hulp levert in Afrika. Maar wat een plezierige tocht moest worden op het grootste ziekenhuisschip ter wereld, wordt al snel een nachtmerrie wanneer er een saboteur aan boord blijkt te zijn. Wanneer Sidonia de zaak wil onderzoeken, verdwijnt ze spoorloos. Suske en Wiske snellen te hulp maar komen tot hun ontzetting te laat om tante te redden. Blijkt dat iemand niet wil dat de Global Mercy Afrika bereikt. Als het schip dan toch besluit door te varen naar Wokambu, dreigt hun tegenstander ermee het ziekenhuisschip te doen zinken, wat eindigt in een zenuwslopende race tegen de klok.

