

# De Rode Ridder

## DE VLUCHTELINGEN





WILLY VANDERSTEEN

# DE VLUCHTELINGEN



Tekeningen en scenario: Karel Biddeloo

S

Standaard Uitgeverij  
Antwerpen - Amsterdam





DE RODE RIDDER TREKT DOOR EEN UITGESTREKT WOUDE, WAAR HIJ EEN ONVERWACHTE ONTMOETING HEFT...



Edele heer! Mag een blinde, oude man een beroep doen op uw menslievendheid?



Voor een aalmoes zal ik u de toekomst voorspellen, die voor mij geen geheimen heeft!



Hier, vriend. En vertel eens. Wat weet je van mijn toekomst?



Ik zie... Ik zie een schitterend licht verschijnen aan de nachthemel... Een licht dat onheil brengt! Wees op uw hoede, heer!



U gelooft me niet, maar het is de waarheid!

Goed, goed! Rustig maar!



Het licht daalt... steeds sneller! Ga er niet heen, of uw leven zal groot gevaar lopen! Denk aan mijn woorden!

Arme kerel, hij is niet goed wijs!



LOTS DRAAIT DE BEDELAR ZICH GESCHROKKEN OM: VIER WOESTE RUITERS KOMEN NARST ELKAAR OVER HET PAD AANSTORMEN!



DE RUITERS MINDE-  
REN NIET EENS  
VAAFT EN...



HAHAHA! Je verdien-  
de loon, ouwe  
dwaas!  
Hahaha!



Allemachtig, die schurken deden  
het met opzet!



HALT,  
jullie!  
Hier zul je reken-  
schap van geven!

Pak dan,  
bemoel!



DOOR EEN BLIKSEMSELLE REFLEX KAN  
JOHAN DE VERRADERLIJKE ZWAARDSLAG  
NOG ONTWIJKEN.



Ongehoord!  
Ik heb veel zin,  
die herels te  
achtervolgen  
en...



...Maar eerst zien  
of ik die arme  
man kan  
helpen!



Hij leeft nog...  
Maar hij is er beroerd  
aan toe!



Dank  
u, heer...  
Bekommer  
u echter  
niet om mij! Bent  
u mijn waarschu-  
wing vergeten?  
Het licht...  
komt!

Ver...Verlaat  
de streek, nu het  
nog kan! Het  
licht... zal  
de aarde  
raken... Ik  
zal u wij-  
zen waar!





Daar... Daar zal het licht neerkomen... Blijf daar... vooral uit de buurt!



■ EEN SOMBERE HEUVEL IN DE VERTE ...



■ MET ZIJN DE LAATSTE WOORDEN VAN DE OUDE BEDELARA EN JOHAN GEEFT HEM EEN LAATSTE RUSTPLAATS.



Reden te meer om uit te zoeken wat daar gaat gebeuren!

Zonderlinge zaak!  
Een blinde die recht naar een heuvel wijst die hij niet kan zien! Het spoor van die vier woestelingen loopt ook in die richting!  
Toeval?



■ JOHAN ONDERZOEKT DE OMGEVING LANG EN NAUWKEURIG.

Het spoor van de vier ruiters loopt door in westelijke richting... Ze zijn hier niet gestopt!  
Maar... Wat is dat?

■ ADAT DE RODE RIDDER VERSCHIEDENE UREN GEREDEN HEEFT, DOEMEN DE MASSIEVE CONTOUREN VAN EEN GROTE HEUVEL VOOR HEM OP



IN HET MIDDEN VAN DE HEUVELTOP STAAT EEN VREEMDSOORTIGE GRANieten MEGALIET, ZWAK VERLICHT DOOR DE LAATSTE ZONNESTRALEN.



Hoogst merkwaardig! Dit blok graniet straalt warmte uit!



ONWILLEKEURIG DENKT JOHAN AAN DE WOORDEN VAN DE BEDELARA. HIJ KIJKT OMHOOG NAAR DE HEMEL WAAR DE EERSTE STERREN FLOKKEREN.



Geen spoor van het "licht" waarover de oude bedelaar het had... ik blijf hier vannacht waken!



Trouwens, die vier schurken zijn misschien niet ver uit de buurt!



ONDERDAAD, HET ONGURE VIERTAL ZIT ENKELE MIJLEN VERDEROP OM EEN KAMPYUUR.

Jammer dat ik die ridder gemist heb! Hij was te snel!

Bij de hoorns van de Boze! Kijk daar!





Wat een helder licht! Het doet pijn aan de ogen?



HET LICHT WORDT STEEDS GROTER EN DAALT VOORTDUREND...



...TOT HET ALS EEN WIT-GLOEIENDE BAL NAAR DE HEUVELTOP SUIJT.

OOK JOHAN HEEFT HET ONGEWONE SCHIJNSEL IN DE LUCHT GEZIEN.



Een vallende ster!  
Of het licht waar de bedelaar over sprak?

JOHANS PAARD RUKT ZICH LOS EN SLAAT HINNIKEND OP HOL



DE GLOEIENDE VUURBAL BEGINT OOK DOORDRINGEND TE ZOEMEN...



DE RIDDER RENT HET DIER ACHTERNA, MAAR STAAT INEENS VERRAST STIL...



...HET LICHT IS UITGEDOofd, MAAR MEVELACHTIGE STOFSLIERTEN ONTTREKKEN DE HEUVELTOP AAN HET ZICHT.





NIET VER DAARVANDAAN...  
NIUWSGIERIG GAAT JOHAN  
TERUG.



NIET VER DAARVANDAAN...

Dit is ongeloof-  
lijk! Laten we  
dadelijk gaan  
kijken. In het  
zadel, man-  
nen!



Is dat niet gevaar-  
lijk, Jerdal? Je  
weet nooit, of-

Er is iets uit de hemel  
gefallen, Ulcas... Het is  
niets om bang voor te zijn,  
dat is al meer gebeurd!  
Wie weet wat we zullen  
vinden? We  
gaan er  
op af!



DE MIST TRENT OP...  
EN JOHAN DEINST  
SPRAKeloos VAN VERBIJ-  
TERING TERUG!



W... Wat is dat voor  
duivelstuig?!  
Goeie genade, er  
is een ope-  
ning aan  
de onder-  
kant!





ADEMLOOS EN  
VERBAASD WACHT  
JOHAN AF WAT ER  
GAAT GEBEUREN.



TRONAL OVERSTUUR  
GRIJPT DE RIDDER  
NAAR ZIJN ZWAARD, MAAR  
DE VROUWELIJKE  
VERSCHIJNING  
REAGEERT  
ONMIDDELIJK.



Kom niet dichterbij, rid-  
der! Steek je zwaard weg,  
je hoeft niets te vre-  
zen .....



Geen  
dwaasheden,  
of ik ben verplicht  
dit te gebruiken ...  
ZO, kijk!



Een over-  
tuigend bewijs  
van je macht,  
vrouw! Wat wil  
je van  
mij?

Wij heb-  
ben je hulp  
nodig ridder!



Je bent dus  
niet alleen?  
Maar... Wie  
zijn jullie  
eigen-  
lijk?



Ga maar mee  
naar binnen,  
ridder. Ik zal  
je alles uitleggen.





NA EEN KORTE AARZELING  
GAAT JOHAN HET MYSTERIEU-  
ZE TUIG BINNEN.



TWUSSEN BLIJVEN VIER  
MANNEN WANTROUWIG  
AAN DE VOET VAN DE  
HEUVEL STAAN.



Hebben  
jullie die licht-  
flits gezien?  
Het is daar-  
boven niet  
pluis!

Ik doe geen stap meer.  
Laten we wachten tot  
het dag wordt om  
te gaan  
kijken!

Je hebt gelijk...  
Voorzichtig-  
heid is geboden...  
We zullen hier  
wachten!



Bravo Aimara...  
Dat heb je goed  
gedaan... Wel-  
kom aan  
boord,  
ridder!



Ik heet Raszlik. Met Aimara  
ben ik op de vlucht voor  
machtige vijanden uit onze  
wereld!



We hebben jullie wereld  
sinds geruime tijd bestudeerd,  
ridder. Hier hopen we  
een nieuw leven te be-  
ginnen in vrede en  
vrede en  
lukt!



Ons aanpassen  
zal geen probleem  
zijn: we hebben  
jullie taal en gebrui-  
ken al geleerd...  
Ook hebben we kle-  
ding en wapens uit  
deze wereld. We  
zijn rijk!



Waarom  
kozen jullie de-  
ze plek als lan-  
dingsplaats?

Vanwege die steenfor-  
matie! Het is een bakken  
dat onzichtbare signalen  
uitzendt...



... het werd  
hier lang gele-  
den door ande-  
re ruimtereizi-  
gers opgericht!

Aimara zei dat jul-  
lie hulp nodig had-  
den! Waarom?







■ ■ ■ MID-DEL 6 ...





DE SCHURKEN WACHTEN GEDULDIG EN ZIJN OP ALLES VOORBEREID....



TUSSEN DE BOMEN GLIJDT ER EEN SCHADUW MARRA HEN TOE.



JOHANS PRARD BLIJFT HINNIKEND VOOR HET VIER-TAL STAAN.



Herken je dat paard?! De ridder kan niet verdof zijn!

Zou hij ons bespieden? Vang dat dier, het zal ons bij z'n meester brengen!



Hoooo, hooo... Rustig maar... Hoooo! Blijf staan!



MARRA HET PRARD LAAT ZICH NIET BENA-DEREN.

HA! Ver-vloekt beest!

Ver-duiveld nof aan toe!



In die duisternis kunnen we niets ondernemen. Jammer!

Binnen enkele uren wordt het weer licht, Ulcas! Dan zullen we gauw genoeg weten wat daarboven aan de hand is!

JOHANS RIDDER VLUCHT TERUG DE HEUVEL OP.





ENKELE UREN  
LATER KOMT DE  
ZON OP EN KLEURT  
DE HORIZON  
ROOD.



Draagt onze kledij je goed-  
keuring weg,  
Johan?

Uitste-  
kend, zo  
zullen jul-  
lie niet  
opval-  
len!



Onraad, Graszlik!  
Er komt iemand!



Maar het is mijn paard!

En het is  
niet alleen,  
Johan!



Vier ruiters  
beklimmen de heuvel.  
Binnen het half uur  
zijn ze  
hier!

Maar  
ik ken die mannen...  
Ik heb nog een  
rekening te vereffe-  
nen met die  
schurken!



Liever geen geweld. Als we nu  
vertrekken vinden ze hier  
niemand  
meer!



Neem  
slechts het  
hoogstnodige  
mee, Aimard!

Mag ik onze edel-  
stenen aan jou  
toevertrouwen,  
Johan?





Leg de edelstenen hier maar in. Ik wis in-tussen onze sporen uit!

Uitstekend... Het is een zware last!

ALMARA DIE DE WAADE VAN DE JUWELEN NIET BESEFT, GAAT ACHELOOS TEWERK...



...EN LAAT ZO EEN FONKELENDE ROBIN IN HET GARS ACHTER



Heeft het wel zin om sporen uit te wissen als dat ding hier blijft, Raszlik?

Wees gerust, Johan. We laten het met een verdwijnen... Let goed op!



STOMVERBAASD ZIET JOHAN HOE DE VOORMEN VAN HET RUIMTETUIG DOORZICHTIG WORDEN.



Het "ding" zoals jij het noemt, bevindt zich nu buiten de tijd... Maar ik kan het elk moment weer oproepen!

EVEN LATER DRALT JOHAN MET ZIJN TWEE BESCHERMINGEN DE HEUVEL AF.



En het baken is niet langer actief, Johan. Voel je hoe de oppervlakte opnieuw haar normale temperatuur krijgt?







Ginds in de vallei staan er enkele grote hoeven. Daar kunnen we eten, en misschien enkele paarden voor jullie kopen... Want...

...Ik vermoed dat jullie niet gewend zijn om lange afstanden te voet af te leggen! Kun je paardrijden?

We hopen dat jij ons dat kunt leren, Johan!



Hmm! En het hanteren van zwaard, speer pijl en boog?

Geen enkele ervaring. Maar we hebben enkele kleinigheden bij, om iedere nood-situatie aan te kunnen!



Die vier schurken moeten nu de heuveltop bereikt hebben...

Ze zullen echter niets vinden en voor een raadsel staan!



NIEMAND... NIEMAND...

Niemand te zien?!

Afstijgen! Zoek naar sporen!



Niets... Behalve deze zwartgeblakerde boomstronk... Zonderling!

Maar IK heb hier wat, Jerdal!



Een robijn! HAAA! En wat voor één!

Laat zien, Ulcas!



ULCAS HOUDT HET SCHITTEREND JUWEL VOOR ZIJN OGEN EN PLOTS

SCHRIKT HE-VIG!

HAAA! Dat is tovenarij!





Als... Als je door die robijn kijkt... Dan zie je alles veel groter!!!

Wat bazel je daar? Stomme uit! Geef op!



ALLE DUIVELS!  
Hij heeft gelijk!



Wie laat zo'n schat zomaar achter? Waar dit vandaan komt, daar moet nog veel meer zijn....



ZORGVULDIG SPEURT JERDAL DE HORIZON AF TERWIJL HIJ DOOR DE EDELSTEEN KIJKT.

Ginds.  
Ik zie hen:  
Twee mannen  
en een  
vrouw.

Dan snel  
naar de paar-  
den!



Iedereen te paard! We volgen hen op een afstand en slaan op het juiste moment toe!



INMIDDELS HEBBEN JOHAN EN ZIJN GEZELLEN DE GRENS VAN EEN UITGESTREKT HOEVEDOMEIN...





Het is een grote hoeve. Laten we hopen dat de bewoners gastvrij zijn... Ik zal het woord voeren!

RASZLIK EN AÏMAAR MIJKEN MET GROTE OGEN OM ZICH HEEN.



Wat een primitieve gemeenschap, Raszlik! Hoe kunnen deze mensen overleven?

Geen landlopers op mijn erf! Scheer jullie weg!



Wij zijn geen bedelaars, man. Wij zouden graag twee paarden en wat mondvoorraad kopen?

Zwervende ridders zijn voor mij ook bedelaars! Hoe denk je mij te betalen?



Dat zou hij nog meer argwaan krijgen! Ik zal de zaak wel regelen met enkele goudstukken die ik nog op zak heb...

Geef hem enkele edelstenen, Johan. Dan wordt hij wel inschikkelijk!

JOHAN LAAT ZIJN BEURS UITMODIGEND RINKELEN EN DE BOER WORDT METEEN INSCHIKKELIJKER.

NA HET MODIGE LOVEN EN BIEDEN WORDT DE HOOP TOT IEDERS TEVREDENHEID GESLOTEN.

We zoeken een burcht of kasteel in de omgeving. Kan je ons de richting wijzen?

Het kasteel van heer Rudbert... Tien mijl verderop langs de rivier! Maar ik waarschuw jullie, hij houdt niet van vreemdelingen!





HET DRIETAL VERTREKT STAP-  
VOETS IN DE AANGEDUIDE  
RICHTING.



De  
ridder is een  
goed ruiter,  
maar z'n ge-  
zellen hebben  
nog nooit een  
paard van  
dichtbij gezien!  
Zonderling  
stel!



Houd de teugels strak en je hielen omlaag.  
Straks gaan we wat sneller.  
Ben je niet te bang,  
Aimara?



Weinee, Johan! Waarom zou ik?  
Ook in onze wereld worden  
monsters tam gemaakt en  
afgericht!



31

LATER...

Nu heb ik het paard-  
rijden al aardig onder de  
knie, Johan! Kunnen  
we niet wat  
vlugger?



WAAR BIJ DE RIVIER LOOPT  
EEN OPGESCHRIKTE WATER-  
AART VOOR DE HOEVEN  
VAN AIMARA'S  
PAARD EN...



Johan!  
HEELP!!



Allemachtig, Aimara's paard is op hol  
geslagen! Blijf hier, Raszlik. Ik ga  
haar  
achterna!



32





...MERWIJL RASZLIK ALLE MOEITE IN DE WERELD DOET OM ZIJN PAARD IN BEDWANG TEHOUDEN



...ZET JOHAN DE ACHTERVOLGING IN EN GAAT IN VLIEGENDE VAART RICHTER AIMARA AAN.



HOEWEL ZE ZICH WANHOPIG AAN DE MAMMEN VAN HET PAARD VASTHOUDT...



...GLIJDT DE JONGE VROU LANGZAAM MAAR ZEKER UIT HET ZADEL!



Als ze met zo'n snelheid valt, breekt ze haar nek! Ik moet haar op tijd inhalen anders is ze verloren!



JOHAN SPOORT ZIJN PAARD TOT HET UITERSTE AAN...



...EN NET WANNEER AIMARA HET EVENWICHT VERLIEST, VOELT ZE EEN STEERKE ARM OM HAAR MIDDEL!



SNIJVENDE EN BRIJSEND KOMEN BEIDE PAARDEN TOT STILSTAND.

Dat is goed afgelopen! Gaat het, Aimara? Niet te erg geschrokken?



Het gaat best, Johan. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld als nu!



HET TRIO ZET ZIJN TOCHT ZONDER VERDERE INCIDENTEN VOORT.



WAAA IN DE HOEVE DIE ZE NIET VERLATEN HEBBEN...

Donders! Jerdal en zijn broers! Wat komen die nietsnutten en herrieschoppers hier zoeken?



Twee mannen en een vrouw! Wat hebben ze gezegd! Waarheen zijn ze gegaan!

Dat gaat jullie niets aan! En nu, wég, of ik roep mijn knechten!



35

Ben je niet blij ons te zien, boer Hannes?

Doe me een genoegen en verdwijn, eer ik jullie van het erf laat jagen!

Vertel ons eerst over de drie bezoekers!



We hebben geen tijd voor spelletjes, Hannes! Zeg wat je weet... We menen het, begrepen?



EEN TOESMELLENDE KNECHT WORDT MEEDOGENLOOS NEERGESABELD.



Laat me los, schurken! Hier zullen jullie voor boeten!

Halt! Blijf staan, of jullie meester moet het bekopen!



Genoeg, ik zal spreken!

De ridder en zijn gezellen hebben paarden gekocht en zijn vertrokken naar het kasteel van jullie oom, Rudbert! Meer weet ik ook niet!





Onze oom? Wat heeft Rudbert hiermee te maken... En die edelstenen-

Hou je kop, Ulcas! We zullen het zelf wel uitzoeken!



EDDAL EN ZIJN BROERS BLIJVEN HANNES BEDREIGEN TOT ZE WEEF IN HET ZADEL ZITTE...

... EN VERLATEN ZO ONGEHINDERD DE HOEVE.

Heer Rudbert houdt die schoften een hand boven het hoofd! Hoelang moeten wij hun wangedrag nog dulden?

Niet lang meer! Luister, kerels... Dat gespuis zit achter iets waardevols aan, daar ben ik zeker van!

We gaan hen achterna en maken hen de buit afhandig. Als het nodig is, rekenen we zelfs met hun oom Rudbert af... Verzamel iedereen!

37



KORT DARRAOP VERLAAT HANNES ZIJN HOEVE, VERGEZELD VAN EEN BENDE GEWAPENDE RUITERS.

ONDERTUSSEN HEBBEN JOHAN, AIMARA EN RASZUK HUN DOEL BEREIKT.

Ginds... Het hooft van Rudbert! Wat denk je ervan, Aimara?



Het lijkt me een veilige plek... daar kunnen we onze vijanden rustig vergeten!

Dat denk ik ook!

Het wordt tijd dat jullie me iets meer vertellen over jullie vijanden!



38





Onze vijanden? De Zadoks en de Gyrwyls... Twee groepen die in een machtsstrijd gewikkeld zijn en van hun planeten vestingen hebben gemaakt.



... En van de ruimte een slagveld! Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan. Weerstand bieden is nutteloos... Daarom besloten Aimard en ik te vluchten naar een afgelegen wereld als deze!



Ik kan me voorstellen dat jullie vlucht niet gemakkelijk was! Hoe zijn jullie daarin geslaagd?



Op een geheime plaats hebben wij een klein ruimtetuig gebouwd, uitgerust met krachtige motoren en zelf uitgevonden wapens!

De Zadoks kregen argwaan en omsingelden ons. We slaagden erin door een verrassingsaanval hun blokkade te doorbreken en te ontsnappen!







Ontzettend. Bestaat er een kans dat jullie vijanden jullie spoor terugvinden?

Ze kunnen het maar op één manier ontdekken. We hebben alle voorzorgen genomen, wees gerust!



Hé... De man die ons in het portaal opwacht, moet heer Rudbert zijn! Hij lijkt me een kerel die op alles voorbereid is!



WADAT JOHAN DE REDE VAN HUN KOMST HEEFT UITEENGEZET...

Hahaha! Mijn burch kopen? Wat zeg je me daarvan! Hahaha!

Hoho ho!

Ah! Ah! Ah!



Een ongewoon voorstel, inderdaad. Maar...

... We moeten u iets laten zien, waardoor het lachen u zal vergaan, heer Rudbert!



Goed! We zullen het binnen bespreken. Maar pas op, als jullie m'n tijd nutteloos verknoeien!



Laat mij maar met hem onderhandelen.

Let maar goed goed op, ik vertrouw Rudbert niet!



Verdubbel de wachtposten en sluit alle uitgangen af! Ik geloof dat we een flinke vangst hebben!



EVEN LATER ONDER-  
ZOEKT RUDBERT EN-  
HELE FONKELEN-  
DE JUWE-  
LEN.

Unieke exem-  
plaren! Hoe-  
veel heb je  
er?

Hoeveel wil je er  
hebben... In ruil  
voor je kasteel?

Rudbert's mannetjes  
staan overal klaar...  
zijn bedoelingen zijn  
zonder meer duide-  
lijk.



We zullen wel over-  
eenkomen wat de  
prijs betreft. Laten  
we er eerst eens  
op klinken, niet-  
waar?

Geen bezwaar als  
ik mijn beker  
met de uwe  
ruil?

Ik bewon-  
der een voor-  
zichtig man,  
ridder!

Je bent sluw... Maar  
het zal jou en je  
vrienden niet baten.  
Die schat wordt van  
mij!



NA RUDBERT EN JOHAN DRINKEN  
OOK RASZLIK EN AIMAAR  
GEUJSTGESTELD, HUN  
BEKER LEEG.

AAA ENKELE OGEN-  
BLIKKEN LATER...

Schoft! Je hebt ons...  
in de val laten lopen...  
Maar je dronk zelf...  
toch ook?

Hahaha! Dat  
kan ik je gauw  
verklaren!



Door regelmatig kleine hoe-  
veelheden in te nemen, ben  
ik immuun geworden voor  
het slaapmiddel! Zo kon ik  
je argwaan sussen en jul-  
lie in m'n macht krijgen!

JOHAN TREKT ZIJN  
ZWAARD NOG, MAAR HET  
SCHEMERT HEM VOOR DE  
OGEN EN HIJ STORT  
BEWUSTELOOS NEER.

Maar de kerkers  
met hen! Sla ze in de  
boeien... Vier man  
bewaking, dag en  
nacht!





**R**UDBERT BERGT DE EDELSTENEN IN ZIJN TORENKAMER OP...

Een fortuin dat elke verbeelding tart! Zouden ze nog meer bezitten?

**E**NKELE UREN LATER ONTWAART DE RODE RIDDER MOEIZAAM UIT ZIJN VERDOEVING, ZE ZIJN ALLEDRIE GEBOEID.

Zodra je vrienden ontwaken, zullen enkele uitgezochte folteringen jullie tongen los maken... Om al mijn vragen te beantwoorden!

Heer Rudbert, uw neven zijn hier en willen met u spreken!

Donders! Ik moet die lastposten zo gauw mogelijk afschepen!

Bent u niet blij ons te zien, oom Rudbert?

Toch wel, maar ik heb het te druk nu!

En waar is Jerdal? Is hij niet bij jullie?

Jerdal? Die heeft het toevallig OOK druk! Daar heb je hem, hij heeft zojuist je kamer doorzocht!

Waat?? Hoe.....

Oompje had een verrassing voor ons klaarliggen! Hahaha!

Daar zullen jullie voor boeten SOLDATEN!

Vroeger heb je ons goed geholpen... Maar vanaf nu kunnen we voor onszelf zorgen!

HAHAHAH!





ER KOMEN SOLDATEN TOEGESNELD, MAAR...

Erken ons als je nieuwe meesters, en ieder van jullie krijgt hier z'n deel van!



Ik heul niet met moordenaars! Geef ze hun verdiende loon, mannen!



Dwads! Er zijn er, die er anders over denken!



ZO WORDEN JEADAL EN ZIJN BROERS DE TOESTAND MEESTER.

...En de gevangenen zijn gekerkerd. Rudbert wilde hen net ondervragen toen jullie kwamen.



Mooi! Op de pijnbank zullen ze ons precies vertellen wat we willen weten! Kom allen mee!



Blijf jij op de uitkijk staan, Ulcas!

In orde! Je weet dat ik hiermee mijlenver kan zien!



ZORGVULDIG SPEURT ULCAS DE OMGEVING AF, EN...



...ZIET IN DE VERTE, AAN DE ZOOM VAN HET WOUDE, DREIGENDE GESTALTEN NADEKEN!



Alle machtig! Boer Hannes en zijn knechts besluipen het kasteel! Ik moet dadelijk de anderen waarschuwen!





De poort is open... er staat niemand op wacht... Volg me! We overvallen hem bij verrassing!



MAAR NAUWELIJKS IS DE LAATSTE MAN BINNEN DE MUREN, OF HET IJZEREN HEK ARTELT NEER.



VERBORGEN BOOGSCHUTTERS VERSCHIJNEN OP DE MANTLEN EN...



... EEN MOORDENDE PIJLENREGEN VELT DE INDRIN- GERS!



VANUIT DE KERKER HEFT JOHAN MACHTELOOS TOEGEKEKEN.

God, wat een slachting!

JOHAN!



AIMARA EN RASZLIK ZIJN EVENEENS UIT HUN VERDOOVING ONTWAART.

Ondanks die ketens hebben we nog een laatste troef uit te spelen! Kom hier, Johan...



Haak mijn riemgesp los... Heel voorzichtig... En geef ze dan Raszlik!



Wat weest dat ding! Is het... Een wapen?

OP HETZELFDE OGENBLIK MAAKT DE KERKERDEUR OPEN EN WEERMLINKT JERDAL'S STEM.

Inderdaad... Onze enige kans!

Als we maar de tijd krijgen, om het te gebruiken!



Vrouwen gaan voor Jerdal! En de gloeiende kolen staan klaar, ha-ha!

Aha! Onze "gasten" zijn wakker! Wie komt er eerst aan de beurt?



EVEN LATER WORDT AÏMARA  
NAAR BUITEN GELEID.



Jij volgt, ridder!  
Ik ben onze eerste  
ontmoeting niet ver-  
geten en ik zal me per-  
soonlijk  
bezig- houden!

De deur laat ik  
open... Dan kun-  
nen jullie ook  
van het  
schouwspel  
genieten! HA!

Gelukkig merkt  
de schoft niet  
wat Raszlik uit-  
voert!

Spreek op!  
Waar komen al  
die edelstenen  
vandaan?

Of ik dat  
nu zeg of niet,  
folteren doen,  
jullie mij toch!

Opzij,  
Jerdal!  
Laat Mij  
begaan!



WANNEER RASZLIK Z'N  
EIGEN RIEMGESP MET DIE  
VAN AÏMARA SAMEN-  
VOEGT SPRINGT EEN  
BLAUWE VONK  
TEVOOR SCHIJM.



TEREGEND LANGZAAM  
BRENGT ULCAS DE ROOD-  
GLOEIENDE KOOL DICHTER  
EN DICHTER...

Raszlik ....  
Snel!



LOTS SNIJDT EEN DUNNE  
LICHTSTAAL DOOR DE  
KETENS DIE  
BEIDE MANNEN  
GEVANGEN  
HOUDEN...



Jullie dwingen mij  
hiertoe, ellende-  
lingen!

Op  
de grond,  
Aïmara! We  
komen naar  
je toe!



HAAAA !!





Tovenarij of niet, voor jou is het te laat!



En zonder "toverij", Jerdal?

HOEWAAH!



WAAR ANDERE SOLDATEN KOMEN OP HET RUMMOER AF...



Hope-loos, zonder zwaard... Waar blijft Raszlik?



EEN SALVO VAN RASZLIKS GEDUCHTE WAPEN MAAKT DAT DE VIJAND OP DE VLUCHT SLAAT.



Voorzichtig! Men zal ons buiten opwachten!

Zouden ze dan nog niet voldoende afschrikt zijn, Johan?



Het is hen om de edelstenen te doen, Raszlik!



RASZLIK WORDT IN DE SCHOUDEER GETROFFEN EN LAAT PEN



Zijn wapen vallen, maar...







Houd hen nog even op een afstand! Ik breng Raszlik in veiligheid, hij is zwaar gewond!

'n Ramp  
Het wapen werkt niet meer alle energie is opgebruikt!



HAHAHA! Nu is het onze beurt!

Vooruit mannen! En geen gendde!



JOHAN GAAT DE BENDE TE LIJF EN KAN DE EERSTE AANVAL NOG OPVANGEN.



Raszlik! Roep ons ruimbetuyg terug... Dan kan ik jou verzorgen en Johan helpen!

Denk...aan onze achtervolgers... Nog meer energie verbruiken... Zou onze positie verraden, Aimara!



LOTS BREEKT JOHANS ZWAARD DOORMID-DEM.



Nu is het genoeg! Ik activeer het ruimteschip!



EVERGEEFS TRACHT DE RIDDER STAND TE HOUDEN...



... MAAR NIEMAND MEAKT HOE EEN SILHOUET VASTE VORM AANNEEMT BOVEN HET PLEIN.



LET VOLGENDE MOMENT WORDEN JOHANS TEGENSTANDERS NEERGEGLIM-SEND DOOR LOEIENDE STRA-LENBUN-DELS!



DE STRIJD IS METEEN AFGELOPEN EN JOHAN HAALT Z'N EIGEN ZWAARD TERUG.



Er zijn geen overlevenden! En... Raszlik?

Hij is al bijna genezen, Johan!



EN WAT LATER...

Dank zij je goede zorgen ben ik weer de oude, Aimara!

Maar zonder Johan hadden we het nooit klaargespeeld!



Allemachtig, Aimara... Wat betekent dat gesliker aan je polsband?



Het alarmsignaal! Raszlik... Onze vijanden... Ze hebben ons ontdekt!



VOORTSACHTIG RAADPLEGEN RASZLIK EN AIMARA HUN INSTRUMENTEN.

Lange-afstandsschermen instellen op maximale grootte!



EN DREIGENDE FORMATIE LICHTPUNTEN WORDT SNEL GROTER IN DE HEMEL BOVEN HET MASTEEL...

Zadoks of Gyrwyls? Dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen!

Wie van beide partijen vormt het grootste gevaar, Raszlik?



Gevaarlijk zijn ze allebei!



Maar met de Gyrwyls is een compromis mogelijk... Zij houden zich aan hun woord en hebben veel respect voor moed... Zowel de Gyrwyls als de Zadoks zijn echter op onze vernietiging uit!

CONTACT! Het zijn...







ZADOKS! Een hele oorlogsvloot! Wat een machtsvertoon!

Eén enkele kolos is al in staat om deze wereld te verpulveren, Johan!



De ruimte is wat klein om je voor de Zadoks te verbergen, nietwaar?



Kara Hissar, leider der Zadoks in eigen persoon? Ik begrijp niet -

Deze zaak los ik persoonlijk op, om twee redenen: jullie straf zal andere "vluchtelingen" tot nadenken stemmen. Ten tweede...



Ten tweede, we zouden jullie ruimteschip het liefst intact in handen krijgen... Geef het ons en we sparen jullie!



leugens! Je zou ons later toch ombrengen! Nee... We zullen je blokkade opnieuwen, doorbreken, Kara Hissar!



MET EEN SCHAMPERE LACH VERDWIJNT KARA HISSAR UIT HET BEELD.

De vorige keer hadden we gelijke kansen Raszlik! Beseef je niet dat we tegenover een te grote overmacht staan?



Mijn hulp zal niet veel baten, vrees ik!

Jij hebt al genoeg voor ons gedaan, Johan. Dit gevecht moeten Aimara en ik zelf leven!



legen jou zullen onze vijanden niets ondernemen. Als we het overleven, komen we je later nog eens opzoeken... Johan!



EVEN LATER...

De hemel sta jullie bij, vrienden!









JOHAN, OP DIT NACHTELIJK UUR DE ENIGE GETUIGE VAN HET TAFEREEL, HOORT NOG EEN GEROMMEL DAT ZICH VERDER EN VERDER VERWIJDEERT.



Eer ze zich geheel groeped hebben, zijn we buiten hun bereik, Aimara!



Negatief! Kara Hissars ruimte-schip zet de achtervolging in en nadert snel.

HET WENDBARE TOESTEL VAN DE VLUCHTELINGEN BARRAKT PLOTS EEN VERNIETIGEND SPERVUUR UIT, EN FORCEERT EEN DOORBRAAK!



't Is hopeloos, Aimara! Hij is sneller, en onze verdediging is ineengestort!

DE ANDERE TOESTELLEN ZETTEN OOK HUN VIJANDEN NA, MAAR OPEENS...



Onbegrijpelijk, Raszlik! Ze minderen vaart en wijzigen hun koers!

Het lijkt wel alsof de Zadoks door iets afgeschrikt worden?!



Daar! Recht voor ons... DE GYRWYLS!





■ **ET VOLGEND OGENBLIK WORDEN DE ZADOKS ZWAAR BESTOOKT DOOR HUN DODDSYIJANDEN...**



■ **MAAR TWEE GYRWYLS KOMEN DE VLUCHTELINGEN ACHTERNA.**



■ **ZELFS NA DE MEEST GEDURF DE WENDINGEN...**



... Blijven de beide jagers zij aan zij met hun prooi.

■ **INDERTUSSEN HEBBEN DE GYRWYLS HUN TEGENSTANDERS VERSLAGEN:**



■ **VAN DE ZADOK-VLOOT Blijven slechts waakstukken over.**





HET TWEETAL WORDT DOOR HUN VIJANDEN  
OMSINGELD EN WACHT ANGSTIG OP DE DINGEN  
DIE KOMEN GAAN.

Hun ontsnap-  
ping is mislukt!  
Dit is het  
einde!

OP HETZELFDE  
OGENBLIK...

Wees niet  
bang, Raszlik  
en Aimara!  
We zijn ri-  
valen,  
maar...



...Dank-  
zij jullie  
hebben de  
Zadoks een ge-  
voelige klap ge-  
kregen! Alleen  
Kara Hissar  
is kunnen  
ontsnappen!



De Gyrwyls  
bewonderen jul-  
lie moed en laten  
jullie vrij... Voor  
deze keer!  
Let in het ver-  
volg beter op!

RASZLIK EN AIMARA  
BLIJVEN ALLEEN  
ACHTER.



67

Het einde van een onge-  
looflijk avontuur! Zal ik  
jullie ooit weerzien  
Raszlik en Aimara?



OM EEN LAATSTE GROET TE BRENGEN SCHEERT  
HET RUIMTEVAARTUIG VAN DE VLUCHTELINGEN  
IN EEN WIJDE BOOG BOVEN JOHAN EN VER-  
DWIJNT.

JOHAN HAALT ZIJN PAARD  
EN DE ZADELTAS  
MET DIAMANTEN...



Weg ermee!  
Teveel mensen  
hebben er hun  
leven door  
verloren!



EINDE





WILLY VANDERSTEEN

# De Rode Ridder

1. Het gebroken zwaard
2. De gouden sporen
3. Het veenspoek
4. De panel van Bagdad
5. De vrijschutter
6. Het wapen van Rihel
7. De val van Angkor
8. De gouden sikkel
9. De draak van Moerdal
10. Storm over Damme
11. De zilveren adelaar
12. De hoorn van Hórsak
13. De vuurgeest
14. De galmeinde kinkhoorns
15. De zwarte wolvin
16. Baloch de reus
17. De zoekoning
18. De witte tempel
19. Koning Arthur
20. Keraïn de magiër
21. De wilde horde
22. De ring van Merlijn
23. Hugon de hofnar
24. De zwarte barier
25. Rijk van Enid
26. De kroon van Deirdre
27. Het graf van Ronjar
28. De maansteen
29. De zwaneburcht
30. Mysterie te Camelot
31. De groene mummie
32. Angst over Neveland
33. Het beleg van Crowstone
34. De stenen beelden
35. Het derde wapen
36. De zwarte roos
37. De wilde jacht
38. De verzonden klok
39. Noodkneet uit Combor
40. De biest in de Ronde Tafel
41. De laatste droom
42. Het testament
43. Parcifal

44. Drie huurlingen
45. De hamer van Thor
46. Lorelei
47. De weenwolf
48. De voorspelling
49. Met masker en zwaard
50. De terugkeer
51. Excalibur
52. De watermolen
53. Samoerai
54. De kluisenaar Ronceval
55. De koraalburcht
56. Mandragora
58. De lovenspiegel
59. De ijzen hand
60. Sidana
61. In de schaduw van de Thugs
62. Het sprekende zwaard
63. De Walkure
64. Het dodenschip
65. Het adelaarsnest
66. Het namfenwoud
67. De verrader van Yarkland
68. Het labyrint
69. De ijsvorstin
70. De riviergod
71. De lijfwacht
72. De ster van het Costen
73. De Moloch
74. De vete
75. De hellebron
76. De barbaar
77. De galeislaaf
79. De banneling
80. De schildknaap
83. Het spook
84. De Zwarte cobra
86. De duivelszee
87. De beelden van Djornaz
88. Het oog van Toth
89. De ontvoering
90. Het dievengilde
91. Het grote geheim

92. Zygmud en de beren v. Kragero
93. Nevelsteen
95. Heerser der diepten
97. De vesting
98. Het bronzen gevaar
99. De gijzelaars
100. De vervloekte stad
101. De scherlaken brigade
102. De maagdenburcht
103. De gezellen van Nimrod
104. De monsterman
105. De bewaker

## IN KLEUR

57. De verboden berg
78. Het verloren legioen
81. De vluchtelingen
82. Karpax, de stalen man
84. De duistere bondgenoot
94. Xanador
96. De dame van de poorten
106. De levende doden
107. De Troglods
108. De overlevenden
109. De leeuw van Vlaanderen
110. De kraken
111. Ninja

