

SUSKE EN WISKE

DE HELDENMAKER



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

Gezocht wegens van voetstuk gevallen: held!

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je helpt iedereen die naar je hulp vraagt of er duidelijk nood aan heeft.

Je lost alle problemen op die zich aanbieden gaande van kleine geschillen tot het redden van de wereld.

PROFIEL

Ware doodsverachting is jou niet vreemd.

Je bent stoer, onwrikbaar, keihard, nietsontziend.

Je kent geen mededogen tenzij voor iemand die het verdient.

Je kan elke situatie inschatten, bent intelligent en een rolmodel voor je leeftijdsgenoten.

Geregelde confrontatie met slechteriken schrikt je niet af.

AANBOD

Kleur- en fantasierijke werkomgeving.

Aangename collega's van divers pluimage.

Vast contract met meerdere albums per jaar.

Respect en aanbidding zijn je wedde.

Interesse? Meld je bij...

DE HELDEN MAKER





www.suskeenwiske.be



www.facebook.com/suskeenwiske

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?
Schrijf je in op de nieuwsbrief op www.wpg.be/nieuwsbrief

©2017 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Vertegenwoordiging in Nederland:
WPG Uitgevers België
Wibautstraat 133
NL-1097 DN Amsterdam

Voor meer info:
www.wpg.be/standaard-uitgeverij
info@wpg.be
www.studiovandersteen.be
www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl

D/2017/0034/166
ISBN 978 90 02 25719 3





Oh nee! Natuurlijk! Daar diende het voor! Wat heb ik gedaan!?



Suske? Wat is er aan de hand?!



Niks! Ik haal je hier in een oogwenk uit!



Hmpffff!!!



Hoe snel wenk jij normaal gezien met je ogen?



Muurvast! Ik heb iets nodig om die deur open te wrikken!



Misschien hierin?



Een ijsbeer in een trouwjurk?!
Wat gebeurt hier toch allemaal!?



Hmpfr!!

Hij heeft het op mij gemunt! Ik ga eraan!







En nu Wiske bevrijden!

Is zij hier ook?!



EVEN LATER...

Je krijgt haar er niet uit?

Nee... daarvoor heb je muntstukken nodig!



Laat mij maar! Ik heb nog wat kleingeld op zak!



Nee, Lambik, dat gaat niet! Dat slot werkt enkel met speciale munten.



Welke munten?

Dat zal ik vertellen! Ik... ik heb een vreselijke stommeit begaan!



Ik kwam gisterenmorgen thuis van de voetbaltraining!



Ik kwam op mijn kamer en smeed... euh...



Ik bedoel... borg mijn sporttas netjes op.

Jaja, dat zal wel...



Maar de sporttas raakte een aantal lege wijnflessen die daar naast het bed stonden!



Arme jongen! Zo jong en al in de klauwen van de drank! En een stiekeme drinker dan nog wel!



Nee, ik heb die flessen daar niet gezet!

Wie dan wel?



Dat weet ik niet! Maar ik weet wel dat het om Château Migraine du Vinaigre ging!

Wat?! Maar dat is... ?!



De lievelingswijn van mijn
overoveroverover...
grootvader Sus Antigoon!



In een van de flessen
zat een opdracht!



Een opdracht?!



Was die opdracht ondertekend
door de Heldenmaker?

Euh... ja...



En zat er
een dikke
blauwe pil bij?

Juist, ja!



Hetzelfde
bij mij!



Yep! Idem dito!



Wiske was ontvoerd! Ik moest de wijnflessen
terugbrengen naar slijterij De Zatte Fles
in de stad Amoras! Met het statiegeld dat
ik daarvoor zou krijgen, zou ik haar losgeld
kunnen betalen!



Maar voor je eraan begon, moest je
die blauwe pil slikken, is het niet?



Ja... Volgens de
Heldenmaker was het
een traagwerkende
slaappil!



...en moest je de opdracht
volbrengen vóór je in slaap viel?

En mocht je er niemand
iets over vertellen?...



Ja, daarom ging ik meteen naar
het lab om de Gyronef te lenen,
maar professor Barabas was afwezig!



Ik was bezig met mijn
eigen opdracht...

En de Gyronef
had hij al aan
mij uitgeleend!



Gelukkig had ik de sleutel van het lab omdat ik de prof vaak assisteer! Ik leende de RVD en trok naar Amoras.



Eenmaal op Amoras aangekomen...



De Zatte Fles? Die is jaren geleden op zijn eigen fles gegaan! Kon niet van de koopwaar afblijven! Je vindt hem hier om de hoek!



Euh... volk?



De laatste klant is hier lang geleden vertrokken... Hoe ga ik hier ooit mijn statiegeld ontvangen?



De kassa...? Misschien zit er nog geld in! Dat kan ik gebruiken om Wiske te bevrijden!



Bingo!



Nood breekt wet! Bovendien zal niemand deze centen missen! Ze liggen hier al jaren en...



Hela!!



Dief! Dat zijn mijn centen!



Een dief? Ik? Maar ik breng dat leeggoed terug...

En dan?! Ik heb niet gezegd dat ik die flessen terug WIL?!



Dat zijn de flessen die Sus Antigoon hier 461 jaar geleden heeft gekocht!



En jij bent zijn achterachterachter... kleinkind Suske, is het niet?

Precies! Hoe... weet u dat?



Omdat ik de neef van Sus ben! Mijn naam is Johannes Van De Kastele! Jos voor de vrienden!

Helaas noemt niemand mij Jos!



Ik haat de Antigonon! Sus was kapitein op de Antverpia en ik was matroos!



Elke dag vernederde hij mij! Ik moest het dek schrobben en afwassen terwijl hij wijn zat te zuipen in zijn chique kajuit!



Maar nu is mijn wraak zoet! Het blazen van zijn nageslacht zal voor eeuwig bevestigd worden! Zijn geliefde held Suske is een ordinaire dief! Hahaha!



Hoe ga je dat bewijzen?

Simpel! Ik heb je gefilmd met mijn smartphone!



Een spook met een mobiel?

Waarom niet? Wij gaan ook mee met onze tijd! En nu bel ik de Antigoonpolitie om klacht neer te leggen!



Die verwittigen meteen De Antigazette en morgen ben jij voorpaginanieuws!



Oh nee! Ik heb de eer van de familie bezoedeld! Wat zal Sus van mij denken?!





Volgens de beschrijving die ik daarnet kreeg, heb jij een kassa geplunderd en een smartphone gestolen!

Ja... ik geef het toe...



Hier zijn ze...



Munten van meer dan 450 jaar oud! Geweldig!



Luister, jongeman! Ik verzamel munten en deze zouden erg mooi passen in mijn collectie!



Geef mij die centjes en ik heb je nooit gezien, begrepen?

Euh...



Zoniet stop ik je in de cel en sta je morgen voor rechter Charel Blaaskop, de broer van Jef en niet mals voor dieven! Zeker niet als ze Antigoon heten!



Mijn eer zal gered zijn... maar het losgeld voor Wiske is weg!



Hoewel... die kan ik vast wel vrijkopen met ander geld!



Goed... hou ze maar!

Mooi zo! Tot nooit meer!



Toen viel ik in slaap...



...en werd daarna hier wakker!

Waarom zei je niet gewoon eerlijk waar die munten voor dienden?



Dan was mijn naam toch nog bezoedeld... En omdat ik dat kost wat kost wilde vermijden krijgen we Wiske nu hier niet uit!



Ach wat, laat gewoon Jerom die deur inbeuken!

Dat zal... euh... moeilijker zijn dan gedacht...



Oh nee! Maar u kunt wel een plukje haar naar onze tijd halen!
Alle onkosten zijn voor ons en als klap op de vuurpijl een vermelding in Brainsquash magazine!



Wat?! Hét wereldwijde toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift?!

Precies! Het enige wat u moet doen is de blauwe pil die ik u stuurde innemen!



Waarom? Waar dient die pil voor?

Een experiment onder professoren! Een onschadelijk product dat de hersenactiviteit doet toenemen!



Goed dan!
Ik doe het!

Good! Maar denk eraan, deze opdracht is top secret! Tot ziens!



Eindelijk erkenning voor mijn werk... op wereldschaal! Mijn naam zal genoemd worden in één adem met alle grote genieën van deze wereld! Albert Einstein! Galileo! Leonardo Da Vinci! Paris Hilton!



Ziezo! En nu op zoek naar de titantijger!



Checken of hij bestaat is makkelijk!
Computer, toon mij de titantijger!



Anderhalve meter hoog, drie meter lang, vervaarlijke slagstanden en klauwen als steakmessen... hm... hij bestaat mij net iets té nadrukkelijk!



Tijd voor plan B!

Jerom!?
Ik heb werk voor je!



Titantijger? Ken ik goed. Dierenhuid van Rommeke gemaakt van titantijger!
Zelf gevangen als jonge knaap!



Echt?! Dat zou het wel erg makkelijk maken! Zou je er een stukje haar van kunnen afknippen voor DNA-onderzoek?

WAT?!



Geen denken aan! Vel op maat genaaid door Moe Mie! Is heilig voor Rommeke! Iedereen poten af!



Rustig, Jerom! Al goed... Zou je het dan voor mij willen halen in de prehistorie?

Tuurlijk! Plezant om nog eens naar eigen tijdperk te gaan.



Moeite niet om om te kleden. Sla beest bewusteloos en speel kapper! Tot binnen kwartiertje!



Hoe kan dat!? Ik heb ze nog net nagekeken!



Eindelijk nog eens thuis! Titantijger zoeken! Zal rap gefikst zijn!



Rommeke scherpe reukzin!



Daar vier mammoeten op drie kilometer, ginds holenbeer, links kudde oerossen, rattenfamilie, vleermuis, paardenvlieg en...





Oeps! Denkt nu dat Rommeke lekker hapje is!



Avondmaal slaat terug!
Tijger duidelijk niet gewoon.



Zijstreek of middenstreek?



Geen antwoord! Rommeke
artistiek improviseren!



Ik wist dat Lambik niet thuis was
want hij was weg met de Gyronef...



Het dierenvel van Jerom!... Zou ik?



Een klein stukje maar...



Altijd graag kappertje gespeeld!
Tijger met hanenkam, moet kunnen!



Bevalt het mijnheer?



Helaas... ontevreden klant!
Zelfs niet betaald!



Haren opruimen en
meenemen voor prof...



Roest... siddering gaat door lijf Rommeke!
Iemand dierenvel van Rommeke beschadigd!



Ach, hij merkt
het vast nooit!



**BRUAAAARGGH!
BOM! BOM! BOM!**



Nu vlug naar Morewood laten
brengen met mijn vaste koerier!



Huh? Er is helemaal geen
Morewood Company in Amerika!
Ze bestaat niet?!



Wat is hier... aan de hand?
Ik... ow...



...en toen viel ik in slaap!
Het was dus inderdaad
een slaappil!

En Jerom?!



Die zit nog altijd in de
prehistorie, vrees ik...

Wordt het dan eens
geen tijd om die weer
terug te halen?!



**DOE GEEN MOEITE! JEROM IS REEDS
TERUG EN VOLKOMEN IN MIJN MACHT!**



**NIEMAND KAN HIER WEG ALS
WISKE NIET BEVRIJD IS! HAAAA!**

Een spookstem!



Maar nee! Dat zijn luidsprekers!
Wie ben je?! Kom tevoorschijn!



Geen antwoord
meer!



Ik laat niet op mijn kop zitten!
Ik verlaat dit kasteel en haal
mijn drillboor uit de garage!





Nee! Niet doen!



Waarom?! Wat gebeurt er dan?

Hij is in levensgevaar! Vlug! Hou hem tegen!



Niemand houdt een Lambik tegen!
Als een Lambik gaat, dan gaat hij!
Dat is onze familieleuze!



Mijn trots! Mijn eer! Mijn...



Mijn... inderdaad... en een serieuze ook...



HET KASTEEL IS OMRINGD MET MIJNEN!



DEZE ONTSNAPPINGSPOGING
KOMT JULLIE DUUR TE STAAN!



...WISKE ZAL NU KRIJGEN
WAT ZE ZOCHT!



O? Wat zocht ik dan?

KRRRR...



?!



Muntstukken!



*MUNTEENHEID IN AMORAS.





'Ga het kasteel binnen! Daar ligt een schat op jou te wachten. Maar slik eerst de blauwe pil of je zult niets vinden.'



Zomaar pillen slikken vind ik nogal gevaarlijk!



Maar als er schatten te vinden zijn heb ik daar wel wat voor over!



Niemand te zien...



Moet ik nu heel dat kasteel doorzoeken om die schat te vinden en... hé?



EIK!



Daar ben je dan eindelijk!



Hier jij!

Héééé!!
Laat me los!



Niks van! Jij gaat met mij mee!

Wat?!
Waarheen?



Ik breng je naar de schat die ik je beloofd heb!

Echt waar?!

Hier laat ik je vrij, Wiske! De schat zit achter die deur! Je kunt ze zien als je door het sleutelgat kijkt!

Echt?! Wow!

HALT!

Denk eraan: als je de schat bekijkt, zal ongeluk je treffen als nooit tevoren! Als je de schat niet bekijkt, blijft alles zoals het was!

Ik snap het al! Weer zo'n typische moraal van het verhaal, zeker?

Geld maakt niet gelukkig!

Maar géén geld is ook niet alles, wist je dat?!

Mijn laatste waarschuwing! Kijk, en opperste ellende zal je deel zijn!

Ach, wat interesseert mij nu zo'n schat? Zo enkele geldbergen!

Stapels goudstaven! Ha! Potten vol edelstenen! Pfft! Zakken met diamanten! Wie wil zo iets nu zien!?

Ik natuurlijk!

?!

89

90

91

92



Schanulleke!? Nee!!



Jij... monster! Laat mijn Schanulleke vrij! Nu meteen!



Geen denken aan!

Ik heb je gewaarschuwd! Had je maar niet moeten kijken! Deze schat zal je nu ontnomen worden!

Waarom doe jij dat?! Wat heeft mijn popje misdood?!?



Niets. Ze zit hier dan ook niet om zelf gestraft te worden maar om jou te straffen! Je hebt haar de laatste tijd flink verwaarloosd!



Wat?! Verwaarloosd?! Hoe kom je erbij!?

Hoe kon ik haar zo makkelijk uit je kamer ontvoeren, denk je?



Bovendien heb ik haar al twee dagen in mijn bezit!

Twee dagen? Ik...



Jij houdt je liever bezig met je smartphone en de sociale media!

En dan?! Ik ben een kind van deze tijd! Laat mijn Schanulleke vrij!



Misschien! Eerst moet jij een opdracht vervullen! In dit kasteel is er een pop in groot gevaar! Breng haar in één stuk naar mij terug en ik herenig je met je hartendiefje!



En waar vind ik die pop dan? Hé?! Geen reactie meer...



Dat wordt zoeken en...?!



Hé, dat is zo'n spelletje waarmee je virtuele figuurtjes kunt zoeken!





Haha! Nu ik geëvolueerd ben naar een échte soldaat, houdt niets me nog tegen om jou een kopje kleiner te maken!



Toch wel! Mijn kastdeurtje!



Dat was uit de kast komen met stijl!



Ik krijg je wel!



Gelukkig ben ik sneller dan die houten klaas!



Ik hoor 'm al...
Ik moet iets doen!



Hou op met verstoppertje spelen, meid!
Je dagen zijn geteld!



Misschien is ze naar buiten gegaan?



Nee, maar jij wel!







Maar... die pop... wilde mij... doden...?

Niemand zegt dat de persoon die je moet redden goed van inborst moet zijn!



Jij zei dat die pop... in groot gevaar was! Dat was die soldaat zeker niet...

Oh nee? Hoe komt het dan dat hij op de bodem van de kasteelvijver ligt?



Schanulleke zal eeuwig rusten in de kerker.

Nee...! Asjeblijft!



Het is niet haar schuld... het is de mijne! Laat haar vrij...! Ik zal haar plaats in de kerker innemen...



Zoals je wilt...



...en dus zit ik hier in die kerker! En ik weet niet eens waar Schanulleke nu is...



Het is misschien dat Schanulleke dat naast je zit!



Nee, ik ken mijn hartendiefje! Dit is een grote namaakpop. Om mij voor de gek te houden! Maar dat pakt niet.



Iemand is ons geweldig op de proef aan het stellen!



Iemand die ons erg goed kent, blijkbaar!

En die daar veel geld voor over heeft!



Die opdrachten moeten hem een fortuin hebben gekost! Ook de mijne! Een dag of twee geleden was ik in de stad voor een nieuw paar schoenen, wat altijd een flinke zoektocht is!



Ze hebben mijn maat niet overal!

Enkel in héél grote winkels!

Uiteindelijk kwam ik doodmoe thuis...



...toen ik zag dat er ingebroken was!



Ik nam snel een... euh... lang voorwerp om mee te slaan en ging behoedzaam naar binnen!



Je had een van je schoenen kunnen nemen!

Gek! Natuurlijk niet!



Ik kwam in de keuken en zag dat mijn koelkast vervangen was door een antiek model!



Iets of iemand in die koelkast maakte een vreemd geluid!

Grrrrr... grrrrr...



De deur stond op een kiertje en ik opende ze voorzichtig!



Ik zag een groot blok ijs en daarin zat iets ingevroren dat een vreemd geluid maakte!

Grrrrrr... Grrrrrr...



In de brief stond dat ik dit blok ijs terug naar de gletsjer moest brengen waaruit het werd gehouwen, én dat vóór het 'ding' uit het smeltende blok kon ontsnappen!



Als ik daarin zou slagen, zou ik ontdekken wie de liefde van mijn leven is! Ik mocht niemand iets over mijn opdracht vertellen en moest een blauwe pil slikken...



Eenmaal boven moest ik te voet verder!
En die slee over gras trekken was ook al niet makkelijk!



Aaargh!! Hééého! Stop!



BONN!



Volgens de aanwijzingen werd mijn
blok ijs hier ergens uit een gletsjer
gehouden... al lijkt me dat wel straf!



Hij is verdwenen!



Wat wil je? De opwarming van de aarde
laat alle gletsjers wegsmelten!



En ik die dacht hier een
nieuw leven te kunnen
starten nu de Noordpool
aan het verdwijnen is!

Een pr... pr... pr...
pratende ijsbeer!?



Haaaaaargh!! Het is allemaal de schuld van de mens!

Huulp!



Het spijt me! Ik zal vaker met de fiets gaan!



Kom daar af, Sidonia!
Straks breek je je nek nog!



Jij... jij kent mijn naam?!



Hé!



OE! AA!! AI!



KRRR!!



AAAAAAH!!



Hmpf!!



Bedankt...
euh...
mijnheer
de ijsbeer!

Ach, het is niks!
Je kunt het goedmaken
door te trouwen!



O, is dat alles?
Maar natuurlijk! Ik...

WAT!!
TROUWEN?!









ZE SLAAPT, JE KANS IS VERKEKEN!

Kan me niet schelen... ik ben vastbesloten!



En dat was het laatste wat ik hoorde...

Dus je hebt het gelaat van die beer niet gezien?



Nee, helaas!

Jammer! Het had ons vast kunnen helpen bij het ontsluiten van het raadsel!



En dus ben ik mislukt in mijn opdracht! Het ijsblok werd niet teruggeplaatst en ik ben niet samen met de liefde van mijn leven! Mijn wanhopige zoektocht naar de ware maakte me goedgelovig!



Ja, en ijsberen zijn slechte relatiebemiddelaars! Dat is bekend!

Nu is het aan jou!



Wat?! O, laat maar zo! Volgens mij kunnen we het raadsel oplossen met de gegevens die we nu hebben!



Lambik, de stem zei dat we alle verhalen nodig hebben, dus ook dat van jou!



Ach nee! Het is weer zo'n typisch verhaal waarin ik de heldhaftige ben en zo...! Ik vertel dat niet zo graag!

Daar had jij vroeger anders geen last van!



Lambik, toe! Ik ben hier flink aan het sparen voor een verdrinkingsdood!



Al goed! Ik wilde mijn tuin omspitten toen ik bij de appelboom iets vreemds ontdekte.



Wat heeft dat nu weer te betekenen? Een halve wastafel!



Even proberen... niets!



Maar is het warm
niets of koud niets?

Interessante
opmerking!



Miljaar, een
sprekende kraan!

Jawel!
En gespecialiseerd
in droge humor!



Vertel op! Wie ben jij!
En wat doe jij in die kraan?

Rustig, Lambik,
dat doet er
allemaal niet toe!



Wat denk je ervan straks
de waardevolste man ter
wereld te zijn?

Waardevolste?



Ja, iemand naar wie
iedereen opkijkt!

Ook mensen
die groter zijn
dan ik?



Het enige wat je moet doen is de blauwe pil
inslikken die je in je brievenbus zult vinden...

O, makkelijk!



...en daarna ga je in de
jungle van Cambodja
op zoek naar de andere
helft van de wastafel!

?!!



...Gelukkig stelde Barabas geen vragen!
Niemand mocht weten wat mijn opdracht is!



Ik landde op een open plek in de jungle en zette mijn
weg te voet voort! Al is te voet gaan hier vermoeiender
dan je denkt!



Aha! Volgens mijn gegevens
is het hier in de buurt!

Drie stappen voorbij
deze rots is er de...!



...verborgen tempel van Dhadishnivana!



Waarschijnlijk vind ik
binnen dat leiderschap!



Een elektrische deurbel?
Je zou veeleer een gong verwachten.



GONG!

Ah!
Zie je wel!



Dag, Lambik! Ik ben de tempelbewaarder! Ik maak
van jou de waardevolste mens ter wereld! Kom mee!



Geweldig! Kan dat vóór vier uur?
Ben ik nog op tijd voor het avondeten.



Dat wordt moeilijk! Je zult
namelijk eerst iets moeten doen!

En wat is dat dan?



Sterven!

Wablief?!



Ik werk met reïncarnatie!
Jij kunt enkel herboren
worden als waardevolste!

Ach, weet je, al dat
leidergedoe... daar
krijg je zo'n stress van!

O, maar dat sterven hoeft
niet meteen te gebeuren!
Reïncarnatie hangt af van
je levenswijze!

Wie een goed leven heeft geleid,
komt terug als mens! Wie een
slecht leven achter de rug heeft,
komt terug als een minder wezen!
Kom binnen...

Gelukkig!

Dit is het wiel van reïncarnatie!

Hoe slechter je leefde, hoe meer je aan
de buitenkant van het wiel terechtkomt!

Als jij nu zou sterven
bijvoorbeeld, zul je herboren
worden als zandvlo...

Zandvlo?! Ik?!

Ha! Nog niet eens een gewone vlo!
Ik vraag me af waarom!

Verwaandheid, jaloezie,
hebberigheid, woede,
gierigheid... zal ik
doorgaan?

Nee, ik begrijp het al! Als ik de
waardevolste wil worden moet ik...

...een dusdanig leven leiden zodat
al je fouten vergeven worden!

Geen tijd te verliezen! Het begint
bij het tonen van je moed!

Miljaar!

Schrijf dat alvast maar op!
Ik heb moed voor tien!

Wees bescheiden,
Lambik!

Ai! Mijn bescheidenheid groeit met de minuut!

PATS!



Laat me los, rotbeest!

Woedebeheersing,
Lambik!

Glrrp... Kun je dat... ook eens...
tegen die slang... zeggen?... Argll...

Denk eraan,
dood geen
andere wezens!



Lambik toch, hoe denk jij ooit waardevol te worden als jij je er
zelf niet naar gedraagt?

Argll... kun je ook...
waardevol zijn...
zonder lucht? Argll!

Waardig sterven?
Natuurlijk, dát
bedoelt hij!

Ik geef mijn leven aan de
slang als die het wil nemen!



?!

ZIP!

Kuch kuch! Verdwenen? Kuch!
Dat was op het nippertje!



Goed, Lambik! Vergeving en zelfbeheersing... je bent op de goede weg!

We gaan voort! Al jaren verberg je je ware gevoelens! Daarom zul je haar nu ten huwelijk vragen en haar zo zielsgelukkig maken!

Dat weet je zelf wel! Maar je zult haar moeten overtuigen van je kwaliteiten in een vreemde gedaante! Daarbij mag je ook niet verraden wie je écht bent!



Als ze met jou wilt huwen, ben je geslaagd in je opdracht! Hier, trek dit aan!



?!



Dus jij was...

...de relatiebemiddelende ijsbeer? Juist!



Daarom wilde ik jullie mijn verhaal niet vertellen! Ik wilde niet dat Sidonia wist dat ik die ijsbeer was. Ik... ik schaam me omdat ik je bijna in het ongeluk heb gestort om de waardevolste mens te worden!



Maar Lambik toch! Je zag je fout op tijd in! Voor mij ben jij de waardevolste mens aller tijden!



Arg!... Dat vond mijn opdrachtgever ook... grip!



SLAAPWEL, LAMBIK... JE LIJKT MISLUKT MAAR TOCH IS JE OPDRACHT VOLBRACHT!



Hallo! Ik ben er ook nog! Ik verzuip in het geld!



Ooo! We moeten iets verzinnen!

Misschien iemand van de belastingen roepen? Die halen overal geld uit!



Rustig! Laat ons de verhalen samenleggen!



Juist! Zoeken naar overeenkomsten!

Euh... ijsberen? Verkleedpartijen?



Ik vraag me vooral af waarom dit ons overkomt! Het is toch opvallend dat onze hele vriendenkring slachtoffer werd?



En het is iemand die ons goed kent! Mijn eergevoel, de nieuwsgierigheid van Wiske, de ambitie van de prof, de hunker naar liefde van tante, de ijdelheid van Lambik...



Maar we hebben nog niet alle verhalen gehoord! Hoe is het Jerom vergaan?



JUIST, PROFESSOR!



IK LOSTE ONGEMERKT EEN BLAUWE PIL OP IN EEN DRANKJE VAN JEROM NET VOOR HIJ VERTROK NAAR DE PROF!



IK HERSTELDE DE TELETIJDACHINE EN TOEN DE PIL ZIJN WERK DEED, HAALDE IK DE SLAPENDE JEROM TERUG!



En waar is hij nu?



HUUUAAARRGGHH!!



HIJ ZIT IN DE DIEPSTE KERKERS VAN HET KASTEEL EN IS NET ONTWAAKT!



SLECHTS ENKELE DEUREN VERWIJDERD VAN JULLIE!



Maar... waarom is hij zo boos op ons!?



LATER! TRACHT HEM TE STOPPEN, WANT HIJ ZAL JULLIE REDDEN... OF VERNIETIGEN!



Wat?! Maar hij staat zo meteen voor de deur! Dat lukt ons nooit!

Rustig, tante! Blijven nadenken! Wat valt er op in onze verhalen?



Dat we allemaal mislukt zijn?

Toch niet!



Ik ben de enige die zijn opdracht goed heeft uitgevoerd! Ik word later herboren als waardevol persoon!

Ja! Maar hoe helpt dat ons verder?



Misschien moet Lambik Jerom overtuigen! Zij hebben een bijzondere vriendschapsrelatie!

Hohoho! Zo bijzonder is die nu ook weer niet!



Toch wel! Jij hebt Jerom indertijd opgevangen en hem een thuis gegeven uit medeleven!

En ook wel omdat ik dan iemand had voor de afwas...



Hij is er! Lambikske, doe het!

Goed! Goed! Ik zal met hem praten!



Ha, Jerom... goede vriend! Euh... wat zeg je ervan als ik vanaf nu ook één keer per week de afwas doe?







Ik gebruikte illusies, wat verkleedspullen, een tikkeltje magie en hield jullie voor de gek!



Om de geloofwaardigheid te verhogen lichtte ik Jerom pas daarnet in, toen hij wakker werd! Toen speelde hij het spelletje mee.



Dus was je niet boos omdat ik in je tiggervel knipte?



Eerst wel!



Rommeke had kledingstuk aan toen sjamaan hem betoverde! Pelsje en Rommeke zijn daardoor één! Voel het meteen als het beschadigd wordt!



Jullie waren nooit écht in gevaar! Maar de test is gelukt!



Vrienden zijn duidelijk ook maar gewone mensen! Net als Rommeke.



Een échte held word je pas als je je fouten kunt erkennen!



Oei, een verhaal met een boodschap! Als dat maar goed komt!



Maar ik beseft dat ik een echte kwelduivel ben geweest! Daarom zal ik het goedmaken en jullie met mijn mergpijp betoveren!



De krachten die ik jullie geef zullen jullie heldenkracht hernieuwen! Goed voor nog ontelbare nieuwe avonturen!



SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Onze vrienden ontwakken een voor een in hetzelfde oude kasteel. Iedereen blijkt een opdracht te hebben gekregen van een geheimzinnige onbekende. Uit de verhalen die ze vertellen, blijkt al snel dat ze allemaal telijk bij de neus werden genomen op een doortrapte manier. Bovendien zit Wiske opgesloten in een kerker waar haar een zekere dood wacht. Ze kan enkel gered worden als onze vrienden het raadsel dat in hun verhalen vevat zit, kunnen oplossen. Zo ontstaat een bizarre race tegen de tijd waarin ze als nooit tevoren op de proef worden gesteld.

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs NL: €5,39

ISBN 978 90 02 25710 3



9 789002 257193

