

WILLY VANDERSTEEN

71

De Rode Ridder

DE LIJFWACHT



STANDAARD UITGEVERIJ

WILLY VANDERSTEEN

De Lijfwacht



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN — AMSTERDAM

ET STORMT HEVIG IN DE HAVEN VAN DE ZUIDERBAAI...



EEN ZONDERLING
ZOEKT BESCHUTTING
STEIGER. VAARTUIG
BIJ DE



Wang Ho, vers drinkwater voor
onze meesteres zou zeer wel-
kom zijn!

Begrepen!
Ik luister en
gehoorzaam!



DE OOSTERLING
SPOEDT ZICH DOOR
DE SMALLE HAVEN-
STEEGJES...



In de herberg
vindt Wang Ho
vast wat hij
zoekt!



Spijtig,
ridder!
Alle ka-
mers zijn
door zee-
lui bezet!

Dan ben ik
verplicht mijn reis
verder te zetten!





Bewijs de niets-
waardige Wang Ho,
uw dienaar, een gunst.
Gelieve hem wat drink-
water te verkopen!



Hahaha! Die
rare snuiter
heeft dorst?

Mooi! Wij
zullen hem
even helpen!

Een drinkbak
voor paarden, gevuld
met fris regenwater!
Proef, maar!



Kom hier, spleet oog! Je krijgt
water naar believen!



Achteruit,
galgenas!



Opgepast!
Het is een
ridder!

Donder op, kerels.
Of het wordt
menens!

DE ZEELUI DRIN-
GEN NIET VERDER
AAN EN VERDWI-
JEN IN HET HAVEN-
KWARTIER.

DAAR ACHTER
EEN DUISTERE
HOEK GLUREN
WREDE OGEN.



Mislukt! De vol-
gende maal zullen
we des te bloediger
toeslaan!



WANG HO KOOPT WATER EN
JONK HAN VERGEZELT HEM
NAAR HET SCHIP.



Ga maar
vlieg aan boord,
Wang Ho! Daar
ben je veilig!



spoedig weerkin-
opgewonden stem-
men op het dek
van de jonk.



Een ogenblik,
heer ridder!



Wees zo goed
even aan boord te
komen! Onze meeste-
res wenst u te
spreken!



Wang Ho zal zich over
uw doorweekte mantel
ontfermen...



Als u mij maar wil
volgen? We zijn er
dadelijk.



IN HET BENEDENDEK GAAT EEN DEUR OPEN... EN...



Dank voor uw hulp aan Wang Ho, ridder! Ik ben prinses Shun-Sirlu en dit is mijn lijfwacht Wangtsin!



Hoe kunnen we deze man passend belonen, Wangtsin?

Geen sprake van! Mijn Lussenkomst had niets te betekenen.

木玉金



Maar u zocht onderdak in de herberg, waar geen plaats meer was?

Dat klopt, alle kamers waren verhuurd!



Dan kunt u de nacht doorbrengen aan boord van de jonk. Er is reeds een kajuit in gereedheid gebracht!



Dit aanbod neem ik graag aan. Hoe zijn jullie echter in deze streek verzeild geraakt?



De reden van onze aanwezigheid is een droevig verhaal, ridder!

Ja... We zijn bannelingen, op de vlucht voor wrede en genadeloze vijanden!



... Een geheime sekte opstandelingen... Noemen zich "Zonen van de Zwarte Slang". Ze hebben de familie van prinses Shun-Sirlu volledig uitgemoord!



Door bloedige terreur hebben zij de macht in mijn land veroverd. Maar Wangtsin redde vele malen mijn leven! Zonder hem zou ik hier niet zijn!

Ik deed slechts mijn plicht als lijfwacht!



Je moet wel een man zijn met buitengewone eigenschappen, Wangtsin! Ik ben benieuwd!

Wangtsin zal ons een staaltje van zijn kunnen geven, heer Johan!



WANGTSIN ONTWIJKT INDERDAAD MOEITeloos HET FLITSENDE LEMMET.



GEJAAGD FLUISTERT DE PRINSES HAAR LIJFWACHT IETS IN HET OOR.



Mijn meesteres is moe en wenst zich terug te trekken, heer Johan. Golve me te volgen, ik zal uw kazen!

In orde, Wangtsin. Welterusten, prinses!



OP DE HAVENSTEIGER SLUIPEN DREIGENDE GESTALTEN NADERBIJ!



NAUWELIJKS IN ZIJN KAJUIT WORDT JOHAN DOOR EEN LOODZWARE SLAAP OVERMAND.



Onze vijanden! Jehad gelijk, Shun-Sirli. We vertrekken dadelijk!



OGHTENDS SLINGERT DE JONK OP WOELIGE GOLVEN. JOHAN ONTWAAKT, EN...



Drommels! We zijn al op volle zee! Wat heeft dit te betekenen?



Gisteravond wilden onze vijanden de jonk aanvallen, maar we konden tijdig vluchten. Voorzichtigheidshalve bevalte uw wijf een slaapmiddel, heer Johan!



Ik moest absolute zekerheid hebben dat u niet tot de Zonen van de Zwarte Slang behoorde, en door een list aan boord geraakte!

En... Hoe heb je dat kunnen nagaan, Wangtsin?



Eenvoudig, Johan. Alle leden van de geheime sekte dragen een gebrandmerkte slang op de voorarm. Jk kan u dus vertrouwen!



Maar thans ben je loegen wil en dank betrokken in onze strijd... Je loopt evenveel gevaar als wij!

Zelfs op dit ogenblik, Wangtsin?



Inderdaad! De Zonen van de Zwarte Slang geven nooit op. Kijk achter ons, aan de horizon!



VIJF ZWARTE JONKEN BEGINNEN HUN ACHTERSTAND SPOEDIG IN TE HALEN...



Een bloedig treffen is onvermijdelijk... onze vijanden zullen niemand sparen!



Eens te meer ligt mijn lot in jouw handen, Wangtsin!

Ik maak me zorgen, Shun-siri! Onze bemanning is onervaren in de krijgskunst... En de overmacht is groot!



Dan zou mijn zwaard wel eens nuttig kunnen blijken!

We hebben een nieuwe bondgenoot! Hou moed, prinses... en blij beneden-deks tot de strijd voorbij is!



REEDS VOEREN DE ZWARTE JONKEN EEN OMSINGELINGS-BEWEGING UIT.



HUN-SIRU'S
LIJFWACHT REAGEERT
TIJDIG OP JOHANS
WAARSCHUWING.



STEDS MEER VIJANDEN RENNEN
HET DEK OP IN EEN RAZENDE AAN-
VAL...

MAAR JOHAN EN WANGTSIN BLIJ-
VEN ONVERMOEIBAAR HUN TEGEN-
STANDERS NEERVELLEN



EN NA EEN VERBITTERD GEVECHT...

Ze trekken zich terug,
Wangtsin! We hebben
het ge- haald!



MAAR EEN MAN
SLOOP
NAAR HET
RUIJM...



MEEDOGENLOOS VELT HIJ EEN LID
VAN DE BEMAN- NING, DIE HEM DE
WEG VERSPERT...



De anderen heb-
ben gefaald! Maar
ik, Toshampsu, zal
slagen... De prinses
moet sterven!





Dacht je aan de Zwarde Slang te kunnen ontkomen, Shun-Sirli?

Mijn God! Telaar om...



Noeg niet, Johan!



AAUGHH!

EEN KLEIN, ROND, VLIJMSCHERP WERPTUIG ONTWAPENT TOSHAMPSU

De prinses bedreigen?! Nietswaardige RAT! Ik verplet als onge...

ter je diertel!

WANGTSINS ONVERSTOORBARE KALMTE HEEFT PLACHTS GEMARKT VOOR VRESE. LIJKE WOEDE.



Die man kan ons waardevolle informatie over zijn sekte geven. Wangtsin! Spaar hem!



Johan heeft gelijk. Laten we hem onderwerpen!

Uw wensen zijn bevelen! Ik zal zijn wonden verzorgen.



O... Een "Shuriken"! Kuntau-meesters vonden dit werptuig uit. Ik draag er altijd enkele in mijn gordel!



TERWIJL DE VIJANDELIJKE JONKEN ZICH SNEL VERWIJDEREN...



Je draagt het merkteken van de Zwarde Slang! Vertel ons wat je weet. En vlucht! Wie is je meester?





Alle toegangswegen tot het Drakeneiland worden door algerichte slangen bewaakt! Vreemde indringers geen schijn kans!

... hebben van

Wees blij dat je nog altijd in leven bent, Toshampsu! Maar op Draken-eiland...

...Zul je dezelfde gevaren onder ogen zien als wij! Inmiddels blijf je in het ruim opgesloten!



TERWIJL DE JONK OP VOLLE SNELHEID NAAR HET MYSTERIEUZE EILAND KOERST...



Je bent de prinses met hart en ziel toegewijd, Wangtsin. Ze moet erg veel voor je betekenen!



De ridder heeft mijn geheim ontdekt!! Hoe heeft hij het kunnen raden?! Ik kan hem maar beter alles uitleggen...



Ja, Johan... Ik bemin prinses Shun Sirli. Maar het is een hopeloze liefde!



Ik ben van lage afkomst... En de prinses zal mij nooit als gelijke beschouwen!



Wees daar niet te zeker van! Heb je dit al met haar besproken?

O, nee, Johan! Dat zou ik nooit durven!

OP DAT OGENBLIK WEERKLINT EEN WAARSCHUWENDE KREET UIT HET KRAAIENEST.



Draken-eiland in zicht!

AAN DE HORIZON WORDT EEN TROPISCH EILAND, MET DICHTE PLANTEN, ROEI, ZICHTBAAR.



DE JONK GAAT VOOR ANKER
EN KORT VOOR ZONSOP-
GANG ROEIT EEN BOOTJE
NAAR DE KUST.



OK SHUN SIRLI IS VAN
DE PARTIJ, ONDANKS
HET BEZORRD PROTEST
VAN HAAR LIEFWACHT.



Ik zie geen spoor van slangen die
toegangswegen bewaken!
Pas op als je gelogen
hebt, Toshampsu!



Ik verzeker u
dat de slangen
waken... Dag
en nacht!

Hij heeft gelijk,
Wangtsin! Kom
niet dichterbij!



IN EEN BOOM, BOVEN
HET SMALLE BOSPAD,
IS EEN REPTIEL VAN
GROTE AFMETINGEN
VERSCHEEN.



Ze zal onze komst
melden... Andere slan-
gen zullen komen...
Dood haar!



HOEWEL HET GESCHUBDE LICHAAM
SNEL TUSSEN DE TRAKKEN WEG-
SCHUIFELT...



...ACHTERHAALT JO-
HANS PIJL ZIJN DOEL,
ONDANKS DE GROTE
AFSTAND.



Ik bewonder uw tref-
zekerheid, Johan!
Toshampsu... In
welke richting moeten
we Zyryanka zoe-
ken?

We moeten door
het oerwoud...
Maar ik ga in geen
geval voor-
op!



HET ZWAARD VAN DE RODE RIDDER ZORGT ECHTER VOOR EEN VEILIGE DOORGANG.



We komen amper vooruit... En rond het middaguur zal de hitte ondraaglijk zijn!



NA VERSCHIEDENE UREN MOEIZAAM VORDEREN HOUDT HET VIERTAL HALT VOOR EEN RUSTPAUZE.

Tot zover gaat alles goed... Ik had noghans verwacht, dat de slangen ons zouden aanvallen!



De slangen? Die slaan toe wanneer je er het minst op verdacht bent!



Stil... Beweeg je vooral niet... Shun-Sirli...

LANGZAAM NADERT WANGTSIN DE BIJTENS- KLARE, OPENGESPERDE MUIL...

EEN BLIKSEMENDE SLAG MET DE ZIJKANT VAN DE POLS...



Mijn boeren zijn bijna los! Niemand let op mij... Zou ik het wagen te vluchten?





Ondanks het grote gevaar bleef u kalm en moedig, Shirli!

In jouw aanwezigheid hoef ik immers niets te vrezen, Wangtsin...



Uw... w... woorden brengen diepe vreugde in mijn hart, prinses!

Wel, wel! Wangtsin's vuurrode bloes liegt er niet om!



OPGELET! Toshampsu gaat ervandoor!



HALT! Keer terug, of...

Tracht hem in arm of been te raken, gids! Zonder Johan! Zonder zijn we verloren!



WAAR NET VOOR DAT JOHAN ZIJN PIJL AF-SCHIET.

Goeie genade?!



TOSHAMPSU HEEFT OP EEN VERBORGEN LUS GETRAPT EN VLIEGT MET EEN RUK DE HOOGTE IN...



...WAARNA HIJ TE PLETTER SLAAT TEGEN 'N GROTE BOOMSTAM.



Op slag gedood! Hoe vinden we nu Zyryanka's schuilplaats?

Kijk ginds... Dat is misschien een danwijzing!



AAN DE RAND VAN HET OERWOUDE STIJGT EEN IJLE ROOKSLIERT OP.



WADAT ZE TOSHAMPSU'S ONTZIELDE LICHAAM ONDER TAKKEN BEDOLVEN HEBBEN...



...GAAT HET DRIETAL OP WEG IN DE RICHTING VAN DE ROOKSLIERT.



BEIDE MANNEN ZIJN VOORTDUREND OP HUN HOEDE VOOR ANDERE MOGELIJKE VALSTRIKKEN.



EN PLOTS...

SNEL! Verberg je in de struiken en wees doodstil!



EEN GROEP ZWAARBEWAPENDE OOSTERLINGEN GAAT RAKELINGS VOORBIJ.



ALLEN MERK VAN DRAGEN HET BRAND-DE ZWARTE SLANG...

Missschien! Maar als ze Toshampsu's lichaam vinden, hebben ze zekerheid. We moeten ons haasten!



Ze begeven zich naar de kust... Zou onze aanwezigheid vermoed worden?





**NA EEN UITPUT-
TENDE TOCHT
DOOR DE VERSTIK-
KEND HETE WIL-
DERNIS...**

Daarboven is
ons doel! Maar wie
het bergpad gebruikt,
wordt dadelijk opge-
merkt...



Het wordt dus
een levensgevaar-
lijke klimpartij langs
deze wand! Kun je het
aan, Shun-Sirli?



Tja, die tocht is zeer ris-
kant... Misschien is het be-
ter hier op ons te
wachten?

Om mijn vader te
redden ben ik tot
alles bereid. Ik wil
met jullie mee klim-
men!



Tot hiertoe was het
kinderspel. Maar van-
af hier gaat het
steil omhoog!

Blijf zo dicht
mogelijk bij elkaar...
En kijk niet omlaag,
of je bent verlo-
ren!





Jk ga u ophijzen, prinses. Hou mijn arm stevig vast!

DE BEKLIMMING VERGT HET UITERSTE VAN LICHAAM EN GEEST....



Johan... Mijn vingers zijn ietwat bezweet en glijden weg... Kun je even....



ALLE-MACHTIG!
Snel, grijp mijn boog!



LANGZAAM MAAR ZEKER TREKT JOHAN DE DUBBELE LAST OMHOOG...



...NAAR DE VEILIGHEID VAN EEN HOGERGELEGEN ROTSRIJEL.



MAAR DE BOOG VAN JOHAN SUIST PLOTS DE DIEPTE IN.



Dankzij jou is dat hachelijk moment nu verleden tijd, Johan! Alleen jammer van je boog!



Zonder boog zal het ook wel gaan... Laten we hier wat rusten tot de middaghitte voorbij is! We zijn niet ver meer van de top!



DOODVERMOEID VALT DE PRINSES IN EEN DIEPE SLAAP.



Het moeilijkste komt nog, Johan: Shun-Sirli's vader bevrijden en de Zwarte Slang uitschakelen... Jk zal je hulp nog hard nodig hebben!



Die Zyryanka moet een buitengewoon gevaarlijk heerschap zijn, Wangtsin! Vertel me eens wat over hem!



Je weet reeds dat Zyryanka ook een grootmeester is in Kuntai-vechtkunst...



... Bovendien heeft hij zich toegelegd op het feilloos hanteren van de "Ken", scherp zwaard!

Zodra de kans zich voordoet, wil ik me met hem meten!



Ja, één van ons moet Zyryanka uitschakelen. Er is een middel om zijn "Ken" te trotseren...



In deze doeken bevindt zich een afweerwepan tegen zwaarden!



Ik ben uitgerust. Kunnen we de beklimming verder zetten, vrienden?



NA EEN LAATSTE INSPANNING START HET DRIETAL OP DE BERGTOP.



ONGEMERKT NADEREN ZE EEN VREEMD TEMPELGEBOUW...

Mijn vader bevindt zich ongetwijfeld daarbinnen!



Venop het tempeldak zouden we een goed overzicht hebben... Maar eerst...



... zorgen dat die schildwacht ons niet verraden kan!



DE WACHTER IS ECHTER OP ZIJN HOEDE.



WANGTSINS BLIKSEMSNELLE RANVAL LEGT DE WACHTPOST HET ZWIJGEN OP. ZONDER EEN KIK ZAKT DE MAN IN ELKAAR.

Snel naar boven! De weg is vrij!

Daar is het binnenplein. Kom eens kijken!



EEN GROTE MENIGTE GEWAPENDE MANNEN HEEFT ZICH OP HET PLEIN VERZAMELD.



Geen spoor van Zyr-anke?

Nee, maar hij zal wel spoedig opdagen!



OPENS WEERKLINKEN BEVELENDE STEMMEN EN EEN ZWARE POORT IN DE TEMPELWAND SCHUIFT KNARSEND OPEN.

Daar komt hij...
ZYRYANKA



Alles is in gereed-
heid gebracht,
heer!

Daar zal ik me-
zelf dadelijk
van overtuigen!

MET ZIJN GEVOLG
BEGEEFT ZYRYANKA
ZICH NAAR EEN DIEPE
OMMUURDE KUIL.



Het is goed... Haal
de gevangene!

Om uw vader te redden moeten
we beneden geraken!

Hier is
een valluik, maar
het is afgesloten!

TERWIJL JOHAN EN WANG-
TSIN MET VEREENDE KRACHTEN
HET LUIK TRACHTEN
TE OPENEN...

Het is waar, hij
leeft! Ginds...
Mijn vader!

OMRINGD DOOR BEWAKERS KOMT
EEN WAARDIGE GRIJSAARD UIT
DE KERKERS TEVOORDE SCHIJN.

Je staat oog in oog met de dood,
vorst Kangri! Jij bent de
laatste hinderpaal voor
mijn heerschappij!

DWAAS! Niemand ontkomt
aan de Zwarte Slang! Breng
hem naar de Kuil!

Sterven laat
mij onverschillig...
Want mijn dochter
leeft en Wangtsin
waakt over haar!





ONMIDDELIJK TREKKEN HORDEN GOLD-
TEN HET OERVOUD IN.



WORST KANGRI BEN-
GEVAARLIJK DICHT BO-
VEN DE KRIELENDE
REPTIELEN...

Door heen en
weer te slingeren
blijf ik buiten hun
bereik!



Ik laat je nog wat die-
per zakken, Kangri...
Dan hoef je je niet langer
te vermoeien!
Mahaha!



VADER! Shun-Sirii!
Wacht!



Moed, vader! Wij ko-
men je redden!



RAAR EEN ROND,
PUNTIIG WERD-
TUIG ZOEFT
WEG UIT ZYRY-
ANKA'S HAND...

Deze "shuriken"
is voor jou,
Shun-Sirii!



Niet zolang ik er
ben, Zyryanka!



Vervloekt!
Dan moet
Kangri het
maar ontgel-
den!



ZYRYANKA'S
TWEDE WORD
SMIJDT HET TOUW
DOOR EN KANGRI
STORT OM-
LAAFG.



DE VORST KAN ZICH NOG
NET VASTGRIPPEN, TER-
WIJL JOHAN MET GRO-
TE SPRONGEN
NADERT.



Dit zal de slan-
gen op afstand
houden!



Halt,
Zyryanka!
Tussen ons
nu!



Eerst zien of je hier te-
gen opgewassen bent,
Wangtsin!



MET VEREENDE
KRACHTEN BRENGEN
SHUN-SIRU EN
DE RODE RIDDER
KANGRI IN VEILIG-
HEID.



Mijn afgerichte slang
reken wel met Wangtsin
af! Maar toch neem ik een
laatste voorzorg!



ZYRYANKA RENT DE TRAPPEN
OP EN VERDWIJNT IN HET
TEMPELGEBOUW.



ALLEMACHTIG!
Wangtsin!

ONBEWEEGLIJK STAAN
MENS EN
VOOR EL-



SLANG
KRAAK.



Ik moet hem
helpen!

Niet doen, Johan! De ge-
ringste afleiding kan
Wangtsins dood
betekenen!



LOTS ONTSPANT
HET GESCHUBDE
LICHAAM ZICH ALS
EEN VEER...

... EN DE SLANG SCHIET MET OPEN-
GESPERDE MUIJL VOORUIT.

WANGTSIN LAAT ZICH ECHTER NIET VERRASSEN... EN DE SLANG...



...KRIJGT GEEN KANS MEER 'N DODELIJKE BEET TE PLAATSEN.



Met mij zul je het niet zo gemakkelijk hebben!



GEWAPEND MET DE "KEN", ZIJN VLIJSCHERP KROMZWAARD, KOMT ZYRYANKA AANSTORMEN.



Ontkomen doen jullie me niet! Kijk maar eens om!



Inderdaad... We staan tussen twee vuren!



Verduiveld!

EEN AFDELING SOLDATEN KEERDE TERUG UIT HET OERWOUD EN SNELT HAAR MEESTER TE HULP.



Er is maar één manier om de prinses en haar vader te beschermen...

Begrepen, Wangtsin! Ik hou die kerels op afstand... En jij neemt Zyryanka voor je rekening!





AL SPOEDIG BLIJKT DE DOELTREFFENDE
HEID VAN
WANGTSINS
DOLKEN.



...EN ZYRYANKA LOOPT EEN
LICHTE VERWONDING IN DE
ZIJ OP.



IN VOLLE RAZERNIJ
VALT DE MEESTER VAN
DE ZWARTE SLANG
OPNIEUW AAN....



... MAAR WORDT
GESLAGEN! TERUG-



DE RODE RIDDER
HOUDT VERBETEN
STAND, HOEWEL
ZIJN TALRIJKE
TEGENSTANDERS
HARDNEKKIG BLIJ-
VEN OPRUKKEN.



VADER! Kijk ginds!
Dat betekent
het einde!



DE OVERIGE ZONEN VAN DE
ZWARTE SLANG HOORDEN
HET KRIJGSRUOER...



...EN BEREIKEN HET
STRIJDTONEEL.

Slechts een
wonder
kan ons nog
redden!



HALT! Onze meester
Zyryanka is ginds
in 'n tweegevecht
verwikkeld! Grijpen
wij in?



Zyryanka heeft een waardig tegenstander gevonden! Laten we afwachten!



Maak je geen zorgen over Wangtsin. Hij kan elke situatie aan!



IN DOODSE STILTE VORMT ZICH EEN KRING, ROND DE STRIDERS.



Beiden zijn meesters in de krijgskunde! Hoe loopt dit af?



DE STRIJD WORDT STEEDS HEVIGER EN NADERT ZIJN HOOGTEPUNT.



GLINSTEREND STAAL SUIST DOOR DE LUCHT, TOT WANGTSIN PLOTS EEN KANS ZIET...



...EN ZYRYANKA GLIJDT ACHTEROVER, EEN SCHERPE PUNT OP ZIJN KEEL GERICHT.



Gaef je over, Zyryanka... Of ik moet je doden!



Laat me nog een kans! Een Kuntau-gevecht!

Ja! Een duel tussen twee grootmeesters!

En we gehoorzamen blindelings aan de overwinnaar!



Wangtsin heeft geen kans! Hij moet Zyryanka verslaan... Zonder wapens!





Jk aanvaard de strijd... Op voorwaarde dat Shun-sirli, haar vader en de Rode Ridder ongedeerd mogen vertrekken!

Uitstekend! Laat hen gaan!



Je wil je voor ons opofferen, Wangtsin! Maar... Je in de steek laten... Nooit! Jk blijf!



Goed gesproken, dochter! We laten Wangtsin niet alleen!



Zo mag ik het horen. We vertrekken samen. Of helemaal niet!



Jullie vertrouwen in mij zal niet beschaamd worden!



WANGTSIN IS EVEN AFGELEID EN ZYRYANKA MAAKT ER DADELIJK GEBRUIK VAN!



SHUN-SIRLI SPRINGT VOOR HAAR LIJFWACHT OM DE ZWAARDSLAG OP TE VANGEN...



... MAAR OOK DE RODE RIDDER SLAAT TOE, EN UIT ALLE MACHT WAAROVER HIJ BESCHIKT!

Maak één beweging en het is je laatste!



Shun-sirli! Je waagde je leven voor... Mij!

Jk deed slechts wat mijn hart me ingaf, Wangtsin!



Jk... voel me plots... onoverwinnelijk! Laten we de kamp beginnen, Zyryanka!



Zodra ik de rituele Kuntau-kledij draag vermorzel ik je, Wangtsin!

Haast je dan maar!



WAGSTAARD DOOR ZWIJGENDE SOLDATEN VERDWIJNT ZYRYANKA IN DE TEMPEL.



Daarnaat redde je Shun-Sirli van een wiesse dood... Edale vriend, wil je ook over haar waken tijdens mijn gevecht met Zyryanka?



In orde, Wangtsin... En... Wees voorzichtig!

Dank je! Hoe dan ook, ik moet een einde maken aan Zyryanka's misdaden!



Mijn dochter... Ik weet nu dat je van Wangtsin houdt... Moed! Jouw liefde zal de nodige kracht schenken.



OP DAT OGENBLIK...

...VERSCHIJNT ZYRYANKA!

Hier ben ik! Zeg de wereld vaarwel, Wangtsin!



BEHOEDZAM CIRKELEN BEIDE TEGENSTANDERS OM ELKAAR HEEN, TERWIJL...



...INGEWIKKELDE GEBAREN EN HOUDINGEN VOORTDOUREND WISSELEN.



Deze fase is heel belangrijk, Johan! Ze verkennen elkaars verdedigingssysteem... Er is een sterke geest voor nodig, om te raden wat de tegenstander van plan is!



ZYRYANKA OPENT DE VIJANDELIJKHEDEN MET EEN SNELLE UITVAL, MAAR WANGTSIN ONTWIKT MOET LOOS.



HUN-SIRLI'S LIJFWACHT BLOKKEERT ENKELE SLAGEN EN ZET EEN VERRASSENDE TEGENAANVAL IN.



Mijn troffers hadden een os kunnen vellen! Zyryanka's weerstandsvermogen is onverklaarbaar!

ZYRYANKA KOMT TERUG MET EEN VLIENDE SCHOP NAAR HET AANGEZICHT VAN ZIJN TEGEN-
STANDER...



...MAAR MISLUKT EN KRIJGT DE VOLLE LAG...



ENKELE FLITSENDE SLAGEN MET DE ZIJKANT VAN DE HAND DOEN ZYRYANKA
Achteruit-
WANKELN.



...DIE SPOEDIG WORDT DOOR-
BROKEN!

Als ik Zyryanka's vijand met een speer-
kan uitscha-
zou ik slijk-
beloofd worden.



DE MEESTER VAN DE ZWARTE SLANG NEEMT NU EEN VERDEDIGENDE HOUDING AAN...



WANGTSIN BLIJFT ZYRYANKA VERDER BESTOKEN.



...TERWIJL JOHAN DE OMSTAN-
DERS SCERP IN DE GATEN
HOUDT.

Die keral is iets van plan!



WANGTSIN!
Pas op! Achter je!



WANGTSIN LAAT ZICH PLAT VOOROVER VALLEN...



... EN HET IS ZYRYANKA DIE GETROFFEN WORDT.



Meester!!! Ik wilde niet...

Hond! Daar zul je voor boeten!



Zyryanka's wond is dode-lijk!

Helaas, ja! Zyryanka... Van jongstaf werd alle Kuntau-meesters ingeprent, nooit misbruik van geweld te maken! Waarom koos je de verkeerde weg!



Het... Het is mijn schuld niet! Een boze geest maakte zich van mij meester!



Ik werd gedwongen om het kwaad te dienen! Ook mijn volgelingen legde ik mijn wil op! Maar... Nu voel ik... Hoe die boze geest mijn lichaam ver- laat!

Had die geest een naam, Zyryanka?



Hij noemde zich... Prins der Duisternis!



Bahaa! Hij is het! Reeds vele malen levorde ik strijd met hem! Wat kan zijn doel geweest zijn?



Bahaa! wilde, dat ik een leger van geoesfende Kuntau-vechters zou oprichten... Om landen te veroveren... En de macht van het kwade uit te brei- den...



Dankzij jullie... Zal dat niet gebeuren! Ik kan... in vrede... ster- ven!

Moge je geest voor altijd rust vinden, Zyryanka!



Zyryanka is niet meer! Be- tekent dit werke- lijk het einde van de Zwarte Slang?

Misschien... We moeten afwach- ten hoe zijn volgelingen reageren!



DE LUI- ZONEN VAN DE ZWARTE SLANG KEN BESLUITeloos EN IN HUN GE- LEDEREN HEERST GROTE ONRUST.



Spreek hen toe, Kangri! Ze zullen naar hun voorma- lige vorst luisteren!



Onder boosaardige invloed werd groot onheil aangericht, maar ik acht jullie niet verantwoordelijk! Er kan nog altijd veel goed gemaakt worden. Laten we samen naar het vaderland terugkeren!



DE MANNEN BESEFFEN DAT HUN GENADE VERLEEND WORDT, EN WERPEN ZONDER AARZELEN HUN WAPENS WEG.



Zonder jullie was alles anders verlopen! Maar jij hebt nog iets over het hoofd gezien, Wangtsin!

Hoe bedoelt u, vorst Kangri?

Kijk ginds... Je taak als lijfwacht is nog niet afgelopen... Ben ik duidelijk genoeg?



Hahaha! Laat haar niet wachten, Wangtsin!



... EN VOOR SHUN-SIRLI'S TROUWE LIJFWACHT GAAT EEN ONBEREIKBARE DROOM IN VERVULLING.



... EN MARKT ALLES KLAAR VOOR HET VERTREK, OOK ZYRYANKA'S STOFFELIJK OVERSCHOT WORDT INGESCHIEPT.



Bahaals opzet werd verijdeld! Hoewel... Waar en wanneer zal die handlanger van de duivel opnieuw toeslaan? En op wie zal hij zich wreken?



... EN SOMBERE GEDACHTEN VERZONKEN SLENTERT JOHAN HET VERLATEN TEMPELGEBOUW BINNEN, WAAR HIJ PLOTS EEN VERBUJSTERENDE ONTOEKKING DOET.



Bij SINT-JORIS!

GOT JOHANS ONUITSPREKELIJKE VERBAZING VERSCHIJNEN LETTERTEKENS OP DE MUURWAND.

JOHANN!
DIT IS EEN BOODSCHAP
VAN
BAHAAL!



DE KEET ME LANG
GEROEG GEHINDERD!
VOOR MIJ NIEUWE
MISLUKKING
ZUL JE BOETEN
MET JE
LEVEN!



133

Misschien! Maar ik vrees
je niet, Bahaal, en blijf je
bekampen tot mijn laatste
ademtocht!

EEL EVEN TOONT DE PRINS DER
DUISTERNIS, BOOSAARDIG GRIN-
ZEND, ZIJN GELAAT.



Ha, Johan... Daar
ben je... We vertrekken!
Maar, wat scheelt er?
Heb je een geest
gezien?



Het heeft geen zin, hen
te verontrusten met Ba-
haals dreigementen aan
mijn adres!

Och, ik stond hier maar
wat te dromen! Kom,
we gaan!



In mijn vaderland ben
je meer dan welkom,
Johan... Tenzij je liever
naar je eigen streek
terugkeert?

Inderdaad,
Kangri. In de eerste
haven die we dan-
doen ga ik van
boord!



EEN KLEINE VLOOT ZET KOERS
NAAR HET OOSTEN EN HET DRAGEN-
EILAND VERDWIJNT IN DE AVOND-
SCHEMERING.



EINDE

134



WILLY VANDERSTEEN

DE RODE RIDDER

1. Het gebroken zwaard
2. De gouden sporen
3. Het veenspoek
4. De parel van Bagdad
5. De vrijschutter
6. Het wapen van Rihel
7. De val van Angkor
8. De gouden sikkel
9. De drak van Moerdal
10. Storm over Danme
11. De zilveren adelaar
12. De hoorn van Horak
13. De vuurgeest
14. De galmende kinkhoorns
15. De zwarte wolvijn
16. Baloch de reus
17. De zeekoning
18. De witte tempel
19. Koning Arthur
20. Kerwyn de magiër
21. De wilde horde
22. De ring van Merlijn
23. Hugon de hofnar
24. De zwarte banier
25. Het rijk van Enid
26. De kroon van Deirdre
27. Het graf van Ronjar
28. De maansteen
29. De zwaneburcht
30. Mysterie te Camelot
31. De groene mummie
32. Angel over Neveland
33. Het beleg van Crowstone
34. De stenen beelden
35. Het derde wapen
36. De zwarte roos
37. De wilde jacht
38. De verzonken klok
39. Noodkreet uit Combar
40. De barst in de Ronde Tafel
41. De laatste droom
42. Het testament
43. Percifal
44. Drie huurlingen
45. De hamer van Thor
46. De Lorelei
47. De weewolf
48. De voorspelling
49. Met masker en zwaard
50. De terugkeer
51. Excalbur
52. De watermolen
53. De samoerai
54. De kluisenaar van Ronceval
55. De koraalburcht
56. Mandragora
57. De verboden berg
58. De soverspiegel
59. De ijzeren hand
60. Sidarta
61. In de schaduw van de Thughs
62. Het sprekende zwaard
63. De Walkure
64. Het dodenschip
65. Het adelaarsnest
66. Het nimfenwoud
67. De verrader van Yarkland
68. Het labrynt
69. De ijsvorstin
70. De riviergod
71. De lijfwacht
72. De ster van het Oosten
73. De Moloch
74. De vete
75. De hellebron
76. De barbaar
77. De galeislaaf
78. Het verloren legioen
79. De banneling
80. De schildknaap
81. De vluchtelingen
82. Karpax de stalen man
83. Het spook
84. De duistere bondgenoot
85. De zwarte cobra
86. De duivelszee
87. De beelden van Djomaz
88. Het oog van Toth
89. De ontvoering
90. Het dievengilde
91. Het grote geheim
92. Zygrud en de beren van Kragero
93. Nevelsteen
94. Xenador
95. Heerser der diepten
96. De dame van de poorten
97. De vesting
98. Het bronzen gevaar
99. De gijzelaars
100. De vervloekte stad
101. De scharlaken brigade
102. De maagdenburcht
103. De gezellen van Nimrod
104. De monsterman
105. De bewaker

IN KLEUR

106. De levende doden