



# KIEKEBOE

Merho

DE EEN ZIJN DOOD





Merho



# KIEKEBOE



## DE EEN ZIJN DOOD

Dit melden u:

**CHARLOTTE**

in de hoofdrol

**KIEKEBOE  
KONSTANTINOPEL  
FANNY**

de rest van de familie

En verder:

De heren **ZERCKMANS**, de heer **DE GRAEVER**, **LEO** en **SUZY WAFEL**, inspecteur **SAPPERDEBOERE**, **IGOR MORTIS**, **AZERTY** en **QUERTY**, **KROTOPOLL**, president **RHOTHZACQ** en vele anderen.





EUNUCHIE, EEN ONHERBERGZAAM LAND IN DE BALKAN EN TEVENS HET MEEST GEÏSOLEERDE LAND TER WERELD. HET WORDT AL JARENLANG BESTUURD DOOR PRESIDENT RHOZHACQ, DIE NOCH MET HET OOSTEN, NOCH MET HET WESTEN IETS TE MAKEN WIL HEBBEN.

TOERISTEN KOMEN ER NIET. PRIVÉ-BEZIT BESTAAT ER NIET EN DE BEVOLKING LEEFT HAAST NOG IN DE MIDDELEEUWEN WIE HET AL IN ZIJN HOOFD ZOU HALEN ER EEN TEGENGESTELDE POLITIEKE MENING OP NA TE HOUDEN KOMT TERECHT IN...

... DE NORRBACQ-GEVANGENIS, DE MEEST EFFICIENTE TER WERELD, NOG NOOIT IS ER VAN HIERUIT IEMAND ONTSNAPT. LATEN WE DAAR EENS EEN KUKJE NEMEN...





Ik ben bezig in de keuken! Wie neemt de telefoon op?



Sorry, maar ik lak net mijn nagels.



Ik zit op de W.C.!



Ik zit in bad!



O.K. Jullie winnen!



Hallo?... Meneer Provist!... Dat is een leuke verrassing!



Charlotte, ik heb een interim-job voor jou. Geïnteresseerd?



Laat horen! Het zegt me wel wat om er thuis een paar dagen tussenuit te zijn.



Maar het speelt zich af in een niet-alledaags milieu. Je moet naar Loddergem, bij een...begravenisonder-nemer.



Ik ben blij dat je er zo over denkt. Want tot nu toe vond ik geen enkele kandidaat. Alhoewel het louter om administratief werk gaat.



Het was Alain Provist. Je zal me een tijdje moeten missen, want ik ga uit werken.



Waar is je vader?





Ik ga een paar weken werken voor een begrafenis ondernemer.



Ach zo...

Wanneer kom je nu eens eindelijk uit je bad ?



Ik ben niet van plan eruit te komen. Zeker niet na wat je me net vertelde.



Wat krijgen we nu ?

Sinds mevrouw die Alain Provist heeft leren kennen, is mevrouw nooit meer thuis.



Ofwel gaat mevrouw werken, ofwel zit ze in een vrouwenpraatgroep, ofwel volgt ze een cursus zelfverdediging. Maar wie vangt mij op als ik moegewerkt thuiskom ?



**NIEMAND ! WANT MEVROUW IS DE DEUR UIT !!!**



Zeg, ben jij jaloers ?

Ik ben helemaal niet jaloers ! Maar ik krijg wel de indruk dat ik er bij loop als het vijfde wiel aan de wagen !



En daarom wil je in je bad blijven zitten ?



Juist ! Ik train mezelf !

Want ik wil laten zien dat ik ook nog iets waard ben !



En wat dan wel ?

Ik wil in het Guinness Record Boek komen, als de man die het langst in bad heeft gezeten !!!



HAHAHAA ! Die is goed !

Lach maar ! Als het eenmaal zo ver is, zal je niet meer lachen ! Mijn naam met foto erbij in het Guinness Record Boek !



Kom er nu maar uit. Dadelijk begin je nog te krimpen.



Neen, volgens mijn trainings-schema moet ik er nog een uur in blijven !



DE VOLGENDE MORGEN...

Loddergem. Op het marktplein moet ik uitstappen...



Posthuum? Dat is blijkbaar nog een andere begrafenisonderneming. Ik moet me melden bij de firma Zerckmans.



Zerckmans, de begrafenisondernemer? Dan gaat u hier het hoekje om...



Daar is het...



Wat een dooie boel...



Mevrouw! Komt u vanwege het uitzendbureau "Nu en dan"?



Jawel!

Zerckmans is de naam. En dit is mijn zoon. Hij heet ook Zerckmans.



U bent zeker Charlotte. Meneer Provist had ons van uw komst verwittigd.



We moesten even een vrachtje wegbrengen. Vandaar dat de winkel gesloten was. Gebrek aan personeel, zie je... Maar komt u binnen.





De meeste mensen willen met dit vak niets te maken hebben. Maar je went er aan. Na een tijd vind je dit werk gewoon. Meer zelfs: "dood"-gewoon.



Het is trouwens het enige vak waarin zwart-werk verplicht is.



Dit is de stichter van ons oud familie-bedrijf: mijn overgrootvader Arthur Zerckmans.



Zijn devies luidde: "Hoe minder zielen, hoe meer vreugd." En wij werken nog steeds volgens deze oude traditie.



Maar tegenwoordig moet alles modern zijn! Zoals die nieuwkomer hier in het dorp!



**SPREK DIE NAAM NIET UIT !!!**



De dokter zegt dat je je niet mag opwinden, vader! Je hart!



Heu... de firma Posthuum is een filiaal van een grote Amerikaanse begrafenisonderneming. De manager is een zekere De Graever.



In dit dorp is maar plaats voor een begrafenisonderneming! Anders is de dood niet leefbaar!



Die andere laat momenteel zelfs een crematorium bouwen. Daarvoor krijg je de mensen van Loddergem niet warm!



Vooruit jongelui! Aan de slag! Gaan jullie naar die geleerde die vannacht heeft afgehaakt. Anders zijn ze je voor!





Uw vader kan die firma Posthuum blijkbaar niet luchten...



Wat wil je... maar hij windt zich er steeds weer in op. En dat is slecht voor zijn hart.



O ja, dat is waar. Hij heeft een pacemaker.

Je hoeft je niet te haasten Zerckmans. Dat klantje is voor mij.



Sinds de komst van Posthuum gaat het er in Loddergem keihard aan toe. En dat komt de naam van ons beroep niet ten goede.



DAT IS DE GRAEYER VAN POSTHUUM !



Hij probeert onze klant af te snoepen ! Zo is die meneer zijn werkwijze !!!



HAHAHA, Zerckmans, deze ben je kwijt !





**BATS**

JOEPIE ! De schurk is het water in gereden!!!



Het valt nog mee. De schade blijft beperkt.



IK KRIG JE NOG WEL ZERCKMANS!

Zo, De Graever! Je hebt je in de boot laten nemen!



Geen dodelijke slachtoffers... Hier valt niets te verdienen. Kom, Charlotte! Onze klant wacht...



13

Over wie gaat het?

Een jonge topingenieur, naar men zegt een groot specialist in spits technologie. Een zekere Leo Wafel... Vannacht plots overleden. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.



En wij gaan ervoor zorgen dat hij netjes in zijn kist komt te liggen...

WAT!? Moet ik meehelpen bij het kisten!? Ik dacht dat ik enkel aangenomen was voor het administratief werk!



In deze business is kisten een administratief werkje.



We zijn er. Trek een beetje een lijkbiddersgezicht.



PLING  
PLONG



14





De firma Zerckmans, mevrouw. Wij komen voor...

Snik, snik... ik ben Suzy Wafel... snik... zijn vrouw... snik...



...of liever... zijn weduwe!  
**WHEIII !!!**

Rustig, mevrouw! Wil je een kalmeer-middel?



Wie is dat?

Dokter Gélule, de dorpsdokter.



Zo, jonheer Zerckmans. Mijn werk is gedaan. Het jouwe kan beginnen.

Waaraan is hij gestorven, dokter?



Weet ik het? Het zal wel weer stress geweest zijn. Die jongelui van tegenwoordig met hun jachtig leventje!



Jules Gélule krijg je voorlopig nog niet als klant, Zerckmans.



Kom, Charlotte! We gaan aan het werk... Eerst de kist uit de auto halen.

Als het niet anders kan!



He! Zie je dat! Er staat een man in de tuin!!! Zeker een spion van Posthuum!



Waar is die man? Ik zie niemand!

Hoe kan dat? Hij is weg!



Oef! Ik dacht bijna dat ik ontdekt was!



Ik zou gezworen hebben dat er een man ons van achter een boom stond te bespioneren!

Je bent zeker zenuw-achtig voor je eerste karwei.





## PLING-PLONG





Hallo jongen! Ze sterven vandaag of hun leven er van afhangt!



De oude heer Bokma is gestorven. Eindelijk staat hij koud! 106 jaar... Daar wachten we al lang op. Als de bliksem erheen!



Charlotte, vlug! Het wordt een drukke dag! Weer een sterfgeval!



Maar deze is voor mij. Laat jij eerst je banden nakijken!



Heb ik het goed gehoord? Het ging over de heer Bokma! HAHAAAA!



DAT ZET IK JE BETAALD!

LATER...



Wat een dag! Ik ben doodmoe!

En jij trekt ook al een lijkbidder-gezicht. Is er wat gebeurd?



Bereid je maar op het ergste voor!

Fanny heeft gekookt!



En je bent te laat, ma!

Ik kon ofwel de boel laten aanbranden, ofwel alles koud laten worden.



En ze heeft kennelijk gekozen voor het laatste...

Waar is pa?



Zoals steeds... in bad!

Ik ga erop vooruit! Vandaag kom ik al aan vijf uur en vijfendertig minuten.





DE VOLGENDE DAG...

NU IS HIJ TE VER GEGAAN!  
DIT KAN NIET MEER !!!



Vader, denk aan je hart!

Wat is hier aan de hand?



De dokter heeft gezegd dat opwinding slecht voor je is. Zeker met die pacemaker.



Heb je het al gehoord, Charlotte? Het Lijk van Leo Wafel is verdwenen!

Hoe kan dat nu?



Gisteravond was het er nog en vanmorgen... HUPS!... weg! Mooie reclame is dat! De politie is al aan de deur geweest. Die inspecteur heeft trouwens mijn hele ontbijt naar binnen gespeeld!



Chef, het raam staat op een kier. Zo moeten ze hem buiten gedragen hebben.



Natuurlijk is dat weer een streek van De Graever! Maar dit neem ik niet! Charlotte breng me erheen!



Vader denk aan...

Jaja, mijn pacemaker! Ik weet het al!



Als hij oorlog wil, kan hij oorlog krijgen!!!



DAAR IS HET!



U treft het. Deze week opent ons crematorium en daarrond doen we een speciale promotiecampagne.





Wat had u gedacht van een gratis crematie op proef? Niet tevreden, as terug!



En voor de nabestaanden zijn er mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is een cruise naar de Dode Zee!



En dit is iets heel bijzonders, waarmee u op feestjes veel succes zult oogsten...



Het is namelijk zo, als je deze kist opent...

**BEN JE DAAR? VUILE LUKEPIKKER!!!**



Een ogenblikje... Wat kom jij hier doen?

Je weet zeker nergens van? **GRAFSCHENNER!**



Ik eis onmiddellijk het Lichaam van Leo Wafel op!



Het lichaam van Leo Wafel? Waarover heb je het?

Kerel, ik laat me door jou niet kisten! Kom op met dat lijk!



Lijk?!... Je raaskalt, man!

Je weet drommels goed dat Leo Wafel niet meer in zijn kist ligt! Je bent jaloers omdat wij zijn begrafenis verzorgen! En daarom heb je het lijk gestolen!



Zerckmans, je bent aek geworden!

Teruggelaten of ik vermoord je!!!



Mij best, maar mijn begrafenis krijg je niet!



**EN NU IS HET GENOEG!**



Wat moet mijn cliënteel van die lastercampagne denken?

Heu... we zullen er nog eens een paar dagen over nadenken.



**POLITIE!** Inspecteur Sapperdeboere!









Dus De Graever heeft toch niets met de hele zaak te maken.

Volgens mij heeft hij het Lijk op een veilige plaats verborgen. Misschien heeft hij het wel in de grond gestopt.



Inderdaad een originele manier om een Lijk op te bergen.

Charlotte, zet mij thuis af en doe jij even boodschappen. Hier is het lijstje voor de supermarkt.



Elektronisch beveiligd! Zo kom ik ook nog eens op televisie.



De man die gisteren in de tuin stond te spioneren!!! Ik herken hem!!!



Zou hij soms iets met het verdwenen Lijk te maken hebben?...



Daar moet ik het fijne van weten!



Die ga ik achterna!

Nu is er wel een klein probleem.





Deze auto heeft alles tegen om iemand discreet te volgen.



RAKETTEN WEG

Hij slaat linksaf.



Zo te zien rijdt hij naar die oude fabriek. Dat lijkt me verdacht.



In ieder geval verdacht genoeg om daar eens een kijkje te nemen.



29

Zijn fiets!



Volgens mij is het een stommeit!



Waarom hebben we niet gewacht tot na de begrafenis. Dan hadden we hem discreet van het kerkhof kunnen halen, en geen haan die erover gekraaid zou hebben.



Ik had geen andere keuze. De staatsveiligheid is me op het spoor. De grond wordt hier te heet onder mijn voeten.



Zijn er genoeg luchtgaten in deze kist? Het zou een ramp zijn, moest hij werkelijk sterven!

Jawel, Igor.



30



**HJ IS NIET DOOD !!!** Hoe kan dat ?



Ik heb hem dan wel onder hypnose schijndood gemaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat hij niet meer moet ademen



Je bent toch zeker dat hij niet echt dood is ?

Igor Mortis kent zijn vak ! Door van tien tot nul te tellen is de hypnose verbroken. En dan is hij weer zo fris als een hoentje.



Wat mij verbaast, is dat de dokter bij de lijk-schouwing niets gemerkt heeft.

Dokter Gélule is zo oud dat hij niet eens meer het verschil ziet tussen een verkoudheid en een gebroken been.



Ik weet genoeg ! Ik verwittig onmiddellijk Sapperdeboere !



Hebben jullie dat gehoord ?!



**DAAR !** Een vrouw ! We werden afgeluisterd ! Azerty en Querty, grijp ze !



Wat dom van mij om lawaai te maken !!!



Verrek ! Waar is ze nu ?



Ga jij die kant uit, Querty. Ik ga hierlangs.

O.K. Azerty.





Koest beest ! **LIGGEN !**



Goed zo !



**HAHAA!!**



Gered door de gong !



**HAHAA!**



**HOooo**



Op het eerste gezicht zou je denken dat ik gered ben...



... maar ik vrees dat het niet voor lang zal zijn !!!



Zo, dame, dat komt ervan als je je neus in andermans zaken steekt.



U begrijpt dat we u niet meer kunnen laten gaan. Maar om het weer goed te maken bieden we u een enkele reis **EUNUCHIÉ** aan !







Ik denk dat we ons vertrek best niet langer uitstellen... Na u, mevrouw tje.



Maak het u gemakkelijk !



35



Azerty, je mag starten !



Wat gaat er met mij gebeuren ? Naar Eunuchië... Waar ligt dat ?



Ik moet die bewaker aan het praten krijgen.



Gelukkig beschikt iedere vrouw over een geheim wapen waar geen enkele man tegen bestand is. **HUILEN !**



SNIF... SNIF... SNIF... SNIF...

36



Snif... snif... snik... Heeft u soms een zakdoek voor mij?

**NEEN!**

Mis!!!



Denkt u... snif snif... dat ik mijn geboorteland ooit nog zal terugzien?... Snik...

**NEEN!**



En doe niet zo flauw! Als je in de spionage gaat, weet je dat je bepaalde risico's neemt!

Maar ik ben geen spionne!



Laat me niet lachen! Dat zeggen ze allemaal!

Waar ligt Eunuchië?



Doe niet zo dom! Je weet best dat Eunuchië in de Balkan ligt en je weet ook best dat je geen schijn van kans hebt er ooit van weer te keren!



Eunuchië is een hermetisch gesloten vesting. Zo houden we het land netjes. Want wij zijn de enige ware democratie ter wereld. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft even weinig!



President Rhoznacq wil met geen enkel ander land contacten onderhouden. Onze nationale spreuk luidt dan ook: **OOST WEST, EUNUCHIE BEST!**



Maar jullie zijn blijkbaar wel geïnteresseerd in onze spits technologie!



Helaas zijn we af en toe verplicht tot een kleine ingreep als deze. Leo Wafel is een autoriteit in zijn vak. En spits technologie hebben we nodig om ons bewapeningsysteem modern te houden.



He, wat zitten jullie hier te kletsen!?



Ga jij bij Azerty zitten, dan hou ik mevrouw wel in de gaten!



**LEZEN EN ZWIGEN!**



Met die Igor Mortis vallen er geen zoete broodjes te bakken!





UREN LATER...



We naderen onze bestemming...



Dank u wel, majoor.



Azerty, Querty en ikzelf reizen door naar Castrala om de president onze buit te tonen.



Voor u heb ik deze charmante spionne.



U ziet zelf maar wat u met haar doet.

Bij mij is ze in goede handen, beste Igor.



EVEN LATER...

Maar ik ben helemaal geen spionne! Hoeveel keer moet ik je nog vertellen dat ik voor een begrafenisondernemer werk!



Ik werk voor Zerckmans, een oud huis, begrafenisondernemers van vader op zoon. Maar toen kwam die Firma Posthuum met De Graever en toen...



Ik verlies mijntijd met jou! Maar uiteindelijk krijg ik iedereen aan het praten !!!



Breng haar naar NORRBACQ !



Zozo, ze doet of ze van niets weet, maar ik beschik nog over andere middelen !



Norrbacq ? Wat is dat nu weer ?



Norrbacq is de meest veilige gevangenis ter wereld. Door zijn ligging boven op een steile rots is ze enkel met een hellicopter te bereiken.



Ontsnappen is onmogelijk!



Een nieuwe klant voor het hotel, sergeant.



MEEKOMEN !



VOOR EEN CELTHERAPIE!



En zo komt het dat ik hier zit! En wie weet voor hoelang?

Hoe geraak ik hier ooit weg? En hoe zou het thuis zijn?

WELJA... HOE IS HET THUIS?..

Dit is overdreven! Ma had al lang thuis moeten zijn. Kom, we gaan aan tafel!

PA! KOM JE ETEN?

Graag!

Hm! Fanny heeft kreeft klaarge-maakt! Daarvoor kom ik uit bad!

Hoezo? Geen kreeft? Je had toch een kreeft gekocht?

Jawel, maar ik kon het niet over mijn hart krijgen dat arme dier levend in kokend water te gooien.

In de plaats daarvan eten we lekkere spaghetti!  
Heu... ik dacht dat spaghetti uit van die lange dunne dingetjes bestond!

Nu je het zegt. Ik denk dat hij iets te lang op het vuur heeft gestaan.

Hoe vind je het?  
Niet slecht. Maar niet iets om elk jaar te eten!!!

En? Eet jij niet?  
Ik ga op diët. Ik moet dringend iets doen aan mijn buikje.

Heu... Ik moet weer in bad... mijn training, zie je.

**AUW!**







Ik snap er ook niet veel van, meneer Kiekeboe. Maar toch voldoende om te veronderstellen dat uw vrouw iets ontdekt heeft, waardoor spionnen uit Eunuchië zich genoodzaakt zagen haar te ontvoeren.



Dus Charlotte zit volgens u in Eunuchië.

Juist!



Maar dan moeten we iets doen!!!  
Eerst en vooral contact opnemen met de ambassade van Eunuchië.



Onmogelijk, want die is er niet. Eunuchië onderhoudt met geen enkel land diplomatieke betrekkingen.

Dan ga ik er zelf heen!



Er bestaat misschien een kleine kans dat u erin geraakt...



...maar eruit kom je **NOOIT!**



ONDEERTUSSEN...

Ik heb het koud en ik kan niet slapen...



JOE HOE! Is daar iemand?



Wat was dat? Een stem! Het kwam van achter deze muur!



Wie bent u? Wat wilt u?



Mijn naam is Krotopoll. Wij zijn... laten we zeggen... collega's. Ik zit hier ook opgesloten. En wie ben jij?



Heu, ik heet Charlotte.

**EEN VROUW!!!**

Ze denken dat ik een spionne ben.



Ja, dit is een politieke gevangenis. We zitten hier maar met z'n tweeën, want veel politieke gevangenen zijn er niet in Eunuchië.



Niemand heeft het lef er een andere mening op na te houden. En durf je dat toch, zoals ik, dan noemen ze dat smaad aan het regime!









Ik ben niet van plan om de hele dag in zo'n muff gevangenisplunje muren zwart te schilderen.



**IDEE!**



EVEN LATER...



HE! WAAR IS DE GEVANGENE?  
Ze is er niet meer!!!

Ik zie het al. Verstopt! Liever lui dan moe!



Een geschilderde schaduw zorgt meteen voor...



...een knaleffect!



51

Met zijn pistool op zak voel ik me al een heel stuk prettiger!



Dat moet de werkplaats zijn. Veel plaats en weinig werk...



Handjes in de lucht! En mondje dicht.



Protnkoll, kom me liever helpen in plaats van me zo aan te staren!



Het is net of je nog nooit een vrouw gezien hebt!

Een zoals jij heb ik inderdaad nog nooit gezien.



52





Hierzie! Pak zijn pistool!



Wat is hier aan de...HOOO!!!



Laat eens kijken hoe groot jij wil worden!... To groot! Dat is flink!



Die vrouw weet van aanpakken!

Ziezo! Het volledige bewakings-team is uitgeschakeld!



En nu de rest! Igor Mortis zei dat hij naar Castrata ging... Waar ligt dat?

Onze hoofdstad? Ongeveer 50 km hiervandaan.



Daar wil ik dan zo vlug mogelijk naartoe!

Dat kan niet. De enige manier om hier weg te geraken is met de heli-copter die elke avond de wacht komt aflossen.



Hm... Daar kan ik niet op wachten. Het is trouwens te riskant.

Wat ben jij eigenlijk van plan?



Ik kom een heel eind hiervandaan. En toevallig ben ik in een wespennest terechtgekomen. Eén van jouw Landgenoten, een zekere Igor Mortis, maakte een jonge geleerde, onder hypnose, schijn-dood. Op die manier werd hij dit land binnengesmokkeld.



Het is mijn bedoeling om Leo Wafel, zo heet die geleerde, te bevrijden en met hem de grens over te vluchten. Zin om mee te doen?

Jij bent wel heel erg ondernemend, maar dit kan echt niet.



Stel dat je uit Norrbacq geraakt, wat al onmogelijk is, wat ga je dan doen? In Eunu-chië loop je niet zomaar over straat. Je hebt speciale papieren nodig om je van de ene plaats naar de andere te begeven.



En dan moet je nog verschillende controle-posten passeren, terwijl je regelmatig wordt tegengehouden door militaire patrouilles.

Hm... ik hoor het al. Het wordt geen toeristisch uitstapje.



De eerste vraag is: hoe geraken we hier weg?



IK WEET HET!









TWEE UUR LATER...

Hoe ver sta je ?

Alles is klaar om te monteren. Dat doen we op het dak.



Goed zo! Maar eerst trekken we de uniformen aan.



Dat van jou is wel op de groei berekend!

Ik voel me belachelijk.



Komen mijn vrouwelijke vormen niet te veel uit ? Als ik nu eens een valse baard aanplakte ?



Niet doen! Je zou meteen opvallen want baarden zijn verboden in Eunuchië!

Dus Sinterklaas kan hier niets komen doen.

57



TEGEN DE MIDDAG STAAT HET VLIEGENDE TUIG IN MEKAAR...

We vertrekken meteen! Het ziet er echt prima uit!

Nu nog wel...



Ik durf niet!

Wil je dan de rest van je leven hier blijven zitten ?



Liever dat dan de rest van mijn leven dood!

DAAR GAAN WE!!!

58















Vallende stenen! Dat is op deze plaats nog nooit voorgekomen!



Ruim de boel maar op, soldaat! Ik wacht wel even!



En ik die dacht dat in Eunuchie IEDEREEN gelijk is.



Zozo, kritiek op het regime. Je weet toch dat zoiets verboden is, soldaat!



65

WEL HEB JE VAN JE LEVEN !!! SOLDAAT, VUUR !!!



Tot uw orders, luitenant!



HAAH! Zie je dat Krotopol? Met Charlotte kan dit allemaal!



Eerst ontsnappen uit Norrbac en dan een militair voertuig stelen! Dat ziet er voor ons niet best uit.

Wat ben jij toch een bangerik. En dat voor een opposant!



Twintig kilometer te voet naar onze basis. Schandelijk!



66





En nu zonder omwegen naar Castrata !

Tenminste als we niet worden tegengehouden door een patrouille.



Zo te zien zijn militairen de enigen waaraan hier geen tekort is.

't Ja, iedereen moet tien jaar onder de wapens.



Gewetensbezwaarden kennen jullie zeker niet ?

Toch wel. Die worden tewerkgesteld in een van onze wapenfabrieken, zoals deze.



ONDERTUSSEN...

Vaarwel vrijheid !

Zeg, komen jullie nu ?!



Je moet niet sterk zijn, maar slim.

Zou hij het over zichzelf hebben ?



Ginder is de officiële grenspost. Daar kom je nooit voorbij.



Maar zo'n bergpad leidt ons probleemloos naar het hol van de Leeuw.



Het is je reinste waanzin ! We zijn niet eens gewapend !

Mijn gezond verstand is mijn wapen.



Als je gezond verstand had, was je thuis gebleven !





ONDERTUSSEN...

Hier begint Castrata. Hoe geraken we door de controle ?

Laat dat maar aan mij over ! Claxonneren !



IEDEREEN OPZIJ ! DOORGANG VRIJ LATEN ! DIT IS EEN NOODGEVAL !

PEUAT  
PEUAT



OPZIJ !

Het is allemaal een kwestie van Lef, Krotopoll...



69

En nu naar de residentie van de president !

Daar kom je nooit in !

Dat zullen we nog wel eens zien !



He, wat gebeurt daar ? Een samenscholing ?

Nee, een file voor een boekhandel.



Wordt hier dan zoveel gelezen ?

Nee ! Boeken zijn verboden. Behalve de memoires van de president en die zijn verplicht.



Daar ! Het paleis van president Rhothzacq. Nu loopt het vast en zeker mis !



70



OPENMAKEN ! De president wenst ons te spreken !



Een ogenblikje . Even controleren .



Doe geen moeite !



Wat een vrouw !!!



ZIEZO !

Opgepast ! Daar staat nog een wachter !



Wat doen jullie hier ?



Ik wou enkel weten of jij deze houding kan aannemen .



Natuurlijk ! Waarom vraag je dat ?



HIERVOOR !



Kom , Krotopoll , niet treuzelen ! Volgen !





Hier gaan we elk een kant uit om de omgeving te verkennen. Over een kwartier komen we hier weer samen.







Hier gaan we dan.



NUL!

...W. Wa... Wat is er?...



HET LUKT!

Waar ben ik? Wie bent u?



10, 9, 8, 7, 6...



...5, 4, 3, 2, 1...

Rustig! Ik ben een vriend. Mijn naam is Charlotte. En we bevinden ons in Eunuchie.

EUNUCHIE!? Hoe kan dat?



CHARLOTTE DOET HET HELE RELAAS DAT WIJ AL LANG KENNEN. OVER DE HYPNOSE, DE SCHUINDOOD EN DE ONTVOERING NAAR EN DE TOCHT DOOR EUNUCHIE.

Ongeloflijk!!!



Igor Mortis kwam me een paar maal opzoeken en telkens keek hij me zeer indringend aan. Zijn manier van praten had iets bedwelmends. Maar ik kon niet vermoeden dat hij me zo onder hypnose bracht.



75

Er valt geen tijd te verliezen. We moeten vliegensvlug naar Krotopoll.



Tot hertoe is alles vlot verlopen. Maar het moeilijkste moet nog komen.



Hoe geraken we het Land uit?



HANDEN OMHOOG!



Die vrouw is gewapend! Neem haar pistool af!

Igor Mortis! Hoe wist jij dat ik hier was?



DOOR MIJ!

76



**KROTOPOLL!**

Kolonel Krotopoll! Chef van de staatsveiligheid!



Ju... dus jij bent helemaal een politieke gevangene.

Nee, mevrouw. Ik werd bij u in de gevangenis geplaatst om u uit te horen.



Maar de dame moest zo nodig ontsnappen. En er zat voor mij niets anders op dan haar te volgen!



Waarom heb je haar dan niet meteen uitgeschakeld?

**DE PRESIDENT!**

Meneer de president, die vrouw is zo ondernemend dat er niets tegen te beginnen valt. U zult het niet geloven, maar wij zijn al fietsend door de lucht uit Norrbacq ontsnapt.



Die vrouw straalde zoveel kracht uit, dat ik ze niet durfde tegenspreken.

Zou je dat op een briefje willen schrijven voor thuis?

Thuis? U denkt toch niet dat we u naar huis laten gaan!

Nu of nooit...



Wie zei er dat ik niet naar huis mocht?

**ZE IS GEWAPEND!**

Maar we hebben haar pistool toch afgenomen!

In Norrbacq schakelden we drie bewakers uit. Dus waren er drie pistolen. Ik hield er eentje in reserve... voor noodgevallen!





De president is onze gijzelaar. Als je ons zonder tegenwerking het land laat uitgaan zal hem niets gebeuren. Maar anders...



Ik protesteer!

Niet opstandig worden, opa!



Wat staan jullie daar te lummelen!  
**LAAT HEN GAAN!**



En nu als de gesmeerde blikssem er vandoor!

**IK WIL NIET!**



Daar staat de jeep!

**HELP!**



Dat presidentje maakt te veel lawaai!

**HELP!!**



Dat klinkt al veel beter!



Laat ze tegenhouden! Die vrouw is tot-alles in staat!

Ben je gek! Als persoonlijke lijfwacht ben ik verantwoordelijk voor het leven van de president.



Opgepast! We naderen de stadspoort!



**NIET SCHIETEN EN ALLE BARELEN OPEN ZETTEN!**





Ze hebben blijkbaar al instructies gekregen om ons met rust te laten.



Voorin ligt een wegenkaart. Ik zal de weg wijzen.



Dus, zoals ik zei, volgen per helikopter! Maar zolang ze de president niets doen, mag je niet ingrijpen!!!



Goed zo. We zitten in de juiste richting voor Burlandia.



81



Tot nu toe geraken we overal zonder moeite door!

Hola! Opgelet HELICOPTERS!



Wees gerust. Veel kunnen ze niet doen! Wij hebben de president en die wordt net wakker.



82





IK WIL ERUIT !!!

Nog even ! We zijn er bijna.



Vanuit de lucht wordt gemeld dat ze de grens naderen !

Daar moeten we ze tegenhouden !



DE GRENS ! Zo te zien worden we verwacht !



HALT ! U STAAT ONDER ARREST !

83



Dat was de afspraak niet. Er was ons vrije doorgang beloofd.



Toe, laat ze gaan ! Dan kan ik uitstappen.

Niet zo vlug, vadertje. Jij gaat nog een stukje met ons mee tot wij veilig en wel in Burlandia zijn.



MAAK DE DOORGANG VRIJ !



VRUJ!!



HOERA ! Daar is de grenspost van Burlandia !!!

84





Wat krijgen we nu? **BEZOEK UIT EUNUCHIË!**

Wij zijn gevlucht dank zij de spontane medewerking van president Rhothzacq!



Maar die hebben we nu niet meer nodig.

Vluchtelingen uit Eunuchie! Dat is nog nooit gebeurd!



**OOST WEST, EUNUCHIË BEST!**

Ik ken een paar mensen die over dit incident gaan nadenken in Norrbacq!



Wat heeft die herrie te betekenen?

Een man die we net konden tegenhouden toen hij met zijn kinderen Eunuchie wou binnen-dringen.



En nu is hij kwaad omdat we hem niet laten gaan.

**IK WIL MIJN VROUW ZOEKEN!**



**KIEKEBOE!**

**CHARLOTTE!**

**MA!**



Net ontsnapt uit Eunuchie.

Zie je nu wel dat ik wist waar je was!



Je bent mijn redder! Ware het niet dat ik door een stom toeval zelf ontsnapte, dan zou jij me wel verlost hebben!



Waarom zeg je zoiets, ma?



Je hebt alles zelf gedaan en nu schilder je pa af als een held!



Weet ik, kindje. Maar dat geeft hem weer wat zelfvertrouwen. En ik zou niet willen dat hij weer ganse dagen in bed gaat zitten.





**PAAAAATAAAPAAAAATAAAAA**





110  
Merho

# KIEKEBOE

1. De Wollebollen
2. De duivelse driehoek
3. De dorpstiran van Boeloe Boeloe
4. De onthoofde sflinx
5. Tegen de sterren op
6. Kiekeboe in Carré
7. De schat van Mata Hari
8. De Haar-Tisten
9. De zwarte Zonnekoning
10. De doedelzak van Mac Reel
11. Spoken in huis
12. De Trawanten van Spih
13. Kies Kiekeboe
14. Een zakje chips
15. Mysterie op Spell-Deprik
16. Meesterwerken bij de vleet
17. Fanny Girl
18. Bing Bong
19. Geeeeef acht!
20. De Ka-Fhaar
21. De pilli-pilli pillen
22. De omgekeerde piramide
23. De snor van Kiekeboe
24. De anonieme smulpapen
25. Het plan SStoeffler
26. Album 26
27. De getatoeëerde mossel
28. Over koetjes en kalfjes
29. De zoete regen
30. Het lot van Charlotte
31. Klavertje vier
32. Het edelweissmotief
33. De een zijn dood
34. De zaak Luc Raak
35. Kiekeboeket
36. Het witte bloed
37. Jeanne Darm
38. Prettige feestdagen
39. De Fez van Fes
40. Villa Delfia

