

JEF MYS

# JOMMEKE

## MISSIE MIDDELKERKE





JEF MYS

# JOMMEKE

## MISSIE MIDDELKERKE



Ball n



In opdracht van De Eekhoorn nv

Met medewerking van:

Gerd Van Loock (scenario en tekeningen)

Agnes Nys (inkleuringen)

# Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.

[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)

Jef Nys © 2017 – Ballon Media nv, België

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing  
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-451-8

Depotnummer: D/2017/2345/38

Eerste druk

Gedrukt in België

Dit album kwam tot stand in samenwerking met



SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER

**OVAM**



Hallo, verkeerstoren  
Oostende! Sunlider vraagt  
toestemming tot landen!



Geen probleem! We hebben  
hier alles opzigezet!



Dat was ook wel nodig  
met zo'n vleugelspanwijdte!  
Vijfentachtig meter!



Wat een eer  
voor onze luchthaven!



Meneer Viergo,  
daal maar af op onze  
Oostendse bodem!



Amai! Wat ben  
ik stijf!

Stijf of niet, de verzamelde pers staat vol ongeduld op je te wachten.

Meneer Viergo, wat is nu de bedoeling van deze non-stop vlucht rond de wereld?

Een propere luchtvaart!



Ik wil aantonen dat het mogelijk is door de lucht te reizen zonder schadelijke gevolgen voor het milieu!

Nog enkele kinderziekten overwinnen en binnen enkele jaren vliegen we allemaal op zonnecellen!

Zonnecellen? En wat als het regent?



Goeie vraag! In ons landje zie ik dat twig niet al te vaak van de grond komen!

Maar met zo'n milieuvorvechters komt het toch nog goed met de wereld! Chapeau!

Hola! En ik dan!



Hoexo, jij dan?

Ik was die Viergo met zijn Sunlider jaren voor!

Met mijn straalvogel!



Die vloog op water!  
Nog veel properder!

Pardon! En op het  
zweet van draai-aap  
Kokobanana!

Wat zou ervan  
geworden zijn?

Kokobanana!

Die heeft met zijn draaitalenten  
zeker een job gevonden als  
saswachter of rolluikbediener!

Ik bedoel wel mijn  
fiere vogel! Of toch de  
restanten ervan!

Ja! Inderdaad  
eigenaardig.

De eerste testvluchten van  
de op jouw straalvogel  
gebaseerde prototypes  
waren anders succesvol!

Onbegrijpelijk  
dat men weer  
met die  
kerosinevretende  
machinerie  
is gaan vliegen!

De wegen van onze  
machthebbers zijn  
ondoorgrondelijk!

Ik bel  
ze op!

Wie dan  
wel?

De man die mijn straalvogel  
heeft meegenomen!

Generaal Vlamkruit!



Afgevoerd!

Waarom?

Beste burger! Dat ga ik niet aan uw neus hangen!!!

Dat dossier is staatsgeheim top-secret!!!

NOG VRAGEN?!!

Op welk knopje moeten we dan drukken?

Euh... nee generaal... Boodschap begrepen!

Soldaat! Breng als de bliksem het straalvogeldossier! Maar waag het niet er uw neus in te steken!

Jawel, generaal Donderkop!

Wat was dat allemaal?

Generaal Vlamkruit is achter de sanseveria's gaan zitten en mijn straalvogel is blijkbaar staatsgeheim nummer één!

Maar ik laat me niet zomaar met een kluitje in het riet sturen!

Die Vlamkruit vinden we wel op een andere manier!

Hebbes! Maar één iemand met zo'n naam!

Gelukkig! Het zou anders een explosieve boel worden!

Zeedijk 300, Middelkerke! Daar woont hij!



Middelkerke!  
Die kustgemeente  
kennen we!



Er staat  
zelfs een beeldje  
van ons!

En van de  
Miekes!



Een bezoekje daar lijkt  
me meer dan de moeite  
waard!



Gaan we doen!  
Met onze trouwe vriend,  
Filiberke!



EN DE VOLGENDE DAG

Amai! Dat klinkt als  
een veelbelovend avontuur!

Ik vind het  
ook spannend!



We zijn er!



Wat een  
drukte hier?!



Wat wil je? Het is  
volop zomer!



We zijn hier niet de enigen die zijn vereeuwigd!



Kiekeboe!



Ook bekenden!



Zelfs een stripfestival hebben ze hier!



Geen tijd voor! Eerst onze generaal!



Eigenaardig, ik hoor ineens marsmuziek!



Een aap aan een draaiorgel!



Hij heeft wel succes!



Maar! Die aap dat is... Dat is...



KOKOBANANA !!!



Hij troont ons mee naar dat gebouw.



Allemachtig! Kijk eens naar dat huisnummer!



Zeedijk driehonderd! In dit appartement woont Vlamkruit!



Wie daar?!



OEOE  
OEOE!



Soldaat Kokobanana!  
Eindelijk verschijn  
je op het appel! Ik  
open de  
kazernepoort!



Die is nog ferm in zijn  
legertijd blijven steken!



Hij woont  
helemaal  
boven!

Een generaal  
staat dan ook  
aan de top!



En dat is de laatste keer dat je  
met mijn kepie gaat lopen!



Wie zijn die twee  
nieuwe rekruten?



Generaal Vlamkruit,  
ken je ons niet meer?



Mannekes!  
Ik heb zoveel  
groentjes als jullie  
onder mijn bevel  
gehad!



Wij zijn Jommeke en Filiberke  
van de straalvogel!



Alle kanonnen! Nu  
valt mijn euro!



Euro? Da's een  
hele spaarpot!



Dat ding heeft me  
mijn carrière gekost!



Wat is er dan  
gebeurd?



Ze hebben me vervroegd  
met pensioen gestuurd!  
Een ijzervreter zoals ik!



Al die nieuwe op water  
aangedreven prototypes zijn  
de dag nadien vernietigd!



Ook alle plannen  
ervan zijn genadeloos  
door de papierversnip-  
peraar gegaan!



Al wat ik weet, is dat  
van jouw prachtige  
uitvinding geen spoor  
meer mocht  
overblijven!



Ik mag er met niemand over praten, of ze pakken mijn pensioen ook nog af!



Dan ben je niet goed bezig!



Jullie vertrouwd ik! De eerlijkheid staat op jullie gezichten te lezen!



Maar dat kan ik helaas niet van iedereen zeggen!



Mijn enig troostend gezelschap is soldaat Kokobanana die ik onder mijn hoede heb genomen!



Alleen dat eeuwig gedraai van hem werkt soms op mijn heupen!



Daarom heb ik er een draaiorgel voor gekocht waarmee hij de toeristen op de zeedijk kan vermaken!



De opbrengst gaat naar alle vakantiehuizen hier in de buurt zodat die de arme kinderen ook een onvergetelijke vakantie kunnen bezorgen!



Hoe edelmoedig!

Jakkes! Wat een historie! En van mijn straalvogel schiet geen vijs meer over!



Dan kennen ze Vlamkruit niet!



Voor één keer was ik ze te slim af!



Stiekem heb ik de kisten met de bruikbare onderdelen ervan onderschept en op een geheime plek ondergebracht!



Waar dan?



In een oude vliegtuigloods op de militaire basis hier vlakbij!



Waaw! Wat een verhaal!



Filiberke, wij gaan dat uitspitten!

Jongens, pas op!



Dit gaat jullie petje te boven. Zelfs boven de pet van een generaal!

En da's een fameuze!



Generaal Vlamkruit, danken je ons niet! Onversaagd begeven wij ons in de vuurlinie en het heetst van de strijd!



Dappere soldaten! Dat verdient een eresalut!



Ik zou de Brabançonne willen aanheffen, maar ik zit met de Marseillaise in mijn kop.



Succes op jullie missie! Voor volk en vaderland!

Voorwaarts mars!



OE?



Soldaat Kokobanana! Aansluiting bij die jonge compagnie toegestaan!











De watertank!  
Ferm geblutst!



Onze cockpit!  
In twee!



We leggen alles mooi  
op volgorde.



Helaas is veel onbruikbaar  
geworden na die laatste crash! (\*)

Kijk eens hier,  
mannen!



Genoeg gereedschap en  
materiaal om een even  
luchtwaardige opvolger  
te maken!



Inderdaad! Wat dit ei  
hier staat te doen, weet ik  
niet, maar we maken er  
een mooie cockpit van!



En deze surfplank  
wordt onze nieuwe  
achtervleugel!



**KLOP  
BANG BANG!  
BZZZZZZ!!  
DRRRRRR!!!**

Mannekes!  
Hier wordt  
gewerkt!



TEGEN DE  
OCHTEND

Klaar!

Behalve één ding!

\* zie album 10 - DE STRAALVOGEL

We moeten de tank nog vullen met water!



Verdorie! Geen druppel te vinden! Enkel vaten bier!



De belangrijkste brandstof van het leger!



Vloeistof is vloeistof! Vliegen op bier zal ook wel lukken!



Zo! De tank is vol!

De mijne is helemaal leeg! Ik ben bekap!



Eerst wat pitten en dan een proefvlucht!



ENKELE UREN LATER

Het grote moment is aangebroken!



We taxiën tot aan het kazerneplein!



Kokobanana, alles geven nu!



Ja! Volledige uitstoot!





Het vloog op een vloeistof!  
Mijn gespecialiseerd korps  
is dat nu volop aan  
het onderzoeken!



En er zaten kinderen in  
om het te besturen. En  
ook een afgerichte aap!



Alle donders! Dat zijn  
teveel overeenkomsten  
om toevallig te zijn!!!



Daar gaat iemand  
niet mee kunnen  
lachen.



Hoeho?! De straalvogel  
is herrezen!?!



Hij vliegt op  
dit moment boven  
Middelkerke!?



Wat is er, minister?  
U ziet zo bleek?



Even een  
luchtje scheppen.



Hier kan ik  
ongezien bellen.



Met B.P. Ik luister...



Ik handel dat af.  
Die straalvogel gaat  
de zee in. Samen  
met zijn uitvinder!







Is dat jullie toestel?



Zeker! Mijn uitvinding!

Hoe vliegt het?



Op water!



Ongelooflijk! Da's nog beter dan op zonnecellen!



Mag ik er eens mee vliegen? Dan mogen jullie eens mee met mijn Sunlider!



Sunlider?!... Maar dan bent u Ricardo Viergo!



Inderdaad! Pionier in de propere luchtvaart! Zoals jullie!



Meneer Viergo, neem plaats in de cockpit! De eer is geheel aan ons!



Ziet er allemaal zeer simpel uit.



En de aandrijving? Waar zit die?

Op komst!



HIPS!







In die loods moet het zijn...



Een tweedekker!



En prima uitgerust om die straalvogel mee naar de kabeljauwkelder te helpen!



Poort helemaal open.



En starten maar.



**BADADADADADADADA**



**DADADADA**



Wel verdraaid!  
Wat is dat kabaal?







Deksels! Die snotapen  
zetten hun kist weer aan  
de grond! Het zal voor  
een andere keer zijn!





Verdraaid! Dat zijn die kereltjes!



Samen met die Ricardo Viergo! Die staat ook al bovenaan onze zwarte lijst!



Scherp in de gaten houden!



Zo! Dat was mijn voorstel! Hiermee gaat de luchtvaart een schitterende toekomst tegemoet!



We zullen er een nachtje over slapen! Dag meneer Viergo!



Volgen!



Wat denk jij, Jommeke?

Dat we moeten oppassen! Duistere krachten willen ons dwarsbomen!



Die gaan we eerst ontmaskeren! Daarna praten we met Viergo!

Afgesproken!



Onze nachtrust hebben we nu wel verdiend! Slaapwel!

Slaapwel!

Slaapwel!

Oe!



Geen slaapwel voor mij. Ik hou mijn oogjes open!

'S MORGENS

Waaw! Lekker  
geslapen!

Honger dat ik heb!  
Ik zou wel een koe  
kunnen opeten!

Ontbijt is  
belangrijk!

En Kokobanana  
heeft bananen nodig!  
Veel bananen!

Naar het dichtstbijzijnde dorp.

Een busje!  
We kunnen liften!

Dag jongens!  
Het mooie hinterland  
aan het verkennen?

We zijn op zoek  
naar bananen!

Ba-ba-ba-  
bananen?!

Sorry! Ik heb alleen  
maar streekbieren!

Maar ik breng jullie  
tot de dichtstbijzijnde  
winkel!

Bedankt, meneer!

Zeg maar Jean!

Kokobanana!  
Overal afblijven!





Moordenaar!  
Dierenbeul!!



Opgepast! Ik zwenk  
voluit naar links!



Die snotapen willen blijkbaar  
luchtgevechtje spelen!

Als dat hun  
laatste wens is...



...krijgen ze wat  
ze willen!

**VROOAR**



Daar is hij weer!



Maar hoe lang  
houden we dit  
nog vol?



Die knaap is handiger met zijn toestel dan ik dacht!



Maar de speeltijd is voorbij! Korte metten nu!



Hij is achter ons!



Dat windmolenpark brengt misschien redding!



Wat zijn ze nu van plan?



Verdraaid!  
Wat een lef!



Naar die windmolen!



Amai! Da's nog een paar honderd meter.



Volhouden! Je kunt het!

We hebben het gehaald!



Leve de windenergie, zou ik zo zeggen!



ZOEF



Maar dan wel oppassen voor die wieken!



Wat nu? Wachten tot er een boot passeert?



Daar zeg je zo al iets!

De Kuip van Jan Haring! Onze oude vriend moet ons hier oppikken!



Prima idee! Ik vlieg naar zijn vissershuisje!



Daar zijn de duinen al!



?!





Oef! Hij is thuis.  
De deur staat open.



Alarm!



Flip! Welke stormwinden  
doen je hier binnenwaaien?

Te veel op op te  
noemen!



We moeten naar de Kuip!  
Nu! Jommeke is in gevaar!

Mijn wandelstok!



Die telefoon hier en  
vlug een beetje!



In mijn huis wordt niet  
gedreigd met wapens!



Dit onguur heerschap zou ons  
een kopje kleiner maken! Een  
professionele killer!



Ik knevel hem  
vast met een paar  
professionele  
vissersknopen!



Kolenkot in!

Goed zo!  
En nu naar  
de Kuip!







Geef hier!



Zijn laatste gesprek was op dit nummer!



Ik bel het op, zo kennen we ineens die opdrachtgever!

Slim!



Hoe jullie jonge snaken met zo'n ding overweg kunnen!  
Ik snap daar niks van!

STT!



Geen verbinding!  
Natuurlijk! We zitten een eind op zee!



?

TUUT  
TUUT



Een signaal!

TUUT



Blijkbaar bevinden we ons in de buurt van een of ander herkenningspunt.



Niks te zien!

TUUT  
TUUT



Toch wel!  
Onder water!



We varen pal boven onze straalvogel!

TUUT  
TUUT



Daarom werden we zo snel ontdekt!  
We werden verklekt door een gps-signaal!

TUUT  
TUUT

Wat een jammerlijk einde!  
Een zeemansgraf diep in de zee!



Toch niet!

Da's hier een zandbank!  
Amper vijftien meter diep!



Ik haal mijn  
duikgerief!



En zeggen dat ik het van-  
daag rustig aan wou doen!



Garnalen, hou jullie stand-by!



Toch een kranige  
opa, onze Haring!



Aha, zie je wel?!  
Ik heb gelijk!



Kabel bevestigen  
en weer naar boven.



Haal maar op,  
jongens!



Een vliegvis aan  
de haak!

Naar de politie!

Alle haaien, ja! Ik heb een mooi pakje voor hen klaar!



Verdorie! Nu hadden ze me goed liggen!



Een telefooncel! Ik moet mijn nummer dringend laten blokkeren!



Maar eerst langs mijn wagen.



Zonder mijn blaffer kan ik mijn job niet doen!



Ha! Daar staat nog zo'n ding! Ze worden zeldzaam!



Met Maxipruts! Welkom, geachte klant!



Voor een abonnement met beperkt internetaanbod, druk knopje één...  
Voor een abonnement met volledig internetaanbod, druk knopje twee...  
Voor een abonnement met volledig internetaanbod plus digitaal tv kijken, druk knopje drie...  
voor een abonnement met...



...voor het laten blokkeren van een nummer van een gsm of smartphone, vorm het nummer zevenentachtig!



Er zijn zestien wachtenden voor u!



Verdorie! Denken jullie dat ik de hele dag tijd heb?!



Laat maar zitten!



Maar!!!



Die kereltjes zijn nog in leven! En die straalvogel hebben ze ook weer opgevist!



Eens kijken of ik hier bereik heb.



Ik ben benieuwd!

TUUT  
TUUT



Hallo! Met de minister van landsverdediging. Ben jij het, B.P.? En? Is de opdracht gelukt?



Die gsm hier!





Allemaal de boot in! We gaan weer varen op zee!



Deksels! Die knopen van Jan Haring waren toch niet zo professioneel!



Ik roep hulp in!



Generaal Vlamkruit! Mijn vrienden verkeren in groot gevaar!



Als we niet snel handelen, wacht hen zeer zeker een zeemansgraf!



Ik bel de admiraal, een goede vriend!



Voor wie werk je en wat ben je met ons van plan?



Haha! Dat kan ik je nu wel vertellen.



Jullie zijn heel schrandere knapen, waarvoor mijn oprechte bewondering.



Maar er zijn nu eenmaal grotere jongens in het spel!



De oliemaatschappijen!



Die vinden het niet prettig dat er op water gevlogen kan worden!



Een marineschip! Waar komt dat vandaan?



Simpel! Je had de papegaai over het hoofd gezien!



Sla dat heerschap in de boeien!



Matrozen, red dat zinkend schip!



Makkie voor ons!

Redding op komst!

Flip!?



Aan wie hebben we dat te danken?

Onze marine!



Dappere compagnie, ik ben blij dat jullie het overleefd hebben!



Ik zet jullie veilig af aan onze marinebasis.

Wat een avontuur!

Eén dat nog een serieus staartje zal krijgen!



EN INDERDAAD, ENKELE WEKEN LATER...

Moet je dit lezen!



Minister van landsverdediging en luchtmachtgeneraal nemen ontslag!



Hun positie werd onhoudbaar nadat bleek dat ze stromannen waren van een malafide oliemaatschappij!



Een onderzoek is gestart. Verscheidene kopstukken zitten al achter de tralies.



Jommeke! De burgemeester van Middelkerke aan de lijn!



Wablief? Waaw!! Wat een eer!!!



Groot nieuws! We worden gehuldigd! En onze straalvogel ook!



Wij zijn bijzonder trots dat we jullie straalvogel een mooie laatste plek mogen geven!



Bovendien heb ik voor de verzamelde pers een primeur!



Dankzij een unieke samenwerking komt er een nieuw type vliegtuig! Eén dat zowel op zonnecellen als water kan vliegen!



Bravo!

Leve onze helden!

Bravo!

Dank je wel, Jommeke!

Alles voor een betere wereld, meneer Viergo!



EINDE!



JEF MYS

# JOMMEKE

Wat zou er eigenlijk geworden zijn van de strahvogel? Jommeke vraagt het zich af. Nadat het leger zijn neergestorte vliegtuig meenam om het te onderzoeken, bleef het stil rond het project. Wanneer Jommeke het leger belt, krijgt hij het deksel op de neus en dus gaat hij op onderzoek uit. Eerste halte: Middelkerke, waar Generaal Vlamkruit van een verdiend pensioen geniet. Of lijkt dat maar zo? Binnen de kortste keren staat Middelkerke op stelten!

HEB JE DEZE AL  
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.

**Jommeke's  
krant**

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Persgroep  
en elke woensdag in de Jommeke'skrant



[www.jommeke.be](http://www.jommeke.be)

 Fanpagina Jommeke

