

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## HET HONDENHART



WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## HET HONDENHART



Scenario: PETER VAN GUCHT  
Tekeningen: WOUT SCHOONIS

STANDAARD UITGEVERIJ

**STRIPS**

**.BE**

# JOUW FAVORIETE STRIPS ALTIJD OP ZAK!

Ontdek meer dan 2000 albums in onze app!  
Meer info op [www.strips.be](http://www.strips.be)



Download hier!



Met dank aan:  
Vincent Bal, Christian Verhaeghe en Sabine De Meyer

© 2025 Standaard Uitgeverij,  
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen  
[www.standaarduitgeverij.be](http://www.standaarduitgeverij.be)

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing  
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN 978 90 02 28209 6  
D/2025/0034/081

[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)  
[www.facebook.com/suskeenwiske](https://www.facebook.com/suskeenwiske)  
[www.fameuzefanclub.nl](http://www.fameuzefanclub.nl)

Op een mooie dag heel lang geleden...

Goeiemorgen, dames! Weer aan het herkauwen? Zijn jullie dat nog niet 'beu'? Hahaha!

Woee... Woee...

Wat is dat?

Oh nee! Een hondje in een wolvenklem?!  
Woee...

Die zwarte rat komt af op het bloed?!

Jij pestbrenger!

Arm dier... Ik verzorg je wel.

De wond valt gelukkig mee. Je bent zo weer beter.

Geen halsband? Zo kan ik je baasje niet terugvinden. Of heb je geen thuis?

Ik zou je natuurlijk naar het asiel kunnen brengen, maar dan laten ze je misschien voorgoed inslapen... Er zit maar één ding op!

Ik adopteer je! Vanaf nu heet je... Mira! En ik ga je verwennen!

WOEF!  
WAF!

Ik bouw een super-de-luxe geïsoleerd hondenhok!

EPC-waarde A





Jaren later op een grijze herfstavond...



Da's al de vierde deze week.



Mensen beweren dat die honden worden opgegeten door wolven!

Pfft. Al die paniek nu er weer wolven in de buurt zijn.



Toch best eng! Er kan ineens een wolf voor je neus staan!

Nee. Dat zijn schuwe dieren. Ze laten zich zelden zien aan mensen.



Ik zou toch maar uitkijken dat...

Wiske! Pas op!



Alles goed?!

Ehhh... Jaja...



Duurt het nog lang?! Haal die rommel van de rijweg en laat ons door!



Je hoeft niet te vragen of ik oké ben, hoor!

VROOAR!



WAF! WOEF!



Hoorde je dat? Er kwam geblaf uit die bestelwagen!

En dan? Help me liever de boodschappen oprapen.



Wat als die verdwenen honden in die bestelwagen zitten?

Wat kunnen die daarmee doen?



Kijk! Ze stoppen bij dat huis!



Ze hebben daar ook een hond in huis, dat weet ik zeker. Een chihuahua.

Hé! Grmpf... En onze boodschappen?



Ze gaan er weer vandoor!

VROEMM!!



**AWWOEEEEEE!!**

Flinke stembanden heeft die chihuahua!



Dat is een wolf! Het gehuil kwam vanuit het bos achter het huis.

Een wolf?!



Hé, help me met die tassen!

Ben je gek? Er zitten braadworsten in!



Thuis... Hhh... Oef...

Ben je daar eindelijk? Lambik is hier...



Ah, daar zijn jullie! Ik heb nieuws.



Ik voel me onveilig door die wolven in de buurt. Dus heb ik Lambik gevraagd om te komen logeren.

Had je dan niet beter Jerom gevraagd?



Zal niet gaan. Jerom is verhuisd. Hij woont in de stad nu.

Wat?! Waarom?



Hij wilde op eigen benen staan. Zal wel lukken zeker, met al die spieren.

Na zoveel jaren? Kan niet makkelijk zijn!

Nee... Daarom aanvaardde ik het voorstel om hier te komen wonen.

Wonen?!

Ach, Sidonieke, we kennen elkaar nu al zo lang en ik dacht...

Hohoho! Stop!

Kinderen! Zet de boodschappen even in de voorraadkast, wil je?



Ik voel me gevleid, maar... ben je zeker?

Natuurlijk! Ik had altijd al een boontje voor je.

Een snijboon, zul je bedoelen?

Nee, ik hou van je zoals je bent! En nu Jerom weg is, moet er toch iemand de afwas doen?

Er moet ook gekookt worden en...

Vergeet het maar!



De afwas?! Is het alleen daarvoor dat je bij mij wilt wonen?!

Maar nee!



Kom, het was maar een grapje. Wat denk je? Je krijgt er mijn intelligentie en edele trekken gratis bij!

Goed. Ik word er niet jonger op. Ik geef je een kans.

Jullie mogen weer binnen... komen?



Echt? Dat is geweldig!



Mogen we 'nonkel' zeggen?!

Haha! Natuurlijk! Ik ben het zonnetje in huis! Niets kan mijn humeur...

Waf!... Waf!

...bederven?!

Tobias?!



Wat doet dat mormel hier?!  
Weg ermee! Geen honden  
in huis!



Lambik! Dit is MIJN huis!  
En Tobias is een vriend!



Verkiez jij dat mormel boven  
mij?! Vergeet dan maar alles  
wat ik gezegd heb!



Daar gaat het zonnetje  
het huis uit.



Alles oké,  
tante?

Ach, ik ken hem. Het  
waait wel over, zeker?



Tobias is helemaal uitgeput.  
We laten hem uitrusten in  
mijn kamer.



Die nacht...

...Wolven...



Eindelijk... Hij ontwaakt.

...Pas op...



Hij praat? Dan moet het  
de zevende nacht zijn.\*



\*LEES HET HONDENPARADIJS.

Tobias, wat is er gebeurd?

Ik kom... van het  
hondenparadijs...



Bestaat dat nog?

Zeker... Groter dan  
ooit. Het ligt afgelegen,  
ver van de mensen...



De hondenfee kwam  
op de aarde wonen...



...en heeft er een opvangcentrum voor honden van gemaakt. Ze worden er verzorgd, krijgen er te eten...



Tot op een nacht een roedel wolven op ons afkwam.



Je moet weten dat de relatie tussen wolf en hond altijd moeilijk was. De hond wordt aanvaard door de mens terwijl...

...wolven overal worden gehaat en weggejaagd.



Juist! Dus is er veel afgunst. Maar de hondenfée wilde vrede en bood hun een maaltijd aan.



Mozart eiste echter de totale onderwerping van de honden en viel ons aan! Na een korte strijd gaf de hondenfee zich over.



Zij wordt samen met de andere honden streng bewaakt. De wolven laten niemand binnen of buiten. Mozart is iets van plan, maar ik weet niet wat.



Ik slaagde erin te ontsnappen...



...en de wolven van me af te schudden.



En kwam meteen naar hier.

Wat wil je dat wij doen?



Doit ontwikkelde de hondenfee een wolvenkraker om in geval van wolfengevaar in te zetten.



Maar nadat de wolf verdween, sloot de hondenfee de kraker op in een magisch hok.



De sleutel om de wolvenkraker op te starten, verstopte ze elders.

Ik snap het al. Wij moeten die sleutel halen en die wolvenkraker opstarten.



Klopt. Maar er is een probleem. Het magische hondenhok kan alleen betreden worden door iemand met een hondenhart.

Wat is dat?



Iemand met een bijzondere liefde voor honden.

Oei, en enkel de fee heeft zo'n hondenhart?





Toch niet. Soms kan een mens ook een hondenhart krijgen. En toevallig ken ik zo één iemand...

Wie dan?



Lambik!

Wat?! Maar die heeft de pest aan honden!



Dat dacht ik ook... Tot de hondenfee me een verhaal vertelde...



De hond is onder zeil gegaan, het slaapmiddel werkt. En de bewoners zijn niet thuis. Doe maar.

Is dat beest wel groot genoeg voor een hondengevecht?



Ik vond niks beters in deze buurt.

Hé, ik hoor wat! Er zit iemand in de struiken! Wegwezen!



W... wolven?!

Raaaaah!



Hou op. Je maakt de burens nog wakker.

Jij praat! Hoe... hoe kan dat?!



Op de zevende nacht kunnen alle honden spreken. Ook wolven. Wij zijn tenslotte de voorvaders van de hond.

Wat wil je van ons?!



Kalm. Ik heb een voorstel. Ik kan jullie honden bezorgen voor jullie illegale hondengevechten.

Oh ja? Hoe dan?



Ik ben de baas van het hondenparadijs, een groot domein voor honden.

Ik luister?...



Ik hoorde jullie een tijd geleden toevallig bezig over illegale hondengevechten. Een verwerpelijke bezigheid...

...maar een wolf moet eten. En als we het vee van de boeren aanvallen, dan wordt er op ons geschoten. Dus heb ik geen keuze... Ik lever jullie vechthonden in ruil voor vers vlees! Begrepen?



Je vindt het aan het einde van de lange zandweg voorbij het dorp.

Deal!



Vlug naar de slachterij!



Dus Mira was de hondenfee? Wel niet mooi van haar om Lambik zo te laten zitten.

Ze had geen keuze. Ze moest het leven van een hond redden.

En heeft Lambik dan nog steeds een hondenhart?

Ja, maar het is niet langer actief omdat hij nu honden haat.

Dus moeten wij dat hondenhart weer activeren! Hem opnieuw van honden doen houden!

Dan leggen we hem gewoon de situatie uit en...



Nee, zijn liefde moet spontaan heropleven, anders werkt het niet.

Ik weet hoe we dat moeten aanpakken! Kom mee!

Wacht! Er moet ook iemand de sleutel ophalen!

Dat doe ik. Waar vind ik hem?

De hondenfee verstopte hem op de Kluivenheuvel! Volg het bottenspoor!



Bottenspoor? Ik heb geen hondenneus.

Maar ik ken wel iemand die graag botten opspoor!

Vitamitje! De prof gaf hem een update! Met adaptieve cruisecontrol, lane departure warning, een noodrem en...



...een geluidenbank!



Nu klinkt hij als een Ferrari!



Komaan, Vitamitje!  
Volg het bottenspoor!



Je wilt dat ik  
WAT doe?!



Alsjeblieft, tante!  
Het hondenparadijs  
is in gevaar.



Vooruit dan... Ik zal mijn goed hart  
nog maar eens tonen.



Lukt het,  
Vitamitje?



Wat is er?



Jal! Hij heeft het  
spoor gevonden!



Een snoepkraam?! Je moet  
de Kluivenheuvel vinden!  
Geen karamellen! Vooruit!  
Verder rijden!



Vooruit dan maar!  
Je wilt eten! Ik  
snap het!



HAP!





De karamel kleeft aan je gebit! Haha! Dat wordt extra tandenpoetsen!



Kom, we rijden verder!

VROOAAARR!



Zucht... Eerst Jerom die me verlaat...

DING DONG!



...dan Sidonia die me buitengooit... en dat allemaal voor die...



...stomme hond?!

Ook goeiemiddag.



Sidonia! Het spijt me zo van daarstraks en...

Echt? Dat komt goed uit want euh... ik moet naar het buitenland met de kinderen. Pas jij op Tobias?



Ik?!



Ah, dank je wel! Je bent een engel! Veel plezier ermee.

Ja! Goeie reis!



Ik ben binnen. Tijd voor een charmeoffensief!



Hou dat zeemlap binnenskamers, mormel!

We zijn er! Goed gedaan, Vitamitje!



Waarom heet dit eigenlijk de Kluivenheuvel? Er is geen kluif te zien.



De sleutel moet in de buurt zijn. Wacht hier, Vitamitje.



Honden houden van vuilnisbakken. De sleutel zit daar waarschijnlijk in... Even kijken.



WAF! WAF! WOEF!



WOEF WAF!! WRAF!

De sleutel wordt bewaakt! Dat heeft Tobias er niet bij gezegd!



Hm... Ik moet zijn liefde winnen. Maar hoe?



Ik weet het! Wat frisse lucht zal hem goed doen!



Wat? Uitlaten?! Niks van! Nooit! Nimmer!



Grmpf... Vooruit dan maar.



Hij laat hem uit? Dat is een goed teken.

















Maar begrijp het dan!  
We zijn gestuurd door  
de hondeneel!



**GRAUWW!**

Eh... Zie je, Vitamitje, die poetst  
vast wél elke dag zijn tanden...



Hé...?!



Lust jij karamellen?

**?!**



Hier! Vang!

**HAP! HAP!  
HAP! HAP!**



En nu goed  
kauwen!

**?!**



Wegwezen,  
Vitamitje!



**AWOOEEE!**

Hou op met  
dat gejank!



Het zal je niet helpen!



Hier is  
het rustig.

Luister, mormel. Dit wordt onze laatste wandeling, oké?



Ach zo? Nu moet IK aan de lijn trekken?! Het zal je niet helpen!



Het spijt me, maar jij staat mijn geluk in de weg.



**WOEF!  
WOEF!**

Maak je niet druk. Iemand zal je hier wel vinden. Sidonia vertel ik dat je gaan lopen bent... Het ga je goed, Tobias.



**WOEF WAF!!**

En nu begint het natuurlijk weer te regenen!



Miljaar! Wat een rotweer!



Hééé!



**KNOTS!**



...



Hij komt niet meer overeind!



Pffft! Kan me niet schelen! 'Iemand zal hem daar wel vinden.'



Maar net naast het hoofd van Lambik verschijnt er een rat met een slecht karakter...

Een mens? Hij blokkeert de ingang van mijn hol!!



Die zal ik eens snel trakteren op nierfalen! Of wat gezellige salmonella! Gewoon even flink in zijn neus bijten en...

Wat?!  
Dat nooit!

Laat mijn baasje met rust, jij!

KRAK!

PIEP!  
PIEP!

WAF! WAF!  
WOEF!

Wegwezen!

Een rat?! Tobias heeft ze weggejaagd!

Oh! Tobiasje! Vergeef me! Je redde me, terwijl ik zo gemeen was.

Ja ja, 't is al goed...

Ik... Ik begrijp wat je zegt? Is het de zevende nacht?

Nee! Het betekent dat jij je hondenhart weer terug hebt!

Mijn wat?!

Even later vinden onze vrienden elkaar terug ten huize Sidonia.

Dus Mira is de hondenfee? En al dat gedoe met Tobias was opgezet spel?

Ja, maar voor het goede doel! Het hondenparadijs is in gevaar!

En jij bent de enige die kan helpen!

Ja, dat hoor ik wel vaker! Goed! Wat moet ik doen?

Stil nu, Vitamitje... Doe je lichten uit. Het hondenparadijs wordt bewaakt door wolven. Ze mogen ons niet opmerken.

VROEMM!!

We zijn er!

Nu breng jij de sleutel naar het magische hok en start de wolvenkraker op.

Hé, daar gebeurt wat!

De hondenhandelaars? Wat doen die hier?

Ze voederen de wolven.

Wel? Waar zijn nu die beloofde vechthonden?

GRRRR!

Hondengevechten?!

Arme dieren! Schandalig.

Kijk eens aan! Flinke beesten!

Die kunnen veel geld opleveren!

Koest! Of je krijgt een lading stroom in je achterwerk!

De schurken! Ik zal...

Nee! Wacht!

WAF! WAF! WOEF!

Hé, wat krijgen we...?!

Aaargh!

BZZZZ!

Wat een driftkikker, zeg!



Uitstekend materiaal voor de hondengevechten!



Ze nemen hem mee!



Ik haal hem terug! Ik moet Tobias en die honden bevrijden!



Wat? En wij dan?

Breng de sleutel naar het magische hok! Red het hondenparadijs!



Vooruit dan maar. Via die zijingang kunnen we naar binnen.



Maar hoe krijgen we die boze bijtgraag daar weg?

Met mijn geheime wapen natuurlijk!



Wat zit daarin?

Ik speel schaaft met het oude schapenvel van tante!



Wel een beetje een arm schaaft.



Het is donker. Met wat geluk merkt die wolf dat niet. Vooruit met de geit! Ik bedoel, het schaaft!

Hoe was het ook alweer? Bwei? Of Bwaa?



BWAAAA!  
BWAAA!



Ja! Het lukt!





Geen kik meer! Of je maakt kennis met mijn groene energie!

OPGELADEN VIA ZONNEPANELEN



?!!



Hoe kwam jij ons op het spoor?

Euh... Jullie reden toevallig voorbij en ik volgde.



Geef me je telefoon.



Naar binnen! En geen gekke dingen of... BZZZZ!



Kijk! Die kleine die we tegenkwamen in de stad! Hij wilde de honden bevrijden.

Wat moeten we daarmee!! Zo dadelijk staan onze klanten hier!



Jij ruimt hem op.

Opruimen?! Je bedoelt toch niet... Het is nog een kind?!



Hij weet te veel! Hij zal ons aangeven!

?!



Doe het nu! Ik haal de honden binnen!

Goed dan...



Wat ben je met mij van plan?

Geen idee... Heb je een suggestie?



Laat me gaan. Ik zal jullie niet verraden!

Zo onnozel ben ik nu ook weer niet!



?!



Geen hond te zien...

Die werden bij elkaar gedreven aan de ingang.



Snufsnufsnuf! Voorzichtig! Verberg je!

Waarom? Wat is er?



Een wolf! Drie jaar oud met zwarte vlekken en één oog.



Verhip. Het klopt. Hoe weet jij dat?

Door dat hondenhart kan ik plots veel beter ruiken.



Kijk... Da's die opperwolf.

Stil... Ze praten...



We vonden Kuran bij de zijingang. Neergeslagen. Er zijn indringers.



Bewaak het magische hok, Nero.

Goed.

Aha! Mijn hondenoren werken prima.



Zlezo, jong. Dit lijkt me de beste manier.

Wat?! Mij verzuipen?



Daar heb ik het minste last van! Hier ga je!





Heb je die kleine laten verdwijnen?

Die is vissenvoer.

Goed. De kandidaten zijn gearriveerd. Alle honden werden verkocht en ingezet! En er wordt flink gegokt!

Ik zet al onze centen in op die kleine straathond. Niemand anders zal op hem inzetten! Als hij wint, is al het geld voor ons!

Ja! Hij lijkt me agressief genoeg. Naar de arena!

Welkom bij de Big Dog finales! De eerste dog battle gaat tussen Tooth en Jaws! Zet uw honden in de arena!

Klaar?...  
Af!!

WAF!

WOEF!

WRAF!

WOEF!

HARF!

GRRRR!

WRAF!

GRAUWW!

We zijn er! Het magische hok!

Nu nog die wolf daar wegstrijgen.

Ik offer mezelf weer eens op. Maar ik heb iets van je nodig.

Wat?









... ZAL HET MENSENKIND  
HET BEKOPEN!



Laister goed... Als hij naar buiten  
loopt, weten we het allebei op!

Grrrihihihi!



Maar dát heb ik  
gehoord!



Nu zijn we aanbeland bij het ultieme  
gevecht! Happer tegen... Tobias!



Haha! Happer maakt er tartaar van!  
Ik heb al mijn geld op hem ingezet.

Ik ook!



Stil nu.



RFI!



Ik zal mijn huid duur verkopen!



Met al die gaatjes erin!  
Ik heet niet voor niks  
Happer!



We beginnen met  
een oplawaai!

KAI!!



Tobias?! Ze doen  
hem pijn!



Maar wat begin ik tegen al die  
hondenbazen?! Kon ik de politie  
maar bellen, dan...



Hé... Dat  
is het!







Ondertussen...

Als jij je job goed had gedaan, was dit allemaal niet gebeurd! Nu moet ik die kleine zelf afmaken!



En jou erbij! Knoeiër! Denk maar niet dat ik mijn geld met je deel!

AUWI!

PANG!



Je ziet het... Ik ben niet bang om dit ding te gebruiken! En nu is het jouw beurt!



Happer! Maak je naam nog eens waar!

Komt in orde!



Tot nooit meer!



OOEWAARAAAAA!!

HAP!



Dit is je laatste gevecht, makker!

Grrrr!!!  
Waf!



WAF! WOEF!  
WAF! WAF!  
WRAF!  
WOEF!  
MIAUW! (\*)

De honden?!



Aaaahh!



\*HOND MET EEN IDENTITEITSCRISIS

Tobias!



Ondertussen laat Mozart de honden weer vrij.





Lambik! Wat ben ik blij dat jij er bent!

Mira!



Het spijt me voor wat ik je toen heb aangedaan. Ik had het moeten uitleggen.

Ach, je moest een hond redden. Ik begrijp het.



Jullie liefde is mooi om te zien. Ik beseef nu dat haat niets oplost. De wolf kan beter samenleven met hond én mens...

Ja... Al zal het niet makkelijk worden.



Ik trek me met de wolven terug in het bos...

Vergeet niet... Jullie zijn altijd welkom in het hondenparadijs.



Dus het hele circuit van de hondengevechten is opgerold?

Perro was er niet zo erg aan toe. Hij heeft uit de biecht geklapt.



En de vechthonden kregen allemaal een plekje in het hondenparadijs.



En jij? Nog steeds van plan om samen te wonen?

Oh, zeker! Ik kijk ernaar uit...



...Tobias en ik zullen erg gelukkig zijn! Kom, we gaan naar huis!



Vooruit, Tobias! Haal even de krant!



Dat wordt wéér een nieuwe broek!

WAF!

WRAF!  
WOEF!



EINDE

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE



## HET HONDENHART

Als Tobias op een dag onverwachts bij Suske en Wiske binnenvalt, is Lambik op zijn zachtst gezegd not amused. Maar hun viervoetige vriend heeft onheilspellend nieuws: het hondenparadijs wordt bezet door een roedel wolven met ongezonde plannen voor de honden. Het enige wapen dat de wolven kan verslaan is de wolvenkraker, maar die kan enkel opgestart worden door iemand met een hondenhart, een ereteken toegekend aan mensen met een grote voorliefde voor honden. Tobias kent één iemand met zo'n hondenhart, maar het ziet er niet naar uit dat die hen wil helpen...

### RECENT VERSCHENEN



Onze andere avonturen vind je aan de binnenzijde.

Consumentenadviesprijs NL: € 7,99



STANDAARD UITGEVERIJ