

JEF MYS

JOMMEKE

OLMEK EN TOLTEK



PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!



CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.



FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.

JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonnedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.

PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor!
Euh, ik bedoel... een knappe kop!
Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.

ANATOOL

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen vrijdelen.



JEF MYS

JOMMEKE

OLMEK EN TOLTEK



Ball n



In opdracht van De Eekhoorn nv
Met medewerking van:
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)
Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.
www.ballonmedia.com

© 2013 – Ballon Media nv, België
Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen
Alle rechten voorbehouden.

ISBN: 978-94-6210-074-9
Depotnummer: D/2013/2345/64

Eerste druk
Gedrukt in België





Vaarwel,
Kartonstein!...
Vaarwel!



Het is al lang geleden dat we
nog eens een echt avontuur
hebben beleefd!



Hé! Kijk nu eens!
Een briefje van
20 euro!!



Wel vrienden, weet je
wat... Ik wou dat ik
dit briefje was!



Bedenk eens wat het
allemaal meemaakt! Waar
komt het vandaan?... Waar
gaat het heen?!... Morgen
zit het misschien in Spanje
of Chili of Usland...



En bij wie komt het allemaal
terecht? Zo'n briefje leidt een
avontuurlijk leven! Daarom
zou ik graag eens een week een
briefje van 20 euro zijn!



Dat is het! DAT wordt
ons avontuur! Dit briefje
hoort bij ons, wij zijn de
reizigers van 20 euro!



Luister, we merken het briefje
met een kruisje zodat we het
nooit verliezen! Dan kopen
we er iets mee.



We vertellen ons idee aan
de persoon aan wie we dit
briefje geven. We vragen
of we bij hem of haar
mogen blijven...



Tot hij of zij het briefje weer
doorgeeft aan iemand
anders, samen met ons dus!

Fantastisch idee!!!



Wie weet waarheen dit
toverbriefje ons voert!



Kom, naar huis. Deze kleren in
de kast hangen, want mijn
moeder heeft er weken aan
gewerkt!

Joepie! Het
wordt spannend!



Ziezo! Het kruisje staat erop! Het avontuur van 20 euro kan beginnen!



En waar zullen we ons briefje voor het eerst uitgeven?



Hm! Eens heel diep nadenken!



Bij Tom Trampolin! De speelgoedmaker! Die heeft een trommeltje dat ik graag wil kopen! Het kost juist 20 euro!



EVEN LATER

Daar is zijn leuke winkel!



Dag meneer Trampolin! Mogen we je wat vragen?



Natuurlijk vriendjes, vraag maar!

Wel, dit briefje van 20 euro is onze locomotief en wij zijn de drie wagonnetjes die eraan vasthangen!



We willen met dit briefje een trommeltje kopen en zouden dan graag een dagje bij u doorbrengen.



Tot u met dit briefje op uw beurt iets koopt, dan reizen we verder.



Het is voor ons avontuur!

Dat vind ik nu een knap idee, zie! Ik haal het trommeltje.



Haha! Filiberke is een ezel!



Alsjeblieft! En nu kunnen jullie mee naar mijn huis! De winkel is deze namiddag gesloten!



Mijn lieve vrouw Betty zal heel blij zijn jullie te ontmoeten!







En nu mogen jullie als eersten mijn speciaal ontworpen racewagentjes testen! De pantoffelbolides!



Ook gemaakt uit trampoliet met een elektrische motor met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur! Bij botsing beschermt het trampoliet de piloot. Volledig zoals een luchtkussen!



Nadien neemt de bolide terug zijn oorspronkelijke vorm aan! Straf hé!



Klaar...



Piloot Filiberke scheurt door de bocht!



Ai! Stuurfout!!!
Uit de weg, boom!



BOEF

FILIBERKE!!!

Geen paniek!
Alles oké!!



Alles oké? Hij is vermorzeld, platgedrukt en opgeslokt door een snelheidspantoffel! Niks oké!



29

Toch wel! Er zit een elektronische geheugenchip in het materiaal! De slimme bolide herkent binnen enkele seconden zijn originele vorm en...



Ik... ik ben... nog heel!?



Ongelooflijk! Ik heb geen schram! En deze bolide ook niet!



Wat een uitvinding! Daar zou professor Gobelijn jaloers op zijn!



EN NA EEN DAG VOL SPEELPLEZIER...

Precies een astronautenpyjama.



Zo, bedtijd! Verwittig jullie ouders maar dat jullie hier logeren



En nu een reis naar de maan in dromenland!



TADAA!



Wij kruipen in de maancapsules!



En ik dan maar in de krater!



Tot morgen, beste astronauten! Pistolets met maanzaadjes als ontbijt! Slaapwel!



TOT EEN STUK IN DE NACHT SPELEN DE KINDEREN ALSOF ZE ECHTE MAANREIZIGERS ZUN.



Ongelooflijk... Flip, de eerste vogel op de maan, zet zijn pootjes op de maanbodem!

DE VOLGENDE OCHTEND TREKKEN ZE MET BETTY NAAR DE BAKKER IN EEN HOUTEN WAGEN!



Ik word ook speelgoedmaker! Dat is zeker!



BETTY BETAALT MET HET 20 EURO-BRIEFJE VAN DE KINDEREN EN ZO VERHUIZEN ZE MEE NAAR DE BAKKER.

Dat is een origineel idee, beste kinderen. Maar wat willen jullie doen in de bakkerij?



O! Ik wil heel graag een brood bakken! Een heel Jommekesbrood!

Ik een grote, heerlijke slagroom-taart!



En ik kan hier niks doen... tenzij proeven of de gebakjes lekker zijn!



Die zijn lekker, meester papegaaï! Jij mag de mensen op straat onze waren aanprijzen!



Komt voor de bakker, bakker! Dat is plezant!

Kom binnen, kom binnen! Eén brood kopen, één gratis! Ze vliegen de deur uit en...



Euh... dat bedoel ik niet. Het is hier geen braderie!

Kom binnen, kom binnen! Wie hier een brood koopt, koopt er direct een tweede! Zo lekker zijn ze!!



EEN UURTJE LATER

Nu nog de ogen, neus, mond en oren!

Hihhi! Precies paddestoelen!



Snuffel maar wat rond! Je vindt zeker wel het een en ander



Grote rozijnen voor mijn ogen, een vanillestokje voor de mond en neus en oortjes geboetseerd met deeg!



Knap! Ik zet ze in mijn grote bakoven!



EN HET RESULTAAT MAG GEZIEN WORDEN.

Zeer goed, Jommeke!
Ik zou het niet beter kunnen!



En je mag jezelf verkopen!



EN WIE IS NU DE VOLGENDE KLANT?...

ANATool?! Kom je een brood kopen of stelen?!

Haha! Hoe grappig!



Jommeke? Moet jij niet op school zitten?

Daarzie, Anatool! Hoor jij niet in de gevangenis thuis?



Snotneus! Zo spreek je niet tegen goede klanten!



Wat is dit? Vind je jezelf zo belangrijk dat je brood van je hoofd maakt?



IDEE!



Euh... voor mij drie Jommekes-broden, ongesneden!

Jamaar, kan je dat betalen?



Hierzie! Al mijn spaarcenten. Tevreden?







JOMMEKE LEGT HUN
IDEE UIT AAN DE
MAN DIE HET OOK
HEEL ORIGINEEL
VINDT. ZE BEDANKEN
DE BAKKER EN
ZIJN VROUW
EN ZIJN BENIEUWD
NAAR HUN
VOLGENDE
BELEVENIS.



ONDERWEG HEBBEN ONZE VRIENDEN
KENNISGEMAAKT MET DE MAN, WIM
OOSTENWIND, EEN BALLONVAARDER
EN FABRIKANT VAN LUCHTBALLONNEN.
GROOT IS HUN VERBAZING ALS ZE
BIJ WIM THUIS AANKOMEN.



Ik ben natuurlijk
niet bekend
genoeg! Van mij heb
je geen luchtballon
gemaakt! Ik ben
maar een papegaai,
het aanhangsel van
Jommeke
en...



Niks aanhangsel!
Volg me!



Een hemelboot! Naar
mijn beeltenis! Nee,
een luchtschip!



EN DAN, DE LUCHT IN!

Jullie maken de luchtdoop
mee van mijn twee nieuwe
luchtballonnen!

Wat leuk zeg! Nu hangen we echt
met ons hoofd in de wolken!





Oei! Hij heeft gevleugelde hulp nodig om een gaatje te dichten!



En nu als de bliksem veilig landen, want dit houd ik niet lang vol!



Opgelet! Zazof legt weer aan!



We vliegen recht boven hem! Dit zal hem wel uitschakelen!



En nu vlug een koninginnetje opvissen!



Je hebt maar één kans, Jommeke. Goed mikken!



Uilskuiken! Lomperik! Aan jou heb ik ook niks! Nul komma nul!



Bravo! De zwarte koninginnenvis aan de haak geslagen!



LAAT ME LOS!!!



Of nee!... Laat me niet los! Zet me zachtjes neer!



Oké! Maar eerst een mooi plekje opzoeken!



Ellendige Jommeke!
Mijn wraak zal
verschrikkelijk zijn!



Gevonden! In dat bad
kan ze afkoelen!



—DALLEN!
—DALLEN!!



Sorry, koningin!
Geen badschuim
en geen badeendje!
Amuseer je! Daag!



MEUH!

Wat meuh? Heb ik soms wat van
je aan? Domme melkfabriek!



BEUH?!

LANDEN! LANDEN!



PFWII!



AUW!

Sorry, meneer en mevrouw konijn!
Ik zal in 't vervolg eerst aanbellen!



Pff, hoe donker en stoffig, zo'n konijnenhol! Ik zou daar niet in kunnen wonen! Lucht en licht heb ik nodig!!!



DE LUCHTBALLONNEN ZIJN VEILIG GELAND.

Amai! Ik had al wel gehoord van de koningin van Onderland, maar dat ze zo gevaarlijk was, wist ik niet!



Ze hoort thuis in een gekkenhuis!

Beter nog! In een gevangenis...
OP DE MAAN!

Inderdaad! Want ze is ook koningin der ontsnappingen!



Ik roep mijn collega op om de luchtballonnen te komen opladen!



Verdikke toch! Mijn geld gaat vliegen!



Dat is ons briefje van 20 euro!



Ik moet hem tegenhouden!



Excuseer dat ik u zo bruusk doe remmen meneer, maar ons 20 eurobriefje zat tussen uw ruitenwisher!



Vrienden, ons briefje heeft een eigen willetje! Het verandert zelf van eigenaar!



Het heeft nu met zijn vriend, de wind, voor deze man gekozen!



EN WEEROM DOEN DE KINDEREN HUN PLAN UIT DE DOEKEN. DE MAN GEEFT EEN 20 EUROBRIFJE UIT ZIJN PORTEFEUILLE AAN WIM, DE BALLONVAARDER, IN RUIL VOOR HET 20 EUROBRIFJE VAN DE KINDEREN.

Wat is uw beroep, meneer?

Bent u een rommel-ophaler?



Hahaha! Zo iets ja! Ik ben een strandjutter!

Een strandjuffer?!...



Hihi! Neenee! Een strandjutter! In weer en wind schuim ik het strand af op zoek naar allerlei spullen!



AAN DE KUST BIJ DE STRANDJUTTER

Die neem ik mee naar huis en soms vinden de eigenaars hier hun spullen terug! De rest herstel ik en verkoop ik aan een zacht prijsje!



En de oude, waardevolle vondsten breng ik naar een museum of verkoop ik aan kunsthandelaars! Daar leef ik van!



Wat denken jullie? Zullen we op zoek gaan? Ik heb drie metaaldetectoren!

JA! TOF! JOEPIE!



EVEN LATER

Maar jullie moeten veel geduld hebben, heel veel geduld, vooraleer je iets vindt!





Deze oude munten gaan in onze spaarpot!



Ja maar, je kan met deze munten niets kopen! Je moet ze eerst verkopen!



Verkopen!? Aan wie?



Aan een verzamelaar! Eens denken of ik iemand ken!



Robrecht Bagerius misschien? Die zou wel interesse kunnen hebben voor oude munten!



Meneer Bagerius is een kunstverzamelaar. Een vreemde man, dat wel, maar behoorlijk rijk!



Kom, we brengen hem een bezoek!



Filiberke?!



Wel Filiberke? Zo slechtgezind? Waarom!



Jommeke wil altijd de baas spelen! Dat is niet plezant!



Hij beslist dat alles in onze spaarpot verdwijnt! Ik heb niks te zeggen!



Oké! Je hebt gelijk! Van een deel van de opbrengst kopen we een tandem!



Ik heb meneer Bagerius opgebeld! Hij verwacht ons!



Kom binnen! De poort is open!



Meneer Bagerius?

Een goede dag, beste mensen!
Wat kan ik voor jullie betekenen?

Een schommel
in huis! Wat
leuk zeg!

Ik heb een kruik met oude
munten opgegraven en...

... wilde aan u vragen of
u geïnteresseerd bent om...

... de waarde van deze oude
munten te schatten en...

... ze van mij over
te kopen?

Pff! Mijn hoofd
draait van dat
geschommel.

Neem me niet kwalijk, vrienden, ik schommel
om fit te blijven! Ik zal je
munten onderzoeken! Volg me!

Holalaa! Amai-
amai zeg!!

Deze munten zijn
uit de tijd van
Napoleon!

DE Napoleon?
Wiens klak we ooit
terugbrachten naar
zijn museum?!

Nee, dat was zijn
pet! Of nee, zijn
pots! Of muts?!...
Nee, zijn kepi?...
Baret? Of zijn...

Hoed! De hoed van Napoleon! (*)
Hoe kunnen jullie dat vergeten!!



Ik koop de munten over voor 1980 euro!



Als jullie 20 euro geven, krijgen jullie van mij 4 briefjes van 500 euro!



Oei! Wij hebben geen geld bij!
Hoe lossen we dat op!



Ik wel! Jullie speciale 20 euro-briefje!



Ha ja! Maar dan moeten wij wel mee verhuizen naar meneer Bagerius.



MENEER BAGERIUS WORDT INGELICHT EN HJ NEEMT HET BRIEFJE AAN. HJ OVERHANDIGT 2000 EURO AAN JOMMEKE, DIE OP ZIJN BEURT 500 EURO AAN DE STRANDJUTTER GEEFT.

Zonder jou had ik deze kleine schat nooit gevonden!



Dank je wel, Jommeke!



Daag vriendjes!
En steeds welkom in mijn strandhutje!



Daaag!



Zo, beste kereltjes, nu mogen jullie een tijdje met mij doorbrengen!



Ja! En het begint al heel plezant!



Kom, jongelui, we maken een wandeling in mijn park!



Ik wil jullie iets heel bijzonders tonen!



* zie album 61 - DE HOED VAN NAPOLEON



Een tempel?!
Een Incatempel?

Neenee! Een
Mayatempel!



Bedoelt u... een echte tempel?
Of is hij van plastic?

Hihi,
jij bent een grapjas, hé!



Mijn tempel is gebouwd
met echte oude stenen uit
Mexico! Naar hier gebracht
met een vrachtschip!



Ik ben een groot verzamelaar van Maya-
kunst en dit is mijn persoonlijk museum!
Ik volg wel!



Wel zeg! Er had beter een
roltrap gestaan! Slakken!



Flippermans!
Het zal gaan, ja!
Wij hebben geen
vleugels!

Zoveel trappen!
Veel bezoekers zal
je ook niet hebben!



O, maar er is
ook een ingang
op de begane
grond!



En dat zegt
u nu pas!

Een uur schommelen
per dag en je bent
in topconditie!



Kom, we gaan naar beneden
door verschillende kamers vol
oude Mayakunstwerken!





Wat was dat?!

Een hagedissenstaart! Flip is bang van een hagedis! Hihihihhi!



ENKELE KAMERS LAGER

Wat een mooi fluitje!



Wat een prachtig museum!

Maar wist u dat er een hagedis rondloopt?



Is dat een Mexicaanse hagedis, meegereisd met de kunstwerken?

Inderdaad! En hij voelt zich thuis in mijn park!



Luister, als jullie ouders het goedvinden, mogen jullie morgen mee op expeditie naar Mexico!

TOF!



Ik vraag het hen onmiddellijk!



Een expeditie? Gaan we iets ontdekken?

Dat is een verrassing! Morgen vertel ik meer!

HALLO MAMA... WEET JE WAT HE...



Brrr! Het is hier pikdonker!



OEI!!



AUW!



Verdorie! Ik ben uit mijn droom gevallen!



Ik weet niet meer wat ik droomde en het was juist zo spannend!



DE VOLGENDE MORGEN

Wat gaan we nu ontdekken in Mexico?

De schat van Toltek! Toltek was een koning van het oude Mayavolk!

Toltek?



Ik ben er al jaren naar op zoek en heb goede hoop de schat nu te ontdekken!



Die schat bestaat uit twee gouden beeldjes van koning Toltek en zijn gemalin Olmek!



Maar behoort die schat dan niet toe aan de plaatselijke bevolking?



O, maar ik geef veel geld aan de arme inwoners in ruil voor de kunstwerken die ik vind!



De schat van Toltek? Dat zegt me iets! Waar heb ik dat nog gehoord!



Mijn chauffeur haalt ons op en brengt ons naar de luchthaven! Daar vliegen we met mijn privévliegtuig naar Mexico!



Wel Filiberke, je bent zo in gedachten verzonken?

TOLTEK?...
TOLTEK?...
TOLTEK?...
TOLTEK?...



Die naam... Toltek!
Ik ben hem al tegengekomen! Maar waar? Toltek!



Toltek! Toltek!!
Toltek!!! Waar ken ik je van?

Hou op met dat getoltek!



TJUDENS DE VLEGREIS

Toltek! Toltek! Toltek!
Toltek! Toltek! Kom terug in mijn geest!

Jommeke, doe hem stoppen! Mijn hoofd tolt ervan!



OP WEG NAAR DE STARTPLAATS VAN DE EXPEDITIE

TOLTEK! TOLTEK!
TOLTEK! TOLTEK!
TOLTEK!

Raaa! Plak zijn mond dicht
Grrrrr!!!



IN HET DORPJE CHICCHAN START DE EXPEDITIE.



Zapotek is hoofd van dit dorpje!
Met hem ging ik vorig jaar al op expeditie!

Wees welkom in Chicchan, vrienden!



ZE MAKEN OOK KENNIS MET DE KINDEREN VAN HET KLEURRIJKE DORP...



EN MET DE ZOON EN DOCHTER VAN ZAPOTEK.

Hello, ik ben Olmek!

En mijn naam is Toltek!



Euh, dit zijn Jommeke en Filitek! Ikzelf ben... Fliptek! Aangenaam!



Ach, mijn papegaai maakt een grapje! Hij heet Flip! Ik ben Jommeke!

Filiberke!



MENEER BAGERIUS EN ZAPOTEK BEREIDEN DE EXPEDITIE VOOR TERWIL DE KINDEREN AL SPELEND KENNISMAKEN.



MET PLEZIER TREKKEN ZE TYPISCHE KLEDIJ AAN.



DE EXPEDITIE GAAT VAN START.

En denkt u echt de schat van koning Toltek te kunnen vinden! Daar zijn wij nog nooit in geslaagd!



Ik heb thuis veel kaarten en geschriften bestudeerd en heb nu een gebied kunnen lokaliseren waar de schat vermoedelijk ligt: in een tempel!



Mijn twee kinderen zijn genoemd naar dat koningspaar! Die twee gouden beeldjes zijn voor ons van grote waarde!



Voor mij ook! Voor mij ook!!!



We moeten noordoost aanhouden!

Oei! Daar is het regenwoud ondoordringbaar!





We moeten erdoor!
We kunnen er niet
rond! Vooruit!



Ik zoek vanuit de
hoogte naar een
betere doorgang!

Let op voor witkoparen-
den! Zij cirkelen boven het
dak van de jungle op zoek
naar lekkere hapjes!



Ha? Zie ik
eruit als
een lekker
hapje!

Lach er niet
mee Flip! Zo'n
arend eet je
op als was je
een nootje!



Ik kijk wel uit! Zij
zijn sterk, maar ik
ben slim!



Oei! Pardon, mevrouw!
Of is het meneer?...



Begin maar met
slim voor je uit te
kijken!!



TOLTEK! TOLTEK!! TOLTEK!!!
Die naam blijft door mijn
hoofd spoken!...



Treuzel toch niet zo,
Filiberke!



Geen paniek,
Toltek... euh...
Jommeke! Ik
volg wel!



WAT LATER ECHTER

Toltek,
Toltek! Steek het licht terug
aan in mijn geest!

Bravo Toltek! Dat was heel moedig en knap van je!

Ach! Het is niet de eerste krokodil die ik tegen de grond smak!

Krokodillen die voor boomstronk spelen! Ze zijn getikt!!

Blijf nu bij ons, hé! En ga niet zomaar ergens op zitten!



DE TOCHT GAAT VERDER.



HALT!

We moeten dringend deze wilde rivier over! Anders dwalen we te ver af!



Springen gaat niet! Overzwemmen ook niet! Vliegen kunnen we niet!



De professor opbellen om ons over te vliegen met de vliegende bol!

Gaat ook niet. Ik heb mijn gsm niet bij!



We kunnen een witkoparend vragen of hij ons een pootje wil toesteken!

Flip! Dat is een flauwe grap, hoor!



FLIP LEGT ZIJN STOUTMOEDIG PLAN UIT. HOEWEL IEDEREEN TWIJFELT AAN DE SLAAGKANS, ZIEN ZE GEEN ANDERE OPLOSSING.



Kom-kom-kom!



Kom-kom! Het lekkere hapje wacht op je! Kom-kom-kom!



Ik zit al een uur te komkommeren! Pfff!





FLIP KNOOPT DAN MET VEEL
GEDULD DE LIAAN ROND EEN BOOM.



FILIBERKE DURFT ALS EERSTE DE
GEVAARLUKE OVERSTEEK TE NEMEN.



Amai, en zeggen dat
de professor allerlei
vliegende machines
ter beschikking heeft.



Met deze tweede liaan is
de oversteek veiliger!!



EN IEDEREEN RAAKT VEILIG OVER.

Hoera voor Flip
en Filiberke!



DE VOLGENDE DAGEN VERLOPEN RUSTIGER EN DAN...



BU HET KRIEKEN VAN DAG VIJF

Daar is hij!
Daar is hij!

De onvindbare tempel van
TOLTEK!! GEVONDEN!!!



Ik ben hier precies al
eens geweest...



Op zoek naar de schat van Toltek!



Ik ken deze hoop stenen ergens van!



NA VRUCHTELOOS ZOEKEN...

NIKS! NIKS!! NIKS!!!
Hoe is het mogelijk!
Die schat MOET hier
ergens liggen!



FILIBERKE LOOPT AL
PIEKEREND ROND.



Hé... zo'n fluitje
heb ik ook?!...
Maar... dat is het!!!



Nu herinner ik mij
alles! Ik heb dit al
gedroomd!



En hier zit een
geheime deur!



HALLO,
IEDEREEN!





Kom! Ik geef je er 500.000 euro voor!



We verkopen ze niet! **NOOIT!!!** Vergeet het!



Maar zonder mij hadden jullie ze nooit ontdekt!

Ik wil, moet en zal ze in mijn bezit krijgen!



Nogmaals! De beeldjes blijven **HIER! EEUWIG!**



En ik spreek een vloek uit over hen die ze ooit van ons willen afnemen!



De vloek van **TOLTEK!** Je bent dus gewaarschuwd!



Ik geloof niet in vloeken. Verkoop me dan één beeldje!



Stop met proberen! We pakken de beeldjes in en vatten de terugweg aan!



EN DIE TERUGWEG VERLOOPT IN EEN GESPANNEN SFEER...

Het is toch niet zo erg! Je hebt al een zeer mooie verzameling Mayakunst.



Wel, kleine snotaap! Waar bemoei jij je mee!



ENKELE DAGEN LATER IN CHICCHAN. DE BEELDjes HEBBEN EEN MOOIE PLAATS GEKREGEN. HET DORP VIERT FEEST. ROBRECHT BAGERIUS DEELT ECHTER NIET IN DE FEESTVREUGDE.

Verdorie! Dat is een dikke tegenslag!!



Ik heb een plan. Maar daarvoor moet ik eerst doen alsof ik niet meer boos ben!



Anders bewaken ze hun beeldjes en dat is niet goed voor mijn plan!



EN ZO LEGT MENEER BAGERIUS ZIJN RUIZIE MET ZAPOTEK BU.

Ach, het spijt me! Ik heb me gedragen als een verwende kwibus! Sorry! Sorry!



Het is je vergeven, beste vriend! Laat ons het glas heffen!

MAAR 'S NACHTS, ALS IEDEREEN IN EEN DIEPE SLAAP LIGT.



Hihhi! Nu ben ik zeker voor eeuwig vervloekt! Hahaha! Wat een grapjas, die Zapotek!



EEN UUR LATER HANGT ROBRECHT BAGERIUS AL TUSSEN DE WOLKEN.



EN 'S MORGENS IN CHICCHAN



Olmek en Toltek zijn verdwenen!!!



De jeep is ook verdwenen!!



Die valse meneer Bagerius is er dus toch met de beeldjes vandoor!!



Hij laat ons een brief na met wat uitleg!



En een smak geld! Amai!



Beste Zapotek, het spijt me, maar de drang om die beeldjes in mijn museum te zetten is te groot! Ik ben gezwicht! Ik laat je een zeer grote som geld na en zal perfecte namaak-beeldjes laten vervaardigen van Olmek en Toltek, bedekt met bladgoud! Die stuur ik je op zodra ze klaar zijn!



Beste Jommeke en vrienden, ik verontschuldigd mij ook bij jullie! Ik laat jullie geld na voor de terugreis en het speciale 20 euro briefje vinden jullie ook terug in de enveloppe. Robrecht Bagerius!



Ik wil geen namaak-beeldjes! Ik wil de ECHTE!



En mijn vloek stelt natuurlijk ook niks voor! Dat was enkel om hem af te schrikken. Wij zijn flink bedrogen!



Beste meneer Zapotek, wij zullen er persoonlijk voor zorgen dat de beeldjes terug in je dorp staan. Erewoord!



ONZE VRIENDEN VATTEN DE LANGE TERUGREIS AAN. ONDERWEG HEEFT JOMMEKE EEN PIENTER PLAN UITGEWERKT. THUISGEKOMEN...

Jommeke, je plan is geniaal! Precies of ik heb het zelf uitgevonden!

Jaja! Kom maar! We mogen geen tijd verliezen!



VRAGEN ZE HULP AAN TOM TRAMPOLIN...

Daar maak ik werk van!



EN AAN WIM OOSTENWIND...

Oké! Ik ga aan de slag!



Overmorgen zal de vloek van Toltek neerdalen op het hoofd van meneer Bagerius! Recht zal geschieden!



TWEE DAGEN LATER, MIDDERNACHT. MENEER EN MEVROUW BAGERIUS SLAPEN, ALS PLOTS...



Door het bedwelmende gas van Gobelijn zal hij denken dat alles echt gebeurt!



Nu is het jouw beurt, Filiberke!...



Euh... Ik voel me zo raar! En?!



HOEWUUUUU



Hoewuuuu!!!... Ik ben de geest van TOLTEK!



HOEWUUUUU



O, grote Etz'nab... heilige Yaxkin... monsterlijke Manic en verschrikkelijke Zotz!...



?!? Wat zegt hij allemaal? Wat zijn dat voor namen?



Ik heb hem bij Gobelijn zien snuffelen in een boek over Maya's!



Verander deze worm in een... ... in een verroeste fietsbel!



Ga weg!... Laat me met rust! Val iemand anders lastig met je griezelige kop!



Zwijg!... Hoe durf je zo te praten tegen mij, de machtige geest van TOLTEK!



VROUWTJE!





VENTJE ?!



Ik verwittig de politie!



Flip! Aan jou om die mevrouw op andere gedachten te brengen!

Met plezier! Eerst mijn kostuum aantrekken!



Mij met mevrouwen bezighouden, dat doe ik graag!



Een vuurvogel uit donkere Mayatijden! Wat is hij van plan?!... Vrouwtje, doe het raam toe!!



Blijf staan, prinses en kruip in je klerkast, voor ik...



...je verander in een plastieken sinterklaaskoek!



Opdracht volbracht! De prinses is opgesloten in haar kasteel! Euh... klerkast!!

Oké! Klaar voor de volgende actie!



O, oppergeest der Mayageesten, pluk deze nietige mier van de aardbodem en...



Wel, waar blijven ze nu?...



Eindelijk!

Bibber en beef voor KUKULCAN, de oppergeest!



Het is aan mij! Zonder kostuum vliegt dat toch gemakkelijker?



Amai! Die man heeft een pyjama van stevige kwaliteit!



Zweer dat je de beeldjes van Olmek en Toltek terug naar Chicchan brengt!



IK ZWEER HET! BOEHOEHOEHOE...



Dat werd tijd! Hands voor de ogen en tellen tot het ochtend wordt!

991... 992... 993... 994...



...2003... 2004...



...7008... 7009...



...21600... 21601... ?!/?...



Mijn hoofd tolt! Vlug naar huis! Wat hebben ze met mijn arme vrouwtje uitgespookt?



En dan die vervloekte beeldjes terugbrengen! Ze brengen enkel ongeluk!



Schatje? Waar ben je?!...

Hier, in de kast! Ik kom er niet uit!



Dat is goed, schat! Blijf nog maar even in de klerkast! Ik moet dringend naar Mexico!



En als ik terugkom, is deze nachtmerrie voorbij!

Bel mijn zuster op dat ze naar hier komt!



WAT LATER

Dank je wel voor jullie bereidwillige medewerking!

Graag gedaan!



En zo vlug dat u die fantastische luchtballon hebt gemaakt!

En het rijdende dodenmasker en mijn houten masker waren ook knap ineengestoken!

Dank je wel!





TERWIL MENEER BAGERIUS DE BEELDjes TERUGBRENGT, KOMT JOMMEKE ZIJN BELOFTE NA: EEN TANDEM KOPEN MET DE OPBRENGST VAN DE SCHAT DIE HU VOND IN DE DUINEN! MAAR ZE MAKEN ER WEL EEN ORIGINELE TANDEM VAN...





ENKELE DAGEN LATER VLIEGEN ONZE VRIENDEN NAAR CHICCHAN. ZE ZIJN ER UITGENODIGD ALS EREGASTEN OP EEN GROOT FEEST TER ERE VAN OLMEK EN TOLTEK.



EINDE





JOMMEKE

VERZAMEL ZE ALLEMAAL!

1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koning van Oostland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hema-huis
7. De zwarte Bomma
8. De oelievaar van Begonia
9. De schiedpaddenschot
10. De strashogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijseiland
13. Het Jampuddingapook
14. Op heksenjacht
15. Het slaarlandorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fil in reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkozende land
22. Het wonderdrankje
23. Dikke frotten
24. De verloren zoon
25. De zwen snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheim opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ion
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Matsoe
32. In Pimperland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de koel
35. Gekke grippen
36. Nieuwen bij de vleet
37. De schat van de zee rover
38. Kaas met garfjes
39. Lieve Choco
40. Anakwatoe
41. Twee halve lippen
42. De witte botheid
43. Filberke gaat trouwen
44. De Jommekeclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Aenapje
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De plaatseken walvis
51. De fietmachine
52. De zingende orbeffen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolus
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Inca-schat

59. De gele Spin
60. Straffa Toetaka
61. De verborgen tempel
62. De sprekende ezels
63. Choco ontvoerd
64. De gekke wekker
65. De Kikiwides
66. Prinses Pott
67. Het rode oog
68. Peutenwilde
69. Juffrouw Portefinnee
70. Het pluzante Niekoke
71. De Njam-njambloem
72. De luchtzwemmers
73. Opatand in Kokovoko
74. De stenen aapjes
75. De Plank van Jan Haring
76. De Granda Papiljan
77. De lustige slavers
78. De stad in de vulkaan
79. Jommeke in Bobbejaanland
80. Het piepend bed
81. De kleine professor
82. Frins Filberke
83. Het zands paradijs
84. De Hostenrots
85. De supervrouw
86. Melanie
87. Pariek rond Odilon
88. De valse kameel
89. De kaart van Wowa Wong
90. De grote knoeiboel
91. Het jubilee
92. Het monster in de ruïne
93. De vampier van Drakenburg
94. De bron van El Razar
95. De vlucht van Bella
96. De knoek van Azmor
97. Zoete Mosterd
98. De Pestkopjes
99. De sielderplanten
100. Guitenzeken
101. De vloed van Verandine
102. De olijke olemannen
103. Het ei van de smartapvogel
104. In de greep van Mac Rum
105. Het Kriebelkruid
106. De lappenpop van Anatool
107. De gelukzoekers
108. De stenen handdruk
109. De bedrogen mijnonair
110. Het apencircus
111. De vlag van Lord Chester
112. De rare doedetzak
113. Het Bolsoms schommelpaard
114. De schat van Angkor
115. Het geheimzinnig eiland
116. Drie in een slag
117. Het bal van Mathilde
118. De wifervallen van Svanjabek
119. De grote zeilrace
120. De wiskymaker
121. Het geheim van Ambarix
122. De kippen van Gobelijn
123. De spookkrater
124. Het gekkings
125. De prinsen van Snoby

126. De kruik van Atrakan
127. Het monster uit de diepte
128. Apen te koop
129. De rib van Kalafar
130. De blauwe grot
131. De Chinese kast
132. De bruid van El Toro
133. De documenten van Langneus
134. Va Kwak en moe Boemel
135. De pijp van Geurig Gras
136. Het levenselid
137. Komkommers in T. zeur
138. Het Yacochacabeeldje
139. De vliegende brigade
140. De grote puzzel
141. De gasterode zeezeis
142. Het meemonster
143. S.O.S. Baseball
144. Het hoofd van Samos
145. De heilstekers
146. De kleine vandaal
147. De superster
148. Het koning van Kacher el Nacher
149. Het probleem van Jeff Klooz
150. De kokoske
151. De verdroogde bron
152. Drie toverstokjes
153. De zwarte parel
154. Het Midaamparrie
155. Het verdwenen kastel
156. Spaghetti met kaas
157. De mandoline van Caroline
158. De appelveters
159. Het heksenbal
160. De slanggodin
161. Het Choco-complot
162. De goudvis van Filberke
163. Fil in de knoel
164. Het geheim van de Hoefslag
165. Het zilverde zwaard
166. De verwaalde vuurtonen
167. De sneozige dino's
168. Kwabig kwatoen
169. Het bedreigde paradijs
170. Pariek op de Akropolis
171. Filicino
172. De valse papegaai
173. Het zingende moeras
174. Berla Gobelijn
175. De kroon van Kurmir
176. De moedekoningin
177. De pruik van Anatool
178. De zwarte cactus
179. De vurige iridvis
180. De koppige cobra
181. Alarm in het begijnhof
182. De magische spiegel
183. De drietand van Neptunus
184. De zilveren Vaan
185. Dinopols
186. Gerommel in de Far-West
187. De Effenbron
188. Het schuimspook
189. De Kraaienburcht
190. De vergeten mijn
191. Stefanie Sidskebeen
192. De Kowrita's

193. De panda van Wanda
194. De lachende mango's
195. De verdwenen tuinkraanbouwer
196. De kopermicroben
197. De ring van Mac Rum
198. De geniale maltoen
199. Het raadsel van Kiekabilike
200. Rinkende knopen
201. Het pompoenenkastel
202. De geest van Anakwatoe
203. De Ananadeles
204. Zeven sterren
205. Holeman
206. De kimono van Yamamatsu
207. De laatste Viking
208. Zoektocht naar Sorab
209. Het blauwe prietfje
210. Operatie borsal
211. De fritubaan
212. Wowofski
213. Strijd om de bizon
214. De komkommersprinses
215. De rare Kwibusen
216. De erfenis van Sorgetoos
217. Het lichtkastel
218. Het brein van Gobelijn
219. De goudkoorts van Anatool
220. Het slimme werken
221. Pekkie in Hollywood
222. Het zeemeerdringos
223. Duel in Venetië
224. Paljaakof
225. Mama Matsoe
226. De dobbelmannetjes
227. Het roze oikante
228. Kampen in plazaat
229. Graaf Dondersteen
230. De beer op sokken
231. Nobelprijs voor Gobelijn
232. De puddingkoningin
233. Het zwarte prikgevier
234. Groene haring
235. Het vreemde avontuur
236. Filberke en Bifferke
237. Krokodillenransen
238. Fil kampioen
239. Het oké-ferum
240. Savooien op de Galapagos
241. Schattenjagers in Bokinj
242. Het spookdorp
243. Choco verliefd
244. Paradijseiland in geveer
245. De clanstrijd
246. De blauwe wonssteen
247. Tobias Snuffel
248. De kwakzaver
249. Storm aan zee
250. Doel west. Fruit best
251. De recordjagers
252. De pruithaar
253. De keizer van Tukul
254. De wens Amma-Moai
255. Papegaaienbrakoff
256. Parientkoeken van Pirohaer
257. Dimek en Tolbak



Jommeke pockets:
drie avonturen in een handig zakformaat



Jommeke kookboek:
kookplezier voor jong en oud

JEF MYS

JOMMEKE

Als Filiberke op een dag een briefje van 20 euro vindt, gaat hij aan het fantaseren. Waar komt het briefje vandaan en waar gaat het heen? Wat een spannend leven leidt zo'n briefje! Jommeke en Filiberke ruiken avontuur en besluiten om het briefje te volgen. Via een speelgoedmaker, een bakker, een ballonvaarder en een strandjutter komen ze terecht bij een kunstverzamelaar, waar hun avontuur een verrassende wending krijgt!

HEB JE DEZE AL
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.

Jommekes
krant

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Gentenaar
en elke woensdag in de Jommekeskrant



www.jommeke.be



www.ballonmedia.com