

JEF MYS

JOMMEKE

DE STERREN VAN ZONNEDORP





DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.



FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.

JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonnedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.



PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor!
Euh, ik bedoel... een knappe kop!
Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.



ANATOOL

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen verijdelen.

JEF MYS

JOMMEKE

DE STERREN VAN ZONNEDORP



OP EEN RUSTIGE ZOMERAVOND
OPENT DE BURGEMEESTER
VAN ZONNEDORP EEN
TENTOONSTELLING.

Ik ben fier dat in Zonedorp
zoveel talent te vinden is!



Er zijn in ons dorp zeker
nog veel meer mensen
met talent.

Maar omdat ze er
niet over stoeven,
weten we het niet.



Spijtig, maar niets
aan te doen.

Toch wel!



We kunnen een grote
talentenjacht organiseren!

En wij zorgen
voor de prijzen!



Een fantastisch idee!
Ik zorg dat iedereen het
te weten komt!



NADAT DE KAMPIOEN ZIJN HONDERDSTE BEKER HEEFT GEWONNEN, ZAL HIJ EEN GROTERE PRIJZENKAST MOGEN KOPEN.

Honderd bekers! En ik heb er geen enkele...





Filiberke? Je kijkt zo ernstig, is er iets?

Mama heeft me opgegeven voor de talentenjacht van de burgemeester.

Jij ook? Ons Marie heeft Jommeke ook op de lijst gezet.



En Annemieke en Rozemieke doen ook mee!

Pleasant, maar de mensen gaan mij uitlachen want er is niks dat ik echt goed kan.

Je kunt goed onnozel doen.

HAHAHA!
GRAPPIG!



Leer Pekkij kunstjes, dat vinden de mensen fantastisch.



Dát ga ik doen!
Reuze bedankt, Jommeke.



't Is niets.



Grappig, ik breng mijn vrienden op ideeën, maar voor mezelf vind ik niets.



Misschien weet professor Gobelijn raad?



Ik heb niets te doen, ik bedoel, ik heb weinig tijd, Jommeke.



Ik doe mee aan de centenjacht... Ik bedoel, talentenjacht en verzamel alles wat ik nodig heb.



Optreden voor een publiek is een unieke kans om de wetenschap belachelijk te maken... Ik bedoel, te promoten.



Ik doe ook mee, maar ik zoek nog iets waarmee ik kan uitpakken.



Volgens mij kun jij niets... Ik bedoel, alles.



Ga naar een frituur en beleef een avontuur... Ik bedoel, vertrek op avontuur, dat doet niemand je na.



Dat was niet echt een grote hulp.



Onze goede vriend heeft wel gelijk, Jommeke. Niemand maakt mee wat jij allemaal meemaakt.



Dat kan, maar daar win ik geen prijs mee.



Wat voor rare dingen hangen er nu aan onze wasdraad?

Gevonden op zolder, oude carnavalskleren.

Ik wil ze naar de kringloopwinkel brengen, maar dan wel proper.



Waarom al die moeite? Zelfs proper wil niemand dat nog aandoen.

EVEN LATER Fertorie, ietereen heeft een wastroger tegenwoordig. Nergens hangt te was nog puiten.

Hier wel!



Waarom heb je te wastraat ook meegenomen?

Het duurde te lang om die kleren her hallemaal haf te halen.



NOG WAT LATER Het regent! Haal snel de was binnen, Jommeke.

Er hangt niets meer? Zelfs de wasdraad is weg.

Wie steelt er nu carnavalskleren?

Ik ben blij dat we ervan af zijn.



Goeiemorgen, het is zeven uur en dit is het nieuws.

Er zijn geen tickets meer te krijgen voor de eerste talentenjacht van Zonnedorp die zaterdag gehouden wordt...

Zaterdag? Da's rap!



Heb je al een plan, Jommeke?

Nog altijd niet!

Ik ga eens kijken hoe ver de anderen staan, misschien doe ik inspiratie op.



Jommeke? Ben jij al op?

Van zeven uur, zoals altijd.



En waar dient die zaag voor?

Welke zaag?



De zaag die te groot is om achter je rug te verstoppen.









EVEN LATER

Hé, Jommeke!



Ze zijn met ballonnen aan het spelen.

Gelukkig, dat maakt tenminste geen lawaai.



Het is al even erg als die luide trommel van Choco.



Ik wou Pekkie leren om een ballon op z'n neus in evenwicht te houden.



Maar hij vindt het plezanter om ze te doen ontploffen.



Is er niks anders dat je hem kunt leren?





BLIJF
BUITEN...
IK BEDOEL,
KOM
BINNEN!





Professor Gobelijn, kampioen in het klinkwerpen door deuren toe te kwakken!



Kom, we gaan naar huis.



Iedereen is druk bezig. We kunnen beter thuis helpen hout zagen.



Zijn jullie al terug?

Jommeke?



Waarom vertrek je niet op avontuur zoals gewoonlijk?



Meestal klagen jullie dat we nooit thuis zijn en nu moeten we weg?



Wat is dat voor een rare doos?

Dat is een vogelhuisje.

Zo groot? Dat zijn nogal vogels.



Het is voor struise vogels!

Juist. Voor struisvogels.



Moest meneer geen boodschappen doen? Dan kan ik rustig verder werken.

Boodschappen?



Nu je het zegt, ik wou vragen om eens naar de supermarkt te gaan.



Ik heb toch niks te doen, zeg maar wat ik moet gaan halen.

Euh, twaalf flessen ketchup, hier is geld.



Flip, waar zit je? Ha, daar ben je.



Tof, zo'n vogelkot in de tuin!

Twaalf flessen ketchup, wat moeten we daarmee?



Een hamburgerfestijn voor de hele buurt?

Lekker!





Zo'n kunstjes zijn iets voor in het circus, hé ventje. Daár zou je succes hebben, maar hier moet je voorzichtig zijn!



Dát is het, Flip! Ik heb 'n idee voor de talentenjacht.

Iets met een winkelkar?



Waarom niet? Ik ga vragen of ik een kar mag lenen.



Als we op de kar stickers met de naam van de winkel plakken...



Is het gratis reclame!

Het is goed. Zorg dat je wint!

We zullen ons best doen.



WAT LATER OP STRAAT

Ziezo, dat is geregeld.



Zou je niet nog wat oefenen, dan zijn we rapper thuis.



Zo beter?

Het begint erop te lijken.





Jammer tat taar

geen sjiekere kleren te trogen hingen.

Je ziet her hals heen honnozele clown huilt.

Jij pent niet feel peter.



De kleren zijn perfect. Niemand zal ons herkennen.

En dit zijn de spullen die we nodig hebben om alle optredens in het honderd te doen lopen.



Groene zeep? Gaan we halles daar hopkuisen?

Nee! Over het podium gieten zodat niemand nog op z'n benen kan staan.

En tesse olie tan?

Voor als de groene zeep op is.



Met de snoeischaar knippen we dingen kapot, met de zaag zagen we tafelpoten door...

Morgen zijn wij de sterren van Zonnedorp!



Doe het goed.

Ja, we zullen duimen.

Waarom gaan jullie niet mee?

Misschien zijn die wasdieven nog in de buurt...



...en liggen ze op de loer om in te breken als er niemand thuis is.



Spijtig, maar ik begrijp het.



Vergeet niet te supporteren.



Hij is eindelijk weg.

Ja, het heeft lang geduurd.



We zullen ons moeten haasten.



Alles staat klaar, het is maar bijeen te grabbelen en we kunnen ook vertrekken.







Koch
Kuch
Ahuw...



Het is begonnen.



Spannend! Ik heb kriebels in m'n buik van de zenuwen. Ik ook.



Welkom op deze geweldige talentenjacht!



Vandaag zullen de grootste sterren van Zonedorp op dit podium hun kunsten vertonen.



De burgemeester noemt ons sterren! Hij heeft gelijk, zie mij blinken.



Ssst! We zijn begonnen.



Is dit wel slim? We hebben niet genoeg kunnen oefenen.



Vertrouw op mij.

Nu weet je waar die twee mee bezig waren.



Amaj, dat belooft. En ik kan niet tegen bloed.



Voorzichtig, alstublieft!

Jaja.



Er gebeurt niks? Getult.



OEI!



Mijn zaag in tweeën?



Zolang het de zaag maar is! HUUULP!



Perfect! En tat is niet alles, let op!





OH NEE! NEE-
NEE-NEEEE!



Ocharme! Hoe is het mogelijk?



Geweldig!
Prachtig!



Wat een humor! En dat ze zo serieus kunnen blijven!



Het liep mis... Maar de mensen lijken het goed te vinden.



BRAVO! FANTASTISCH!



Het was de bedoeling dat ze uitgefloten zouden worden, maar ze hebben verdorie succes.



EVEN LATER

Toen Flip zei dat ik wel eens een beker wilde winnen...

...heb ik ons ook ingeschreven.

Mooi is dat, concurreren met uw eigen kind.

Hoeveel keer moet ik nog vragen om stil te zijn?!



Het is al aan de volgende!



We gaan er eens aan beginnen.



Taekwondo Teddy!

Dat wordt een vechtpartij.

Die kleine ziet er een taai uit.



Kom maar op.







En daar zijn Filiberke en Stekkie!



Het is Pekkie, niet Stekkie.



Op mijn blad staat Stekkie.

Wil je zeggen dat ik mijn eigen naam niet ken?



HAHAHA HIIHI

Die durft.



De burgemeester moet terug naar school om te leren lezen en schrijven.



WIF WAF WOEF WIF!

Tobias! Niet doen!



Nu die domme hond weg is, liggen de prijzen daar onbewaakt.



Als ik die zak steel, hoef ik niet met Kwak en Boemel te delen...



Ik blijf erbij, die man gedraagt zich verdacht.



Val gerust in slaap... Ik bedoel, kijk aandachtig!



Ik wrijf deze ballonnen over mijn haar.



En als ik ze daarna naast elkaar houd...



...dondert het! Ik bedoel, bliksemt het!



Knap! Elektriciteit maken met ballonnen.

Ik wist niet dat dat kon.



BRAVO!!
KNETTER KRAAAK
KNETTER
HOOOOOO
BRRR...
KLAP KLAP
KLAP

Iedereen kijkt naar Gobelijn, dit is mijn kans...





Ik weet niet wat er in die zak zit, maar aan het geluid te horen, moeten het kostbare dingen zijn.

ANATOOOL!



BANDIET! Hij is er met de prijzen vandoor.



Verwittig de burgemeester, ik ga achter hem aan!



Haha, die halen mij niet meer in.



Pech, hij heeft een elektrische step.



Wat is het probleem?

Inderdaad, ik heb ook zoiets.



Die bandiet is nog niet van ons af!



Gelukkig is het park van Elodie en Odilon nogal heuvelachtig.



Verdorie, daar komt Jommeke.



JOMMEKE, PAS OP...



...voor de bloemen van Elodie!

Sorry, bloemetjes.



We zullen haar bloemenperk terug mooi aanleggen!



Niet gemakkelijk om dat spel met één hand te besturen.



En nu langs hier, Jommeke, dat is korter!



Ben ik die lastpak kwijt?



Anatooltje! KIEKEBOE!



Het spel is uit, Anatool.

Je wint de prijs voor de grootste sukkel van Zonedorp!



En wie heb je meegebracht om mij tegen te houden, grapjas?





Maar misschien zijn er niet genoeg. Deze is al zeker voor jou.

O! Tof, dank je wel.



Ik weet niet wat jullie goed kunnen meisjes, maar jullie verdienen ook zeker een beker.

Fantastisch.



Wij gaan nu een liedje zingen dat bij deze prijzen past.

Kom, Choco, naar het podium.

WAT VERDER

Wij truipeken af voor we ook in de fontein pelanten.

Hanatoel heeft haltijd honnozele hideeën.



EN DAN

DENK NIET: IK KAN NIETS... WANT IEDEREEN KAN IETS! MISSCHIEEN KUN JU MOOI ZINGEN? OF SUPER SWINGEN? LEKKER KOKKERELLEN, TOT DUIZEND TELLEN, TEKENINGEN MAKEN, GEWELDIG SCHAKEN, HEEL HARD LOPEN, JE VETERS KNOPEN. MISSCHIEEN BEN JU WEL KAMPIOEN IN EEN HELE DAG NIETSDOEN. DUS SAMENGEVAT: IEDEREEN KAN WAT!

Die aap kan breakdansen!

In Zonedorp zijn zelfs de huisdieren echte sterren!



Dit is echt het einde! TOP!



* EINDE

JEF MYS

JOMMEKE

Zonedorp's got talent! Elodie en Odilon merken op dat er in Zonedorp heel wat getalenteerde mensen wonen en komen op het idee om een talentenjacht te organiseren. Iedereen is enthousiast om mee te doen, want er worden mooie prijzen beloofd. Al heeft niet iedereen meteen inspiratie om een gepaste act te bedenken. Zelfs Jommeke zit met de handen in het haar! Hoe wordt hij Zonedorps grootste talent?

HEB JE DEZE AL
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.



STANDAARD UITGEVERIJ

