

SUSKE EN WISKE

DE JUNGLEBLOEM



W. VANDERSTEEN

DE JUNGLEBLOEM



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN - UTRECHT







Mijnheer, je aanje kan spreken! Wie heeft hem dat geleerd?

Ik was vroeger zeeman en bracht het mee uit de Indische jungle!



Een Engelsman, een zekere Kipling, moet het hebben leren praten met veel geduld en geloof in zijn taak!



Ja, ik heet Monky en mijn baas Jonathan en wij zijn dikke vrienden!



Zes, dat zou tante Sidonia graag zien! Mag ik jullie inviteren?



Mee, Monky maakt het in een huis nog al eens bont! Maar kom mij morgen.



.. bezoeken op de standplaats voor woonwagens!



DE VOLGENDE DAG.

Daar moet het zijn, tante!



O daar zijn jullie! Wees welkom!



Let niet op de rommel, juffrouw! Mijn baas is erg arm!



Fantastisch! Maar met een sprekend aanje moet je schatten kunnen verdienen, Jonathan!



OP DIT OGENBLIK.

Hier moet het zijn, hoogheid!



Ga naarbinnen en koop dat aapje!



Mister Jonathan, mijn meester, de maharadja van Fala-wil je aan kopen!

Haha, wat eert moij! Monky is helemaal niet te koop!



De maharadja biedt je een milsoen!

Nog voor geen liert milsoen!



Hootheid, Jonathan wil het aapje niet verkopen!



Bied twintig milsoen! Als hij dan nog weigert, begin je te dreigen!



Mijn meester biedt twintig milsoen!

Monky en ik zijn onafscheidbaar! Niets aan te doen!



Pas op, mijn meester krijgt altijd zijn zin!



Behalve hier! Hoepel op of ik maak me kwaad!



Dat lijkt op een bestiste weigering!



Maar ik krijg altijd mijn zin!



Hemel! Jonathan is flauw gevallen!



Handel snel!
Jk haal de
wagen!



Het zal kinderspel
zijn! Jk heb slaap-
gaspatronen!

DE MAN VUURT EEN SLAAPGAS-
PATROON AF DIE JONATHAN EN
MONKY DADELIIK BEDWELMT.



Vol gas naar het hotel! Zijne
hoofheid zal klaar staan om te
vertrekken!



TEGEN DE MORGEN BRENGEN SUSKE EN
WISKE EEN BEZOEK AAN DE WOON-
WAGEN EN...



Hemel! Ze hebben mij bedweldmd.
.. En Monky.. Monky is
ontvoerd!



Allemachtig! Dat kan alleert de maharadja
gedaan hebben! Zou voor Jonathan, Wiske
Ik ga Lambik en Jerom onbellen!



Hallo, Lambik! De maharadja van Fa-
laptur heeft Monky ontvoerd! Je weet
wel... Het sprekende aapje van Jonathan
de orgel- draaier!



Sprekende maharadja?.. Orgeldraaier
van de Monky's?.. O ja, Sidonia ver-
telde me daarover! De maharadja lo-
geert in het Palacehotel? Dat knap-
pen we dadelijk op!



LAMBK EN JEROM RYDEN DADELIIK NAAR HET HOTEL
WAAR INMIDDELS....



Ik krijg altijd mijn zint!



Hoogheid, de
wagen staat
voor!



Hier is het!.. Hé, gesalonneerde, verblijft de maharadja van Falapur hier?

PALACE HOTEL



De maharadja is juist naar de luchthaven vertrokken, mijnheer!



Hertel! Als we maar niet te laat komen!



OP HET VLEGVELD BEGEFT DE MAHARADJA ZICH REEDS MET MONKY AAN BOORD VAN ZIJN PRIVÉ-VLEGTUIG.



Zeg de piloot dadelijk op te stijgen!



Mis!.. Toestel stijgt net op... Zijn te laat!



Blijven volgen, Lambik... Gebeurt misschien iets!



OP DIT OGENBLIK ONTWAART MONKY.

Waar ben ik?.. Waar is Jonathan?.. laat me los!



Monky, ik heb je van je meester... heu... weggehaald! Ik zal hem rijkelijk vergoeden en jij zult in mijn naleis een prinsleven te-gemoet gaan!



Schrik, je hebt me ontvoerd! Ik wil terug naar Jonathan!

Monkey denk na! Jonathan is een arme oude man! Hij zal rijk zijn en jij een prins!



Laat me toch gaan, hoogheid! Jonathan zal sterven van verdriet!



Nonsens, hij zal een ander aapje kopen! Jij zult hem nooit meer terugzien en hij zal je vergeten!



Als dat je laatste woord is dan...



Dat is het en... Monkey wat ga je doen?!



MONKY!!



Hemel!... Monkey springt uit het vliegtuig!



Vol gas, Lambik!



Stu plotseling hard remmen. Heel hard!



Alle donders!... Te laat!





Alles is nu in orde, Jonathan! Je zou ons morgen een bezoek moeten brengen!



Met het grootste genoegen, Lambik! Ik heb veel aan jullie te danken!



Schiet maar op! We maken er een feest van!



Tante Sidonia zal een reusachtige taart bakken en ik koop anenootjes voor Monky!



Zal huis in jungle herscheppen... Takken en palmbladeren en zo... Monky zal zich thuis voelen!



Maar wacht eens even, Wiske! Ik denk daar aan iets!



MAAR ALS DE NACHT IS GEVALLEN, NADERT DE AUTO VAN DE MAHARADJA DE WOONWAGEN VAN JONATHAN.



Ze zullen slapen! Het ogenblik is gunstig!



Suske, je hebt gelijk! Die schelm is teruggekomen!



Maar ditmaal loont het zo niet af!



Dat zal je leren Monkey te willen ontvoeren!



Hou op! Dat was helemaal de bedoeling niet!



Ik heb slecht gehandeld en wil alles weer goedmaken!



Hemel! Daar zijn ze weer!

Maar ditmaal voor wat anders, Jonathan! De maharadsja wil je spreken!



Jonathan, ik heb berouw over mijn gedrag!



De afhankelijkheid van Monkey heeft mij diep getroffen!



Om het goed te maken schenk ik je de Junglebloem!



De Junglebloem is de kostbaarste diamant ter wereld! Je bent schatrijk!



WAT VERDER IN HET WAGENKAMP.

Heb je dat gehoord, Jellykan?



DE MAHARADJA VERTRÉKT EN LAAT EEN STEL GELUKKIGE MENSEN ACHTER. Bij SIDONIA WORDEN VOORBEREIDSELEN GETROFFEN OM JONATHAN EN MONKY FEESTELIJK TE ONTVANGEN.



Sidonia taait int oven gezet... Paar stukies stiekum afknijmen!



Jerom, jij gulzigard! Blijf van mijn taait af!



Ik heb nog een andere oven...



.. en ik moet hem dat genruits aan mijn gebak aflesen!



Sidoniake weg, Jerommeke loch maar taait wat afkrummelen!



Heerlijke taait... Sidonia maakt sterk dees!



Hahaha! Nu ken je het verschil tussen gewoon dees...



.. en een bakroeder van ongedesemd dynamiet!



Alle donders! Wie heeft die junstie hier neersplant?





Dat heeft Jerom gedaan om Monky in de goede jungleleer te brengen!



Het is toch een aartje en als hij dan van het buffet af...



...over de tafel zwiert, landt hij netjes in die hoek!



OEI!

KRAK



Maar ja... In een echte jungle lopen geen moeilijke lantes rond, hé!



Mijn taart is klaar, hoor! Waar blijven ze toch?

Ze zijn inderdaad erg laat!



Jerom, help jij tante nog even! Ik ga met Suske en Wiske onze gasten afhalen!



WANNEER LAMBIC HET WAGENPARK OPRIJDT, KOMEN EEN PAAR BEWONERS HEM MET LUID MISBAAR TEGEMOET.



Jerrykan, de catcher, en Kaa, de slangenmens, hebben Jonathan en Monky meegenomen in hun gesloten jeep!



En dan? Jonathan en Monky werden misschien uitgenodigd met...

GEWELD!



WAT!









Slaap, ik wil het!.. Slaap en beantwoord al mijn vragen!



Slaap!.. Waar is de diamant?



Hou op, dat haalt niets uit! Laat mij hem op z'n nummer zetten!



Alle donders! Ik wil niet dat je me stoort terwijl ik hypnotiseer!



Hahaha!



Jakkes! Ik heb Jerrykan in slaap gemaakt!

Zzzzz...!



Daar, domoor! Dat zal je wakker maken!



Hou je slangenhanden van mijn aartminnig ge- laat af, en ga mee naar de keuken! Ik heb honger!



Hallo, Lambik! Hallo Lambik!

Hij antwoordt niet meer! Er moet iets gebeurd zijn, Wiske!



Wacht, ik sluijt even naar dat raam!



Haha, zo is de situatie! Dat zal snel opgelost worden!



De boeven zijn in de keuken! Haal snel mijn tas uit de koffer van de wagen!



Wat wil Wiske toch met die tas uitrichten?



Goed zo, zoek me nu nog een stuk karton en ga Jonathan en Monky bevrijden. Ik hou die kerels bezig!



Die luiken gaan gelukkig open!

69



Hoera, Suske!

Ssst! Stil zijn!



Wij poetsen de plaat terwijl Wiske het afleidt!



Dat is dat! Nu nog de schaar erin en....

70



ONMIDDELS ONTWAAKT LAMBİK UIT ZIJN VERDOVING.

Jakkes, dat was een volwassen ontwaai! Waar zouden Suske en Wiske zijn?



Hallo, Suske, hier Lambik.. Hallo, Suske! Hallo, Suske, waar bent je?

Hier, Lambik!

71



Is dat nu een antwoord? Waar is dat? Waar bent je?



Ik ben hier



Vergeef mij, Suske! Ik hang op, je bent al hier!

72

Lambik, beheers je tocht! Ik heb Jonathan en Monkey bevrijd! We vluchten door het raam zodra wiske die kerels kan afleiden!

INMIDDELS.

Wat zoek je, Kaa?

Er is een blik vlees tussen deze stapel buizen gerold!



Maar het is wel gemakkelijk als je een beetje slangemens bent, hé!

Stil 'ns! Ik heb iets gehoord!

Kaa, de gevangenen!



Ze zijn op een of andere manier ontsnapt!

Daar, achter dat struikgewas!



Mijn uitgesneden schilderij van Jonathan en Monkey doet het best!

Jerrykart, waar ben je?



Wat een idee je in een modderpoel te verbergen!



VOORDAT DE BOEVEN VAN HUN VERBAZING BEKOMEN ZIJN, RIJDEN ONZE VRIENDEN REEDS NAAR HUIS.



Haha! Die kerels zitten achter de diamant aan! Waar heb je de junglebloem eigenlijk verborgen, Jonathan?



In de holle hak van mijn schoen! Die diamant is voor mij een probleem... Ik kan zo'n fortuin niet beheren!



Stop hier even, Lambik!



Neem Monky mee, en begin maar vast te feesten! Ik breng even een bezoek aan de maharadja van Fatapur en kom dan naar jullie!



JONATHAN WORDT DOOR DE MAHARADJA, DIE OP HET PUNT STAAT NAAR INDIA TE VERTREKKEN, HARTELIJK ONTVANGEN.



Dus jij durft zo'n kapitaal niet te beheren... Best ijdelijk, in dit paradijs voor gangsters... Je wil me de Junglebloem teruggeven maar.

...je wordt oud, Jonathan! Denk je wel aan de toekomst van Monky? Eens komt het lieve diertje alleen te staan!



Inderdaad, maharadja! Ik wou je dan ook enkel vragen de diamant voor Monky te bewaren totdat hij groter is en ik er niet meer bent!



Goed, ik neem de diamant me naar India en verberg hem in een oude tempelruïne in de jungle! Als jij... later komt Monky hem ophalen en wordt hij koning van de jungle!





Dat is de goede oplossing!

Ik zal je een kaart geven waarop de ruïne aangeduid staat!



Dat is dat! Niemand zal ons geluk verstoren! De toekomst van Monkey is verzekerd! Nu vlug naar het feest!



INMIDDELS bij Sidonia.
Het is een schatje en hij voelt zich al thuis!



Joeneeee! We gaan vast een stevig glas drinken tot Jonathan komt!



Goed idee... Vind dat Jonathan eigenlijk lang weg blijft!



THUIS KOMEN ONZE VRIENDEN REEDS VOLOP IN DE FEESTSTEMMING.



Hé, Monkey, maar dat kan ik ook, hoor!



Nu ben je toch wel gelukkig zeker? Met de Junglebloom zijn voor jullie alle zorgen voorbij, hè!



Ja, we zijn nu rijk! Ik ben zo blij voor Jonathan! Wij hebben samen lief en leed gedeeld en ik ben hem zo dankbaar voor al wat hij voor mij gedaan heeft!



Het liefst van alles bleef ik met hem in de woonwagen leven! Elke dag er op uit met het or... geltje! Wij waren toch zo gelukkig!



Ik ga toch de soep maar opscheppen! Jonathan blijf echt te lang weg!



Joeniee! Nu gaat het nas prettig worden!



Er wordt gebeld! Dat zal Jonathan zijn! Vlug allemaal de bomen in en zingent!



Lang zal hij leven!
Lang zal hij leven!



Ben jij het, Jonathan?



Heu... Geen Jonathan... Het is de wijk-agent!



Ja, en met slecht nieuws. Het spijt me... niet dat het zo erg is, hoor... Nee, het is gewoon vreselijk! Het betreft Jonathan!



Hemel! Wat is er gebeurd?
Iets vreselijks? Wat dan wel?



Hemeltje, en net met het feest!
Toe, toe niet overdrijven, hè... Hij is maar overreden door een auto... Een kleine nog wel!
Overreden Alle machtig, op zijn leeftijd! Is het erg?



Nu moet ik onomwonden de waarheid zeggen.. Het is heel erg.. Hij is totaal verlamd.. Steeds buiten kennis.. Geen hoop meer.. Er mag ook volstrekt niemand bij.. In zijn jas vonden we deze kaart!



HET ERGE NIEUWS SLAAT IN ALS EEN BOM. DE FEESTVREUGDE MAAKT PLAATS VOOR DIEP VERDRIET.



Kaart stelt temnel in India voor.. Diamant daar verborgen door Maharadja.. Is voor Monky als Jonathan iets overkomt... Brave man alles voorzien!



Tot het laatste ogenblik aan Monky gedacht... Toekomst van aan je toch verzekerd!



Huil niet Monky.. Snik.. Ginds in de jungle van India wacht je een nieuwe toekomst.. Daar ben je thuis... Daar zul je een koning tussert de jungle-dierert zijn!



Nee, ik wil niet naar de jungle! Ik wil hier bij jullie blijven! Wat moet ik in een wildernis? Jullie zijn mijn vrienden!



Monky, wij kunnen niet altijd voor je zorgen! Je zal naar een dierentuin moeten! We zullen je naar de jungle brengen!



nooit! Ik zal mijn leven lang op Jonathan blijven wachten!



ER IEMAND HET KAN BELETEN, IS MONKY UIT HET RAAM GESPRONGEN.



Allemachtig! We moeten hem terughalen voor hem iets overkomt!



Ons geduld wordt beloond, Jerrykan! Vlug achter die aan aan!





Monkey.. Gehoorzaam.. Ik wil het !.. Waar is de diamant ?



De.. de.. diamant ?.. Heu, die is... is...



Nog altijd niets!
Pas op, Lambik, let liever op je stuur!



KLANG!



Daar heb je het al! Er zat nog iemand in de wagen ook!

Heu.. Misschien is het niet zo erg!



GRRR..... Hij!

Haha, een klein ongevalletje, hè mijnheer! Weik voor de verzekering, hè!



VLAM!



Hemel! Monkey!



Bent dus belager van Monkey.. Gaan hartig woordje wisselen!



Ik ben catch-kampioen.. Ik weeg honderd kilo!

Kan kloppen.. Heb halve gek van vijftig kilo ontmoet!



DEMAND KNIPT HET LICHT UIT EN IN DE VOLSLAGEN DUISTERNIS...

Waarom moet nu ineens dat licht uit, Lambik?

Stil! Ik wil zekerheid! Ja!.. Het is er!

Zie je wel... Er gaat mij een licht op!



Omdat Monky in een stad niet veilig is, kunnen we hem toch nog wel hier houden!



We bouwen ergens buiten een soort jungle met namaakpalmen en zo.. Monky kan daar leven en wij kunnen hem regelmatig bezoeken!



Toegevoegde waarde op namaakjungles zeer hoog.. Wordt kostelijke graai!



Wat geeft dat! Monky is steertrijk! We halen de Junglebloem hierheen!



Joeniee! Lambik, dat is een schitterend idee!

Jerom, vlug een handdoek!



Ik ga met Suske en Wiske met de gyronet naar India! Jullie kunnen inmiddels een namaakjungle voor Monky bouwen!



EN TERWIJL LAMBIK EN JEROM EEN OUDE BUNKER KOPEN....



.. VLIEGT DE GYRONET MET SUSKE EN WISKE EN TANTE SIDONIA NAAR INDIA.



VAN DE LUCHTHAVEN GAAT HET PER AUTO NAAR HET BINNENLAND EN NA HET LAATSTE INDIASE DORP ACHTER ZICHTE HEBBEN GELATEN, BEGINNEN ONZE VRIENDEN AAN DE TOCHT DOOR DE JUNGLE.

105



112

Jij begrijpt de taal der dieren niet! Alleen mijn vader spreekt hun taal en heeft het mij geleerd!



Wie is dan je vader, meisje? Mowgli, een zekere Kipling schreef een boek over hem!



Mijn vader werd door de wolven opgevoed. Basheera de panter en Baloe de beer brachten hem naar de mensen!



Formidabel! En waar praten de wolven over!



Ik wil het je wel vertellen maar dan moet je me eerst een zoen geven!



Dat is een aangename prijs... moeten het er soms geen twee zijn?



Is dat verkennen? Ik noem dat rondscharnelen met inlandse schone!



Het is de dochter van Mowgli, Wiske! Zij begrijpt de taal der wolven!



O ja, dat wil ik wel eens horen, juffie!



Akela, de oude wolf weet dat je naar de tempelruïne gaat! De dieren van de jungle zullen je niets doen! Alleen moet je oppassen voor de Bandar-log, een bende wilde apen!



Goedom te weten... Toe, geef haar dat zoenje maar!



EENTJE MAAR, HÈ!





SUSKE HOUDT DE WACHT TERWIJL TANTE SIDONIA EN WISKE RUSTIG SLAPEN.



MAAR WELDRA KOMEN DE WILDE APEN NAAR DE RUÏNE AFGEZAKT.



Wat betekent dat geritsel in de struiken?



Evenpoolshoogte nemen kan nooit kwaad!



PIOTS UIT EEN KLEIN APINNETJE EEN SCHRILLE KREET.



De Bandar-log! Dat apinnetje heeft me gered! PANG!



DE WILDE APEN BEKOGELN SUSKE MET STENEN.





Ik snap het al! Ik moet je volgen!



En door die gang kom ik bij mijn vrienden!



Nu gaat ze er vandoor. In elk geval bedankt hoor!



Wat betekent dat lawaai, Suske?

De Bandar-log valt aan! Een klein apinnetje heeft me gered!



Hemel! En we hebben de diamant nog niet!

Begin maar vast te zoeken...



Ik zal de apen op een afstand houden!



Begin jij aan deze kant van de muur.

Wiske!

Goed, ik onderzoek deze nis al, tante!



SUSKE TRACHT DE WILDE APEN OP EEN AFSTAND TE HOUDEN.

PANG



Hemel! Een hand! Zeker een wilde aap!



Dank je voor het compliment en laat me als de bliksem los!



Oei! Geen kogels meer!

MAAR EVEN LATER HEEFT TANTE SIDONIA GELUK EN ZIJ VINDT HET KISTJE MET DE JUNGLEBLOEM.



Dat is dat, maar ik hoor Suske niet meer vuren?



Vooruit! We snellen hem te hulp en maken dat we wegkomen!



SUSKE VERDEDIGDE ZICH WANHOPIG...



...MAAR WANNEER SIDONIA EN WISKE OP DE PLAATS VAN HET GEVECHT KOMEN...



Hemel! Suske is verdwenen!

Kijk! De apen mishandelen Suske!





nee, kijk naar dat apinnetje!



Als Iambik ligt te slapen, rinkelt midden in de nacht de telefoon.



Wauw! Ik kom al! Ik kom al!



Hallo, is dit nummer 748727?



Ne, dit is nummer 668821!



157.

Dan heb ik me vergist! Meem me ruet kwalijk dat ik u gewekt heb!



Weer een die nog niet goed wakker is!



Dat geeft niet, hoor! Ik moest toch opstaan voor de telefoon!



?



158.

Hallo.. Ha, Sidonia!.. Jullie hebben de diamant?.. Prachtig! Waar ben je nu?



Op het vliegveld van Rome.. Pech met de Gyromef.. Komen met een lijntoestel van de K.L.M. naar huis.. Komons afhalen met de wagen!



In orde, Sidoniaa! Ik kom met Jerom naar het vliegveld!



Jakkas, ik vergat te vragen wanneer ze aankomen!



159.

Hallo, met de K.L.M.? Juffrouw, hoe lang duurt die vlucht van Rome?



Dank u!



Dan zullen we ons moeten haasten! Het gaat als maar vlugger!



140.

Een minuutje, hè!



TANTE SIDONIA, SUSKE EN WISKE WORDEN DOOR JEROM EN LAMBIK AFGEHAALD

Hoever staan jullie met de bouw van Mtonky's verblijfplaats?

Kant en klaar, Sidonia! Mtonky woont al in de na-maakjungle en is er dolgelukkig!



We rijden er meteen naartoe!

De wagen laten we op de weg staan
ert...



Hemel! Dat gehuil... Mtonky is misschien in gevaar!

Monky! Wat betekent dat gehuil?



O, dat zijn maar wolvert!

Oef! Gelukkig maar... Het zijn slechts wolvert!



WOLVEN!



Ik bedoelde een groep Wolfjes van de plaatselijke padvindersgroep! Ze kamperen hier in de buurt!



Lambik, jullie hebben dat hier mooi gemaakt, hoor!



Ja he?.. De echte atmosfeer voor Monky, he!



Van de bunker maakten we een tempelruïne. De palmbomen, slingerplanten en oerwoudbomen...



145

..Alles zelf gemaakt en stuk voor stuk allemaal...



...van plastic!



Ook de bananen!



Woe woe woe

Stil! Dat zijn de Wolfjes weer! Zullen we hen eens gaan onzoeken, Suske?



146

Laten we hen niet storen en stilletjes dichterbij sluipen, Suske!



En luister nou goed wat Akela gaat zeggen, he!



147

Hemel! Heb je dat gehoord, Wiske?



Alarm! We vernamen zojuist van de Wolfjes dat Jerrykart en Kaa uit de gevangenis ontsnapt zijn!



148





'S NACHTS LIGT JEROM IN DE TAKKEN VAN DE BOMEN TE WAKEN.



Gerucht.. Uiteinde van tak...



Ben niet voor niets Basheera.. Korte metter mee maken!



EEN KORT GEVECHT IN HET GEBLADERTE EN EEN LOGGE MASSA PLOFT NAAR BENEDEN.



Weet niets van dierkunde.. Ouwe beren waar mot in zit, waken niet in bomen!



MAAR TERZELFDERTIJD IN DE KAMER VAN MONKY.



EEN VERDACHT GERUCHT DOET MONKY ONTWAKEN.



Er was iemand in mijn kamer!



Hemel! Bloemen in mijn vaas!

Dat is een attentie van Wiske! Hoe lief van haar!



Ik ga haar dadelijk bedanken!



Oei! Nog een tros bananen, een mand fruit en...



... een kom melk!

Dat besint meer op een flauwe grap te lijken! Dat zet ik haar betaald!





TERWIL EEN WAGEN DE BOEVEN MET HUN GEVANGENEN SNEL WEGBRENGT VINDT JEROMI DE HALF BEWUSTELOZE LAMBİK.



Lambaloebik! Wat is er gebeurd?



Weet niet.. Gaf les in dierkunde.. tot al mijn tanden er van los stort- dert!

Ziet er beroerd uit... Maar Sidonia brengt!



ONMIDDELS STOPT DE WAGEN IN EEN VERLATEN STEENGROEVE.



Goede vangst! Die hebben ook niet gedacht me zo snel terug te zien!



De jongens houden buiten de wacht! En nu spreek op... Waar is de Junglebloom?



Je weigert, hè! Vooruit, de hoek in!



Kom, Monkey.. Waar is de diamant? Spreek op... Ik wil het!

..T.. Tante Si.. Tante Sido... T.. Tante Sidonia.. heeft de Junglebloom!



De diamant is bij Sidonia in de ruïne! Bewaak dat stel, jongens! We zijn zo terug!



Haha! Over een paar minuten is de diamant van ons!





Veel te zwaar!



De kinderent zijn in onze macht! Kom, waar is de Jungsebloem?



Jullie hebben gewonnen. Ga mee naar binnen!



Verbrijzel die vaas! De diamant zit er in!



De Jungsebloem! Een fortuurt!



Momentje, Jerrykan! Hij is ook van mij!



Je wil de diamant toch niet voor jou alleen houden, Jerrykan?



En als dat zo was, wat zou jij dan doen, Kaa?



Ik zou je in mijn kronkels vansen en...



Hou op, dwaas! De diamant is verdwenen!



Niet las hij daar nog! Sidonia kan hem niet hebben!



Mee ze las in het hoekje! Heb jij iemand gezien Sidonia? Mee, heus niet! Ik heb niemand gezien!

Bind haar vast! We gaan buiten zoeken!



ONMIDDELS.

Wat! Waf!.. Heu.. Pardon, ik ben een beer.. Dus GRRR!



Alarm! Een vermoede beer en een zwarte nanter in de aanval!



Ze komen de kinderen bevrijden! Houd hen van de barak weg!



Jerom, nas on! Ze schieten on de ogen!



Vlug een eind aanmaken! Weet jij iets van sandwiches, Bik?



Jerom gaf mij bevel naar boven te lopen!



En deze steen te laten vallen.. Ik snap niet wat dat met sandwiches te maken heeft!



Hahaha! Dat is er lelijk naast, hè!



Sandwich bestaat uit twee helften... Kan van alles tussen gelegd worden!



Ook boeven... Zal zwaar te verliezen zijn!



Bah, wat betekent dat voor mensen, die ook de BTW verliezen!





Boeven zijn uitgeschakeld... Herrie voorbij!

Dat denk jij maar, Jerom!



Tante is alleen in de ruïne en Jerrykan en Kaa gaan erheen!



IN VOLLE VAART RIJDEN ONZE VRIENDEN TERUG.

185



DE TWEË BOEVEN ZOCHTEN TEVERGEEFS NAAR DE VERDWENEN DIAMANT EN...

Jij moet gezien hebben wie die diamant wegnam! Spreek of...



Ogerblikje, wreedaardige... Als je nu eens met mij begint!



Hij heeft het toch begrepen!

186



Er op los, Kaa! We slaan hen tot moes!



Die dwaze Jerrykan begrijpt het gevaar niet! Ik duik het struikgewas in en...

187



... Sluip naar veiliger oorden!



Daar gaan we, Wiske! met slangen in India!

Zovangt



Knijf! Die hebben we, maar waar is Jerry-

Suske! karr!

188

EN TERWIJL MONKY TANTE SIDONIA BEVRIJDT...



En waar is de diamant, tante?

Terwijl de boeven er om vechten, heeft iemand hem gestolen!



Ik heb het echt niet gezien!

Eigenaardig! Door dat raam bracht iemand mij ook bloemen.



Wat voor bloemen, Monky?



Ai! Heu... Dezelfde als deze, tante!



Niemand! Daar moet ik het fijne van weten!



EN TERWIJL MONKY ZWIEREND DOOR DE BOMEN NAAR DE HERKOMST VAN DE BLOEMEN ZOEKT, KOMEN JEROM EN JERRYKAN TEGENOVER ELKAAR TE STAAN.



Jerom, ik ben catcher! Ik zal je de regels van die edele sport even leren!



Onder gejuich van een select publiek geef ik je eerst een stevige onlawaai!







Tot zijn grote verbazing ziet Monky een wit apinnetje op een tak zitten.



Hemel, ik heb nog nooit zo'n mooi apinnetje gezien ...



.. en nog nooit zoveel sterrent!



Huu.. Ik.. I.. Maar jongert loch! Stotter je altijd zo als je een meisje ziet?



Huu.. N.. N.. Nee, alleen maar als.. ik.. ik.. spreek! Waar kom je vandaan?



O, ik kwam stiekum mee aan boord van de Gyromef! Ik hoorde je vrienden over een aapje praten en.. Mijn naam is Barbra!

Is het daarom dat je me bloemen geeft, Barbra?



Hoe haal je het in je hoofd? Ik jou bloemert geven? Nee, hoor!



Heren geven bloemen aan dames en niet omgekeerd, snullemans!



Als je dat niet weet ben je nog maar een snotaapje!



Barbra, wacht! Ik.. ik vond je zo mooi... dat ik helemaal van streek was!



Dat is echt lief van je, Monky! Je bent toch een gentleaap!



En omdat ik je ook aardig vind, zal ik je iets geven!







HET VOLGENDE OGENBLIK HEEFT EEN STORMMAGTIG WEERZIEËN PLAATS.



Tegen alle verwachting in ben ik helemaal opgeknipt, Monky! Hoe is het met jou gegaan?



Een heleboel avonturen, Jonathan! Jk kon zelfs met een apinnetje Barbra genaamd huwen!



Maar ik geef niets om haar, ik blijf bij jou! Met de junglebloem zijn we rijk, Jonathan!



We nemen afscheid en gaan weer in de woonwonen!

Barbra, he? Het wordt anders tijd voor jou om...



...daaraan te denken, hoor! Jk heb een idee! Luister even, Wiske... Zwzwzwzwzwzw!

Dat is prachtig!



Wees nu beleefd, Monky en stel me aart Barbra voor eer we afscheid nemen!



Dat zal me zwaar vallen... Als ik haar eens vroeg met ons mee te gaan?



Hemel! Te laat! Er is een andere aart in haar leven!



Snik... O wat heb ik verdriet... Snik... Barbra... Snik... Ik kan haar net zo min missert als jou, Jonathan... Snik... Maar er is een andere aart... Snik... Snik...



Wees een man, Monky, en ga haar een aanzoek doet! Misschien is het niet te laat!







Er is een grote keuze
in de albums
van

SUSKE EN WISKE

In vier kleuren :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 67 De poenschepper | 83 De straatridder |
| 68 Het eiland Amoras | 84 De stemmenrover |
| 69 De nerveuze Nerviers | 85 De schone slaper |
| 70 De spokenjagers | 86 Tedere Tronica |
| 71 Wattman | 87 De vliegende aap |
| 72 Jeromba de Griek | 88 De tamtamkloppers |
| 73 Het zoemende ei | 89 De dolle musketiers |
| 74 De koddige kater | 90 Sjeik El Ro-Jenbiet |
| 75 Het mini-mierennest | 91 De speelgoedzaaier |
| 76 De ijzeren schelvis | 92 De briesende bruid |
| 77 De apekermis | 93 De snorrende snor |
| 78 De dulle griet | 94 De sissende sampam |
| 79 De zeven snaren | 95 De kleppende klipper |
| 80 De brullende berg | 96 Het rijmende paard |
| 81 De circusbaron | 97 De junglebloem |
| 82 De gramme huurling | |