



SAMSON & GERT

OCTAAF PILOOT



Hé, jij daar!

Wil jij graag de
hele dag op pad
met je beste

vriendjes Samson & Gert of Kabouter Plop?

Dat kan, dankzij JBC! Want alléén daar vind je de

leuke kindercollecties

van Samson & Gert

en Kabouter Plop!



JBC

9. OCTAAF PILOOT

Tekeningen en stripbewerking :
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :
StudioSwerts Color



© D. Verbiest, G. Verhulst, SAMSON - Lic. BMC Belgium

ISBN 90-74936-10-5
NUGI 270



Dit is Octaaf De Bolle. Samson noemt hem meneer De Raaf. Hij woont in de straat van Samson en Gert en werkt in een warenhuis. Octaaf is ere-vicevoorzitter van turnclub De Spieren Los, een vereniging die hij zelf jaren geleden gesticht heeft.

Dit is de burgemeester van het dorp. Hij heet Modeste. Hij heeft een huishoudster, Marie en een secretaris, meneer Van Leemhuyzen.

Dit is Gert. Gert woont samen met Samson in hetzelfde huis. Gert heeft een vriendin. Ze heet Marlène. Voor haar doet Gert alles. Gert staat altijd paraat als Samson een probleem heeft.



Dit is Samson. Samson is een lief hondje dat kan praten. Hij is een tikkeltje naïef en begrijpt niet alle grote-mensen-woorden. Sommige woorden spreekt hij fout uit (*). Samson en Gert zijn dikke vrienden. Samson heeft ook een vriendinnetje. Zij heet Bobientje.

Dit is Albert Vermeersch. Het liefst van al wil hij een beroemd operazanger worden. Daarom laat hij zich liever Alberto Vermicelli noemen omdat dat mooier klinkt. Samson noemt hem meneer Spaghetti. Alberto is kapper. Hij woont samen met zijn mama.

(*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vetjes** gedrukt.



Op een mooie ochtend in de buurt van het dorp van Samson en Gert...













Sommige piloten nemen veel risico's...
... teveel risico's.



Met alle gevolgen vandien.



Deze keer is het een vlucht zonder ongelukken...







Zeg, ik wist niet dat er nog een vliegtuig moest starten ?!



Ik begrijp het niet, het staat niet op de lijst !

Ga je niet liever zitten om te vliegen, Octaaf ?



Ah... euh... O ja ?!

Pfff.. hoe moet ik nu die motor afzetten ?!



Zijn jullie klaar ? We stijgen op !

11A



VROODAA



Waaah Gertje ! Kijk daar !

Laat Octaaf maar doen, Samson .

Al! Al!



VROODAAA

Mooie stunt, Octaaf !



KLAK!



Zijn die gek of zo ?!



Zie je die bomen ? Octaaf probeert ons weer eens bang te maken...

Gertje... Ik ben bang !...



KLAK KLAK KLAK!

11B



Het is een zeer wilde vlucht.

12A



Waaw! Dat was even schrikken.

Ooh! Mijn vliegtulgeje is stuk!



Waar is de lucht?
Waar is de aarde?



12B



Zeg Octaaf!
Kan het niet wat rustiger?
Het is onze eerste keer.

IK... IK KAN
HET NIET !!



Hoemo? Zeg...
Jij kan toch vliegen, hé?!



NEE! IK KAN NIET
VLIEGEN... IK HEB NOG
NOOIT GEVLOGEN!!!

WAAT?



WAAH!
Mijn bril!



Zeg, moet je nu wat weten!
Octaaf kan niet vliegen!

Mamaaaaa!...

OK?

Heeeelp!

SORRY!!!



Prachtig!...
Mooi!...
Ongelooflijk!...

Het is het beste dat
we tot nu toe gezien
hebben!



Burgemeester! Probeer jij
eens! Jij kent toch iets van
vliegtuljes!

Euh...

Hier! Neem
het stuur
over!

OOOOH!
OOOH!



Goed gedaan, burgemeester!
Dat is al veel beter.



En nu moet je proberen te landen!



En ik dacht dat vliegen één
van jouw specialiteiten
was?!

**WAAR
IS MIJN
BRIL?!**

Hier, meneer
De Raaf!



Je vliegt weg van het
vliegveld, burgemeester.

Ik... Ik durf
niet omkeren...

OOH!
Het vliegtuig
verdwijnt?!

Let op...
Dat zal wel bij de
stunts horen!



HOE MOET IK DAT NU DOEN ?



HOP !



11A



HELP ! Octaaf is uit het vliegtuig gevallen !



Hoera !
Ze zijn terug !



WWWAAAAAH !

KLAP ! BRAVO ! KLAP ! BRAVO ! SCHITTEREND ! KLAP ! KLAP !



Hou je goed vast, Octaaf !



HOP !

BURGEMEESTER...
VOORZICHTIG !

11B







Ongelooflijk zeg!
En dat terwijl hij zijn motor stillet!

Dit heb ik nog nooit
meegemaakt!



...VROM! SPUTTER! SPUT!

Gertje... we vliegen
ondersteboven!

Het is net of er iets
aan onze staart hangt!



Op de baan net naast
het vliegveld...



Pas op, Gertje!
Een auto!

Hier is het
rustig hé,
schatje?



BONK!



Zeg, wat
was dat?

Er ligt een vliegtuig
op ons dak!



Hoera! Gertje!
We zijn geplant!

Geland, Samson!

Zeg, waar rijden
we naartoe?

We zitten op
een landingbaan!!



Wat verder komen ze tot stilstand...

**GEWELDIG I
FANTASTISCH I**

HOERA I

BRAVO I

Kom, we zijn weg!



Geachte toeschouwers ...
Alle juryleden geven een TIEN!
HIER IS DE WINNAAR I

10 10 10 10



Het is Octaaf de Bolle!?



Hip, hip hoera!
Ongelooflijk!
Het is de man van
de broodjes.



**GAAT HET,
ALBERT?**



ALBERTOOOO I

Geen paniek!
Hij heeft een goede
landing gehad.



Kijk eens hoe meneer
in de bloemetjes
wordt gezet!

Dankzij Octaaf hebben wij nu
toch eens mogen vliegen.

Pfff... ik kleef toch liever
vliegtuigjes hoor!







DE DRIE BURGEMEESTERS



DRINGING!



Hallo, met de assistente van de burgemeester.



Ah, je wil de burgemeester zelf spreken... ik zal hem roepen.



Meneer de burgemeester !..



Waar is hij toch ? Meneer de burgemeester !



1A



Meneer de burgemeester !



Ah, hier ! Zeg, er is telefoon voor jou !



Oei ?! Hij ziet er zo bleek uit !



BURGEMEESTER !

HEEELP !



Oef ! Ik dacht al dat je onwel geworden was.

Zeg, waarom doe jij mij zo schrikken ?!



Er is telefoon voor jou. Vlug !

1B



Pfff! Dat zal wel iemand met een probleem zijn.



Hallo?



Burgemeester, mag ik eens iets zeggen?

Doet u maar...



Wel, ik vind dat jouw toespraken nergens op lijken. Ik ben jouw toespraken beu!...



WAAAT? Hoe durft u zo'n dingen zeggen?... BAH!



DRING



Met de burgemeester!

Hallo, het is Fred Kroket hier!...



Zeg, burgemeester... twee jaar geleden hebt u mij beloofd dat er voor mijn zaak verkeerslichten zouden komen... die lichten staan er nog steeds niet. Wel... ik ben dat beu!



...KLIK!



Hoe komt dat nu toch? Houden de mensen in het dorp dan niet meer van mij?...



DRINGELING

2B























Burgemeester Gert!



Kom, kom... Niet tegenspreken! Begin er maar aan!



De volgende dag heeft burgemeester Octaaf een loopwedstrijd georganiseerd.



Maar... een straat verder heeft burgemeester Gert een wielervedstrijd georganiseerd !







De burgemeester eet dan maar wat
bosbessen en wilde sla.



Viug mijn tentje
rechtzetten...



A! Ik krijg die rits-
sluiting niet open...



GRRR!
Eindelijk!



Oei! Die tent zit vol gaten?!
?



Ik zal dan maar buiten slapen...



?



... is daar
iemand?



EEN BOSMONSTER!

KNOR?!



HELP!







Uitgeput en hongerig is de burgemeester op weg naar huis.

Ah, eindelijk... mijn dorp!

Ik ben wel bang dat ze mij zullen uitlachen.



Zeg, wat is dat hier allemaal?

De burgemeester valt van de ene verrassing in de andere.

Waarom mogen er hier geen auto's meer rijden?

?

Zeg! Wat denkt Vermeersch wel?!!

Gemeentehuis en kapsalon

De zingende burgemeester

Naastr het kapsalon ziet de burgemeester het gemeentehuis van Gert en...

Maar... dat is nu al het derde gemeentehuis?!

Gemeentehuis en warenhuis

MARKO

Wat is hier allemaal gebeund?!





Meneer de burgemeester!



Ssst! Ze mogen mij niet zien!

Jawel, want jij moet terug burgemeester zijn...



...dan zullen ze geen ruzie meer maken!

Denk je, Samson?



Ik ga vlug naar het gemeentehuis, mijn pak aantrekken!



De deur is op slot?!?



BONK! BONK!



Er is niemand thuis!... De burgemeester is op wereldreis!



Marie! Ik ben het, de burgemeester!

Niet waar! Dat kan niet!



MARIE! DOE OPEN!

Nee, ik doe niet open!



Jawel, mevrouw Marie! De burgemeester is terug... hij is niet meer op wereldreis!

Samson??

Wereldreis, Samson!



Meneer de burgemeester!

Marie!

Gert, Alberto en Octaaf worden intussen zwaar onder vuur genomen...

BOEHOE I WEG MET DE BURGE-MEESTERS !

WEG I WEG I WEG I



STOOOP !



BURGEMEESTER !

Wat is er hier allemaal aan de hand ?



Vermeersch, De Bolle en Gert ! Trek eerst alledrie die kleren uit... doe die verkeersborden weg en zet die boompjes weer op hun plaats ! **KOMAAAN !**



24A

Ja, meneer de burgemeester !...



Aan allen die blij zijn dat ik terug ben, proficiat ! Aan allen die niet blij zijn dat ik terug ben... ook proficiat !



HOERA!

En zo keert de rust weer in het dorp van Samson en Gert...



EINDE VAN DIT VERHAAL

24B



SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG !
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP
- 6 DE GOEDE-DADEN-MAN
- 7 DE KOMST VAN SINTERKLAAS
- 8 KERMIS OP STELTEN
- 9 OCTAAF PILOOT

ISBN 90-74936-10-5



9 789074 936101