

- HERGÉ -

DE AVONTUREN VAN

KUIFJE



DE SCHAT

van

SCHARLAKEN RACKHAM





- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

DE SCHAT

van

SCHARLAKEN RACKHAM



Copyright © 1945 by Casterman

Library of Congress Catalogus Card Number Afo 813

Copyright © renewed 1973 by Casterman

Library of Congress Catalogus Card Number R 558597

All rights reserved under International,

Pan-American and Universal Copyright Conventions.

No portion of this book may be reproduced by any process

without the publisher's written permission.

Rechten van vertaling en reproductie voor alle landen voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

ISBN 90 303 2651 4

D. 1988/0053/ 273.

DE SCHAT van SCHARLAKEN RACKHAM



De volgende dag...

Het laatste Bericht ! Koop het Laatste Bericht !

Hier.

Dank u.

Het laatste Bericht ! Laatste editie van Het Laatste Bericht !



Duizend bommen en granaten !!

Duizend miljard bommen !



TOSSI IN BORIS GODOUNOV

PARK SCHOUWBURG IK

RECLAMI



HET NIEUWS VAN HET LAATSTE BERICHT IS TREFFEND NIEUWS

NTSCHAP



Allemaal hetzelfde, die journalisten ! Ik ben benieuwd wat Kuifje er van zal zeggen.



Die journalisten veranderen ook nooit ! Die publiciteit hadden we best kunnen missen



DE SCHAT VAN SCHARLAKEN RACKHAM

In zeevaardkringen wordt druk gesproken over het aanstaande vertrek van de trawler SIRIUS. Hoewel men zich over het doel van de reis in diep stilzwijgen hult zou het hier, als onze informatie juist is, gaan om het opsporen van een schat.

Deze schat, die toebehoorde aan de pirast Scharlaken Rackham, bevond zich aan boord van DE EENHOORN, die tegen het einde van de XVIIe eeuw vergaan zou zijn. De bevaande reporter Kuifje, wiens sensationele optreden in de zaak Vogel iedereen nog vers in het geheugen ligt, en zijn vriend kapitein Haddock, zijn er in geslaagd echter de juiste ligging van het wrak van DE EENHOORN te komen en daarmee is

was a die ov ell de o hoe al wie ga zie





Laat mij maar even. Als er bij dat stelletje 'n echte Rackham zit, zijn we daar zo achter!



U bent dus allemaal afstameling van Scharlaken Rackham?



Mooi. Welnu! Ik ben de afstameling van ridder François Hadoque, die destijds Scharlaken Rackham in een tweegevecht doodde En er zijn momenten



.... dat ik de vechtlust van mijn voorvader weer boven voel komen!



Opzouten, zoetwaterpiraten!

Wat gebeurt daarboven?



Wat 'n woestelingen!

Over woestelingen gesproken



Echt 'n bende woestelingen!

Sterker nog: echt 'n bende woestelingen!



En hier zijn jullie dossiers, carnavalsskapers!





Ziezo! Dat stelletje zwendelaars zijn we kwijt!



RRRRING

Nog meer?...

Laat maar, ik ga wel...



Ben jij 't, Kuifje?... Kun je ons 'n handje helpen?... Een duistere woesteling heeft ons iets op het hoofd gesmeten ...



Kom binnen, dan maken we het in orde ...



RRRRING

?



Ik zou graag de heer Kuifje spreken.



Hoezo?... U heet natuurlijk Scharlaken Rackham?

Ja?...



Nee, ik vraag of u ook Scharlaken Rackham heet ...

Ah?...



IK VRAAG WIE U BENT!

Wilt u harder praten. Ik ben wat hardhorend ...



WIE U BENT!



Absent!... Ach, da's nu jammer!... Nou ja, dan kom ik nog wel 'ns terug... Ik had graag meneer Kuifje zelf gesproken ...



Dat ben ik! Wat wilt u?...

Ah! Meneer Kuifje?... Er was me gezegd dat u absent was ...



Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Zonnebloem. Trifonius Zonnebloem. Zo?

Zo?



Nee, Zonnebloem, Trifonius Zonnebloem. Meneer Kuifje, ik hoorde dat u een schat gaat opsporen. Dat is puik. Maar hebt u aan de haaien gedacht?

Aan de haaien?

Nee, jonge man, ik heb het over haaien. Ik neem toch aan dat u zult moeten duiken. En berg u dan voor de haaien! ...

Maar...

Nietwaar? ... Maar ik heb iets uitgevonden waarmee je de zeebodem kunt afzoeken zonder bang te hoeven zijn voor haaien. Als u met me meegaat, zal ik het u laten zien.

Het spijt me erg, maar ik ...

Nee, 't is niet ver. Hooguit tien minuten ...

Het spijt me, maar ik heb het erg druk en ik heb geen ...

Maar natuurlijk! Deze heren mogen ook mee ...

Zinloos! Ik heb geen tijd! **GEEN TIJD!**

Dat is dan afgesproken. We gaan meteen!

Fijn dat u zo gauw mee wilde komen!

We doen het graag ...

Nee, Zonnebloem, Trifonius Zonnebloem.

Ziet u, we zijn er al ...
Nog één verdieping ...

Zo, hier is het ...

Ja, dat is een nieuw model gasgenerator ...

En dat is 'n machine om kleren te borstelen ...

Niet gek, hè, dit apparaat ...

Nee, 'n machine om kleren te bortelen. Een van m'n laatste uitvindingen.



JÉÉÉ

De kleren worden de machine in gezogen, waar ze dertig seconden lang stevig worden geborteld. Ze komen er weer uit



Honderdduizend miljard bommen en granaten!



Laat me begaan! Ik zal dat fenomeen 'ns vertellen wat ik ervan denk!



U betaalt een nieuw pak, verstaan?

Dat? ... Ja, dat is om kleren te borstelen.



Maar dit is nog vernuftiger. Ik heb erg weinig ruimte en mijn bed stond nogal in de weg



... daarom heb ik dit opklapbed bedacht ...



Stomme Basji-Boezoek! Kijk nu 'ns wat je gedaan hebt! ...





Nee, meneer Zonnebloem, ik zeg dat uw toestel niet geschikt voor ons is!

Prachtig!

Zo, heren, da's dan afgesproken, ik maak nog 'n kleinere. Over een week is hij klaar...

Een paar dagen later...

Ja, alles is klaar voor ons vertrek. Maar nu nog een duikerpak... Ik loop nu al drie dagen de speciaalzaken af, maar niks hoor!

Zeg, kijk eens...

Warempel! ... 'ns Even kijken...

TE KOOP
Compleet duikeruitrusting.
Als nieuw.

Goedendag! Mogen wij het duikerpak eens zien...

Aha, het duikerpak... Komt u maar mee...

Alstublieft...

Opgepast, scheepsjongen, opgepast! Geld maakt niet gelukkig...

Waar... waarom zegt u dat?

Waarom?... Omdat ik zie dat je op jacht gaat naar een schat...

Ziet u dat?... Hoe ziet u dat?...

Dat lees ik op je gezicht...

Op m'n gezicht?... Maar... maar... wat is er zo uitzonderlijk aan m'n gezicht?... Zie jij er iets aan?

Eerlijk, ik...

Duizend bommen! ...





Goeddag!



Slecht nieuws, heren! ... Maximus Vogel is ontsnapt!

Wat zei ik je? ... Begint al goed, vind je niet? ...



Ja, die doortrapte antiquair heeft kans gezien te ontkomen aan de agenten die hem, voor verhoor naar de rechter van instructie brachten.

Da's niet best ...



Een brief voor u, kapitein ...



Voor mij? ... Wat moeten ze van me?



Honderdduizend miljoen bommen en granaten!



Slecht nieuws, kapitein?

Lees zelf maar! Ontzettend! ...

DOKTER L. SMOORPAN

Waarde Kapitein,
Na uw geval bestudeerd te hebben, geloof ik te moeten concluderen dat uw lever onvoldoende functioneert. Ik raad u daarom de volgende leefregel aan:
Verboden zijn:
Alle alcoholhoudende dranken (wijn, bier, cider, gedistilleerd, bittertjes,



Dag, heren! ... Ik stoor toch niet?



Nee? Dan kan ik u meedelen, heren, dat mijn toestel klaar is. Wanneer kan ik me inschepen?



Inschepen? Geen sprake van! Uw toestel interesseert ons niet.

Morgen?



Nee, morgen niet en nooit niet!

Vandaag? ... Goed, dan ga ik 't meteen halen ...



Eindelijk uitgevaren,
brave Bobbie



Kuifje!



Radiobericht, Lees maar....



De havencommandant aan de
commandant van de Sirius.
Minder vaart. Een motorboot is
naar u onderweg.
Wat heeft dat te betekenen ?



Kijk! Daar komt 'n motorboot
aan ...



Ik kan nog niet
zien wie erin zit,
maar als 't toch
de heer
Zonnebloem is!



Janssen en Jansen!
Wat komen die aan boord
doen ?



Ziezo! We gaan met u mee!

U gaat
met ons
mee?...



Ja, we hebben opdracht
gekregen u te beschermen.

Ons beschermen?...
Worden we dan
bedreigd?...



Ja, u bent in gevaar. Maximus Vogel, de antiquair, is gisteravond in de buurt van de SIRIUS gesignaleerd. Misschien heeft hij iets tegen u in de zin.

Hij doet maar! Zal ie merken met wie hij te doen heeft!



Zeker, zeker. Maar hoe dan ook, met ons aan boord kunt u gerust zijn.

Ik zou nog verder willen gaan: u kunt gerust zijn.



We zien wel ... Intussen moet u ergens slapen. 'ns Kijken ... eh ... ja, er zijn twee kooien vrij in het vooronder. In orde?..

Uitstekend!



Kapitein! ... Kapitein! ...



Kapitein, dit neem ik niet!

Wat niet!



Die duivelse Bobbie heeft 'n heel blik beschuiten leggeroofd!

Nee toch?

Bobbie?...



Bobbie, ja! Ik zag hem net bij de keuken!

Bobbie! ... Waar zit die rekel?



Bobbie? ... BOBBIE? ...



Ik zie 'm niet, de deugniet! Maar wees gerust, ik zal ervoor zorgen dat het niet meer voorkomt ...

Goed.



Eh ... onze hut is voorin?...

Ja, voorin.



We gaan ons omkleden en begeven ons dan onder de bemanning.

Goed idee!



We moeten eruitzien als ouwe
zeerotten...



En eerst en vooral moeten we
leren pruimen. Alle ouwe
zeerotten pruimen, da's
bekend. Hier, neem er een ...



Wat nu, kapitein? We stevenen recht
op die vissers af ...

Even de sirene gebruiken en het
roer naar stuur-
boord ...



TOEEOEOET



Shit! ... Mijn...
mijn pruim! ...

Ik ... ik... ik ook! ...
Ingeslikt! ...



De volgende dag...



Nou is 't afgelo-
pen! ... Nou is 't
toch echt afgelo-
pen! ...



Ja, kapitein, gisteren was 't een
blik beschuiten en vanmorgen is
er 'n hele kip verdwenen! ...

Ha, de boef!



Bobbie! ...
Bobbie! ... Waar
heeft hij zich
nu weer
verstopt? ...
Bobbie! ...



Bobbie! ... Bobbie! ...



Bobbie! ... Bobbie! ... Dekfels! Waar zou ie toch zitten?...



En u zag 'm er echt met die kip vandoor gaan?...

Dat niet, eerlijk gezegd, maar ik neem aan dat ...



U neemt aan! ... U neemt aan! ... Als je iemand beschuldigt, moet je bewijzen hebben! ... Wie zegt ons dat u die kip niet zelf hebt opgegeten?...



En die avond...

Welterusten, En hou Bobbie toch maar 'n beetje in de gaten ...

Wees gerust, ik hou hem wel in 't oog! Welterusten, kapitein ...



DIEF!
DAT BEN
JE ZELF!

Wel verdraaid!
Dat lijken onze beide heren van de politie wel ...



Zeg, wat is er hier aan de hand?...



Zijn schuld, Kuifje! ... Hij heeft m'n kussen gestolen!

Nietwaar! Hij heeft m'n deken ingepikt!



Schaamt u zich niet, op uw leeftijd? ... Zo'n ruzie maken om een peuleschil? ... Kom, nu is 't wel uit hè?



En nu naar bed! ...



Duizend miljoen bommen!



Wat is er, kapitein ?....

Duizend bommen ! M'n fles whisky is verdwenen !



Verdwenen ?... Vast iemand die over uw gezondheid waakt en u aan uw dieet wil houden



Ja, lach maar ! ... neemt niet weg dat als ik die smeerlap te pakken krijg, hij ervan zal lusten !



Morgenochtend gaan we wel zoeken. Maar nu moeten we naar bed. Ik val om van de slaap. Welterusten !



Ga jij maar slapen als je zin hebt. Ik weet wat me te doen staat



Duizend bommen en granaten !



**BOEM
BOEM
BOEM**



Vlug, Kuifje ! ... Kom vlug ! ... Er is geen seconde te verliezen. ! ...



We gaan de lucht in ! ... Er staat 'n helse machine in het ruim ! ...



Ik ging naar het ruim om een kist whisky open te maken maar in plaats van whisky zie ik daar 'n helse machine!

We zijn er... Kijk uit!

Hier is het Kijk

Pas op! ... Blijf daar uit de buurt!

Juist niet, we moeten weten waar we mee te maken hebben

Nou?....

Plaatijzer! ...

Plaatijzer ???

Wel verdraaid, je hebt gelijk! Maar dan is 't dus geen helse machine?....

Beslist niet. Laten we nog een kist openmaken

Nog meer plaatijzer, duizend bommen!

En hierin Alweer plaatijzer!

Hel en verdoemenis! Er is geen druppel whisky meer aan boord! Ha! als ik de ellendeling te pakken krijg die me dit geflikt heeft, zal ie ervan lusten!

Toe, kom mee, kapitein. Morgenochtend zullen we dit raadsel proberen op te lossen

De volgende dag...

... in elk geval hoeven we Bobbie niet meer te beschuldigen! Beschuit, Maar een een kip, dat kan nog fles whisky! ...







Bommen en granaten !



RRR ... RRR ... RRR ...



Honderdduizend miljard bommen en granaten ! ... Opstaan, jij ! ...



Mijn whisky, schurk ! ... Wat heb je met mijn whisky gedaan ? ... Geef antwoord, duizend bommen en granaten ! ... Waar is mijn whisky ? ...



Eerlijk gezegd wel, ja: ik heb heel slecht geslapen. Maar ik hoop dat u nu een hut voor me hebt ...



Een hut ! ... Nou, die kunt u krijgen ! ... Ik stop u helemaal onderin het ruim op water en brood voor de rest van de reis ! ... En m'n whisky ? ... Waar is m'n whisky ? ...



Aan boord, natuurlijk !

Aan boord ! ... God zij geprezen ! ...



Hij is natuurlijk wel gedemonteerd ...

Gedemonteerd ? ... M'n whisky gedemonteerd ?



Goed, hij is dan wat kleiner dan de eerste, maar toch wat te groot om ongemerkt mee te nemen. Dus heb ik hem gedemonteerd en de onderdelen in kisten gedaan ...



Maar de whisky dan, die in die kisten zat ? Wat hebt u met die whisky gedaan ? Die is dus in de haven achtergebleven ? ...

O nee ! ...



Nee, nee. In de nacht vóór uw vertrek stonden er op de kade kisten die nog ingeladen moesten worden. Ik heb de flessen eruitgehaald en vervangen door alle onderdelen ...



Ellendeling ! ... Analfabeet ! ... Alpen kromprens ... Je gaat overboord ! ... Overboord, versta je ! ...

Dank u, kapitein dank u ! ... Ik had niet anders van u verwacht ! ... Heus, u zult er geen spijt van hebben dat u mij zo hartelijk hebt ontvangen !



Enkele dagen zijn verstreken ...



Kijk. We zijn op het punt dat op de perkamenten staat aangegeven. We zouden nu gauw het eiland moeten zien waarvoor DE EENHOORN gezonken is ...



En dat eiland staat op ... geen enkele kaart ?

Nee, maar dat gebeurt vaker bij onbeduidende eilandjes ... Kom, we gaan eens kijken of we het kunnen ontdekken ...



Ik zie nog niets En jij ? ...



Nee ...

Ziet u wat ? ...

Nog niets. Maar de eerste die het eiland ziet krijgt 'n fles champagne van me ...



Daar !



Waar is dat eiland dan ? ... Ik zie niets ...



Jawel, kapitein, dat was een haai ... Ik zag hem, zeg ik u ! ...



Niets, nog steeds niets ...
Vreemd ...



En hoe heet dat eiland ?...

Hoe moet ik dat nu
weten ?... Het staat op geen
enkele kaart ...



Zo ?... En u weet zeker dat het
hier ergens moet zijn ?...

Absoluut ! ... Gisteren om
twaalf uur heb ik 't bestek
opgemaakt...



Ja, natuurlijk ... Maar...
hum ... misschien hebt u 'n
fout gemaakt in uw
berekeningen ...



Zo, heb ik 'n fout gemaakt in m'n
berekeningen ! ... O.K. ! Ze liggen nog
op m'n tafel. Ga 't maar narekenen ! ...
Ja, ja, meteen ! Reken 't maar na !



Zeg, kapitein, is dat 'n vis, dat
beest dat daar uit het water
springt ?...

Nee, een vleugelpiano ! ...



Ah ! Ik dacht al dat
het geen vis kon
zijn ...



Enkele ogenblikken later...

Kapitein, neem ons niet kwalijk,
maar er zat echt 'n foutje in uw
berekeningen. Hier zitten we
precies ...



U hebt gelijk ... Ik heb me vergist ...
Heren, pet af ...



Pet af, kapitein ? Waarom ?...Ik ...

Ssst ! ...



?

?



Ziezo ...

Maar zeg nu toch 'ns,
kapitein, wat dit te
betekenen heeft ?...



Dat, mijne heren, wij nu volgens uw berekeningen in de St. Pieter in Rome zijn ! ...



Honderduizend bommen en granaten ! Waar ligt dat ellendige eiland toch ? ...



Ik begin te geloven dat ridder Hadoque ons in het ootje heeft genomen ...



Dat begin ik ook te geloven ...

We zullen 't zo weten ! ... Het moet bijna twaalf uur zijn. We gaan het bestek opmaken. Ik haal mijn sextant



Zo ... En nu weer terug, dan reken ik 't uit ...



Het punt dat op de perkamenten aangegeven staat, was: $20^{\circ}37'42''$ N.B., $70^{\circ}52'15''$ W.L. Dit is onze positie: zelfde breedte, $71^{\circ}2'29''$ W.L.



We zijn het aangegeven punt dus gepasseerd zonder iets gezien te hebben ... Ik snap er niets van ! ...



Kapitein, ezels dat we zijn ! ...



Hoe bedoel je ? ...

Luister, kapitein, de meridiaan waarmee u de lengtegraad hebt berekend is natuurlijk de meridiaan van Greenwich, hè ? ...



Allicht, niet die van Timboektoe !

Wacht even ! Ridder Hadoque heeft vast de oude meridiaan gebruikt, die van Parijs, en die ligt meer dan twee graden ten oosten van die van Greenwich ! ...



Duizend bommen ! Je hebt gelijk ! Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben ! ... We zitten dus te ver naar het westen ! ... We moeten terug !











Duizend bommen! Dat moeten de overblijfselen zijn van de piraten die bij de de ontploffing van DE EENHOORN zijn omgekomen!

Nee hoor, kapitein ...



... want dan hadden we ze dichtbij het strand moeten vinden. Nee, kijk 'ns naar dit wapen. 't Lijken me eerder inboorlingen die bij een gevecht zijn omgekomen en daarna vermoedelijk door hun vijanden zijn verslonden ...



Verslonden? ... Zouden er dan kanibalen op dit eiland zitten? ... Menseneters? ...

Dat weten we gauw genoeg. Laten we verder gaan ...



Verhip! 'n Steentje in mijn schoen!



Loop maar door! Ik haal jullie zo wel in ...



Kijk! ... Daar! ...



Een fetisj! ...

Ja, een fetisj ... Maar... maar... dat is ongelofelijk!



Ja, hoor, die fetisj stelt ridder Hadoque voor....



Moet je zien wat 'n mond | Zijn stem moet wel indruk op de inboorlingen hebben gemaakt | Ik zie ze kijken toen ze hem voor het eerst hoorden brullen: 'De grote krakvis mag me kraken!'



DE GRRROTE KRRRAAKVIS MAG ME KRRRAKEN!



Wat is er aan de hand, kapitein?...



Wie brulde daar zo?...



Wat?... Was u dat dan niet?

Nee, dat was ik niet! Maar... Duizend bommen en granaten!...



Ja, ridder Hadoque

DE GRRROTE KRRRAAKVIS MAG ME KRRRAKEN!



Het kwam daarvandaan! ...



Niemand! ...



Dit eiland is b-b-behekst, kapitein. Laten we vlug weer aan bo... aan boord gaan ...

S-sterker n-nog: la-la-ten we w-weer aan bo... bo-bo... boord gaan ...



Aapmens!... Wafelijzer! ...



Je bent zelf 'n wafelijzer, stuk ectoplasma! ...



Kom te voorschijn als je durft,
kanaak ! ... Kanibaal ! ...
Beeldenstormer !



Malloot ! ...
Schavuit ! ...
Mormel ! ...



Daar, kapitein ! ...



Mormel ! ...

Praatzieke papagaal ! ...



Druuloor ! ...

Dronkelap ! ...

Duizend bommen !
Papagaaien ! ! ! ...

Ja, papagaaien ! Die hebben de
woordenschat van uw
voorvader van geslacht op
geslacht doorgegeven ! ...



Wafelijzer ! ...
Zoetwatermatroos ! ...
Lafbek ! ...



Ik, een
lafbek ! ? ...
Zei jij
lafbek ? ...



Ik zal jullie laten
zien met
wie je
te doen
hebt,
schurken



Deze kokosnoot zal jullie
des navel snoeren,
beeldenstormers !



Au ! Mijn
lendenen !

Wacht, ik zal u
even masseren ...



Je karabijn ! ... Geef me je
karabijn ! ... Ik zal ze
doorzeven !





Rustig nu toch, kapitein! Het zijn verdorie maar papagaaien! ...

Bandieten ...



Laat ze, kapitein, laten we verder gaan ...

Je hebt gelijk! Voorwaards!



M'n karabijn! ... Wie heeft m'n karabijn gepakt? ...



Ik had hem daar net neergezet ...

In de struiken gegel-mis-schen?



En? ...



Niets! ... Spoorloos verdwenen! ...

Duizend bommen!



Stil! ... Luister! ...

Wat zijn dat voor kreten? ...



Kroewie! ... Kroewie! ... Kroewie! ... Kroewie! ...



Kroewie! ... Kroewie! ...



Stelletje bavianen! ... Rolapen! ... Capucijners! ... Makakan! ... Geef die karabijn terug, meerkatten! ...



Zinloos, kapitein. Laat mij maar even. Ik zal ze de schrik op 't lijf jagen ...



Handen omhoog! ... Pief! Paf! Poef!

Domoor, doe dat niet!





Rustig doorklieven de schepen de golven. Ver is de haven, de stad die ons bindt. Geef ons een boot maar, een boot om te varen, Geef ons de ruimte en water en wind. Hi-o, ha-jo, hi-o, ha-jo, ha-jo ho!



Kijk uit! ... Een haai! ...



Duizend bommen en granaten! ... Daar was ik bijna m'n hand kwijt! ...



Daar nog één! ... En daar weer één ...



Vlug, m'n karabijn! ... Ik zal die woestelingen mores leren! ...



Nou, kapitein, ik begin te geloven dat we heel wat aan het toestel van meneer Zonnebloem kunnen hebben ...

De volgende dag....



Dus je weet 't zeker?...



Ja, ja Meneer Zonnebloem heeft het me haarfijn uitgelegd hoe zijn toestel werkt.... 't Zal wel lukken

Stop! ... Stop! ... Een momentje! ...



Ik ben nog vergeten Als u 't wrak hebt gevonden, moet u op 't rode knopje links op het dashboard drukken. Dan schiet er onderaan het toestel een capsule los met een mengsel dat een dikke rookwolk verspreidt zodra het met water in aanraking komt. Dan weten we waar het wrak ligt



Het rode knopje? ... Goed! ...

Nee, rood Het rode knopje Dat is 't, ja Goed, tot straks! ... En veel succes! ...



Het is zover, hij is onder water....



Leuk hè, Bobbie

Wat 'n water! ... Wat 'n water! ...



Als hij 't nu maar niet bezuurt

O nee! Geen uur! ... Hij is pas 'n minuut of tien beneden





Wat nu ?... Wat is er aan de hand ?... De motor is afgeslagen We liggen stil



Niet best, Bobbie Onze schroef zit vast in het wier !



Misschien komen we los als we achteruitvaren



Hopeloos ! De schroef zit muurvast En de motor doet 't ook niet meer !



Arme Bobbie, hoe komen we hier nu uit ?...



Er zit nog maar één ding op: die rookverwaker gebruiken. Dan weten ze tenminste waar we zitten Vooruit ! Een druk op 't rode knopje



Zezo !



Kijk ! ... Daar ! ... De rook ! ... Hij heeft het wrak van DE EENHOORN gevonden !



Kijk. Meneer Zonnebloem ! ... Daar ! ... De rook ! ... Het wrak is gevonden !

OH!

Kijk, kapitein! ... Daar! ... Kijk dan toch! ... Rook! ... Hij heeft 't wrak gevonden! ...

Even geduld, Bobbie ... Ze zullen on zo wel te hulp komen ...

Help! ... Zet de sloep uit! ... We gaan een boei leggen op de plaats die Kuifje aanwijst!

Hier is de boei ...

... en hier het toestel waarmee je kunt kijken onder water

Wat me 'n beetje verontrust, is dat Kuifje nog niet boven is gekomen...

Nee, maar ik heb in mijn jeugd aan atletiek gedaan ...

... daarom ben ik ook nog zo lenig ...

Zo zo?

Dat niet, eerlijk gezegd ... Maar vooral hardlopen ...

'ns Kijken ...

Duizend bommen en granaten! ... Dat is 't wrak niet! ... Dat is Kuifje!

Geweldig! ... Vlug, laat mij eens kijken ...

De stakker! ... Z'n schroef zit vast in het zeewier... Wat moeten we nu doen?

?

Kapitein, dit is niet best ... U hebt niet goed gekeken ... 't Is het wrak niet, maar Kuifje ... Hij kan niet naar boven komen...



Dat ongelukstoestel van u ook ! Ik heb hem er nooit mee op uit moeten sturen ! ...

Ja, twee uren ... Hij had voor twee uren zuurstof ... Nu heeft hij nog maar voor Hij heeft nu nog maar voor tien minuten !



Als ze maar opschieten ! ... Het ademen gaat steeds moeilijker...



Wat nu ?... Hoe halen we 'm nu uit de prak?

'n Duikerpak ?... Nee, nee ... Voor iemand dat aan heeft en naar beneden kan, is Kuifje al dood ...



Nee, ik heb een idee ! ... Het werpanker ! ... Het anker om de boei aan te leggen ! ...

't Werpanker? En dan ?



Jawel ! ... Dat haken we aan het toestel vast en dan trekken we net zo lang tot die wortels losschieten ...



Toe maar ! ... Zakken ... nog wat ... nog wat ... rustig aan ...



'n Werpanker ! ... Ze gaan proberen 't hieraan vast te haken ... Vlug de tanks legen ... Dat zal schelen ...



Hij snapt 't ! ... Hij leegt zijn tanks om de duikboot lichter te maken ... Iets naar links, kapitein ... Zo ! ... Trekken maar ! ...



Mooi ! ... Ik ben gered ! ... Het werd tijd ! Ik stik bijna ...



Mis ! ... 't Anker zat niet goed vast ! ... Zakken maar ... nog wat ... nog wat ... stop ! ... iets naar rechts ... Nu naar links ... Nu voorzichtig omhoog ...







Lucht! ... Eindelijk
lucht! ...



Bravo! ... Hij is gered ...
Bravo! ...
Bravissimo! ...



't Gaat prima | ... De kapitein
is weer in de sloep
geklommen... Hij vist de boei
weer op ... hijst het anker aan
boord ... Hij gooit Kuifje een
touw toe ... Mooi, ze komen
terug ...



Nou! Vriend Kuifje is de dans mooi
ontsprongen! ...

U hebt het mis, heus ... Het
zeewier blokkeerde zijn
schroef ... U zult 't
zien als we aan
boord zijn ...



Ziet u? ... Net wat ik u zei ...
Zeewier ...

Ah zo? ... Ik dacht
dat het zeewier
was ...



Zeewier of
niet, ik zet
geen poot
meer in dat
ding! ...



Goed ... Maak alles
in orde, dan
stappen Boddie en
ik meteen weer
in! ...



Als hij ditmaal maar
geen narigheid
krijgt ...



Wat nu? Zal ik
't hem zeggen? ...
Of niet? ...



Nou ja! Toch
maar doen ...



Ik ... kapitein, ik heb u slecht
nieuws mee te delen ...

Wat is er nou
niet goed?



Nee, slecht, heel slecht nieuws ...
DE EENHOORN ligt hier niet,
helaas! ... Kijk maar ...

Wat is dat voor
ding? ...

Ja, 'n slinger.... Ik hou me tegenwoordig met de slingerkunst bezig en zo ben ik tot die conclusie gekomen

En dat allemaal dankzij dat ding ?...



Ja, meer naar 't westen
Let u maar op M'n slinger schommelt van oost naar west Kijk ... Hij begint al



Ziet u ?... Hij wijst naar het westen ! In die richting moet DE EENHOORN liggen

Daar, kapitein ! Rook !



En daar komt de duikboot boven ! Nu is het rook ! Hij heeft het wrak gevonden !



Heb je het gevonden ?

't Westen
Aldoor naar 't westen



Ja, ik heb DE EENHOORN gevonden !
Jullie kunnen het duikerpak klaarmaken !



Denk je dat het zal lukken ?...

Natuurlijk ! Ik zal al uw aanwijzingen nauwgezet opvolgen



Goed ! Niet vergeten dus Als je naarboven wilt, tweemaal trekken
Bij gevaar, vaker....

Begrepen



Vooruit ! Pompen !

Pompen !



Woef !
Woef !



Woef ! Woef !





Hemelkje! Wat gebeurt er?... Ik krijg geen lucht meer!...



Duizend bommen en granaten! Waarom staan jullie hier en niet aan de pomp?

Wij?... We rusten even uit... 't Is nogal vermoeiend, weet u...



Driedubbelvergehaalde Alpiene kropdragers!... Pompen, duizend bommen!... En vlug 'n beetje!...



Oef!... Da's beter!... Ik krijg weer lucht... Ik kneep 'm wel...



Zeg, kapitein, ik begrijp iets niet... Als DE EENHOORN niet hier ligt, wat doet Kuifje dan beneden?...

Kijken of de rem al bloeit!...



Weggerooid?... Maar ik zie geen roeiboort!

Twee rukken aan 't touw!... Hij wil naarboven!... Ik weet zeker dat hij iets gevonden heeft!



Eén... twee... drie!... Eén... twee... drie!



Daar is-ie.



Wat heeft hij nu bij zich?...



Een gouden kruis, bezet met edelstenen!... En een entersabel!... Schitterend, dat kruis!...

Dat begint goed hè?



Waarom zei hij nu in vredesnaam dat Kuifje was weggerooid?...



Het begint goed, ja maar 't is nog niets vergeleken bij wat we nog zullen ontdekken... Trouwens, let maar 'ns op... Nu ga ik naar beneden....



Tussen haakjes ... eh... geen haaien?...



Nee, niet één ...

Uw duikerhelm ...

Goed.



AUW!... AH!... AUW!

Wat?... Wat is er nu?



M'n baard, duizend bommen!



Zo, nu zit uw baard goed ...

Goed. Sluit nu mijn helm maar af en hou die twee pompbedienden in de gaten...



Zo! En nu, op zoek naar de schat!



Een paar minuten later...

Meer dan twee keer! ... Het alarmsignaal! ...



Vlug, vlug! We moeten 'm ophijzen! ... Er is hem vast iets overkomen! ...



Als 't maar geen haai is



Eindelijk!



Een fles! ... Wat heeft dat te betekenen?...



Een fles rum, vrienden! ... Rum van Jamaica! ... Meer dan tweeëneuhalf eeuw oud! ... Dat zal jullie smoken!



KLOK KLOK KLOK



Mmmm! ... 'n Wonder! ... Z-zonder meer 'n wonder! ... Proe-proof 'ns! ... Ja, ja voor j-jou! ... Ik ga er m-meteen nog een v-voor m-mezelf halen ...



Nu nog mooier! ... Hij heeft zijn helm niet op! ...



Duizend miljoen bommen! Vergeten ze weer te pompen, die twee uilskuikens! ...



Druiloren! ... Zoetwatermatrozen! ... Ectoplasma's! ... Basji-bozoeks!



Maar u bent zelf degene die ...

Zwijg! ... Er was u gezegd te pompen, dus dan pompt u, duizend bommen!



Afdrogen heeft geen zin, kapitein, we moeten eerst uw pak leeggieten ... Kleed u uit ...

Me uitkleden? ... Nooit van m'n leven!



Even bijkomen... dan ga ik weer naar beneden





Ziet u wel? ... Ik zei 't u toch! ... Uw duikerpak zit vol water ... Dat moet eruit ...



Ziezo! ... Nu kunt u weer duiken, als u wilt ... Maar vergeet uw helm niet! ...



Vooruit! ... En jullie, snoeshanen, waag 't niet met pompen te stoppen voor je dat gezegd is ... Begrepen?

Goed, goed, laat ons maar pompen ...



En daar gaat hij weer ...



Dezelfde avond ...



Geslaagde dag! ... Eerst dat kruis ... En toen ... en vooral: die rum! ... Een wonder, die rum ...

Zeker, maar ik had toch liever de schat ontdekt ...



Ach, die vinden we toch morgen wel, niet, meneer Zonnebloem?

Misschien, maar ik dacht toch meer aan rum ...



TSJIEP TSJIEP TSJIEP

Sst!



TSJIEP

Dat lijkt wel 'n vogel ...

Eerder het knarsen van een slecht gesmeerd wiel ...



Daar moet ik het mijne van weten ...



Daar, kapitein! ... Het geluid komt van de pomp! ...



Wat doen jullie nog hier op dit uur?...

Maar, kapitein, u hebt toch niet gezegd dat we moesten stoppen met pompen dus pompen we

Ik ga nog verder: we pompen...

Naar bed, stellet je klompsokken! Jullie zullen je hart nog op kunnen halen, heus!

De volgende dag...

Ik heb zo'n gevoel dat Kuifje vanmorgen de schat ontdekt



Nog 'n fles rum ... Die laten we liggen voor de kapitein.

Kijk, kijk! Wat zou dat zijn?



Een kist! ... Lieve hemel! Zou dit de schat van Scharlaken Rackham zijn?

Vlug naarboven om te kijken wat erin zit





Deksels! De list! ...



Drommels, hij heeft hem ingeslikt! ... Ai! Hij valt weer aan! ...



Zo komt hij weer terug ... Wat nu? ... Had ik maar een wapen ...



Die fles, misschien ...



Vlug! Met m'n rug tegen dit spant! ... Zo kan hij mijn zuurstofslang niet doorbijten ...





Nou, wat zijn dat voor grappen ?...

Grappen ?... Laat de buik van de haai maar 'ns opensnijden, kapitein

De vinnen moeten in elk geval heerlijk zijn ...

En even later...

Kapitein ! ... Kapitein ! ... Kijk eens wat we in de maag van de haai hebben gevonden ...

Een kist ! ... En kist ! ... De schat van Scharlaken Rackham ! ... De schat van Scharlaken Rackham ! ... Eindelijk ! ...

Vlug, kom mee naar de kajuit ! ...

Hum ! ... Valt niet mee ... Door en door verroest ...

Zinloos, zo breekt u het lemmet nog. Probeer 't liever met deze koevoet ...

Goed idee. Als jullie hem nu goed vasthouden ...

Toe maar... Niet bang zijn: we hebben 'm vast ...

Ja, hoor ! ...

Honderdduizend bliksembommen en dondergranaten ! ... 't Is de schat niet ! ...

't Zijn oude perkamenten, half vergaan door het vocht ! ...

Kom, kapitein, we mogen de moed niet opgeven ! ... We blijven doorzoeken ...

Perkamenten ?... Wat dan nog ?... Wat moet ik met die perkamenten van jouw ?

Waarom zouden we ?...





Weet u soms wat dat voor een kruis is, daarginds ?...



Een kruis ?... Waar ziet u dan een kruis ?...

Nee, ik heb het over dat kruis daar, op het eiland ...



Dat is toch een kruis, niet ?...



Verdorie, kapitein, meneer Zonnebloem heeft gelijk ! ... Er staat daar een kruis op het hoogste punt van het eiland ! ...

Denkt u ?...

Een kruis ?...



Duizend bommen en granaten ! Inderdaad, dat is een kruis ! ...

O ja ?... Ik zou gezworen hebben dat het een kruis was ...



Hoera ! ... Hiep ! ... Hiep ! ...

Hoera ! ... Ik snap het !



Meneer Zonnebloem, ach ! Meneer Zonnebloem, u bent onze redder ! ...



Hup één ! Hup twee ! Laat ons dansen, laat ons zingen en springen, Hup trala-la trala-la



Snel, kapitein ! ... Houwelen ... Schoppen ... We gaan terug naar het eiland ...



Ja, kapitein, de schat ligt daar, onder het kruis ! ... Weet u nog wat er op de perkamenten stond: "en zal het kruis van de adelaar schitteren" ... Dát is het kruis van de adelaar ! ...

Duizend bommen en granaten ! Je hebt gelijk ...



Hoera ! ... Janssen ! ... Janssen ! ... Houwelen ! ... Schoppen ! ... Vlug ! ... Voorwaards ! ... De sloep in



Ach, meneer Zonnebloem, we zijn u heel wat verschuldigd ! ...

Wie wordt er gehuldigd ?

Nee, ik zeg dat we dankzij u de schat zullen vinden

Aha !... Nou, ik weet zeker dat het een kruis is ! ...

Zeker, zeker, het is een kruis

Nee ?... Denkt u ?...

Mormel ! ... Wafelijzer ! ...

Hallo, ouwe jongen ! ...

Hoera ! Hier is 't !

Het kruis van de Adelaar, heren !

Nou ?... Wat zei ik u ?... Is dat een kruis of niet ?...

Hé ... Wat betekenen al die kerfjes ?...

Het is een kalender !... Uw voorvader deed net als Robinson Crusoe: hij telde de dagen af ... Ziet u, 'n klein kerfje voor elke weekday en een grote voor de zondag ...

Aan de slag, heren, aan de slag !... Een fles rum voor degene die de schat vindt !

Hum ... Zoekt u iets ?...

Laat die slinger van u toch met rust, duizend bommen ! ... Help ons liever 'n handje ! ...

Steeds naar 't westen, ja ...





Braaf zo, honnepon !



Nee, nee, Bobbie ! Genoeg gespeeld ...



Zou de kapitein problemen hebben ?... Ik vind hem zo zorgelijk



En de Siamese tweeling, waar is die gebleven ?...

Hee, ik dacht dat ze achter ons aan kwamen



OHEE!
JANSSEN!
JANSSEN!



Nee, nee, maak u niet ongerust ! De hond heeft hem teruggebracht



Duizend miljoen bommen en granaten !... Nou ben ik 't zat ! ...

Kapitein, toe nu



Laat me begaan ! Ik moet m'n woede ergens op botvieren !



Honderd duizend bommen en granaten !
Nu is 't afgelopen, Hé ?...



Toe, kapitein, rust wat uit ... Dan ga ik intussen die twee stoethaspels zoeken ! ...



Goed, in orde.

Ik vraag me af wat die sukkels overkomen is ...



Waar is Kuifje heen ? ...

Naar 't westen !



Ik geloof dat ik ze hoor ...



Wat doen jullie nog hier ? ...



Wij ? ... Nou, we gooien het gat weer dicht ... Da's veiliger ... De mensen zijn zo verstrooid ...



De volgende dag ...

Dus je wilt absoluut verder zoeken ?

Nog een paar dagen, kapitein. Vandaag is het de 9de ... Als we de 15e nog niets gevonden hebben, geven we het op en gaan naar huis ...



Zoals je wilt ...

U zult er trouwens geen spijt van hebben. We zullen meteen een paar stukken van DE EENHOORN naarboven proberen te halen ... Het boegbeeld, onder andere ...



Vooruit ! ... Pompen maar weer ! ...

Was het maar vast de 15e ! ... Dit baantje hangt me de keel uit ...



Da's waar ook, we hebben Zonnebloem vandaag nog niet gezien. Zou hij ziek zijn ? ...



10
DONDERDAG



11
VRIJDAG

En Zonnebloem ? Hij is nu al vier dagen zijn hut niet uit geweest ...



12
ZATERDAG



13

ZONDAG

Nog altijd niets, kapitein



14

MAANDAG



15

DINSDAG



?



Maar.... maar.... wat gebeurt er ?... 't lijkt wel



Nee hoor, ik vergis me niet ! Ik ga de kapitein waarschuwen!...



Kom, kapitein, kop op, ook al zit 't tegen 't Is natuurlijk jammer, maar we moeten ons erbij neerleggen



Kapitein ! Kapitein ! ... Het schip gaat vooruit !

Wat wou u dan ?... Dat het een menuet danst ?...



Ah ! Nu begrijp ik het ! U bent er eindelijk achter dat DE EENHOORN niet lag waar u hem zocht en hebt koers gezet naar het westen Ik begrijp het



Kom maar 'ns mee !



En dat dan, hè ?... En dat dan ? Da's dan zeker het boegbeeld van de Titanic !



Verdorie, een eenhoorn ! Maar mijn slinger wees toch het westen aan ?... Ongelooflijk



16

WOENSDAG

17

DONDERDAG

18

VRIJDAG

19

ZATERDAG

20

ZONDAG

21

MAANDAG

22

DINSDAG





Hallo! Ja, HET LAATSTE BERICHT... ja... Wat?... De SITIUS?... Binnengelopen?... Dat weet u zeker?... Goed... In orde... Dank u...



Hallo, ben jij het, Poon?... Ga meteen naar de haven... De SIRIUS is binnengelopen... Maak daar maar 'n smeugig stuk over! ...



Kapitein, ik kom u gedag zeggen... Ik kom m'n toestel morgenochtend ophalen ...



Goed, afgesproken.

En mag ik u nog bedanken, kapitein U bent zo hartelijk voor me geweest ...

Al goed, al goed ...



Toch wel, kapitein... Dankzij u bewaar ik een onvergetelijke herinnering aan mijn verblijf aan boord ...

Ik niet minder! ...



Ik Neem me niet kwalijk ... Ik stapte mis ...



Mag ik me voorstellen: Julius Poon, van HET LAATSTE BERICHT...

HET LAATSTE BERICHT?... Is dat niet de krant die ons vertrek aankondigde?...



Juist! ... En wij willen nu een sensationeel artikel wijden aan uw expeditie ... Mag ik u 'n paar vragen stellen?...

Met genoegen ...



... Maar ik heb het nogal druk... Dit is mijn secretaris, meneer Zonnebloem, die al uw vragen graag zal beantwoorden ...

Aangenaam ...



Welnu, meneer Zonnebloem: die schat?... O! ja...



Die hebt u vast in dat koffertje daar...

Dank u, dat draag ik zelf ...



Dat begrijp ik! ... En vertelt u eens, waar bestaat die schat nu precies uit?...

Nee?... Hoe bestaat het! ...



Nee, ik vraag u waaruit de schat bestaat die u hebt gevonden... Goud ... Parels?... Diamanten?...

Ongelooflijk, wat u daar zegt!





Lodewijk, koning van Frankrijk bij de gratie Gods, willende belonen de grote verdiensten van onze dierbare en beminde François, ridder Hadoque... Duizend bommen ! ...

En dan ! Lees verder ! ...

Frank der Hadoque,
man van Onze Marine, geeft
hem en Joen afstand in zijn
voordeel van Ons kasteel
Molensloot, met alle
hoofden en bijbehorende
is omgeveerd
geven te Verduelles, den
vijftienden Juli van het
Onzes Heeren honderd
vier en tacht
Bestuur van

Duizend bommen en granaten ! Ik droom niet ! ... Dat is wel degelijk kasteel Molensloot ! ... Molensloot, kasteel van m'n voorouders ! ... Ongelooflijk ! ...



IN DE VEILINGZAAL DER NOTARISSSEN
Kantoor van Notaris K. STILSTAND
Notaris K. STILSTAND zal zaterdag a. s. 9 Augustus, om 3 uur n. m. overgaan tot de **PUBLIEKE EN GEDWONGEN VERKOOP VAN KASTEEL MOLENSLOOT**



Nee, van geen belang Ik heb toch geld !

U? ... Hebt u geld ? ... Nou da's dan fijn voor u ! ... Ik heb 't niet ! ...



Precies ! ... De regering heeft voor veel geld het patent van mijn duikbootje aangekocht Welnu, dankzij u heb ik het kunnen testen en verbeteren. Nu kan ik u een dienst bewijzen Kom, we gaan uw kasteel kopen



KASTEEL
TE
KOOP



DIT
KASTEEL
IS NIET MEER
TE
KOOP



Eind goed, al goed ! ... U hebt de schat niet ontdekt, maar wel het kasteel van uw voorvaderen teruggevonden ! ...



Het is prachtig ! ...

Wacht even, u hebt nog niets gezien



Vanuit deze zaal heb ik u gebeld

Magnifiek !



STIL!



Nee... Niets... Ik dacht dat ik voetstappen hoorde...

Zo ?



Schitterend, zeg, dit kasteel ! ... M'n voorvader had wel smaak, hè ? ... En die bewuste crypte waar je het over had, waar is die ? ...

Kom, dan breng ik u erheen





En hier, exact op het punt dat op de perkamenten stond aangegeven, is het eiland waar we geweest zijn! ... Het is ... Wat nou! Het eiland zakt weg!!! ...



?



!?



De schat! ... De schat!!! ... Duizend schatten! De bom van Scharlaken rackham! ...



We hebben 'm gevonden! ... We hebben 'm eindelijk gevonden, de schat van Scharlaken Rackham! Moet je zien! ... Moet je zien! ...



Het is prachtig! ... Prachtig! ... Dus ridder Hadoque had de schat bij het verlaten van DE EENHOORN wel degelijk meegenomen ... En dan te bedenken dat wij 'm aan het andere eind van de wereld hebben gezocht, terwijl hij hier onder handbereik lag ...



Kijk nu toch eens, duizend bommen en granaten! ... Diamanten! ... Parels! ... Smaragden! ... Robijnen! ... D... dingesen! ... Wat 'n weelde! ...



Sst! ... Hoorde u dat? ...

Ja ...



Luister... De voetstappen komen dichterbij! ... Er komt iemand naar de crypte ...



Pak vlug 'n wapen, dan verbergen we ons achter een zuil ...

Goed. Voorruit.



KAPITEIN HADDOCK

heeft de eer U tot een bezoek
uit te nodigen aan de

SCHEEPVAARTZAAL

Gewijd aan herinneringen
van het schip

DE EENHOORN

KASTEEL MOLENSLOOT



En, vrienden, wat zeggen jullie
ervan?... Eind goed, al goed,
nietwaar?...

Ik heb 't steeds
gezegd: naar 't
westen!

Natuurlijk, Natuurlijk. Maar
ik zeg: eind goed, al goed! ...

O, uw Scheepvaartzaal?...
Heel mooi,
inderdaad! ...

Dank u. Maar ik zei alleen dat
onze avonturen goed waren
afgelopen, dat ze gelukkig ten
einde zijn! ...

Nee, dank u Nooit tussen
twee maaltijden in ...

Nee, duizend bommen! Eind goed,
al goed! ...
EIND GOED AL GOED! ...

Zonder enige
twijfel ...

... en dit is dan bij uitstek de
gelegenheid om 't oude
spreekwoord aan te halen: eind
goed al goed!





DE AVONTUREN VAN KUIFJE EN BOBBIE

Kuifje in Afrika
Kuifje in Amerika
De Sigaren van de Farao
De Blauwe Lotus
Het gebroken Oor
De zwarte Rotsen
De Scepter van Ottokar
De Krab met de gulden Scharen
De geheimzinnige Ster
Het Geheim van de Eerhoorn
De Schat van scharlaken Rackham

De zeven kristallen Bollen
De Zonnepel
Kuifje en het zwarte Goud
Raket naar de Maan
Mannen op de Maan
De Zaak Zonnebloem
Cokes in Voorraad
Kuifje in Tibet
De Juwelen van Bianca Castaflore
Vlucht 714
Kuifje en de Picaro's

UIT DE ARCHIEVEN VAN HERGÉ

De avonturen van Totor
Kuifje in de Sojetunie
Quick en Flupke

DE VERFILMDE AVONTUREN VAN KUIFJE

Kuifje en het Haziermeer
(maar de grote bekendfilm)
Kuifje en het Geheim van het „Gouden Vlies“
Kuifje en de blauwe Sinasappels

SPELEN MET KUIFJE

op Molensloot
in Syldavie

DE AVONTUREN VAN
JO, SUUS EN JOKKO

Het Testament van M. Pump
Bestemming New York
De „Manitoba“ antwoordt niet meer
De Uitbarsting van de Karamako
De Njavallei

DE GUITENSTREKEN VAN
QUICK EN FLUPKE

Reeksen 1-2-3-4

LEO EN LEA BIJ
DE LAPINO'S