

DE AVONTUREN VAN
KUIFJE

★
DE
GEHEIMZINNIGE
STER



CASTERMAN

- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

DE GEHEIMZINNIGE STER



C A S T E R M A N

DE GEHEIMZINNIGE STER



Vreemd! Waarom hebben ze zo plotseling afgebroken?... Oei!... wat is het warm!...



Wat zullen we nu hebben?... Ze is veel groter dan zoëven!...



Dat is héél eigenaardig! Daar moet ik het mijne van weten!... Kom, Bobbie, we gaan naar de Sterrenwacht.



Niet te geloven! Ze is nog groter geworden!...



Ik zou de Directeur van de Sterrenwacht willen spreken... Meneer de Directeur heeft het erg druk!...



Hij gooit zo maar de deur voor mijn neus dicht!...



Bent U het weer?... Ik heb U al gezegd, dat meneer de Directeur bezig is. Hij kan niemand... Daar kom ik niet voor... Het gebouw staat in brand!...



Wat ???...

Hier kom maar eens kijken!...



?! BONS







Pardon, meneer, bent U de Directeur van de Sterrennacht?...

Sjt! Ja, dat ben ik...

Dat ben ik, ja, maar wees stil, maak mijn collega niet in de war. Hij is aan zeer ingewikkelde berekeningen bezig... Maar gaat U maar eens even in de sterrenkijker kijken... Het is nu de moeite waard...



Alle mensen! 't is verschrikkelijk, meneer de Directeur, 't is verschrikkelijk!!!...

In zekere zin, ja... het is verschrikkelijk!

't is een kanjer !! Geweldig !!!

Ja, geweldig!

En die behaarde poten!... Als ik alleen daar maar aan denk, begin ik te rillen!...

Poten?... Welke poten?...

Welke poten?... Wel, van die reusachtige spin!...

Een spin? Zeg eens, bent U soms niet erg lekker?...

Komt U maar eens kijken!...

Bij de ringen van Saturnus!... U hebt gelijk!... Dit is werkelijk een spinachtige verschijning!

Ziet U nu wel?!...

Buitengewoon!... Dat is buitengewoon!... Ze vertoont alle kenmerken van de aranea fasciata!... Mits!... Neen!... Het is een kruisspin!... Een reusachtige kruisspin!...

In ieder geval, het is een spin!... Brrr... En dat reist zo maar door de lucht!... Maar als het...??



Hé, meneer de Directeur!
Het raadsel is opgelost!
Er liep een spin over de lens!...
Nu is ze weg.



Een spin! Een
spinnetje van
niks!... En daar
zijn ze bang voor!
Om je dood te
lachen...



WOEAH!



Komt U nu eens kijken...



Nu?...



Het is net
een grote
vuurbal...



Het IS een vuurbal!...
Een GEWELDIGE
vuurbal!



Het is een reusachtige,
gloeiende
massa...

Maar hoe komt het
nu, dat ze zienderogen
groter wordt? Ze
wordt toch groter,
niet?!...



Natuurlijk wordt ze groter:
ze komt op ons af met een
onmetelijke snelheid...

Komt ze op ons
af?... Maar
ze zal toch
niet?...



Zeker!... Dat gevaarte zal
met de aarde in botsing
komen!!

Hemel!...
Maar dan is
het...



HET EINDE
VAN DE WERELD,
zèr zeker!!!!





Zeg eens, meneer de Profeet, loop toch door. Ga naar huis en ga slapen. Dat is veel beter!...

Hebt U dat gehoord?... Hij durft Philippulus, de Profeet, tegen te spreken!... Hij is een boodschapper van de duivel!... Een handlanger van de Satan!... Een eerloze dienaar van Beelzebub!

Keer terug naar Satan, je meester!...

Ja, de pest zullen zij krijgen!... De builenpest!... En de cholera!... En het zal het einde van de wereld zijn, knecht van Satan!...

Heb je ooit zo 'n kere! gehoord!...

Eindelijk thuis!

Dat licht is verblindend!...

AUW!...

Potdikkie!... De vensterbank is zo heet, dat ik me verbrand!...

Arme Bobbie!... Hij vergaat van de dorst!... En dat arme bloempje is helemaal verwelkt...

Het einde van de wereld, Bobbie! Het EINDE van de wereld!... Het einde van de WERELD!... Begrijp je dat wel, Bobbie?

DONG DONG

Ga naar de Prins der Duisternissen, je Meester...

Zo!... Nu zal hij rust laten!

En nu even uitblazen!... Ik ben helemaal ten ondersteboven van al die wederwaardigheden...

Pffft!... Ik ben doodmoe...





Hij heeft zich in zijn berekeningen vergist, de domkop!... De vuurbal is 45.000 kilometer naast de aarde gevlogen in plaats van er op!!! Nu hoopte ik op een pracht van een ramp...

Troost U, meneer de Directeur, dat zal nog wel eens op een andere keer gebeuren! Maar vertelt U mij eens... die aardbeving...

Meneer de Directeur!!... Meneer de Directeur!!!...

De ontwikkelde film!! Bekijkt U dat eens!!! Is dat niet merkwaardig?...

Merkwaardig! Merkwaardig?? Maar... dat is iets buitengewoons!...

Die groep lijnen in het midden, radium... denkt U niet?...

Radium?... Nooit van zijn leven!...

Bij de ringen van Saturnus!! Dat is werkelijk fantastisch!!...

Tralala-la-laaaa!...

Het kan best iets heel bijzonders zijn... maar snappen doe ik er niets van!...

Verbazend! Buitengewoon! Verbluffend! Fantastisch! Geweldig!!!

Beste vrienden, ik heb zo juist een opzienbarende ontdekking gedaan! Ik heb een nieuw metaal ontdekt!... Een tot nu toe onbekend metaal!!...

U kent de spectroscop? Een instrument, waarmee we op hemellichamen stoffen kunnen ontdekken, die men op aarde nog niet kent. Dit is nu een spectroscopische film van de vuurbal, die vannacht onze aarde voorbijvlog. Elke lijn of bundel lijnen op deze film is een kenmerk van een metaal. En nu zien we hier, in het midden van de film, een bundel lijnen, zoals we nog nooit gezien hebben. Dat moet dus van een metaal zijn, dat in die vuurbal aanwezig was, en dat we nog niet kennen, begrijpt U het?...

Nou... zo ongeveer...

Ik, Hippolytus Kalys, ik heb een nieuw metaal ontdekt, waaraan ik mijn naam zal schenken... het kalysium!!

Van harte gefeliciteerd!...

Maar wat die vuurbal betreft, die is dus niet met onze aarde in botsing gekomen?... Vertelt U dan eens, waar kwam die aardbeving dan vandaan?...

Houdt U van toffee's?...

Nu... Houdt U van toffees?...

Ik... hum... toffees?... Ik... natuurlijk, maar...



Ga onmiddellijk voor 12 1/2 cent toffees halen!... Mijn ontdekking dient op waardige wijze gevierd te worden!...



U vroeg naar die aardbeving? Ja! Die werd veroorzaakt door het neerstorten van de vuurbal. Zodra we weten, waar het stuk gevallen is, gaan we er naar toe en dan zal ik de wereld mijn "KALYSIUM" tonen!!!!



Meneer de Directeur!... Luister eens!...



Het Poolstation "Kaap Morris" (Noordkust Groenland) meldt, dat een meteorsteen in de Noordelijke IJsee gevallen is. Walvisjagers zagen een vurige bal, die met ontzaglijke vaart het uitspannel door-kleefde en aan de horizon verdween. Na enkele seconden volgde een aardbeving. Overal scheurde het ijs.



Bij de ringen van Saturnus!

Hij is in zee gevallen!... Hij werd door de golven verzwolgen!... En met hem het bewijs van mijn ontdekking! Het kalysium!...



Daar heb je het al, Bobbie, alles is naar de maan!...

Het is uit!... Vaarwel, meteorsteen!... Vaarwel, Kalysium!...



Kom, Bobbie, we zullen hem maar alleen laten...



Arme meneer Kalys! Nu is hij wanhopig, omdat zijn meteorsteen in zee gevallen is...



Nu kunnen we naar onze toffees fluiten...

Wat nu weer? Een overstroming kan er ook nog wel bij! Of zou de waterleiding door die aardbeving gesprongen zijn?



Ik spring gewoon van de ene steen op de andere, dan blijf ik toch droog!



Jeetje!... Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb!...



Zie je die steen, Bobbie?



Natuurlijk, waarom zou ik 'm niet zien?...

Kijk!!...







De expeditie staat onder leiding van Professor Kalys, die in de meteorsteen het bestaan van een tot dusver onbekend metaal waargenomen heeft. Verdere leden van de expeditie zijn:



De Nederlandse geleerde Cor de Wit van de Leidense Universiteit, bekend om zijn merkwaardige onderzoeken op het gebied der zonneknobbels,



... Señor Porfirio Bolero y Calamares, van de Universiteit van Salamanca,



... Herr Doktor Otto Schulze, van de Hogeschool van Jena,



... de Heer Paul Cantonneau, van de Universiteit van Freiburg,



... Senhor Pedro Joás dos Santos, de beroemde natuurkundige van de Hogeschool van Coimbra,



... De jonge reporter Kuffie, die de pers zal vertegenwoordigen,



en kapitein Haddock, voorzitter van de L.Z.G. (Liga der Zeevarende Geheelonthouders) die het bevel voert over het stoomschip Aurora, waarmee de expeditie scheep zal gaan.

Die maanden laat...

En morgen steekt de Aurora van wal, Bobbie.



We zullen onze bagage vast aan boord brengen en dan kunnen we daar de laatste nacht voor ons vertrek wel blijven slapen.



Ik voel niets voor die hele expeditie! Het is me daar veel te koud...



Hela! Waarom loopt die snuiter zo vlug het schip af? ... Dat is niet pluis! ... Halt! He daar! ... Halt!



Halt! ... Kom hier! ...



Halt, zeg ik! ...





Een dynamietpatroon!!!... Gelukkig heeft iemand de lont gedooft!...



Bobbie, natuurlijk! Hij heeft... hum... Begrijpt U?...

Men wilde dus het schip in de lucht laten vliegen! Maar waarom?...



In ieder geval... als ik die knaap in mijn handen had gekregen, dan zou hij het geweten hebben!!...

We moeten in ieder geval op onze hoede zijn! Als we eerst eens op het schip een onderzoek instelden?...



Ja, dat moeten we zeker doen.

Ja, het is niet pluis. Ik zal terdege een oogje in het zeil houden!...



Ha! Bandiet! Je zult me niet ontsnappen!...



Ik heb je, boef!



Help!!!!!!

...mijn schip laten in de lucht springen!!!
...mijn schip laten keldereren!!!!



Kom maar eens naar buiten schurk! Of durf je je niet in het daglicht te vertoeren?...



Houd op!!... Het is Professor Kalys!!!

Ik zal mijn beklag doen!... Ik zal bij de kapitein mijn beklag doen!...



Mag ik U kapitein Haddock voorstellen, meneer de Directeur? U moet het hem niet kwalijk nemen, want wij hadden zoëven een poging tot sabotage verijdeld en...



Een poging tot sabotage?... Is het werkelijk?...

Ja, een dynamiet-patroon op het dek...

Bobbie heeft gelukkig de lont gedooft! Komt U maar, dan zullen we het U laten zien...



De patroon is verdwenen!...



Een paar minuten geleden lag zij er nog! Ik snap er niets van!...





Professor Cantonneau!... Wat is er met hem gebeurd?

Ik snap er niets van!... Is hij misschien gevallen?... Zijn valies is bijna aan flarden...

Hij leeft!



Ja, maar... dat is **MUN** koffer!... Mijn koffer, die ik in Uw kajuit heb neergezet!



Vertel eens, waarde Professor, wat is er gebeurd?

Ik... ik weet het niet... ik... ik kreeg een verschrikkelijke klap... alsof er iets heel zwaars op mijn hoofd viel...



HA! HA! HA!
HA! HA!



HA-HA-HA-HA!



De STRAF doet van zich spreken!... Philippulus, de profeet, heeft U gewaarschuwd...



Hij heeft die koffer laten vallen...



Ja!... En ik heb ook dit leuke apparaatje gevonden!... Nu gaan we vuurwerk afsteken!...



De dynamietpatroon!... Dié kerel heeft hem weggehaald!... Aaristonds laat hij alles in de lucht vliegen!...



Ik mag geen tijd verliezen!...



Zooooo!... Zometeen doet-ie "Pssjjjjj"... Hi-Hi-Hi-Hi-Hi...



Ha!... Jou ken ik !!! Jij bent de knecht van de Satan!... Pas op!!... Kom niet dichterbij!!!



Alle mensen!... Dat scheelde maar een haar!!... Ik dacht stellig, dat het ding ontploffen zou...



O jee!... Wat gaat hij nu doen?... Man, kom toch naar beneden!!...



Naar jou luister ik niet! Dat zijn satans-praatjes! Mij vang je daar niet mee!!...



Steeds hoger, dat is mijn devies! Al maar hoger!



De ongelukkige Aanstonds valt hij te pletter...

Toe, meneer Philippulus, wees verstandig! Kom naar beneden! Ik doe het ook!



Héél goed!!... Zó moet het! Naar beneden moet je!... Weer terug naar de hel!... Nóóit had je er uit mogen komen!...



Ach goede, beste Philippulus! Ik ben hier, je oude vriend Kalys. Je kent me toch nog wel? We hebben nog samengewerkt op de Sterrenwacht! Kom naar beneden, alsjeblieft, kom naar beneden!...



Kalys? Ha, dat ben je niet! Je hebt je achter hem verscholen! In werkelijkheid ben je de duivel!!!



Maar ik ben kapitein Haddock, potjandorie! En hier aan boord ben ik, na God, de baas! En ik beveel u onmiddellijk naar beneden te komen!!!!



Pardon! U vergist zich! Na God ben ik hier de baas! En ik blijf lekker hier!





En nu vlug naar beneden of ik laat U in de boeien slaan!

Ik geloof, dat ik al weet hoe ik hem naar beneden kan krijgen...



?



U zult eens zien, hij komt direct!



Hallo! Hallo! Philippulus! Hier spreekt Uw meester! Ik beveel U af te dalen naar de aarde!



Ik gehoorzaam, Heer! Ik ga al! Wees niet boos!..



Daar is-t-ie!!



Wij zoeken hem al de hele morgen. Hij is uit een gesticht ontsnapt.



De volgende morgen... Een grote menigte zal bij het vertrek van de Aurora aanwezig zijn...

Kade Nr 9



Luisteraars, het uur van het vertrek nadert. Over enkele ogenblikken zal de Aurora vertrekken op weg naar het hoge Noorden. Op dit ogenblik vindt er een kleine afscheidsplechtigheid plaats: het Bestuur van de Liga van Zeevarende Geheelonthouders overhandigt aan Kapitein Haddock, haar erevoorzitter, een prachtige bloemenruiker...



... Tot weerziens, kapitein! Denk er aan: de hele wereld en de L.Z.G. zullen U in gedachten volgen! Goede vaart!



Neemt U mij niet kwalijk, kapitein, maar...eh...moeten die kisten in Uw kajuit?

Wat zeg je?



Deze kisten?

En nu overhandigt de Voorzitter van het Europees Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek aan Professor Kalys, als leider van de expeditie, de vlag, die op de top van de meteorsteen geplant zal moeten worden...

...Ik ben er van overtuigd, waarde Professor, dat U deze vlag weldra op de top van zult doen wapperen en ons zult brengen, hetwelk U de wereld reeds aankondigde

Kapitein!... Kapitein!...



New York. Het poolschip Peary heeft gisteravond New York verlaten voor een ontdekkingsreis in de Noordelijke IJszee. De Peary zal trachten de meteorsteen te ontdekken, welke in die streken neerstortte en volgens sommige geleerden, een onbekend metaal zou bevatten...

Ze zijn ons vóór! Als ze de meteorsteen vinden, is de zaak voor ons verloren!...
Hola, hola! Zó ver is het nog niet! Ze hebben 'm nog niet gevonden!

Nee, natuurlijk niet! Kuifje heeft gelijk! Ze hebben 'm nog niet!



Allemaal aan boooooord!!! We vertrekken!!!

Trossen loooooos!!!

TOEOEOT



De laatste trossen zijn losgesmeten. Het ogenblik van vertrekken is aangebroken... Langzaam verwijderd het schip zich van de kade. De Aurora kiest het ruime sop op zoek naar de meteorsteen...



U luisterde naar een radioreportage, betreffende het vertrek van het poolschip Aurora.

Ha!... Ik wens hen veel geluk...

U bent er nog al zeker van, dat ze niet zullen slagen!



Mijn beste vriend... U bent nu toch lang genoeg mijn sekretaris, om te weten, dat de Bank Bohlwinkel alleen maar financiert, als succes verzekerd is!! De "Peary" zal slagen! Geloof mij, de Aurora heeft geen schijn van kans...

Ik hoop het, meneer Bohlwinkel, ik hoop het...



Ja, ik weet het wel: de Aurora is eerder vertrokken, dan ik verwachtte. Die stomme Hayward werkte zijn karweitje weer eens slecht af. Maar: ik heb mijn voorzorgen genomen!

O... zoveel te beter!



Kijk, vriend, onder het voorwendsel van een wetenschappelijke expeditie wil ik proberen die meteorsteen in mijn bezit te krijgen. Dan heb ik dat onbekend metaal, dat Professor Kalys ontdekte. Daar slaan we miljoenen uit, miljoenen, zei ik!...



Nu zijn we op weg, Bobbie!

Wat is de lucht hier zuiver... Ah... De krachtige zeelucht! Dat is heel wat anders dan die muffe stadslucht!



Ja... ik ruik haring!

Net doen als ik, Bobbie. Diep ademen... je longen vol met die heerlijke lucht!



Korn, Bobbie, we gaan naar het achterdek. Het wordt onderhand tijd voor het diner...



Kijk, Bobbie, daar is het watervliegtuig en de katapult. Met dat vliegtuig gaan we de me-teoorsteen zoeken!



Hallo, steward!... U kunt de bel luiden voor het diner!... Alles is klaar...



Diner!... Diner!...



Hé, waar zou Bobbie zijn?



Zeg eens, steward, wat moet dat betekenen? Op het menu staat: "Zuurkool met worst"... Welnu, waar is de... worst?...





Over een paar dagen zijn ze er aan gewend...



Diezelfde nacht...



Ik kan geen oog dicht doen!... We dansen hoe langer hoe erger...



Inclusief... te Sao Paulo...
Geen nieuws meer van de Kentucky Star?

Niets meer, meneer Bohlwinkel...



Ik kan toch niet slapen... Ik ga de kapitein opzoeken!...



Kom, Bobbie...



Alle mensen!... Een complete storm!



Opgepast, Bobbie, houd je staande!..



Oef!...Ik dacht zeker, dat ik over boord ging... Maar waar is Bobbie?



Bobbie!



Bobbie!



Nou, Bobbie, dat scheelde maar een haar! Hemeltje, wat een storm!



Hé, bent U het? Aardig briesje, niet?



Waaaaat?... Een windje??... Dat is toch zeker een storm!?

Welnee... Een beetje ruw weer!



Dus we lopen geen gevaar?

Absoluut niet. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, want je kunt geen tien meter voor je uit zien... En het is hier in de Doggersbank een drukke vaar-routen.



Toch is het gevaar voor aanvaring vrij gering... Ieder schip heeft zijn lichten en kan zijn misthoorn gebruiken, die...



Lieve Hemel!

Duivekaters!

Op volle kracht
stuurboord!!!...



Zeeschuimers!... Scheepskel-
derraars!... Kippen zonder kop!...
Vrijbuiters!... Gangsters!...
Gered!... Zoetwaterma-
trozen!...



Het scheelde maar weinig, of die
kever had onze boot in tweeën
gebroken!!... Je moet toch wel
stapelgek zijn om zo met gedoofde
lichten te varen! Als hij het
opzettelijk had gedaan, zou hij
zo te werk zijn gegaan.

Misschien was die
opzet wel
jarwezig!



Wat bedoelt U? Ik denk zo,
dat ze ons
schip al voor dat we
vertrokken, hebben willen
saboteren. Dat is hun niet
gelukt. En nu dit, het is
com-pleet een aanslag!..



Duivekaters!... U hebt gelijk!...
Maar wie?...

Wie kan er anders belang
bij hebben, dan de Peary-
expeditie... of de mensen,
die de Peary-expeditie
bekostigen...



Hebt U al contact
met de Kentucky
Star?

Ja, hier is de
"Star"... Een
telegram
in
code!



S.S. Kentucky Star.
Hebben getracht
Aurora te kelderen.
Volgens opdracht.
Niet geslaagd.
Wachten nadere
instructies.



Ezels!!! Weer mis!
Nu moeten we weer
van voren af aan
beginnen...



O, o... wat ben ik ziek!
Wat ben ik zie-ie-ie-iek...



Ik ben zo ziek,
zooooooo
ziek...!

Hindert het U, als ik de
patrijspoort even open doe?
Een beetje frisse lucht zal ons
goed doen...



Doe, wat U wilt...
ik ga dood...

Hé... ik voel me al
beter...



Enkele dagen later...

Brrr!... Het is kouder vanmorgen. Je kunt voelen, dat we in de buurt van de Poolstreken komen.



Heeft U het ook gemerkt? ... Het heeft vannacht gevroren...



Als ik U was, zou ik warme kleren aantrekken. U zult anders kou vatten.

U hebt gelijk.



Kom, Bobbie, we gaan onze jas aantrekken...



Ik had hem moeten waarschuwen: het is hier glad... het is hier werkelijk...



...gevaarlijk!



En nu gaan we de kapitein goedendag zeggen.

Ik geloof wel, dat ik er charmant uitzie...



Hier! Tele- grafeer dit even!

Goed, kapitein...

S.S. Aurora aan voorzitter E.F.W.O.. IJsland in zicht. Leggen aan Akureyri. Eyja Fjörðhr, voor tanken. Alles wel.



Meneer Bohlwinkel, hier hebt U een boodschap van de Aurora aan het Europees Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Onze telegrafist ving het zo juist op.

Dank je...



Aha! Ze gaan dus in IJsland aanleggen... Uitstekend... Het kan niet beter... Johnson, ik denk zo, dat ze daar langer voor anker zullen blijven, dan ze verwachtten!!... We zullen eerst een boodschap sturen. Neem eens even op...

Gaat Uw gang...



Bohlwinkel aan Smith, algemeen agent Golden Oil, Reykjavik, Island. Aan alle agenten van Golden Oil in Island: streng verboden Poolschip Aurora van motorolie te voorzien. Zo! In geheime code doorzenden...



We moeten zo gauw mogelijk tanken en dan naar Groenland...



Hier is het. Ik ga even m'n orders geven. Over een minuut ben ik terug.



Goede dag! ... Ik zou willen tanken...



Poolschip Aurora, Kapitein Haddock.



Ziet U... eh... U hebt pech, kapitein. Ik denk er ineens aan, dat we geen liter olie meer in voorraad hebben...



Wat zegt U me daar!?!... Geen liter olie!?!... Maar man, dat bestaat niet!!!... Ik moet olie hebben!!!!



Het is net, alsof ze ruzie maken...



Het is schande, zeg ik U, schande!...



Dit grapje zal U toch nog eens opbreken, dat beloof ik U!!!





Zo 'n dievenbende!...
Sjacheraars!...
Hamsteraars!...
Knik-kerhoofden!...



Haddock!

Laat me los! Ik ga ? ze
even vertellen!... Die
verraders!



Luister nu eens,
Haddock!

Kalm,
kapitein,
kalm!

Luister nu eens!... Je schiet er niets
mee op om naar die kerel terug te
gaan! Weet je, wie de Peary-expeditie
bekostigd heeft? Nee? ... Vanmorgen
hoorde ik het
over de radiol!
Bohlwinkel!
Die bankier van
Sao Rico...



Wel?... En wat dan
nog?!... Wat kan
mij dat schelen?!
Ik wil motorolie!!!
Duivekaters!!!

O... en weet je ook, wie de
eigenaar is van de Golden
Oil? Nee? Bank Bohlwinkel
te Sao Rico!!! Begrijp je het
nu?...



?

Laat me los! Ik ga
die lui in mootjes
hakken!



Blijf hier,
kapitein!
Ik heb een
pracht...
een pland!

Kom mee!... We be-
praten alles eens
bij een glas whisky!
Hier... laten we
hier binnen-
gaan!...



Om olie
te
krijgen?
Ja!!

Aannemen! Een fles whisky
en drie
gla-
zen!



Voor mij geen whisky,
alleen
spuitwater...
Dan alleen voor
ons tweeën
whisky
spuitwater
en voor
het klein-
tje!

Lieve help! Nu ben ik helemaal
vergeten, dat je voorzitter bent
van de geheelonthoudersbond. Jij
drinkt natuurlijk geen whisky!
Ook spuit-
water?...



Ja, wat je zegt...
spuitwater... geen
gek idee!! ???

Ho, ho!! Genoe-
g dank je wel!



Op je
gezondheid,
Haddock!

Proost!... En om jou
nu een plezier te
doen, zal ik voor de
gezelligheid een
druppeltje whisky
in mijn spuitwater
nemen...



Een druppeltje
maar, hoor!...
Niet meer!



Ja!... Zo... Zo is
het goed, hoor!
Heel goed!!!







En week later...



Hier zitten we op het ogenblik: de 72ste parallel zijn we voorbij. U moet zoeken in het gebied, gelegen tussen de 73ste, 78ste en de 13e en de 8ste meridiaan.



Denkt U er aan: geen risico nemen, niet verder gaan, dan ik U zei...



... en vergeet niet met ons in contact te blijven. Veel geluk!... Tracht die meteorsteen te vinden!



Hallo?... Ja, ik luister... Wat?... Ziet U iets?...



Een vreemd verschijnsel. Bij overigens geheel heldere hemel zien we, ongeveer 20 graden ten Oosten, een hoge, witte wolkenzuil...



Dat is vreemd!... Ze zien een hoge wolkenzuil aan de horizon.

Vlug! Geef mij de microfoon!



Hier Professor Kalys! Kunt U de plaats van die wolkenzuil nauwkeurig bepalen? Anders zijn er helemaal geen wolken?... De lucht is helder?....



Hoera!... Ze hebben de meteorsteen ontdekt!!!!...



Pas op!... De koptelefoon!...



Neemt U mij niet kwalijk! Ik dacht er in mijn opwinding niet aan! Ha! Die wolkenzuil komt van de meteorsteen! De steen is geweldig heet en door die hitte is het ijs gesmolten. Het water...



... is langzamerhand warmer geworden. Zodoende ontstond er waterdamp. Daar komen die wolken vandaan, die ze gezien hebben...



Hallo?... Hallo?... Hallo?... Hoera!... Jullie hebt de meteorsteen ontdekt!... Hallo?... Horen jullie me?...



Hallo?... Hallo?... Hallo, Hallo?... Ik krijg geen antwoord meer!...



Eh... eh... Kapitein... hoe moet het met deze draden?

Duivekaters!... Geen wonder, dat ik niets hoorde!...



Zo, nu is het weer in orde...



Hallo?... Ha!... Horen jullie mij? Draaien maar weer en terugkeren! Die wolken worden veroorzaakt door de meteorsteen... ja!... Kom maar terug! Je opdracht is ten einde...



Begrepen, we komen terug!



Kijk daar eens!...



Hallo?... Ja... Wat zegt U?... Een rookpluim?... Een schip?... Waar?... In welke richting?...



Richting West-Zuid-West.
Ja, we vliegen er naartoe...



Hallo?...Ja...Het...
schip vaart in de
richting van de
wolkenzuil?
Duivekaters! Dan
is het zeker de
Peary, niet?



Ik kan het nog niet met
zekerheid zeggen, maar we
zullen het gauw genoeg
weten...



En?...De naam?..
Hebt U het
gezien?



De "Peary"!!



Geef full
speed. We
komen terug!



Intussen...

Peary, 12° 23' Westerlengte
en 76° 40' Noorderbreedte
aan Bohlwinkel. Een
watervliegtuig van de EFWD,
vloog over ons heen.
Veronderstellen Aurora
in de nabijheid. Vermeer-
deren onze snelheid...



Ik ben er niet erg
gerust op. Hoe
moeten ze hier
dalen met al die
ijsbergen rondom?!



Daar
zijn ze!



Ze zullen proberen
op het water te
dalen...Lieve help!..
Als ze maar niet
tegen een ijsberg
te pletter slaan!...



Wel Bobbie, als we er heelhuids afkomen, mogen we van geluk spreken!



Alle mensen!... Die ijsberg kwamen ze op het nippertje voorbij... en die ook... Oef... Dat scheelde maar een haar!



O, Bobbie, ditmaal halen we het niet!...



Prachtig! Wat een vliegenier!...



We mogen geen tijd meer verliezen, Kapitein...

En?...



De Peary is ons 150 mijl vóór. We moeten ze inhalen!

Honderd vijftig mijl!



Dat is het gebeurd met ons! Dat kunnen we nooit halen...



Nee, Kapitein, het spel is nog niet uit. Kom, we zullen het op de kaart bestuderen. Heeft geen zin!



Kijk eens... Hier bevindt zich de Peary... en hier zitten wij. Wij kunnen 16 knopen halen en de Peary zeker niet meer dan 12. We kunnen dus per uur 4 mijl inlopen. Dat is... 150 mijl... dan hebben we ze in 37½ uur ingehaald!



Ja als ze tenminste onder-tussen de meteorsteen niet bereikt hebben...

Kapitein, we moeten het proberen!... Het doel is nabij, nu mogen wij de moed niet verliezen!



Kuifje heeft gelijk. We moeten het beproeven!

Allemaal goed en wel... Maar 150 mijl inlopen...

Onmogelijk!... Alle pogingen zijn nutteloos! We maken rechtsomkeer en gaan naar huis terug!



Goed... Eh... Zeg, Kapitein, ik ben nog half bevroren van dat vliegfochtje. Een druppeltje whisky zou me geen kwaad doen...



Whisky?... U?... Hum... ik zal eens zien of ik nog wat heb...

U drinkt toch ook een glaasje mee, Kapitein?...



Nou en of!...



Nu ik het geval eens goed overdenk, geloof ik toch ook, dat het spel verloren is. We kunnen beter de strijd staken!...



De strijd staken?... Nooit!... Nu, vlak bij ons doel, de strijd staken?... Nooit!!!!... We zullen die r-r-r-roodhuiden eens wat laten zien!...



Vooruit. We zullen hen eens wat laten zien!... Vlug!... Op de commandobrug!



Hé daar!... Machinist, sta niet te gapen, man. Duizend bommen en granaten!... Vooruit met volle kracht!... Ze zijn ons 150 mijl vóór: die moeten we inhalpen!



Stuur, geen duimbreed afwijken! Koers, Noord, 12 graden ten Oosten. Pas op voor ijsbergen!



In orde, Kapitein!



De volgende dag
twaalf uur...

Hoera! We hebben ze!...
Dat moet de Peary zijn!...



Ons schip is sneller!
Vanavond nog,
of anders vannacht,
hebben we ze
ingehaald...



Kapitein!...
Een telegram!



Lees eens! Dat ontbrak er nog
maar aan. Wat nu, bommen en
granaten! Wat nu?...



Vraag de Heren
Geleerden om samen
te komen... Zeg hun,
dat ik hen iets
zeer gewichtigs
te zeggen heb



Mijne Heren, ik moet U een telegram voorlezen dat wij
zoëven ontvingen. Het is een S.O.S. De tekst is zo nu en dan on-
derbroken... De zender functioneerde juist niet al te best
meer. Zelfs de naam van het schip is onvolledig...



S.O.S. S.O.S. S.O.S.
VIL... G. 19° 12' W.
L. 70° 45' N.
HEBBEN IJSB...
AANGEVAREN.
VOORST... LEK...
GEN... GEND
HULP



Welnu, Mijne Heren... Ofwel
we snellen dat schip te
hulp en we laten, wat
betreft de meteorsteen,
de eer aan de Peary,
ofwel we zetten onze
reis voort en laten het
S.O.S.-bericht
onbeantwoord. Aan U
de beslissing...



Hier mogen we niet in aarzelen,
Kapitein. Er zijn mensenlevens in
gevaar. We moeten hen in ieder
geval redden, zelfs als het ons de
overwinning
zou kosten.

Dit antwoord verwacht
te ik, Professor!... We
maken onmiddellijk
rechtsomkeer.



Kom... we moeten dat schip melden,
dat we te hulp komen...



Verdraaid!... Nu heb ik toch weer vergeten de deur te sluiten...



Poolschip Aurora aan Vil... in nood.
Vernamen Uw S.O.S. Varen in Uw richting. Houdt ons op de hoogte!
Moed!



En ?
Ik heb al driemaal geseind...
Ze antwoorden niet meer...



Hun radio is natuurlijk defect...



Ze zijn reeds gezonken?...
Bedoelt U dat?...



Kapitein, mag ik ook een telegram verzenden?



?



Wilt U deze tekst laten rondseinen?... Maar dat is toch belachelijk? Wat kan ons de naam van dat schip schelen? En dan zult U zeker de hele nacht op antwoord moeten wachten!



Zoals U wilt, maar ik vind het bespottelijk!... Ik ga naar kooi.
Goedenavond.



Poolschip Aurora aan alle zeevaartmaatschappijen. Verzoeken dringend, die maatschappijen, welke schepen bezitten, waarvan de naam begint met de letters VIL, ons de volledige naam op te geven en te melden, welk schip in nood verkeert bij 70°45' Noorderbreedte en 19°12' Westerlengte. Dank.





De volgende morgen... Dag, kindertjes! En heeft er iemand op Uw telegram geantwoord?

KADU!



Meer niet?... En hoe heet het schip in nood?

Ik weet het nog niet! Trouwens lees zelf maar eens...



NEDERLANDSE ALLES GOED
VILNARANDA
COMPAGNIE FRANÇAISE D'AR-
TEMENT ET DE NAVIGATION.
VILLE DE LYON: alles goed aan boord
VILLE DE NANTES: "
VILLE DE TOULON: "
VILLE DE S'AZAIRE: "
VILLE DE ROUEN: "
ESPAÑA. SCHEEPVAART
VILLAVIEJA
SOCIETA DI NAVIGAZIONE
VILLAFRANCA DI VERONA:
alles goed aan boord
BLUE ST
VILNARANDA
alles goed
aan boord
goed ga...



En? Wat bent U er nu mee opgeschoten? Nu weet U nog de naam van dat schip niet!...

Wacht daar is weer een telegram!



Nu?

Eindelijk!... Hier hebben wij dan toch de naam van het schip!... Het is de "Vilnaranda".



Zeevaartmaatschappij John Kingsby aan poolschip Aurora. Vilnaranda in nood bij 70°45' Noorderbreedte en 19°12' Westerlengte



Nu weet U het toch! Dat S.O.S. bericht kwam dus van de Vilnaranda van John Kingsby.



O... Bent U nog niet tevreden? Wat zoekt U nu weer? De tonnenmaat van de Vilnaranda?... De leeftijd van de Kapitein... Wat meer wilt U nog weten?...



Nog maar een kleinigheidje, Kapitein, maar... ik denk zo, dat U daar wel belang in zult stellen. De Vilnaranda bestaat niet!



Wat zegt U me daar?... Dat kan niet!! Toch is het zo, Kapitein!... De Vilnaranda bestaat niet!... En de firma John Kingsby evenmin! Die namen staan niet in het marinejaarboek!... Ze hebben ons een vals S.O.S. bericht gestuurd!!



Een vals S.O.S. bericht!... Een vals Peary bericht!!... En dat zou de Peary gedaan hebben om ons tegen te houden?... Neen! Een zeeman doet zo iets niet!!...

Een Zeeman? Nee. Maar degenen, die de tocht bekostigen?



Honderd-duizend bommen en granaten! De schurken! Die zal ik eens even vertellen, hoe over hen denk.



Telegram! Aurora aan zogenaamde zeevaartmaatschappij John Kingsby... Hum... Verontwaardigd over handelwijze... Nee, niet krachtig genoeg... Hum... Bandieten!... Juist... Bandieten!... Schurken... Verraders... Hondsvolden... Scheepskelders! Rattenkruid! Getekend: Haddock...







WOEHOEWOEWOEDE

Toe stil maar, baasje komt weer terug...



WOEHOEHOEWOE - HOEWOEHOE



Ik vind dat gejammer maar een slecht voorteken...



Kijk nu eens!... Hij is ineens weer vrolijk...



Alle mensen! Het vliegtuig komt terug!



Verdraaid, hij daalt!... Wat zou dat betekenen?...



De vlag! We hebben de vlag vergeten om op de top van de meteorsteen te planten!...

Duivekaters! Dat is waar ook!...



Ik zal ze halen...



Alstublieft!...

Dank je!



Vooruit!...

Bobbie!... Bobbie!... Hier!...



Kuifje!... Uw hond!... Uw hond!...



Alle mensen!...
Ze zien 'm niet!
Arme Bobbie!

Arme
Bobbie!...

De radio!... We
moeten hen per
radio waarschuwen!

Hallo?... Hallo?...
Hallo?... Bobbie is
met jullie mee! Ja,
Bobbie!... Hij zit op
de linkervleugel!

We
moeten
dalen!
Nee... Daar hebben
wij geen tijd voor...

Hallo?... Hallo?...
Bobbie is gered!...
Ja... ik heb hem hier
bij me...

We komen dichterbij!... Daar is die wol-
kenzuil al weer van die meteorsteen...

Erwee uit later...
Hallo, hallo?... Hier Kapitein
Haddock... Al nieuws?...

Er is geen ijsberg meer te bespeuren en de wolkenzuil is vlakbij. Die meteorsteen kan niet ver meer af zijn!...



De meteorsteen!... daar is hij!...



Hallo... Hier Kuifje... De meteorsteen is in zicht!...



Werkelijk?... Is het werkelijk waar?... Ziet U de meteorsteen? Hoera! Hoe ziet hij er uit?...



Hij lijkt op een eiland, dat zacht gloeiend afloopt naar het Westen er... Hemel!... De Peary is ons voor!...



De Peary is hun voor!...



Maar zeg, hebben ze hun vlag al op de top staan?



Hun vlag?... Wacht. Nee... Ik zie geen vlag...



Hoera!... dan is er nog hoop!...



Misschien... Ik geloof, dat ik zie, wat er aan boord van de Peary gebeurt... Je zou zo zeggen... Je zou zo zeggen...



Ja... ze laten net een roeiboort te water!..



Ziezo!... De meteorsteen is ons!



RRRRRRRR

Maar... Potdorie... Is dat niet het gegons van een motor?



Alle mensen!... het is het watervliegtuig van de Aurora!...



Och!... Voor ze zijn gedaald, hun gummiboot hebben uitgezet en naar het eilandje zijn geroeid, zitten onze mannen er al lang!...



Ik geloof nog niet eens, dat ze van plan zijn te dalen. Hij vliegt er over heen...



Potdorie! Hij springt er uit met een parachute! Hij daalt op het eiland om er zijn vlag te planten!









Bobbie!... Mijn arme Bobbie!... Heb je je aan de rotsen bezeerd?

WOEHAAAAA



Au!... Au!...



Au!... Au!... Aaaaauw!

WOEHAAA!



Het water is gloeiend heet!



Hallo?...
Hallo?...
Hallo?...



Hallo, ik luister...
Ja drommels!...
Ernstig?... Ja?...
Drie dagen?... Ja...
Ja... Natuurlijk...
In orde...
Verstaan.



De Aurora heeft machinedefect.
Ze heeft snelheid moeten
minderen. Ze kan pas over drie
dagen hier zijn. We kunnen niet
wachten: wij hebben geen levens-
middelen meer. We vliegen dus
het schip tegemoet. Trouwens onze
zending is ten einde. Komt U?...



Onmogelijk!... Iemand
moet er hier blijven om
het eiland te bewaken:
dat lijkt me veiliger:
Hoe zullen wij dat doen?



Er is maar één oplossing: ik blijf hier
en wacht op Uw terugkomst met
levensmiddelen. In orde?...

Kuifje, we blijven
toch niet alleen
op dit eiland?...



Afgesproken. Ik heb
hier nog wat
scheepsbeschuif,
een appel en een
thermosfles met
water. Dat zal ik
hier laten...



Hier...

Dank
U...



Tot ziens en
houdt u moed...
Morgenochtend
ben ik terug...



Daar gaat hij.

Als hij maar
gauw
terug komt!

Kom, Bobbie, we gaan bikken...



Dat is taal naar mijn hart!

Een appel, scheepsbeschuït en water: dat lijkt wel een beetje op boete doen, Bobbie!...



Veel is het zeker niet!...

Boete doen... Dat doet me denken aan Philippulus de Profeet: "Doet boete! Het einde van de wereld is nabij!"



En de nachtmerrie, die ik had, toen hij me bedreigde: "De straf! Aha!... Dat is de straf!..."



En de straf was een spint, een reusachtige spint. Brrr... Wanneer ik er aan denk, krijg ik nog kippenvel...



Een spint!



Trap ze dood, Kuifje!...



Ze zit tussen de rotsen...



Och, laat 'r maar zitten... Kom, Bobbie...



Eet ze, Bobbie. Laten we maar niet meer aan spinnen en ongeluksprofeten denken...



DONG DONG DONG



Is me dat schrikken! Het is de scheepsklok van De Peary!



Het is daar zeker ook etenstijd...



Ben je er al mee klaar, Bobbie? Ik heb nog maar twee beschuïten en die zijn voor morgen...



Ja, mooi praten, maar ik heb nog honger! Hij heeft tenminste nog een appel! Als ik maar iets eetbaars kon vinden...



Er zit een worm in die appel...



Ik zie niks, niks...

Hop!...



Ga je mee, Bobbie? We gaan nu slapen. Ik ben doodmoe.



We kunnen de parachute fijn gebruiken als matras en als deken.



Het is gelukkig helemaal niet koud en dat, terwijl we zo dicht bij de Pool zijn...



Wel te rusten, Bobbie! En wees op je hoede...



Ik dacht toch een ontploffing te horen... Hé!... De Peary is weg!... Die hebben het anker gelicht, terwijl we slapen.



Maar, waar kwam die ontploffing nu vandaan? Och... ik zal zeker gedroomd hebben.



Kuifje, ik ben zo bang!...

O... nu gaat mij een licht op! Het is natuurlijk ondergronds, zo 'n soort vulkanische uitbarsting.....



Nee, dat is het toch ook niet!... geen enkel spleetje... geen krater!



Woeha!... Woeha!...



Bobbie heeft iets gevonden!... Wat maakt hij zich druk!



Een ei!... Een ei!!!... Hé!... Wie heeft dat gelegd?



Gaan we omelette maken?

Maar... Kijk nu eens... Droom ik nu?... Dat ei wordt groter!...



En... Kijk eens... Het is geen ei!... Het is een paddenstoel!







Een aardbeving! Dat ontbrak er nog maar aan!...



En wat hoor ik nu weer voor een geraas?...



Verschrikkelijk!... Die golf zal alles verzweigen!...



Oef!... Het gevaar is geweken. Het water stijgt niet meer...



Nu begint me warempel het hele eiland te hellen...



En ondertussen zijn er nog een paar appelbomen bijgegroeid...



Hé, zeg! en die spin?...

Sjt!... Stil!...



Nu ben ik er toch zeker van. Dat is het geronk van een motor...



Daar, Bobbie!... Het vliegtuig!...



Hoera!... We zijn gered!...



Falderiere... Faldera... Faldera...







Oef! Zat ik even in 't nauw! Gelukkig viel dat appeltje precies op tijd!...



Wat zegt U?... Een aardbeving?... En de meteorsteen zinkt?... Waar is Kuifje?...

Zinkt de meteorsteen?...



Ik zie hem nergens... Ja, toch!... Hij ligt aan de voet van een reusachtige boom! Het water kan hem elk ogenblik bereiken!...



Probeer te dalen!... Kuifje moet gered worden!...



Kuifje!... Kuifje!... Wordt wakker!...



Hij verroert zich niet... en het water stijgt meer en meer... Wat nu?



WOEHA!... WOEHA!...



Het helpt niet!... En toch moet hij bijkomen!...



Het kan me niet schelen!... Ik waag het er op! Hij moet kost wat kost gered worden...



Wat gaat hij nu doen?... Dalen?... Dat is onzinnig!...

Oei... Ik zie hem niet meer!... O... als hij maar niet gezonken is...



Reuze! Hij heeft het klaar gespeeld...



Nu zie ik hem niet meer...



Hoera!... Hij heeft een gummiboot uit kunnen zetten!



Ik kan niet dichterbij komen, anders sla ik op de rotsen te pletter... Ik zal U een zwemvest toegooien! Trek 't touw naar U toe...



Goed maar op!...



Kom vlug, Bobbie... We zullen proberen in de boot te komen...



In het water springen? Nee hoor, dat doe ik niet!

Bobbie!... Bobbie!... Wil je eens gauw hier komen?... Vlug!







Gered!...



Ja... gered!...

En nu moeten we maken, dat we hier weg komen...



Pot... Jan... do... rie...



?



Wat bedoelt U?... Kom terug!... Dat is waarzint!...



In 's hemelsnaam, kom terug!... U wordt tegelijk met de meteorsteen verzwolgen!...



Ik moet een blok erts hebben!... Voor Meneer Kalys!... Anders hebben we nog voor niets gewerkt!...



Vlug!... Vang op!...



Kuifje!... Ik zie 'm niet meer!





Enkele weken later...

Het Poolschip Aurora, dat op zoek ging naar de meteorietsteen, die in de Noordelijke IJszee terecht gekomen was, zal weldra in Europa terug zijn. De expeditie slaagde erin de meteorietsteen te ontdekken. Tengevolge van inwendige explosies verdween de steen in de golven. Dank zij de koelbloedigheid en de moed van de jonge reporter Kuifje, die zich op het eilandje bevond, toen het begon te zinken, was het mogelijk een blok steen te redden, waarin het nieuwe metaal

voorkomt, waarvan de Heer Kalys de aanwezigheid vaststelde. Het bestuderen van dit metaal, waarvan de leden der expeditie reeds verrassende eigenschappen door waarneming vaststelden, zal van groot belang zijn voor de wetenschap. Men kan dus opzienbarende ontdekkingen verwachten...

Wat betreft de vreemde voorvallen, welke zich gedurende de reis van de Aurora voordeden: men heeft thans zekerheid gekregen, dat het hier gevallen betref van sabotage met het doel de expeditie te doen mislukken. Spoedig zal er een strafvervolgning worden ingesteld. Als hoofdschuldige wordt een bekend New Yorks financier genoemd...



Hebt U al opgemerkt, dat de Kapitein er al enkele dagen betrokken uitziet?

Ja, ik zal eens proberen te weten te komen, wat er hapert!



Wel, Kapitein. Is er iets niet in de haak?



LAND!...
LAND!...



Eindelijk, hoor! Het werd hoog tijd!...

Waarom? Zaten we weer zonder olie?



Véél erger... geen whisky!



EINDE





De Avonturen van Kuifje en Bobbie
22 beschikbare titels

Uit het Archief van Hergé
De avonturen van Totor Kuifje in de Sovjetunie

De verfilmde Avonturen van Kuifje
Kuifje en het Haaienmeer (naar de grote tekenfilm)
Kuifje en het Geheim van het «Gulden Vlies»
Kuifje en de blauwe Sinaasappels



De Avonturen van Jo, Suus en Jokko
Het Testament van Mr. Pump
Bestemming New York
De «Manitoba» - antwoordt niet meer
De Uitbarsting van de Karamako
De Najavallei



Leo en Lea bij de Lapino's

De Guitenstreken van Kwik en Flupke

Bundels 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

