

JEF MYS

JOMMEKE

DE DRIE GEESTEN VAN KERST





DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.



PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!

JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.



FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.



KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.

PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor! Euh, ik bedoel... een knappe kop! Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



ANATool

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen verijdelen.

JEF MYS

JOMMEKE

DE DRIE GEESTEN VAN KERST



UREN SPELPLEZIER MET MONOPOLY JOMMEKE!



Mis deze beperkte uitgave niet!



Wil je zeker zijn
van jouw exemplaar?
Bestel het via deze link!

www.NPYJOMMEKE.be

Koop, huur en verhandel de leukste locaties uit Zonedorp maar ook ver daarbuiten.

Met medewerking van:
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)
LaGrafica (inkleuring en lettering)

Jef Nys © 2023 – Standaard Uitgeverij
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn
uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-874-5
Depotnummer: D/2023/0034/96

Eerste druk
Gedrukt in de EU









Trouwens, als die kinderen zo arm zijn, kunnen ze maar beter géén kerst vieren. Veel goedkoper! Kerst... bah! Prietpraat!

WAF



Ik zal die gierigaard eens wat naastenliefde bijbrengen!

Gewoon diep inademen en rustig blijven, Flipje.



Zo'n mopperaar mag de kerstsfeer niet vergallen. Laten we gewoon verder zingen.

Wij moeten wel naar huis, hoor.



We hebben onze ouders beloofd om te helpen met de voorbereiding voor kerstavond.



Uiteindelijk hebben we toch al een mooie som verzameld.



Wij zorgen dat het geld goed terecht komt!



Ik ga thuis in de tuin in een boom hangen. Dat wordt dan een kersboom, haha! Ga je mee?

Nee, wij moeten nog een cadeautje halen.



Oké, geen probleem! Tot ziens!

Voor wie zoek je eigenlijk nog een cadeau?

Voor mama en papa.



Want eigenlijk is het niet eerlijk, hé!



Kinderen krijgen altijd geschenken van de Kerstman, maar volwassenen nooit.



Dus zorg ik dit jaar zelf voor een extraatje, dat hebben ze verdiend.



Hier vlakbij is een fijn boekentje, daar zullen we zeker iets vinden.



Weet je, papegaaien verdienen ook wel eens iets extra's...



Och, jij hebt nog maar net een hele zak nootjes gekregen.



Hier is het al.





Wat zouden Marie en Teofiel graag lezen?



Dit boek misschien?



'Honderd Bijzonder Saaie Weetjes over Bijzonder Saaie Dingen'.

Klinkt... euh... interessant.



Of een kookboek? 'Dagelijks Gesmost'? 'Mijn Dure Keuken'? 'SOS Vergiet'?



Bwah... Marie kan al fantastisch koken en Teofiel zal het nooit kunnen.



Misschien een stripverhaal?

Goed idee, maar er is zoveel keuze...



Zijn jullie op zoek naar iets? Kan ik helpen?

Graag!



Ik zoek een kerstgeschenk voor mijn ouders.



O! Dan heb ik het perfecte boek voor jou.

'A Christmas Carol', een kerst-
vertelling, geschreven door
Charles Dickens.

Dat komt me bekend
voor... Waarover
gaat het?

Het is een verhaal over een vrek.
Een echte gierigaard. Hij heet
Ebenezer Scrooge en heeft een
erg slecht karakter.



Op kerstavond wordt hij bezocht door drie
geesten die hem de ware betekenis van kerst
leren, waardoor hij tot inkeer komt.

Klinkt goed! Ik neem het!



Ik zal het inpakken.

Weet je, mijn vader las me dit boek regelmatig
voor als kind.



Dat was vroeger,
voor... Voor...?

Ach nee, laat maar. Het is allemaal
al zo lang geleden. Hier is je pakje.
Veel leesplezier!

Bedankt,
mevrouw.



Ik hoop dat mama en papa er blij mee zullen zijn.

Niet zo blij als ik zou zijn met een nieuwe zak nootjes.

Och, zagevent. Laten we liever een beetje tempo maken. Het begint opnieuw te sneeuwen.



Zorg maar dat je niet uitglijdt.



EVEN LATER

Brrr... Nog iets langer en mijn vleugels waren eraf gevrozen.

Dan had je nieuwe kunnen vragen aan de Kerstman.



Gelukkig is het binnen warmer.



Maar blijkbaar is niet iedereen doordrongen van de warme kerstsfeer...



Wat scheelt er, Teofiel? Last van een winterhumeur?



Laat hem eventjes met rust, Flip. Hij heeft slecht nieuws gekregen op het werk.



Oei? Toch niet ontslagen?



Nee, maar hij heeft sinds kort een nieuwe baas op kantoor.



Die heeft nu iedereen verplicht om naar het werk te komen op kerstdag.



En ik had nog zo uitgekeken naar het kerstfeest!



Maar in plaats van hapjes en gevulde kalkoen krijg ik een stapel dossiers op mijn bord!



Ik wist niet dat hij een nieuwe baas had.

Nog maar pas. Blijkbaar niet zo'n aangename man...



Niet zo aangenaam? Zeg maar een echte bullebak! Albert Schroothart, heet hij.



Hij kon al lang met pensioen zijn, maar hij leeft alleen maar voor zijn werk.

Wil hij zelf dan geen kerst vieren?



Ach, hij is niet geïnteresseerd in kerst. Enkel in dossiers.

Dan moeten wij hem op andere gedachten brengen. Ik heb een idee!



Heb je het adres van die Schroothart?

Ja, maar...

Flip, jij trommelt Filiberke en de Miekes op.

Lap, alweer naar buiten in de kou.

We gaan die kerel eens een bezoekje brengen!

EVEN LATER

Wat is het plan juist?

We gaan kerstliedjes zingen voor de nieuwe baas van mijn vader.



Als we hem in een feestelijke stemming brengen, laat hij papa misschien niet werken met kerst.

Daar moet het zijn.

Ik bel wel aan.



Hopelijk is hij thuis...

Ik hoor gestommel, hij komt eraan! We beginnen alvast te zingen.





Zijn jullie hier nu nog? Ik heb gezegd dat ik geen giften doe.



Daarvoor komen we niet, meneer Schroot hart.



Ik ben de zoon van Teofiel en ik wil vragen of mijn papa verlof kan krijgen voor kerstdag.



Kerst is toch een feest dat je met familie moet vieren, nietwaar?



Wel, als jouw vader echt niet wil werken op kerstdag...



Ja?

DAN MOET HU NOOIT MEER KOMEN WERKEN!



Dat kerstfeest is gewoon een excuus voor luie werknemers!



PRIETPRAAT!



Mis!



Meer zelfs: Kerst-mis! Haha!



Brrrrrr! Straks word ik nog een sneeuwman!



Hahaha! Die was goed raak! En nu wegwezen! Ik wil niets meer horen over kerst. Nooit meer!



Ik vrees dat het verloren moeite is, Jommeke.



Het hart van die man is zo koud als het weer.



Hopelijk hebben we alles niet nog erger gemaakt.



Het is al laat, we zouden beter gaan slapen. Misschien brengt de nacht raad...



Zo simpel is het niet. Iemand moet geld verdienen om jouw nootjes te kunnen betalen.



Ik vrees dat we ons erbij moeten neerleggen dat het geen vrolijk kerstfeest wordt...





Wel? Slaap je liever in de zetel dan in je bed tegenwoordig?



Pleasant, hoor. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan.



Dat gedoe met Schroothart bleef maar door mijn hoofd spoken.



Ik ben dan maar opgestaan om het boek te lezen dat ik voor mama en papa kocht.



Ik dacht dat het een cadeautje was?

Och, ik pak het wel opnieuw in.



Maar het verhaal bracht me op een geweldig idee!

Vertel!



Nee, het moet een verrassing blijven.



Ik moet nog heel wat voorbereiden. Jij verwittigt ondertussen Filiberke en de Miekes.



Vlak voor middernacht spreken we af aan het huis van Schroothart!

Middernacht? Maar het is kerstavond?



Des te beter. Wij gaan voor een onvergetelijke kerst zorgen!



Mooi is dat. We doen wat Jommeke vraagt en komen om middernacht naar het huis van Schroothart...



...en nu is hij zelf in geen velden of wegen te bekennen!



Dacht je dat?



Natuurlijk denk ik dat, Flip. Je ziet het toch zelf?

Ik heb niets gezegd.

Hoezo? Die stem kwam toch van...



Bedankt om te komen, iedereen!



...boven?

Jommeke? Je vliegt? Is dat een kerstmirakel?



Ach nee, gewoon een oude uitvinding van professor Gobelijn.



O ja! Die keer dat heel Zonnedorp in de lucht zwom! (*)



Klopt! Met dit apparaatje kan ik mijn eigen lichaamsgewicht regelen en dus ook licht genoeg worden om te zweven.



Ik heb er voor iedereen eentje. Doe ze maar aan.



Het zal ons helpen bij wat we hier in scène willen zetten.

Hoe bedoel je?



We gaan Schroothart vannacht een bezoekje brengen...



...als de drie geesten van kerst. De Geest van Vroeger, de Geest van Nu en die van de Toekomst.



En net zoals in het boek van Charles Dickens zorgen we dat die bullebak tot inkeer komt!

Denk je dat dat zal werken? De kerstliedjes waren ook geen succes...



Ik vermoed dat zwevende geesten meer indruk zullen maken dan kerstliedjes...



Maar geesten kunnen natuurlijk moeilijk aan de voordeur aanbellen. Flip?



Ik heb het al begrepen!

Ze hebben dan wel toestelletjes waarmee ze kunnen vliegen als vogels...



...maar om een huis binnen te geraken, hebben ze nog altijd de hulp van een papegaai nodig.



Aha! Daar beneden zie ik al een mogelijkheid.



Het keldergat binnen! Hopla!



Een wijnkelder, maar geen flesje te bekennen...

Die Schroothart is natuurlijk te gierig om lekkere wijn te kopen. Jammer.



Langs hier kan ik naar binnen.



De kust lijkt in elk geval veilig...



Alles is donker. Hij is vast al gaan slapen.



Al zie ik daar nog wel een lichtschijnsel...



Hmm... Schroothart is dus toch nog niet naar bed.



Blijkbaar is Jommeke niet de enige die in slaap valt in de zetel.



Hij ziet er een stuk sympathieker uit als hij slaapt...



Wat? Wat gebeurt er?



Stomme fout, Flipke. Snel verbergen!



Wie is daar?
Dieven?
Overvallers?



Ik zal mijn huid duur verkopen!



Kom maar op, schurken!



Hmm...



LEG DIE POOK NEER, MENEER SCHROOTHART, VOORALEER JE JEZELF PUN DOET!





Niets! Ik had het mis!



Ik hoor dingen die er niet zijn. Mijn oren houden me voor de gek!



Ach! Waarschijnlijk gewoon iets verkeerd gegeten, waardoor ik me nu dingen inbeeld.



Ik vond al dat die kippensoep daar- net wat vreemd smaakte!



Een nachtje slapen zal me goed doen.

Drie geesten... Dat komt me eigen-lijk bekend voor...



Oef! Gelukkig was ik net op tijd van verstopplek veranderd.



Nu snel de voordeur openen voor mijn vrienden.



Sleuteltje omdraaien en de deur gaat...



WAOEW!



Wel, Flipje? Het lijkt wel alsof je een geest gezien hebt?



Drie geesten zelfs, maar dan met vier.



Knappe vermommingsen! Ik denk dat onze vriend Schroothart onder de indruk zal zijn...



Opgelet, het is niet de bedoeling om hem de stuipen op het lijf te jagen.



We willen hem gewoon aantonen dat hij verkeerd bezig is.



Geen zorgen, wij zijn vriendelijke geestjes.



We pakken hem niet te hard aan.



Jullie spelen de Geesten van Vroeger, dus jullie moeten eerst!



De meisjes geven het voorbeeld.



Schroothart... Meneer Schroooooothart...



Goeienacht, meneer Schroothart.



Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier?



Wij zijn de Geesten van Vroeger.

Dus van alles wat er in het verleden gebeurd is.



Geesten van Vroeger? Waarom zijn jullie met twee?

Tja, er is vroeger véél gebeurd.



Prietpraat! Ik geloof niet in geesten. Het is die verdraaide kippensoep die me parten speelt!



Ik denk dat meneer Schroothart wat overtuiging nodig heeft...



Misschien kan een beetje frisse lucht wel helpen.



Je moet toegeven dat het er allemaal erg gezellig en sfeervol uitziet.



Ik vind er helemaal niets aan. Ik eis dat jullie me terug naar huis brengen!

Vooruit dan maar...



Als kind moet je toch ooit een leuke kerst beleefd hebben?



Nee. Mijn ouders waren erg arm, er was nooit geld voor een feest.

Heb je dan geen enkele goeie herinnering aan kerst?



Hmm... Misschien vroeger, toen... Nee, laat maar!



Vertel! Ach nee, laat maar. Dat is een lang verhaal...



Beperk je dan tot een korte samenvatting, want je wordt er niet lichter op.



Vroeger bracht ik kerst altijd met mijn dochter door. Toen kon ik er nog van genieten.



Gelukkig ben ik in mijn eigen straat terechtgekomen.



Snel naar huis, voor mijn tenen eraf vriezen.



Die geesten zijn natuurlijk nergens meer te bekennen!



Foert! Ik kruip gewoon terug in mijn bed.



Hopelijk zijn er vannacht geen verrassingen meer.



Oh nee, alweer een geest!



De Geest van Nu, meer bepaald. Van alles wat er de dag van vandaag gebeurt.



Wij moeten eens een hartig woordje praten, meneer Schroothart.



Want de Geest van Nu heeft klachten over de manier waarop jij met jouw werknemers omgaat!



Ik heb geen problemen met mijn werknemers.

Nee, maar zij wel met jou!



Hoe is het toch mogelijk dat je iedereen verplicht om te werken op kerstdag?



109

Het werk moet toch gedaan geraken? We moeten alle dossiers zo snel mogelijk rond krijgen!



En het is altijd zo druk tijdens de eindejaarsperiode. En... en...



Het is de enige manier om kerst niet alleen door te brengen.



110

Wat zeg je daar?

Ik heb niemand om kerst mee te vieren. Geen vrienden of kennissen.



Mijn enige familie is mijn dochter, maar ik heb haar al jaren niet meer gesproken.



Hoeho?

Ach, door één of andere stomme ruzie. Ik weet zelfs al niet meer waarover het ging.



Naar het schijnt heb ik zelfs een kleinzoon die ik nog nooit gezien heb!



Ik ben gewoon heel erg eenzaam...



112

Dus als ik iedereen verplicht om naar het werk te komen, ben ik tenminste niet alleen met kerst.



Maar ik had nooit gedacht dat ik daardoor het bezoek van de drie geesten van kerst zou krijgen...



Ik ken het verhaal wel, hoor. Ik las het altijd voor aan mijn dochter toen ze klein was.



Wie kon er vermoeden dat die geesten echt bestaan?

Hij moest eens weten...



Als Geest van Nu wil ik je toch aanraden om je dochter terug op te zoeken.



Bijna dagelijks sta ik op het punt om haar aan te spreken, maar ik durf niet. Ze werkt in een boekenwinkeltje in de stad.



Denk je dat...?

Dat moet haast wel!



Na die idiote ruzie heb ik me op mijn werk gestort en nu is het te laat.



Filiberke, kom hier!







Hoe kan ik u helpen, agent?



Helpen? Een ferme boete om door het rood te vliegen, dat kan je krijgen!



Oei, dat had ik niet gezien!



Maar ik heb geen vleugels. Dus technisch gezien was ik niet aan het vliegen, maar aan het luchtzwellen.



En volgens mij bestaat er geen reglement dat verbiedt om door het rood te zwemmen.



Euh... Ja, maar... Nee!

Tot ziens, agent! Prettig kerstfeest!



Zie je wel dat ik heel overtuigend kan zijn?



Nu recht naar de boekenwinkel.

Hopelijk kan Filiberke ondertussen Schroothart wat bezighouden.



Geef je over, Schroothart! Je kan geen kant meer op!

Nooit! Je krijg me niet te pakken, Geest van Nu!



Dat zullen we nog wel eens zien!



Dat is nu al de derde keer dat hij mij liggen heeft.



Maar mijn wraak zal... euh... koud zijn!



Zoveel plezier heb ik in jaren niet meer gehad.



Wat gebeurt hier allemaal?



We houden een sneeuwballengevecht.

Ik merk het...









Dat hebben we goed gedaan, geestjes!



Laten we de herenigde familie wat tijd alleen geven en stilletjes naar huis gaan.



Goed idee. Want deze Geest van Nu wil nu vooral in bed kruipen.



Trouwens... Vrolijk kerstfeest iedereen!



EVEN LATER

Wie belt er nu zo vroeg? Op kerstdag dan nog!



Hallo, ja? Meneer Schroothart?



Naar het werk komen? Ja, maar dat wist ik toch al? Wat?



Bedoelt u dat...? Oké dan...

Laat me raden? Schroothart heeft zich bedacht en je moet toch niet werken vandaag?

Toch wel! Erger nog. Schroothart zegt dat de hele familie moet meehelpen.



Hij eist dat jullie allemaal helpen op kantoor, anders word ik op staande voet ontslagen.



Marie, wakker worden!

Dit had ik nu echt niet gedacht!



Zou die ouwe knorpot zijn lesje nog altijd niet geleerd hebben?



We moeten meteen vertrekken of ik kom te laat!



Zo had ik me het kerstfeest helemaal niet voorgesteld!



EN DUS...

Ik zal die Schrootmans eens flink mijn gedacht zeggen!

Niet doen, ik wil m'n job niet kwijt.



EVEN LATER

Haast jullie, we zijn al aan de late kant.



Teofiel en zijn gezin! Welkom! Prettig kerstfeest!
Schuif jullie stoel bij en eet en drink naar hartenlust!

Blijkbaar hebben we toch een
zeker indruk nagelaten op
Schroothart.



Wel een beetje vreemd om 's ochtends
een kerstdiner te eten.

Ach ja, mijn vader heeft nog
veel te leren over kerst.



Daarvoor hebben we nu
samen alle tijd.

Maar dit verhaal zit er wel
op. Zelig kerstfeest en een
spetterend **EINDEJAAR!**





JOMMEKE

VERZAMEL ZE ALLEMAAL!

1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte Bomma
8. De ooeivaar van Begonia
9. De schildpaddenschat
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijseiland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dolle fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeven snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeltjesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zee rover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Asnapije
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De plastieken walvis
51. De fwietsmachine
52. De zingende oorbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Incaschat
59. De Kuko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Luilekkerland
63. Madam Pepermunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De Gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezel
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wakker
74. De Kikiwikies
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Perlefinneke
79. Het gezante kliekske
80. De Niam-niambloem
81. De luchtwemmers
82. Opstand in Kokowoko
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papijars
86. De lustige slurvers
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aardse paradijs
93. De Haaienrots
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Razar
104. De vlucht van Bella
105. De knook van Azmor
106. Zoete Mosterd
107. De Pestkopjes
108. De sidderplanten
109. Guitenstreken
110. De viool van Varazdina
111. De olijke oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lappenpop van Anatoel
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonair
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zeilrace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Ambiorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkengas
134. De prinsen van Snoby
135. De kruik van Aztrakan
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalafar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Langneus
143. Va Kwak en moe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levensleud
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zereis
151. Het meermonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Samos
154. De hellestokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kachar el Nachar
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdrooide bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasysterie
164. Het verdwenen kasteel
165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelvreters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knel
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verdwaalde vuurtoren
176. De snoezige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De pruik van Anatoel
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het begijnhof
191. De magische spiegel
192. De drietand van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far West
196. De Effenbron
197. Het schuimspook
198. De Kraaienburcht
199. De vergeten mijn
200. Stefanie Stekkebeen
201. De Kovanita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen tuinkabouter
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale malloten
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De limonadelelies
213. Zeven sterren
214. Holeman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste Viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prieeltje
219. Operatie bonsai
220. De frietbaron
221. Wawrofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibussen
225. De erfenis van Sorgeloos
226. Het luchtkasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoorts van Anatoel
229. Het slimme varken
230. Pekkie in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duël in Venetië
233. Paljaskot
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifantje
238. Kamperen is plezant
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op sokken
241. Nobelprijs voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte prikgevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Biliferke
247. Krokodillentranen
248. Fifi kampioen
249. Het oké-parfum
250. Savooien op de Galapagos
251. Schattenjagers in Bokrijk
252. Het spookdorp
253. Choco verliefd
254. Paradijseiland in gevaar
255. De clanstrijd
256. De blauwe wenssteen
257. Tobias Snuffel
258. De kwakzalver
259. Storm aan zee
260. Oost west, thuis best
261. De recordjagers
262. De brulharp
263. De keizer van Tuktut
264. De wens Amma-Moal
265. Papegaaienbruiloft
266. Pannenkoeken van Pierahaar
267. Olmek en Toltek
268. Prins Carnaval
269. De lawaai-eter
270. De gestrande pennenzak
271. De koning van Bananopia
272. De boemerang van Kirimbir
273. Odilon vermist
274. Baron Anatolysky
275. Chaos in Pimpeltjesland
276. De onderwatertoerist
277. De babbelpil
278. Het Niammonster
279. Fifi de speurneus
280. De vogelvriend
281. Bollywood in Bellewaerde
282. School op stelten
283. De notenkraker
284. De redding van Doris Dada
285. In de klauwen van Prutelia
286. Missie Middelkerke
287. Het kistje van Sir Pimpeldon
288. De zwarte diamant
289. De rondkoning
290. De ideeëndief
291. Pampa en de blauwe duif
292. De roodstaartpapegaai
293. Balletkoorts
294. De wraak van de mummies
295. De Jungfrau smelt!
296. De vuurdraak
297. Speelgoed overboord
298. De schrik van Onderland
299. De Flipposaurus
300. De plasticjagers
301. Feest in Zonedorp
302. De sneeuwmaker
303. De Atchaembloem
304. Het probleem Gobelijn
305. Het verdwenen hoefijzer
306. Rubberman
307. De valse kerstman
308. Het verpeste kamp
309. De schat van Niemand
310. Project Pegasus
311. De Jampuddingcup
312. Zonedorp kampioen!
313. Monster in Zonedorp
314. Griezels in het woud
315. Rare vogels
316. Op stap met generaal Vlamkrui
317. De ruimtereis van Piki
318. De drie geesten van kerst

JEF MYS

JOMMEKE

Teofiel zit in zak en as! Hij heeft een nieuwe baas op het werk die hem verplicht om op kerstdag te werken. Jommeke gelooft zijn oren niet en wil er alles aan doen om zijn papa bij hem te hebben met Kerstmis. Wanneer hij vaststelt dat er met de nukkige baas niet te praten valt, haalt hij inspiratie uit de kerstvertelling die hij net gelezen heeft. Samen met Filiberke en de Miekies gaan ze de man een "geestig" nachtelijk bezoekje brengen...

HEB JE DEZE AL
GELEZEN?



Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.



STANDAARD UITGEVERIJ

