

313

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE KWAKENDE QUEEN



Standaard Uitgeverij

# SUSKE EN WISKE

## DE KWAKENDE QUEEN



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

# De Kwakende Queen



In deze spectaculaire thriller reizen we met onze vrienden naar het Londen van de negentiende eeuw waar de voorvader van Barabas betrokken blijkt te zijn bij een mysterieuze zaak! Zullen onze vrienden het geheim kunnen ontsluiten?



[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

©2011 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,  
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling  
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-  
behouden voor alle landen.

Voor meer info:  
[www.standaarduitgeverij.be](http://www.standaarduitgeverij.be)  
[info@standaarduitgeverij.be](mailto:info@standaarduitgeverij.be)  
[www.studiovandersteen.be](http://www.studiovandersteen.be)  
[www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl](http://www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl)

Vertegenwoordiging in Nederland:  
WPG Uitgevers België  
Herengracht 370/372  
NL-1016 CH Amsterdam

D/2011/0034/25  
ISBN 978 90 02 23727 0

luxe-album:  
D/2011/0034/26  
ISBN 978 90 02 24380 6

En onze volgende gastspreker is Dokter Van Dienst!

**KLAP! KLAP! KLAP! KLAP!**

Wetenschappelijk  
Congrescentrum

**SPECTACULAIRE  
UITVINDERSBEURS**

U hebt twee soorten  
pillen uitgevonden,  
zie ik!

Inderdaad, nieuwe!  
Enerzijds deze optische pil  
en anderzijds ook deze  
superslaappil!

Wat een saaie boel! Wanneer is Barabas nu aan de beurt?

Hij komt straks! Still!

Dus deze superslaappil  
werkt bijzonder snel!

Inderdaad, nieuwe!  
Eén seconde na  
inname slaapt  
men reeds!

Pfft, naar zijn optreden kijken  
heeft hetzelfde effect!

Maar stil toch!

En die optische pil?  
Wat is dat voor iets?

Aha! Dat is heel eenvoudig,  
nieuw! Luister!

Ik heb zeer slechte  
ogen, nieuwe!

Maar dankzij deze  
medicatie zal ik geen bril  
meer nodig hebben!

Ik neem gewoon een  
optische pil en mijn zicht  
wordt meteen weer  
helemaal hersteld!

Let goed op, nieuwe! Nu zal  
ik weer kunnen zien en...

**BONK!**

























Zullen in buurt politiebureau blijven!  
Beagle in gaten houden!

Welk politiebureau?



Bik misschien beter eerst  
kleinere helm vragen!



VANTUSSEN IS SIDONIA IN  
BUCKINGHAM PALACE AANGEKOMEN.

Ik ben duidelijk niet  
de enige sollicitant!



Goedemorgen! Ik ben hofmeester Sourire, Frans inwijkeling,  
gekend voor zijn innemende Sourire... glimlach!

O, dacht voor zijn  
muizengezichtje!



Ik ben gespecialiseerd in etiquette!

Komt goed uit!  
Ik verzamelde vroeger  
ook etiketten!



Ik zal jullie vaardigheden testen en beslissen wie  
geschikt is om aan het hof te werken!



De belangrijkste  
eigenschap van  
hofpersoneel is  
discretie!



Ja, ik! Ik! Ik ben heel erg discreet!

Geweldig discreet!

Enorm!



ERUIT!

Een werkster moet één worden  
met het paleis! Ze mag niet  
opvallen in het decor!



Misschien voldoe  
ik wel aan die  
voorwaarden,  
hofmeester!









Er is iemand een eend aan het nadoen?!

Huh? Wat is dat?

**KWAAK!  
KWAK!**



**KWAAAAAK! KWAK!**  
Ik ben de eendenkoningin!



**KWAAAAAK!!!** Sinaasappelen! Help! **KWAAAAK!!**

Vlug! Weg met dat fruit!



Ongelofelijk!  
Ze denkt dat we  
canard à l'orange\*  
van haar willen  
maken!



Wat een  
gruwelijke  
gedachte!

Zeg dat wel! Ik lust  
geen canard à l'orange!  
Brrrrrr!

\*GERECHT VAN EEND MET SINASAPPEL



Ik zal haar eens onderzoeken en...

**KWAK?**



Wat gebeurt er nu weer?!

**KWAAAK!  
KWAK! KWAK!**

Euh... ik ben geen vogelkundige maar volgens mij wil ze me het hof maken! Dat is een paardans!



Oooooooh! Shocking!!

Hofmeester, doe iets!  
Ik ben al getrouwd!

Oei,  
ze komen  
hierheen!  
Ik moet me  
verstoppem!



En dokter? Wat denkt u?  
De vogelgriep zeker?

**KWAAAAK!**



Nee! Lichamelijk is ze kerngezond! Ze lijkt me eerder onder hypnose te zijn!

En het ergste is dat ik er niets aan kan doen!



Het is een ramp! Binnenkort vieren we het vijftigjarige jubileum! Een hele hoop buitenlandse staatshoofden komen op bezoek!



Als de Queen zich zo blijft gedragen, kunnen de festiviteiten niet doorgaan!

De eer en de toekomst van ons koninkrijk staan op het spel!



Wat moet ik doen?!

Een dierenarts inschakelen?

Ach, begin maar al met haar te kalmeren!

Ik zorg ervoor!



Denk eraan, hou dit voor uzelf! De buitenwereld mag hier niets van horen!



Niemand, behalve ik dan!

Haha! Dat heb je met personeel dat helemaal opgaat in de werkomgeving!



We zijn er! Dit is het hotel waar Spiritzo verblijft!

Kijk!



Spiritzo! Hij zit aan dat tafeltje!



Jabbertalk wil mij en alle illusionisten belachelijk maken!



Maar die gevaarlijke zot is nog niet van mij verlost en...!

Hé, jullie!



Er is maar één plaats voor straatkinderen!



En dat is de straat!

SJOT!



Hé? Dat zijn die twee kinderen die met Jabbertalk optrekken!

Wat doen die hier? Die moet ik in de gaten houden!

DE AVOND BESPREKEN ONZE VRIENDEN DE SITUATIE...

... en volgens de dokter staat de koningin onder hypnose!

Hypnose? Maar wacht eens...

De gedachtestuurder die Barabas demonstreerde op de uitvindersbeurs, was die niet gebaseerd op een uitvinding van Jabbertalk?!

Maar natuurlijk! Mijn hypnomachine! Ik haal 'm even en...















Toch wel!

?!



Jullie weer!



Als jullie willen dat Jabbertalk overleeft, moeten jullie hier wegblijven!



Pas op, Sus! Hij wil ons hypnotiseren!

Dat zal niet lukken! Antigoon vooruit!



POEF!



Waar is hij?!

Die... die kerel kan écht toveren!



Ik vraag me af wat hij hier kwam doen...



INTUSSEN OP HET PALEIS.

Schrobben, schrobben en nog eens schrobben! Het paleis zal nogal blinken!



En dat terwijl mijn eigen huis intussen massa's stof verzamelt en...

Majesteit! Nee, niet doen!!!



KWAAAAAK! KWAK! KWAK!



Wat doet de Queen daarboven?!

Ze wil naar het zuiden vliegen!



Nu is ze helemaal gek geworden!

Zeker weten! Het is maart! Zoiets doe je in de herfst!







Om 12 uur stipt komt de dader het koffertje oppikken bij de Big Ben! Op dat moment pakken wij hem op!



Chief beter wat meer agenten inschakelen!



Nee, Jerom! Dat kan niet!



Het koningshuis wil de hele zaak geheimhouden! Ze vroegen een minimumbezetting! Wij zijn de enige politiemannen die op de hoogte zijn!



Ik ga nu de tas aan de voet van de Big Ben plaatsen en verstop me daarna aan de andere kant van het gebouw! Zo kunnen we hem langs twee kanten vangen!



Yep! Beagle heeft de koffer neergezet en gaat zich verstoppen!



Chief veel te weinig bobby's ingezet! Dief zal ontsnappen.

Gelukkig hebben we er Suske en Wiske ook bij gevraagd!



EN INDERDAAD, AAN DE OVERKANT VAN DE STRAAT...

Cool, hé! We lijken wel twee negentiende-eeuwse hangjongeren!

Stil zijn! Kijk daar eens!



... De dief is er!



Hij neemt het losgeld mee!



Spurtje inzetten en...



PTOIIINGG!!!



BROOOOF!





Melkbussen dansen op en neer. Wil zeker boter maken!



Gaat achter hoek!  
Heb bijna ingehaald!



Verdwenen? Kan toch niet in rook opgaan?!



Zie het al!



Heeft metro genomen!

Verstandig! Openbaar  
vervoer gaat sneller  
in Londen!



Treintje al vertrokken! Klokvasten uren!



Rommeke zelfde spoor nemen!

Akke akke tuutut,  
weg zijn wij!



Heb trein nog net gehaald!



Uurregeling in de  
war brengen!  
Toestel stoppen!





Instappen en bandiet zoeken!  
Kan geen kant meer op!



Wat heeft dit te betekenen?  
De trein loopt zo al genoeg vertragingen op!

Excuus!  
Zoek bandiet!



In volgende kar kijken!  
Dief kan niet weg!



DOEF! DOEF! DOEF!

?!?



Ha! En dan nog een zwartrijder ook!



Snoodaard heeft locomotief losgekoppeld!



Zal niet ontsnappen! Rommeke snelle beentjes!



Hahaha! De locomotief afkoppelen en alleen  
weg laten rijden was een prima idee!

List geslaagd!



EN NA EEN  
VRUCHTELOZE ZOEKTOCHT...

Niemand gevonden!

Hij was ons  
te slim af!



Miljoen, dat miljaar zijn we kwijt!  
... euh, ik bedoel... Miljaar, dat  
miljoen zijn we kwijt!

Kijk daar! Beagle! Sus en  
Wis beter weggaan. Mag  
niet weten dat kinderen  
met ons meewerken.







HATSJAAAH!

Is zeker niespoeder?



Kijk zelf maar!



Maar... jouw vingerafdruk is identiek aan die van de dreigbrief!



Zie je well! Ik zei het je toch dat...



Wat!!!  
Dat kan niet!



Dus... dan ben jij de dader!

Ma...maar dat is onmogelijk!!



Ik heb geen andere keuze!

Mannen, sla hem in de boeien!



Moet vergissing zijn!  
Echte schurk is dief van gedachtemachine!

Ja! Hij pikte 'm uit Jabbertalks atelier!



O ja? Dat wil ik dan wel eens zien!



KLINGELKLANGEL! PONG! KLING!

Hij haalt heel mijn werkplaats overhoop!

Ach, als daarmee je onschuld kan bewezen worden...!



En wat is dit dan?

Huh?! Mijn gedachtemachine!  
De dief heeft ze teruggebracht!



Hou op met die komedie, Jabbertalk!



Doen alsof je gedachtemachine gestolen is, de Queen onderzoeken...!

Dat allemaal terwijl je zelf de dader bent!









**POEF!**





Nietwaar... Beagle!

Mijn geld! Mijn miljoen pond! Waar is het?!



In veiligheid! Je plan was heel vernuftig! Je steelt de duikboot en de hypnomachine...

... je maakt de Queen knettergek en eist losgeld...



... vervolgens steek je de schuld op Jabbertalk, die je daarna laat vluchten...!

Zodat jij rustig met de centen kan gaan lopen zonder zelf ooit verdacht te zijn!



Het was nog beter! Ik ging met de duikboot naar een exotisch paradijs verdwijnen en een afscheidsbrief achterlaten waarin stond dat die arme Beagle zichzelf vanwege de ondraaglijke schande het leven benomen had!



Stel dat de onschuld van Jabbertalk ooit nog kon bewezen worden, dan nog zouden ze me nooit meer zoeken! Het plan was perfect!



Niet helemaal! Toen je het losgeld wegbracht maakte je één fout...

... je gebruikte het paard uit de wei hiernaast!



Tja, ik moest me haasten om geen argwaan te wekken!

Haha! Zijn wij geen slimme speurders?!



Ja, maar wel zo dom om me dat hier te komen vertellen!

YAAAAAH!



HALT! VROB! VROB! VROB! VROB!

?!



Hello, Beagle! Hawdoejoedo! Spiritzo stuurde me!

En die zei dat ik wat vrienden moest meebrengen!

VROB! VROB!



Vooruit, Bobby's!  
Pak de beestjes!



**GRRR!!**

Halt! Eén verkeerde beweging  
en ik laat de Queen sterven!



Wat? Maar  
Jabbertalk had die  
gedachtenmachine  
toch meegenomen?

Haha! Een leugentje om  
hem verdacht te laten  
blijven natuurlijk! En  
nu ga ik ervandoor!



Wil hij er  
nu vandoor met die  
krakkemikkige boot?



**KRAAK! KRAAAAK! KRAK!**

Schip breekt  
in stukken!

Natuurlijk! Onder  
die woonboot zit...



...duikboot van  
Jabbertalk!

Die woonboot  
was camouflage!

Inderdaad! Vlugh!  
We moeten  
hem volgen met  
de helikopter!

**KLABANG!**

**BANG!**

**KRAAAK!**



Ach, laat maar zitten! Hij zinkt toch!



Daarom heet het ook  
een duikboot, Lambik!



Oh! Oei! Hij ontsnapt dus! Miljaar!





Mijn bril! Ik zie niets zonder mijn min 5 en min 7 glazen! Help!



Ik geef me over! Zolang ik mijn bril maar terugkrijg!

Vooruit dan maar! Hier is 'ie!



Dank je, jongen...



Hahaha! Ik geef me helemaal niet over! Hébbes!



Nu kan ik losgeld voor jou vragen!



PIP PIP PIP!

Ha! Het is zover!



We hebben contact!

Is hypnosetoestel van Barabas!



Ja! Suske liet hem overflitsen door professor Barabas!

En nu betalen we terug met gelijke munt!



Maar eerst geef ik je een flink pak slaag en...

Arg!



GLUP?



WAF! WAF! WAF!

Hoe vind je je nieuwe bril... mét hypnose-antenne?



Ik laat Beagle nu als een hondje rondlopen!



Oh nee! Kijk uit!





EROM EN LAMBIK REKENEN BEAGLE IN EN BRENGEN HEM WEG...

Bik beter hypnomachine uitschakelen!

... Maar...!



EN LATER WORDEN ONZE VRIENDEN UITGENODIGD OP HET PALEIS...

En hoe kwam die vingerafdruk dan op die dreigbrief?

Wel, ik zag Beagle op de beurs een handtekening vragen aan Jabbertalk...



... en zag per toeval hoe de chieft daarna in de bar weer uitgongde!



Dus op datzelfde blad schreef Beagle later de dreigbrief!

Juist! Ik vermoedde toen al dat er iets loos was en ging op onderzoek!



Ik schaduwde hem en ontdekte zijn schuilplaats maar kon nog niets bewijzen!

Toen wij de geldkoffer ontdekten, besloot Spiritzo om samen met ons Beagle in te rekenen!



Ik overhaalde Jabbertalk om de vrienden van Suske en Wiske per helikopter op te halen!



En ik dacht dat jij de dader was! Je was zo blij met het losgeld.

Hihi... Dat was een kinderlijke reactie van mij... Ik wilde altijd al graag een rijke edelman zijn...



Maar mag ik nu even uw aandacht...!

Hare Koninklijke Majesteit, Queen Victoria!



Ik, Queen Victoria, dank jullie in naam van het Britse volk voor het oplossen van deze zaak!



Ook u, mij beste hofmeester, ben ik dankbaar!

Dankzij uw discrete aanpak is de Britse kroon nooit in gevaar gekomen!



Daarom schenk ik u een adellijke titel, hofmeester Sourire! Vanaf heden bent u...



... Sir Sourire!





# SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



## IN DIT ALBUM:

De overgrootvader van Barabas werd ten onrechte beschuldigd van een vreselijke misdaad. Hij neemt via een medium contact op met de professor om hem te helpen en Barabas stuurt zijn vrienden naar het London van de 19de eeuw om de zaak op te helderen. Al gauw blijkt dat Jabbertalk al jaren ruzie heeft met de magiër Spiritzo. De prof krijgt bezoek van een inbreker en kort daarop wordt Queen Victoria bedreigd met één van zijn uitvindingen, waardoor de vorstin zich wel heel gek begint te gedragen. Zijn er naast de illusionist Spiritzo ook nog allerlei andere schimmige figuren aan het werk?

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs: € 5,25

ISBN 978 90 02 23727 0

