

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE BOTERHAMMENMAN



STANDAARD UITGEVERIJ



En vandaag hebben we het over 'gezonde voeding!'

1



Neem allemaal jullie broodtrommel en laat maar eens zien wat jullie meehebben als lunch!



Meent ze dat nu? Dat wordt heel erg gênant.

2



Witte boterhammetjes! Wat ligt ertussen?

Pindakaas en kipfilet.



Mooi zo! En jij hebt broodjes?

Ja! Allemaal met choco!



Oei oei! Slecht voor je tanden en niet evenwichtig. En wat hebben we hier?

3



Zoute chips?! Maar dat is verschrikkelijk! Je moet gevarieerd eten!

Gisteren waren het paprikachips, juf.



Hopelijk is het hier beter.



KEEEK!!!

4



Lijkt gewoon water.

Ja, maar dan koud. Snik snik. Ik heb geen geld om de energierekening te betalen. Gelukkig nemen de kinderen het goed op. Al lijden ze honger...

Bij Bik en Rommeke niet veel beter. Besparen op energie. Kijken tv terwijl toestel uit staat.

Het verschil is klein.

Rommeke volgt wel nieuws. Gebruik supergehoor als burens radio op hebben staan. Word niet vrolijker. Oorlog zal nog lang duren.

Sinds die idioot van een president Ridikulski zijn buurland is binnengevallen zijn de energieprijzen verdubbeld!

Het leven wordt onbetaalbaar. Geen voedsel, geen verwarming. Gelukkig betaalde ik dit huis af in betere tijden.

Arme meid...

Heb verrassing om humeur te verbeteren. Vanavond uit eten gaan. Rommeke trakteert!

O ja? Heb jij de loterij gewonnen?

Neuh. Rommeke via via gratis tickets voor grote opening van tentoonstelling Egyptische kunst in het BOMPT. Is receptie met hapjes!

'BEESTIG GOD MAAR PRACHTIG AFGELEEFD'

O, eindelijk iets te eten! Suske en Wiske zullen verrukt zijn!

ONDERTUSSEN GAAT HET ER, VER WEG IN DE GODENWERELD DER EGYPTENAREN, VEEL MINDER VROLIJK AAN TOE...

Chasechemoey! Waar blijft mijn bier?!

Hier ben ik al, meester!

Dat werd tijd! Ik wacht al een halve minuut! Het is toch mijn lievelingsbier?

Whesth Malleh Triph El, meester!

Ik vroeg je vanochtend deze kamer op te ruimen! Dat is nog steeds niet gebeurd.

Het spijt me, heer Seth. Ik ben bezig met uw middagmaal, maar het is nogal koppig!

Het vlees heeft de groenten opgegeten en...?

Hier blijven! Jij moet nog dertig minuten in de oven op 160 graden!

Een beetje muziek en zang bij mijn aperitief is ook te veel gevraagd, zeker?



*EGYPTISCHE FLUIT 14



16



U heeft uw broer de farao levend begraven, in de Nijl verzopen, weer opgevisd, in veertien stukken gehakt en de ogen van zijn zoon uitgestoken.

Pfft... Gewoon wat kattenkwaad.



Mocht ik kunnen, ik zocht bedienden tussen de aardelingen! Maar die kunnen de godenwereld niet betreden! Ze zouden meteen sterven wanneer ze door het portaal stappen.



En ik zou die slaven nog steeds voor Ra moeten verborgen houden. Het is hopeloos!

Misschien kan de krant u opbeuren, heer?



Dat werd tijd! Waai mij koelte toe terwijl ik lees!

Jawel, heer.



Nee, maar! Er is een crisis op aarde. Oorlog en hongersnood!

Eh... geweldig, heer!



Wacht eens! Dit is het ideale moment om de magische graankorrel te activeren!



U bedoelt dat cadeau van zonnegod Ra voor farao Testietatuitis?

Juist! Zijn volk werd geplaagd door een verschrikkelijke hongersnood, en met die graankorrel kon hij zijn onderdanen voeden.



Maar hij heeft die korrel nooit gebruikt, heer! Want er rust een vloek op!

Net daarom! Die vloek zou mij goed van pas komen!



Wij zullen dienaren zat hebben, als jij precies doet wat ik zeg met die magische graankorrel!

Euh... werd die niet duizenden jaren geleden mee begraven in de piramide van Testietatuitis, heer?

Ja, maar onlangs werd dat graf geopend en de hele inboedel staat nu in een museum...



Daar is het!







Hoe is dat in mijn jaszak terechtgekomen?
Ik zal het morgen terugbrengen en...



Het kan open. Wat zit erin?



Het gaat uitstekend!



Een beeldje van een valk
met een graankorrel in de bek?...



Gij die de magische graankorrel
gebruikt... Luister naar de
woorden van Ra, de zonnegod!

Miljaar?! Dat beeldje praat?!



Lang geleden regeerde farao
Testietatutis over het oude Egypte.



Op een dag plunderde de Perzische vijand
de graanvoorraden van de Egyptenären.



De hongersnood die
daarop volgde eiste vele
slachtoffers. Dus smeekte
Testietatutis de zonnegod
om hulp.



Ra schonk de farao een magische
graankorrel. Wie deze korrel maalt en het meel
bij brooddeeg voegt, bakt een magisch
brood dat nooit opraakt!



Er is slechts één voorwaarde.
Wie het brood uitdeelt, mag
nooit ijdel worden, want volgens
Ra is dat de oorzaak van alle
kwaad op aarde. Veel succes!



Een magische graankorrel!
Zou dat echt werken?...



Hij gaat naar de keuken...?!



Water, bloem, gist, boter en zout! Alles wordt vermengd tot brooddeeg. En nu...



...de magische graankorrel tot meel vermalen...



...en voorzichtig bij het brooddeeg voegen!



LATER...

Hij ging meteen aan het werk, heer! Nu wachten tot hij dat brood uitdeelt en zo de vloek activeert.



Maar dan moet hij ijdel zijn, idioot!

Geen nood, heer! Hij is nu al erg trots. Het is een kwestie van tijd!



O ja? Je krijgt drie dagen! Dan breng je verslag uit, wanneer de zon het hoogst staat! En ik hoop voor jou dat je slaagt in je opdracht!

J... ja... meester!



DE VOLGENDE DAG, HEEL VROEG IN DE OCHTEND...

O? Bik aan de bak?

Ah, Jerom! Ik maak brood met onze laatste bloem! Het zal de mensheid verlossen van alle honger!



Ah! Je hebt geluk! Het is net klaar!

PING!



Kijk eens hoe mooi! Ben ik geen geweldi...



?!

Nee, ik ben niet geweldig, het brood is geweldig! Maar niet dankzij mij!

Niet erg Bikkig. Crisis in kop geslagen. Maar moet zeggen: brood ruikt heerlijk.



Eens proeven!







Gebakken lucht.

Voor mij bien cult.



Snik snik... Ik heb alweer geen lunch voor jullie.

Ach, dan eten we de rest van het niets van gisteren wel op.



Kijk! Een brief van Lambik!

Waarom stuurt hij een brief? Hij zit hier elke dag!



Lieve vrienden, ik neem deze pen ter hand omdat met je voeten schrijven zo moeilijk is.

Ontegensprekelijk Lambik.



Lieve vrienden, ik neem deze pen ter hand omdat met je voeten schrijven zo moeilijk is. Ik verdwijn voor een hele tijd omdat ik er niet meer zal zijn. Probeer mij niet te vinden. Ook Jerom zal deel uitmaken van deze verdwijning wegens mee met mij. Uw geweldige Lambik zelf.



Wat betekent dat nu weer? En waarom heeft hij 'geweldige' doorstreept?

Let op, hij is iets van plan!



EVEN LATER ZIJN SUSKE EN WISKE OP WEG NAAR SCHOOL...

Ik heb honger...

Ik ook... maar we moeten volhouden, Wiske!



Wat krijgen we nu? Waar hollen die allemaal naartoe?

Dat is de straat van onze school.



?!



Maar... dat lijkt wel...

BOTERHAMMENMAN

Kom ze maar halen, lieve kinderen!
Er is genoeg voor iedereen!



Lambik?!

Ik weet niet over wie je het hebt,
Suske. Ik bedoel, volkomen
vreemde jongen die ik niet ken!



AMMENMAN

Hou op, Lambik! Wat
is er aan de hand?

Niets, juffrouw. En ik ben niet
Lambik maar... de Boterhammen-
man! En Jero... die man daar is
assistent-snijder.



Komaan, jongens!
Je ziet dwars door
die vermomming
heen!

Ssst! Ze is nochtans... euh... broodnodig!
We moeten anoniem blijven!



Waarom?

Dat kan ik niet zeggen.
Hier, proef eens!



Dat moet je
me geen twee
keer zeggen!

Wow! Heerlijk! Zelfs zonder
choco erop smaakt het naar
choco!

Bij mij smaakt
het naar kaas!



De Boterhammenman helpt belangeloos
de honger de wereld uit! Wie wil er nog
een sneetje?



Jullie snijden wel
veel boterhammen
van dat brood.



Ja, hoe
kan dat?!

Sst! Dat is
geheim. Geen
vragen, begrepen?



Oei oei!
Bijt mijn neus
niet af!

Wat heeft dat hier te betekenen?! Mannen met
maskers op die eten uitdelen aan kinderen vind
ik erg verdacht! Hou daar onmiddellijk mee op!



BOTERHAMMENMAN

We bedoelen het goed, mijnheer
de directeur. Eens proeven?







Niets! Ik wil gewoon geen complimenten!

?!



Zo ken ik Lambik niet. Hij doet erg vreemd!



Kom, we zoeken een rustig plekje en kruipen onder de wol! Vandaag was een geslaagde start! Maar morgen zal de missie van de Boterhammenman écht beginnen!



EEN NA EEN WELVERDIENDE NACHTRUST...



...ZET DE BOTERHAMMENMAN DE BROODBEDELING VERDER. EEN TRIOMFTOCHT LANGS UNIVERSITEITEN...



Lekker, maar ik had toch liever een Bierman gehad.

*FACULTEIT AFWEZIGE TWEEDE ZITTLIJD STUDENTEN



...LANGS BEDRIJVEN...

Gezond brood! Puur natuur! Zonder chemicaliën!

Niet erg. Ik heb er zelf bij.



...OF GEWOON IN DE STAD. OVERAL SMULT MEN VAN HET HEERLIJKE BROOD.



Dit is valse concurrentie! Broodroof!

Maar nee, hij geeft het juist weg.



Ja, en daarom blijven onze zaken én zakken leeg!





Waarom draagt u dat masker?
Heeft u iets te verbergen?

Niemand hoeft te weten wie
ik ben! Laat me met rust!



Dank u om
ons te redden!

U bent een
geweldig mens!

LEVE DE BOTERHAMMENMAN!



LEVE DE BOTERHAMMENMAN!

WIJ HOUDEN VAN U!

HOERA!

Nee!!!



DE AVOND...

De media hebben het alleen
nog maar over jou. En
in de populariteitspoll ben
je 'Man van het jaar'!

Kan me
niet schelen!



Ik snap er niks van!
Normaal gezien zou jij dit
allemaal geweldig vinden!

Wel, nu niet!
Slaap lekker!



Maar...
wat scheelt er
toch met hem?

Hij verbergt iets en
ik wil weten wat!



Laten doen. Beter
voorbeeld volgen en
slapen. Morgen weer
brood uitdelen.



Hij weerstaat zijn
ijdelheid veel te lang.
Vannacht sla ik toe.



LATER...

Zolang ik niet weet
wat er aan de hand is,
doe ik geen oog dicht.



Nee... nee... Ik ben niet
geweldig... Laat me...

De stem van Lambik...
Hij droomt.





Zo'n ingewikkeld mens! Hij sprak tegen jou in je slaap!

Kom kom... dat heb je vast gedroomd!



Nee! Jij droomde! Je zei in je slaap dat je niet ijdel mocht zijn vanwege een vloek! Die mummie wilde net dat je dat wél zou worden!



Je schrikt! Je weet dat het waar is!

Miljaar! Ze heeft gelijk! Ik heb dat ook gehoord!



Kom, Lambik, vertel ons alles zodat we je kunnen helpen.

Nee! Ik zwijg! Anders kan ik de honger op deze planeet niet bestrijden!



Maar...

Genoeg! Jullie gaan terug naar huis!



EEN DUS DE VOLGENDE OCHTEND...

Daar gaan ze... Wat doen wij nu?

Lambik is in gevaar! Ik voel het! Ik wil weten wat er aan de hand is! Kom mee!



Wat ben je van plan?

We gaan iemand een bezoekje brengen...



Hmm... Op het eerste gezicht is dit gewoon brood. Voedzaam... goede verhoudingen in de samenstelling...



...en uitzonderlijk lekker. Maar verder is er niets vreemds aan dit brood.

Zeker? Lambik kreeg dit brood van een zekere Ra.



Ra? De Egyptische zonnegod...

Ja, die mummie vertelde dat als Lambik ijdel werd er een vloek zou starten.



Heb je die mummie niet gedroomd? Het was donker en...

Nee! Hij sprak over een zekere Seth, en hoe die hem zou vermoorden als hij er niet in zou slagen Lambik ijdel te laten worden.



Seth? Dat belooft niet veel goeds. Dat is een boosaardige Egyptische god die zo veel mogelijk ellende wil veroorzaken!

Dus Seth wil dat die mummie Lambik ijdel maakt, zodat die vloek kan beginnen

En als het Seth is die dat wil, zal er ongetwijfeld iets verschrikkelijks gebeuren! Je moet die broodbedeling stoppen!



Dan moeten we zo snel mogelijk terug naar Lambik!

Maar we zijn te voet?!



Kom mee, ik heb net iets nieuws uitgevonden!



EEN EVEN LATER...

Wow! Die zweefstep is geweldig! Zo zijn we snel in de stad!



Maar we weten niet waar hij is!



Daar! Mensen met boterhammen!



We hoeven het broodspoor maar in de tegenovergestelde richting te volgen!

Een beetje zoals Hans en Grietje!



LAMBK WORDT SNEL GEVONDEN MAAR...

Ja! Een boosaardige god! Je moet stoppen met die broodbedeling!

Geen denken aan! Alles gaat goed!



Jerom, help ons!

Waarom? Boterbik goed bezig. Mensen hebben eten. Mag alleen niet ijdel worden.



Juist! En daar zal ik in slagen ook! Laat me met rust!



Kom, Sus, we gaan. We hebben ons best gedaan...













Een valse Boterhammenman?
Misschien een copycat?



...en hij heeft beloofd hier ter plaatse zijn masker af te nemen!

Maar... dat kan toch niet?



De mensen blijven toestromen! Binnen tien minuten zal iedereen deze held kunnen toejuichen!

JAAAAAAAH!

JAAAAAAAH!



Maar... dat applaus is VOOR MIJ!



Die kerel gaat met de eer lopen! Dat nooit! Dan kennen ze Lambik nog niet!



Lambik! Wacht!

Geen tijd!



...en dan tellen we nu af naar de ontmaskering! Tien...!



Vlug! Als hij die imitator op tv ontmaskert, weet de hele wereld dat Lambik de échte Boterhammenman is!

...en die ijdelheid zal de vloek opstarten!



Alley oop... oop... oop... oopooop...



...negen... acht...





Ik heb meteen een fanpagina aangemaakt!
Ik heb al driehonderdduizend likes!



Ik ben er wel mee van geworden...
Morgen starten we de
broodbedeling weer op!



Mogen we
blijven logeren?

Dan zullen we je
weer helpen!



Jaja, prima... Vervelende
jeuk... Tot morgen.



MAAR ALS BIJ HET PRILLE
OCHTENDGLOREN DE VROEGE
VOGELS VOORZICHTIG HUN
SNAVELTJES ROEREN...



Dat was Lambik!

Het kwam uit
de badkamer!



Kijk dan!

Dat lijken wel
de oren van
een aardvarken!



Oh nee!
Verschrikkelijk!
Dat is de vloek!

Moet positief
bekijken. Bent
verlost van jeuk.



Wat moet ik
nu doen?!

Profielfoto op
fanpagina aanpassen?



Laat ons naar Barabas gaan.
Misschien weet hij raad en...



Iemand klopt op voordeur.
Waarschijnlijk broodfan.





Stuur ze weg!
Ze mogen mij niet zien!



Jaja! Ik kom al!
Beschadig de voordeur niet, hé!



Woont hier die
boterhammencharlatan?!

Euh ja...
waarom?



Mijn man at gisteren
van dat brood en
werd onwel!

Oei! En hoe gaat
het nu met hem?



Vraag het
hem zelf!

Zucht...



Toen ik deze ochtend
opstond, was ik
veranderd in dit popje!

En hij is niet
alleen! Kijk!



Wij eisen een verklaring! Hoe komt dit?

Dat weten we
zelf niet, maar...



Hahahahaha!!!
Dat is de vloek van Ra!



Een vliegende boot?!

Dat is die valse
Boterhammenman!





Vlugger, Chase!
Ik wil veel slaven!



Haal Jerom! Hij kan
die Seth tegenhouden!

Juist!
Jerom!



Jerom gaat meteen
in de aanval en...

Vliegboot neerhalen!



O, wat fijn dat je
uit eigen beweging
al instapt!



Onzin stoppen of
last met Rommeke!



ZIP

?!



Oeps. Rommeke vergeten
vanochtend nog boterham
gegeten.



Hier jij!

Rommeke kracht
kwijt! Seth sterker!



Hahaha!
Da's weer een slaaf erbij!



Jerom?!

Dit is een ramp!



De mesektet is vol! We brengen
ze naar mijn paleis en komen
terug voor nog één volle
boot! Dat lijkt me genoeg!

Jazeker, heer!

LATER...

Jerom en die andere slaafpoppetjes zijn waarschijnlijk op weg naar de Egyptische godenwereld.

Wie weet wat hen daar te wachten staat!



Ook Lambik is in gevaar! Kijk...



Wat doet hij daar?

Mieren zoeken. Daar zijn aardvarkens gek op.



Hij verandert stap voor stap in een aardvarken en dat baart me zorgen. Aardvarkens worden maximaal zo'n achttien jaar oud! Lambik is al veel ouder en zal dus meteen sterven.

Dan moeten we naar de godenwereld om de vloek te verbreken.



Onmogelijk. De Egyptische godenwereld kan niet worden betreden door mensen. Wie het toch doet, vergaat tot woestijnzand!



Het kan wel... maar dat is niet zonder gevaar!

Hoe dan?



We moeten een magische boterham eten!

Maar dan worden we poppetjes?!



Precies! En daarna laten we ons meenemen door Seth!

Die brengt ons in zijn boot naar de godenwereld waar we iedereen bevrijden! Simpel!



Simpel?! Jullie moeten als kleine popjes vechten tegen een boosaardige god!

Ga dan mee!



Nee, ik moet bij Lambik blijven om hem te verzorgen.



Dan halen we tante erbij! Ik heb het magische brood meegebracht!



Hier! Eén voor jou, één voor mij...





Oh nee! Kijk!

...en één voor tante.



Wat?! Seth is al terug?!



Die boot mogen we niet missen!
Het is onze laatste kans!

Goed! Dan maar
zonder tante!



We zetten onze
zweefstep hier neer!



Hopewijk wukt het onf
op tijd te vewandewen!

Waw je
daaw zeft!



ZIP



Ja, het is gelukt!



Nu aan boord geraken
van die boot!



Hop! Dat gaat als vanzelf!



Wat een taal!
Zeker een grof brood!



Benieuwd waar we
naartoe gaan!

Heb je de zon
al gezien?!



Ze wordt
steeds groter!

Dat kan toch niet! De zon is een ster!
Die bevindt zich in de ruimte!



Het is soort van portaal!

Egyptische magie!



Kijk! Waar
zijn we nu?

De godenwereld
der Egyptenaren!



Allemaal uitstappen!



Vooruit! Zet ze maar aan het werk!

Jullie hebben de meester
gehoord! Het moet hier
Egyptisch kraaknet zijn!

Jullie twee! Klop het
stof uit de gordijnen!



Hij heeft het op jou gemunt, vrees ik!

Ja! Maar waarom?



LAMBIK! JIJ WAS MIJN MEESTER! NU BEN JE IJDEL! DAN WORD IK SLECHT!

Excuus! Ik wist niet dat je een houdbaarheidsdatum had!



Miljaar! Ik heb een staart?!



NU EET IK JOU OP!



Ik ben niet jouw pindakaas, helaas!

AUW!

BATS!



Laten we schuilen in het tuinhuis!



Hier zitten we veilig!



JIJ ONTSNAPT NIET AAN HET BROOD!

BONK BONK!



Ben je gek geworden?! Hou die poppetjes weg van dat venster!



Als Ra die popjes ziet, weet hij dat ik extra slaven heb binnenbracht en hang ik!



Dus als we Seth willen stoppen, moeten we Ra op de hoogte brengen van wat er hier gebeurt!

IDIOOT!

Dan ontsnappen we!

Ja, meester! Vergeef me, meester! Boehoe!!!



Wat staan jullie hier te niksen?! Vooruit! Ga helpen in de keuken!



Jerom?!



Sus en Wis ook hier?

Ja, we komen je bevrijden!



Zal moeilijk zijn. Rommeke al geprobeerd te ontsnappen. Is mislukt. Seth sterker dan Rommeke. Ben persoonlijke bediende. Moet alles doen. Net bier geserveerd. Nu met waaijer wapperen... Niet leuk...

145



Bier? Dat brengt me op een idee! Met een beetje geluk heb ik hem nog in mijn zak zitten...



De boterham voor tante?

Hij is ook verkleind!



Hier! Probeer de kruimels in zijn bier te vermengen!

Goed. Rommeke proberen. Zal niet makkelijk zijn. Seth altijd alles gezien.

146



Ondertussen proberen wij Ra te verwittigen.

Moeten we niet wachten tot Seth zijn portie magisch brood binnen heeft?



Het is niet zeker of die magie nog wel werkt! En wat de redding van Lambik betreft hebben we geen tijd te verliezen!

147



Kijk! De uitgang van het paleis is aan het eind van deze gang.



Niemand te zien?! Dan nemen we snel...



...de benen!

BOMP!

148



Wat een geweldenaar, dat brood!

KRAK! BONK! BOENK!



Ja, maar ik ben sterker!
Hij komt er niet in!

Heu... Lambik,
kijk daar eens?



GRRRAAAHHH!



Een elektrische heggenschaar!
Net wat ik nodig heb!



'The chainsaw massacre!'



Hahaha! Het
beste idee sinds
gesneden brood!

TTRRRRR!



Wel, krentenbrood?
Geef je het op?!

Grrrr...



Het groeit er gewoon weer aan!



ZIP



Oh nee, mijn handen
zijn potten geworden!



Wegwezen! Dat monster
is onverslaanbaar!

Nog niet! Lok hem
die richting uit!

Hé, ik herken die kleren!
Jullie zijn die vriendjes
van Lambik!

Euh... ja!

En jullie willen
ontsnappen,
is het niet?!

Neenee, absoluut
niet! Wij...

Toch wel! Wij willen Ra
vertellen wat er hier gebeurt!

Wat?!

Ja, wat?

En dat komt jou goed uit! Als
Ra hoort hoe Seth jou de hele
tijd afblaft, grijpt hij zeker in!
Geef toe! Hij is heel brutaal!

Boehoehoe! Het is waar! Seth is altijd boos
op mij! Ik dacht dat het zou stoppen nu
die popjes er zijn, maar helaas...

Laat ons dan samen naar Ra gaan!
Hij is de god van het goede, en straft
wie slecht is!

Bovendien zijn wij het
bewijs van wat Seth op
aarde heeft uitgesproken!

Ik durf niet! Seth vermoordt
me als hij erachter komt! En
dat zal hij, want hij heeft
altijd alles gezien!

Kom op, een beetje
moed! Jij smokkelt
ons het paleis uit en...

Maar jullie raken nooit levend in het paleis
van Ra! Dat ligt een heel eind van hier!
Voor popjes met kleine beentjes is dat een
flinke trip! En al zeker in die woestijnhitte!

Niemand zegt
dat we te voet
moeten gaan!

Juist! We nemen
die vliegende
boot van Seth!

Vergeet het! Die kan enkel
door hem bestuurd worden.

Hoewel... er is een mogelijkheid. Ik vlieg
elke week met Scabby de Scarabee naar
de markt op het godenplein.

Uitstekend! Dan is het
vandaag marktdag!



Je hangars? Wat ben je van plan?!
Om de Gyronef te nemen is er geen tijd!



Vertrouw me! Dit is mijn nieuwe superjet!
Dit is niet het moment om met je
uitvindingen te pochen, prof!



Maar nee, ik ga dat brood...
zwwzwwzww...!

Ach zo?!



JIJ ZAL STERVEN!
HET IS DE VLOEK VAN RA!

Hou hem bezig!



Een brood bezighouden?
Hoe doe ik dat?!



"Ene me hesp en ene me kees!"

?

"ÉÉN MET HESP EN ÉÉN MET KAAS",
EEN HIT VAN BIG BILL KRACKEBARS.



Ik moet wel gek zijn
om dit te doen...

KRRRII!



Dat is het venster van de
troonzaal. Hopelijk heeft
Seth niets in de gaten.



Doe zo normaal mogelijk! En kijk voor je!

Het eten dat die poppetjes maken is afschuwelijk! Dat moet beter!



Heer misschien slechte smaak wegspoelen met bier?

Jaja, doe maar. Hé, wat krijgen we nu?



Is dat Chase met Scabby?



Gaat waarschijnlijk om euh... ezellenmelk. Zitten zonder.



Waarom vliegen ze dan naar het zuiden? De markt is de andere richting uit.



Schol, heer!

Nu niet! Wat gaat die geniepige bediende van mij in het zuiden zoeken? Daar ligt...



... het domein van Ra?!

Bier verliest schuim, meester.



Ben je doof?! Ik zei nee!



Oeps! Rommeke hevig schrikken! Beetje onhandig!

KLATSJ!



Kuche! Kuche! Onhandige idioot! Kuche!

Meester gelijk. Excuus!



Erachteraan!

Hopelijk genoeg brood binnen?...





Olééé pistoléééé!!!

Grrrrr! Ik heb er genoeg van!



Niet leuk? Zal ik erbij dansen?



Oei, dat zal moeilijk gaan. Ik heb aardvarkenpoten gekregen.



RAAAHH!!

Barabas! Als je iets van plan bent, is het NU!



Jaja! De starter moest opwarmen! Laat het broodwezen maar los!



Ik hém loslaten?! Hij heeft mij vast!



Het gaat goed. We zijn niet zo ver meer van het paleis van Ra.



Da's mooi!

Maar dat daar is minder mooi!



Chase! Stop onmiddellijk!



Oh nee! Mijn meester heeft ons door! Ik ga eraan! Wat heb ik gedaan!

We zijn er bijna, Chase! Niet opgeven!



Vooruit, Scabby!



FRRRRR!!



Hij heeft twee popjes in die mand zitten!... Ik heb ze herkend! Dat zijn die vriendjes van Lambik!!



Seth heeft ons in de gaten!

Vlugger!



Arg!!!!



Lambik! Ik ben klaar! NU!



Wacht, brood!
Je mag me opeten!

MOOI ZO!



Maar ik vraag één gunst!
Ik wil sterven als een boterham
met hagelslag! Geplet!



GOED! IK STAMP JE PLAT!



NU OF
NOOIT, PROF!



VRRROOOHHAAARRR!!



Hij is getoast!

?!?



En dan is het niet moeilijk om...



KRASH!
KRASH!
KROSH!
KRISSRRSSCH!





Hahaha! Sukkels! Ik keer de boot om en rijg jullie aan mijn Egyptisch zwaard!



ZIA



Huh?! Hoe kan dat?!



Jaaa! Het is gelukt!

Leve Jerom!



Het paleis van Ra! Ik moet mijn boot bijsturen of ik sla te pletter!



Ik moet bij de bedieningshendel geraken!



MAAR HET IS TE LAAT. DE BOOT STEVENT RECHT OP EEN VENSTER VAN HET PALEIS AF EN...

NEEE!!!



AAAAHH!

?!



BONKKRASH KLINGELANGELING!!!

RAAAA!* Wat heeft dit te betekenen?!

***BOZE UITROEP, NIET ZIJN NAAM.**



Hallo Ra... Alles goed? Ik dacht, ik vlieg eens binnen...

Seth? Ben jij dat? Hoe komt het dat jij in een grafpopje bent veranderd?!



ONDERTUSSEN KAN SETH NIET ANDERS DAN TOEGEVEN WAT HIJ ALLEMAAL HEEFT UITGESPOOKT EN DUS...

Ik laat jullie en de andere popjes terugkeren naar aarde met de boot van Seth.



Daar zullen jullie weer gewone mensen worden...



Ik wis het geheugen van alle mensen zodat niemand zich nog iets zal herinneren van wat er gebeurd is...



Ook de oorlog zal stoppen en de crisis zal eindigen.



Zelfs Seth maak ik weer normaal, al zullen de rollen in zijn paleis nu omgekeerd zijn. Dat zal hem leren Chase zo af te blaffen.

KRRR...



EN ZO MAakte RA ALLES WEER ZOALS HET WAS... HOEWEL?

Waar Bik zo snel naartoe?

Geen idee. Ik zei gewoon dat ik last had van mieren in mijn keuken.



EINDE

SUSKE EN WISKE

VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Er breekt ergens ter wereld een oorlog uit die een diepe economische crisis veroorzaakt. Vele mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat pijnlijk duidelijk wordt in de nauwelijks gevulde brooddozen op school. Lambik zit hier erg mee in. Een bizarre figuur uit het oude Egypte merkt dat op en geeft in opdracht van zijn meester een graankorrel aan Lambik waarmee je een brood kan bakken dat nooit opraakt. Die hapt toe en besluit met dit 'eeuwige brood' zoveel mogelijk mensen te voeden. Hij bombardeert zich tot Boterhammenman en trekt de straat op waar hij zijn heerlijke brood weggeeft aan iedereen die het hebben wil. Het wordt een ongelofelijk succes. Maar dat heeft zoals altijd ook een keerzijde. Lambik kreeg namelijk de opdracht niet ijdel te worden in zijn hoedanigheid als weldoener, want dan zou de wereld getroffen worden door een vreselijke vloek. Helaas is bescheiden blijven niet makkelijk als je Lambik heet en iedereen je staat toe te juichen...

* Consumentenadviesprijs NL, € 7,99

ISBN 978 90 02 27637 8



9 789002 276378 >