

315

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE BANANENZANGERS



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

## DE BANANENZANGERS

**G**USKE EN WISKE DUIKEN DE JUNGLE IN OP ZOEK NAAR EEN STEL MAGISCHE BANANEN!  
DARBIJ KRIJGEN ZE EEN BEETJE HULP VAN HUN VRIENDEN... EN VAN DEZE VIER OUDE BEKENDEN!  
GASTEN MET VEEL NOTEN OP HUN ZANG EN ENKELE HARDE NOTEN TE KRAKEN!

EEN AVONTUUR VOL WERVELENDE ACTIE, BILLENKLETSSENDE HUMOR EN KLATERENDE SAMENZANG!



WACHTENDGLOREN IN AFRIKA! DE EERSTE ZONNESTRALEN SCHIJNEN OVER DIT MAGISTRALE CONTINENT! DE DIEREN IN DE JUNGLE WORDEN LUIDRUCHTIG GEWEKT!

HIKHOK! HIKHOK!

HIKHOKHAKI!

Mijn arme Bobbelbelly, toch!

... Och, lieve Dobbeltbobbel... ik...

HIKHOKHAKI!

O, heren dokters Prik en Pikuur, wat scheelt er toch aan mijn man? Hij heeft nu al drie dagen de hik!

Wij hebben Zijne Majesteit onderzocht!

De sire heeft niet zomaar de hik, mevrouw!

Hij heeft de... euh... hikhokhakiwoeki-poekikoekie-boem!

Dat is een hardnekkige versie van de gewone hik!

Zijn aanval wordt alsmear langer en langer...

... tot hij het volledige woord heeft gehikt...

... en als hij 'boem' zegt, is het met hem gedaan!

Geen enkel medicijn helpt!

Geen Khicmedol of Ticopdebyl!

En geen Slictadin of Doetmenix!



Ik zoek in 't mapje 'H' van hik,  
doe met de muis een dubbelklik!



Je krijgt een foutmelding!



Ik zal nog maar eens  
proberen en zo de werking  
van die laptop leren!



Alweer een foutmelding!



Ah, nu zie ik wat er scheelt!  
En 't is niet wat g'u verbeeldt!



Een virus is het alvast niet!  
De Windowsvink zingt daar  
zijn lied!



Vort en vlug naar buiten,  
ga maar op een ander fluiten!



Hier heb ik het! De hikhokhaki-  
woekipoekikoekie-boem kan verholpen  
worden door de Hikhokboegiewoegie!



Wat is dat  
voor iets?

Het is nochtans  
zo moeilijk niet!

Je zal genezen  
door een lied!



Vier stemmen zingen perfect samen,  
zodat een magisch akkoord ontstaat!

Een trilling met zeer vreemde krachten  
die genezing doet verwachten!



Wat een flauwe... HIKHOKHAKI ...kul!

O nee! Muziek geneest zeer goed!

Bedenk hoeveel deugd  
een lied soms doet!



Maar waar haal ik die  
goeie zangers?!



Voor d'oplossing, zo zal gauw blijken, moet ge nochtans niet ver kijken!



Een zangtalent van eerste keus, staat hier alreeds voor uw neus!



Ooit startte ik een zangkwartet waar ieder was mee opgezet!

Perfect gewoon in samenzang, bij alle meisjes flink in zwang!



Werkelijk? Daar sta ik HIKHOKHAKI paf van!



Papal Ambik, zou jij met je kompanen dat genezend liedje voor mij willen brengen?



Wij willen gaarne voor u zingen! Het zal nogal de pan uit swingen!



En ons gekweel maakt u terstond zoals voorheen weer kerngezond!



Dank je wel, Papal Ambikhokhaki!



Onze vorst is blij verrukt, maar mijn gemoed nu zeer bedrukt!



In de reünie met mijn maten zie ik jammerlijk veel graten!



Gelukkig word ik op mijn wenken bediend...



... met een beetje hulp van mijn vriend!



Kooooom! Komkomkom! Kooooom! Komkomkom!



Hier ben ik -tjip tjip- al! Ik ben geen duif, hé zeg!



Wat scheelt er?

Luister, zoon, naar deze rijm!



Dit bespreken wij al in 't geheim!



EN EVEN LATER...

Dus jij gaat met je groepje voor de koning zingen om hem te genezen?



Café Het Geheim



Ja, maar mijn muzikale vrienden zijn niet zo makkelijk te vinden!

Na de split van onze band, zwierven z'uit over het land!



Ja, en dan? Dat is toch niet zo -tsjip tsjip- erg? Die vinden we wel terug!

Vrienden zoeken kan ik alleen, 'k stuur jou ergens anders heen!



Want hier begint dus de miserie! Ons zangtalent was een mysterie!

Ja, dees onthulling is niet mals! Ieder van ons koor zingt vals!



Vals?! En je vertelde dat jouw koortje -tsjip tsjip- perfect kon zingen!?

Dat is ook zo, o, zoon van mij!

Maar dat talent was toverij!



Ik bestudeerde ooit bavianen en ontdekte zo een soort bananen!



Ik dacht eerst 'ik kijk hier scheel', want ze waren blauw, en dus niet geel!



Met zo'n banaan de buik gevuld, schrok ik mij een dikke bult!



Ik kon zingen luid en klaar! Het klonk waarlijk wonderbaar!



Ik vroeg aan drie kornuiten dit samen met mij uit te buiten! We aten van het blauwe fruit en stootten mooie klanken uit!



Werden razend populair voor onze zangen dito flair! We haalden radio en tv, waren maanden op tournee!



Meisjes vielen dra in zwijm, maar ons truukje bleef geheim!



Het lang verhaal dat hou ik kort,  
je begrijpt al zeker wat er schort?

Jazeker! Wil je voor de koning kunnen  
zingen, moet je dus van die blauwe bananen  
hebben?



Maar van die boom bestaat er  
maar één verborgen exemplaar!

Hij staat in't noorden,  
bij het woud, en voor  
zo'n tocht ben ik te oud!



Daarom vraag ik,  
lieve guit, haal jij  
voor mij dat  
magisch fruit?

Natuurlijk, vader!  
Ik zal die -tsjip  
tsjip-bananen  
halen!



Ik zal alvorens te vertrekken, uw route op een  
blaadje zetten!



**EEN EVEN LATER, VERTEKRT ARTHUR OP ZIJN TOCHT!**

Mijn dag kan... niet meer zzztuk,  
ik wenzz u danig... feel geluk!



"Volg de rivier doorheen het land,  
tot bij het verlaten strand!"



Verlaten strand? Het is precies al een -tsjip tsjip-  
tijdje geleden dat Papal Ambik hier nog geweest is!



"Op naar't westen, jij vliegende zwever!  
Ik wacht thuis al met een jenever!"



Typisch!!

**NA EEN PAAR UUR VLIEGEN KOMT ARTHUR OP ZIJN BESTEMMING.**

Hier is het! Aan de voet van die berg staat de -tsjip tsjip- blauwe  
bananenboom!















Eh... jaja! Maar ik had hem doorbakken gevraagd! Deze is nog rauw!



Ik breng het in orde, meneer!

Ik laat me elders klaarmaken! Doorbakken ben ik helemaal niet lekker!



De gast van tafel vier klaagt over de cuisson\* van de libelle, chef!

Pfft... terwijl het vast zelf een halve gare is!

\*GAARWIJZE



Ge staat daar wel energiek tussen uw borden, maar jonger zijn g' er niet op geworden!



Zeg dat het niet waar is! Dat is jaren geleden!



Papa!

Gringo!



Hoe kom jij hier terecht? Ik dacht dat je zo verknocht was aan de rimboe?

Ik kom hier vandaag met een bijzondere vraag!



EN EEN KLEINE UITLEG LATER...

Een comeback van ons groepje? Met plezier!



... GAAN ZE SAMEN OP WEG!

Polle is de kameraad die nu op 't lijstje staat!

Woont aan de rand van 't woud omdat hij zo van jungle houdt!

■ ANTUSSEN ZIJN ONZE VRIENDEN IN HET BROEIERIGE AFRIKA GELAND!



Kijk, daar is een beestenmarkt!

Laten we een lastdier kopen om straks in de jungle onze bagage te vervoeren!



Deze is te dik! Die kan niet tussen de bomen in de jungle!



Deze is te mager... Die houdt het geen honderd meter uit!



Oei, en die is te klein!

BONK!  
I-AUW!



...en daar aan kop van het peleton... krrrrk...  
Ik hou van jouuuu! krrrk... ik vraag me af hoe een  
idioot als u ooit minister is kunnen worden! Ik...



... we'll meet again!

Kijk daar! Die staart!

Maar dat is...



...en dus wordt het een mooie dag!  
Tot zo ver het weerbericht!

PUTIFAR\*!!

\*ZIE ALBUM 'DE VLIEGENDE RAP'.



Hij heeft nog altijd die radio in zijn maag zitten!

Zou hij intussen niet liever een iiiii-aaaaaipod willen?



Hé, mijnheer! Hoeveel vraagt u voor die radiospelende ezel?

Hmm, ik ruik een zaakje...



Euh... die is erg duur!  
Heel speciaal!

Kan meer dan 26 radiozenders ontvangen!



Bovendien is hij ook een klokradio!

WADIS  
EZEELS EN A...



U ziet het!  
Topmateriaal!  
Dat is dan 125 rond!



Deze week bij Wadisda Nawer,  
ALLE ezels aan HALVE PRIJS! Profiteer ervan!



DE VLUCHT LOOPT VOORSPOEDIG TOT...

Ik zet koers naar de blauwe-tsjip tsjip- bananenboom!



Kom, nu is het aan mij om te sturen!

Nee! Ik weet de weg! En bovendien kan ik van nature beter vliegen!



Ja, opvliegen zeker! Geef hier!

Laat los! Als kind nam je ook altijd al mijn-tsjip tsjip- speelgoed af!



Ik stuur!

Ik!

Nee! Ik!

Ik!

Tsjip tsjip - ik!



Stop met dat geruzie! Straks gebeuren er...



...ongelukken!

KRAK!



Euh... Oké, vlieg jij maar!



Had kunnen denken.

Twee zelfde idioten!



Ha, ik weet het!

Ik schakel gewoon de automatische stewardess aan en...!



?! BANG!



Nu is het helemaal om-tsjip tsjip- zeep!

We gaan naar de maan!

Integendeel! Storten neer op aarde!







Nu vlug zijn! Mijn broer is in zo zeer in -tsjip tsjip- nood dat hij zijn klinkers fout begint te gebruiken!



HALP!

HOLP!

Tuurke! Vlug! Ik drijf in dit zinkzand!

Ik bedoel, ik zand in dit zinkdrijf! Ik...



Jaja, ik snap het al!

69

Ik trek je er uit! NNGGGGRRRR!



Oei, dat werkt blijkbaar niet zo goed!



Pfft...!

HUUULP!!



70

... veilige landing! Applaus voor piloot kan beginnen!



HUUULP!

Van ene in andere reddingsoperatie. Gunnen mens nooit rust!



Heb gelukkig kampeerschopje bij.

Ga in zandbak spelen!



71

ENKELE HEVIGE SECONDEN LATER...

SCHEP  
SCHOP  
SCHOP  
SCHOP  
SCHOP!



Put leeggeschept. Zandmannetjes gered.



DE NACHT VALT SNEL EN ONZE VRIENDEN GENIETEN VAN EEN WELVERDIENDE NACHRUST. TENMINSTE. SOMMIGEN TOCH...

SNUUUURKK... Tsjip tsjip... SNUURK!



72

DE VOLGENDE MORGEN KOMEN PAPAL AMBIK EN GRINGO OP HUN BESTEMMING AAN.

Hier valt geen huis te bespeuren! Ik zie nergens ramen of deuren!

Volgens mijn info zou 't hier moeten zijn! Misschien is zijn woning wel heel erg klein?

Of is het adres fout!

Pff! Van de hitte sta ik te kreunen! Ik moet hier eventjes steunen!





ANTUSSEN ZETTEN OOK ONZE VRIENDEN HUN TOCHT VERDER.



Drink niet zo veel cola, Arthur! Dat is niet gezond!

De Patati Patata-rivier!



Hoe geraken we daar over?!

Vanuit deze boom kan ik misschien ergens een brug zien en...



MILJAAR!



Ik plak vast!

Oei, dat is een rubberboom!

Lambik is duidelijk helemaal één met de natuur!



Rommeke boomklevler uit nesten helpen!



Boom wil Bik niet loslaten! Heeft verlatingsangst!



Oei! Rugzak niet van goeie kwaliteit!



PWOINGG!

WAAAAAH!!!

Bik ervandoor! Is rugzak vergeten!



WAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!









Jammer dat er hier nergens een kiosk staat!

ZWZZWZZW!!!

Hoezo?



Dan konden we een krant kopen om ze plat te meppen!

Dat zou op zijn minst een flinke weekendeditie moeten zijn!



ZWZZWZZWZZW!!!

Beestje vliegt naar hoofd van Rommeke.

Gaat wat meemaken.



Eerst rustig laten landen.



BONK! ZWZZWZZ

Dan flinke slag uitdelen!



Wist niet dat Rommeke zo hard kon slaan!



... zou willen terugkloppen... lijkt niet verstandig...



Hier zie, lelijke beesten! Ik ga in de aanval met mijn bus deo!

FSSSCHHH!



Eik! Die deo trekt hen aan!!

Hmm, zoete geurtjes!

ZWZZWZZW!!!



Hellup! Ze komen allemaal op mij af!



Huulp!

Hou vol, Wiske! Ik kom er aan!



WASSUP!  
YOWASSUPMAN!



Kijk daar! Kikkers!









't Is geen molshoopte maar een -tsjip tsjip- mierennest!

**MILJAAR!**



Hier staan wij wel met een heel koor! Maar van bananen nog geen spoor!



Er zit niets anders op dan te wachten tot Arthur terug is en...!

Papal Ambik? Bent u daar?!



Prik en Pikuur! Wat doet u bij mijn woning?

Kom gauw even naar binnen en met uw boodschap voor de pinnen!



De koning vraagt naar u, zijn toestand gaat achteruit!

Ik zie dat uw groep volledig is! Jullie moeten dat liedje komen zingen!



Maar er zijn nog geen blauwe bananen!

Ons' vorst stelt ons een eis, dus moeten wij naar 't paleis!

**EN TERWIJL PAPAL AMBIK EN ZIJN GEVOLG NAAR HET PALEIS SNELLEN, VINDEN ONZE VRIENDEN ELKAAR TERUG EN ZETTEN ZE DE TOCHT VERDER!**



Arme Jerom... hij is nog steeds niet bij bewustzijn!

Nou, hij hoeft tenminste niet te lopen! Pffft!



Jongens, kijk eens daar!?



De blauwe bananenboom!

Het geheim van mijn vaders zangstem!









De koning is aan het eind van zijn Latijn...!

En aan het einde van zijn gehik!



Hij hikt bijna de volledige hikhokhakiwoekipoekikoekie-boem hik!

Als hij 'boem' zegt, zal hij sterven...



Vooruit! Zing jullie lied en maak de koning beter!

Ik vraag even om te wachten terwijl ik wissel van gedachten!



Vrienden, laat ons liever eens proberen toch dat liedje te forceren!

Zonder bananen? 't Zal nogal klinken!



Misschien dat zingen zonder vruchten gaat? Als we niets doen, is het vast te laat!

Nou, vooruit dan maar!

Voor de gezondheid van de koning!



Goed, hier gaan we! Eén, twee, drie en...



De hikhokboegiewoegie is een soort van medicijn!



En hij die staat te luisteren, die zal snel beter zijn!

HIKHOKHAKIWOEKI POEKIKOEKIE!



Al zingen wij dan niet...

HIKHOKHAKIWOEKIPOEKIKOEKIE!  
HIKHOKHAKIWOEKIPOEKIKOEKIE!

STOOOP!



Noemen jullie dat iemand genezen?!

Jullie maken het nog erger!



Kwakzalvers! Ik had het kunnen weten! Mijn ventje is ten dode opgeschreven!

HIK HOK...



Ach, lieve koningin, geef de hoop niet op! Ik moet u iets bekennen, met een rode kop...

?



Bah! Die beesten wijken geen millimeter!  
Waren we maar onzichtbaar!

Maar dat is het!



Wat? Ga  
jij ons  
onzichtbaar  
maken?

Zo ongeveer! Iemand  
van ons kan zich met  
een paar planten, een  
beetje modder en wat  
fantasie verkleden als  
Jokono-aapje!



Wie bedoel je  
met 'iemand'?

Jou, natuurlijk!



Wat?! Geen denken aa.. bprlp.. Nee!.. Ik... Hou op!.. blrbbp!

Dat aap-achtige heeft hij gelukkig al van zichzelf!



... en zo kan hij ongezien tot aan  
de bananenboom geraken!

Ik doe het niet!!



EN DUS EVEN LATER...

Hoe krijgt ze het  
voor elkaar!?



Vreemdelingen  
weg nog niet zijn!

Goed boom bewaken  
wij moeten!

...slik...



Oef! Zover ben ik al!  
Niemand kijkt en...



Het gaat goed!



Ik heb ze!

Dit gaat stukken makkelijker dan ik vreesde!



Die Jokono's hebben helemaal niets in de gaten! Hihhi!



Rare Jokono uit boom bananen gepakt hebben!



Wegwezen!

Bananendief hij is! Alarm ik slaan!



Oeioeioei, ik verlies al mijn bananen!

Snel! Voor die Mamy weer begint te zingen!



Ja, ik ben er!



Zal aapjes tegenhouden!

Is sterke kerel weer!

Aanval stoppen!



Wij pap van kokosnoten klaarmaken voor koningin!

Zij dan extra hard kunnen zingen!



Zullen snel bananen moeten plukken of anders slecht aflopen!



En ik heb er maar één kunnen redden! Wat nu?!

Weer niks!



ONDERTUSSEN...

Dus jullie kunnen pas mooi zingen als jullie die bananen eten?

Uwe majesteit heeft tien op tien, dat heeft u werkelijk goed gezien!



Pfft, volgens mij is dat eigenlijk niet waar! Er is er hier maar één die vals zingt!

Wat?!





't Is toch waar!  
Jij bent altijd al  
de zwakste zanger  
geweest!

Wat?! Je zal  
jezelf bedoelen!  
Misthoorn!



En jij dan,  
verkouden  
ekster!

Mislukte  
Pavarotti!

Hou op en schei ermee  
uit! Zo komen we geen  
stap vooruit!



Wat scheelt er toch met hen?  
Ach, hun bitt' re twist  
die is geboren, toen die  
twee hun hart verloren!



Maar ramp o ramp,  
zo bleek al gauw, ging het  
om dezelfde vrouw!



Zij zaten elkaar steeds meer in 't haar,  
daarom ging ons groepje uit elkaar!

Ja, de beroemde  
Banana-split!



Dan had die onderkruiper van een  
Lowie mijn meisje maar niet moeten  
afpakken!!

Jouw meisje? Mijn  
meisje zal je bedoelen!!



Ze was van mij!  
En ik kan het bewijzen ook!



Ze was een fan en  
wilde me ontmoeten  
na een concert!

Ik heb nog altijd  
het briefje dat ze  
me had nagelaten!

Fanclub de Bananettes  
Tijd voor een  
Miet and Griet?



Vol schrijffouten maar o zo  
sympathiek! Helaas heb ik haar  
nooit kunnen spreken!

Hoezo?



Ik haastte me naar de plaats van het rendez-vous!  
Maar net toen ik bijna bij het meisje was...



...kwam opeens Lowie tevoorschijn! Hij liep recht op  
mijn afspraakje af en wilde haar van me afsnoepen!

De leugenaar beweerde dat hij ook een briefje van haar had gekregen!



Maar dat is ook zo!  
Alleen ben ik mijn briefje  
in de loop der jaren  
kwijtgeraakt!



Ha! Zal wel!

Maar jongens toch! Waarom  
praten jullie dat niet uit?

Geen denken aan!

Mijn gedacht!



Die twee zijn  
onmogelijk!

Al zijn het koppige oenen!  
'k Zal trachten hen te verzoenen!



Wat ben je van plan?!

Ik kom zo terug,  
Gringo, heus! Maar  
wat ik doe, hang ik  
niet aan jouw neus!



LIJ DE BANANENBOOM...

Kijk! Jokono's beginnen  
aan speciale pap!  
Koningin zal dodelijk  
kunnen zingen!



Jokono njam njam!

Hé, maar dat is  
de oplossing!



Hoezo?

Luister! Al wie een  
blauwe banaan eet,  
krijgt een goeie  
zangstem...



Het enige wat we  
moeten doen is  
ongemerkt die  
blauwe banaan in  
het eten van Mamy  
Jokono mengen!



Snap het al! Zal vreselijke  
gil uitschakelen!

Precies!



Maar hoe banaan in pot krijgen?

Ja! Als we nog maar het tipje van onze  
neus laten zien, zet ze haar klep open!



Ik zou erover kunnen  
vliegen en de banaan  
erin droppen!





Joehoe! Jokonootjes! Wij komen bananen pikken!



Neeeeeeje!

Magnie!

Wegjagen!!



**VRRRRR!!!**



Het lukt! Ze letten niet op het vliegtuigje!



Jokono's dapper!  
Vijand niet doorkomen!



Voorzichtig, Sus! Je hebt maar één kans!

... een perfecte looping en...!

... de banaan valt in de pot!

**VRRRRR!!!**

**PLOTSJ!  
VRRRRR!!!**



Goed gedaan, Sus!



De banaan zit in de pot! Ik vlieg terug!

Als we nu kokosnoten zochten in plaats van bananen zaten we gebeiteld!



Flanval afgeslagen! Nu eten speciale pap en vijand uitschakelen voorgoed!





Koninginnenbrij afwerken ik!

SPRATS!  
SPROTS!



Eten klaar het is!

Yummie! Honger als zebra ik heb!



SMULSMIKKEL  
SJLOPSMUL  
SMAK!



BUUUURP!!



Amai, voor een koningin heeft die niet veel tafelmanieren!

Kom! We proberen een aanval!



En wat als het niet werkt?!

Moeten het proberen!



YAHAAAAA!!!

Daar wéér indringers zijn!

Mamy Jokono!! U snel komen!

Vallen nu aan tesamen!



YOKONOSTEREO!!!



Als die banaan nu maar werkt!

Snnnnnnnnnnff!



Tralalalieerrreee!



?!



Verschrikkelijk! Daar niet tegen kunnen ik kan!

Lalalalaaaa!!!!



Lalalalaaaa!!!

Het is gelukt!



Ze vluchten!

Fraalalalaaaa!!!



ONZE VRIENDEN KUNNEN PROBLEEMLOOS BANANEN PLUKKEN EN...



De tijd dringt! Ik vlieg reeds enkele bananen zelf over!

Goed, mijn broertje! Wij komen later wel met de rest!



DE VOLGENDE MORGEN IN HET PALEIS...

DOEMDOEM!  
DOEMDOEM  
DOEM!

Tamtamgeroffel!  
Het komt uit het dorp!



DOEMDOEM!  
DOEMDOEM  
DOEM!

Ik heb de koninklijke trommelaars reeds opdracht gegeven om treurtamtam te spelen...



DOEMDOEM!  
DOEMDOEM  
DOEM!

Ja, wat?! Ik speel treurtriangel!  
Ik kon mijn tamtam nergens vinden...

TINGTING!  
TINGTING!



Boehoehoesnik... Mijn arme Bobbelbelly!

We... we mogen niet opgeven, majestiet... eh teit! Mijn zoons zijn vast nog net op tijd!



Neen... Het is te laat, heer Ambik! Kwestie van een paar minuten...

Zijn hik is bijna volledig! Hij heeft bijna 'boem' gezegd!



HIKHOKHAKIWOEKI  
POEKIKOEKI... B...

HIKHOKHAKIWOEKI  
POEKIKOEKI... BO...

Oh nee! Hij begint weer!

Zijn laatste stuiptrekking!



HIKHOKHAKIWOEKI  
POEKIKOEKIE... !!!!



BOEM!



Het is gebeurd!

Mogen de geesten zijn ziel genadig zijn!

Boehoehoe!  
Mijn arme echtgenoot!



Maar nee! Dat was ik! Om tijd te sparen ben ik maar door de balkondeur gevlogen!

?!!!



En mét de bananen!

Vlug, ik roep de anderen bij elkaar!



Zingen? Ik heb zonet besloten nooit nog één noot samen te zingen met die gefrituurde olifantenneus!

Ha, en ik wel met jou, zeker! Uitgerekte krokodillensmoel!



Maar dan is de koning reddeloos verloren!

Stop met roepen, gekke guiten! Kom liever eens naar buiten!



Tijd dat ik de ploeg verblijd met de aankomst van dees meid!

Hihi!



Maar... jij bent het meisje van de brief!

Hoe kom jij hier?



Met de pc van d'oude tovenaars, stuurde ik een oproep voor dat meisje daar!

Nu kunnen jullie zonder fout, vragen van wie ze 't meeste houdt!



HIKHOKHAKIWOEKIPOEKIKOEKIE... BO...

En vlug, want de koning ligt op sterven!



Dertig jaar geleden sprak ik met één van hen af! Maar voor ik iets kon zeggen, begonnen ze ruzie te maken met elkaar. Ik schrok en liep weg!



Maar op wie van de twee had je nu eigenlijk een oogje?

Wel, het was...



Op mij, natuurlijk!

Och, jij schele walrus! Op mij!



Scheefgedraaide papegaaientop!

Ingeduikte waterbuffel!

Daar gaan we weer...



HOU OP!



Ik ben altijd maar op één verliefd geweest en dat is...



Lowie!

WAT?!



Hoera! Ik wist het! Hahaha!

Maar... En ik dan?!





NA TER DIE AVOND IS DE REST VAN DE BENDE OOK TERUGGEKEERD EN IS ER EEN GROOT FEEST OM DE GENEZING VAN DE KONING TE VIERN...



... EN WORDEN DE BANANENZANGERS IN DE BLOEMETJES GEZET!



Als ik nu ook eens zo'n banaantje zou eten?



Dan kan ik... smik smak... indruk maken op de aanwezige dames... als charmezanger!



Goedenavond, beste luisteraars!

Om te beginnen, zing ik een liedje om mee te starten!



Doebiedoewaaaa! Iiii love you in the naaaaaaaait!!!



Kom in mijn armen!



Hahaha! Miljaar! Hier zitten ook Sidonia's!



EINDE



# SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



## IN DIT ALBUM:

De arme koning Bobbelbelly lijdt aan een dodelijke hikziekte en roept de hulp in van Papal Ambik. Die beweert dat enkel een genezend lied de vorst kan redden. De mannen die het lied moeten zingen zijn verspreid geraakt over het Afrikaanse continent en kunnen tot overmaat van ramp alleen maar juist zingen als ze een blauwe banaan hebben gegeten. En die bananenboom bevindt zich in het midden van de jungle. Wat volgt is een reis vol gevaren!

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs: € 5,95

ISBN 978 90 02 24377 6



9 789002 243776