

# SUSKE EN WISKE

## DE GOUDEN GANZEVEREER



een nieuw avontuur van

# SUSKE EN WISKE

## De Gouden Ganzerveer

HENRIÏT CONSCIENCE, DE MAN VAN WIE GEZEGD WORDT: "HIJ LEEGDE ZIJN VOLK LEZEN," IS DE AANLEIDING TOT EEN NIEUW SPANNEND AVONTUUR.



FIGUREN ZOALS BARS GANZENDONCK EN DE LOTELING KAUWEN GESTALTE IN ONZE BEKENDE HELDEN.

WIE IN DE HANDEN VAN DE VOETMALEBELLAAS VALT IS NOG NIET JRAIG! ... DE BOB SCHRIJFT VOOR NIETS TERUG.



WAHAHA!

Hemel! We zitten vast in het moeras, Wiske!



Och nu niet sluw, Suske... niets van den trekken en vender zoe hen naar de gouden Ganzerveer.

KOM JEKOM, ALIAS DE LOTELING, MARR HELPEN... MARR HIJ IS BLIND... EN VOELT ZICH ELLENDIG.













Hemel! Wat heeft dat te betekenen, Martha? Wie is dat stel?... Je weet dat ik hier niemand wil zien!

Hela... Momentje, né schrijvertje!



Wij zijn niet zomaar eender wie, né!

Erne... Ik heb mee geholpen aan uw rijst-pap. Ik ben Sidoniés en, heu... nog vrij!



ONZE VRIENDEN STELLEN ZICH VOOR.

WISME!

Hoe komt het dat u hier nog jaartijds komt? U bent toch al lang in pierenland!



Omdat ik nog steeds op zoek ben naar de gouden ganzerveer, Wishe. Als jong schrijver kreeg ik van de Muze, één der Griekse beschermgodinnen van kunsten en wetenschappen, deze vader

Dat mijn romans zoveel succes kenden, dank ik aan de inspiratie die de gouden ganzerveer mij schonk!



En ligt die hier in het "Boshuisje"?



Nee, Wishe, die heb ik verloren tijdens de moeilijke tijden van de Belgische omwenteling. Kon iemand mij maar helpen!



EVEN BLIJFT IEDEREEN SPARRELLOOS... DAN...

En als wij die nu eens helpen zoeken!



Nee... meen je dat? Ik kan mijn tranen niet bedwingen van ontroering.



Mijn dank is groot, vrienden!... Slaap nu en ontwaak in een reeds lang vervlogen tijd!



EEN ENORME VEER, UIT DE GAENS TUSSEN LICHT EN DUISTER, NEEFT ONS VIERTAL MEE NAAR EEN VEER VERLEDEN.











*Wie na mijn overlijden de eerste heldendaad verricht wordt eigenaar van de afspanning Sint-Sebastiaan! En hij die denkt van de fles, het wege een les. Zijn moed is groot, maar Ganzendonk is niet dood!  
Hahaha  
Ganzendonk*









Fen doodsbedreiging!  
We moeten de afspan-  
ning 'St. Sebastiaan'  
niet betreden!... De  
bende van de BON!

Hemel! Wat ga  
je nu doen, Lam-  
myneer, Lambih



Van nu af aan is het **BAA** Lambih!  
En... Ik ben eigenaar van de St. Sebas-  
tiaan en ik zal er mijn edele voeten  
binnen zetten.



En dat zal die mistunke feit mij niet beletten!



Zeg, je moet tegen mij niet zo uitvallen! Wat kan ik er aan doen!



**V**ANUIT HET BOS HEeft  
EEN EENZAME FIGUUR  
ALLES GEZIEN!

Het kon niet uitblijven.  
Het heeft lang geduurd,  
maar nu gaan de pop-  
pen aar't dansen!



Hij leeft weer!... Waar de wesp door-  
vliegt, daar blijft de muş in hangen!



Blijf hier. Ik vraag aan die landbouwer of  
hij iets meer weet van die bok!



Kan ik iets  
doen, heer?

Blijf tien passen van  
mij, herel!... Je stinkt!



Weet jij iets van de  
bende van de bok?

**DEBOK!**



Ik moet mijn kostbaarste bezit in  
veiligheid brengen!



Vlucht nu het nog kan!... En blijf weg uit de  
buurt van de molen!











Waard ! Een vat bier voor onze krachtpatser !

Toffe jongens, zal glaasje mee drinken ... Ben Jerom !



En een beetje vlug ! Onze held heeft dorst !



Heel de fles erin ! Die zal zich de eerste tijd wel hoest houden !



Tot op de bodem, hè Jerom.



Zwaar goetje ... word er misselijk van !



Hij is uitgeteld ! Plat ! Een prachtige aanwinst voor het leger. Als hij wakker wordt, is hij erin geloot.



Smijt hem in de celwagen. We nemen hem mee !



**E**VEN LATER VERTREKKEN DE SOLDATEN IN VOLLE GALOP MET DE BEWUSTELOZE JEROM.



**I**NMIDDELS IN DE AFSPANNING ST. SEBASTIAAN.

Hé ! Wie is die knappe man die hier met z'n kar voor de deur stopt ?





IN VOLLE GALOP DRIJFT DE RUITER ZIJN PRAAD OVER EEN OMHEINING MAAR EEN WEGVLUCHTENDE ART DOET HET DIEN SCHRIKKEN EN ...



... NA EEN SPECTAKULAIRE VAL...



... BLIJFT DE MAN ROERLOOS LIGGEN !



Hemel ! Kom, Suske, we moeten die sukkelaar helpen !



Hemel ! De vos ontsnapt ! Jakhies ! Hij rent recht naar ...



Hahaha ! Het zal hem leren hoe het voelt als je een vos bent !



Je kunt het hem moeilijk kwatijh nemen, Wishe, laat hem maar lopen !



Hebt u pijn, mijnheer ? Kunt u opstaan ?

Wie bent u ?



Ik ben de baron ... woon op het kasteel ... Kan me moeilijk bewegen ... AUW ! mijn rug !



We kunnen hem hier niet laten liggen, Wishe, De andere jagers zijn verder gereden.



Zal het gaan, mijnheer de baron ? AUW ! Voorzichtig.











We zullen u zeker op het haseel van mijnheer de baron horen opzoeken!



Daag, mijnheer de baron! Daag... Joehoe!!



Hahaha! Dat komt dik in orde. Ik ga op het haseel en iedereen zal mij gedwee volgen!



En nu tussen ons, baas bullebak! Ik heb m'n bril nog eens afgezet, hé!

ZIE ALBUM: DE GEVAARLIGE ZEEONNETS

98



Wat heeft dat te betekenen? MUTEER! ? ONGEHOORZAAMHEID ?... IK EIS...

Weet je wat jij bent!



Een opgeblazen ballon! Een egoïst! Een zielige uithoest van een verwaard rekensommige!



O ja? En wie is hier de eigenaar? Wie de held die een kind uit het water heeft gemaald?

En wie heeft jou gered?

99



Ik wou dat ik...

STOP! Hou op met dat ruzie maken. Je maakt ons geh!



STIK ALLEMAAL! Ik hou me niet op met het gewone volk!



Wat doe jij hier nog?

100



**ERUIT!**



Lewte! Jij ooh al? Het is beter dat je hier een tijdje wegblijft!

Zeg dat niet, Sidonia. Voor jou zal ik de pijn verdragen!



In ga nu, maar ik zal terugkomen!



SNIK!



**H**UILEND RENT SIDONIA DE TRAP OP NAAR HAAR MAMA.



Tracht jij Lambih te kalmeren, Sushe... Ik zal tante troosten!



Huil maar eens slijk uit, tante, maar trek het je niet aan. Lambih is zichzelf niet. Hij kan wel eens brutaal zijn maar niet zo.

BOEHOEDE !!



IK WIL HEM NIET MEER ZIEN!

**D**IE AVOND IS DE STEMMING IN DE ST. SEBASTIAAN BENEDEEN MUL ...



**I**EDEREEN ZIT SPANNELOOS VOOR ZICH UIT TE STAAN. ONZE VRIENDEN HEBBEN GEEN VERHOEDEN VAN WAT ER BUITEN GEBEURT!



Leğ die bussels hout bij deuren en vensters! Ze hebben mijn bedreiging in de wind gestagen... We steken de herberg in brand!



Wiske, ruik jij wat ik ruik?

Ja, want ik ga mijn neus snuiten! Momentje!



PWEET



nog niet!



BRAAND!!



Brand? Belachelijk! Wie zou het wagen mijn eigendom in brand te steken! Ik ben baas lam...

Kijk dan zelf!



Emmers! Kruiken! Potten en pannen! We moeten blussen!



Nee, uilshuikers, er moet water in!

DZANG

KLONK



Hemel! Een onweer! Die stortbui zal het vuur wel blussen!



Ik heb gezegd blussen!! Geef mijn paraplu!



Dat verwenste onweer heeft mijn plannen gedwarsboomd maat...



... dit schot zal raak zijn!





Wiske, voor de laatste heer, blijf hier! Het is veel te gevaarlijk!

Sus, voor de allerlaatste heer... IN GA! EN ABS'T MOET, ALLEEN!



Luister, ik werp mijn pet omhoog... voor zij weer de grond raakt, moet je beslist hebben! EN DAT IS MIJN LAATSTE WOORD!



113



?



WAHAHAHA! Uw pet gaat er vandoor! Fladder er maar achteraan, Suske!



Saluut, ik ga! Ginds is de molen!

114



KAFFERS! AUSTVENSTOOGERS! MISBANSELS! Dat zet ik hen betaald!



HENEL! Die lopen recht hun dood tegemoet!

115



Als ik maar niet te laat kom!

Wiske! WE ZITTEN IN EEN MOERAS!

Niet aantrekken, doorgaan!



Nu begin ik ook bang te worden, Suske!

Geef me je hand, Wiske. We zullen samen...



SNIK!

116

**I**nmiddels in het bos.

KRAKKA ... MOBE! ... MOBE!

Daar is Krahkemih, mijn ekster! Je schijnt in paniek te zijn! ... Wie bang is, krijgt ook slaag!

Wat is er, Krahkemih? Spreek dan toch!

Laat me dan met rust! ... Wie niets wil zeggen, die moet maar zwijgen.

KAA! ... kinderen in het moeras! ... KRAAAA!

WAT?

Ik ben het vergeten! ... KAA!

Leg die lus rond hun handen, Krahkemih! Vlieg! Goed ingespannen is half gereden!

Trekken, Mobe ... Als het maar niet te laat is!

**E**VEN LATER IS MOBE MET Z'N ENSTER TERUG BIJ HET MOERAS.

119

JA! Ze komen los! Help eens mee, Krahkemih! Wie eten wil, moet ook mee dorsen!

**N**A HEEL WAT TREKKEN LIGGEN SUSKE EN WISME WEER OP HET DROGE.

Maar ... ?? ZE ADEMEN NIET MEE!

Hij kan het weer niet alleen!

120

**M**ET HEEL WAT MOEITE KRIJGT KOBE SUSKE EN WISME IN ZIJN HUT.

Hoe onvoorzichtig, maar het zijn nog kinderen...  
Wij leren gaan met te struikelen!



Eens kijken met het spiegelkje... Zolang er leven is, is er hoop!



Ze leven nog! De spiegel bestaat lichtjes!



**M**ET ENMELE KNAVIDENDANKJES VAN KOBE SUSKE EN WISME WEER OP DE BEEN HELPEN!



Gaat het? Vertel nu eens, wat kwamen jullie hier zoeken?



Ik BEN HET BEU!... Boehoeoe!

Wat een verdriet! Wat is er dan? Waarom huil je?



**S**INNEMD VERTELT WISME WAT ER GEBEURD IS.

En nu is er met Lambih geen huus meer te houden... We weten niet wat er bij die notaris gebeurd is.



En allemaal omdat Hendrik Conscience zijn gouden ganzerveer kwijt is.

Hemel!



Waarom schrikt je, Kobe? Weet jij dan iets van de gouden ganzerveer?

Heu, ja... nee... th...



Jij weet er meer van, hé! Wie ben jij eigenlijk?

Ik ben de vroegere knecht van baas Ganzendonck. Na zijn overlijden ben ik hier in het bos alleen gaan wonen.



**I**NTUSSEN IS IN DE ST. SEBASTIAAN ALLES NOG IN DIEPE AUST. EEN DUISTERE FIGUUR SLUIPT ECHTER NADEB.













Heu, zo heb ik het niet gemeend. Ik moet in 't vervolg wat beter op m'n woorden letten!



Wat kan dat zijn?



Allemachtig! Het leger houdt manoeuvres! WE MOETEN HIER WEG!



Er is niet door te komen! Het regent granaten!

De bende van de voetkriebelaars, onder leiding van de bok, mag niet ontdekt worden! VLUCHT!



En wat doen we met haar? Zij weet teveel!

Laten liggen! Zij zal het toch niet kunnen navertellen!



Vooruit, vuur naar believen. Mik op de molen maar...



...raak hem niet! Of we krijgen last met Natuur- en Stedeschoon!



TUSSEN DE INSLANDE GRANATEN DOOR NEMEN DE BENDE-LEDEN DE VLUCHT.



EEN ONTPLOFFING AAN DE VOET DOET HET BOVENSTUK VAN DE MOLEN WANKELEN.



HEELP!

iiii!



Hemel! Er wordt daar een varken gekeeld!... Of is het de stem van mijn geliefde!









INTUSSEN.

Je bent me een mooie, Kobe, je hebt de Gouden Ganzeveer en je wil ze niet geven!

Ik heb niet gezegd dat ik ze heb! Ik weet waar ze verborgen is... Diep in het gevaarlijke bos!... In zulke bossen vindt men zulke vogels!



Het is moeilijk om er bij te komen. Iedereen wil ze graag hebben. Ik zal de weg wijzen alleen aan hen die in uiterste nood zijn en... die ik kan vertrouwen! 't Bezit van een zaak is 't einde van 't vermaak!



LEWIE !! Vanwaar kom jij aangevlogen?



Sidonia, met de gouden lokken, zit vastgekluisd in de molen! Ik wilde haar verlossen maar een soldaat stingerde mij buiten!

Hoe zag die soldaat er uit?



Een borstkas breder als van een boeren trekpaard, lang zwart nekhaar, en een witte baard! Sidonia kende hem, hij heet...

JERON! nu zijn we gered!



Vergeet het! Hij kende Sidonia niet... Het is een woesteling. Je moet oppassen voor hem!

Lewie heeft gelijk, zo is Jerom niet!



Raadsels! Raadsels! Een onbegrijpelijke Jerom, tante gevangen in de molen en Lambik half gek!... En die Kobe die ons niet wil helpen!



Hemel! Waar is hij?



De kruik gaat zo lang te water tot ze breekt!



Wiske, we mogen niet talmen. Lambik moet ons helpen... of we zullen hem dwingen!!!

Julie doen wat je wilt maar ik blijf in de buurt van de molen. Ik laat mijn geliefde Sidonia niet alleen!



Die zou ook nogal een gezicht trekken als hij moest weten dat tante al jaren op Lambik verliefd is!



Je loopt zo te piekeren, Suske?

Serom soldaat en hij herkende tante niet... Kun jij daar nou uit?



Ik kan nergens meer uit, maar ginds is Lambik en...

Hij ziet er al wat vriendelijker uit!... De eenzaamheid!



**BANG**  
**LIGGEN!**



Wa... Wat was dat?

Hu is de maat vol! LAMBIK heeft op ons geschoten! Dat roept om wraak!



Suske, nee! Vergeet niet dat Lambik zichzelf niet is!

Kan me niet bommen! Hij wordt tevensgevaarlijk!



Blijf hier. Ik ga hem dat geweer uit z'n handen halen!



Hij ziet me niet! Als ik hem deze zak over zijn hop kan trekken...



... dan ... !!



Nee... nee... niet doen, Lambik!









Ha, nu wil je wel luisteren hè! ... Ik weet ook niet wie de bok is. Ik zieldat alleen maar om de aandacht te trekken!



Naar tante zit in de molen opgesloten en... Wiske, Wiske, bedaar toch!



Ik woon hier al zo lang en ik heb die bok nog nooit ontmoet. Alles berust op dat bijgeloof van de eenvoudige boeren.



MAAR WE HEBBEN DE BOK EN Z'N BENDE GEZIEN !! Hij wou de St. Sebastiaan platbranden!



Dan moet de Gouden Ganzeverer maar helpen! Wij weten waar ze... ROND DICHT! We mogen niets verklappen!



Hahaha! Nog zoiets! De Gouden Ganzeverer... Wil ik jullie eens wat zeggen? wat?



De Gouden Ganzeverer heb IK! WAT?



Baas Lambith, ik neem Suske en Wiske mee naar de helder om ze te overtuigen! Natuurlijk, mijnheer de baron, wij begrijpen dat... Wij zijn van dezelfde stand!



We zijn er. Ga hier maar binnen!



Naar? ... Hier is niets te zien! De helder is leeg!



Hé! Wat moet dat! Doe open!



Jullie blijven opgesloten tot je zegt waar de Gouden Ganzeverer is en... roep maar. Hier zal niemand jullie horen!



Hew, onder ons, mijnheer de baron, zou Sidonia geen goede partij voor u zijn?



Ik zou dan natuurlijk ook op het kasteel komen wonen en Suske en Wiske ...

HOU OP !!



HANSWORST ! BOERENPUMMEL ! Suske en Wiske zijn in mijn macht en die smalle met naar lange kin mag je houden !



Wat ? Ik een boerenpummel ! Deze kans op welke laat ik niet mijn neus voorbijgaan ! JE MOET MET SIDONIA TROUWEN !



Dat zullen we zien !... KNECHTEN !



Dat zet ik je betaald, stult baron ! Baas Lambih laat niet met zich spotten !

Scheer je weg, pummel !



Wat verbeelden zij zich wel !



Suske en Wiske zullen moeten behennen waar de Gouden Garzeveer is of er komt herrie .



WHAA ! Ze zijn ontsnapt !!





INMIDDELS SUIPT WISHE IN DE BUURT VAN HET LEGERKAMP AOND.

In deze kleren kan ik mij niet tussen de soldaten vertonen maar...



... Die dienstkloppers hebben hier voor mij schoon goed 'klaar' gehangen!



Mijn pluinje leg ik onder deze boom... dan ik ze altijd terugvinden.



Jerom moet zijn drankje krijgen!

Geef maar aan 1 4. Ik zal het hem toedienen!



Wie ben jij? Een nieuwe?

Soldaat Wiezewos van het derde regiment lanterfanter! Tot uw orders, hapitein!



Oef, dat scheelde niet veel... Als hij mij ontmaskerd had, ik moeg er niet aan denken!



Doe open, herel. Die woesteling moet zijn drankje hebben.



Herken je mij, Jerom? Het is Wishe!... WISHE!



WISHE WACHT EEN TIJDJE EN STIL AAN ONTWAART JEROM UIT ZIJN VERDOIVING.

WISHE?

SSST! Stil, ze kunnen ons horen!



Zeg, duurt dat nog lang daarbinnen?... Ik kom kijken!

Hemel!



... Verroest! Een onweer! Het begint te gieten!

EEN WOLBAEUM DOET ALLE SOLDATEN ILLINGS IN DE TENTEN VERDWINEN.



Iedereen is binnen, Jerom, het is het moment om te verdwijnen!



Die stortbui zal je goeddoen!



HET ONWEER NEEMT IN ALLE HEVIGHEID TOE. EEN FELLE BLIKSEM-SCHICHT SCHIET NAAR DE RADE TOE.



WAW! Wat een knal! Gelukkig kun jij daartegen, hé Jerommeke! ... Kom, we smeren 'm!



Kan niet! WAT ?? Waarom niet?... Vooruit, schiet op! Strahs worden we nog ontdekt!



BEN BLIND !! Bliksemstraal heeft ogen getroffen!



WISKE VERWISSELT VLUG VAN MLEAEN EN TERWIJL ZE DE BLINDE JEROM VOORTTREKT, STROMPELEN ZIJ BEIDEN DOOR HET STORM WEEA WEG VAN HET KAMP.



PLONS

Niet wanhopen, Jerommeke! Zal nooit meer kunnen zien! Voel me ellendig! Nooit meer bloemetjes aanschouwen... Eeuwige duisternis...



**MIDDELS.** Kobe, je moet ons helpen! De Gouden Garzeveer moet red- ding brengen! Zeg me waar ze verborgen is, en ik zal ze halen!



We zitten echt in de put hoor! Wat kan dat toch zijn!

Jong en onstuimig!... Een slechte maaier heeft nooit een goede zeis!



Wat is er, Kobe, waarom blijf je staan? Wie bang is, krijgt er ook!... Ik ben bang!



Waarvoor? Er is niets te zien! Men scheidt geen klaar water uit een vuile fontein!



Kom, laten we voort- maken! Het is dringend! Ja... Lange slap- pen horen de weg!



Jakkes! Hoor jij dat ook? Geritsel!! 't Komt nu van alle kanten!



Dit bos is gevaarlijk! Van jou zou je helemaal de stuipen krijgen!



Vooruit maar! 't Zal de wind geweest zijn!



De wind! Kijk dan maar eens achter je!



WOLFEN!!





**E**VEN LATEER ZIJN WISKE EN JEROM EN GETUIGEN VAN HOE SUSME EN MOBE DOOR DE WOLVEN IN 'T NAUW WORDEN GEDREVEN.



**E**EN VAN DE WOLVEN VALT OGENBLIMMELIJK JEROM AAN.



**O**M AL ZIET JEROM GEEN STEEN ... ELKE SLAG IS RAAM EN...



**E**VEN LATEER NEMEN DE WOLVEN IJLINGS DE VLUCHT!



**H**ij is blind! Een bliksem heeft zijn ogen getroffen!



**I**MMIDDELS BEGEVEN LEWIE EN TANTE SIDONIA ZICH EVENEENS NAAR DE PLAATS VAN DE AFSPRAAK.



**K**ijk, daar komt Lambik!



**M**aar... HIJ ZIET ONS NIET!



**M**ET STAAPE BLIS, ALSOF HIJ DOOR EEN ONBEWENDE MACHT WORDT AANGETROKKEN, VERVOLGT LAMBIC ZIJN WEG.



**K**om, Sidonia, we zullen hem volgen!



**I** EDEREEN IS NU VERENIGD OP EEN OPEN PLEK IN HET BOS. OP VERZOEK VAN SUSKE EN WISKE IS KOBE BEREID OM DE GOUDEN GANZEVERE UIT HARA BERGPLAATS TE HALEN.

**V** ANONDER DE WORTELS VAN EEN EEUWENOUDE EIK HAALT KOBE EEN VERWEERD MISTJE TE VOORSCHIJN.



**M** AAR OP HET MOMENT DAT HET WOORD OPENGEHAALT ...

HALT!



Hemel! DE BON!!



Eindelijk! Al jarenlang zoek ik naar de Gouden Ganzevere, nu zal ze me niet meer ontsnappen! GEEF HIER!



**P** IOTS VLIEGT LAMBIN ALS EEN RAZENDE OP DE BON AF. EEN SCHOT KLINKT.



NEE!! ... Geraakt in volle borst!



SCHUAK! Je hebt maar één kogel nu staan onze kansen gelijk! PAK VAST!



En nog een!



**M** ET EEN HARDE KLAP MONT DE BON TEGEN EEN BOOM TERECHT EN ...



... BLIJFT BEWUSTELOOS LIGGEN. En nu die belachelijke vermomming weg!





Het is... DE BARON!!



Wat een schurk! Plunderen, brandstichten en dan de arme bevolking nog beroven met z'n bende. Die hoort thuis achter tralies!



Wat vind jij ervan, lante?... Oh, hemel! Hoe is het met lambikh?



Snik... Hij bloedt aan zijn schouder... arm Lambikshé... Snik!



Hij heeft dringend verzorging nodig. Is hier een dokter in het dorp?



Geen dokter, ik weet beter! Als de nood het hoogst is, is de redding nabij!

210



K OBE OPENT HET MIJSTE EN LANGZAAM VLEGT DE GOUDE GANZEVEER OP.



Hemel! Ze gaat er vandoor! Houd haar tegen!

Nee, we moeten haar volgen!



Ze gaat naar de open ruimte... Ze zal helpen!

211



Kijkt, ze schrijft een tekst in de lucht!

Help en geef gaarne wanneer je hebt, en acht u daarom, niet meer. En wanneer gij niets hebt, reik dan enkel uw hand en acht u daarom, niet minder... Loop op morgen, steeds op morgen. Geloof in de toekomst.

212







WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE en WISKE

67. De poenschepper
68. Het eiland Amoras
69. De nerveuze Nerviers
70. De spokenjagers
71. Wattman
72. Jeromba de Griek
73. Het zoemende ei
74. De koddige kater
75. Het mini-mierennest
76. De ijzeren schelvis
77. De apekermis
78. De dulle griet
79. De zeven snaren
80. De brullende berg
81. De circusbaron
82. De gramme huurling
83. De straatridder
84. De stemmenrover
85. De schone slaper
86. Tedere Tronica
87. De vliegende aap
88. De tamtamkloppers
89. De dolle musketiers
90. Sjeik El Rojenbiet
91. De speelgoedzaaier
92. De briesende bruid
93. De snorrende snor
94. De sissende sampan
95. De kleppende klepper
96. Het rijmende paard
97. De junglebloem
98. Het hondenparadijs
99. De kwakstralen
100. Het gouden paard
101. De kaartendans
102. De dromendiefstal
103. De klankentapper
104. De wilde weldoener
105. De koning drinkt
106. De charmante koffiepoot
107. De sprietatoom
108. Twee toffe totems
109. De wolkeneters
110. De zingende zwammen
111. De schat van Beersel
112. De groene splinter
113. Het geheim van de gladiatoren
114. De Tartaarse helm
115. De gezanten van Mars
116. De bronzen sleutel
117. De toernige tijttjaf
118. De gouden cirkel
119. Het sprekende testament
120. De geverniste zeeroevers
121. De duistere diamant
122. De kale kapper
123. De zwarte zwaan
124. Het vliegende bed
125. De Texasridders
126. De windmakers
127. De knokkersburcht
128. Het brommende brons
129. Prinses Zagemeel
130. De steensnoepers
131. Het zingende nijlpaard
132. De stierentemmer
133. De tuf-tuf-club
134. De witte uil
135. De gekke gokker
136. De bokkerijders
137. De ringelingschat
138. Bibbergoud
139. De boze boomzalver
140. De zwarte madam
141. Het bevroren vuur
142. De mottenvanger
143. De malle mergpijp
144. Lambiorix
145. De stalen bloempot
146. De sterrenplukkars
147. De poppenpakker
148. De lachende wolf
149. De gladde glipper
150. Het Spaanse Spook
151. Het ros Bazhaar
152. De bevende Baobab
153. De rare Varaan
154. Rikki en Wiske in Chocowakije
155. De poezelige poes
156. Beminde Barabas
157. De mollige meivis
158. De vinnige Viking
159. De minilotten van Kokonera
160. De bokkige bombardon
161. De blinkende boemerang
162. De gouden locomotief
163. De vlijtige vlinder
164. De raap van Rubens
165. De sputterende spuitser
166. De maffe maniak
167. De zingende kaars
168. De Efteling-elfjes
169. De amoureuze amazone
170. De olijke olifant
171. Walli de walvis
172. Het laatste dwaallicht
173. Het drijvende dorp
174. Het stalgige standbeeld
175. De kadulle Cupido
176. De pompenplanters
177. De adellijke ark
178. De stoute steenezel
179. De windbrekers
180. Het kregelige Ketje
181. De Perenprins
182. De koperen knullen
183. De toffe tamboer
184. De Regenboogprinses
185. De boite botaknol
186. De rosse reus
187. De droevige duif
188. De snoezige Snowijt  
Het vliegende hart
189. De Belhamel-bende
190. De woelige wadden
191. De vergeten vallei  
Tofte Tiko
192. Het Bretoense broertje
193. Hippius het zeeveulen  
Het verborgen volk
194. De gouden garzeveer