

HERGÉ



DE AVONTUREN VAN KUIFJE

# DE ZWARTE ROTSSEN



CASTERMAN



- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

# DE ZWARTE ROTSEN



C A S T E R M A N

**De Avonturen van KUIFJE  
verschijnen in de volgende talen**

<i>Afrikaans :</i>	HUMAN & ROUSSEAU	Capetown
<i>Amerikaans :</i>	ATLANTIC, LITTLE BROWN	Boston
<i>Arabisch :</i>	DAR AL-MAAREF	Kairo
<i>Baskisch :</i>	MENSAJERO	Bilbao
<i>Braziliaans :</i>	DISTRIBUIDORA RECORD LTDA	Rio de Janeiro
<i>Catalonisch :</i>	JUVENTUD	Barcelona
<i>Deens :</i>	CARLSEN / IF	Kopenhagen
<i>Duits :</i>	CARLSEN	Reinbek-Hamburg
<i>Engels :</i>	METHUEN & C <sup>o</sup>	Londen
<i>Fins :</i>	OTAVA	Helsinki
<i>Frans :</i>	CASTERMAN	Paris-Tournaï
<i>Grieks :</i>	SERAPIS	Athene
<i>Hebreeuws :</i>	MIZRAHI <sup>4</sup>	Tel Aviv
<i>IJslands :</i>	FJÓLVI	Reykjavik
<i>Indonesisch :</i>	INDIRA	Djakarta
<i>Iraans :</i>	MODERN PRINTING HOUSE	Teheran
<i>Italiaans :</i>	GANDUS	Genua
<i>Japans :</i>	SHUFUNOTOMO	Tokio
<i>Maleis :</i>	SHARIKAT	Pulau Pinang
<i>Nederlands :</i>	CASTERMAN	Tournaï-Dronten
<i>Noors :</i>	SCHIBSTED	Oslo
<i>Portugees :</i>	CENTRO DO LIVRO BRASILEIRO	Lissabon
<i>Spaans :</i>	JUVENTUD	Barcelona
<i>Zweeds :</i>	CARLSEN / IF	Stockholm

# DE ZWARTE ROTSEN



De volgende dag...

En dokter?

Hij heeft geluk gehad: de kogel is op een rib gekomen en afgegleden. Drie dagen rust.

Pardon, zuster...

Kunnen wij de heer Kuifje zien?

Zeker, heren.

En, beste vriend, bent u er volkomen zeker van, dat het vliegtuig geen kenteken droeg?

Absoluut zeker.

Zonderling... een héél zonderlinge zaak...

Eén ding staat als een paal boven water... deze zaak... hum... dit is een héél zonderlinge zaak.

Heren, mag ik u eventjes storen? Er is telefoon voor u.

Hallo?... Ja... Met Interpol?... Ja... ja... daar spreekt u mee... Zo?... vannacht?... in Eastdown... Uitstekend... in orde!... Wij gaan onmiddellijk...

Wij moesten direct naar Engeland. Vannacht is in Eastdown, in Sussex, een vliegtuig neergesort. Het droeg geen enkel kenteken. Tot ziens!

Tot ziens en veel succes!

Dank je wel!

BING  
★ BOEM ★  
★ BAM ★

Is jouw schuld! Sij kijkt nooit waar je loopt!...

En jij dan? Zag jij die emmer dan?...

Eastdown... Wat nu gedaan?... Och, wat kan mij het ook schelen? Ik zal het er maar op wagen! Ik voel me best!...

Dag, zuster! Nog bedankt!

Zeg, zie je dat? Weet je wie onze mensen aangeschoten hebben? Kuifje!

Aangeschoten?... Hadden ze hun werk maar beter gedaan!...

Dat is hij!



Hier is de gummistok waarmee hij geslagen heeft!



En hier in zijn andere zak zit de portefeuille van het slachtoffer!...



Ik kan jullie verzekeren dat ik onschuldig ben! Er is hier sprake van een afschuwelijk misverstand! Ze hebben mij die dingen, terwijl ik sliep, in mijn zakken gestopt!...



Niets aan te doen. Alles spreekt tegen je...

Ik weet het...



Ze hebben het goed op touw gezet. Maar wie kunnen dat nu gedaan hebben? En waarom? Zelfs die treincontroleur kan nog zeggen, dat ik probeerde te vluchten...



Oh! Hij heeft de sleutel van de handboeien!... Vlug hier, Bobbie!



Verdwenen! Met boeien en al! Die knaap heeft lef,

















O, daar ligt het vliegtuig dat gisterennacht is neergestort. We zullen eens gaan kijken...



Weet u ook wat er met de piloten gebeurd is?

Nee, niets van bekend. We hebben het toestel zo gevonden: totaal vernield. Misschien hebben ze zich per parachute gered?...



Ja, het is hetzelfde toestel, dat ik heb zien landen... Maar uit die verwrongen massa is verder ook niets meer te halen.



Bobbie!...



Hé! Bobbie heeft een spoor!...



Dat moet zeker het spoor zijn van de bemanning!



Wat heeft Bobbie toch een geweldige speurdersneus! En vooral als het om misdadigers gaat!...



Nu moeten we oppassen! Ze zijn misschien vlakbij!...



Ze moeten hier in de buurt zijn!...



Hij heeft ze gevonden!... Hij heeft ze te pakken!...



Schaam je je niet om mijn kostbare tijd te verprutsen aan een kluijf? Geef hier dat ding...



Ik heb je al honderd keer gezegd, dat je aan die vieze botten niet moest kluijven.



Bobbie!... Hier, Bobbie!... Kom hier!!



Waf! Waf!  
Waf! Waf!



Waf! Waf!  
Waf! Waf!



!?



Vreemd! Het lijkt net alsof hij mij vraagt hem te volgen...



Nou, ik ga even kijken... Maar als het weer een kluijf is!...



?



De kleren van die piloten! Ze hadden ze goed verborgen, de schurken!



Er zit natuurlijk niets meer in hun zakken...



Oh, wat zie ik daar op de grond?... Snippers papier! Dat zou misschien wel een spoor kunnen zijn...



Ik puzzel graag... Even kijken, wat erop staat...























De volgende ochtend...



En wat is er met dokter Müller gebeurd?



Mijn mannen zijn er jammer genoeg niet in geslaagd hem te pakken te krijgen! Hij is met zijn chauffeur in de auto bij het hek gesprongen en ze zijn er met een razende vaart vandoor gegaan...



Jammer! Anders had ik nu misschien te weten kunnen komen wat hier allemaal achter steekt. Niets aan te doen! Ik ga onmiddellijk verder! Eerst eens bij die villa kijken. Misschien vind ik iets, dat mij weer op hun spoor brengt...



Maar je kunt toch nog niet opstaan!...

Ja hoor! Ik voel me weer kiplekker!



Nou, veel is er niet meer van overgebleven!



Ik zal hier wel niet gemakkelijk meer iets vinden...



Elektrische draden?... In de grond?...



Kijk eens!... Ze lopen steeds verder..



Ik ben benieuwd waar we terechtkomen...





Er zit iemand anders op de komst van het vliegtuig te wachten!... Maar dan mag de lading niet worden afgeworpen! Anders wordt alles ontdekt! Die lichten moeten uit! Draden doorknippen!... Zo... dat is gebeurd!...



Maar... maar de lichten branden nog altijd!...



Zullen ze vannacht komen?



RRRRRR



O.K.... ik zie drie rode lichten branden...



Daar is hij... Wat moeten we doen?



Dat is één...



Hij heeft iets uitgegoid...



Vlug, Bobbie!



Ivan! Dat is Kuifje!...



En dat is twee...



Weer!



Dat viel hier niet ver vandaan. Daar kan ik beter eerst naar gaan zoeken!...



Eindelijk zal ik iets weten!





En dat is drie...









Nu heb ik geen kans meer om hen in te halen: ze zijn te ver vóór...



Een ongeluk!...



Alle mensen! Dat is hun wagen!!... Stop, please... Ik wil graag uitstappen...



De inzittenden? Die mankeerden niets! Ze zijn net naar het station gaan lopen...



Daar lopen ze!... Ze gaan met de trein!



Vlug! De trein gaat vertrekken!



Pas op, Kuifje! Zo val je er weer naast!...

Spring, Bobbie!



Nu is het beter gelukt!

























Over welk monster spreekt u? Over dat van Lochness?

Ik maak geen gekheid, jongeman! Ik heb het over het monster van de Zwarte Rotsen. Het leeft in de ruïnes van kasteel Ben More. Wie zich daar in de buurt waagt wordt verstonen!



Drie maanden geleden zijn twee jongelui, ondanks onze waarschuwingen, toch naar de Zwarte Rotsen gegaan. Ze gingen met een kano. De zee was kalm... Nou... niemand heeft ze meer teruggezien!... En verleden jaar verdween daar een visser uit Kiltloch... Er hing die dag een zware mist...



De arme Mac Gregor!... Hij is waarschijnlijk naar de Zwarte Rotsen afgedreven... niemand heeft hem ooit meer gezien!... En het jaar daarvoor... och... zo kan ik wel doorgaan. Als ik ze allemaal zou moeten opnoemen, die daar verdwenen zijn...



O... het is een verschrikkelijk monster! ...Soms... als de wind landwaarts is... kun je... Luister!... Ssst! ...Hoor je het?

BOEM



BOEM BOEM

?



Hier is uw avondmaal, sir.

Het klinkt erg geheimzinnig. Ik ga morgen naar de Zwarte Rotsen!



De volgende morgen...

Kunt u mij naar de Zwarte Rotsen brengen?

De Zwarte Rotsen? Wilt u naar de Zwarte Rotsen? U geeft zeker niets om uw leven?



Naar de Zwarte Rotsen, meneer? U krijgt hier niemand zo gek om u er naar toe te brengen, meneer...



Naar de Zwarte Rotsen?... Ha!... Nog niet voor al het goud van de wereld! Ik heb mijn leven te lief!...



Hé!... Hem moet ik hebben!...



Hallo!... Is die boot van u? Is die te huur?

Ja zeker, meneer... Kunt u ermee omgaan? Hebt u al een boot bestuurd?



Waar wilt u naar toe?

O... ik wilde eens naar het kasteel Ben More gaan kijken...



Naar de Zwarte Rotsen?... O nee!... Dan komt u vast en zeker niet terug...

O... verkoopt u mij de boot dan!



Ziezo!



Nog een die we nooit terugzien...











We moeten hier uit zien te komen...



Hij bewaakt de ingang!...

Wat zou Bobbie hebben?

Bobbie heeft vast wat ontdekt!

Prachtig gedaan, Bobbie!... We zijn gered!

Hé!... We kunnen hier nog verder doorlopen!...

Waar zouden we uitkomen?



Ik zie een licht!



Valsemunters!...Ik had niet gedacht dat we zó dicht bij ons doel waren...

Prima druk! Het watermerk blijft goed zichtbaar!

HANDEN OMHOOG!

?

?

Gooi jullie wapens op de grond en blijf vóór je kijken! Hé... jij met je laarzen... heb je me niet gehoord? Je wapen op de grond!...

Ik... ik heb er geen...

Vóór je blijven kijken!

!

Als jullie nog één beweging maken...

... schiet ik! Begrepen?

OEI!

BOEM

Kuifje!

Jongens... hij is ontwapend!



Nog één stap en ik schiet!



Zo, mijne heren! Jij daar, met je laarzen: pak dat touw daar en bind je vriend met dat mooie snorretje stevig vast! En met stevig bedoel ik STEVIG!



Vooruit! Opschieten! En denk eraan, dat je het stevig doet!



Zo! En nu is het jouw beurt!... Ik zal je ook stevig binden. Je ziet: een geladen revolver doet wonderen, vind je niet?...



Een geladen revolver??? Tjonge!!!... Wel alle mensen... dat ding is helemaal niet geladen!!!

Kom je daar nou pas op?...

Oeioci!... Het is zo! Hij is niet geladen!



HELP! HELP! HELP!

HELP!... Kuifje is hier! ... HELP!

Stil!... Stil!... Of ik...



Je kunt ons nog meer vertellen: wij houden onze mond toch niet!... Je weet nu ook dat dat ding niet geladen is!...

Dan blijft mij niets anders over dan jullie op een andere manier tot zwijgen te brengen!



Goed zo, Kuifje! ... Dat is nummer één!... Mooi!... En dat is twee!...



Te laat! Ze hebben ze al gehoord!... Ik hoor voetstappen...









Het vliegtuig vliegt als een raket raketlings over het veld en stijgt nu weer omhoog...



Ben je nu eindelijk van plan om te landen?



Nu duikt het weer en gaat het meteen over tot een schitterende looping! Fantastisch! Hé... wat is dat? Eén van de passagiers valt uit het vliegtuig !!!...



Nee!!!... Dat was buitengewoon... dames en heren kijkers! Het hoorde bij deze stunt!



Zoiets heb ik nog nooit gezien!!!... Nu schijnt de piloot toch te willen landen... De motor is afgezet...



... het vliegtuig raakt de grond... springt weer omhoog...



... en maakt als laatste stunt nog een salto mortale alvorens definitief te landen.



Hoera! Fantastisch! De jury heeft u met algemene stemmen tot winnaar uitgeroepen.







Daar is hij!



Gaan jullie buitenom, dan kun je hem de pas afsnijden!



WIZZZZ



Hij zit in de val!

Ingesloten!



PANG  
PANG



Hij is naar de toren toe!...

Hij is naar de toren toe!...



Hallo?... Hier de politie... Hier de politie... Versterking is onderweg... Een politiebuis is op weg naar de Zwarte Rotsen... Twee inspecteurs van Interpol zijn aan boord... Zij zoeken u... Hallo?... Begrepen?... Hallo?... Hallo?... Geen antwoord...



Mijn patronen zijn op!... Ik ben er bij...



Vooruit, naar boven! Hij heeft vast geen munitie meer...

Wacht! Ik heb nog andere wapens...



Dat zijn de Zwarte Rot-sen. We zijn er binnen enkele minuten.



Ik ga Ranko halen. Die is voor zo'n steen heus niet bang...



Ik geloof dat ze het voorlopig opgegeven hebben!









NO. 11.432

## HET GEHEIM VAN DE ZWARTE ROTSEN ONTHULD

### Internationale bende valsemunters achter slot en grendel

Zie ook de pagina's 2, 3, 4 en 5.



Onder zware bewaking worden de vijf valsemunters naar de arrestantensauto gebracht, die hen naar Edinburgh zal brengen, alwaar zij voor de Officier van Justitie geleid zullen worden.



Enkele valse bankbiljetten, die op de Zwarte Rotsen werden aangetroffen. De valsemunters zonden ze per vliegtuig naar hun handlangers in het buitenland, die ze ter plaatse in omloop brachten.



De beroemde journalist Kuitje, die het door zijn durf en taale volharding de politie mogelijk maakte de bende internationale valsemunters in te rekenen, bracht van de Zwarte Rotsen de kolossale gorilla mee, die door de bende daar gebruikt werd om de vissers schrik aan te jagen. Men ziet Kuitje hier afscheid nemen van het dier, dat hij aan de Londense dierentuin ten geschenke heeft gegeven.



De beroemde journalist Kuitje temidden van enkele moedige politieagenten, die hem bij het overmeesteren van de bandieten geholpen hebben. U ziet van links naar rechts: E. J. Edwards, T. W. Johnson, Kuitje, A. H. Wright en Mac O'Rally.



Bij een v...  
 buurt van...  
 vijf mens...  
 meldt de...  
 Een vad...  
 aan een s...  
 bedolven...  
 bus voor...  
 van de b...  
 de manne...  
 stond er...  
 ving wa...  
 gens de...  
 Maand...  
 van Fin...  
 ring. Jo...  
 radio e...  
 ste voor...  
 sieve p...  
 De n...  
 genote...  
 de ver...  
 voerde...  
 vertry...  
 toeko...  
 dacht...  
 ginge...  
 verde...  
 aang...  
 volg...  
 hoogl...  
 vere...  
 geve...  
 dige...  
 pro...  
 wer...  
 bo...  
 wa...  
 la...  
 vu...  
 N...





**De Avonturen van KUIFJE en Bobble**  
22 beschikbare titels

**Uit de Archieven van Hergé**  
De avonturen van Totor KUIFJE in de Sovjetunie.

**De verfilmde Avonturen van KUIFJE**  
KUIFJE en het Haaienmeer (naar de grote tekenfilm)  
KUIFJE en het Geheim van het - Gulden Vlies -  
KUIFJE en de blauwe Sinaasappels



**Spelen met KUIFJE**  
op Molensloot in Syldavië

**De Avonturen van Jo, Suus en Jokko**  
Het Testament van Mr. Pump  
Bestemming New York  
De - Manitoba - antwoordt niet meer  
De Uitbarsting van de Karamako  
De Najavallei



**Leo en Lea bij de Lapino's**

**De Guitenstreken van Kwik en Flupke**  
Bundels 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Lees iedere week het weekblad KUIFJE



# De Avonturen



## Scans & Edits d

n van Kuifje



door Bushdoctor