

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE SCHAKENDE SCHIM



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE SCHAKENDE SCHIM



Scenario: PETER VAN GUCHT
Tekeningen: WOUT SCHOONIS

STANDAARD UITGEVERIJ



Schaakmat!



Slim! Je liet je koningin slaan* om die looper uit te kunnen spelen. Je hebt heel wat bijgeleerd sinds je gaat schaken in het park.

Ik wil niet pochen of zo, maar ik ben de beste van de club!

*EEN SCHAAKSTUK VAN DE TEGENSPELER ARIEMEN.



Jaja, en ook het meest bescheiden, zeker? Weet je aan wie je mij doet denken?



?!

?!



Lambik? Wat is er gebeurd?

Wel, ik reed over de Nieveranssesteenweg op weg naar een klant...



Er was gevaar, dus gaf ik veel gas om de gevarezone zo snel mogelijk voorbij te zijn. Veiligheid voor alles!



...Toen plots die ouwe kar de weg kwam opgereden!



Ik probeerde een aanrijding te vermijden en gooide het stuur om!



Ik verloor de controle en daar stond een stomme boom in de weg.

BWANG!!

Gelukkig kwam ik er met wat kleerscheuren en de schrik van af.



De andere chauffeur pleegde vluchtmisdrif! Die wist dat ik in mijn recht was! Ik kwam van rechts! En hij van averechts!



Maar mijn bestelwagen is total loss en met wat ik van de verzekering krijg, koop ik geen nieuwe.



Het is een ramp. Net nu ik die nieuwe zaak begonnen ben.



Nieuwe zaak?

Ja, met mijn eigen uitvinding! Regenpanelen! In ons klimaat veel voordeliger dan deze die werken op zonlicht!



En? Veel succes?

Valt tegen. Ik heb er duizend laten maken en nog geen enkel verkocht. Al mijn spaarcenten steken erin.



En die van Jerom. Als dit niet snel aanslaat, zitten we aan de grond. Hij heeft alvast een flexi-job aangenomen bij Barabas. Ze zijn samen op expeditie.

Ach, hier. Een bakje troost helpt altijd.



Zet dan maar een badkuip vol. Want zonder bestelwagen kan ik niks leveren. Kun jij me niet wat geld lenen?



Het spijt me, Lambik. Met deze crisis kan ik me geen extra kosten permitteren.



Ik begrijp het... Het einde is nabij! Begin maar al te knipogen, Wiske!

Niks geknipper! Wat als IK je nu eens zou helpen?



Deze week wordt er een belangrijk schaaktoernooi gehouden in de club in het park. Het King's Chess Tournament, oftewel het KCT!



De winnaar daarvan strijkt tienduizend euro op. Als ik die win, wil ik je gerust wat lenen zodat je een bestelwagen kunt kopen.



Echt?! Wil jij dat doen voor mij?!

Oooh, duizendmaal dank! Jij zult winnen! Dat weet ik!

Argl... ja... als ik deze... argl... omhelzing overleef... argl...



Mag jij meedoen aan die wedstrijd? Je bent een beginner.

Wel als mijn elorating* hoger is dan 1500.

En dat kan ik vandaag halen als ik Dirk versta. Die heeft een veel hogere rating dan ik. Met mijn geluksbrenger op zak lukt dat zeker!

Ik ga mee om te supporteren!

Succes!

*SPEELSTERKTE VAN EEN SCHAKER.

Denk eraan, dit is onze grote kans. Verpruts het niet!

Nee, wees gerust. Ik kan hen allemaal de baas. Je hebt me goed opgeleid!

Dat is zeker!

ANWEGE HET MOOIE WEER WORDT ER BUITEN GESPEELD EN...

Dirk speelt sterk... Ik ben mijn koningin én mijn toren kwijt... maar wacht eens...

...loper naar D7...

Schaak!

Hmm... best een stapje opzij. Koning naar F8.

Schaakmat!

POK!



Knap gedaan!

KLAP
KLAP
KLAP!



Wow! Dat was spannend!

Wat een stunt! Je elorating is nu 2000! Ik schrijf je in voor het KCT!

Bedankt, voorzitter!
Ik kijk ernaar uit!



Echt? Wie kijkt er nu uit naar de tweede plaats?

?! ?!



Ah! Dit is ons nieuwe lid Bettie Blunder. Zij heeft een elorating van 2000!

2500. Ik doe ook mee aan het toernooi.



Ik daag je uit voor een match. Of ben je bang?

Het woord 'bang' staat niet in mijn woordenboek.



En het woord 'verliezen'?



EEN SPANNENDE WEDSTRIJD BEGINT...

Echt? Is dat de zet die je gaat doen? Kijk goed...



Loper naar D7...
toren geslagen! Schaak!



OH JA!! Ziehier!
Weg met die loper!

TAK!



Mijn koningin weet daar wel raad mee! Schaak!



Ha! Dan sla ik die meteen! Of denk je dat ik niet meer meespeel?



Dat denk ik inderdaad. Schaakmat.

WAAAT?!



Die toren! Ik had hem niet gezien!

Dat belooft voor het toernooi morgen!



GRRRRRRR!!

Kalm, Wiske! Je stelt jezelf aan!



Oh ja?! Zie je dan niet hoe dat mens me het bloed onder de nagels vandaan haalt?!

Blijf kalm. Het is gewoon een spelletje!



De King's Chess Tournament?! Een spelletje?! Jij weet niet wat je zegt! Idiot!

Dit pik ik niet. Ik ga naar huis.



Ja! Ga maar weg! Weg van de loser!



Jij bekijkt de zaken te zwart-wit.

Huh? Wie ben jij? Wat moet je?



Mijn naam is Mireille Le Blanc. Ik zag je schaken. Wat een talent.

Mja... Bettie is veel beter. Ik kan dat wicht nooit verslaan.



Toch wel. En ik kan je daarbij helpen... Kom mee...

Oh ja? Ik ben benieuwd.



Ik heb een speciale gave die jou toelaat alle schaakmatchen te winnen...

Dat klinkt te mooi om waar te zijn.





Toch kan het. Het enige wat ik in ruil vraag, is dat je iets waardevols offert.

Oei, ik heb enkel een briefje van tien euro op zak.



Nee, niet dat soort waarde. Het moet een voorwerp zijn met een emotionele waarde... iets waar je van houdt, snap je?

Zoals dit armbandje? Ik kreeg het van tante voor mijn verjaardag.



Ja, precies! Gooi het in deze vuilnisbak en zeg 'Ik offer'.

En ben ik die armband dan kwijt? Ik weet niet of...



Wil je dat Bettie wint? Jou vernedert voor de ogen van alle clubleden?

Natuurlijk niet! Ik wil haar verslaan!



Juist! Jij wilt wraak! Luister naar je haat! Doe het!

Ja... goed...



Ik offer...



Speel nu tegen mijnheer Varanovski daar. Hij is een oud-kampioen en werd nog nooit verslagen.

En jij gaat mij helpen? Hoe dan?



Als een medium... je ziet me niet maar hoort me wel... Doe het!

Echt? Euh... goed dan...



Jij? Tegen mij? Natuurlijk. Graag! Ga zitten...



Gewonnen? Mooi zo!

Mijn tactiek werkt prima, opa.



Genoeg om haar te verslaan? Ze speelt uitstekend, naar ik hoor.

Ja, maar door haar onzekerheid maakt ze domme fouten.



Ze was erg boos, tante. Zo zag ik haar nog nooit.

Ach, ze is ondertussen vast al afgekoeld. Waarom ga je niet terug naar het park om het bij te leggen? Je zult je beter voelen.



Mja... misschien heeft tante gelijk. Ik hoop het in elk geval.



Pion naar het midden... klassieke opening... nu is het mijn beurt...



Ik moet spelen... Waar blijft die Mireille nu?



...Een medium! Pft! Wat was ik aan het denken? Dikke onzin, natuurlijk.



Toch niet, Wiske... Hier ben ik!

Mireille?



Scheelt er iets? Waarom speel je niet?

Ehhh... 't is niks... ik euh... dacht hardop.



Stil, Wiske! Niemand ziet mij en enkel jij kunt mij horen... Doe precies wat ik zeg.



Wiske volgt de aanwijzingen van Mireille en zet een genadeloze aanval in...

Val aan met je paard en laat de looper zijn koningin bedreigen!



Hij offert zijn koningin op! Dat is een val! Schuif je toren naar D8!



Schaakmat!

Wel, heb je ooit...



Wat een tactiek! Heel bijzonder! En onverwacht agressief. Geniaal gewoon!

Dank je.



Ik wacht op je bij het prieel...



...Ze zal bij de schaaktafels zijn.



Geloof je me nu? Met mij als medium kan niemand jou de baas. Zelfs Bettie niet. Ze zal door het stof kruipen! Vernederd!

Goed zo!



Maar niks is gratis... dus verwacht ik wel weer een offer.

Alweer?... Goed dan...



Kijk! Dit is mijn lievelingsstrikje. Ik kreeg het van opa Snor toen ik nog een klein meisje was.



Ik offer!

Mmm... voor een kwartfinale is dat te weinig. Je zult nog iets extra's moeten offeren. Hoe belangrijker de match, hoe waardevoller het offer moet zijn.



Tja, dat lijkt me wel logisch... Dan zoek ik thuis nog een offer...

Neem er maar meteen genoeg mee... het toernooi bestaat uit drie matches!



Hé, Wiske!

?!



Ik moet ervandoor. Vertel niets aan je vrienden. Ik zie je later.

Oké, tot straks.



Wiske! Blij dat ik je zie.

Oh ja?



Natuurlijk. Het spijt me van de ruzie en... Hé, waar is je strikje?

Ehhh. Verloren... in het park. Niet erg. Ik heb er thuis nog genoeg.



Wie was die dame met wie je stond te praten?

Ehhh... Dat is Mireille... een schaakfan! Nu goed?!



Oké... Willen we samen iets leuks doen?

Nee, ik ga naar huis. De finale begint morgen en ik wil uitgerust zijn.



Zucht... dat ging niet al te best.



Ik hoorde dat Wiske de ouwe Varanovski heeft verslagen. Ze is gevaarlijker dan je denkt. Ik moet iets doen!



Nee, laat dat maar zo. Wees gerust. Ik zal verder op haar inpraten!



Goemorgen! Wat sta jij hier zo vroeg te kokkerellen?



Ik bak een omelet met gerookte zalm voor Wiske! Brainfood voor de kwartfinale vandaag! Wil je ook een portie?



Nee, dank je! 't Is al half negen. Ik moet naar mijn werk!



Oei! Om negen uur begint de kwartfinale. Waar blijft Wiske toch?



Zucht... dit hier?... Vooruit dan maar... En dit?... Ach... zucht...

Wiske? Alles goed?



Waarom sta jij hier te luistervinken?

Ehhh... Niks. Ik hoorde je zuchten. Is er wat?



Maar nee! Hoe kom je erbij?!



Hé, en je ontbijt?

Geen tijd! Ik heb nog een afspraak!



Zo, wat ga je offeren?

De halsband die ik kreeg van Tobias na ons avontuur in het hondenparadijs.



Maar Tobias is mijn lievelingshond. Ik weet eigenlijk niet of...



Doe het, Wiske! Je ultieme wraak is nog maar drie matches van je verwijderd! Vergeet niet dat je Bettie haat!



JAI HAAT!
Ik offer!

LATER...



Waar was je? Je bent vóór mij vertrokken en ik ben hier eerst.

Ik had nog een boodschap, zei ik toch!



Verbazend dat je met jouw wisselvallige talentje überhaupt nog durft op te dagen!



Wacht maar!
Ik maak je af!



♪ OLEEEEE OLE OLE OLEEEEEEE! ♪



WIIIE AAAAR DE CHAMPIOONNS!!

Aan zijn fans herkent men de sporter. Wat een idioot.

Grrmmm...



Rustig, Lambik!

Waarom?! Ik supporter voor mijn bestelwa... euh... mijn favoriete speelster!



Dames en heren, het is tijd voor de kwartfinale! De spelers moeten hun telefoons uitzetten en...

♪ JOE NEEEVER WAAAALK ♪
AALLOOOON!



't Is al goed ik ben al weg...



DAN BEGINT DE KWARTFINALE EN...

Dag, Wiske... klaar voor een verpletterende aanval?

Laat maar komen!

Eerst slopen we de verdediging!



Wow... sterk!



Ongelofelijk!



En dan razen we door zijn gelederen en vellen de koning!



Schaakmat!

Opdracht geslaagd!

Waaat?!



Wauw!

Knap gedaan!

Wat een match!

Bravo!



Ach, beginnersgeluk. Toevalstreffer.

Oh ja?! Ik...! Jij!...
Ik! Arrghhhh!!!



Laat haar, Wiske. Denk aan de halve finale! Je moet offers brengen! We zien elkaar bij het prieel.

Goed!
Ik kom.



Waar ga je heen?!
Je speelt straks
de halve finale!

Tegen dan ben ik al
lang terug, moeia!



Wat mankeert Wiske
toch? Dit is niet normaal.
Ik volg haar...



Wiske weer gewonnen?!
Dat belooft niet veel goeds!
Ik moet iets doen!

Nee, belooft me dat je Wiske
met geen vinger aanraakt!





Jaja! Ik beloof het.

Ik zal winnen!
Vertrouw me.



Daar ben ik niet zo zeker van...



Dus zal ik haar een beetje helpen... als Monsieur Rokade!



Wat ben je bereid te offeren voor de halve finale?

Dit hier... kijk...



Ze praat weer met die dame... wat geeft ze daar?



Een bokshandschoen?

Van mijn broer Rikki*. Het enige wat ik nog van hem heb als aandenken.



Erg emotioneel waardevol... ik voel het. Gooi maar in de vuilnisbak.

Ik... ik weet het niet... het doet pijn.



Denk aan Bettie! Neem wraak voor alle lelijke dingen die ze gezegd heeft!

Ja... ja... haat!



Ik wil winnen! Ik offer!

Goed zo!



Ga snel terug! De halve finale begint zo.



Een offer?! Een van de spullen waar ze het meest van hield?! Wat heeft dat te betekenen? Ik ga eens een hartig woordje spreken met die dame.



Hé, hallo!

?!

Wacht! Ik wil gewoon iets vragen!



Huh? Waar is ze naartoe? Ze kan toch niet zomaar in rook opgaan?



In elk geval neem ik die bokshandschoen weer mee. Wiske geeft daar erg veel om en...



Leeg? Waar is die handschoen naartoe?!



Héla, wat doe jij daar?

Parkwachter? Er liep hier zonet een vrouw, maar ze is weg...



Aha. Heb je de witte dame gezien?

Witte dame? Hoe bedoelt u?



Ze wordt hier wel vaker opgemerkt. Haar naam is Mireille Le Blanc.



Men beweert dat ze schaakspelers lastigvalt om die... te betoveren... én miserabel te maken.

Zegt u nu dat het een heks is of zo?



Een heks?! Hahaha! Nee! Wat een flauwekul!



Het is een spook! De geest van een verongelukte dame op zoek naar wraak!



Maar dat is onzin!

Toch niet! Het ongeval stond zelfs in de krant! Blijf hier weg, jongeman!



Ik geloof er niks van... maar als het waar is dat die dame schaakspelers miserabel maakt, kan ik beter ingrijpen!



Volgens het ledenbestand van de club is dit haar adres...



Ik beloofde Wiske met rust te laten... maar niet haar huisgenoten! ROKADE!



Hmm... nee. Die kerel kan ik nooit de baas op mijn leeftijd.



Niemand thuis. Sidonia is zeker nog op haar werk. Ik neem alvast een koffie.



Ik moet met je praten. Ik zag je weer samen met die vrouw en...

Zit jij mij nu heel de tijd te bespioneren?!



Luister! De parkwachter zegt dat die dame schaakspelers lastigvalt om hen miserabel te maken!

Miserabel?! Dankzij haar heb ik de kwartfinale gewonnen!



Dankzij haar? Hoe bedoel je?

Eh... ze geeft me schaaktips! Da's al!



In ruil voor de bokshandschoen van Rikki?

Ze... euh... verzamelt voorwerpen uit de bokswereld! En laat me nu met rust! Ik moet de halve finale spelen!



Ze gelooft me niet. Ik moet haar overtuigen... Misschien vind ik het krantenartikel waar de parkwachter over sprak wel in de bibliotheek.



Aha...? Die smalle zal het worden! Tijd voor actie! ROKADE!



Ah, Bikske? Wat doe jij hier?

Ik werd weggestuurd van de finale! Ik wil weten of Wiske het goed doet!



Geen idee. Ik moest werken vandaag. Wil je een koekje bij de koffie?

Graag! Dank je.



**BLONG!
KLÄNGELANG!
RINKELDEKINKEL!**

AAAAAAH!!



Je maakt wel veel kabaal bij het koekjes halen, Sidonia! Of zat er soms een dikke spin in de kast?



Miljaar! Sidonia?! Ze is geknaptip...!
Knipnap...! Dinges! ...Ontvoerd!



Wat?! Dat is die ouwe kar die
mij van de weg heeft gereden!



Een briefje?!



GARAGE SPIK & SPLINTER
ROSDREEF 38 GAALSCHOTE

WISKE
SPELT
DE FINALE
NIET OF...



Een briefdrieg! Een briegdrijf!
Een dreigbrief! Ik moet de politie
bellen! En Wiske stoppen!



Hola, makker!
Eerst overleggen met jezelf!



Hoe groot zijn de winstkansen van
Wiske als ze de finale niet speelt?

Euh... aanzienlijk kleiner!



En hoeveel bestelwagens
kan ze kopen als ze de
finale niet wint?

Euh...
geén?



Juist! Dus laten we
haar lekker spelen!

Ja maar... Sidonia
is in gevaar en...



In gevaar? Met een Lambik
in de buurt? Check die
dreigbrief nog eens!

Op schrijffouten?



Nee, hier! Die hoofding!



GARAGE SPIK & SPLINTER
ROSDREEF 38 GAALSCHOTE

WISKE



Briefpapier van een garage! Die domme ontvoerder geeft zijn adres. En een superkerel als jij bevrijdt Sidonia toch in een wip? Zo breng je Wiske niet in gevaar en...

...krijg ik een bestelwagen! Naar de Bikmobiel!



KRAAAAK
PIEP
KRAAK PIEP!



ONDERTUSSEN IN DE BIBLIOTHEEK...

Eens kijken in het bestand met de krantenartikelen... Mireille Le Blanc...



Ja! Bingo! Een oud artikel uit De Zondagse Achterklap.



Gisteren werd vlak bij het prieel in het Beukendaelepark het levenloze lichaam gevonden van de 39-jarige Mireille Le Blanc.

Lichaam gevonden in Beukendaelepark.



Ze kwam om het leven toen ze met haar hoofd op een vuilnisbak viel. Men gaat uit van een ongeval.



Dat artikel is al meer dan vijftig jaar oud en die Mireille ziet er nu nog precies even jong uit als op die foto... dus toch een spook?



Ik wil de waarheid weten! Misschien kan ik die Mireille spreken...



Luister goed...

...eerst jagen we de witte koning naar de achterkant van het bord!

Dan geeft onze koningin zich bloot,
lokt een aanval uit van wit...!



Haha! Ik heb haar koningin!



Een offer dat de zwarte looper en paard
de vrijheid geeft en... schaakmat!



65

Wat een spel! Wat een talent! Je komt
straks in de finale uit tegen Bettie!



Pfft. Trucjes uit het handboek
voor beginners. Een schaker als
ik doorziet dat meteen.



Oh ja?! Het lachen zal
je straks vergaan!

Haaaargh!! Ik wil dat mens
vernederen! Vernietigen!

Goed zo! Kom vlug naar het
prieel voor een laatste offer!



66

Hier is het... die garage
is al jaren verlaten.



Aha. Die rammelbak
staat er ook.



67

Voorzichtig... hij kan overal
zitten... Dat is de werkplaats...



?!



Ssst! Ik kom je bevrijden.



68









81



84

Ik werd bang en zette
het op een lopen!



Maar hij duwde me
waardoor ik viel...



...en met mijn hoofd op een
vuilnisbak terecht kwam. Daarna
verloor ik het bewustzijn.



Tureluur liet me aan
mijn lot over en ik stierf
aan mijn verwondingen...



Dat iemand zo slecht tegen zijn verlies kon
dat hij zoiets kon doen, vond ik zo
verwerpelijk dat mijn geest geen rust kon
vinden. Ik werd door haat vervuld en kwam
terug als spook...

En wat deed u toen?



Ik wilde me wreken op Arnold, maar die
verdween spoorloos! Dus groeide mijn
haat onverminderd en begon ik me te
wreken op iedereen die niet tegen zijn
verlies kon!



Ik neem alles af wat hen dierbaar is,
net zoals Arnold dat bij mij deed!

Omdat hij uw
leven afnam?



Ik zwierf rond in het
park bij de schakers...



En telkens ik iemand zag die
niet tegen zijn verlies kon...



... liet ik deze onder invloed van
mijn haat zoveel mogelijk
waardevolle items offeren...



...en stond hen bij tijdens de matches
in mijn onzichtbare spookgedaante...



...pas als de spelers niets meer
hadden om te offeren liet ik hen
los. Dan beseften ze wat ze
gedaan hadden en crepeerden
ze van ellende!





En wat doet u met al die spullen?

Ze verlichten mijn haatgevoelens... maar het is nooit genoeg! Ik wil steeds meer!



Schanulleke?!

Daar heb ik Wiske zwaar voor moeten overtuigen, maar de haat won! Geeft veel voldoening!



Dat kan niet! Zonder Schanulleke zal Wiske sterven!

Wat denk je dat er met mij gebeurd is?!



Ik laat het niet toe!



Ik duik in de vuilnisbak en...

KLONG!



Hahaha!

Auw...!



Niets verlaat deze kerker tenzij ik daar toestemming voor geef!



Eindelijk vrij! Wiske is in gevaar! Die gemaskerde werkt ongetwijfeld voor een van haar tegenspelers! We moeten de kinderen waarschuwen!

Ja, maar hoe? Hij heeft onze smartphones afgenomen!



We gaan hem achterna en stoppen hem!

Met de fiets?! Het staat hier vol auto's! Er zal er toch nog wel eentje rijden, zeker?



Juist! Meteen proberen!... Miljaar! Ik krijg hem niet aan de praat!



Als mijn oude droogzwierder niet wil starten doe ik dit!

BLONG!



Ja! Hij doet het!

VRROOARR!

Helaas geen groene energie!

Nood breekt wet! Geef gas!

IRROOAP!

PROT!

PRAP!

PROT!

Wie we daar hebben.
Klaar voor de vernedering?

Ha, de enige
die hier zal
janken ben jij!

Wat heeft die zo plots?...
Zo zelfverzekerd zag
ik haar nog niet...

Aha! Daar ben je weer.

Maak
me los!

Zodat je weer brokken kunt maken?
Nee, dank je. Die offers zijn me dierbaar.
Ik heb ze allemaal eerlijk geruild.

Maar... dat is het! Ik heb ook iets
geofferd! Ik gooide mijn dierbare
munt in de vuilnisbak! En daar
kreeg ik nog niks voor in ruil!

Je hebt gelijk... Hier is hij... Maar je wens
moet iets met schaken te maken hebben!

Dan wil ik dat je stopt met heel deze
schaakellende en alles weer goedmaakt!

Hahaha! En dat allemaal
in ruil voor dit miezerige
muntstukje? Ik dacht het niet!

O, was die van jou?

Goed. Dan wil ik dat je
mij vrijlaat... euh... zodat
ik de finale kan volgen!

Grrr... slim... zo iets simpels kan
ik je niet weigeren... Goed dan!

Huh?! Ze heeft me op het dorpsplein
gezet! Da's een heel eind van het park!

Ach, niet erg! Het belangrijkste
is dat ik Schanulleke uit de
klauwen van dat spook gered
heb! Die zit...

93

94

95

96



...NIET meer in mijn jaszak?! Oh nee!



Ik zei het toch... Niets verlaat de kerker zonder mijn toestemming... haha!



Tijd voor de finale! Wiske zal miserabel worden! Hahaha!



Hahaa! Daar is hij! Ik haal hem in en rij hem van de weg af!



Wat?! Ze zijn ontsnapt?



Vol gas! Hij haalt me nooit in! ROKADE!

VROOAAARR!



Hij rijdt sneller dan jij! Wat nu?

Geen nood! Ik rij even over de berm!



Die ai... ouwe rammelbak...

auw... valt... ai... uit elkaar...

auw... Zo verliezen we... ai...

... gewicht... Oei!

BONGBOLONGKLONG!



En dat maakt ons sneller!

VROOAAARR!





Een aanval met de loper...
En ze zit gevaarlijk diep
met haar koningin... Luister...



Pion naar A3!



Aanval geslaagd! Bettie
trekt haar loper terug!



Paard naar C3!
We bedreigen haar koningin!



Hij is bewusteloos!



Voorzichtig...



Kijk! Hij heeft zich in de auto omgekleed.
Zijn kleren liggen op de achterbank.



Kijk! Hier
is zijn jas!

Nee, dank je.
Niet mijn maat.



Niet om aan te trekken!
Om een telefoon in te zoeken!
Die kerel heeft hulp nodig!



Niks! Misschien in de auto zelf?
Hier, hou vast!



Hopelijk zit er een portefeuille
met een identiteitskaart in.

Niks... enkel een foto.



Hola! Die ken ik!



Ja! Mijn smartphone zat in het handschoenkastje!

Vlug! Start hem op! We moeten de kinderen bellen!



Toren naar H7! Ze kan geen kant meer uit!

Schaak!



Je bent nog niet gewonnen, hoor je!

Haar koning naar G6? Een laatste stuiptrekking...!



Halt! Stop de finale!



Wat heeft dit te betekenen? Waarom hindert u de finale?

Omdat ik zeker weet dat Wiske vals speelt! Ze krijgt hulp van buitenaf!



Is dat waar, Wiske? Draag jij een zender of zo?

Leugens! Laster! Waar bemoei jij je mee?!



Wiske, hou ermee op voor het te laat is!

Niet op reageren! Speel je laatste zet en win!



Als je nu niet stopt, ben je Schanulleke voor altijd kwijt! Dat overleef je niet!

Laat mij met rust! Ik móét winnen!



Dus je speelt vals? Natuurlijk! Anders kon je het nooit van mij halen!

Aaargh! Ze doet het weer!



Zwijg! Jij kleineert Wiske de hele tijd om haar onzeker te maken.

En wat dan nog?! Zij kan gewoon niet tegen haar verlies!









Heel emotioneel waardevol is zo'n boordsteen niet...



...maar dat kan me nu niet schelen!



KLONG!

Waarom gooit ze die steen in de vuilnisbak?



WOEFFFF!!!

Jullie?!



Lieve help! Dat is ze!



Wat wil je?!

Wiske heeft de finale niet gewonnen!
De ruil is dus niet compleet!
Je moet Schanulleke teruggeven!



Waarom zou ik?! Wiske kreeg alle instructies om de finale te winnen, maar ze besliste het spel te stoppen! Niet mijn schuld!



Maar... zonder Schanulleke kan ik niet leven! Snik snik!

Toen ik stierf, had er ook niemand medelijden!



Schanulleke blijft van mij! Voor altijd! Een deal is een deal!



NEEEE!! KOM TERUUUUUG!



HAAAAARGGHH!!!

Wiske!
Niet doen!
Laat het los!



Loslaten? Hihhi...
Goed dan... hihhi...

Wiske?





WAT?!



Heel die onzinnige ontvoering was niet nodig! De finale werd gestopt omdat Wiske hulp kreeg van Mireille Le Blanc!

Onmogelijk... Die is al meer dan vijftig jaar dood...



Ja, maar ze zwerft rond als spook en wil zich wreken! We moeten vluchten, opa! Ik wil jou niet verliezen!



Miljaar!



Oh nee! Ik kan dit niet aanzien!

Heb je de hulpdiensten al gebeld?



Ja, ze zijn onderweg! Ik wil haar naar beneden praten, maar ze luistert niet! Ze is compleet over haar toeren!



Hihhi! Daar staat een toren! Mijn beurt om een zet te doen! Ik wissel de toren en de koning van plaats! Hihhi!

ROKADE!



Hé, de ontvoerder van Sidonia riep dat ook de hele tijd. Het was blijkbaar een oude schaakvedette. Arnold Tureluur!

Maar... dan is hij ook de moordenaar van Mireille Le Blanc!



De wie van de wat?!

Later! Ik heb een idee! Probeer Wiske uit die mast te halen!



Waar blijft mijn rokade?
De schaakstukken willen niet luisteren!



Dan maar geen geschaak!
Ik ga over op turnen! Hihihihahaha!



Lambik! Kijk! Wiske is wat van plan! Ze... ze...



Hop! Hihihih!



AAAAAAHHH!!!

Je neemt me de woorden uit de mond!



Hebbes! Oefening op de brug met ongelijke elektriciteitskabels! Hihih!



Oh nee! Ze zal getroketeletrikkitekketeerd worden.



Ik voel me als een zwaluw die naar het zuiden wil vertrekken! Hahaha!



Bettie! Wacht!

Suske?!



Wiske is in levensgevaar! Ik heb jullie hulp nodig.

Geen tijd! We moeten dringend weg en...



Sorry! Maar als je niet luistert, maak ik bekend wat je grootvader vijftig jaar geleden heeft gedaan!

Je... je weet het?... Goed, ik luister.



Wat gebeurde er toen je op het einde van de finale vergiffenis vroeg aan Wiske?

Euh... ze aanvaardde mijn excuses.



Juist! En daarna verdwenen haar haatgevoelens. Dat was het moment waarop Mireille Wiske vrijliet!

Waar wil je naartoe?



Begrijp je het dan niet? Ik kan de wraak van Mireille stoppen. Maar dan moeten jullie mee naar het prieel!



Naar dat wraakzuchtige spook?! Nooit! Ik wil opa niet ook nog eens verliezen!

Stop, Bettie! De klap van het ongeval heeft me iets doen inzien... Ik kan zo niet verder...

De elektriciteit is afgesloten. We hebben een vangnet voor als ze valt, maar het beste is dat ze via de mast naar beneden klimt.



Kijk!



Hihhi! Ik ga in het circus!



Miljaar! Als dat maar goed gaat.



Ik herinner mij deze plek... een vreselijk moment.

En waar is Mireille nu?



Ze komt tevoorschijn als je iets in de vuilnisbak gooit! Iets met emotionele waarde.



Ik heb iets wat haar zeer zal interesseren... Mijn oude lidkaart van de schaakclub.



WOEFF!!



JIJ?! Dat jij je hier nog durft te vertonen! Wat wil je?!



Ik wil dat je Schanulleke teruggeeft aan Wiske. Het meisje is gek van verdriet...

Jij bent de laatste om eisen te stellen! Tenzij je iets écht waardevols wilt ruilen! Is dat je kleindochter? Waarom offer je haar niet?!

Nee, ik heb nog iets beters...



Beter dan dat?! Laat horen!

Wel, Suske overtuigde me om mijn excuses aan te bieden... ik offer dus mezelf.



Jezelf?! Je begrijpt toch dat ik je dan voor altijd meeneem naar mijn kerker?

Als dat moet... ja!



Nee, opa, niet doen!
Jij bent alles wat ik heb.

Echt? Arme meid!

Ach, Bettie, je bent oud genoeg
om op eigen benen te staan. Ik
kan niet langer leven met dat
knagende schuldgevoel. Het
maakte me letterlijk gek...

Dus... hier gaan we.

Ik offer...!

Niks. Zeker dat het werkt?

Misschien zo?

Ik offer!

Ach! Hou toch op!

Wat? Doe ik
het fout?

Nee... je excuses... ze... ze doen
iets met mij... Het is de emotionele
verlichting die ik al die jaren zocht
in de offers... Ik laat de haat gaan...
Ik vergeef je, Arnold...

Net zoals
bij Wiske!
Ik wist het!

Je bent een
genie, Suske!

O, wat een heerlijk gevoel de haat los
te laten... Mijn geest zal rust vinden...

...en ik geef alle offers terug
die ik tot nu toe verzamelde.



Hebbes! Nina Derwael zou trots op me zijn!



LATER...

Ik heb mijn Schanulleke terug, dankzij jou!

Eind goed, al goed!



Sorry dat ik Wiske niet meteen waarschuwde toen Sidonia in gevaar was... Ik euh... overschatte mijn kwaliteiten als detective...



En je dacht aan een bestelwagen...

Laat het, tante. Het is oké. Maar die bestelwagen kan ik niet meer geven.



Ach, daar heb ik iets op gevonden, kijk maar eens door het raam...



Stond in die oude garage. Hij is nog als nieuw!



Goed zo! Want ik heb besloten niet meer te schaken! Ik schakel over op badminton!

Ik ook! Kom, we gaan een oefen-match spelen!



Blij dat dit achter de rug is. Ik hoop alleen maar dat Wiske voortaan tegen haar verlies kan.

Tuurlijk, die heeft haar lesje wel geleerd.



EINDE

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE SCHAKENDE SCHIM

Wiske is helemaal in de ban van schaken en stelt zich kandidaat voor een schaaktoernooi. Maar de concurrentie blijkt groot en superspeler Bettie haalt Wiske het bloed van onder de nagels. Wiskes humeur daalt onder nul en haar gedrag wordt opgemerkt door een vreemde dame die steeds bij de speeltafels van de club in het park rondhangt. Ze stelt voor Wiske te helpen bij haar schaakwedstrijden. Die gaat er graag op in omdat ze Bettie koste wat het kost wil overwinnen. De vreemde dame wil echter iets in ruil wat Wiske na aan het hart ligt. Als Suske merkt wat Wiske van plan is, beseft hij dat het wel eens heel erg fout zou kunnen allopen en zet hij alles op alles om haar te redden uit de klauwen van de dame.

RECENT VERSCHENEN



Onze andere avonturen vind je aan de binnenzijde.

Consumentenadviesprijs NL: € 7,50



STANDAARD UITGEVERIJ