

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE KALE KROON



Geachte lezer, vandaag zal ik u laten kennismaken met een van mijn minder bekende maar evenzeer uitzonderlijke talenten... Dat van voorlezer!



Hier gaan we...
Tom, kun je me een mooi voorleeslettertype in de mond leggen?



Oké... Zolets?

HMM, NEE... IETS
SPROOFJESACHTIGER
MISSCHIEN?



Wat dacht je van dit?

Ollebefollekerie
besjollekeoll
ebollekebnol

Dat is dan
weer té...



Mijnheer denkt dat ik niks anders te doen heb, zeker?

Ha, dat is prima!



Heel lang geleden...



Hub? Nee! Dat is niet lang genoeg geleden.



Nog veel langer!



Aha, dat komt in de buurt!



Ja, we zijn er! Heel lang geleden was er eens een keizerrijk met de welluidende naam Oerkizan.



Een oud keizerrijk dat werd geleid door tsarina Annab de acht- of negeneveertigste. (Ze waren ergens de tel kwijtgeraakt.) Zij was een goedaardige heerseres en haar onderdanen waren heel gelukkig.



Maar naast Oerkizan lag buurland Paktadav, geleid door koning Kazak de Verassende, wat geen scrijffout was! Kazak hield er namelijk van om bij zijn veroveringstochten alles plat te branden.



Toen koning Kazak Oerkizan wilde veroveren, werd zijn leger in de pan gehakt door de kozakken van generaal Zidonia.



Kazak trok zich terug, maar bleef veroveringsplannen koesteren.



Helaas was dat een weeshuis en stonden al die arme kindjes op straat. Gelukkig zorgde Zidonia snel voor onderdak elders...



Maar de twee kleinste nam ze mee naar het paleis... Zidonia wist dat Annab hevig naar kinderen verlangde, maar er geen kon krijgen.



Annab was dolgelukkig en adopteerde Suzko en Wizka officieel als haar eigen kinderen.



Maar raadsbeer Gorputin was helemaal niet tevreden met de komst van de twee kleintjes...



De wet bepaalde namelijk dat als Annab kinderloos stierf, de macht overging naar de raadsbeer, omdat die het beste op de hoogte was van alle staatszaken.



Hij was vastbesloten om zijn kleine rivaal uit de weg te ruimen.



De jaren gingen voorbij. Zidonia nam de opvoeding van Suzko en Wizka voor haar rekening...



Maar toen sloeg het noodlot ongenadig toe! Tsarina Annab overleed plots. En dat veroorzaakte grote onrust!



Want als koning Kazak dat te weten zou komen, zou hij niet aarzelen om opnieuw aan te vallen. Er moest dus een nieuwe tsar komen vóór dat nieuws bekend werd.



Nu waren Suzko en Wizka even oud en hadden ze elk het recht hun stiefmoeder op te volgen. Daarom besloot men een speciale koninklijke loting te houden. Een taak voor de ongelofelijk geweldige... Lambikov!



Wizka won en aanvaardde de functie met waardigheid.



Suzko aanvaardde teleurgesteld zijn lot.

Mijn felicitaties, Wizka.

Bedankt, maar het is 'excellentie' en je moet knielen.



Maar Gorpatin legde zich er niet bij neer en ging op zoek naar een oplossing die hij als bij wonder vond in een oud, vergeten koningsboek...



Kijk, Suzko. Als er twee rechtmatige troonopvolgers zijn, moet er een tsarenproef gehouden worden die zal uitwijzen wie de kroon krijgt.

Wat houdt dat in? Een gevecht?



Niet echt... De kandidaten moeten zes proeven afleggen, steeds in een andere provincie van het land.



De proeven gaan telkens over een andere deugd die een goed staatshoofd nodig heeft, zijnde wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing, moed, geloof en naastenliefde.



Dat klinkt als iets waar veel tijd in slaapt. En als we te lang zonder leider zitten, zal koning Kazak ons misschien aanvallen.



En wat als Wizka een zwakke leider blijkt te zijn? Dat wetboek is er niet zomaar! De keuze voor een staatshoofd kan beter afhangen van de kwaliteiten van een kandidaat dan van puur geluk.

U... u hebt gelijk...





De kale kroon! Keizerlijke
scheidsrechter der tsaren!
Hij bepaalt op magische wijze
jullie proeven.



Hoe was het ook weer?
O, ja, op het hoofd zetten en...



Kandidaten! Hier spreekt den kalen kroon!
Uw eerste proef zult gij doorstaan in het dorpsje
Ztikstov in de provincie Triabant! Vertrek!
Kroon oud!



Daar gaan ze. Lambikov meesturen was
een meesterzet! Ik ga niet veel tegenkating
krijgen van zo'n naïeve dommerik!



Hier krijgt het verhaal een
beetje een ongeloofwaardige
wending!



Je gaat weg? Nu?



Een studietrip, generaal.
Om de toekomstige
tsaar nog beter van
dienst te kunnen zijn.

Gorputin verliet het kasteel en trok
naar een oud hutje in het bos...

Die proevenreeks geeft me ruimschoots
de tijd om hen uit de weg te ruimen...



...maar dat doe ik uiteraard
niet in mijn hoedanigheid als
raadgever! Dus weg met die
valse baard en die muts!



Jazeker! Raadbeer Gorputin
was niemand minder dan
Baba Jaga, de gevaarlijkste
beks aller tijden!



Vooruit, Kakeltjts! Tijd om je
stramme poten te strekken!



Richter de kandidaten aan!



En zo vertrok Baba Jaga naar
Ztikstov, een kleine nedersetting
van kozakken...



...afnaar onze vrienden hun eerste opdracht kregen.



De eerste proef draait om wijsheid. Vroeger beleende den tsaar na elken oorlog de moedigsten soldaat met eenen adamszka! Een Oerkizaansen sabel die den drager geluk brengt.



Drie broers kozakken eisten elk de beloning op waart zij dachten allen den moedigste te wezen. Toen de tsaar hen zag twisten, stak hij den sabel in een ouden boom. Pas als de broers beslissen wie de sabel krijgt, kan men deze weer verlessen!

Maar hunne koppigheid leidde tot eenen jarenlange bittere vete! Uwe taak is den sabel uit den boom te verlessen. Kroon out!

Een onmogelijke opdracht. Ik kén die kozakken. Haha. Ze overleven het nooit!



Pffft, makkelijk zat! Ik ruk dat stuk oud ijzer er gewoon uit!



Zo werkt het dus niet...

Zou je denken!



Die sabel komt pas los als de drie broers het eens zijn. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?



Ik ga eerst in het dorp wat informatie vragen.



Ik euh... ga daar eens vragen waar je hier proviand kunt inslaan.





Grmmblmm... rotsabell!

Hallo!



Heb jij nu zonet iets gezegd?

Jazeker! Ik ben dan ook niet zomaar een vogel, maar een goede fee.



Ik kom je helpen bij je eerste proef.

Jij? Hoe dan wel?



Deze proef gaat over besluitvaardigheid!

De kroon zei dat die over wijsheid ging.



Dat ook! Het is wijs om zo snel mogelijk een nieuwe tsaar aan te duiden, dus mag je hier geen tijd verliezen!



Je moet de drie broers dwingen om te kiezen. Jij bent tenslotte de kroonprinses, jij hebt de macht!

Daar zit iets in. Bedankt, vogeltje!



Hahaha! Het onnozele wicht gaat haar ondergang tegemoet.

Want ik ben helemaal geen fee!

POEF!



En 'goed' ben ik al zeker niet! Hahaha!



Tom, wat dat broodje betreft, doe maar met kaas!

Met groenten?



O, excuseer!



Euhmm... Wiska zoekt meteen de drie broers op...



...en vond ben terug op het dorpsplein, waar ze weer ruziemaakten om de sabel.



Hou op, jongens! Dit leidt nergens toe!



Wie ben jij?

Of beter nog: wie denk je dat je bent?



Ik ben Wizka, prinses van Oerkizan en ik zeg dat jullie onmiddellijk die sabel aan een van jullie moeten geven!



Is dat zo? En waarom moeten wij dat doen?

Omdat het land in gevaar is! Als die sabel niet uit die boom raakt, hebben we geen nieuwe tsaar en valt koning Kazak ons land aan!



Dus hop, kiezen maar! Wie zal het zijn?

Wel, dan kiezen we voor...



...geweld! Voortuit, broers!

Maak er prinsessenjam van!

Mag het ook pudding zijn? Ik lust geen jam.



Die goede fee heeft me goed liggen gehad!

Haha! Ze is er geweest!



HAIT!

Nog zo'n vreemde snotneus!



Ik ben Suzko, de kroonprins.

Nog één die ons wil dwingen!!

Nog méér jam dus!

Pudding!



Hihi! Nog maar de eerste proef en het is al volbracht! Ik word tsaar!



Wacht! De mensen in het dorp vertelden me dat jullie alleen maar vechten en nooit met elkaar praten.



Praten?! Wij zijn kozakken!

Wij kleven en wij hakken!

Om daarna wat te prakken!



Maar zo los je toch geen problemen op?

Wat valt er op te lossen?! Ik ben de grootste oorlogsheld van ons drieën!



De eerste broer vertelde hoe hij in zijn ceentje een berg bevrijdde van vijandelijke soldaten!



Pff! Een stomme caféruzie! Ik ben hier de ware held!



De tweede kozak drong het kamp van de vijand binnen en joeg al hun paarden op de vlucht!



Bah! Dan is het nog dapperder een trui te breien! Weet je wat ik deed?!



De derde broer bestormde de grootste burcht van koning Kazak en zette deze in de fik!



Een kampvuurtje van niks!
Pyromaan van lijkvestje!



Luister, ik heb evenveel
bewondering voor jullie
alle drie. Maar... waarom
willen jullie die sabel
eigenlijk zo graag?



Voor het geluk dat hij brengt, natuurlijk.
Na de oorlog ben ik bakker geworden
in dit dorp...



Maar het dak van zijn bakkerij lekte waardoor het vuur steeds doofde. Met de
sabel in zijn bezit was de eerste broer er zeker van dat het nooit meer zou regenen.



En ik fok tegenwoordig paarden.
Helaas kan ik niet koken...



Met de adamasbha zou de tweede broer zeker het geluk
hebben dat hij rauwe wortelen en bosi lekker zou vinden.



Ik ben zannemer geworden
en bouw huizen.



Maar zijn ezels was zo koppig dat de derde broer vooral te
laat kwam. Het sabelgeluk zou zijn ezels meegaander maken.



Wat een flutreden!
Ik verdien het geluk!

Met dat belachelijke
probleempje!! Ik eis
de sabel op!

Er is er maar één
met een echte reden
en dat ben ik!



Raaargh! Die kleine etter heeft alles verknoeid!
Maar bij de volgende proef neem ik hen te grazen!



Suzko trok de adamasbka uit de boom en
overbandigde hem aan de drie blijde kozakken.



...De koningskroon lichte roze op,
in die tijd de kleur der stoere mannen,
en duidde zo Suzko aan als winnaar
van deze proef.



Niet veel later zette het drietal de reis
verder naar Wartburg, de provincie
waar de tweede proef ben wachtte.



Voeten van tafel!

Drietal!
Ik tel er
maar twee...

Geduld! Daar
heb je hem.



Hmpff! Ik kom, hoor! Hmpff! Ik heb dat
beest gekregen van die kozak! Dan kan hij...
grmmpf... mijn rugzak dragen... hmpff...



Hgg... dat is... hggg... minder... hgg... vermoedend... hgg...



De reis verliep voorspoedig en langs menige herberg.

Herbergier! Deze soep
is net warm water!



Kun je niet lezen, soms?

Soep van
de dag:
vergeten
groenten



Uiteindelijk bereiken de kandidaten hun doel.
Daar nam de kroon het woord.



In den Tuin der Teuten vinden jullie den magischen vijver,
woonplaats van Teutezjeraan, den heilige steur.
Het is zijnen taak den kaviaar der goden te bewaken.

Voor alle duidelijkheid, kaviaar
is een overheerlijke specialiteit
die bestaat uit de eitjes van
de steur. Het is heel duur.



Het kost een
kavi-miljaar!
Hahaha!

Verder
vertellen,
graag!



Jaja, 't is
al goed.
De kroon
ging verder...

Uw opdracht is ééne lepel van
dezen kaviaar te eten. Maar dat
moegt gij pas doen met de
toestemming van Teutezjeraan.



Dezen proef zal tonen
uwe geduld ende
zelfbeheersing. U kunt
beginnen... den laatsten
zal den eersten zijn..
Kroon out!



Dus mag jij
starten, Wizka.

Jaja, wrijf het er
nog maar wat in.



Wizka gaat de tuin in...
Ik moet haar vóór zijn!



Hmpff! Jammer dat mijn toverkracht
niet werkt in deze magische tuin!



Gelukkig weet ik de vijver liggen!



Wel groot, die tuin.



Dit is de achterkant van de vijver!
Nu moet ik Teutezjeara naar hier lokken!



En ik weet precies waarmee! Een paar
keer op de grond stampen en...



BAF!
BAF!

...je oogst lekker dikke vette
regenwormen! Geleerd van de merels.



Teuteke? Hier komen!
Ik heb lekkere hapjes voor jou!



Teutezjeara was dol op regenwormen
en liet de kaviaar onbetreft achter!



SOP!
SOP!

PLATS!

Ik kom eraan!

Daar is de kaviaar. Nu
gewoon die steur overtuigen
van de hoogaardigheid
van mijn opdracht en...



Wel? Waar is die steur?
Hoe kan ik nu toestemming
vragen om van die kaviaar te
eten als dat beest er niet is?



Dan zal ik hier maar
even blijven wachten...



Maar Baba Jaga bleef de hele tijd wormen
voederen aan Teutezjeara. De ene al dikker
dan de andere!



En eentje voor
de mama...

Dus Winka bleef maar wachten
en wachten en kreeg het erg
moeilijk... Niet alleen begon de
tijd te dringen, maar ook zij was
dol op kaviaar...!







Omdat jij je bij de vijver voor mij wilde opofferen, mag jij eerst kiezen.

Echt? Dat is mooi van je, Wizka. Hier gaan we dan...

Suzko mag drie wapens...



Een koker met één pijl en een boog...



Een zwaard...



En een klein oranje ei...



Hmm... pijl en boog of een zwaard, dat snap ik... maar dat ei?



...Daar kun je niks mee beginnen tegen een wolf!



Een pratende vogel?!

Rustig maar! Ik ben de goede fee en help je de juiste keuze te maken. Geloof me, jij moet kiezen voor het zwaard!



Denk je? De kroon zei dat ik het wapen moest kiezen waarmee ik het beste mijn moed kon bewijzen!



Precies! Niemand die beter met het zwaard overweg kan dan jij! Zelfs Zidonia heeft dat gezegd.



Mja... Dat is zo...

In elk geval beter dan Wizka. Die kan dan weer goed met pijl en boog uit de voeten en dus zal zij daarvoor kiezen. Is iedereen gelukkig!







Oh nee!
Help! Ik... ik...

Het woord dat je zoekt, is 'moeder', geloof ik!
WOEEUUUAAAARGH!!!



Wolven huilen soms van het lachen!

WOEEHHAHAHA!!



Dat ging niet goed, Suzko!
Hij komt op ons af!

Ja, mijn wapen was
niet de juiste keuze!



Drie lekkere hapjes! Mijn dag is goed!
Met wie zal ik beginnen?...



Haha! Nu gaat hij
ze alle drie opeten!
Hij maakt er tsartsaar
van! Hihihih!



Jouw beurt, Wizka! Vlug!
Vóór we zijn vieruurtje worden!



Een pijl en boog of een
gespikkeld ei?! Wat is moediger?



Ik ben handig met de boog,
maar... Er staat iets op die
pijl geschreven...



'Wie raak schiet, krijgt
mij nog een keer'...



Natuurlijk! Het is een
magisch wapen. Als ik
raak schiet, krijg ik een
nieuwe pijl! Zo raakt de
koker nooit leeg...

Tenzij ik mis...
dan zijn mijn pijlen
meteen op en
gaan we eraan!



Wizka! Haast je!
Het is etenstijd
voor de wolven!

Hmm... jong en mals
of lekker doorregen?...







Haha! De schanoesjka valt hen aan!



Kom, we verstoppen ons achter dit huis!



Oef! Gelukkig is ze niet snel. Ze is ons kwijt! We zijn gered!

CADEAU KIKIMORA!



CADEAU KIKIMORA!

?!?



Die is nóg groter!

Hoeveel van die ondingen zitten er hier?!



Hierbinnen!



Ze hebben ons niet zien binnengaan. Hier zitten we veilig!

CADEAU KIKIMORA!



Nu zijn ze al met zijn drieën!

De dorpeelingen stoppen voorwerpen in hun buiken!



Lambikov, die duidelijk de slimste van de drie was, waardoor men niet begreep waarom hij niet meteen zelf tot tsaar benoemd werd en...

Hallo?! Focus, alsjeblieft?

Juist! Wel, die Lambikov vermoedde dat die poppen in verband zouden staan met hun volgende opdracht en...



Dit zijn geen matroesjka's maar schanoesjka's! Ze waren vroeger onscheidbaar. Ze leefden steeds in elkaar geplaatst als één geheel... tot op eenen rampzaligen dag...



...Klimora hen uit elkaar haalde en hun eenen specialen opdracht gaf...



Zij moesten elken dag eenen geschenk komen opeisen in dit dorp! En telkens als de bewoners niet gehoorzaamden, werd een van hen ontvoerd!



Doordat de bewoners elken dag geschenken moeten afstaan werden zij steeds armer. Het is nuen taak dit te stoppen! Eenen opdracht met gevoel voor rechtvaardigheid! Kroon out!



Dus, we moeten die poppen weer in elkaar krijgen?

Je zult moeten samenwerken! In jullie eentje gaat dat nooit lukken!



Maar dan kan er toch niemand winnen?

De kroon bepaalt achteraf wie er het meest zijn best deed!



En na deze zeer wijze woorden van Lambikov ging het gezelschap aan de slag! Maar wat ze ook probeerden...



...de poppen waren veel sterker dan zij!



Toen keerden de poppen zich zelfs tegen Lambikov, die zijn atletische gestalte na een belabafte strijd ten gronde geworpen wist!



Miljaar!





Maar ondertussen kwam Baba Jaga bij Kikimora en verraadde de schuilplaats van Wizka.



Kijk, Kiki! Dat mensenkind daar wil jouw geschenken stelen!



Waar komt die oude toverkol zo ineens vandaan?!



Maar ik wil helemaal niks stelen!

Een dief én een leugenaar! Ik zal je straffen!



Haha, hier eindigt de proevenreeks, Wizka! Niemand van jullie zal tsaar worden!



Wie ben jij?

Mijn naam is Baba Jaga! Heks van het woud!

Vandaar dat lelijke smoelwerk.



Zwijg! Je zult eeuwig slapen onder mijn boom, samen met je vrienden!



En wat als ik jou je kleine Schanoelski kan terugbezorgen?



Kun jij dat?... Dan zou ik jullie meteen vrijlaten!

Onmogelijk! Jij hebt je kleine Schanoelski in die kist in het paleis gestopt!



Ja, dat is zo... Ik wilde Suzho tonen dat ik geen kind meer was...

...maar toen hij niet keek, haalde ik mijn popje weer uit de kist en stopte het in de rugzak van Lambikov.



Schanoelski!

Raaarghh! Wéér mislukt!



Ze is voor jou... Maar mag ik eerst even afscheid nemen?



Natuurlijk!

Lieve Schanoelski... jij was er altijd voor mij... jij kon me altijd troosten... toverde elke dag een glimlach op mijn gezicht...



Nu moet ik je laten gaan want je behoort iemand anders toe... en weer ben ik je dankbaar want op die manier red je ons leven... snik... het ga je goed, Schanoelski... snik...



Hier is ze, Kikimora... Zorg goed voor haar... snik snik...

Dank je...



Schanoesjka's? Jullie wenen?

Snik!... SCHANOELSKI SPEELPOPJE...

...HOORT BIJ KIND... snik!

NIET BIJ VOLWASSENE... snik!



Ach! Hier! Hou haar maar! Ik zie dat mijn lieveling in goede handen is bij jou!



Maar belof me dat je altijd goed voor haar zult zorgen!

Wees maar zeker!



Kikimora liet haar gevangenen ontwaaken en gaf alle geschenken terug aan de dorpelingen die een groot feest bielden.



En na het feest nam ze zelf plaats in de kleinste schanoesjkapop...



...waarna alle poppen in elkaar schoven en de streek verlieten.



Opdracht volbracht!

Dankzij jou en Schanoelski! Daar zal ik nooit meer mee spotten!



De kroon riep Wizka uit tot winnaar van de proef en omdat ze toen gelijkstond met Suzka, doofde het licht van de kroon.

Het gezelschap maakte zich klaar om naar de volgende proef te vertrekken toen Wizka haar vrienden vertelde over haar ontmoeting met Baba Jaga...

Baba Jaga?! Ben je zeker? Dat is de gevaarlijkste heks van allemaal! Als die achter ons aanzit, zullen we op onze tellen moeten passen!



113

Ja, maar er is méér. Baba Jaga wist dat ik Schanoelski in het paleis in die kist gestopt had. Hoe kon ze dat weten?

Baba Jaga kan zich in een dier veranderen. Als ze zich in een vlieg verandert, kan ze overal ongemerkt spioneren.

Een dier? Dan was zij vast de pestvogel die mij die foute raad gaf!

Echt? Dat heeft ze bij mij ook gedaan!

Baba Jaga? Daar gaan we geen last meer mee hebben.



114

Ik ontdekte daarnet toevallig haar huisje en ben toen in het dorp iets gaan lenen...

In de provincie Moskvitch zal ik hen warm welkom heten! Haha! Vort, huisje!

SNOK!!



115



116







...Dus als jij Anserina terug wilt zien, moet je stoppen met acteren.

Het toneel de rug toekeren?! En wat moet ik dan doen?!



Een andere job kiezen? Een cursus volgen? Lesgeven? Met theater verdienen je weinig...

Ik kan subsidies aanvragen!



In deze barre tijden? Ik wens je veel geluk.

En dan nog! Ik doe dit niet voor het geld! Een ware artiest zal altijd kiezen voor zijn kunst!



Dat je zo graag acteert, begrijp ik, maar waarom blijf je steeds maar repeteren?



Omdat ik de lat heel hoog leg! Ik wil de beste zijn!



Maar ooit zul je toch tot een voorstelling moeten komen?



Neel! Daar is het nog lang niet goed genoeg voor!

Hoelang ben je er nu al mee bezig?



Wacht... Ik denk negen... of nee, tien... elf?

Wat? Al elf maanden?!



Nee nee, elf jaar!



Dat is wel heel erg lang voor een repetitieperiode, nee?

Misschien...



Ik zie het al! Jij bent onzeker. Je gelooft niet in jezelf.

Ja, je hebt gelijk... Het... het verlamt me... Het zal nooit goed genoeg zijn.



Goed! Dan help ik jou om een voorstelling te organiseren! Vandaag nog!

Neel! Neel! Het gaat niet lukken! Ik zal afgaan!



Toch niet! Jij bent een goede actrice en ik beloof je een geweldig applaus!

Denk je?

Om Cygni haar angst stapsgewijs te laten overwinnen organiseerde Wizka eerst een try-out voor een beperkt publiek, zijnde zichzelf, Suzko en Lambikov...

Het is toch om te lachen, hé?

Ssst, Lambikov! Het gaat beginnen.

En terwijl Cygni het podium betrad, zat verderop Baba Jaga toe te kijken vanachter een boom.

Grrr! Straks genezen ze haar nog!
Daar steek ik een stokje voor!



Dat theaterstuk zal helemaal geen happy end kennen!



Baba Jaga vertelde de andere zwanen dat Cygni werd bedreigd door mensen. De groep vertrok meteen om hun soortgenoot te redden... met aan de leiding Anserina!



Ondertussen rondde Cygni net de sterfscène van De Stervende Zwaan af...

...Ik neem nu afscheid... met een laatste groet... het ga u goed...



Euurgh...



Schitterend!
Bravo!

Dat je zo knap dood kunt gaan!
Snik snot!

Magnifiek!



Is ze... dood?! Nee!





Richteruit, jullie!



Haha! De proef is mislukt!
Eindelijk win ik!



Cygni! Ik had je nooit mogen
verlaten! Het spijt me zo!
Nu... ben je dood!



Dood? Maar nee!
Ik deed maar alsof.



Wat? Hoe
kun je mij
zo ongerust
maken?!

Wees
niet boos,
Anserina.



Die mensen hebben mij geholpen om mijn
sterfscène af te werken. Nu kan ik eindelijk
een normaal zwanenleven leiden!



En hopelijk met
jou, Anserina...

Oké, maar je gaat
toch niet de hele dag
toneelspelen, hoop ik?



Alleen de rol van moeder en
verliefde echtgenote! En af en
toe iets van Shakespeare.

Dan speel ik graag mee!



Wat een slechte komedie!
Alweer mislukt!



Toen de zwanen Baba Jaga zagen vliegen, besloten
ze haar een lesje te leren voor die valse leugen!



AAAAHHH!! Laat me met rust, lelijke beesten!



Alweer
Baba Jaga?!

Ze wordt achternagezeten
door de zwaantjes!

Cygni bedankte Wizka.
Dat Anserina haar act geloofde,
was beter dan het luidste applaus.
Ze zou niet langer sterven,
maar kiezen voor het leven!

De kroon riep Wizka uit tot
winnaar van deze proef en dus...

Kijk, de kroon licht blauw op!
Ik sta één punt vóór!



De laatste proef bracht hen naar de ijsvlakte van
Siberi voor de zwaarste opdracht van ze allemaal...

Maar Baba Jaga deed ook nog mee...

Die rotzwanen hebben me
neergehaald en mijn bezem
vernield. Maar ik geef niet op!
Als het nu niet lukt, start ik
een dansgroep en doe mee
aan een talentenjacht.



Kandidaten! Gij zult morgen samen op zoek
gaan naar den iglo der koude tenen en er ééne
nacht doorbrengen! klaar opgelet!

We staan hier aan den rand van de vlakte
van Siberi! Daar is het altijd winter en blaast
eenen eeuwigen sneeuwstorm u uit uwe sokken!

Bewondien waart er ééne
reusachtigen sneeuwkeuzak
rond! Houd tijdens dezen
opdracht rekening met
elkander! Kroon out!

Ach! Ik heb thermisch
ondergoed aangetrokken.



Ik heb een landkaart gevonden van de Siberivlakte!
Verlies ze niet! Wie daar verdwaalt, komt er niet levend uit.

Ik zal ze wel bijhouden!
Jij verliest alles!

Aha! Ik weet precies
wat ik stelen zal!



In deze gedaante een fluitje van een cent!



Ik laat hen niet graag alleen gaan, maar ik heb geen keuze...
Ik mag me niet bemoeien met hun opdracht.



Niet veel later naderden ze de Siberiëvlakte, waar ze terecht kwamen in een vreselijke sneeuwstorm!

Ik begin te begrijpen waarom dit geen makkelijke opdracht is...



Ja! Om uit je pluimen te vriezen! Wanneer kijken ze nu eens op die landkaart?!



Een dode boom... staat die op de kaart?

Ik zal eens kijken...



Ja, hier is hij! De boom des doods! We moeten links aanhouden...



Eindelijk!
Dit is mijn kans!



?!

Hahaha! Hebbes! Nu nog door die rotwind raken!



Dat is Baba Jaga! Geef dat terug!





Wacht maar af!
Ik ben de beste...



...sneeuwballenvechter van het paleis!



PAT!!



Hé, wat?! De slag heeft
mijn betovering verbroken!

POEF!



Aaahh! Zonder pluimen
vliegt niet zo makkelijk!

ZOEFF!



BAF!



En nu is het genoeg! Geef die kaart hier!



Geen denken aan! Ze zal mij terug uit de vlakte leiden!



Suzko en Wizka trokken dapper verder. Maar zonder
de kaart verdwaalden ze al snel in de barre kou...

Niet opgeven, Wizka!
We komen er wel!

Nee, Suzko... Ga maar alleen...
Jij mag tsaar worden...
Ik word een ijslolly...



Nee! Jij gaat mee! En wel nu!

Laat me los!
Niets kan mij nog in
beweging krijgen!



En als ik je zeg dat...



Maar nacht op Siberiavakte bitterkoud! Enkel warm blijven met speciale papakha van sneeuwkozak!



Julie mogen muts hebben als... jullie ze kunnen pakken!



Wil die nu een spelletje spelen?

WOEHAHA! HOPAK! JAJAJ!



NJET! HOPAK! CASATSCHOK!



...Ik kan niet meer...



Hopak? Maar dat is toch de kozakkendans?

Wacht eens! Die reus is een echte kozak! En die dansen graag de kozakkendans!



Hoi hoi! Casatschok!



DA! KOZAK! CASATSCHOK!

HOI HOI HOI HOI! CASATSCHOK!



En zo kan ik makkelijk bij de muts! Hebbes!



Suzko slim geweest! Hebben papakha verdiend!



De sneeuwkozak bracht zoals beloofd de kinderen naar de iglo der koude tenen.



Ik wens jullie goede nacht! Maar gebruik magische papakha op juiste manier! Anders niet overleven! Mojah!



Wat bedoelde hij daar nu weer mee?



Brrr... Ik bibber nog steeds uit mijn broek. Jij hebt geluk met die papakha.

Dat valt tegen. Voor een magische muts geeft ze niet echt veel warmte.



Misschien is dit wel ons einde... Brrrr...

Ja, misschien zijn wij wel helemaal niet geschikt om tsaar te worden.



Brrr... Ikkkk... kkk... kan... niet... meerrr...



Arme Wizka. Hier... Ze geeft wel niet veel warmte, maar het zal toch een beetje helpen.

En jij dan?



Brrr... Ikk... Ikkkk... kkkkan... errr... tegen... brrr!



Zei jij nu niet dat die muts niet werkt? Ik krijg het zellig warm!



Hé... Ik ook! Vreemd... want ze staat op jouw hoofd!



En zo ontdekten ze dat de magische papakha enkel werkt als je ze aan iemand anders geeft. Zowel de ontvanger als de schenker krijgen het dan heerlijk warm!



En na een rustige nacht vonden ze de weg uit de ijsvlakte zonder problemen terug dankzij de aanwijzingen die de sneeuwkozak had geplaatst...



Lambikso was blij hen weer te zien...



Baba Jaga iets minder.



En ze wint Suzko dezen laatste proeve door het tonen van zynen naastenliefde...



Nee, ik, koningskroon, zal beslissen wie tsaar mag worden! Zet mij op de tsarensuil bij de grens en gun mij de nodige bedenktijd...



Het gezelschap ging meteen op weg en een paar dagen later zaten ze bij de tsarensuil te wachten op de eindschlus!



Waarom duurt dat zo lang?!

Rustig, Wizka. Geduld is ook een koninklijke deugd. We hebben de tijd.



Maar daar vergiste Suzko zich in! Baba Jaga liep ondertussen een eindje verder de brug over van de rivier die de grens vormde tussen beide landen...



...recht naar het paleis van koning Kazak, een paar kilometer verderop.



Ze vertelde hem dat tsarina Annah overleden was en dat het de ideale gelegenheid was om Oerkizan te veroveren!



In ruil voor deze informatie mocht Baba Jaga regeren over Oerkizan als regent van Kazak.



De verbazing was groot toen een eerste groep soldaten onder leiding van Kazak de brug naderde.



Miljaar! Koning Kazak!
Die komt niet op de koffie!

Hij valt ons
land aan!

Kom! De brug is de enige
toegang naar Oerkizan! Met ons
drieën kunnen we hen stoppen!



Geen denken aan! Ik heb wel
wat beters te doen! Saluut!



Hij loopt weg?! Wat een lafaard!

Laat maar! We doen
het zonder hem!



Haha! Mijn plan werkt! Eerst schakelt
Kazak die snotneuzen uit! Daarna word
ik regent en smijt ik Kazak zelf buiten!
Ten slotte kroon ik mezelf tot tsarina en
pak ik Paktadav af! Hahaha!



En hoe denk je hen te stoppen?!
We hebben geen wapens!



Hé, dat is waar ook!
Ik heb dat zwaard nog
van de wolvenproef!



En wat nu? Ga je
aardappels schillen?

Neel! Het is een
magisch zwaard!
Het groeit als je
moedig bent!



Zie je! Ik ben moedig!
Het werkt!

Mja... maar ik ken
koksmessen die groter zijn.



Wat zou er gebeuren als we dat samen vasthouden?



Knars... knars...
interessant...



De soldaten bereikten de brug en wilden deze stormenderband innemen toen plots...



Het zwaard werd monsterlijk groot en viel
op eigen boukje de verbaasde soldaten aan.



De mannen van Kazak namen
van schrik meteen de benen!



Koning Kazak werd in het nauw gedreven.



Ik geef me nog niet gewonnen! Jullie zullen boeten!





Hou vol, kinderen! Lambikov to the rescue!



Lambikov! Hij is niet gevlucht, maar heeft hulp gehaald!



Nu is alles écht verloren... Er zit nog maar één ding op...



Mijn rol als Gorputin voortzetten!



Koning Kazak! Ik zal mijn helm eens afzetten, want ik heb je iets heel belangrijks te zeggen...



Ik eis totale overgave of ik gooi je in de diepste kerker.



Edele jonkvrouwe! Uw schoonheid warmt mijn hart!



Ik begrijp nu dat ik zo chagrijnig was omdat ik liefde miste in mijn leven! Trouw met mij en ik schenk u als koningin mijn land erbij!



Trouwen met zo'n onbetrouwbaar heerschap als jij?! Dat doet vrouwe Zidonia nooit! Je zult wegrotten in de kerker en...



Hé, ho! Kalm aan een beetje, Lambikov. Ik krijg niet alle dagen zo'n voorstel. En op mijn leeftijd kun je niet te kieskeurig zijn.

Bovendien heb ik zo het gevoel dat hij meent wat hij zegt. En eenmaal we getrouwd zijn, zal er vrede heersen tussen onze landen!

Zeker!

De kale kroon werd opgepikt en het gezelschap vertrok meteen terug naar het keizerlijke paleis. Daar moest nu iemand op de troon worden gezet. Maar wie?

Geachte aanwezigen... edele kandidaten...

Na zes proeven verzamelden jullie evenveel punten... Gelukkig was er nog den aanval van koning Kazak die voor mij een beetje geld als eenen zevenden proef!

Maar ook die bleef onbeslist...

Dus... is geen van ons beiden de opvolger?

ééé...

Haha! Misschien is dit mijn kans!

Jullie zullen samen de troon bestijgen!

Wat?!

Ja, wat?!

Tijdens de proeven zag ik meteen dat jij beiden prima kondt samenwerken! Veel beter dan alleen. Ik verklaar jullie tot tsaar ende tsarina!

Proficiat! Mijn complimenten aan het nieuwe tsarenduo! Hierbij stel ik mijn diensten als raadsheer gaarne ter uwer beschikking, excellenties!

... En al meteen wat tweedracht zaaien kan geen kwaad.

En, Suske, knap werk met dat zwaard! Jij was geweldig! Zie je nu wel dat je een leeuw bent en geen klein muisje?

Héla, ik was ook moedig, hoor!

Maar...?!

