

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# KROKODILLEN- TRANEN



JEF MYS

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# KROKODILLEN- TRANEN



**FAWC**  
**For Anyone Who Cares**

**Ballon**  
comics

[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)

© 2009 - Ballon Media nv, België  
Paul-Henri Spaaklaan 7, B-1060 Brussel  
Alle rechten voorbehouden

ISBN: 978-90-633-4731-4

1<sup>ste</sup> druk

Druk: Corelio Printing

Met Jommeke op reis gaan is een heel stuk spannender hoor.



Pfff! Zage-mieke!

Maar met ons is het een stuk veiliger!



Saaier, bedoel je!



Misschien beleeft Jommeke nu spannende avonturen aan het andere eind van de wereld!



Was ik maar bij hem. Ik zou me niet vervelen!



THUIS BIJ JOMMEKE

Ik verveel me! Het is de laatste tijd oersaa! Niks te beleven! Niks!!



We hebben al genoeg meegemaakt! Ik wil rust! Platte rust!



De Miekes zitten in Egypte! Zij beleven vast grote avonturen!



Tussen mummies, farao's en oude tempels! Ik wou dat ik bij hen was!



Kijk nu toch eens naar al die rommel die men hier achterlaat! Schandalig!



Die vodden brengen me op een idee!



Greet, loop verder met de meisjes! Ik zal eens voor wat spanning zorgen.



Langs hier steek ik hen voor zonder gezien te worden! Even verder wacht ik hen op!



Hihihi! Bibberen zullen ze!!



Daar zijn ze! 't Werd tijd!



Ik ga terug naar het hotel! Ik ben het hier beu!



Ik ook! Ik ben moe!



Nee meisjes! We moeten die kant op! Komaan!



We gaan lachen! Een... twee... drie...





Weet je wat, Rozemieke, ga bij Jommeke wonen als het daar toch beter is!



Het is ook nooit goed voor jou, hé, Rozemieke!



Ik wil nu geen gezaag meer aan mijn hoofd!



Aan jou heb ik ook niet veel! Jij loopt de hele dag met je dagboek te zeulen!



Wat schrijf je allemaal op in dat boek?



Geheimen!



Grote geheimen die niemand mag lezen.



Zelfs ik niet?... Je bloedeigen tweelingzusje?!



Voorals jij niet! Jij kan geen geheimen geheimhouden!



Och, Annemieke, ik wil je geheimen al niet meer kennen! Pfff!



Dat is pas geheimzinnig! Een donkere tunnel!



Ik zorg zelf wel voor wat avontuur!





Oei, het is hier wel heel donker.



Daar is licht.



Rozemieke toch! Het is maar een beeld!



HUUULP!!!



Stop, Rozemieke! Stop! Wat doe ik toch?! Het is nu spannend en ik loop bibberend weg!



Als moeder en vader dit zien, lachen ze me uit!



Terug! Dat stenen beest kan niet leven!



Zie je wel! Een hagedis!



Ik heb toch maar mooi mijn angst overwonnen!



Wat ga ik hier nog beleven?...



KROK KROK  
CRUNCH  
CRUNCH



Geluiden van  
een uitgedroogde,  
uitgemergelde maar  
nog heel levende  
mummie !!



Die me seffens  
meeneemt en voor  
eeuwig opsluit in  
zijn sarcofaag!



Toch eens  
loeren!



Mis! Het zijn mijn  
ouders en zusje die  
hun boterhammetjes  
oppeuzelen! Hoe  
spannend!



Daar ben je!  
Waar kom jij  
vandaan?

Blijf in 't vervolg bij ons!  
Er kan hier van alles  
gebeuren!



Ik hoop inderdaad  
dat er eens iets  
gebeurt!

Jaja! Eet onder-  
tussen maar een  
boterhammetje,  
meisje!



En treuzel niet!  
We moeten op tijd  
zijn voor de kamelen-  
tocht!



WAT LATER

Is dit nu niet leuk,  
Rozemieke?

Thuis in een schommelstoel naar een natuurfilm kijken is veel spannender!



Ja, 't is al goed!  
De volgende keer  
laten we je thuis!  
Zeker weten!



Onze vakantie zit er bijna op!  
Morgen vliegen we naar huis!

Oef! Eindelijk!



Mijn dagboek veilig  
de zak in tot thuis!



ANNEMIEKE STEEKT HAAR  
DAGBOEK ECHTER NAAST  
DE ZAK...



DE VOLGENDE DAG

Met Jommeke  
zou het veel  
plezanter...

Rozemieke! Geen  
woord meer over  
Jommeke!



'S AVONDS

Oef! Thuis!  
En het klokje tikt nog!

Zoals het nergens anders  
kan tikken, hé schatje!



Kruip maar vlug in jullie bedje,  
meisjes!

Eerst mijn dag-  
boek nemen.



Het zit hier niet in?! Hoe kan dat?! In de andere koffers misschien?



Ons Rozemieke had het niet gemakkelijk, hé schat!



Door die avonturen met Jommeke is ze niet meer gewoon om een rustige vakantie met ons door te brengen!



Mijn dagboek ligt nog in Egypte!



Ik moet onmiddellijk terug! Onmiddellijk!

Meisje toch! Dat is onmogelijk!



Naar Jommeke! Met hem is alles mogelijk! Hij weet wel raad!

Het is al laat! Ga er morgen maar naartoe!



Nee! Wat als iemand mijn dagboek vindt en er de geheimen in leest!... Ik mag er niet aan denken!



NAAR JOMMEKE!!!

Eindelijk! Avontuur!



We zullen voorzichtig zijn en onmiddellijk naar huis komen als we mijn dagboek hebben!



Rozemieke zal blij zijn! Nu heeft ze haar avontuur!



JOMMEKE BESLUIT OM 'S MORGENS DE VLIEGENDE BOL TE HALEN BIJ DE PROFESSOR. EN HEEL VROEG...



33

Spijtig! De vliegende bol is kapot en de professor heeft me gezegd dat hij de vliegende ton nodig heeft.



Maar professor toch! Jij bent professor Gobelijn zelf!



Natuurlijk! Waar staat mijn hoofd?!



34

Op de keukentafel misschien?



35

Juist! Naast het kopje koffie!

Flip! Het is niet het moment om de grapjas uit te hangen!



Professor, kom terug! 't Was maar een dom grapje!

Dom grapje? Zeg eens!



Oké! Hahaha! Maar mijn hoofd stond toch niet naast het kopje koffie! Stel je voor!



Dus we mogen dan de vliegende ton gebruiken?



Ja! Kom maar mee! Ik toon jullie ook mijn laatste uitvindingen!





En professor, wat is uw nieuwste uitvinding?

Kijk!...



Dit is de verbeterde versie van de zaklamp!



De voetlamp!



Ik bedoel... de koplamp!

Maar iedereen heeft dat!  
Mijnwerkers, grot-  
onderzoekers, diepzeeduikers,  
dokters...



Juist! Maar hierin zit een zeer kleine maar zéér krachtige batterij, die levenslang meegaat.



De lamp zelf is gemaakt van Gobelijnium, een nieuw materiaal dat ik gemaakt heb. Kan niet kapot!



Men kan het licht bundelen tot één sterke straal of verspreiden naar alle kanten! Zoals het zonlicht!



Weg met de oude zaklampen!  
Leve de koplamp van onze professor!



Op naar de volgende uitvinding!



Ja maar, we moeten dringend naar Egypte, hé!

Niet zo ongeduldig, Annemieke! Je geheimenboekje zal niet gaan vliegen!



Met dit apparaatje kan je de vliegende ton vanop afstand bedienen. Kijk!



Een duw op de knop en...



Ik denk dat de vliegende ton nog niet in staat is de poort zelf open te doen.



Kom maar, tonnetje! Je hebt je toch niet bezeerd?



Neem de uitvindingen maar mee en wees zeer achterdochtig... ik bedoel, voorzichtig!

Dank u wel!



EN WELDRA GAAT HET RICHTING EGYPTE.

Zeg, Annemieke, was het niet eenvoudiger een nieuw dagboek te kopen?



En mijn geheimen dan? Denk je dat ik die allemaal zo uit mijn hoofd ken?

Verzin er dan nieuwe!

Och! Jongens begrijpen daar niks van!

We mogen je geheimen toch lezen als we je dagboek terugvinden?

45

Nooit! Als ik jullie mijn geheimen laat lezen zijn het geen geheimen meer.

46

Weet je wat, schrijf zelf wat geheimen op in een dagboek!

Dat ga ik zeker doen! En mijn eerste geheim gaat over jou!

Over mij? Wat ga je wel schrijven over mij?...

Dat zeg ik niet. Dat is geheim.

Stop met kibbelen. Ik kan het woord geheim niet meer horen!

En mijn tweede geheim is...

**FILIBERKE!**

47

NA EEN LANGE REIS...

Daar zijn de grote piramiden!

Welkom in mummie land!

48

Vlieg door langs de Nijl tot aan de woestijn van Aboekroko! Ik herken die plek wel.



EEN UURTJE LATER

Daar! Dat is de ruïne die we het laatst bezochten! Daar beginnen we te zoeken!



Dat is een mooie landingsplaats!



Dagboek van Annemieke!  
Waar lig je?! Spreek!



KRRRR



De muur brokkelt af!!!



Vlug! De ton  
redden!









*Ik heb misschien iets veel interessanter ontdekt dan een dagboek.*



*Het graf van een beroemde farao!*



lets dat "frt" doet?!...  
We zullen eens zien!



GRRR!  
FRT  
FRT  
FRT



Hahaha! Dat is je bewa-  
ker! Een hagedis!!



Laten we op ontdekking  
gaan! We worden nog  
beroemd!

Oké! Maar eerst Flip  
en de Miekies halen!



EEN EIND VERDER HEEFT  
ROZEMIEKE VEEL GELUK.

Ongelooflijk! Het  
dagboek!!



Ik heb het  
gevon...!



Wacht...



Eerst eventjes  
leeren...









Fantastisch! De echte uitvinders van het beeldverhaal waren Egyptenaren!



Een wereldwonder! En wij zijn de ontdekkers!



Kijk jongens, hier is een poortje geschilderd!



Misschien een echt poortje?! De toegang naar nog wonderen!



Geen beweging! Ze opent misschien met een spreuk!... Heu... sesam, open u!



Neenee! Het is eerder... Cheops, open u!...



NEE! OSIRIS... OPEN U!  
OOK NIET!  
SESOSTRIS... OPEN U!  
WEER NIKS!  
HORUS... OPEN U!  
TOETMOZES... OPEN U!  
AMON RA... OPEN U!  
PFF!  
NIKS  
LUKT!



Hallo!? Tegen een geschilderd poortje praten om het te openen? Zijn we nog wakker?!



Flip heeft gelijk! Het kan enkel open gaan met een mechanisme!



Het zit misschien ergens verborgen in deze muur.



Ik voel niks.

Hier is de muur broos.



**MET ZIJN SNAVEL KRABT  
FLIP DE MUUR OPEN...**



Een ijzeren staaf?!

**Dat is zeker de hendel om het deurtje te openen! Zien of het nog werkt.**



Ja! Ze gaat open! Ongelooflijk!!



Ziezo! We kunnen naar binnen!



Oei, er zit een stevig veersysteem in.



Filiberke, duw er een rotsblok tussen terwijl ik opnieuw trek.



Prachtig! Kom, op ontdekking!



Een brulslang!!!



Nee! Brilslang! Die zijn zeer gevaarlijk en giftig!



We zijn verloren!

Jommeke, verzin iets!



Zij verspert de weg naar buiten! Als we hier blijven peuzelt zij ons op!



Onze enige kans om te ontsnappen is langs het deurtje! Komaan!



Oké! Iedereen binnen!



Gered!

Dat weet ik nog zo niet! Nu zitten we hier opgesloten!



Maar we leven nog! We vinden wel een uitweg!



Op pad! Hier blijven staan heeft geen zin.



Niet te geloven wat een ontdekking wij doen!

Wij zullen in de geschiedenisboekjes komen!

In deze stenen urne zit vast en zeker een schat!



Het deksel zit muurvast!



Uit de weg!



Filiberke?!  
Nee!!!



Applaus graag voor deze reuzensprong!



Je zit gevangen! Je kan hier geen aanloop nemen om terug te springen!



En ik kan je niet op mijn rug zetten. Ik ben geen vrachtvogel.



En in dat vieze vuile water  
zou ik me niet wagen! Brrr!



Geen paniek! Ik geraak  
hier wel weg! Eerst  
loeren wat er in deze  
pot zit!



**FILIBERKE!!  
FLIP?  
HEEELP**

ZIJN JULLIE ONGE-  
DEERD?! FLIP,  
FILIBERKE!!  
ANTWOORD!!!



Dit is een nachtmerrie! Ik wil  
niet sterven!

Ik ook niet!  
Heeelp! Red ons!

**FILIBERKE**

HEEL WAT LATER

Waar ben ik?





Amai! Wat een val!



Zeg! We vielen op goud!

Precies grote gouddruppels!



De instorting heeft de weg naar boven versperd!

Daar is een tunnel!



Vlug, we moeten terug boven geraken!



Ze staan doodsangsten uit daarboven in het pikke-donker!



Met papa en mama op reis was misschien niet spannend, maar we kwamen er wel levend uit!!!

HOEHOE  
SNIK  
SNIK



Kom, we houden elkaar stevig vast om zo samen te sterven!

Vaarwel,  
Jommeke...  
Snik-snik.

Vaarwel,  
Annemieke...



Vaarwel iedereen, snik!  
Vaarwel papa en mama  
en Choco! Snik-snik...

Vaarwel,  
Rozemieke...



O, nietige stervelingen! Wacht nog maar een beetje met vaarwellen!



Kom, verder zoeken naar een uitweg.  
Er moet toch een achterdeur zijn!



URENLANG LOPEN ONZE  
VRIENDEN ROND TOT...



Daar! Een spleet!  
Er stroomt buiten-  
lucht naar binnen!



Gered?! Vergeet  
het! Zelfs ik kan  
hier niet door!



Flip heeft gelijk!  
Onmogelijk om daardoor  
te kruipen!



Maar onze stem  
kan er wel door!  
Komaan, kelen  
open!



Het heeft geen zin!  
Hierboven is het zo ver-  
laten als op de maan!



De moed niet opgeven! Verder stappen!

Gelukkig zijn we nog geen mummies tegengekomen!



Ik scheur van de honger!

En ik ben zo uitgedroogd als een mummie! Dorst!



Straks hebben we geen last meer van honger en dorst! Dan zijn we zo dood als Egyptische pieren!



Filiberke! Hou op! Zeg zoiets niet! Boehoehoe!



We rusten hier even uit om straks met verse krachten verder te gaan!



ZE ZIJN ZO MOE DAT ZE ONMIDDELLIJK IN EEN DIEPE SLAAP VALLEN.



?!!



Ik ben het beu! Ik trap het hier af!



Ha! Daar is die duivelse deur!



Eens flink blazen!



Bonk! Open! Zo simpel is dat!



Ha, kijk! Mevrouw cobra is hier ook nog! Of moet ik zeggen, meneer cobra?...



Och, het doet er niet toe!



Komaan, pierlala! Toon wat je kan!



OLÉ!



Eens zien hoeveel verstand er in dat kleine kopje van je zit!



Niet veel dus!



En het verstand dat erin zat is nu tot moes geplet! Hahaha!



Vrienden, komaan! De weg naar buiten ligt open!



LEVE DE VRIJHEID!  
ZZZZ!...



RZZZ...



TERWIL DE ANDEREN NOG IN DIEPE SLAAP VERZONKEN LIGGEN WORDT FILIBERKE HALFWAKKER.



Limonade!



Water!!



Fruitsap!!!



SPLATSJ  
PLOTSJ



BRAAA  
PLOTSJ



Ik ben buiten!!!

BRAAAA



SPLATSJ  
PLOTSJ



HAAAAA



PWOAA



Vriend nijlpaard, hoe kan  
jij hiervan drinken?!  
Zóó slecht!



We vinden straks wel drink-  
water! Eerst mijn vrienden  
redden!



Ha, je wil mee?! Oké! Ik  
heb een idee!



Wat een tam  
beestje!



Flip! Niet  
schrikken!



Filiberke?! Op een  
nijlpaard?!

Dag vrienden!



Ik heb een weg naar  
buiten gevonden!  
Volg ons!



Zeg eens!  
Ik tel niet  
meer mee  
zeker?





157



158



159



140

Ja hallo! Al vergeten dat ik niet kan vliegen? En een reservevleugel ben ik thuis vergeten!



Dat is waar ook! En het ziet er hier zo verlaten uit als op de maan!



En ik heb de afstandsbediening van de vliegende ton bij de ton laten liggen!



De buikkrampen van Filiberke zijn wat gekalmeerd. Maar hulp is hoogst nodig!



Het nijlpaardje loopt weg? Als ik het volg kom ik misschien wel in de bewoonde wereld!



Hou de moed erin, ik kom terug met hulp!



Joehoe, nijltje, wacht op mij!



PFFF!... Hoe heet!



Niet zo vlug! Ik geraak uitgeput!



Hela, dikkerdje! Wacht nu toch eens op mij!



Eindelijk! Zeg kameraad, als je me nu eens op je rug liet zitten?!





Hippootje, makker, je bent glibberig!



Ha! Dat is braaf!



Niemand mag nog zeggen dat nijlpaardjes dom zijn!



Op naar redding! En water! Drinkbaar water!



UREN LATER



Pfff! Nog niks van waarde gevonden! Het is mijn dagje niet!



En aan mijn metaalde-tector zal het niet liggen! Die is perfect!



Even wat gaan rusten met een lekker kopje muntthee!



DOOR DE GOEDE ZORGEN VAN DE MAN KOMT JOMMEKE WEER OP KRACHT.



ONDERWEG VERTELT JOMMEKE HET HELE AVONTUUR.



EN ENKELE UREN  
LATER IS  
IEDEREEN WEER  
GEZOND  
EN WEL.

Ziezo! Beste kinderen, luister nu goed,  
want het is een mirakel dat jullie  
mijn pad kruisten! Een wonder!

Voor ons ook! Anders  
waren we uitgedroogde  
dode pieren!



Ik ben Sjadoef, een  
onderzoeker naar oude  
beschavingen! Sinds  
jaren ben ik op zoek  
naar de tempel van  
de krokodil!



Iedereen ging ervan uit  
dat die helemaal vergaan  
was! Maar ik ben  
halsstarrig blijven  
zoeken!



En zie, met resultaat, want  
die onderaardse tempel die  
jullie ontdekten is de tempel  
van de krokodil!



Kom, laat me de tempel  
zien, ik brand van  
nieuwsgierigheid.



### TERUG IN DE TEMPEL

Ongelooflijk! Jullie hebben de  
ontdekking van de eeuw  
gedaan!



En dan heb je de  
gouden kröko-  
dillentränen nog  
niet gezien!



't Is niet waar! Het enige  
wat men jaren geleden  
terugvond van deze tempel  
was een stenen beeld  
van de krokodil!



Slechts een drietal gouden  
tranen zaten nog vast  
in het beeld! Alle andere  
tranen waren onvindbaar.



En nu hebben jullie  
die ook gevonden! Vlug,  
toon me die schat!



**JOMMEKE EN FILIBERKE VINDEN ZONDER MOEITE DE WEG TERUG NAAR HET TEMPELTJE MET DE KROKODILLENTRANEN.**

Ik zet jullie even in het donker! Braaf blijven staan hé!

Kinderen, kinderen! Dit is een ontdekking van grote historische waarde!



**EN WAT LATER**

Hier zijn ze! En zo liggen er nog duizenden!

De krokodillentranen! Ik krijg er echte tranen van in de ogen!

Luister wat ik jullie voorstel!



Ik ken de directeur van het museum voor oudheidkunde heel goed! Ik breng hem op de hoogte van deze uitzonderlijke vondst!

Hij zal dan het nodige doen om deze tempel bloot te leggen en de duizenden krokodillentranen terug op het beeld te plaatsen!



Jullie zullen hier een fikse beloning voor ontvangen. En beroemd worden over de hele wereld!

Maar eerst neem ik jullie mee naar mijn bescheiden woning.

Dit moet op gepaste wijze gevierd worden.



NA EEN HEERLIJKE MAALTJD EN EEN VERKWIKKENDE NACHTRUST BIJ SJADOEF THUIS STAAT ANNEMIEKE VROEG OP OM BROOD TE HALEN OP DE LOKALE MARKT.

161



162



163



164

Sjadoef jongen, jij kan nu in één klap rijk worden door die gouden tranen uit de tempel te halen.

Met dat fortuin verhuis je naar een ver land zodat die kleuters je nooit vinden!

Gedaan met werken en ploeteren! Sjadoef gaat leven als een koning!



### BU DE PROFESSOR

Jullie zijn besmet met het papyrusvirus! Jullie zullen stilletjes vervagen en helemaal oplossen in het niets! Spijtig!

Ik bedoel, dit is een heel ongevaarlijk virus!

Een dag stomen in mijn speciale stoomton en het is over!



### FILIBERKE KRIJPT ALS EERSTE IN DE STOOMTON.

Een beetje peper en zout, een kruidentuiltje, een laurierblad...

Hela, u gaat me toch niet opeten als een gestoomd kiekeken?!

Neenee! Dit is mijn geheim middel tegen het papyrusvirus. Oef!



Een uurtje stomen en je bent gaar... ik bedoel, klaar!

### EN INDERDAAD

Het nieuwe Filiberke is aangekomen!

Hoera! Bravo professor! Nu ik! Nu ik!...



DE VOLGENDE DAG VLIEGEN ONZE VRIENDEN ALS HERBOREN TERUG NAAR EGYPTE.

Verdorie, we hebben de tijd niet gehad om af te spreken met meneer Sjadoef!



In zijn woning is hij niet! Naar de tempel.



De tempeluitgang wordt al bewaakt! Meneer Sjadoef heeft het museum al verwittigd!



Wel jongelui, dit is verboden terrein!

Wij hebben deze tempel ontdekt! Waar is meneer Sjadoef?



Dat zijn de boefjes waarover meneer Sjadoef sprak! Zij hebben de krokodillentranen gestolen! Wat een lef om zich hier te vertonen.



Arresteer deze boefjes! Het zijn de dieven van de krokodillentranen!

Wablief? Wat bazelen jullie?! Waar is meneer Sjadoef?!



Hier is meneer Sjadoef! Wachter, kijk in de zakken van zwart piekhaartje!



Een krokodillentraan! Dit is een onweerlegbaar bewijs! Naar de gevangenis!



Hij liegt! Hij heeft zelf de schat gestolen en wil de schuld op ons schuiven!



Hé! De afstandsbediening van de ton!  
Dit is onze redding!



HÉ!! Hou je goed vast, Flip!



Komaan, tonnetje!



Nu een aanvalsplan uitknobbelen om mijn vrienden te redden!

Wacht eens! Waarom draagt Sjadoef een kap en verbergt hij zijn handen?



Omdat het papyrusvirus ook bij hem is uitgebroken!

En in plaats van te vluchten met de schat wil hij nog roem en eer halen door de ontdekking van de tempel op zijn naam te schrijven!



Dus, als er niemand anders in die tempel is geweest, is dit onze redding en kunnen we Sjadoef ontmaskeren!



Ik kan niet vliegen met mijn gekneusde vleugel maar mijn brein is niet geraakt!



Halt! Ik heb recht op één vraag! Is er al iemand in de tempel geweest?



Nee! We wachten op de directeur van het museum. Waarom?



Omdat iedereen die de tempel heeft betreden besmet is met het papyrusvirus! Wij zijn ondertussen genezen, dankzij professor Gobelijn!



Maar meneer Sjadoef nog niet! Vraag hem zijn kap af te nemen! Hij ziet zo wit als een blad papier!



Wel, meneer Sjadoef? Is dat waar?

HEHEHE HUM...



Verdomde pestkopjes!



Laat hem maar! Hij zal wat meemaken!



Die bandiet maakte ons wijs dat zijn huid niet tegen de felle zon kon!



Gelukkig is hun speelgoed gemakkelijk te besturen! Mijn krokodillentranen ophalen en verdwijnen!



Hooo! 't Beestje luistert niet meer?!



Kom maar mee, meneer Sjadoef! Jij mag in ons tempeltje gaan wonen! De gevangenis!

Ik stuur jullie zo vlug mogelijk het antivirussmiddel op om hem te genezen!



DE HELE TEMPEL  
WORDT UITGEGRAVEN  
EN EEN REUZENBEELD  
KOMT TE VOORSCHIJN.  
DE VELE DUIZENDEN  
GOUDEN  
KROKODILLENTRANEN  
WORDEN ER WEER  
OP BEVESTIGD.  
ENKELE MAANDEN  
LATER...





1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte bomma
8. De oelevaar van Begonia
9. De schildpaddenschat
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijseliland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dolle fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeven snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeltjesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zeerover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepekoning
46. De tocht naar Asnapije
47. Diamanten in de zee
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De plastiekeen walvis
51. De twietmachine
52. De zingende oorbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Luilekkerland
63. Madam Pepermunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De Gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezels
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wakker
74. De Kikwikies
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Perfetinneke
79. Het plezierige kliekske
80. De Njam-njambloem
81. De luchtzwemmers
82. Opstand in Kokowoko



Jommeke elke dag in  
Het Nieuwsblad & De Gentenaar  
[www.jommeke.com](http://www.jommeke.com)

83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papiljan
86. De lustige slurvers
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aardse paradijs
93. De Haaienrots
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Razar
104. De vlucht van Bella
105. De knook van Azmor
106. Zoete Mosterd
107. De Pestkopjes
108. De sidderplanten
109. Guitenstreken
110. De viool van Varadzina
111. De olije oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lappenpop van Anatool
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonair
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zeilrace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Ambiorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkengas
134. De prinsen van Snoby
135. De kruik van Aztrakon
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalatar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Langneus
143. Va Kwak en mae Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselixir
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeereis
151. Het meermonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Samos
154. De hellestokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kachar el Nachar
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasmysterie
164. Het verdwenen kasteel

165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelvreter
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoei
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verdwaalde vuurtoren
176. De snoezige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De prui van Anatool
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het begijnhof
191. De magische spiegel
192. De drietand van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far-West
196. De Elfenbron
197. Het schuimspook
198. De Kraaienburcht
199. De vergeten mijn
200. Stefanie Stekkebeen
201. De Kwonita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen tuinkabouter
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale malloten
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De limonadeleties
213. Zeven sterren
214. Hoteleman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prieeltje
219. Operatie bonsai
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibussen
225. De erfenis van Sergeloos
226. Het luchtkasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoorts van Anatool
229. Het slimme varken
230. Pekkie in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duels in Venetië
233. Paljaskof
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifantje
238. Kamperen is plezierig
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op sokken
241. Nobelprijs voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte prikgevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Filiberke



**Ballon**  
comics

[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)



9 789063 347260  
ISBN 978-90-63347-26-0  
D/2009/2345/2