

SUSKE EN WISKE

DE TOOTOOTJES



De nieuwe avonturen

SUSKE EN WISKE

"de Tootootoot"

EN ... EEN VAN DE ALLER-
EERSTE UITVINDINGEN VAN
PROFESSOR BARABAS.

POTVERDORIE !!
NU IS MIJN KOEL-
KAST WÉÉR LEEG!



van
E
tjes"

MET IN DE HOOFDROLLEN:

SUSKE - WISKE - TANTE SIDONIA
LAMBIK EN JEROM





U bent er toch zeker van dat al de wielen in dezelfde richting draaien, hè?

Heu... Ja... natuurlijk, mijnheer.



En hoe zit dat met die kleppen?

Daar zijn er zestien, mijnheer.

Kan er niet...



...nog een klepje bij? Ik ben toch niet de eerste de beste, hè!

Heu... ik, heu...



???... Wat?... Is er iets, mijnheer?



STIL! Niet bewegen!...



Wat doet u nou, mijnheer??

BONG



Er zal een vuile vlieg op met smerige poten, maar... Ik heb ze!



1 INMIDDELS THUIS BIJ TANTE SIDONIA.

Suske! Wiske! Opstaan! Het is al elf uur, slaaphoppen!



Ik... kom, lan... tante!

Dat wordt luid. Het is bijna middag en...???



Die slaapt nog en vergeet gewoon de trap te nemen!







Laat me door! Ik vrees het ergste!



Er is een stuk uit mijn band gebeten!



Er sluipst hier een monster rond dat banden eet!

En prei en selderij!



Als ik dat misbaksel in mijn handen krijg, dan... dan...

Hou je nu kalm, lambik! Het is toch geen ramp en je kunt niets doen!



Geen ramp, ha, ik weet al wat ik ga doen!



's AVONDS.

Als dat monster nog eens opdaagt, knal ik het overhoop.

Wie zegt dat het een monster is?



Jets dat banden vreet zal wel geen mug zijn, zeker! Al wat in de buurt komt van mijn kar, schiet ik aan flarden!



En ik hou de wacht binnen! ... En jullie naar bed!



??... Wat ben jij van plan?

Ik kom in jouw kamer slapen, Suske. Ik 'ben bang alleen.





T ERZELFDER TIJD.



U HEEFT HET AL BE-
GREPEN, SUSKE EN WISKE
HEBBEN WEER DEZELFDE
DROOM. AL SLAAPWAN-
DELEND STAPPEN ZIJ
ALLEBEI NAAR EEN BOS
DAT GRENST AAN DE
TUIN VAN TANTE SIDONIA



M AAR HET GEHEIM-
ZINNIGE DING IS
WEER IN DE BUURT.



E VEN LATER KOMEN ZIJ AAN EEN BREDE
BEEK DIE DOOR HET BOS STROOMT.



AIAI!!





PATS



Na al die jaren vinden we haar hiër terug en nog wel met jongen. Als Vitamitje nu zou kunnen vertellen "hoe..."



Ik kan praten, hoor Wiske.

Jaja, 't is goed, maar val me niet in de rede.



WAT?... Zeg dat nog eens!

Ik kan praten!



Geweldig! Hoe kom jij hier! Wat doe jij hier? En die kindjes, hoe heten ze?



Hou nu toch eens op met je vragen. Vitamitje kan er geen woord tussen krijgen!

Ik zal alles vertellen, luister.



Lang geleden redde ik een kind van een gewisse dood. Een jongetje, dat de baan wilde oversteken, zou door een vrachtwagen aangereden zijn, als ik op het laatste ogenblik niet had ingegrepen.



Het jongetje bleef ongedeerd maar ik raakte daardoor zelf onder de wielen van die vrachtwagen. Resultaat: "total loss!"

Ocharme... en toen?



Zietogend lag ik langs de kant van de weg. Niemand bekommerde zich om mij. Andere weggebruikers slopten wel eens om te kijken maar reden dan door.



Niet voor ik, via mijn uitlaat, mijn laatste adem zou uitblazen verscheen de fee Seefsti. Zij beloofde mij voor mijn goede daad.

Een fee?



Ja, zij moet instaan voor de veiligheid op de weg, maar ze kan niet overal tegelijk zijn met het drukke verkeer van vandaag.

En of! Iedere dag staat de krant vol ongevallen, veroorzaakt door gekken die zich niet aan de reglementen houden!

Hoe zag ze er uit?



Prachtig! Ze kwam op een wolk op haar broon naar mij toe... En ze nam mij mee naar een andere wereld.



Daar voelde ik mij goed en fit. Het was er prachtig.

En hoe kom je aan je kroost?



Niet zoals de see leeft in staat voor de veiligheid, is er ook een snelheidsduivel. Hij is het die aanzet tot onverantwoord rijgedrag. De tegenpool van de see.



Ook in die andere wereld jaagt hij iedereen op om de beest uit te hangen op de weg!... Hij heeft al enkele volgelingen.



Hou... je kroost.

Een van die volgelingen is de vader van mijn kinderen... Hij heeft mij laten zitten! Snik!



Ik ben gevlucht maar... snik... Ik hou nog van hem! Ik weet me geen raad meer... Willen jullie mij helpen?... Snik.



Ik heb een van mijn spruiten erop uit gestuurd om 'bij jullie hulp te halen... Zelf durfde ik niet.

Maar schaaft toch, natuurlijk zullen we helpen!

Hoe heten je spruiten?



Piston, Lelin en Sjasi!

Waar is Piston?



PISTON! Waar zit je? Kom eens hier!

AIAI... NEE!! IK WIL NIET!

Ik zal hem eens gaan halen.

Jij hebt een eierkop!





Jawel! Wedden? Wat zie je als je in de spiegel kijkt?



AUW! Jij bijt, lelijk mormel!



MDERTUSSEN IS HET OCHTEND GEWORDEN, TANTE SIDONIA EN LAMBIEK ZIJN NA HUN NACHTELIJKE SCHIETPARTIJ, WEER BIJ HUN POSITIEVEN GEKOMEN EN HEBBEN DE VERDUWNING VAN SUSKE EN WISKE ONTDEKT... MET ALLE GEVOLGEN VANDIEN.





Hier zijn hun voetsporen, en ze gaan in de richting van het bos!



Voorzichtig, hé Lambik! Ik geloof dat hier ergens een gracht is!

Laat dat maar aan mij over, een kolfje naar mijn hand.



Waar was die gracht ook al weer? Hou nu op over die gracht! Als er een was, dan had ik ze al lang ...



...gezien!



Daar! Ik heb iets geheimzinnigs gezien! Klein en zwart!

Aiai!



Aiaiaiai!



Allemachtig! Wat heeft Piston? Hij rilt van angst!



Hij zal wel weer wat uitgehaald hebben!

We kunnen beter voorzichtig zijn. Piston is ergens van geschrokken! ... We sluipen!



Kom, Sidonia, we sluipen!





V OOR DE TWEEDE
MAAL DOET VITAMITJE
HAAR TRIESTE VER-
HAAL AAN ONZE
VRIENDEN.




EEN HALF VUR NA DE ANDEREN
KOMT WISKE PAS THUIS.

Kom eens mee in de
garage kijken, Wiske!



Hier zal Vitamitje logeren, voor iedereen een
apart nestje! Heb ik dat niet knap bedacht?!



Prachtig, Suske,
prachtig! Dus hier
slaapt Piston, he...
Heel goed!



Ik ga de kleintjes
in hun bed
stoppen, ze zijn
moe!



Ze gaan slapen. Vlug, Wiske!



Deze zijn te dik...
niet scherp genoeg...
Ha! Dat is het!



LATER.

Oef, ze slapen.
Hét is me het
dagje wel!

Kom er maar bij
zitten, Vitamitje.



Het is een van de kleintjes.

Pistonnetje! Ik kom
lieverdje, mama komt!

MAMA



Er liggen scherpe spijkers in
mijn bedje en dat doet pijn!
WHAAA!

Wie doet nu zo iets!



Die daar!
De eierkop!











Het is mijn schuld... Snik!
Vanaf het eerste moment dat ik haar zag heb ik haar gepest... Snik!
En nu werd zij...



... door die slanke lijn beschuldigd!
Ik had die spijkers in mijn neus verdiend. Snik... En nu ligt ze hier...
Wat moet ik doen?...



Ik ga er... Snik...
zelf aan kapot!



INDERTUSSEN

Heb je nog altijd geen spoor gevonden, Vitamilje?



Mijn speurneus zegt me dat ze hier ergens in de buurt moet zijn, maar waar?



Mijn welgevormd reukorgaan zegt me dat ik met jullie niets anders heb dan last! Ik wilde soms dat ik op de maan zat!



HIER ZIET LAMBIX VOOR DE EERSTE KEER HET LILA WOLKJE.



KUK UIT!!



Daar is Wiske !!



Wat is er gebeurd?

Ze beweegt niet, ze ligt in coma!

Het is mijn schuld.



Zie je nu wat ervan komt met je pestrijck! Je bent slouf!

Maar ik heb haar gered, anders was ze onder een vrachtwagen terechtgekomen!



Wat is er, Suske?

Zal Wiske weer beter worden, Lambik?



Laten we hopen, Suske, je mag de moed niet verliezen.

Ik kan Wiske niet missen, Lambik!



Daar... Daar is die eigenaardige wolk weer! Wat heeft dat te betekenen?

Dat is...

Ai Ai!



Ik weet wie dat is! Ik weet het!!



Het zoveelste slachtoffer van de weg!

De fee Seefli!! Nu is Wiske gered!

Kunt u Wiske weer beter maken, lieve fee?



Natuurlijk, Suske, kijk maar! Ik zal haar de hand opleggen!



Mijn klein lief Wiske, wat ben ik blij!

Hee! Ik voel mij kiplekker!



Ik ook, ik zal het nooit meer doen, eierkopje!



Madam Seefli, bedankt hoor, dat was een sterk staaltje van medemenselijkheid. Ik roedig u uit om mee naar huis te gaan.



Heu, aangenaam mevrouw... Ikzelf ben nog juffrouw. U zult het wel druk hebben, niet?

Pak een stoel en blijf wat staan!



Ach, Sidonia, het is haast niet bij te houden... En er wordt toch zo dwaas gereden, je hebt er geen idee van.



Waar komt u eigenlijk vandaan, see?

Uit de ruimte.

Uit de ruimte? Komt u van een andere planeet?



't Is te zeggen, ik kom eigenlijk uit de wereld van feen, hekzen, tovenaars en elfen, een soort sprookjeswereld, maar ik heb mij bevestigd op "RALENTIRIUS", een enorme rondzwevende meteoor, ver weg in ons zonnestelsel!



En daar is het al net hetzelfde!

Hoe bedoel je?



Ma een ongeval bekommert niemand zich nog om de zieltogende autootjes. Die neem ik dan mee naar Ralentirius, waar ze verder een rustig leventje kunnen leiden. Zij hebben dan geen benzine meer nodig maar kunnen rustig grazen in groene weiden. De snelheid is er beperkt tot 50 km per uur, niemand kan er sneller rijden.



Dat ging lang goed tot Boris Bolide op de proppen kwam. Een snelheidsduivel van het ergste soort.

Kun je daar dan niet tegen optreden, see?



Daar niemand sneller kan dan 50 km is hij on-grijpbaar. Het is een echte ramp!

En werkt hij alleen?



Mee, hij heeft jeugdige volgelingen, de mafkezen. Zij maken de straten van Ralentirius onveilig en op de koop toe schaken zij de autootjes.

Waar gaan ze dan naartoe?



Dat weet niemand! Hij voert iets in zijn schild maar niemand weet wat!

Kunnen wij u helpen, madam 'Seefti'?



Dat kan toch niet, Lambik. Hoe gera-ken wij op Ralentirius? Of kan dat wel, lieve see?

















Zijn ze al voorbij?



En of, en ze komen terug!

Jerom, doe iets of ze rijden ons te pletter!



Niet wanhopen, zal spelbreker zijn... met nadruk op breken!



Uzersterke borstkas van Jerommeke harder dan beton... Wordt blikshade om van te snoepen!



Hu nog moderne sculptuur maken van overschot... Voel inspiratie al komen.



Zij die nog kunnen rijden, gaan ervandoor, Jerom. Gaan we erachtferaan?



Moeite niet... Zitten op meeteor Ralentorius, kunnen niet ver weg!

Maar we moeten toch iets doen, hé!



Tuurlijk! Strijdplan opstellen... Stel voor Sus en wis spoor volgen van Maskezen en spioneren... Erachter zien te komen wat bedoeling is.

En wij dan?



Hulp bieden waar nodig is... Bik en ik gaan see Seefti helpen ongelukkige autootjes troosten!

Okee, Jerommeke, we zijn al weg!

Mogen wij ook mee?

Nee, jy zou alleet maar last verkopen!

Overal kapotte planten en stukgereden omheiningen, Wiske, hier zijn de Mafkezen voorbijgekomen!



Het spoor leidt naar dat gebouw, Suske. Dat moet het hoofdkwartier zijn. We dringen binnen!



Jij blijft hier, Vitamilje, en laat je niet zien!

Oei! Da's pech hebben!



Er staat er één de wacht te houden!

Ik heb al een andere ingang gevonden!



Waarschijnlijk een buis van het ventilatiesysteem. Kom, volg me!



Een soort magazijn, opslagplaats voor auto-onderdelen! We zijn binnen! Waar zijn we?



INMIDDELS BUITEN.

Stomme eierkop! Ha, ik zou alleen maar last verkopen! Ha, ik ben overbodig!



Ons moeder heeft niks gezien! Hup, naar binnen!



Ik hoor stemmen, Wiske. Ze zijn allemaal bijeen in dit vertrek.

Dan is de leider, Boris Bolide, er ook bij! Versta je iets!



Hoe dikwijls moet ik jullie nog zeggen dat je geduld moet hebben. De grote dag breekt aan en dan kunnen jullie je uitleveren!



Daar is de eierkop! Ik zal haar eens laten schrikken!







MAAR VOOR IEDEREEN GOED EN WEL WAKKER IS, RAAST DE MONSTERYRANTWAGEN AL NAAR DE ANDERE KANT VAN RALENTIRIUS.



IN DE WAGEN TUSSEN DE ANDERE ONTVOERDE AUTOOTJES WEENT VITAMITJE BITTERE TRANEN.

Snik... Zal ik mijn kroost ooit nog weerzien? Snik!



NA EEN KORTE MAAR DOLLE RIT...

We stoppen bij een groot gebouw, 'een soort stadion' wat zijn ze met ons van plan?



Vooruit! Opschietten! In de kerker!

Daar kun je wachten op de grote dag! Haha!



??Nee maar... ?? Wat doe jij hier? Ik dacht dat jij een van hen was!



Spiedie, de vader van mijn kinderen!

Vergiflemis, Vitamitje, ik schaam me dood!



Maar wat is er dan gebeurd? Ik dacht dat jij een van de volgelingen was van Boris Bolide, een snelheidsduivel!?



Dat was ik ook! Ik was in de ban van de snelheid, altijd maar racen! Tot ik hoorde wat ze met de autootjes van plan zijn... Toen kwam ik in opstand, ik werd woest! Tot ik zelf gevangengenomen werd en nu moeten wij hetzelfde lot ondergaan!

Wat dan?



Ik durf het niet zeggen... Afschuwelijk!



INTUSSEN.

Ralentirius is niet groot, het kan nooit moeilijk zijn om die vrachtwagen terug te vinden.

Daar is de jee Seesti, die weet misschien raad!







Sla daar niet zo slom te kijken! Ik heb leren vliegen in een rijk school en ik ben gebuisd! Maskezen!



EVEN LATER



Vitamitje! Jy hier?!



VAN VITAMITJE EN SPIEDIE VERNEEMT LAMBİK WAAROM ZE OPGESLOTEN ZITTEN EN WAT HEN ALLEMAAL TE WACHTEN START... HET ANGSTZWEET BREEKT HEM UIT!



LATER ALS DE GROTE DAG IS AANGEBROKEN.

Hahaha! Vandaag zullen mijn Maskezen zich kunnen vlieven en ik ...



Ik zal de enige en echte heerser zijn over Ralentirius! De keizer!



Alleen moet ik de see Seefti nog uitschakelen, maar dat is voor later, eerst het spel in de arena... En ik zal geen genade kennen!



Daar is uw lila wolk, see, Maar Lambik is er niet bij!



Dan mogen we geen tijd verliezen! Lambik en de Toottoehjes moeten zo vlug mogelijk terruggelovonden worden!



INDERTUSSEN BESTUFT BORIS BOLIDE REEDS DE TRAPPEN VAN DE ARENA.



Trek dit aan! De grote dag is aangebroken!

??... Kleren voor een gladiator! Wat heeft dat te betekenen??

Oei! Dit is het einde!



Geen paniek, Vitamitje! Als er leeuwen moeten bevochten worden, da's mijn specialiteit!

153



LATER.

Een arena zoals in het oude Rome!

Ze zullen ons allemaal ombrengen! Ik ben bang!



IK NIET!! Ik zal jullie carrosserie en mijn vel duwt verkopen! WAAR ZUM DIE LEEUWEN?

154



Leeuwen? Dat had je gedacht! Hahaha! Laat de spelen beginnen! Vernietig die oude karkassen!



Ik ben niet bang, Boris Bolide!

Dat zullen we nog zien OPEN DE POORT!



LANGZAAM DRAAIT EEN GROTE POORT OP HAAR HENGSELS, STINKENDE GASSEN DITSNAPPEN.

155



MET BRULLENDE MOTOREN STORMEN DE ALS GLADIATOREN GEKLEDE MARKEZEN DE ARENA BINNEN.

Hun strijdwagens zijn echte monsters, dit wordt een gevecht op leven en dood!

156



Ze zullen ons in de pan hakken, Lambik!

Dat zal dan een serieuze pan moeten zijn want een Lambik geeft zich niet zo vlug gewonnen!



Zij die gaan sterven groeten u zal voor een andere keer zijn! Pak aan!



Maar wat als we sterven?

Niet aantrekken, doorvechten!



ZIJN ER NOG?

Ooh! Hemel! Dit is het einde!



Wij zijn de enige die overblijft! Ze zullen ons platwalsen!

Waarop wachten jullie nog? Nietsnutten! Zondagsruyders!



Horen jullie dat ook? Gebrul van motoren!!

DAAR! Een soort arena!

ROAAR
VROOEM
OOOAAAR



OP DIT OGENBLIK GAAT DE DUIM VAN BORIS BOLIDE OMLAAG. HET FATALE TEKEN VOOR DE LAATSTE BESLISSENDE AANVAL.



EN ALS DE MOTOREN OP VOLLE TOEREN DRAAIEN ...

HALT!!

De fee Seeft! Wat doe jy hier? Maak dat je weg komt of je zult hetzelfde lot ondergaan!



Ik denk er niet aan! Je zult nu voor eens en voor altijd ophouden met je tirannie! Ik duld het niet langer dat de Tootootjes slachtoffers worden van jouw mafse bende! GEEF JE OVER!



Hahaha! Loop naar de maan, Seeft! Ralentorius is voor mij en mijn Mafkezen, de snelheid zal zegévieren!



Hou er mee op, idioot, en laat Ralentorius een oase worden van rust waar iedereen in vrede kan leven!



Ha, ik ben een idioot, he! Daar zul je spijt van krijgen, Seeft! VAL AAN!!



OP VOLLE Snelheid stormen de monsterachtige motoren vooruit om onze vrienden en de fee te verpletteren.



Hemel! Nu is het met ons gedaan, de overmacht is te groot!

Feelje kalm blijven. Als 'nood hoogt is is Jerommehé nabij. Sta bekend om zacht karakter... Doe nooit vlieg kwaad!



Ligt anders natuurlijk met moedwillige Mafkezen! Gaan iets meemaken!!



GEZIEN DE ONBESPOTEN REPUTATIE VAN DE SASKE EN WISKE-VERHALEN EN RENENING HOUDEND MET GEVOELIGE LEZERS KUNNEN WE, IN EER EN GEWETEN, DIT GEVECHT TUSSEN JEROM EN DE MAFKEZEN NIET LATEN ZIEN.





Toffe jongens, hebben flink meegewerkt... Als iemand zaakje wilt beginnen in oud ijzer!



Een nederlaag! Wat een vernedering! Ik maak me uit de voeten!



Polvordorie! Daar! Boris Bolide gaat op de vlucht!

Wat? Erachteraan, we mogen hem niet laten ontsnappen!



Waar is hij?

Hij is ons te vlug afgeweest! Verdwenen en waar moeten we zoeken?



Eierkop! Eierkop!



Als jullie zo'n soort zotte keizer zoeken, hij is die kant op gevluut!

Piston! Hoe kom jij hier?



Ik heb de wolk van de see hierheen gevolgd, eierkop! Goed, hé!

Phoe, dat kan iedereen! En noem me niet meer eierkop, stuk ongeluk op vier wielen!



Is dat mijn beloning voor mijn inspanning? Stank voor dank! Los het alleen op!!

NA EEN WILDE ACHTERVOLGING BEREIKEN ONZE VRIENDEN HET HOOGSTE PUNT VAN VALENTINIUS BENEDEN HEN ONTVOONT ZICH EEN VREEMDSOORTIG SCHOUWSEL.



Dit lijkt wel een steengroeve!

Hier staan Boris Bolide zijn installaties, hier haalt hij de brandstof uit het gesteente.

Maar niet lang meer! Vooruit!



Komaan ! Er is geen tijd te verliezen, we moeten die mafje Boris vinden, anders is die vent misschien tot nog meer in staat !



Kunnen we niet eerst proberen te onderhandelen, Lambik !



Met zo'n gek ? Uitgesloten ! Ik ben iemand die met ... Miljaar ! ...



... beide voeten op de grond staat !

SMAK



HALT !

Daar is hij !



Halt ! Geen stap verder of ik laat heel Ralentirius ontploffen ! Ik zal alles vernietigen !

Die hansworst is er nog toe in staat ook !



Kom dat hier eens zeggen als je durft, mestkever !



Verdwin voorgoed van deze meleor, Seefli ! Je krijgt nog even bedenktijd !



Wat moeten we doen, Jerom ? Kun jij niet ingruppen ?

Boris Bolide onberekenbaar, moet voorzichtig te werk gaan !



Phoe, ik heb het al lang in het snolje. Ze kunnen het niet alleen af, ik zal weer moeten ingruppen ! Vooruit, Piston, laat zien wat je kunt !



't Zyn altijd dexelfde die zich moeten opofferen! Ik zal die blaaskaak in zijn enkels bijten!



AIAAOE!!

KNAP



HEE!... Maar... Dat is Pistonnetje die in de aanval gaat! We moeten hem helpen!



Grijp dat mormel en hak het in stukken!



AIAI!!



AIAIAIAIAI!



Ze zitten me op de wielen! Mijn enige toevlucht is die grijper daar!



Piston is op die grijper gesprongen! Wat is 'n plan?

Als hij maar niet... Ja, hij doet het! O, ramp!

Ramp? Waarom ramp?



Hij stormt recht op die grote tank af, en die bevat gas, de brandstof voor hun wagens!

VROAAAP



Hemel! Ik krijg dat ding niet stil!



Ik spring eraf!



IN VOLLE VAART RAMT DE GRIJPER DE GASTANK, EEN ENDRIME ONTPLOFFING IS HET GEVOLG.

BAOUM



Kijk nu! Ons Jerommeke
maakt de kloof gewoon dicht!

Ken niet veel van "haute couture" maar zal wel lukken!



Je bent geweldig, Jerom! Vergeet niet
maakt en garen mee naar de aarde
terug te nemen, he!

Waarom, Wiske?



Er zijn nog zoveel kloven dicht te
naaien! ... De kloof tussen jong en
oud, de kloof tussen de volkeren en
rassen, de kloof tussen een volle
buik en honger, de ...



Hou maar op, Wiske! Er is nog
zoveel te herstellen, maar
dan moet je beginnen met de
harten van de regeringsleiders
en staatschefs en die van
sommigen van hen vertonen al
serieuze rotte plekken!



Hemel! Kijk naar de see Seefsti!



Ze praat met
dat stuk
verdriet!

Ze zal zich door die Boris Bolide
loch niet laten ompraten zeker.



Hou op met snotteren, Boris!

Al mijn ...
Snik ... installaties zijn vernield!
Snik! Er schiet niets meer over
van mijn levenswerk ... snik!



En waartoe diende je levenswerk?



Om anderen van de weg te rijden, om
ongevallen te veroorzaken! Is niet zo
al niet erg genoeg? Ik hoop dat je
je les geleerd hebt!



Maar wat moet ik dan beginnen? Als ik met mijn Maskezen
niet meer kan racen ... Wat moeten wij dan "doen"??

Weet je dat niet?
Ik zal je zeggen
wat je kunt doen!



Ziezo, hier zijn ze nog jaren mee bezig. Ik heb Boris gezegd een moestuin aan te leggen zodat de Tootootjes hun buikje rond kunnen eten.



De karretjes en het milieu zullen er wel bij varen! Hier hebben ze een mooie oude dag.

En lukt het hen?



Aardappelen rooten doe je niet met een krik, snul, maar met een riek!

Hoe kan ik dat nou weten!



Er zijn nog wel een paar schoonheidsfoutjes, maar als ze eenhaal aangepast zijn, zal het wel loslopen.



Jij weer! Wat is er?

Eierkop.



Wij gaan niet meer terug naar de aarde. Ik sta bij jou nog in het kruid, hé... Ik heb een geschenkje als aandenken... Dat is voor jou!

Ooh... Maar dat is lief!



DE TUD VAN VERTAERK IS AANGEBROKEN. ONZE VRIENDEN NEMEN AFSCHIED VAN VITAMITJE EN HAAR KROOST MET DE VASTE BELOFTE ELKAND ODT MOE EENS WEER TE ZIEN. DAN NEMEN ZY PLAATS OP HET LILAWOLKJE VAN DE FEE.



ONDERWEG VAN RALENTIUS NAAR HUIS. Wat zit er in het pakje van Piston, Wiske? Maak het eens open.



WHOEAA!!



Een duveltje uit een doosje gevuld met smerolie!

Die... dat... dat... KREMG !!



EINDE

