



# SAMSON & GERT

## CIRCUS IN HET DORP



# 5. CIRCUS IN HET DORP

Tekeningen en stripbewerking :  
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :  
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :  
Studio SwertS Color



© D. Verbiest, G. Verhulst, SAMSON - Lic. BMC Belgium

ISBN 90-74936-06-7  
NUGI 270

Dit is Octaaf De Bolle. Samson noemt hem meneer De Raaf. Hij woont in de straat van Samson en Gert en werkt in een warenhuis. Octaaf is ere-vicevoorzitter van turnclub De Spieren Los, een vereniging die hij zelf jaren geleden gesticht heeft.

Dit is de burgemeester van het dorp. Hij heet Modeste. Hij heeft een huishoudster, Marie en een secretaris, meneer Van Leemhuyzen.

Dit is Gert. Gert woont samen met Samson in hetzelfde huis. Gert heeft een vriendin. Ze heet Mariène. Voor haar doet Gert alles. Gert staat altijd paraat als Samson een probleem heeft.



Dit is Samson. Samson is een lief hondje dat kan praten. Hij is een tikkeltje naïef en begrijpt niet alle grote-mensen-woorden. Sommige woorden spreekt hij fout uit (\*). Samson en Gert zijn dikke vrienden. Samson heeft ook een vriendinnetje. Zij heet Bobientje.

Dit is Albert Vermeersch. Het liefst van al wil hij een beroemd operazanger worden. Daarom laat hij zich liever Alberto Vermicelli noemen omdat dat mooier klinkt. Samson noemt hem meneer Spaghetti. Alberto is kapper. Hij woont samen met zijn mama.

(\*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vetjes** gedrukt.



Op een dag in het kapsalon van Alberto...

Pfff... ik ben altijd zo moe als ik niet werk...

zzz...ZZZ...zzz!

Snif?... zzz... mmmm... snif?... versgebakken taart... zzz...

Ja... zzz... appeltaart... zzz... met...

**BARDAF!!**

slagroom...

...Al! ik was aan het slaapwandelen... snif?

SNIF! SNIF?! SNIF!!  
SNIFSNIFSNIF! Maar... heb ik wel gedroomd?!

Snif... Dat komt uit de keuken van Samson en Gert.

DAG IEDEREEREEEN! Ooooh! Wat een lekkere versgebakken appeltaarten!

Dat hadden jullie echt voor mij niet moeten doen...

Ja, ik zie het. Hij is zo gulzig dat hij in dat bord bijt.

WAAAH, Gertje! Kijk wat meneer Spaghetti doet!

**KRAK! KLINGELING!**

Ai! Oei! Mijn tanden! Wie legt er nu appeltaart op zo 'n hard bord?

De burgemeester heeft dat gevraagd. Het is voor de meesjes.

WAT? Bakken jullie die lekkere taarten voor de vogeltjes? Dat doe je toch niet!

Maar nee! Sameon bedoelt voor de weesjes...

Ja, dat is allemaal voor een weesmuis!

Taarten voor een muis die wees is? Zijn jullie gek geworden?

Maar nee, Sameon bedoelt natuurlijk voor de kinderen van het weeshuis.

Ja, en dat is allemaal om op te bergen, hé Gertje!

Nog erger! Taarten moet je opeten, niet in een kast opbergen!

Maar nee, Sameon bedoelt dat de verkoop van die taarten geld moet opbrengen!

Oooh! Ga je die taarten verkopen? Maar... ben jij dan een echte bakker geworden, Gert?

MAAR NEE!!

Ai! Dat is jammer. Ik had zo graag een bakker als buurman gehad.

Luister, ik leg het nog één keer uit. We bakken taarten en verkopen die. De opbrengst is voor het weeshuis.

Dus, als je taart wil eten, zal je die moeten kopen, Albert.

Ten eerste is 't Alberto!!! En ten tweede, ik heb nu geen geld. Maar morgen wel, dan komt er een klant.

Als je morgen pas geld ontvangt, dan kan je ook morgen pas taart kopen!

Hoe flauw!

Gaan we nu bij meneer De Raaf, Gertje? Die eet ook graag taart!

Goed idee, Sameon. Kom, we vertrekken.

Als Octaaf taart koopt, dan krijg ik zeker een stukje van hem...

Intussen bij Octaaf...

Hoe durven ze!  
Heel mijn tuintje  
verwoest... Ik  
krijg ze wel!

Ah, daar ben je!  
WACHT MAAR!

Mollen vangen is nu  
toevallig één van mijn  
specialiteiten...

Mijn  
Miranda  
zegt dat ook  
altijd...

...pa, zegt ze,  
zoals jij mollen  
vangt... ja, zo  
vang ik mollen,  
hé!

Dag meneer De Raaf... Zeg, ben  
jij een schat aan het opgraven?

Samson en Gert!...

Maar nee, ik vang mollen.  
Kijk, hier heb ik er eentje...

Dat is  
gewoon  
een beetje  
aarde.

Maar... hoe kan dat  
nu? Die mol is weg?!  
Dat is toverij!

Gertje, heeft die mol ook al die  
gaatjes in de tuin getoverd?

Dat is het  
werk van Octaaf,  
Samson.

GRRRR!

Zeg Octaaf, wil jij verse  
appeltaart van ons kopen?

Mmmm...  
Appel-  
taart...

Appel-  
taart...  
Mmmm  
...

Octaaf, onze taarten zijn echt niet duur, hoor!

Zie je niet dat  
ik bezig ben?! Hier,  
zeg ik je!

FLOEP!



De opbrengst is voor een goed doel, Octaaf...

Ah ja? Help mij liever die mol vangen, dat is een goed doel!



Ah, Octaafke. Zeg, heb je al zo 'n appeltaart gekocht?



Alberto, ga jij nu ook al beginnen? Er is hier een mol mijn tuin aan het vernielen en jullie komen zeuren over appeltaarten.



Zeg, als Octaaf geen taart koopt, van wie ga ik dan een stukje krijgen?

Ik zou het niet weten. We hebben nog niets verkocht.



Hier zeg ik je! Aha, nu kan je niet meer ontlopen!

**TSAK!**



?

!

?



WAT IS DAT?

**BWAAA**



**BEIK! DAT IS VIES!**



**MAAR... DA... DAT IS...**



**OLIE!**

OLIE?



OLIE? JOEHOE! Ik heb olie gevonden!!

Dat kan toch niet?!

?!?!?

Beik! Vluc een bad nemen!!



SNIF! Octaaf heeft gelijk. Dit is echte olie!?

Ik heb een oliebron ontdekt! Ik ben rijk... schatrijk!

4B











Hallo! Ik wil de mooiste wagen kopen die je in huis hebt.

??!

9A



Euh... Fijn... Maar mooie wagens zijn ook duur. Euh... peperduur zelfs... Dit is toch geen grap?



Als ik mezelf mag voorstellen... Ik ben Sjeik El De Bolle, eigenaar van een ollebron.

OH ???



Pfff... een sjeik ??! Niet te geloven... Dit wordt de zaak van mijn leven...



Een luxeoligaar?

Dank u.

Ma... maar... OetAAF! Jij rookt toch niet?...



Knecht Alberto, ten eerste is mijn naam Sjeik El De Bolle en ten tweede, ik rook als ik daar zin in heb!



KUCH! KUCH! KUCH! KUCH! KUCH!

BAH!



Mmmm... Weg ermee! Waar staan die wagens?



Deze bevat me wel... een echte klassewagen met alles erop en eraan. Knecht Alberto, aan het stuur!

Euh... Je kan er dadelijk mee vertrekken, Sjeik!

Joepie! Eindelijk gedaan met fietsen!

9B



Iedereen in het dorp is op zoek naar olie... zelfs het gemeentepersoneel.

Ah, hier... ik voel iets.

Opzij!



Oei! Dat is de leiding die naar het fonteinje loopt!

PSSSS!

?

Taart? Nee dank je... ik heb geen tijd nu!

Zie je niet dat ik bezig ben?!

Sorry, ik heb al mijn geld uitgegeven aan deze machine!

En ja hoor... zelfs de burgemeester...

AAAAH! Pae op! Mijn witte was!

Meneer de burgemeester... Stop met graven! Ik heb dat allemaal met de hand gewassen.

Als ik olie vind, is het eerste wat ik koop een wasmachine, Marie!

Straks ligt heel ons dorp vol grote brolehopen. Gertje...

Molshopen, Samson.

Als het zo verder gaat zullen we onze taarten zelf moeten opeten.

DRILL!

11B

?





's Anderendaags heel vroeg...















We zullen bij jou aan tafel komen zitten. Fred Kroket... ik trakteer!

Ja... ja... slik...

Kijk eens! Een gerecht uit Tirol, worst met zuurkool.

Hmm... dat ziet er lekker uit.

Hmmm... ja... lekker... lekker...

Heidi en Gert laten het zich smaken, maar...

Waaah, Gertje... meneer de burgemeester heeft geen honger!

Hij is precies aan iets van denken zo...

Wat is er? Bent u ziek?

MMH?!

?

SPLOTZ!

Oei! De burgemeester is helemaal in de war. Hoe zou dat komen?

Ik vind hem best aardig, hoor.

JAAA!...

Waarom bloest hij zo?

Ik denk dat hij verdriet heeft omdat Marie weg is.

Burgemeester, moet ik voor jou zorgen?

Heidi... voor mij zo... zorgen... ja... ja...

BONK!

Zo erg is hij er niet aan toe, Heidi! Fred Kroket beurt hem wel weer op.

Hier, burgemeester... een aspirientje. Daar word je vlug weer beter van...

Ik wil jouw aspirientjes niet!...

IK WIL HEIDI!





Zeg Albertootje, er staat een beetje water in onze boot...

Er... er is een gat in de boot!?! WE ZINKEN!

HEEEEEELP!

Hallo juffrouw Heidi... Rustig maar, ik kom je redden.



Kijk eens, ik heb een plaatsje vrij voor jou

Ooooh, burgemeester, wat ben je lief!

Zeg... en ik dan!?!

Roeien, Vermeersch, roeien... Haha! 't is net een duikboot!

Daaaaa, Albertootje!...



Zo, je bent weer veilig terug op het droge, juffrouw Heidi.

Dank je, burgemeester, je bent een schat!

Je bent mijn redder...

Ja, ik ben ook niet voor niets burgemeester van dit dorp!



Juffrouw Heidi... Ik zou graag vanavond speciaal voor jou een concert op een alpenhoorn geven... Net als in Tirol.

Echt? Oh, wat zijn jullie toch gastvrij!...

Ja... en als burgemeester van ons dorp moet ik toch het goede voorbeeld geven.

Een concert... puf... op een alpenhoorn... puf... Goed dat ik dat weet.









De volgende ochtend voor de deur van Samson en Gert...

Vermeersch! Wat doe jij hier?

Vertel mij liever wat jij hier doet?!

Ik ben hier om aan Heidi te vragen of ze met mij wil trouwen...

Wat? Jij ook?

Hoe? Heidi kan toch maar met één van ons beiden trouwen?

Dan moet Heidi zelf maar kiezen. Afgesproken?

Afgesproken! Ze zal toch voor mij kiezen!

Hallo... Mag ik even?!

TOK! TOK! ?

Is dit het huis van Samson en Gert?

Ja!

**HEINZ!**

Mijn kleine Heidi!

Z... zijn jullie verloofd?

Ja... en we zijn speciaal naar hier gekomen om Samson en Gert uit te nodigen. **WE GAAN TROUWEN!**

Geweldig! Kom binnen. Dat moeten we vieren!

Zeg, waarom gaan ze er plots vandoor?!

Een paar weken later komen Samson en Gert terug van het trouwfeest in Tirol.

Kijk eens, dit is een geschenkje van Heidi voor jullie. Voor elk een koebel!

**KLONG! KLONG!**

**KLONG!**

**BOEHOEHOE!**

Waarom wenen ze, Gertje? Vinden ze die koebel niet mooi?

Dat is nu wat ze liefdesverdriet noemen, Samson.

Einde van dit verhaal.



Vanavond is er een voorstelling van circus Baldino in het dorp. In de namiddag gaan Samson en Gert een kijkje nemen...



Waaaah, Gertje... Kijk daar eens, een geeuw!

Een leeuw, Samson... Maar hij geeuwt, dat is wel juist.



Nu geeuwt hij weer. Misschien heeft hij niet genoeg geslapen.



Nee, Samson... Kijk, die man daar is de leeuwentemmer. Ze oefenen voor vanavond.

Oh, Gertje!... Kijk eens wat die meneer nu met zijn hoofd doet!



Gertje... Gertje!! De leeuw eet die meneer op!



Ziezo... alles in orde.



**BRAVOOOO!**

Proficiat! Dat was een geweldig nummer! Maar dat was helemaal geen nummer.



Ik ben de dierenarts van het circus, ik kom de tanden nakijken...

Zo zie je maar... Alle dieren worden hier goed verzorgd.

Gertje, ik zou toch niet graag zoals die aap in zo'n kooi zitten, hoor!

Sommige dieren moeten in een kooi zitten voor de veiligheid, Samson... Stel eens dat ze allemaal zouden los...

**BOF!**

**GERTJE!  
PAS OP!**

**BADANG!**

Zeg, kijk eens uit waar je loopt!... Samson en Gert?!

Meneer de burgemeester!?

Kijk, Gertje... Meneer de burgemeester zijn neus bloedt.

Maar nee. Dat is een rode neus zoals alle clowns er één dragen.

De clown van het circus was me net aan het leren hoe je op zo'n bal loopt.

Hahaha! Je zal wel nog een beetje moeten oefenen, burgemeester.

Zeg... wat ligt hier allemaal op de grond?

Dat is van mij. Ik ben naar het warenhuis geweest. Marie gaat soep maken voor de circusartiesten.

Amai, dat is wel een hele hoop.

Heeft iemand mijn stuk zeep gezien?

**OEI!**

Ah, daar!... Gevonden!

Ah, burgemeester... heb je de groenten bij? Gooi ze maar in de ketel!

Maar euh... moeten die groenten niet eerst fijn gesneden worden, Marie?

Maar nee, natuurlijk niet...

FRUIT! FRUIT!

... deze supermixer doet dat wel.

3A

... en nu de tweede zak erbij...

Oeps!...  
DE ZEEP!?!?

Oei... oei...  
Wat nu?!?

Ze hebben er niets van gemerkt. Och ja... zo zijn die groenten nog eens extra gewassen.

Een snuifje zout en wat peper en nu goed laten trekken...

FRUIT!  
FRUIT!

Even later staan alle circusartiesten voor de grote ketel van Marie aan te schuiven.

Er is genoeg voor iedereen! Straks kan je nog een bord komen halen.

Zeg... is dit soep of soep?

Ssst... opeten en zwijgen! Marie heeft daar hard aan gewerkt, we mogen haar niet teleurstellen.

't is inderdaad speciale soep. Hoe zou ze heten?... Bellensoep?...

Burgemeester, Samson, Gert... willen jullie een bord soep?

Nee dank je, Marie... wij moeten naar huis.

Ik... ik heb geen tijd nu. Ik... ik moet De Bolle en Vermeersch nog uitnodigen voor vanavond. Das...aag.

3B



Na lang aandringen willen ze allemaal meedoen. Vlug trekken Alberto en Octaaf als eerste de kostuums aan...

Octaaf, wat moeten we doen?

KLAP! BRAVOO! KLAP! BRAVO!

Zijn jullie klaar? Ik ga het eerste nummer aankondigen!

Maak je geen zorgen, Alberto. Circusnummers opvoeren is toevallig één van mijn specialiteiten.



5A

Jongens en meisjes, dames en heren... welkom in Circus Baldino! Vanavond krijgen jullie een aantal nooit geziene circusnummers te zien... En dan nu het eerste nummer...

Mag ik een daverend applaus vragen voor De Bolle en Vermeersch!

HOERA KLAP! BRAVO! KLAP!

Zij brengen een schitterend trapezenummer met als hoogtepunt DE SALTO MORTALE!

KLAP! HOERA! BRAVO! KLAP!



5B









Gert steekt de lont aan... iedereen houdt de adem in...

TROTROMROFFELTROMTROM



KLAKI  
KLAKI KLAKI  
KLAKI KLAKI  
KLAKI

Zeg Albert, blijf eens stilzitten in dat kanon!

Ten eerste is 't Alberto en ten tweede, ik ben bang!  
KLAKI KLAKI



TROM!  
TROM!  
ROFFEL!

HEEEEEELP!  
Ik zit vast! Haal mij hier uit!

Te laat!  
De lont is opgebrand!



BWAM!



Hé, die jongens brengen wel een heel speciale show!



Een eind verder...

BLOF!





BRAYVOO!  
KLAP!KLAP!

WAAAHI  
Goed gedaan,  
meneer Spaghetti!



Dit is het kostuumpje  
voor het volgende nummer.  
Wie trekt het aan?

Tof zeg! Een  
tarzanpakje. Dat  
is echt iets  
voor mij!

Nee,  
voor  
mij!



Octaaf, denk toch eens na. Jij  
hebt toch geen figuur om zo'n  
pakje aan te trekken.

Ah nee? Tarzan spelen  
is toevallig één van  
mijn specialiteiten!



Burgemeester,  
de kooi staat  
opgesteld en de  
leeuwen zijn klaar!

Dank u wel!

LEEUWEN... ???!



HE, ZEG! HIER BLIJVEN!



Vermeersch... kijk eens,  
een tarzanpakje!



Burgemeester, ik heb genoeg  
van dat circusgedoe! Trek je  
tarzanpakje zelf aan!



BOEHOEUE! Iedereen laat  
me in de steek! Wat moet ik  
doen? BOEHOEUE!



De voorstelling moet doorgaan, dus...

Jongens en meisjes, dames  
en heren... ziehier het volgende  
nummer: DE BURGEMEESTER  
LEEUWENTEMMER!



BRAYVO!KLAP!KLAP!HOERA! LEVE DE BURGEMEESTER  
BRAYVO! HOERA! KLAP!KLAP! BRAYVO!

Veel succes,  
burgemeester!  
HIHI!

SLIK!









Als het publiek naar huis is, genieten onze vrienden nog lang na... De directeur van circus Baldino staat erop hen te feliciteren...



The cover features a central white rectangular area containing the title and a list of chapters. On the left and right sides, there are vertical strips of cartoon illustrations. On the left, a man in a top hat and tuxedo is at the top, followed by a man in a pink suit, a man with glasses in a blue jacket, and a man in a red suit at the bottom. On the right, a man in a red shirt is at the top, followed by a man with glasses in a plaid vest, a man in a pink suit, and a man in a tuxedo at the bottom. In the center, a white dog with a black vest is running across a purple floor. The background is yellow with orange paw prints.

# SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG!
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM!
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP

149 BEF - 7.95 FL

ISBN 90-74936-06-7



9 789074 936064