



HERGÉ

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

COKES IN VOORRAAD



casterman



- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

COKES IN VOORRAAD



C A S T E R M A N

De Avonturen van Kalfje verscheenen in
de volgende talen :

Amerikaans :	GOLDEN PRESS,	New York
Arabisch :	FLAMBOYANT,	Rio de Janeiro
Duits :	ILLUSTRATIONSFORLAGET	Kopenhagen
Engels :	CASTERMAN,	Parijs-Doornik
Frans :	METHUEN & C.,	Londen
Fins :	WERNER SÖDERSTRÖM,	Helsinki
Frans :	CASTERMAN,	Parijs-Doornik
Italiaans :	DEL DUCA,	Milaan
Portugees :	ASSER,	Lissabon
Spaans :	JUVENTUD,	Barcelona
Zweeds :	BONNER,	Stockholm

COKES IN VOORRAAD





(1) Zie "Het Gebroken Oor" en "De Zeven Kristallen Bollen".









*Zeer hoogedel Vriend,
Ik vertrouw toe
aan de mijn zoon Abdoellah
om te verholmaak zijn vader-
landoch sprak. Hier aange-
broken heel slecht tijd. Wan-
neer ongeluk mij valt op de
hoofd, ik verkeerend zijn van
Uwe vriendelykheidschar om
Abdoellah te gese de best
zorg
Emir Ben Kalish Eraba*









(1) Zie "Het Gebroken Oor".
(2) Zie "De Zeven Kristallen Bollen".



Ja, daar sta je van te kijken, hè? Je vergeet, dat wij in ons beroep alles weten!

Ik durf zelfs te zeggen: in ons beroep eten we alles!



Ja, 't is waar, wij hebben hem gisteravond ontmoet, dat wilde ik u juist zeggen... Maar... wat hij gezegd heeft... dat hij veel reisde, dat hij veel haast had en dat hij logeerde in hotel... hm... in hotel...

Excelsior, ja dat weten wij.



Juist, dat is het! Verder vertelde hij ons helemaal niets. Maar zeg me eens, wat heeft hij eigenlijk gedaan?

Gedaan, gedaan... Het is natuurlijk zo klaar als een klontje, dat wij niets mogen zeggen over deze vliegtuig-smokkel. Wij zwijgen als het graf...



Goed zo! Ik durf zelfs te zeggen: zwijgen als 't graf is ons keurslijf... nee... onze spreuklijf... nee... onze lijfspreuk! Ook van mij zul je niet horen, dat de generaal in Europa oude vliegtuigen opkoopt! Wel, beste vriend... nu gaan we weer...

tot weerziens!



Daar zijn onze hoeden en stokken al...



Hé, dat is vreemd! Mijn hoed is gekrompen!

Eigenaardig! Bij mij is het precies omgekeerd, men zou zeggen dat mijn hoofd gezwollen is!



Ha, ik snap het! Wij hebben ons vergist! Jij hebt mijn hoed opgezet en ik de jouwe!

Dat is het! Jij zette mijn hoed op en ik het jouwe! Ha, nee, ik bedoel precies het omgekeerde!



Nee, dat helpt ook niet!

Ja, 't is neteender.



Mag ik die hoed eens even zien? Ik heb zo 'n idee, dat het weer een streek van Abdoellah is...

Abdoellah?



Zie je wel, dat dacht ik al! Het oude grapje: oude kranten onder de rand...



Even later...

Die Abdoellah is toch wel een rakker!



Wel, wat wou die Siamese tweeling?



Lees die advertentie eens hier in die oude krant!



Ongelooflijk! Het enige wat er ontbreekt is: "betaalbaar in maandelijkse termijnen." Binnenkort kopen we kruisers en zeeschepen op afbetaling!

Wie weet!... Maar, heb je die letters gezien?



J.D.M.C.... J.D.M.C.... Bommen en granaten! Die letters stonden ook onder de brief uit de portefeuille van Alcazar!

Juist!



De generaal is dus wel degelijk hier om oorlogsmateriaal op te kopen. Dat is natuurlijk geen reden om hem zijn portefeuille niet terug te geven. En onze twee defectives waren zo vriendelijk ons zijn juiste adres te geven...

Ik ga met je mee!



Een uur later in Hotel Excelsior

Generaal Alcazar?... Ja, die is hier. Ik zag hem net voorbijgaan. U vindt hem in de hall!

Dank u!



Daar is ie!



Kijk, hij is in gesprek met iemand... Maar... dat is Dawson! Dawson, de vroegere commissaris van politie van de Internationale Concessie van Sjanghai! (1)



En kijk daar eens... achter die krant...

Janssen en Janssens!



Dat lijkt me verdacht! Ik zou er graag iets meer over weten... Luister, kapitein, jij blijft hier en als Dawson weg is, geef je Alcazar zijn portefeuille terug. Ik volg Dawson. We zien elkaar terug in Molensloot.

O.K.



Een uur later...

Daar komt m'n mannetje! Ho, die zwarte Jaguar is van hem!



Taxi!... Volg die zwarte Jaguar die daar voor ons rijdt...



Ik ben benieuwd, waar we heen gaan.

(1) Zie "De Blauwe Lotus".







Een jonge man met een witte hond?... Daar herinner ik me iets...



DRING
DRING



Hallo?... Met wie heb ik het genoeg?... Ha! jij bent het, generaal!... Hallo?... Je portefeuille?... Heb je 'm terug?



Ze hebben mijn portefeuille teruggebracht... Een zekere kapitein Haddock die ik gisteren ontmoette in gezelschap van Kuifje... een vriend van me... Wat?... ja, Kuifje... Ken je hem?... Wat?... De man die je gisteren telefoneerde... ja, dat was Kuifje waarschijnlijk... Hij vond je nummer in mijn portefeuille.



Hij kwam dus zijn neus in mijn zaken steken... maar ik zal de nodige maatregelen treffen!...



Drie dagen later in de vlieghaven van Wadeddah, hoofdstad van Khemed...



Daar komt het vliegtuig uit Beiroeth.



Heb je alles goed begrepen?... Als hij er bij is, zet je deze boekentas in de bagageruimte.



Blij dat we er zijn. Met die oude sigarenkisten ben je nooit zeker.



Heb je al gezien dat er overal gewapende kerels staan?



Paspoorten, gentlemen, please.



Het spijt me, gentlemen, maar u hebt geen vergunning in Khemed te verblijven. U moet hetzelfde vliegtuig weer terug nemen naar Beiroeth.











Allah is groot.
Wij zijn gered.



Oef, dat is gebeurd!...
De brand is geblust.



Wij mogen hier niet in de
hete zon blijven staan.
Laten we een schaduw-
plekje zoeken tegen de rotsen
en daar wachten op hulp.



Kom er uit, Bobbie!
Schiet op!

Waf!
Waf!



Waf!
Waf!



Nee, maak je maar geen
zorgen. Wadesdah weet er
van en het ligt maar
50 km hier vandaan. Ze
kunnen vlug hier zijn.



Enkele ogenblikken later...

Kapitein, als wij hier blijven nemen ze
ons mee terug naar Wadesdah en
daar worden wij dan natuurlijk weer
uitgewezen... Een ogenblikje, Bobbie...
De stad ligt maar 50 km hier
vandaan. Als we er eens stiekem
vandoor gingen?

Te voet?

Waf!
Waf!



Te voet, ja... Ik ga even terug naar
het vliegtuig. Bobbie heeft daar zeker
iets gevonden.

Waf...
Eindelijk
kom je
dan.



Het is al goed, Bobbie. Ik kom.

Vijftig km...
een wandel-
ingetje!



Vijftig km... en ik
heb nog... even kijken
...er blijft me nog...



... een halve liter
whisky... dat is een
liter voor 100 km...
? is niet veel, maar
altijd beter dan niets



WHAM











Ik... Wat gebeurt er? O... neem me niet kwalijk... ik droomde een nacht merrie... Er waren zeerovers, die...

Ach... ja!...



Ik ga een pijp roken. Dan zal ik misschien wakker blijven...

Uitstekend idee!



Waar was ik ook weer gebleven?... Ach ja... ik vertelde jullie dus dat Wadesdah een half jaar geleden door een contract tussen de emir en de "Arabair" een belangrijke tussenlandingsplaats is geworden van de luchtvaartroute naar Mekka... Enkele weken geleden ontstond er een meningsverschil tussen de luchtvaartmaatschappij en de emir.



En alsof het zo moest zijn braken er overal in het land relletjes uit. Sjeik Bab El Ehr heeft zich aan het hoofd gesteld van de opstandelingen. Ze hebben met behulp van hun machtige luchtvloot Wadesdah bezet en er de macht overgenomen.



Weet u wat vreemd is, senhor Oliveira? De Mosquito's van de opstandelingen en de DC 3-toestellen van de Arabair komen van dezelfde leverancier. Hoe kwam het dat de emir en de Arabair verschil van mening kregen? Weet u dat soms?

Nee, ik kan het zelfs niet raden!



Nu... dat komen we nog wel te weten. We moeten nu eerst de emir proberen te helpen. Wat is er met hem gebeurd?

Hij is gevlucht. Hij heeft zijn toevlucht gezocht bij Patrash Pasja in Djebel. Daar is het leger hem trouw gebleven.



HAAAAA!



Wat... Wat... Wat is er gebeurd?

Je pijp, kapitein! Je pijp heeft je baard geschroeid!



Kom, het is hoog tijd om nog wat te gaan slapen! Morgen vind ik wel een middel om jullie ongemerkt uit de stad te smokkelen. Dan kun je naar de emir toe.

Goed! Dank je!



Twee dagen later...

Heb je ze gezien?... Een patrouille!

Ja, Kalm blijven!



DUIZEND MILJ...

?









RRRR



HALT!



Vrienden!... Vrienden!... Nietschieten!
Vrienden? Zo! Wat is het wachtwoord?



Ga maar door... Wie zijn die vreemdelingen?



Goed, wij zullen hen naar de emir leiden...



Woningen in de rotsen?...
Ja, je zou zeggen dat het vensters zijn... Zouden er mensen in wonen?

Maar dat kan toch niet! Ik zal eens even kijken. Daar wil ik het mijne wel eens van weten!



Woonst hier iemand?...
Wat een grap!



Ho! Neem me niet kwalijk!



Je hebt gelijk! Ze zijn bewoond...

Ik... Ho! Kijk!



Duizend bommen en granaten!... Dat is een Romeinse tempel, uitgehouwen in de rotsen!

Wij zijn er!

Enkele ogenblikken later...

Geweldig! Een echte onderaardse stad!

Kuifje!... Kapitein!... Jullie hier?.. Niet te geloven!

En mijn zoon?... Waar is mijn lief zoontje, mijn engeltje?

Hm... Wij hebben hem in Europa achtergelaten, Hoogheid... Maar u kunt gerust zijn: hij is in goede handen!

Och, mijn arm schaapje!... Wie weet hoe ongelukkig hij is, zo ver van zijn papaatje...

En nu laat ik je hier, vastgebonden aan deze palmboom achter om je te laten opeten door de krokodillen... Ha! ha! Wij kunnen het samen best vinden, hè, Nestor?...

Lelijke kwajonggen!... Ho, ik hoor iemand! Ze komen me verlossen.

Ha, Nestor! Ik zocht je! Zou je mij niet een handje kunnen helpen? Het is niet erg, hoor! Je moet mij alleen maar een duwtje geven...

Hmm... Hmm...

Het is een nieuw stuursysteem om rolschaatsen te testen... Heel eenvoudig! Het is het zelfde procédé dat men gebruikt voor het besturen van miniatuurautootjes.

Hmm... Hmm...

De voorste wieltjes zijn allebei naar links gericht... Wel, als je mij nu een duwtje wilt geven, dan moet ik hier in een zelfde cirkel blijven rondrijden!

Hmm... Hmm...!

Maar toch weet ik zeker, dat mijn engeltje, al heeft hij dan wat last van heimwee, vast een zonnestraaltje in jullie woning is en je heel wat vrolijkheid brengt!

Ja, nou...

En jij? Hoe kom jij hier? Maar kom binnen, ga zitten! Jullie zullen wel erg moe zijn. Hebben jullie honger, dorst? Ik zal direct wat laten halen.



Hoogheid, wij zijn alleen hierheen gekomen om u te helpen. We willen ook eens precies te weten zien te komen, wat er nu met die Arabair aan de hand is. Misschien kunt u ons meer vertellen.

De "Arabair"? Ha, die honden!... Ik zal hun dat verraad duur betaald zetten!... Ik had hun de toestemming gegeven Wadesdah als belangrijke tussenlandingsplaats te gebruiken voor hun route naar Mekka...



Op zekere dag, dat is nu een drietal maanden geleden, heeft de kleine Abdoellah, m'n engeltje, gevraagd, of de vliegtuigen van de Arabair voordat ze in Wadesdah landen een paar loopings konden maken...

Loopings?.. Maar, Hoogheid...



Dat konden ze toch best doen, niet? En m'n engeltje zou zo'n plezier gehad hebben... Maar nee hoor... ik weet niet meer wat voor uitvlucht ze gebruikten... maar ze zeiden dat ze dat niet mochten doen...

Maar, Hoogheid...



Ik werd natuurlijk kwaad en dreigde het kontrakt op te zeggen. Ik heb zelfs gedreigd wereldkundig te maken dat de Arabair zich schuldig maakte aan slavenhandel!

WAT?..



GRRR..



Ja zeker!... Die vliegtuigen van de Arabair komen uit Afrika en maken een tussenlanding op Wadesdah. Ze hebben dan altijd Soedanezen of Senegalezen bij zich. Die zijn dan zogenaamd "tot de islam bekeerd" en gaan op bedevaart naar Mekka.

Ja... en dan?..



Maar als die vliegtuigen terugkomen in Wadesdah, zijn ze altijd leeg... En weet je waarom? Omdat ze die negers ergens tussen Wadesdah en Mekka als slaven verkocht hebben...

Maar dat is vreselijk!



Hm... Ja... Maar om terug te keren tot de Arabair, die jakhalsen hebben onlusten gezaaid in het land en die schurk van een Bab El Ehr heeft, dank zij hun steun, de macht kunnen veroveren. Maar... het zal niet lang meer duren, want ik zal die vuile hond, die stinkende hyena, die gemene slang verjagen!



GRAOW

Hoor eens! Dat hondje van jullie zal toch niet te dicht bij Aicha komen?..



GRRRAOW



KRAK GRAOW





Naar Mekka?... Dat is niet voor de poes!... Maar als jullie mij een paar dagen tijd geven, zal ik wel een middelje vinden om jullie aan boord te krijgen van een schip, dat op Mekka vaart...

Uitstekend, Hoogheid!

He! He! Bab El Ehr zal tevreden zijn!

GRAOW!

Wel, wat is er nu weer gebeurd?...

Het is Ben Youssef, heer... Aïcha heeft hem te pakken gehad... Daar is hij minstens drie weken zoet mee... Ik geloof, dat hij per ongeluk op de staart van Aïcha trapte...

Och! Arm diertje!

Drie dagen later...

Alles is in orde! Jullie kunnen morgen bij dagevaad vertrekken met twee gidsen. Ze zullen jullie naar een bepaald punt aan de kust brengen. Daar zal een kleine boot klaar liggen om jullie naar Mekka te brengen... Maar pas op, want di Gorgonzola is een gevaarlijk man!

Hog twee dagen later...

Wij zijn er! Hier kunnen jullie afstappen! Maar wacht nog even, ik ga eerst kijken of de boot er wel is!

Hij geeft ons een teken... Wij kunnen er heen.

Ha! Daar ligt de schuit waar we mee gaan varen. Het is een botter... nee, toch niet, een sambouk.

Kijk, ze sturen een sloep.

Alarm! Alarm! Een patrouille kameelruiters!...





Ik weet niet wat er gebeurd is! Ik werd van achteren aangevallen!!

Maar door wie?... Wij zijn hier alleen... De bemanning is er met de sloep vandoor!

Opgepast! Kijk, dat was je vijand!

Donder en bliksem!

Het spijt me, maar wij mogen geen tijd verliezen... Wij moeten een vlot maken, anders worden wij geroosterd!

Ben half uur later...

Honderd duizend bommen en granaten! Nu hebben we twee kisten conserven meegekomen, maar een sleutel om ze open te maken hebben we niet! Het is om gek te worden!

Gaat het niet met je zakmes?

Ho, kijk! De piloot van het neergeschoten vliegtuig!

Laat hem naar de maan... Hm... Is hij ver af?

Nee, tamelijk dichtbij... Kom, laten we hem helpen!

Je hebt daar mooi werk geleverd, hé! Stuk vliegenier van niemand!... Wie ben je? Spreek op!

Szut!

Wat zut! Ik zal je eens mores leren, opgeblazen blaaskaak! Je zal wat beleven!

Maar... Maar Szut, dat mijn naam zijn! Ik Estlander zijn en Piotr Szut heten!

Pas op, je mes!

PANG

Hm... Ha! Zut, is dat waarlijk je naam. Zut?... Wel, goed dan voor deze keer!

Intussen...

Hallo? Hier R380... Hier R380... Ik roep K6VM... Ik roep K6VM...

Hallo! Hallo! Hier K6VM... Hier K6VM... Ik luister naar R380... Ik luister naar R380...





Donder en bliksem! Ze varen weg! Wie is die zoutwateradmiraal met zijn bende scheepsjongens?

Wat kunnen we doen om hun aandacht te trekken?

Ho!... Een spiegel! Heeft iemand van jullie een spiegel?

Een spiegel? Wat wil je daar mee doen?

Hier! Ik spiegel...

Sij kam ook willen?...
Bravo, Kuifje! Daar dacht ik niet aan.

Neen, ik heb alleen de spiegel nodig.

Vooruit, spiegel de zon maar in hun ogen, dan moeten ze ons wel zien!

Het is onze laatste kans.

Lichtsignalen aan stuurboord, kapitein!

Ginds, kapitein. Ziet u niet? Ja, ik zie het... een vlot met drie mensen erop!

Hallo... Ja, kommandant, ik luister... Wat?... Een vlot met drie schipbreukelingen? Saprastie!... Ik... Wacht even, ik kom kijken... Zeg er geen woord over aan mijn gasten. Ik kom.

Ginds, mijnheer de markies... Ziet U de signalen? Het zijn drie mensen met een hondje.



Wel verdorie... Dat is Kuifje! En die zeeman met z'n baard, en nog een derde kerel... Maar hoe zit het dan met die boodschap van Mull Pasja?...

Zullen we ze oppikken?

Niet nodig. Het zijn drie grappenmakers, die oceanen willen oversteken op een vlot. U weet wel, die drie Engelsen, waar de bladen over schreven? Die hebben niets nodig. Vaar verder.

Maar... mijnheer de markies...

Ik beveel u verder te varen!!! U denkt toch zeker niet dat we ons door een stel grappjassen, die op een vlot van drie planken oceanen willen oversteken, laten ophouden? Vaar verder! En geen woord hierover aan de passagiers! Begrepen?!





Ze mogen niet langer aan boord blijven!... Maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ho! Ik heb een idee! De "Ramona" is in de buurt. Morgen moeten wij die "toevallig" ontmoeten.



De andere dag, bij zonsopgang...

Sta op en kleeid je aan! Je mag van geluk spreken, want wij ontmoeten net een vrachtboot op weg naar Mekka. Ze willen jou en je vrienden meenemen.



Hum... Ik...
Ja... Goed.
O.K.

Enkele minuten later.



Dat is voor elkaar.
En nu wens ik jullie
een goede reis.
Ha! Ha! Ha!



Ha! Het doet me goed weer eens aan boord van een vrachtschip te zijn.



Kijk, hier kunnen jullie samen logeren. Die andere krijgt verder op een hut. Direct komt de kommandant jullie opzoeken om je te begroeten. Hij brengt vast nog wel een lekker glaasje whisky voor jullie mee.



He, maat, wat bedoel je daarmee?



Hé, dat is een beetje al te gortig! Dat stekelvarken heeft ons opgesloten!



Doe open! Donder en bliksem! Wat voor een heikneuters zijn dat hier?!



Wel, oude drinkebroer, begin je nu al lastig te worden?



Allan!?!...













Hou vast! Hier ben ik al!



Het was het beste dat ik doen kon, kapitein!

Och, laat maar! Je raakt er aan gewend, zo om het uur in het water!



En nou jullie!! Stelletje vetkevers!! Ik haal jullie uit dat holen wat doen jullie? Jullie proberen me te verscheuren!!! Is dat jullie dank?



Sij niet kwaad worden, missié... Sij niet roepen... Wij niet weten jij goede blanke... Wij denken jij slechte blanke zijn, die arme negers in buik van schip opgesloten heeft... Waar zijn slechte blanken?



Die zijn er tussenuit geknepen! Ze hebben ons in de steek gelaten. Maar als jullie mij willen helpen, zal ik jullie naar Mekka brengen. Daar moeten jullie toch naar toe?



Ja, missié, naar Mekka! Wij goede Muzelmannen zijn. Wij op bedevaart naar het graf van de Profeet.



Wij brengen jullie naar Mekka, maar dan moeten jullie gehoorzamen aan de bevelen, die ik jullie zal geven! Om te beginnen heb ik een paar mannen nodig voor de stoomketels...



Ik, missié...
Ik...
Ik...
Ik, missié...



Twee dagen later...

Ziezo: als mijn berekeningen juist zijn, moeten we gauw Djed-dah, de haven van Mekka bereiken. Ja, dan zullen die arme negers eindelijk toch hun bestemming bereikt hebben...



Dat zeg je goed: arme negers... Geloof je nog altijd, dat ze hen als slaven verkocht zouden hebben? Ik kan het niet geloven...

De emir vertelde het ons toch en er is geen reden om het niet te geloven.



Dat zijn verhaaitjes! Slavernij bestaat niet meer!



Zeg, kapitein, heb jij cokes aan boord gezien? Cokes?... Maar...



Missié! Missié! Sij komen zien... Boot vaart ons tegemoet...

Kijk, een samboek! Dat is misschien de loods van de haven van Djeddah? Maar nee, dat kan niet. We zijn nog te ver van de kust. Zou het een vissersboot zijn?



Vreemd... Ze geven signalen. Laten we even stoppen. Ik ben benieuwd wat die ons te vertellen hebben.



Goedendag, beste matroos! Is kapitein Allan boven?

Kapitein Allan? Die is weg. Ik ben hier nu kapitein!



O, vervang je kapitein Allan? En heb je goede cokes deze keer?

Cokes? Wat moet je met cokes? Er zijn geen cokes aan boord!



Geen cokes aan boord?... Hahaha!...



Kom eens hier, kereltje!

Ja, missié!



Ha, die heeft goede spieren... In orde.



En je tanden? Vooruit, doe je mond eens open!



Nu heb je genoeg de paardenkoopman gespeeld? Die man is geen dier en ook geen slaaf! Goed begrepen?

Sst! Je mag dat woord niet uitspreken. Je weet toch wel dat wij steeds van cokes spreken!



Cokes? Wel alle duivels! Kuifje had dus toch gelijk toen hij zei dat er nog slavenhandelaars zijn. En jij bent zo'n schurk!! Bah, wat een smerig beroep!



Weet je wat ik met jou moest doen? Ik moest je achter elkaar aan de hoogste mast laten opknopen, schurk die je bent!





Een stuk van een telegram, verstuurd door di Gorgonzola aan die gemene Allan!... En "cokes" is een codewoord... Daar bedoelen ze slaven mee... De schurken!



Nu moeten wij even met de negers praten. Wij moeten hen aan het verstand brengen dat naar Mekka reizen, onder deze omstandigheden gewoon onmogelijk is!

O.K.! Nu zou Szute een telegram moeten kunnen versturen!



Gaat het, Szut?

Ja, ik heb nog veel werk, captain!



Goed! Ik zal dan maar beginnen met de negers. Koers op het Zuiden, recht naar Djibouti.

O.K.!



Enkele ogenblikken later...

Vrienden, luister! Jullie zijn aan deze lange reis begonnen om een bedevaart naar Mekka te maken, nietwaar?



Ja.

Ja.

En jullie willen natuurlijk na de bedevaart naar huis terug? Zo is het toch, nietwaar?

Ja, missié.

Ja.

Ja.



Maar er zal daar iets héél anders met jullie gebeuren! Hebben jullie die Arabier gezien, die aan boord is gekomen en die ik heb weggejaagd? Die wacht op jullie in Mekka! Om jullie te kopen! Om van jullie slaven te maken! Slaven! Hebben jullie dat wel goed begrepen?



Sij waarheid spreken, missié. Arabier slecht, zeer slecht. Arme negers geen slaven willen zijn! Arme negers alleen naar Mekka willen gaan...



Ja, dat weet ik wel, maar ik zeg het nog eens: als jullie de reis voortzetten, worden jullie als slaven verkocht! En dat is toch jullie bedoeling niet?...

Wij zijn geen slaven, missié. Wij zijn goede muzelmannen. Wij willen op bedevaart naar Mekka gaan.



Maar verdorie! Donder en bliksem! Hebben jullie nu nóg niet begrepen dat jullie daar als slaven zullen verkocht worden? Het is toch duidelijk!

Sij niet moet schreeuwen, missié. Arme negers naar Mekka willen gaan...



Oh! Ezels! Ga dan maar naar Mekka en blijf er! Jullie zullen je vaderland en je familie nooit meer terugzien. Voor altijd zullen jullie slaven zijn. Dat staat je daar te wachten! Wandelende reklame voor kachelglans!!



Wij zijn geen reklame, missié. Wij zijn goede negers, goede muzelmannen. Wij willen naar Mekka gaan!



't Is idioot! Alles heb ik geprobeerd, maar ze begrijpen het niet of willen het niet begrijpen. Het is om met je hoofd tegen een muur te lopen!









Szut, het spijt me voor jou. Je hebt nu al zolang aan dat toestel gewerkt... Ik...

Sst!



Het gaat! Hij werkt!

Wat? Na zo'n schok? Maar dat kan toch niet!



Toch wel! Luister!

! TUUT-TUUT-TUUT



Kapitein! Kapitein! De radio werkt weer!



Ik... Neem me niet kwalijk kapitein! De zender doet het weer!

O ja? Als jij het net zo goed doet!



Ik krijg er stil aan genoeg van, dat iedereen me tegen het lijf loopt. Nog geen tien minuten geleden hadden die vliegende vissen het op mij gemunt, en nu jij weer! Ik heb er genoeg van!

Wat? Zijn er hier vliegende vissen in de buurt? Die moet ik met de verrekijker bekijken.



Ho, wat zijn dat leuke beestjes! Je zou zeggen dat het zilveren pijltjes zijn...



... die uit de golven opschieten en die... Ho, daar gaan er twee tegelijk... en daar drie!



En daar... maar wat is dat?



KAPITEIN! KAPITEIN! EEN PERISKOOP!



Waar is hij nu weer? Ik zie hem niet meer. Ik ben er toch zeker van dat het...

Kalmpjes aan!



Daar, kapitein! Kijk in die richting! Ik ben er zeker van. Ik heb de zoglijn gezien.

Kalm blijven, scheepsjongen! Periskoop of geen periskoop, kalm blijven!



Honderd duizend bommen en granaten! Een periskoop, en het is een echte!!!



Alarm... Te wapen!... S.O.S.! De rodia... Szut... de radio! Szut! Te wapen! Onmiddellijk! Een onderzeër! Alle hens aan dek! Kalmte! Koelbloedigheid! Vrouwen en kinderen eerst...









BHROM!

Nog één!



Nee, dat zijn diepzeebommen! Oef, ik dacht dat we getorpedeerd werden...

Het zijn watervliegtuigen van de U.S. Navy die de piraten onder vuur nemen! Waarschijnlijk machines van de "Los Angeles".



Ja, kijk eens! Als ze nu niet zo plat gedrukt worden als tegeltjes, begrijp ik er niets meer van!... Ha! Ha! Ha!

Maar wat is dat?



Kijk, de onderzeeër komt boven!

Ja... Ze zullen wel flink zijn door elkaar geschud...



Hoera! We hebben gewonnen! Ze geven zich over... Kijk, een witte vlag!... E finita la commedia!



Hallo! Hallo! Bevelaan onbekende onderzeeër: blijf boven water en stop de machines. Bij de eerste verdachte beweging nemen we u opnieuw onder vuur, en dan zijn het voltreffers!



Onze torpedo's kunnen we nu niet meer gebruiken... We kunnen nog een magnetische mijn onder hun boeg bevestigen. Met al de munitie die ze aan boord hebben, zal iedereen geloven dat het een ongeluk is... Vooruit, je hebt nog net de tijd: de mijn zal pas over een uur ontploffen.



Gauw! Ze komen terug!

Hop!



Ook een karwei!



Gered! Joepijee!

Hoera!

Tralala laika

Dat is een folkloristische dans van de blanken!



Ze hebben gezegd tegen de boeg. Daar moet de munitie zitten!



De volgende morgen...

Wel, geen nieuws meer van Kurt en zijn onderzeeër?... Wat doen die stommelingen nu?



Alle militaire vaartuigen krijgen hierbij bevel de M.S. 'Sheherazade' te praaien, en de eigenaar, genaamd Rasta popoulos, alias markies di Gorgonzola, aan te houden...



Verloren!... Ik ben verloren!... Maar nee, dat kan niet!...



Hallo?... Ja... Op de brug komen?... Geen tijd, kommandant. Ik... Wat?... Een oorlogsschip?... Ik kom!



Dat is de kruiser 'Los Angeles'. Ze hebben ons per heliograaf bevel gegeven te stoppen, meneer de markies. Wat moeten we doen?



Herhaal de boodschap, Tom, en zeg er bij, dat als ze niet onmiddellijk de machines stilleggen, we het vuur zullen openen!



Goed. Leg de machines stil, en zet mijn persoonlijke motorboot uit. Ik zal zelf aan die cowboys eens vertellen, wat ik van hun handelwijze denk!



Ha, ze gehoorzamen... Goed... Maar wat doen ze nu?

Je zou zeggen dat ze een motorboot te water laten... En Rastapopoulos zelf stapt er in...



Niet aandringen, vrienden, ik ga alléén!



Hij komt recht op ons af! Wel, dat is sterk! Hij komt ons uitdagen! Wat een schaamteloze kerel!



Maar... wat gebeurt er nu?... Hij houdt in... Hij stopt... Zou hij motorpech hebben?



Lieve hemel!... Hij zinkt!



Hop, en klaar is Kees! En probeer me nu maar te vangen, heren! Haha!



ZAL DE RODE ZEE HET LICHAAM VAN RASTAPOPOULOS TERUGGEVEN?
Men herinnert zich de zaak van de « Sigan » van de Faros » die de roemde reporter Kulfje te genover de zandspiegel van het kwaad, Rastapopoulos, stranders hebben elkaar weer ontmoet en weer zegen vierde Kulfje.
Maar men heeft evenmin andere zaak vergeten, die van « De Blauwe lus », waar Kulfje weer te rekenen kreeg met een ad die, naar leders maat, voorgoed uitgescha- werd.

OFFICIEEL AFGESCHAFT IN 1815... BESTAAT DE SLAVERNIJ NOG ALTIJD!
HET WACHTWOORD VAN DE SLAVEN- HANDELAARS IS "COKES IN VOORRAAD"
Aan boord van de vrachtboot « Ramona » heeft men nagers onafek die bestemd waren om als slaven te worden verkocht te Mekka. Deze revolutie midden in de twintigste eeuw heeft iedereen verantwoordigd.
Dank zij de schitterende tussenkomst van Kulfje weet men thans dat deze slavenhandel georganiseerd werd op internationaal plan door de Rastapopoulos, de de miljardaire, de slukhande- medaans goedsien, die zich naar Mekka begaven, werden vervoerd door lucht- en zeevermaatschappijen die aan Rastapopoulos toebehoorden. In Arabie werden de agenten van Rastapopoulos van de aankoop van de « koopwaar » verwittigd door de lakonieke melding « Cokes in Voorraad ». Dit betekende, dat een bepaal- de hoeveelheid gezonde man- nen naar Djedda gebracht werden, waar deze dan zou- den verkocht worden op een geheimis slavenmarkt.
Aan boord van de schepen, die door de Rode Zee voeren, was inspectie van

BEN KALISCH EZAB NEEMT DE MACHT OPNIEUW IN HANDEN

MULL PASJA WAS DE ORGANISATOR VAN DE REVOLUTIE
Mull Pasja, die voor- stond onder de v- op. Hij be-

KAPITEIN ALLAN DE HANDLANGER VAN RASTAPOPOULOS, OPGEPIKT DOOR EEN DEENSE BOOT
De vlieger hand die, en is heb- het gebied onder het bevel van kapitein Moulde, vervoer was naar Rastapopoulos, al waarschijnlijk nooit meer de geleendheid krijste ong

STAATSGR... TE NUEVO
ALCAZAR VERDRIJFT TAPIOCA
Teen generaal Alcazar door eeuwige tegenstander, Tapioca, verdreven hij zich in

EEN VRIJBUITERS- ONDERZEEER IN DE RODE ZEE

DE U.N.O. VERGADERING
TALRIJKE AFGEVAARDIGDEN EISEN EEN INTERNATIONALE KONTROLE OP DE MAATSCHAPPIJEN DIE HET VERVO VAN MEKKA-REIZIGERS VERZEKEN
Het schandaal van de sla- venhandel in de Rode Zee heeft grote onzetting verwoekt. Woordvoerders van verschi- lende naties hebben in de U.N.O. gekuit dat er energieke maatregelen zullen getroffen worden om een einde te maken aan de slavenhandel, handiere

VANWAAR KWAMEN DE VLEEGTUIGEN VAN BAB EL EHR?
EEN ZEKERE DAWSON VERKOCHT VOOR REKENING VAN RASTAPOPOULOS VEROUDERD OORLOGSMATERIAAL
Men heeft ontdekt dat de vliegtuigen die gebruikt werden door sjiek Bab El Ehr bij zijn opstand tegen het wettig gezag van emir Ben Kalisch Ezab, geleverd werden door een zekere Dawson, de gewezen be- velhebber van de internationale politie van Sjanghai. Het was diezelfde verdachte figuur die vroeger Kulfje had ingeleverd aan de Japanse bezettingso- pen. Sinds zijn terugkeer het Verre Oosten had hij in Europa een bloeie op touw gezet. Hij was rekening van Rastapopoulos, alias de valse markis de gonzala, en had zich eiliseerd in de aankoop verkoop van verouderd logimateriaal. Door onar- lende aankondigingen in pers recht hij killeten voor waar. Wie handmatieuren,

EEN NIEUWE HELDENDAAD VAN KUIPJE

Twee weken later...

Het doet plezier weer thuis te zijn en die vertrouwde lucht weer in te ademen.

En de vertrouwde geluiden weer te horen... Hoor je het geronk van de motor: dat is de tuinman die het grasperk maait!

POF ZZZZZZZZZZZ POF ZZ



Lieve hemel! Maar dat is professor Zonnehloem! Wat heeft hij nu weer uitgevonden?



Wel, professor, is dat uw manier van verwelkomen?

Maar, wie we daar hebben! Welkom te Molensloot!



Wat voor een uitvinding mag dat wel zijn?

Vernuftig, nietwaar?



Dat zijn gemotoriseerde rolschaatsen. Sinds lang zoek ik naar een oplossing voor het verkeersprobleem, en ik heb dan deze handige dingetjes uitgevonden. Het gebruik is eenvoudig en het neemt weinig plaats in.



Ach zo... Dan zullen we nog rode lichten moeten aandrengen op de stoepen... Dergelijke dingen stellen dan weer nieuwe verkeersproblemen. Maar nu wat anders: waar is Abdoellak?

Neen, het is een twee-taktmotor van 28 cm³. Sturen en gas geven gaat héél gemakkelijk...



Dat is buitengewoon interessant. Maar vertel nu eens, waar is Abdoellak?... Abdoellak?... WAAR IS ABDOELLAK?...

Wel, je zult me niet geloven, maar ik bereik hiermee 50 km. per uur! Wil je eens een proefrit maken?



Mijnheer! Ha, wat ben ik toch blij mijnheer terug te zien!

Mijn lieve, brave Nestor! Wat is je overkomen?...



Ik... Het verblijf van mijnheer Abdoellak heeft me niet veel deugd gedaan. Nu zal het beter gaan. Hij is gisteren vertrokken met heel zijn gevolg en heeft een briefje achtergelaten voor u.



Arme Nestor! Die jongen is een echt duveltje! Laat ons eens kijken wat hij te vertellen heeft!



Hij zou me wel bij mijn naam mogen noemen!



"Mijn beste Duizentbomme, ik ben zeer braaf geweest. Ik heb geen grappen uitgehaald. Vader heeft me geschreven dat ik naar huis moet terugkeren. Dat is jammer, want ik amuseerde me zeer goed te Molensloot. Je vriend Abdoellak".



Dat is toch lief, nietwaar? Waarom moest Nestor zich opwinden om zulke onschuldige grappen?



aan mij beste Duizentbomme

Honderd duizend bommen en granaten! Weer een grap van die bengel! Wanneer zal hij me eindelijk met rust laten?...



Meneer, meneer Lampion is er. Hij...

Wie?... Serafijn Lampion?... Ha nee, ik wil met rust gelaten worden!... Met rust, heb je dat gehoord?



Ha, blij je terug te zien, broer! Hoe maak je het? Nog altijd een verwoede pijproker! Wel, je mag me geloven of niet: het doet me plezier je terug te zien, ouwe zeebonk!

Hum...



Wel, mijn baardige kapitein, ik heb een verrassing voor je! Het leven op het land is wel aangenaam, maar soms eentonig.

Ho, dat is een kwestie van opvatting...



Nee, nee! Soms is het eentonig! Ik kan het je verzekeren! Dan zeg ik zo bij mezelf: "Serafijn, je moet die ouwe vrijbuiter wat ontspanning bezorgen!"

Dat is heel vriendelijk, maar...



Tatata! Hier valt niet te maren! Voor mij is het een eenvoudige zaak: ik ben voorzitter van de Auto Club van mijn dorp, en ik heb een rally georganiseerd waarvan de klassementsproeven...







DE AVONTUREN VAN KUIFJE EN BOBBIE

door Hergé

Kuifje in Amerika	Het Geheim van de Eenhoorn
De Sigaren van de Farao	De Schat van Rackham
De blauwe Lotus	De zeven Kristallen Bollen
Het gebroken Oor	De Zonnetempel
De zwarte Rotsen	Kuifje en het zwarte Goud
De Scepter van Ottokar	Raket naar de Maan
De Krab met de gulden Scharen	Mannen op de Maan
De geheimzinnige Ster	De Zaak Zonnebloem
	Cokes in Voorraad
	Kuifje in Tibet

DE VERFILMDE AVONTUREN VAN KUIFJE

Kuifje en het Geheim van het « Gulden Vlies »

Tekst van A. Barret en R. Forlani

DE AVONTUREN VAN JO, SUUS EN JOKKO

door Hergé

Het Testament van Mr. Pump
Bestemming New York
De « Manitoba » antwoordt niet meer
De Uitbarsting van de Karamako
De Najavallei

DE GUITENSTREKEN VAN KWIK EN FLUPKE

door Hergé

Reeksen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Lees iedere donderdag het weekblad KUIFJE.