

# F.C. DE KAMPIOENEN

## DE LOTTO-KAMPIOEN





HEC LEEMANS

# F.C. DE KAMPIOENEN

## DE LOTTO-KAMPIOEN



Met medewerking van  
TOM BOUDEN

Standaard Uitgeverij

*één*

WOEHAAHIIHIIHOHOHO...

Hou op, Vertongen! Je werkt op mijn zenuwen!

Maar voorzitter!  
De albums van  
VERTONGEN & CO  
zijn onweerstaanbaar  
grappig!



NU IN DE WINKEL!

 /stripFCDeKampioenen

© 2015 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,  
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen  
© VRT en Hec Leemans

Alle rechten van reproductie, vertaling  
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-  
behouden voor alle landen.

Voor meer info:  
[www.wpg.be/standaard-uitgeverij](http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij)  
[info@wpg.be](mailto:info@wpg.be)

D/2015/0034/108  
ISBN 978 90 02 25741 4

Je vindt alles over  
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,  
Nino en Hec Leemans  
op de website:

[www.zitacomics.com](http://www.zitacomics.com)



O, sjoeko! Wat verwen jij mij toch!

Voor jou doe ik alles. Dat weet je.

Heb je dat gezien, Xavier? Die dame heeft net een nieuwe bontjas gekregen van haar man!



Tje...



En haar man rijdt in een peperdure auto!

Een Rolls-Royce!

**VROOAR**

Die mensen hebben geld. Dat is alles! Bovendien krijg jij geen bontmantel van mij!



Zie je wel! Jij gunt me niets!



Dat was een jas van zeehondenbont! Daarvoor knuppelen ze aan de Noordpool duizenden zeehondenpuppy's dood! Een schande!

Ik ken dat, die goedkope uitvluchten van jou.



Ik heb geen geld voor een bontmantel en een Rolls-Royce! Ik ben maar een simpele sergeant!

Je hoeft er mij niet aan te herinneren.



Andere mannen doen alles voor hun vrouwtje! Maar sergeant Water-slaegers, ho maar!



Al je geld gaat naar dagschotels in het café van Pascale. Voor je vrouwtje kan er niets af.

Maar sjoeko...



Had ik maar naar mijn moeder geluisterd! Dan was ik nu getrouwd met een beroemde zanger of een filmster. Kortom, iemand met geld. Geef me nog een porto, Pascale.

Je overdrijft, Carmen.

Of ik overdrijf? Je moet maar eens met Xavier Watersloeghers getrouwd zijn! METS heeft hij voor mij over.

Wel, ik begrijp madame Carmen helemaal. Een vrouw van haar kaliber verdient beter.

Zo gaat het al de hele dag, mannen...

Ah! Nu hoor je 't ook eens van iemand anders.

Het is toch erg hoe geen vrouw ooit krijgt wat ze verdient, hoe geen vrouw ooit terugkrijgt wat ze geeft.

Madame Carmen zou een man moeten hebben die haar behandelt als een prinses! Een ridder op een wit paard, die al haar wensen vervult.

Oei! Maar dan moet ze eerst scheiden van Xavier!

Voilà! Goed gezegd!

Dat heeft hij van een liedje op de radio.

Ja! Brad Pitt! George Clooney! Of Johnny Dapp!

Kieken!

En Brad Pitt of George Clooney moeten willen vrouwen met haar!

Ik zeg altijd: geld maakt niet gelukkig. Xavier kan je misschien niet zoveel schenken, omdat hij maar een gewone sergeant is, maar hij ziet je tenminste graag.

Kijk naar Pascale en mij. Ik wil haar alles geven: een kasteel, een mooie auto, een wereldreis, een huis in de Provence, een facelift...

Euh... ik dacht eerder aan een man zoals ik...

Zèèèèg!

OOOOOO!  
Maurice...

... Maar ze krijgt niets, want ik heb het geld niet!

Dan heb ik toch geluk met Pol. Die zou alles voor me doen.

Hij heeft mij een duur etentje beloofd voor mijn verjaardag! Maar als hij het geld niet zou hebben, is dat niet erg, want het is de liefde die telt.

O! Mag ik dan dat geld gebruiken voor tickets van de match tegen F.C. Barcelona?

**PAF!**

Kom, Neroko. We gaan naar huis. Ik heb hier genoeg cafépraat gehoord.

Ik wou dat ik rijk was, mannen, zodat ik haar alles kon geven. Dan was ik van dat gezeur af. Maar hoe word je snel rijk?

Koop een lot van de Lotto, copain!

De Lotto?! De kans dat je wint, is zo goed als onbestaande, voorzitter. Zoiets is niet weggelegd voor Xavier Watersloeghers.

Kop op, Xavier! Wie niet waagt, niet wint!

Een lot van de loterij... ik kan het proberen...

U heeft geluk, jongeman! Het is mijn laatste lot. Vanavond is het trekking.

Veel geluk!

Jaja... Bedankt.

Je moet een idioot zijn om te geloven dat het fortuin je in de schoot zal vallen door een simpel loterijbiljet...

Xavier! Zap naar de andere zender. Ik wil 'Thuis bij familie' zien.

Maar, sjoek...

Het is de trekking van de Nationale Loterij!

En sinds wanneer kijken wij daar naar? We kopen nooit een loterijbiljet.

Maar... Maar...

Go maar naar het café, als je niet naar 'Thuis bij familie' wil kijken.

Daar ben je toch liever dan thuis bij je vrouwtje!



Hoe kom ik aan de uitslag van de trekking? Tegen de tijd dat ik in het café ben, is die al afgelopen op tv.



Mark kent iets van het internet. Die kan dat voor mij vinden...



Mark?! Ik ga naar mijn moeder. Ik heb beloofd dat ik een handje zou helpen...

Ik kijk nog even naar 'Thuis bij familie', Bieke.



Goed, tot straks.

Spannend, hè, Paulien? 'Thuis bij familie'?



Xavier? Zit jij niet in het café?

Ik moet eerst iets vragen aan Mark. Is hij thuis?



Jaja... Hij kijkt naar 'Thuis bij familie'... Hij zou die soep voor geen goud willen missen.

Zoals Carmen.



Wat erg! Ze hebben madame Marianne omvergeduwd in haar rolstoel. Wie zou dat hebben gedaan?

Dat nieuwe personage, denk ik. Die Bart Cooreman. Die ziet er onbetrouwbaar uit.



Mark?

O, Xavier! Kom erbij zitten. Het is net ongelooflijk spannend.



Nee, dank je. Zoek eens de uitslag van de lottobekking op het internet voor mij.

Hier is je tablet.



Ziezo, Xavier. En laat me nu kijken... Die arme Marianne...



O!

O!

Oei!

Oho!





Oei! Nu hebben ze ook nog de wielen van madame Marianne haar rolstoel gestolen...

**JOEPIE!**

Zoiets is niet om mee te lachen, Xavier. Dat is heel erg!

YES! YES!

**?! IK... OO! WOW!**

k... Wij... De... O! Een miljoen! Ik heb er geen woorden voor!

Ik ook niet, Xavier! Het is verschrikkelijk! Ik hoop dat ze de wielen van haar rolstoel terugvinden...

Ik... ik ga naar het café!

Ik geloof dat Xavier de lotto heeft gewonnen, papa.

Die arme Marianne! Zonder wielen!

**MAN, MAN, MAN!**

Ça alors! Ze hebben haar rolstoel ook nog in brand gestoken! Wat moet madame Marianne nu beginnen?

**MANNEN!  
TOURNÉE  
GÉNÉRALE!**

Ik betaal...

SST! Zwiig stil, Xavier!

Het is de laatste aflevering van 'Thuis bij Familie' van dit seizoen.

Zo ontroerend!

Ze hebben mij niet gehoord... Hm... Misschien is het verstandiger dat ik zwijg over mijn lotto-winst...

SNIFF!

Hoor ik je daar zeggen dat je een tournee générale geeft, Xavier? Voor mij een 'Vieuxken'...

Euh... Nee... Dat moet een vergissing zijn.

SST!

SST!

Ik kan niet blijven. Carmen verwacht mij thuis.

Wat krijgen we nu? Xavier wil naar huis?

SST!

SST!

SST!

SST!

Ik kan voorlopig maar beter aan niemand iets zeggen over het miljoen dat ik heb gewonnen. Ook niet aan Carmen...

Je hebt het gehoord... Xavier heeft gezegd dat hij mij tien pinten betaalt. Zet het maar op zijn rekening.

Jaja...

SST!

SST!

SST!

Man, man, man!

Zwijg nou toch eens! Zo missen we nog het slot van 'Thuis bij Familie'!

Wel?! Ben je nu al thuis? Moet jij niet bij je drinkebroers op café zitten?

Ik denk dat ik maar eens vroeg ga slapen, sjoeko. Ik heb hoofdpijn.

De volgende dag.

Wat krijgen we nu?! Ben jij al wakker? Anders sta jij nooit op voor negen uur.

Ik moet naar de stad.

Waarom?

Een boodschap voor de kolonel.

Maar je bent met pensioen. Laat het leger je dan nooit met rust?

Je ziet er overigens uit alsof je geen oog hebt dichtgedaan.

Dat is ook zo. Ik heb slecht geslapen.

Ik weet niet wat er met jou aan de hand is, Xavier Waterslaaghers! Maar ik heb je in de gaten!

Man, man, man! Wat moet ik met al dat geld doen?

Ah! Hier is het.



Na verificatie van uw biljet kunnen we u bevestigen dat u inderdaad een miljoen hebt gewonnen. Gefeliciteerd.



Hoe wilt u het uitbetaald krijgen? We hebben een bankrekeningnummer nodig.



Cash? Dat is hoogst ongewoon, meneer. Maar als dit uw wens is...



Alstublieft, meneer. Eén miljoen in biljetten van 500 euro. We hebben geen kleine coupures.



Hebt u geen plastic tas?

Ik zal even kijken, meneer.



Hier hebben de boterhammen van de conciërge ingezet. Is dit goed genoeg?



Veel geluk, meneer...



We moeten eens serieus praten, voorzitter! Er moet geld op tafel komen...



Bekijk toch dat gestuntel! De ploeg is niets waard!

Dat weten we al jaren.



Xavier vindt het niet eens meer de moeite om naar de training te komen!

Hij heeft gebeld om te zeggen dat hij een dringende boodschap moest doen.



Zo kan het niet verder! We moeten nieuwe spelers kopen. De ploeg verjongen!

En wat gaat me dat kosten, Popo?



Ik heb een afspraak gemaakt met een voetbalmakelaar. Hij komt deze middag.

En Boma mag weer zijn portefeuille bovenhalen.



Ik zeg altijd dat we jonge Afrikaanse spelers moeten kopen. Want, ik zeg altijd: dat zijn de beste.

Jaja! Het is jouw geld niet, hè?



Wat moet ik met dat geld aanvangen? Als ik het aan Carmen geef, is het binnen de kortste keren op.



Boma! Boma kan het geld voor mij bewaren in zijn kluis...



Ik hoop alleen dat hij erover kan zwijgen tegenover de anderen...



**DING DONG**

Jaja! Ik kom al!



Xavier? Copsin! Ik had je hier niet verwacht...

Je moet mij een dienst bewijzen, voorzitter.



Ik heb een miljoen gewonnen op de lotto.

Een miljoen? Copsin! Gefeliciteerd! CHAMPAGNE!



Kom, we geven een tournee zénérale in het café!

Ik zou liefst willen dat niemand het weet, voorzitter. Je kent Carmen: ze zou alles opmaken.



Dat is ook waar, copain! Vrouwen, hè?!

Je zou het geld in je kluis kunnen bewaren, voorzitter.



Als ik je daarmee een plezier doe...

Maar niemand hoeft het te weten, hè? Mondje dicht.



Ik zwijg als het graf, Xavier.

Bedenkt, voorzitter.



Ik neem een paar duizenden euro's als zakgeld. Dan kan ik af en toe een cadeau'tje kopen voor Carmen.



Oei! Je kluis is bijna leeg. Waar is al je geld naartoe?



De zaken gaan slecht, copain. De mensen zouden meer worsten moeten eten, zodat ik mijn zwart geld weer kan aanvullen.



Zo. Je geld is veilig opgeborgen. Er kan niets mee gebeuren.

Een hele geruststelling, voorzitter.



**DING DONG...**

Ah. Dat is Popol met zijn voetbalmakelaar...

Ik heb ervan gehoord.



Hij wil geld voor nieuwe spelers. Waar moet ik dat vandaan halen?



Voorzitter! Mag ik je voorstellen aan Kevin De Keutel, de voetbalmakelaar.

Copain...



Je zult versteld staan van de spelers die hij in zijn portefeuille heeft...



Ik heb de indruk dat we elkaar al eens eerder hebben gezien, copain.

Dat zou me verbazen, meneer Boma.



Ik ben zelden in het land. Meestal verblijf ik in Afrika, op zoek naar talentrijke jonge spelers.



De laatste maanden heb ik deze spelers ontdekt. Amin Adada en Dolo N'Dolo. Echte kampioenen.



Maar... We hebben al jaren een zwarte speler en die heeft nog nooit een doelpunt gemaakt.



Met deze mannen wordt het anders, poepa... Ik bedoel: meneer Boma.



Ze kosten natuurlijk wel een beetje geld. Spelers van die kwaliteit heb je niet voor niks.



Maar aan het volume van uw broadcast te zien kan geld geen probleem zijn.

We hebben die spelers nodig, Boma.



Ik kan niets beslissen voor we die mannen hebben zien spelen, Popol.

Daar heb ik een gedachte! We organiseren een oefenmatch!



Ik waarschuw jullie: Anderlecht en Club Brugge hebben al een optie genomen op deze spelers.



Twee dagen later...

Oelala! Carmen! Wat is er gebeurd?

Helemaal in het nieuw!



Mijn ventje, hè. Hij heeft van het leger een bonus gekregen, boven op zijn pensioen. Hij heeft me gisteren uitgenodigd om te gaan shoppen.



Dat ensemble staat je besidig.

het is niet mijn smaak, maar je ziet dat het geld heeft gekost.



Waar halen die ineens al dat geld vandaan?

Dat van die bonus geloof ik niet.



Kijk hier... Een diamanten ring. En dat allemaal van de pensioenbonus van Xavier.



En wat denk je van mijn Louboutins?



Zie je wel? Hier zit meer achter.



Schiet op, Xavier! Alle spelers staan al op het veld voor de oefenmatch tegen 'De Schellekens'.



Wat hoor ik, Boms? Je zou nieuwe spelers opstellen?



Ah. Daar zijn ze, geloof ik.



Blijf nog even zitten, mannen. We moeten nog een kleinigheid afhandelen.



Keer jullie om. Broek af en bilen bloot.



**AUW! AUW!**

Ziezo! Met dit product treden jullie alle ballen binnen.



Bovendien heb ik de keeper van 'De Schellekens' omgekocht. Jullie zullen het ene doelpunt na het andere scoren. Begrepen?



Go alors, copain! Onze nieuwe Afrikaanse topspelers.



En vanwege die nieuwe spelers moeten wij op de bank zitten?



Julie maken nooit doelpunten!

Racisme noem ik dat!

Bereid je voor op de nederlaag van je leven, Grootjans!

Pff!



**TRIIIIIIIT!!**



Kom op, Mark! We moeten laten zien dat we ook iets waard zijn of ze vervangen ons allemaal door nieuwe spelers.



23

Vooruit, N'Dolo. Denk aan wat de baas heeft gezegd. Rechtop het doel!



**GOAL! GOAL!**



Heb je dat gezien, Grootjans? Wat een stijl, wat een klasse!



En anderhalf uur later...

Zes-nul! En zeggen dat we nog nooit hebben gewonnen van 'De Scheilekens'!



Ik geloof dat dit een overtuigende demonstratie is, voorzitter.

Ja, maar... Wat moet dat kosten, Popo!



24



Ik handel mijn financiële transacties altijd af in de 'Pussycat', meneer Boma. Ik heb een tafel besteld voor vanavond.

Mijn gedacht, copain!



Driehonderdduizend euro! Dat is veel geld.

Dat is de marktwaarde van die spelers, meneer Boma.



Hun kwaliteit staat buiten kijf, voorzitter.

Je weet dat ik het momenteel een beetje moeilijk heb, Popol. Mijn worsten met Pools-Corsicaans gaikenvlees zijn geen succes.



Ik herinner eraan dat Anderlecht en Club Brugge klaarstaan om mijn spelers te kopen.



Denk er eens over na, Boma. Je krijgt tot morgenmiddag. Dan moet ik je besluit kennen.

Je zet me het mes op de keel, copain.



Die Afrikaanse spelers zouden echt een aanwinst zijn voor de ploeg. Kun je geen lening aangaan bij de bank?

Ik vind wel een oplossing, Popol. Laat het aan de voorzitter over.



De volgende dag.

Mijn beste Xavier!  
Een glas champagne?

Zo vroeg op de ochtend?  
Niet voor mij, voorzitter.



Maar een dagschotel zou ik wel lusten.

Die heb ik voorzien.  
Als je blijft. Bedien jezelf.



Wat hebben we te vieren?

De overwinning op 'De Schellekens', natuurlijk!

Ja! Die Afrikanen waren fantastisch!  
Ik kon mijn ogen niet geloven.



Die zouden we moeten aankopen voor de ploeg, voorzitter. We zouden onklopbaar zijn!

Had jij ook dat idee?  
We denken precies hetzelfde!



Maar je weet dat ik slecht bij kas zit, copain. Waar moet ik het geld vandaan halen?

Ja... Dat was ik vergeten.



Tenzij jij me natuurlijk driehonderdduizend euro kunt voorschieten, Xavier.

-SLIK!-



Je driehonderdduizend euro lenen, voorzitter? Voor twee spelers? Carmen vermoordt me als ze dat hoort!

Ze komt er nooit achter, copain.

Je geld zit veilig bij mij in de kluis. We zijn de enigen die dit weten. Bovendien vraag ik je geen lening. Ik geef je aandelen in ruil voor het geld.

Aandelen?!

Aandelen van de club, copain. Zoals algemeen geweten behouden aandelen altijd hun waarde, als ze of niet fenomenaal stijgen. Je loopt geen enkel risico.

Die aandelen... Dat is dus eigenlijk hetzelfde als geld?!

Natuurlijk, copain! Je kunt die altijd weer inruilen. En met die aandelen word jij meteen de grootste aandeelhouder van de club.

Arrei!

Maar, sst! Mondje dicht. Tegen iedereen. Het is ons geheim.

Euh...

Ik laat de papieren opmaken door mijn notaris. Je zult het je niet beklagen, Xavier.

Dat hoop ik, voorzitter.

Joshos! Wij zijn het, Bieke!

Doortje? Ma? Komen jullie helpen met de afwas?

O! Tof! Dan moet ik het niet doen!

Carmen kwam daarnet haar nieuwe handtas laten zien. Een 'Delvaux'. Weet je wel wat dat kost?

Maar, ma! Dat gaat ons toch niet aan?

Ik vind het vreemd dat Xavier en Carmen ineens zoveel geld hebben.

Héél vreemd.

En dan?

Bemoei jullie daar niet mee! Het is niet netjes om zo nieuwsgierig te zijn.

Ik zou toch willen weten waar dat geld vandaan komt!

Xavier heeft een miljoen euro gewonnen met de lotto.

O! Tof!

Een miljoen?! Op de lotto? Hoe weet jij dat, Paulien?

Xavier kwam de uitslag opzoeken op de tablet van papa.

En jij zegt me niets?

Het moet mij ontgaan zijn, Bieke. Ik zat naar 'Thuis bij Familie' te kijken.

Xavier en Carmen zwijgen in alle talen over hun miljoen! Maar wel komen opscheppen met nieuwe kleren en handtassen! Wat een hypocrieten!

Als zij niet willen dat wij het weten, moeten we ook maar doen alsof.

Ik denk niet dat ik me volgende keer zal kunnen inhouden, als Carmen weer komt pochten met een nieuwe aankoop.

Die pelsmantel van zeehondenbont staat me bestidig, Xavier.

Ja, maar... Die mag je enkel in huis dragen.

Ik wil niet dat de vrienden zien dat wij zoiets kopen! En nu moet je maar eens stoppen met winkelen. Mijn pensioenbonus raakt sblaan op

Zèèèèèg!

Ik zou graag een nieuwe auto hebben, Xavier. Kan dat er nog vanaf?

Goed, maar dat is dan echt het allerlaatste!

Oooo! Sjoeko! Ik heb altijd geweten dat jij mij graag ziet.

Goed nieuws, Papa! Ik heb op het laatste moment geld gevonden om die spelers te kopen.

Bravo, voorzitter!

**DING DONG...**

Ah! Dat zal de makelaar zijn...

Jaja! Ik heb het geld, copain. Cash. Zoals je hebt gevraagd.

Maar... Dit is maar driehonderdduizend euro, meneer Boma?!

Je had toch driehonderdduizend gezegd, copain?

Per speler, meneer Boma.

**PER SPELER?**

Dat is zeshonderdduizend euro?!

Man, man, man!

Man, man, man!

Ja, man, man, man...

Maar als jullie het geld niet hebben, volstaat één telefoontje naar Anderlecht om...

Wacht, wacht.

Ik zal zien wat ik kan doen. Keer jullie allebei om. Niet kijken.

Zo! Hier is nog eens driehonderdduizend euro. Ik hoop dat het nu in orde is.

De ploeg zal u eeuwig dankbaar zijn, voorzitter.

Dit is de verkoopovereenkomst, meneer Boma. Gefeliciteerd met uw aanwinst.

Mijn gedacht.

Popol, we hebben twee spelers van wereldklasse gekocht! Er begint een nieuwe toekomst voor de Kampioenen!

Daar zijn ze, Maurice.

Ik weet niet of het een goed idee is, Pascale.

Het gebeurt ook niet elke dag dat jij ons op de koffie vraagt.

Kom binnen, kom binnen! Beste vrienden!

Hier! Neem een taartje. Of twee! Maurice is ze deze middag speciaal gaan halen bij de beste bakker van de stad.

Amai! Jij moet zeker iets hebben van mij?

31

32

Maar Carmen! We mogen toch nog wel onze beste vrienden uitnodigen zonder enige bijbedoeling, hè?



We zijn zo blij voor jullie omdat jullie nu geen financiële zorgen meer hebben...



En dat allemaal dankzij die 'pensioenbonus' van Xavier! Hahaha!



Maar wees gerust, hoor! WIJ kunnen zwijgen!

Het zal tijd gaan worden. Je stopt niet met tateren!



Zeg ook eens iets, Maurice. Doe je mond eens open.



Ik zeg altijd... euh... euh... euh...

Tiens? Meestal moet hij niet naar zijn woorden zoeken!

Ligt er jou iets op de maag, Maurice?



Pascalle! Help! Ik ben sprakeloos!



Maurice probeert duidelijk te maken dat we 30.000 euro nodig zouden hebben om het interieur van het café te vernieuwen. We dachten dat jullie, als beste vrienden, ons dat geld zouden kunnen lenen...



**ZÈÈÈG! ZE PROBEREN GELD TE KRIJGEN! BESTE VRIENDEN! PFF!**

Ja, maar...



Kom, Xavier!! We gaan elders taartjes eten!

Maar, sjoete...



Aan jou heb ik ook niks!

Ik wist dat het geen goed idee was, Pascalle.



**AAH! MIJN BESTE VRIENDEN!**



Sinds wanneer zijn wij beste vrienden, Fernand?

Nu jullie zoveel geld hebben, lijkt me dat heel normaal.



**BOEHOEHOE...**

Man man, man...



Jullie weten niet hoe moeilijk ik het heb! Ik kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen!



Ze kosten mij handenvol geld, mijn zeven zieke... snik... zeven zieke...

Kom niet af met je zeven zieke kindjes! Daar gelooft niemand nog in!



Nee... Mijn zeven zieke prijsduiven! Als jullie eens wisten hoe duur de dierenarts is! Kunnen jullie mij niet wat euro's lenen? Een paar duizend?



**JE GELD GEVEN VOOR DIE ROTDUIVEN?! JE BENT OP JE KOP GEVALLEN, FERNAND!**



**HOOLIGANS!!**



Wat hebben ze toch allemaal? Ineens wil iedereen geld van ons.



Maar het zal niet waar zijn! Als ze denken dat we zomaar geld gaan uitdelen, hebben ze het mis!



**DING DONG ...**

Tiens? Wat nu weer? Wij verwachtten toch niemand? Ga eens kijken, Xavier...



Mark? Bieke?

Hey! Xavier!



Wat verschaft ons de eer? Het is maanden geleden dat jullie hier nog geweest zijn...

Bieke wou zo graag eens op bezoek komen.

We waren in de buurt.



Gezellig, hè? Zo samenzitten? We moesten dat vaker doen.

Wat willen jullie nu eigenlijk?

Weet je wat er deze week is gebeurd? Mijn vaatwasmachine en mijn droogkast zijn beide stukgegaan. Wat een toeval, hè?

Bieke dacht dat jullie een paar duizend euro zouden kunnen lenen voor nieuwe apparaten. Jullie zijn nu toch rijk.

Mark!

**ERUIT, STELLETJE BEDELAARS!  
WE ZIJN GEEN BANK!**

Ai!

Bedankt, hoor, Mark! Ik wou dat nu wel iets subtieler aanbrenge.

Oei!

Sommige mensen hebben toch echt geen manieren.

**TURELUUT TURELUUT...**

Ja! Wat nu weer?

Het zijn Pol en Doortje. Of we vanavond uit eten gaan met hen?!

Geef!

Hallo? Doortje? Ja? Waar? O!  
Bij 'Comme chez Jean-Pol'?!  
Amai! Natuurlijk!

We gaan vanavond eten bij  
'Comme chez Jean-Pol'!

Oei!

Er zijn gelukkig nog mensen die hun wereld kennen, Xavier.

Jaja...

Ja, mevrouw en meneer De Tremmerie zitten op u te wachten.



Pol! Doortje! Ik moet zeggen dat ik dit nu eens een goed idee vind!



Ja, hè?

Ze hebben hier een menu van 250 euro. We zullen ons maar eens laten gaan.



Amai!

Ah! Daar is de champagne. Voor een keer mag het wel!



Een hapje van het huis, om te beginnen. Kaviaar op toast.



Hoor je dat, Xavier? Kaviaar!

We nemen allemaal het duurste menu, Jean-Pol.



Dat is een uitstekende keuze.

Mag ik als wijn onze Château Pétrus uit 1956 aanbevelen?



Het beste is goed genoeg, Jean-Pol.

Het voorgerecht: la mousse de foie de canard au muscat de Beaumes-de-Venise...



Oei! Het is Frans eten! Ik weet niet of ik dat lust.

Een klein tussengerecht: l'elbot fumé, vinaigrette d'échalots et de radis.



We worden hier verwend!

De Château Pétrus uit 1956. Als meneer wil proeven?



Geef maar. Ik heb daar een neus voor.

Les noisettes de chevreuil ou de biche au sauce foie gras.



Pff! Ik kan geen pap meer zeggen! En het dessert moet nog volgen!





Het dessert: le doyenné à la mandarine  
Napoléon et glace à la menthe fraîche.  
Eet smakelijk.



Amal! Ik weet niet wat het is, maar  
het is lekker!



Lékker! Ja! Mjam!

En om te eindigen nog een  
lekkere koffie met cognac!



Ja!

Joepie!

Man, man, man! Om Fernand maar eens  
te citeren! Wat een maaltijd.



Heerlijk!

Hemels!

Ben ik blij dat ik de rekening niet  
hoef te betalen!



Hoezo?

Hoezo  
wat?



IK heb geen geld om  
in zo'n duur restaurant  
te gaan eten!

Julie zijn rijk!

En dus moeten wij hier  
alles betalen?



**ZIJN JULLIE OP JE KOP GEVALLEN?  
KOM XAVIER! WE GAAN!!**



Nee maar! Heb je van je leven!

Dat zwemt in het geld en  
ze zijn te gierig om de  
vrienden te trakteren!  
EGOÏSTEN!



Het was jouw stomme idee!

Jaja! Geef mij  
maar de schuld!



De rekening, meneer.



Wat hebben ze toch allemaal? Ik  
begrijp er niets van. Denken ze dat  
wij miljonairs zijn?







EEN MILJOEN! DAT BOEFFERKEN HEEFT DAT VOOR MIJ GEHEIMGEHOUDEN! HET ZAL ZIJN BESTE DAG NIET ZIJN!

Rustig, Carmen! Laat hem eerst zijn match spelen.



XAVIER!  
DE BAL!

BRAVO, XAVIER!



Ik heb gehoord dat je nu rijk bent, Xavier. Kun je mijn geen duizend euro lenen?

Zeg!

**TOMP**



Ik zit een beetje krap bij kas, Xavier. Zij zwenkt in het geld... Zou je...

Ja, maar...



XAVIER!  
BAL!!

YES! GOAAAL!  
GOAAAAL!



0-1! De Boeffers staan op voorsprong!

Xavier steekt de hele tijd te kletsen met een paar spelers!



Ik hoop dat je spelers in actie schieten, copain. Tot nu toe hebben ze nog niet veel laten zien.

Je moet ze de tijd geven om warm te lopen, meneer Boma. Het zijn overigens UW spelers. U hebt ze gekocht.



We moeten een doelpunt maken, N'Dolo. De baas is er niet in geslaagd om de keeper van De Boeffers om te kopen.



**TOMP!**



Het wordt niet gemakkelijk om voorbij die keeper te geraken!



Ik heb ze in de gaten, Lodewijk.

We verliezen ze geen moment uit het oog, Martin.



Die inspecteurs van de dopingcontrole zijn hier niet zomaar, mannen. Ik hoop dat onze spelers geen domme dingen hebben gedaan.



Ik kan helaas niet blijven tot het einde van de match. Het is druk-druk-druk! Ik heb nog een boel afspraken.



Wat vreemd. Die heeft ineens zo'n haast?



**GOAL! GOAL!**

De Boeffers hebben alweer een doelpunt gemaakt!

Onze starspelers moeten zich nog warm lopen, Popol.



**TRIIIIITT!**

Ik hoop dat ze in de tweede helft laten zien wat ze waard zijn.



Jij mag dan wel miljonair zijn, maar je kunt nog steeds geen bal uit het doel houden, Xavier.



Jajaja! Onze nieuwe spelers bakken er niets van!

Mijne heren! Wij zijn hier voor de dopingcontrole. Pipi doen is niet meer nodig.



We doen dat tegenwoordig met een ademtest.

Goed gezegd, Lodewijk.



We beginnen met jullie nieuwe spelers, Adada en N'Dolo.

Ça alors!



**ZE NEMEN DE BENEN!  
HOU ZE TEGEN!**



HALT! Julie ontsnappen niet aan de arm der wet!



We gaven ons over!  
We zijn onschuldig!

Zo onschuldig als pasgeboren lammetjes!



Jaja! Blozen!

**AHA! DAAR IS DAT BOEFFERKEN!**



Carmenneke... ik kan het allemaal uitleggen...

**MENEER IS MILJONAIR MAAR ZIJN VROUWTJE WEEET VAN NIKS!**



**WAAR IS HET GELD?!**

In... In de bre...  
brandkast van...  
Boma...



Vooruit! Naar Boma! We gaan dat geld halen.

Maar sjoeke...

Wat gebeurt er?



Kom mee, Boma. We hebben je nodig om je kluis open te maken!



We verwachten u morgen op het bureau, meneer Boma. Deze speler zijn gedopeerd.

Wablief?



Wat is er toch aan de hand, Popo!

Ik zou die voetballmakelaar wel eens aan de tand willen voelen!



Hahaha! De kluis is gelukkig nog steeds goed gevuld!



Mijn 'poeps' heeft er zelfs niet aan gedacht om zijn code te wijzigen. Zijn geboortedatum! Hoe komt hij erop?!



Aan mij de poen!

Oei! Bezoek.



De buit is binnen. Wegwezen...



Een miljoen!! En ik weet van niks! Wees maar zeker dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd!

Ja, sjoeke... Nee, sjoeke...



Ça alors! Iemand heeft mijn kluis geplunderd!

Al mijn geld is weg!

**ONS GELD!!**



**WAAR IS MIJN MILJOEN, XAVIER?!**

Ik... ik weet het niet, sjoeke!



Voorzitter?! Waar is mijn geld?

Euh...



Misschien is de dief nog in de buurt...



**DAAR!**

**VROOAR**



We kennen die auto, voorzitter...

**VROOAR**



Maar enfin, Popo! Je gelooft toch niet dat Kevin De Keutel mijn kluis heeft leeggeroofd? Dat slaat nergens op.

Ik heb de politie gebeld!

Ik weet niet meer wat ik moet denken, voorzitter.

**VROOAR**



Als ik het goed begrijp, heeft iemand uw kluis opengebroken om er vervolgens met uw geld vandoor te gaan...

Pardon: MIJN GELD!

Ik heb in elk geval slecht nieuws: ER ZIJN GEEN SPOREN VAN INBRAAK TE VINDEN!



Geen spoor van inbraak?! Maar hoe hebben ze dan mijn kluis opengemaakt?

Gewoon met de code, meneer Boma.

De code? Maar ik ben de enige die de code kent! Mijn verjaardag.

Iedereen kent de code, voorzitter.

Echt, Popo?! Ik dacht dat...

Maar het is uitgesloten dat iemand van de Kampioenen het geld zou stelen...

Van Kevin De Keutel is er ook geen spoor te vinden. DIE MAN BESTAAT NIET!

Wablief? Dat kan toch niet?

We hebben hem zelf ontmoet!

De man heeft een valse naam opgegeven. Dat is duidelijk.

O! Nu weet ik waar ik hem al eerder heb gezien!





**HET WAS ARTHUR! MIJN ZOON... MIJN EX-ZOON DIE NOOIT MIJN ZOON WAS!** (\*)

**AAH! DE BEDRIEGER!**



(\*) Lees: HELLO POEPA

Arthur! Dat verklaart waarom hij de code van de kluis kende...

Gaat het, voorzitter?

Agaga!



Dat stuk crapul is er dus met mijn miljoen vandoor?! Wel, merci!

We hebben gelukkig nog een groot deel van het geld over, sjoeks. En dat allemaal dankzij de voorzitter.



Ik zal het je uitleggen, sjoeks. Het is simpel...

Het zal me benieuwen!



Meneer Boma heeft me voor 600.000 euro aandelen gegeven van de club. Ik kan die altijd weer inwisselen voor geld. Ze behouden hun waarde, als ze al niet spectaculair stijgen...

Aandelen van F.C. De Kampioenen? Ben je op je hoofd gevallen?



Vertel haar hoe de vork in de steel zit, voorzitter. Ik krijg mijn geld terug in ruil voor de aandelen, hè?

Copsin?!



**JIJ HEBT DUS ONS GELD OMGERUID VOOR AANDELEN VAN DE KAMPIOENEN?!**



**IK VERMOORD JE, ONNOZELE BOEFFER!**



De volgende dag.

Carmen kon er niet om lachen, mannen.

Inspecteur Porei vreest dat Arthur inmiddels al in het buitenland zit met het geld...



Wat hoor ik?! Is Xavier al zijn geld kwijt? Man, man, man!

Bemoei je er niet mee, Fernand.



GLFRPZZZZ... ZGRFLP...

Ik denk dat Xavier om een dagschotel vraagt, Pascale. Hij is tijdelijk zijn stem kwijt.



FRLPP...

Carmen heeft zijn keel wat te hard dichtgeknepen...



**GOED! IK HEB EENS DIEP NAGEDACHT!**



Het is allemaal de schuld van Boma! Hij moet het geld maar teruggeven!

Ike? Maar ik ben zelf alles kwijt!



Dan betaal je maar in maandelijkse aflossingen! Van... van minstens 1000 euro per maand!



En denk maar niet dat ik me in de luren laat leggen zoals Xavier! Hier zijn je aandelen!

O! Tof!



Kom, Xavier! Naar huis!

MXFRLPP?!?



Heb je gezien hoe IK dat aanpak, boeffenken? Boma zal ons tot de laatste cent vergoeden!

PRFLPP...



Je hebt geluk dat Carmen niet kan rekenen, voorzitter! Aan dat tempo doe je er meer dan 83 jaar over om het miljoen terug te betalen...

Copain!



**Einde**



# F.C. DE KAMPIOENEN



REEDS VERSCHENEN:

1. ZAL 'T GAAN, JA?
2. MIJN GEDACHT!
3. BUZINESS IS BUZINESS
4. VLIJGENDE DAGSCHOTELS
5. 'T IS NIET WAAR, HÉT
6. DE DUBBELE DINO'S
7. KAMPIOEN ZIJN IS PLEZANT!
8. KAMPIOENEN OP VERPLAATSING
9. TOURNEE ZENERALE
10. DE ONTSNAPPING VAN SINTERKLAAS
11. XAVIER IN DE PUREE
12. HET SEKKS-SCHANDAAL
13. DE KAMPIOENEN MAKEN EEN FILM
14. OMA BOMA
15. DE HULLENDE HOOLIGAN
16. BIJ SJOEKE EN SJOEKE
17. HET GEVAL PASCALE
18. DE SIMPELE DUIF
19. SUPERMARKSKE
20. SUPERMARKSKE SLAAT TERUG
21. KAMPIOENEN AAN ZEE
22. BOMA IN DE COMA

23. DE DADER HEEFT HET GEDAAN
24. DE WERELDKAMPIOENEN
25. SERGEANT CARMEN
26. HET SPIEDENDE OOG
27. VERTONGEN EN ZOOËN
28. MAN, MAN, MAN!
29. STEM VOOR MIJ!
30. GERAKKEN LUCHT
31. KAMPIOENEN OP WIELEN
32. DE ZIEP-SERIE
33. KAMPIOENEN IN AFRIKA
34. SUPERMARKSKE OP DE BRES
35. AGENT VERTONGEN
36. DE TROUWPARTIJ
37. KAMPIOENEN OP LATTEN
38. BUFFALO BOMA
39. DE VLIJGENDE REPORTER
40. DE GROENE ZWAAN
41. XAVIER GAAT VREEMD
42. DE LASTIGE KAMPIOENTJES
43. BOMA IN DE WELLNESS
44. DE ANTIKE ANTHOUAÏR

45. ALLE HENS AAN DEK
46. SUPERMARKSKE OP HET SLECHTE PAD
47. DE SCHAT VAN DE MACBOMA'S
48. DE JOBBOPPER
49. DE KAMPIOENEN IN HET CIRCUS
50. 50 KAARSJES
51. BABY VERTONGEN
52. DE NIEUW VAN DE NIEUW
53. DON PADRE PADRONE
54. DE RALLY VAN TANTE EULALIE
55. PAULIETJE OP DE DOEL
56. MISS MOELAL
57. CARMEN IN HET NIEUW
58. HET GEHEIM VAN DE KAMPIOENTJES
59. DE AFRONAUT
60. DE ERFENIS VAN MAURICE
61. DE KAMPIOENEN MAKEN AMBRAS
62. OMA BOMA TRAINER
63. DOT DOET WEER MEE
64. 20 JAAR LATER
65. DE KAMPIOENEN IN PAMPANERO
66. KAMPIOENTJES VERLIEF

67. SUPERMARKSKE IS WEER FIT
68. DE PIL VAN POL
69. VERTONGEN VAMPIER
70. FERNAND GAAT TROUWEN
71. DE VERDWIENEN KAMPIOENEN
72. XAVIERUS DE GROTE
73. KOMEN VREËN!
74. DOLLE DOOR
75. HELLO POEPA
76. DE VINNIGE VOETBALLER
77. VLIJTIG TINTEN PAARSBLAUW
78. DOKTER JEKYL EN MISTER VERTONGEN
79. DE KAMPIOENEN VAN DE FILMSET
80. DE KAMPIOENTJES EN HET SPOOKKASTEEL
81. DE KAMPIOENEN IN RIO
82. BOMA OP DE KLIPPEN
83. OP ZOEK NAAR NEROKIE
84. SUPERMARKSKE BAKT ZE BRUÏN
85. DE CORSCAANSE CONNECTIE
86. DE LOTTO-KAMPIOEN

IN VOORBEREIDING:  
ALBUM 87: DOT OP HET WITTE DOEK

Su Standaard Uitgeverij

ISBN 978 90 02 25741 4

