

JEF MYS



JOMMEKE

DE WRAAK VAN DE MUMMIES



JEF MYS

JOMMEKE

DE WRAAK VAN DE MUMMIES



Ball n

FLIP IS GEK OP DE OPERA "DE TOVERFLUIT" VAN MOZART. HJ LAAT HET AL WEKEN HOREN, MAAR NIET IEDEREEN IS DAAR EVEN BLIJ MEE...



Waarom moest Tita Telajora hem zo nodig meesleuren naar die opera van Mozart?





Oef! Pauze! Even rust voor het tweede deel van de opera terug start!



FLUÛÛT...
FLUUIIIIT...
FLUUT



FLUUT
FLUUVUT

Nu begint hij ook nog te fluiten! Maar dat zal niet doorgaan hoor!



Beste meneer de operazanger, wij vinden het nu welletjes en?...

...! ...! ...!!!



.....!!!

Je bent je stem kwijt?!



De operastorm is gaan liggen!

Flip mag nog wel zingen, maar dan enkel in zijn dromen.



Er komt geen geluid meer uit mijn Flip! Hij is zijn stem kwijt!

Je wil zijn stem toch niet zoeken, hoop ik?

Teofiel!!!



Euh... Sorry, Flip! Het was maar een grapje!



Ik ga met hem naar de dierenarts.

Of naar de fietsenmaker om zijn stembanden te laten oppompen.

Teofiel, stop met plagen!

Hallo, Jommeke, Flip!
Waar gaan jullie heen?

Naar de dierenarts.
Flip is zijn stem kwijt.

Dat is toeval! Pekkie is zijn stem ook kwijt! Hij jankte zo luid mee met "De toverfluit" van Mozart dat zijn stembanden ontploften!



En Flip zong luidkeels een stuk uit die opera! Wat is dat toch met die Toverfluit?!

Ik vind het wel mooie muziek hoor!

Ik ook. Maar niet in de versie van Flip. Sorry hé, Flip!



BIJ DE DIERENARTS

Flip toch! Je hebt een flinke scheur in je stembanden!

Onze trommelvliezen waren ook bijna gescheurd!

Maar geen paniek. Het geneest vanzelf door veel te rusten!

Oef! Heb je dat gehoord, Flip?



Haha! Het zal echter wel enkele weken duren en je mag niet praten. Zelfs fluisteren is slecht! Oké?



Kom wat bij ons mokken. Pekkie ligt ook te mokken in zijn mand!

Loop zo niet te mokken, Flip!

Dan kunnen jullie een wedstrijd doen: om het langst mokken!

De winnaar krijgt een mok in plaats van een beker! Hahaha!



Flip! Kom terug. Enkele weken zwijgen is toch niet zo erg!

Voor ons toch niet.

Hij komt wel terug als hij honger en dorst heeft!

Flip is toch zo'n koppigaard!



En wil je een ei bakken, alsjeblieft? Ik moet direct gaan werken.

EI... VOGELS?... SMARTLAP... EEN EI?!... HET EI VAN...

...HET EI VAN DE SMARTLAPVOGEL!! DAT IS HET!!!





Is dat een ei? En die vogel lijkt op die euh... sapgrapvogel of hoe heet die ook weer?...



Smartlapvogel! Maar... dan... ho!



HET EI VAN DE SMARTLAPVOGEL!! NATUURLIJK!!!



Toen Tita Telajora haar stem kwijt was, hielp het ei van de smartlapvogel om haar stem terug te krijgen!



Schitterend idee, Flip! Dat we daar niet eerder aan dachten! Naar de professor!



PROFESSOR! PROFESSOR!!

PROFESSOR GOBELJUN!!!



RUMOER EN KABAAL GRAAG... IK BEDOEL... STILTE!!



Grr! Stilte!
Moet je zeggen!



Stilte, vriendjes! Stilte! Dit is een speciaal moment voor de geschiedenis! Dit kistje komt uit Egypte! Het werd naar mij opgestuurd door mijn vriend, Evarist Selders!



De komkommerdeskundige. Die meneer kennen wij hé, Jommeke!

STILTE!



Wat hierin zit is eeuwenoud!



Het is een...
OERKNAL!!!



Ik bedoel,
OERKNOL!!!



Zie ginder... euh... ziedaan...
ik bedoel, ziehier.



De oudste nog intact
gebleven ajuin op onze
planeet!



Gewoon een grote
gemummificeerde
ajuin uit Egypte?!

Moesten
wij hiervoor
stil zijn?

Niet gemummificeerd maar
uitgedroogd! En dit is de
ajuin van farao Wablif!



Wablif? En wat is
er zo speciaal aan
deze reuzenajuin?

Omdat zijn komkommerverzameling volledig was, werd Evarist ajuindeskundige. Hij heeft een grote verzameling ajuinen vanuit de hele wereld.

Pff! Ajuinen geven me mijn stem niet terug hoor!



EEN JAAR GELEDEN BELANDDE EVARIST IN HET KLEINE DORPJE DAR-AL-NUP IN EGYPTE AAN DE VOET VAN HET GEBERGTE WAAR EEUWEN GELEDEN HET RIJK VAN FARAO WABLIF LAG.



TJUDENS ZUN REGEERPERIODE WERDEN DE MENSEN NOOIT ZIEK, OMDAT ZE DAGELIJKS VAN DE WABLIFAJUINEN ATEN. MET DE DOOD VAN DE FARAO STIERF DE WABLIFAJUINENSOORT OOK UIT.

IN OUDE GESCHRIFTEN ONTDEKTE WU DAT HET GRAF VAN FARAO WABLIF VLAKBU DAR-AL-NUP ZOU LIGGEN...



EN IN ZUN GRAFKAMER ZOU VERMOEDELJK EEN BEELDJE STAAN MET DE ZADEN VAN DE WABLIFAJUINEN ERIN.



Wij willen die zaden vinden en weer wablifajuinen kweken voor de lokale bevolking ginder!



Op dit ogenblik zoekt Evarist naar het graf van de farao!



HU WORDT GEHOLPEN DOOR ALÉSOF-NIX, EEN VRIENDELJKE EGYPTENAAR.



Omdat ze deze oerknol aan de voet van het dal van de Huilende Rotsen vonden, is Evarist ervan overtuigd dat ze het graf van de farao vlug zullen vinden!



Ik onderzoek intussen deze oerknol. Misschien ontdek ik er de stof in die mensen supergezond maakt en dan...



PA-PA-PA-PAGEN



Dat was Flip!
Heeft hij zijn
stem terug?

Hoe kan
dat nu?



?!
Kijk wat ik vond in het labo van
de professor! Een minispraak-
versterker! Ook toevallig hé!



Je mag zoiets wel
eerst vragen, hé
Flop...ik bedoel, Flip!

Excuses,
professor!



Ik moet enkel fluisteren
om mij verstaanbaar te
maken! Goed hé?

Maar je mag ook
niet fluisteren
van de arts!



Ik fluister enkel
als het dringend
is! Volumeknop
op maximum...



Wanneer vertrekken we om
het ei van de smartlap-
vogel te zoeken?!

Daarom?... Ik bedoel,
waarom?!



**JOMMEKE LEGT DE RE-
DEN VAN HUN KOMST UIT.**

Onmogelijk! De smart-
lapvogel is met uit-
sterven bedreigd!



Gedaan met zijn
eieren te gebruiken
om gebroken stem-
banden te genezen.



Eén ei! Ik heb
maar één ei
nodig!

Denk aan je
stem, Flip!



Je krijgt een ei, Flip, maar niet van de smartlapvogel!



Van een andere vogel wiens eieren ook genezend werken op de stembanden! Straf, hé!



Van de dingesvogel! Verdorie, hoe heet hij nu weer! Wacht, ik haal een boekje over hem.



EVEN LATER

Hier is het. Een boeiend werk over de toverfluitvogel!



Weeral die toverfluit! Die achtervolgt ons!



De toverfluitvogel is geen bedreigde diersoort. We mogen dus wel een ei van hem stelen... ik bedoel, gebruiken.



En waar vinden we die fluitvogel?



Wel, dat is ook straf! Evarist heeft zo'n fluitvogel als huisdier!



Zulke toevalligheden kom je enkel tegen in verhaaltjes.



En waarom noemt men die vogel een toverfluitvogel?



EIGENLUK IS HET EEN IBISGAAI. TIEN JAAR GELEDEN ONTDEKTE MEN EEN KOPPELTJE OP HET DAK VAN HET OPERAGEBOUW IN CAÏRO.



DE OPERA "DE TOVERFLUIT" VAN MOZART WERD TOEN WEKENLANG OPGEVOERD.



DE SUPERINTELLIGENTE VOGELS KONDEN HEM NA EEN TIJDJE MEEZINGEN. ZU LEERDEN HEM AAN HUN JONGEN.



Een van die ibisgaaitjes vloog verloren in een zandstorm...



...en kon ternauwernood gered worden uit de klauwen van een torenvalk door...



...Evarist Selders! Sindsdien is die ibisgaaï niet meer van zijn zijde geweken.



Evarist noemde hem Ramses. Ramses heeft nu ook een vrouwtje. Zij zal zeker een ei willen afstaan aan Flip.



Dit is het adres van Evarist. Jullie mogen met de vliegende ton vertrekken.



Ik wil hier nog wat onderzoek doen. Ik kom later met mijn vliegende kubus... ik bedoel, vliegende bol!

Dank je wel, professor!



LATER, BOVEN DE EGYPTISCHE WOESTIJN

Dar-al-Nijp, waar Evarist woont, ligt ginder, achter die bergen.



Dat zijn geen bergen! Dat is een zandstorm! Ai-ai! Terugkeren, vlug!!!



Vlugger, Jommeke! De zandstorm haalt ons in!



TE LAAT!!!



41

HEEEHELP!!!



JOMMEKE!!!
FLIP!!!



FLIIIIIP!!!
FILIBERKE!!!



42

WANNEER DE ZANDSTORM IS UITGERAASD...



43

EEN HEEL EIND VERDER...



PFYRRRF



PERT... KUCH
KUCH
KUCH



44



PF! Ik leef nog!
Maar?...



FLIIIP! "FILIBERKE!"

AUW



Zeg, je staat op mijn hoofd!
Is hier geen plaats genoeg?



Flip! Flip!! Waar
is mijn Flip?!!!



FLIIIIIP

FA PA-PA-PAGEY...
?!



Dat was Flip! Hij leeft!
FLIP!! FLIIIIIP!!!

FA-PA-PAGEY...

En hij zingt, dus
hij is helemaal oké!



Ho! Het is Flip niet?

FA...PA...?!



Nee! Het is Selders!
Ramses Selders is de
naam! Aangenaam.

Dus... U bent de
ibisgaai van onze vriend
Evarist Selders?



Kent u
mij dan?

Onze vriend professor
Gobelijn vertelde ons
jullie, de ibisgaaien.



Maar waar is mijn Flip?
We vinden hem nooit
meer terug!

Is Flip die
arme pape-
gaai die do...



Is Flip
dood!!!

Niet dood! Dooreenge-
schud door de zandstorm!
Ik heb hem gered en
bracht hem in veiligheid.

OEF!



Flip toch!!
Je leeft!!!

Pff... Ik ben
gezandstraald!



Er zit nog 1
zandkorreltje
in mijn oog!...

Ik vis het
er wel uit,
Flip!

Dus jullie waren op
weg naar Evarist
toen die zandstorm
jullie verraste?!



Inderdaad,
meneer
Ramses!

Gewoon Ramses
is goed hoor.



Maar over Evarist
heb ik slecht
nieuws.



Hij is spoorloos sinds vorige week.
Zoektochten met dorpelingen van
Dar-al-Nijp haalden niets uit!



Sindsdien zoek ik
ononderbroken naar
mijn goede vriend.
Zonder resultaat
tot nog toe.



Wel, beste Ramses,
wij zijn de beste zoe-
kers ter wereld!



Wij vinden een
speld in een
hooiberg terug.

En Evarist is duizend-
maal groter dan een
speld. Dat zal dus
lukken! Dank!

Volg mij naar Dar-al-Nijp.
Daar kunnen jullie wat
eten en drinken.



Flip heeft een vraag voor jou, Ramses.
Daarvoor zijn we naar hier gekomen.

Wat is je
vraag,
goede Flip?



Mijn stem is ribbedebie.
Ik kan mij alleen verstaan-
baar maken door deze
stemversterker.



En het medicijn om mij
mijn stem terug te geven
vliegt naast mij.

Oh? Waar dan?
Er vliegt niets
naast jou?!



Jij bent mijn genezer,
Ramses. Beter gezegd,
jouw eieren. Of toch
één ervan.

Mijn
wat?!!!
Ha! Ha! Ha!
Ha! Ha!

Ik leg geen eieren!
Haha! Ik ben een
mannelijke! Slim
hoor, Flip!

Henna, mijn vrouwtje,
die legt eieren!



Ha! Ja! Juist! En
kan je vrouwtje
een ei missen?

Bestanddelen van de dooier
van ibisgaaien bevatten
een speciale stof die helend
werkt op de stembanden.

Jij bent
slim, zeg!

Ach! Slim zijn! Ik
moet daar geen moeite
voor doen.







Papier... rus...
ski?!?



Papyrusky! De bandiet
die destijds de schat van
Sakaraka wilde stelen!



Juist! Die! Toen ik komkommer in
't zuur speelde. Hij heeft een dikke
baard nu, maar ik heb hem herkend!



**RAMSES KRUIGT TE HOREN
WAT ER TOEN GEBEURDE.**

En waar liep die zogenaamde
Papyrusky juist binnen?



In een huisje
ginder! Vol-
ledig in het
blauw geverfd!

Daar woont meneer Alésóf-Nix! Een
brave, behulpzame man! En dat
zou die boef Papyrusky zijn?!?



Kom, we gaan zien of het
klopt wat Filiberke zegt!



Dat zijn die vriendjes van Evarist
Selders die verhinderden dat
ik de schat van Sakaraka in
handen kreeg! Wat komen
die hier zoeken?!



Evarist heb ik ver weg
opgesloten! Op een
onvindbare plek!



Maar nu wordt het hoog tijd
dat hij de waarheid spreekt!



Tranen zullen
vloeien!



Tranen van Evarist! Ik kan niet anders dan harde middelen gebruiken om hem te doen spreken!



Want ik weet dat hij weet waar het graf van farao Wablif ligt! Hij wil alle schatten voor zichzelf houden. Maar deze keer zal hij mij niet beetnemen!



ONDERTUSSEN

Hier ging Papyrusky binnen!

Ik kan niet geloven dat Alésóf-Nix een boef is!



Ik val hier niet zomaar binnen hoor! Misschien vergissen jullie je!

Het is Papyrusky! Ha! Zijn deur is niet op slot! Kom!



Weet je wat, Flip? Wij zorgen ondertussen voor een ei om je stem te genezen!

Goed idee!



JOEHOE! POPYRUSKY!

We hebben je door, bandiet!



De politie is verwittigd en ze zijn op komst!



Dat is toch niet waar!

Dat weet hij niet, hé! Hij moet schrik krijgen!



Maar hij is precies niet thuis!

Zoeken naar aanwijzingen die ons op het spoor van Evarist brengen!



Ja maar Ramseske, ik geef mijn eieren niet zomaar aan Jan en alleman, hoor!

Excuses, mevrouw... ik ben niet zomaar alleman!

De naam is Flip! Flip van Jommeke!



Hm! Kan je zingen?

Natuurlijk!

Zonder 1 valse noot?

Natuurlijk!

Ook opera's van Mozart?

Jahaa!



Wel?... Wat?..

Wat?..

Zing maar een aria van Mozart!

Ik mag mijn stem niet forceren. Daarom heb ik een ei nodig!

Henna, schat, geef hem nu een ei! We kunnen er echt wel eentje missen en Flip is oké!



Vooruit dan. Je krijgt 1 ei! Oké?

Merci, mevrouw Ramses. Merci!

Maar ik wil straks wel een aria horen. En als het vals is, zal het je beste dag niet zijn.

Duizend maal dank, mevrouw! Duizend maal dank, Ramses!

Graag gedaan, vriend!



Niks te vinden dat ons naar Evarist kan leiden.



En ik ben er zeker van dat Evarist door Papyrusky ontvoerd is!



Zoeken jullie de meneer die hier woont?

Ja! Weet jij waar hij is?



EVEN LATER

Hopelijk is het geen valstrik!



Dat geloof ik niet! Die jongen ziet er eerlijk en oprecht uit!



In die oase komt die meneer dagelijks! Maar het is de oase van Hip-Otam, het gekke nijlpaard! Héél gevaarlijk!!!



En hoe gevaarlijk is dat gekke nijl...? Wel?!









Meneer Selders! Wij zijn hier!!
Jommeke en Filiberke!!!

En Flip en
Ramses!



O! O! O! Ik geloof mijn oren
niet! Wat een mirakel! Vlug
vrienden, haal mij hieruit.



Waar is de ingang?! Er
is nergens een deur?!

Het zal een
geheime deur zijn!



Wie we hier
hebben! Dikhuid!

We hebben nog eens
een ferme aria
aan, Flip!

Dat is het gekke
nijlpaard!

Nee wacht, verberg jullie
achter de piramide!
Ik heb een ideetje!



Kom-kom-kom!

Wat gebeurt er toch
allemaal daarbuiten?!





Wat was dat, vrienden?
Een aardbeving?!

Nee hoor! Een
nijlpaardbeving!

Amai! Mijn ogen!!
Mijn ogen!!!

Dat komt door de
kilo's gepelde ajuinen
die hier liggen!



Mijn helper, Alésóf-Nix
is een valsaard! Hij
heeft mij opgesloten!

Straffer! Uw helper is in
feite Papyrusky! Die
bandiet kent u toch nog?!

Zijn we hier
weg? Brr!...



TERWIJL ZE NAAR DAR-AL NUP RUDEN
VERTELLEN ZE EVARIST HUN VERHAAL.



Als Gobelijn jullie niet naar hier had gestuurd, zat ik dus nog steeds gevangen!



Toch straf dat Papyrusky mij net hier tegenkomt! In het dorp waar ik tijdelijk verblijf!



105

WAT LATER IN HET HUIS VAN EVARIST

Ik zocht een helper om naar het graf te zoeken en Papyrusky bood zich aan als Alésos-Nix!



Na veel vergeefse pogingen om het graf te vinden, kreeg hij het op zijn zenuwen en zette mij gevangen!

Hij dacht dat ik opzettelijk verzweeg waar het graf was, omdat ik de schatten van de farao voor mezelf wilde houden.



106

Maar ik weet echt niet waar het graf is!



Hij wilde mij doen praten door mij te pesten met gepelde ajuinen!



Ik stuurde hem dus steeds naar een andere plaats in de hoop dat er daar niets te vinden zou zijn.



107

Want uiteindelijk zal hij er toch in slagen het graf te vinden om het dan leeg te plunderen! En dat mag niet!



De laatste keer stuurde ik hem naar de noordzijde van het gebergte! Daar moeten we vlug heen!



108

NADAT ZE MATERIAAL HEBBEN OPGEHAALD, START DE ACHTERVOLGING.

Aan de noordzijde van het gebergte bevinden zich de Huilende Rotsen!

Die Huilende Rotsen hebben iets te maken met de wablifajuinen van de farao! Een mysterie!



Komaan, meester kameel! Lopen, lopen, lopen!

Hop! Hup!

Wij vliegen al op verkenning!



Daar ligt het gebergte van de Huilende Rotsen!

Hoo! Wat is dat hier! Mijn ogen beginnen te tranen!



Dat heeft met het mysterie van de ajuinen te maken!

Kijk naar die rots! Precies een kameel! Volg mij!

Zie je! Deze kameelrots huilt precies echt!



Als ajuindeskundige wil mijn meester Evarist dit mysterie oplossen!



Begin hier maar te zoeken naar die bandiet! Ik zie niets meer!

Ach, natuurlijk! We zijn de brillen vergeten!



Ze komen al terug! Zouden ze Alésóf-Nix gevonden hebben?

Ik denk dat ze terugkomen voor hun duikbrillen!

Duikbrillen? In de woestijn?!



Tegen prikkende ogen! Onmisbaar in het gebergte van de Huilende Rotsen! Ik heb er voor ons ook bij!



ONDERTUSSEN

Het graf van Wablif moet hier liggen!



Hoho! Precies een deurtje?



Met kloeke schouder ertegenaan...



KRAAAK



Die hiërogliefen zeggen:
farao... eeuwiglevend!



Dit is de ingang naar
het graf van Wablif!
Eindelijk! Hahaha!



Wel vreemd, een toegang
zo hoog in de rotsen!



Zeker een nooduitgang
mocht meneer Wablif
iets vergeten zijn mee
te nemen op zijn reis
naar het hiernamaals!



Uiteindelijk heeft mijn
gepest met de gepelde
ajuinen gewerkt!



Nu op zoek naar de schatten
die hier zeker te vinden zijn!



NA EEN FLINKE AFDALING



Een blauw nijlpaard van lapis lazuli! Een
waardevolle halfedelsteen! Het begint goed!



Verder zoeken...



!!! HEEF KNOTS
TOE AUW

121

BONK
OEI! HAAAHHUUUUUUUU
AUW

122

OP HETZELFDE OGENBLIK

Ogen open! De brillen beschermen goed tegen de ajuinen!

We moeten veel geluk hebben om hem te vinden!

Wie vindt, heeft goed...

...gezocht! Haha!



123

Komaan Ramses, in vogelvlucht naar die hoge rotsen. Wij beginnen van bovenaf te zoeken!

En wij starten onderaan die kameelrots! Komaan!



124

Ik ben zo kwaad op die valse meneer Alésóf-Nix dat ik kan ontploffen!



Die brave, eerlijke meneer Evarist zo voor de gek houden! Grrr!



En ik had ook niks door! Hij was sluw!



Het zal zijn beste dag niet zijn als we hem vinden!



Ik zal hem een flinke knauw geven in zijn dikke teen!



Zo hard dat hij zijn mama om hulp zal roepen!



Ja! Zo! Maar veel harder!



Dat was echt! Dat is Alésóf-Nix die roept!



Kom Ramses, wij kunnen precies door deze spleet!



Daar is hij! O nee! Hij heeft het blauwe nijlpaardje gevonden waar Evarist en Gobelijn naar zoeken!



Alésof-Nix! Bandiet! Of zeg ik beter Papyrusky!? Herken je mij nog?!!!



Haaa! Ik heb hoogtevrees! Ik ga vallen!! Heeeelp!!!



Door onze koplampen zie je nu pas hoeveel geluk je hebt gehad, hé boef!



Mijn vrienden komen het nijlpaardje halen en... Oei-oei!...



...Je zal je straf niet ontlopen, bandiet en...

LET OP!!!



Waarom ging ik toch op zijn hoofd staan?!



Heeelp! Het is te zwaar!
Het nijlpaard zal mij
verpletteren!



Flip! Laat het los!



FLIP?!

BOEM
KNOTS
TOK AUW!
Oei PATS...
BOM BOM BOM
BOOM BOOM
BOOM BOOM

FLIIIP!



Ik moet hulp halen
bij zijn vrienden!



En ik? Zeg,
en ik?!...

Jij zit hier goed tot de
politie je opvist!



ONDERTUSSEN

Wat een geluk!
Ik ben in een zachte bedding
getuimeld! PFF!



Het nijlpaardje is ook nog
intact! Mijn bril en lamp
ook! Ongelooflijk!



Maar hoe geraak ik
hier ooit nog uit?!



Misschien langs die
spleet daarboven! Eens
loeren...



AUW



Ai-ai! Oei-oei! Mijn vleugel
is precies gebroken! Oew!



Oké! Geen paniek!
Ik kan nog stappen!
Vooruit met de geit!



Ik moet enkel onthouden
waar het nijlpaardje ligt
als ik hieruit geraak!



Daarom kras ik pijlen in
de wand! Op weg naar
de vrijheid, nu!



WAT LATER

?!!



Daarboven zie ik buitenlucht.
Daar moet ik geraken!



Sorry, lieve poesjes, maar ik
moet dringend frisse lucht...



Mijn lamp werkt gelukkig nog! Oef!
Wat nu? Deze doos zit potdicht!



RAMSES HEEFT IEDEREEN VERWITTIGD EN DE HOGER GELEGEN TOEGANG TOT DE TUNNELS ONTDEKT. NA EEN LANGE AFDALING...



ZE KUNNEN NIET ANDERS DAN DE BANDIET HELPEN...

Ik wacht op jullie aan de Huilende Kameel-rots! Met mijn blauw nijlpaardje! Ramses is mijn gevangene!



En daarna wil ik jullie hier nooit meer zien! Ik ontdekte de toegang dus alle schatten die ik zal vinden, zijn van mij!

Bandiet! Het zal je niet lukken!

Zullen we dat nijlpaard ooit in een stuk terugvinden?



Eerst Flip in een stuk terugvinden! De rest volgt wel!



Waar zit mijn papegaaitje?





Jommeke, je hebt de grafkelder van farao Wablif ontdekt! Machtig!



Ik zou liever farao Flip ontdekken, hoor! Tijd voor de grote middelen! Ik bel Gobelijn op!



Neem op, professor! Neem op, kom!



We vinden Flip terug, Jommeke!

ONDERTUSSEN

Nog even en ik ben erdoor...



Holala... hoho!



Ik draai... Ik voel mij niet goed... Ik...ik...ik...



FLIP IS BEWUSTELOOS NA ZIJN INSPANNINGEN BIJ GEBREK AAN ZUIVERE LUCHT.



UREN LATER

Een cd-speler, een extra luidspreker, een cd van "De toverfluit" van Mozart, dat moest ik meebrengen! Wat is je bedoeling?

Wil je hier Flip mee vinden?!



Wacht maar! De cd staat op het juiste fragment! Hop!





FLIIP!
PAPAPAPABENDOO!

Flip! O! O! Mijn Flip! We hebben je gevonden! Heelhuids!

Maar met een gebroken vleugel! Auw!



Kom, naar buiten. We zullen je goed verzorgen.



En het blauwe nijlpaardje met de ajuinzaadjes dan? Geen interesse meer?



Natuurlijk! Maar het was toch de dieperik ingestort?



Juist! Samen met mij. Maar we vielen in los zand! Het nijlpaardje is nog intact!



Voorzichtig! Je vleugel!



Ik kan nog wippen hoor! Volg mij, ik leid jullie recht naar het nijlpaardje.



Komaan... Waar blijven jullie?



Euh, Flip... Wij hebben geen toverdrank die ons kan verkleinen, hoor!



Hum... Goed opgemerkt, Jommeke!

MET MATERIAAL UIT DE VLIEGENDE BOL HAKKEN ZE EEN OPENING WAAR ZE DOOR KUNNEN. DE PULLEN VAN FLIP LEIDEN HEN FEILLOOS NAAR HET NULPAARDJE. GOBELJN EN EVARIST ZIJN SUPERVEREDEN EN BRENGEN HET BEELDJE MET DE WAARDEVOLLE EEUWENOUDE AJUINZAADJES IN VEILIGHEID IN DE VLIEGENDE BOL.



EEN UUR LATER



Maar ik werd verrast door... levende, ingewikkelde griezels!



Ze trokken mij mee naar binnen en daar lag een man! Dood! Naast hem lag een prachtig blauw nijlpaardje.



Toen wilde een mummie mij grijpen maar ik kon vluchten! Vlucht, beste man! Vlucht!



Wat is er daar allemaal gebeurd? Levende mummies! Bestaat niet! Die man raaskalt!



Maar hij sprak wel over een blauw nijlpaardje! Daar wil ik het fijne van weten!



ONDERTUSSEN

Potverdorie! Dat is Evarist! Hij ziet er zo dood als een pier uit! Oei-oei!



En waar is het nijlpaardje? Ik zie het hier niet liggen?



FRT FRT FRT FRT...



Mammie!!!... Mummies!!!





EVEN LATER





Henna, schat? Wat doe jij hier?!

Ik kom je halen! Je eten wordt koud! Maar ik zit vast in deze stengel en mijn ogen tranen en prikken!

SNOK

Die stengel is van een ajuinplant! En ze komen uit de rotsen gekropen? Dus...



EVEN LATER, OP ONDERZOEK IN DE ONDERAARDSE GANGEN



HIER!!!

Hohoo! Een grot vol wandelende ajuinen! Kijk, uit iedere knop ontstaan nieuwe ajuintjes die verder groeien en zo precies op wandel gaan. Ze zoeken buitenlucht...

...en wriemelen zich door kleine spleten. Eens buiten, ontstaan er door de warme temperatuur kleine druppeltjes aan hun worteleinden. De stof die...



...daardoor vrijkomt doet ogen tranen en door de druppeltjes is het precies of de rotsen huilen!

Zijn dit dan die beroemde wablifajuinen?

Nee! Deze zijn recent! De zaden van de wablifajuinen zitten in het nijlpaardje.



Die laat ik de komende maanden kiemen om zo de bevolking hun superwablif-ajunen terug te geven.

Bovendien hebben we het mysterie van de lachende rotsen opgelost... ik bedoel, de Huilende Rotsen!

En ik ben de ontdekker van het graf en de schat van farao Wablif!



Morgen brengen we de overheid ervan op de hoogte! Dat zal nogal eens nieuws zijn!



En, beste vrienden, niet vergeten, ik heb mijn operastem terug, dankzij Ramses!

Pardon, dankzij mijn bereidwillige gift van een ei!



DE VOLGENDE DAG, NA HUN BEZOEK AAN DE PRESIDENT

Mijn tonnetje ligt ginder, onvindbaar in die vreselijke woestijn.



Onvindbaar? Nee hoor! Ik stuurde wat vrienden eropuit en kijk wat ze vonden!

HALLO!



WAT LATER

Flip heeft zes eieren meegekregen van Ramses, mocht hij zijn stem weer verliezen!



Ramses! Waar zijn die zes eieren gebleven?!!





In opdracht van De Eekhoorn nv

Met medewerking van:

Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)

Agnes Nys (inkleuring)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.

www.ballonmedia.com

Jef Nys © 2019 – Ballon Media nv, België

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-669-7

Depotnummer: D/2019/2345/14

Gedrukt in België