

SUSKE EN WISKE

DE SCHERPE SCHORPIOEN



DE SCHERPE



SCHORPIOEN



Tijdens een winterdag op de Nationale Luchthaven.

Aandacht! Aandacht... Vlucht 324 vanuit Casablanca is net geland.



Eerst even naar huis bellen om te zeggen dat ik veilig ben aangekomen.



Dag vrouwtje!... Ja, ik ben het! Net geland uit Marokko, ik neem een taxi en kom onmiddellijk naar huis!... Hoe is het met de kinderen?



Taxi!



جيسون! نقلت حقايب!



HE! WACHT! Je hebt mijn koffer meegenomen!!



!! مايونيزو مجرد الاظافر



Erachteraan! Ik moet hoe dan ook mijn koffer terug hebben!



■ MIDDEN TEN HUIZE VAN TANTE SIDONIA.

Hier is het boodschappenlijstje, Wiske.

Er staan geen snoepjes op!

Snoepjes, jij denkt aan niets anders. Slecht voor de tanden!

Wees voorzichtig met je brommer, Wiske, het is geen weer buiten.

Geen weer om een hond door te sturen, he. Dus ons Wiske zal wel gaan!

Kijk maar uit voor de ijsplekken!

Pummel! Met tweewielers wordt geen rekening gehouden.

Pappie!

Pappie is er!

Malika! Larbi! Mijn engeltjes!

Daar is hij! Nu moet ik mijn koffer pakken!

Vul gas!

VROEM

HEE! ... STOP!!

AAAAAAH!

!! شرجي لاسوق و تذكر ألف

BANG





Kalm, tante, kalm!
Je rijdt als een wilde!

Wiske's leven hangt
misschien aan een
zyden draad!

En jij bent onze draad
al dan't doorknippen!
... MILJAAR!



Waar is Wiske? ... Is ze stervende?



Dag tante! Dit zijn Malika
en Larbi... Mag ik nog
wat blijven spelen?

Maar...
Ik dacht...



De dokter heeft haar
inmiddels onderzocht
en Wiske is er met de
schrik en enkele
blauwe plekken van
afgekomen.

U bent zo
vriendelijk,
mijnheer
Ahmed. Ik
zal u de dok-
terskosten
terugbetalen.



Absoluut niet,
geen denken aan!

Hoe is het
gebeurd?



Ik kwam met thuis van een fami-
liebezoek in Marokko toen een
auto in volle vaart Wiske aanreed.
Ik heb de man niet kunnen zien,
het gebeurde allemaal zo vlug.



Ik wel! Hij droeg een
hoed en een donkere bril
en had een zwarte snor!

Dat hebben
die Noord-
afrikanen
allemaal!



Ik bedoel... heu... he...



Kom, kinderen,
we gaan naar
huis!

Ik zou nog graag
blijven spelen!

Geen denken aan!
Jullie blijven eerst
thee drinken!



Maar eerst de geschenk-
jes uitpakken die ik
voor Malika en Larbi
heb meegebracht! ...
Waar is mijn koffer?
Ha, daar!



?





Oei... Een groot onheil hangt boven mijn hoofd! O, ramp... Ik ben verloren!



Er is toch niets ergs gebeurd, mijnheer Achmed. Vertel eens, wat zat er in die koffer?



Natuurlijk wel, tegen mij mag je alles zeggen!



IK HEB GEZEGD DAT IK DAT NIET MAG ZEGGEN!



EN ALLEMAAL ERUIT! DE DEUR UIT!!



Maar Achmed toch, wees kalm! Wat zat er in die koffer!

ZWUG! ERUIT!!



Neem het hem niet kwalijk, hij is helemaal overstuur. Ik begrijp het ook niet!



Laat maar, mevrouw, nogmaals bedankt voor de goede zorgen, aan Wiske besteed.

LAATER THUIS BESPREKEN ONZE VRIENDEN HET HELE GEVAL MET JEROM DIE ER NOGAL KALM OP REAGEERT.



Boh, valt wel mee... Wat denkt Bik ervan?

Ik wil er niets mee te maken hebben! Dat ze zelf hun problemen oplossen!



Is dat naastenliefde, na wat ze voor mij gedaan hebben?

Ik hoef het niet te weten... Ik voel het, jullie niet!



Kom eens kijken, Suske, ik heb hier iets!



Wat is het?



Een pakje sigaretten. Dat heeft die boef uit z'n jaszak laten vallen!

Ik rook niet!



Er staat een telefoonnummer op



Als we naar de inlichtingen bellen komen we misschien te weten waar hij woont of zo.



Als je denkt dat ik met jou op onderzoek uitga, vergeet het dan maar hoor!



Van jou krijg ik nooit medewerking... Ik doe het toch!



Er zijn nog 26 wachtenden voor mij.



Ja die... met die mooie blauwe kokers... Ja; met dat prachtige blonde haar... Ja, de knapste van allemaal, ja!... Hoe, je kent die niet?!



Dag, mijnheer, ik ben Wiske... Wat? De viswinkel?... Hee, WISKE! Je weet wel, die van de stripverhalen.



VEN LATER.

Wat een hansworst! Wie kent mij nu niet... Maar ik heb het adres toch, hè!



LATER.

Als Wiske iets in haar hoofd heeft, dan heeft ze 't niet in haar ellebogen, hè!

Niet zeurden, af en toe kinderen gelijk geven!



Zijn er, huisnummer klopt!

Huis? Dat is geen huis, dat is een loods, een opslagplaats!



Adres en nummer klopt... Gaan binnen!



VROED



Goeie genade! Hier zit een heel nest van die schurken!

Straks willeggen of worden verpletterd!



Verpletterd, hè! Dat valt nog te bezien. Als zij er met grof geschut tegenaan gaan, kunnen wij dat ook! Komiaan, Jerom!



Hahaa! We zullen eens laten zien dat we niet bang zijn voor zwarte snorren en zonnebrillen! DAAR GAAN WE!



Zij met de bulldozer en wij met de afbreker... En dan bedoel ik afbreken!



Knap gedaan, Bik! Zal handje toesteken!



Hét Lambik en Jerom-team in actie! DAT IS AL EEN!



Oei! Dat was ernst! Een gat in de lucht!

En in muur!



??... Allemachtig! Wie is dat?



Een kameeldrijver! Een woestijnbewoner!

Lijkt meer op Berber!



Waar rent hij nu naartoe?

Hij grijpt de koffer! Nog een die er achteraan zit!
Ik vraag me af wat daar mag inzitten!



Hij gaat ervandoor! Moeten we hem niet tegenhouden, Jerom?



Is al tegen bol in plaats van tegen lamp geloper!



Die schurken willen de koffer terug. Ik kom er niet meer uit, hoor!... Wat moeten we doen?



Metten mee maken... Maar dan heel korte!



Gehannes heeft lang genoeg geduurd...
Kunnen meteen vlieg-brevet krijgen!



Deze hier ziet er niet al te best uit, Jerom.
Hij heeft verzorging nodig!



Kunnen hem mee naar huis nemen!

L AMBIK EN JEROM NIEMEN DE GEHEIMZINNIGE BERBER MEE NAAR HUIS WAAR TANTE SIDONIA ZICH OVER HEM ONTFERMT. DE MYSTERIEUZE KOFFER WORDT DOOR IEDEEREEN EVEN VERGETEN.



Hier op de bank kan hij bijkomen. Ik zal een versterkend drankje voor hem klaarmaken.



Niemand let op die koffer en daar is het allemaal om te doen... En ik ben niet nieuwsgierig maar ik weet graag alles... Dus...













De Tzen-Whaai hebben strenge leefregels, de mannen mogen alleen trouwen met vrouwen van hun eigen stam, en daar mijn grootvader verliefd werd op een meisje van ver buiten zijn stam, werd hij verstoten.



Ik ken de gebruiken van deze stam, dus herkende ik onmiddellijk de gouden schorpioen toen ik thuis de koffer openmaakte. Daarom sloeg mij de angst om het hart.

Waarom?



De gouden schorpioen is het symbool van de Tzen-Whaai en zeer giftig. Wie een steek krijgt van haar scherpe angel is ten dode opgeschreven!



En hij zet ze zomaar op zijn schouder!

De schorpioen is voor hem ongevaarlijk omdat hij eens Tzen-Whaai is.

Hoe komt het dat de schorpioen leeft? Ze is van goud!



Zij is de bewaker van de crypte van de grote kaid. Ooit heeft hij de schorpioen leven ingeblazen met zijn bovennatuurlijke adem!

Nog één vraag. Waarom willen anderen de schorpioen?



Er heerst een eeuwenlange vete en vijandschap tussen de Tzen-Whaai en een andere stam in het Atlasgebergte, de Zievher-Ehrs. Zij proberen de gouden schorpioen te stelen want zonder deze worden de Tzen-Whaai in hun voortbestaan bedreigd...



...en zullen de Zievher-Ehrs alleenheerser worden in dat gebied.

Dus, als ik het goed begrijp...



...moet de gouden schorpioen terug naar de stam van uw voorvaders.

Ja, en liefst zo snel mogelijk!



Dan moeten wij deze mensen helpen, Lambik! Mijnheer Achmed heeft mij ook geholpen.

Jamaar zeg, als jij nog eens boodschappen gaat doen, dan ga je maar te voet, met al die last!



Bent bullebak! ... Gaan met schorpioen naar Marokko, punt wit!



Mogen wij meegaan?

Ja, mee naar Marokko! Nag het?



Marokko, land van mijn voorvaders ... Here I come!



Zal voor andere keer zijn ... Land van voorvaders moet het nog even zonder jou stellen!



?

BIT LAATSTE ZEGT NU NATUURLIJK IN HET MAROKKAANS

65

En nu is dat gehannes afgelopen hé zandstuiver! Blijven zitten!

RRRAKKE TAKKE

WHOEA!! Wat is dat?

WE WORDEN BESCHOTEN!

Wat? Door wie?

Stil! Ze zijn aan de radio!

Onmiddellijk landen! Daarnet hebben we er opzettelijk naast geschoten maar de volgende keer is het raak! **WIJ WILLEN DE GOUDEN SCHORPIOEN!**

Kunt de bommen in!

Hahaha! Hier zijn geen bommen! Of toch niet veel! Hahaha!

Eén is genoeg! Lager vliegen, Bik ... Heel laag!

Palmboom met wortel en al uittrekken! ... Bik looping maken!

Kunnen dadels eten tot ze er buikpijn van krijgen!

?!
KLANG

68



WHAAA !!



GRASH!



Ha, daar zijn we vanaf! Die zullen ons niet meer lastig vallen!

Smsf, smsf!



EVEN LATER.

Smsf, smsf!

Wat heb jij? Jij staat daar te smuiven als een gediplomeerde jachthond. Hahaha!



Lach maar, maar ik heb het dan toch geroken, hè! HET STINKT HIER NAAR BENZINE!

MILJAAR! Je hebt gelijk. Wiske, de meter staat op 0!!



Die schurken hebben de benzinetank lek geschoten! Ik moet een noodlanding maken... Ginds zie ik een oase!

Onze voorraad drinkwater is ook op! Nog een lek!



Hou je goed vast, daar gaan we!



SKRSHHHH!



Oef! We hebben het gehaald!

Ik heb er een droge keel van gekregen! Ik moet drinken!



Daar aan dat meertje ga ik mijn dorst lessen!

Pas op, Lambik, het zou een Jata morgana kunnen zijn!



Bah, alsof ik dat verschil niet ken!





Ha, daar zie ik tenten tussen de palmbomen, waarschijnlijk nomaden. Die zullen mij wel water geven!



Maar stel dat ze weigeren, dan komen we allemaal om van dorst!



Nee, dat doen ze niet. Nomaden zijn vriendelijke mensen!



Althoewel... Als ze het vertikken... Misschien zijn ze niet vriendelijk.



Ik ben er hoe langer zekerder van dat ze weigeren... Die kerels deugen niet! Wedden dat ze weigeren!! Stomme zandstuivers!!



HOU JE WATER!! 'K HOEF HET AL NIET MEER TE HEBBEN!!



Heu... ?? Ik, heu... Hoewel, hé... goeie dag, goed weer, hé!?



Een beetje zenuwachtig, hé! Kom bij ons zitten, doe een trekje aan de waterpijp en eet wat dadels!



Neem wat dadels! Zeg tegen de kale stollteraar dat hij moet zuigen aan de pijp en niet blazen!



Waar moet ik met de pillen blijven? Ik moet beleefd zijn... IK kan ze toch niet uitspuwen!

Wat kunnen we voor u doen?



Ik... sput... kom water... SPRT... hawen... Splut...!

NA HET MEERHALEN VAN HUN Vlieg-
TUIG MADERT DE BENDE VAN DE ZIEVHER-
EHRS UITGEPUT HET NOMADENKAMP

Ha, zij hebben rijdieren !

En drinken !

We sluipen
dichterbij en
bestormen dan
het kamp !

Dat is de enige
manier... Een
verrassings-
aanval !

Waarop
wachten
we nog ?
Vooruit !



INMIDDELS HEEFT LAMBIC DRINKWATER MEEGEHAGEN EN
NEEMT AFSCHEID VAN DE VRIENDELIJKE WOESTUINBEWONERS.

Nou, nog eens bedankt, hè !

Als ik voor jullie 'ns iets kan laten
doen ... Zeg het maar, hè !

PANG!

Wat is dat ? Dat klinkt
als een geweeerschot !...
Aaar 'hè !



'? ... Miljaar !

Welke nabjaar schiet er gaten
in mijn "moorke" ?!

Goede genade ! De bende van de Zievhër-Ehrs ! Allemaal in dekking !!



HEE ZEG !! Blijf hier ! Bangeriken ! Ik ben sterk genoeg om het alleen tegen die bende op
te nemen, maar...

't Zal een
andere keer
zijn !



Je doet zo onrustig, Wiske. Is er iets?

Is er iets! Vind jij het normaal dat Lambik zo lang weg blijft?



Nee, maar drinkbaar water ligt in de woestijn niet zomaar voor het opscheppen, hè!

Dat hoef ik niet te weten. Geef me je verrekijker!



Ik ga op onderzoek... Ik wil er het mijne van weten!



Ons Lambikske alleen in de woestijn, wie weet hoe hij er uit ziet, ochtarme.



Hij ziet er niet goed uit!



EEK !! HEMEL!



SUSKE! Jerom! Er is iets verschrikkelijks gebeurd!!

Wat? Wat dan?



De bende van de Ziepher-Ehrs heeft Lambik gevangen genomen! Kijk zelf!



We moeten Lambik bevrjden! Hm... Er gaat zandstorm opsteken!



Een zandstorm? Hoe weet jij dat?

Sus en Wis hier blijven, eerst met kerels praten.

Wat bedoelt Jerom met een zandstorm? Er is niks te zien!



Als je de gouden Schorpioen aan ons geeft krijg je je kale vriend terug!

Vergeet het maar... Lambik vrij laten of krijgt zandstorm op schrobber!



Hahaha! Een zandstorm! Waar ga je die vandaan halen?... Wij woestijnbewoners weten wanneer er een zandstorm komt... En dat is niet nu!



Nooit te oud om te leren!... Toch zandstorm!



WAW! Dat was geen zandstorm, dat was een orkaan!

Kom, Wiske, we moeten Lambik vinden! Help mee zoeken Larbi en Malika!



EVEN LATER.

De bende hebben we al, maar Lambik is niet te vinden! En daar, Larbi?

Niets, alleen een bal.



Voetbal je mee, Suske?



WHAA!! Kun je niet uitkyken, snotneus?? Kom hier, dat ik je een pak rammel geef!



Wat ga je met die kerels doen, Jerommeke?

Wegschieten!

Schieten? Je gaat ze toch niet...



Tuurlijk niet, Wiske...
Het 'wedschieten'...



... bedoel ik ZO!



Onze vrienden laten de
gromme achter en met de
rudieren van de nomaden,
die nergens meer te beken-
nen zijn, trekken ze verder
door de woestijn, op de aan-
wizingen van de Berber be-
geven ze zich naar de stad
Tinerhir.



Wat komen we hier in
Tinerhir doen, Lambik?

Eten en drinken! Ik verzet geen voet meer, we zoeken onderdak voor de nacht en trekken morgen verder!



Zouden we ons niet
beter in de plaatse-
lijke klederdracht
steken, Lambik? Zo
vallen we minder op!

Je hebt ge-
lyk, Suske,
daar is een
winkel.



Later slenteren Suske en Wiske met Laabi en Malika tussen de stalletjes tot plots een krausende stem roept...

Het meisje met de gouden haren!

Wat heeft dat mens?
Ze wijst naar mij!



Dat is iemand die de toekomst
kan voorspellen door je hand
te lezen! Kom, je hoeft niet
bang te zijn... Ze doet niets.



Steek je hand maar uit, Wiske.

Ooh! Ik zie grote gevaren!



Zeg, ik vertrouw dat zaakje
hier niet, hoor! Ik voel me
niks op mijn gemak.





Stil maar, Wiske, de toekomst voorspellen is gewoon hier in Marokko. En ze kunnen er wat van, hoor!



Ik zie vier zuiveren van hart met een gulden dier.

Dat is de gouden schorpioen! Sterk, hè. Hoe weet zij dat?



Het is een gave, Suske. Niemand kan dat verklaren.



Ik zie de zon... en de maan... stralen! En...



Bij Allah en de baard van Mohamed de profeet!... RAMP!... 'ONHEIL!



!Nu heb ik er genoeg van, hoor. Zij voorspelt niets dan onheil!... Laat me los!

Nee! Hier blijven!



Suske! Help! Ze wil mij niet loslaten!

De Falma-hand! De Falma-hand!



Wat is er met mijn hand?

Laat haar begaan, Wiske, ze meent het goed!

Wat is een Falma-hand?



Zij zal enkele magische tekens in uw hand tekenen. Dat moet ons legen onheil beschermen, Wiske!



EVEN LATER.

Gaat het, Wiske?

Ja, maar dat had niet lang meer moeten duren of ik was van mijn stakje gegaan! Laten we terug gaan naar Lambik en Jerom!

ONZE VRIENDEN BESLUITEN NIET VERDER TE TREKKEN EN DE NACHT IN TINERHIA DOOR TE BRENGEN. DE NACHT VALT OVER DE STAD EN ALLES WORDT RUSTIG. ONZE VRIENDEN SLAPEN, MAAR... NIET IEDEREEN.



Daar zijn hun rijdieren ! Dan zijn ze niet ver uit de buurt !



We moeten de gouden schorpioen vinden en denk erom alle middelen zijn goed !



EVEN LATER.

Ik heb ze gevonden ! Ze zijn hier !
Het zijn de vier kinderen !



Heb je de mand bij je ?

Hier is ze !



Wacht hier buiten, ik sluip naar binnen !



NIETSVERMOEDEND
ZIJN SUSKE EN WISKE
EN MALIKA EN LARBI
IN EEN DIEPE SLAAP
VERZONKEN.



LANGZAAM DRAAIT DE DEUR OPEN
EN EEN MAND WORDT NAAR BINNEN
GESCHOVEN.



BEETJE BIJ BEETJE GAAT HET
DEKSEL VAN DE MAND OPMHODD EN...



BZZZ





P LOTSSELING ZOEFT EEN ARABISCHE DOLK DOOR HET VERTREK ...



... EEN SPIJKERT DE LOBBAAR TEGEN DE MUUR.



Mag ik mijn ogen al opendoen, Suske, of heeft ze al gebeten? Of ben ik al dood?

Je bent ered, Wiske!



Je geheimzinnige redder gaat ervandoor! Je hebt je leven aan hem te danken. Wie zou dat zijn?



I NMIDDELS BUITEN

De dag breekt aan! De slang zal haar werk gedaan hebben!



Nu naar de anderen! De Gouden Schorpioen is aan ons!

Een gemakkelijke klus. Het venster van hun kamer komt uit aan de straatkant!



Vooruit! Ga nu, en kijk uit dat die sterke niet wakker wordt!



Hun deur staat op een kier, dat valt mee! Nu nog het kofferliefje vinden waar ze de Gouden Schorpioen in bewaren.



Er staan twee kofferliefjes! Welke van die twee is het nu?







Die zien we voorlopig niet meer terug en wij zijn dan al ver weg!



HALT!! De Scherpe Schorpioen behoort jullie niet toe!



NOG VOOR DE DRIE BOEVEN KUNNEN REAGEREN GEEFT DE GEHEIMZINNIGE RUITER ZIJN PAARD DE SPOREN.



...EN GAAT TOT DE AANVAL OVER!



De schorpioen is aan mij!



Ik heb de schorpioen! En scheer jullie weg nu of ik maak je een kopje kleiner!



DAN ZET DE GEHEIMZINNIGE RUITER ZICH BUITEN HET DORP OP EEN HEUVEL, HET KISTJE VOOR HEM EN ... WACHT AF.



ONDERTUSSEN HEBBEN LAMBIK EN JEROM DE VERF ER WEER AF GEKREGEN. DE STEMMING IS BEDRUKT OVER HET VERLIES VAN DE GOUDEN SCHORPIOEN.

Laten we maar vertrekken en het spoor van de boeven volgen.



ZIJ RUILEN HUN KAMELEN VOOR PAARDEN. LATER PASSEEREN ZIJ DE LAATSTE HUIZEN VAN TINERHIA, RICHTING HET ATLASGEBERGTE.





Hemel, kijk! Er zit een man op die heuvel, hij wenkt naar ons!

Maar... Dat is onze geheimzinnige redder! De man die de slang gedood heeft! Ik herken hem aan zijn kleren!



Wat moeten we doen? Misschien is het een valstrik.

Een valse strik? Ga weg! Weet je wat dat is?



Een of andere reclamestunt voor zandbakken!... Installeer uw zandbak in de woestijn! Hahaha!



Malika en Larbi, kom tot mij!



Jij met je zandbak!... Hij kent ons! Waarom roept hij Malika en Larbi?



Omdat ze zo heten, natuurlijk! Als hij Janneke en Mieke geroepen zou hebben, hadden ze niet geluisterd! Hahaha! Ga er maar gauw naartoe, die vent zal waarschijnlijk stickers verkopen!



EVEN LATER STAAN DE TWEE KINDEREN VOOR DE GEHEIMZINNIGE REDDER.

Hier is het koffertje met de Gouden Schorpioen!

Kent u ons dan?



ZONDER TE ANTWOORDEN RUDT DE MAN WEG.



Het gouden steekbeest is terug in ons bezit, dat is het voornaamste.

Wie kan die man nu zijn?



Ik zal dat koffertje wel bij me houden, en nu op weg, we trekken de Atlas in. We hebben al genoeg tijd verloren!



UREN LATER.
Is het nog ver, meneer?

We trekken nu het gebied van de Hoge Atlas in.



Let maar goed op want dit is het gebied van de vijand. Hier zouden zij durven toeslaan!



PLOTSELING SCHIET EEN HAGEDIS VOOR LAMBIKS PAARD WEG.



Stomme knol!



SMAK!



Hemel! De Gouden Schorpioen gaat er vandoor!!

Wat? Alleen zoeken, ze mag niet ontsnappen!



Tussen al die stenen is het onbegonnen werk, ze kan overal zitten!

Of al lang weg zijn!



Voorzichtig! Niet vergeten, steek van schorpioen dodelijk!



EEN UUR LATER.

Laat de anderen maar zoeken, ik heb er genoeg van! ... PFF... Ik ga er wat bij zitten.



WHOEAA!!

WHOEEA!

Ongecultiveerd stemgeluid van Bik... moet iets gebeurd zijn!



Roest! Bik ligt van stokje... Niets of niemand te zien! Misschien zonnesteek. Temperatuur van 50° op kale knikker kan niet gezond zijn!



Hersentjes zijn zacht gekookt... Beetje koelte toewuiven!



Kryg er al mynscheuten van in achterwerk!



Dju! Heb het zitten... Steek van scherpe schorpioen!



WHAAA!!

Hemel! Dat is de stem van Jerom!

Het komt van achter die rotsen! Vlug!



Hier! Kom vlug! Mynheer Lambik en Jerommeke zijn allebei bewusteloos!

Jerom ook? Hoe kan dat?



Dit is de reder! Ze zijn alle twee gestoken door de schorpioen!

Hemel! Dan zullen ze sterven!



Hee, ze zullen niet sterven! Maar ik zal eerst de Gouden Schorpioen opbergen, dan kan ze geen onheil meer aanrichten!



Ik zal een legengif op hun lippen leggen... Het zal rloeg een hele tijd duren voor ze weer bijkomen!



Maar we moeten verder! Wat moet er nu gebeuren?

Luister!



DE BERBER BESLIST DAT SOSKE EN WISKE SAMEN MET LARBI EN MALIKA EN DE SCHORPIOEN VERDER DE BERGEN INTREKKEN.

Ik zal hier bij Lambik en Jerom blijven om de uitwerking van het tegengif af te wachten!



Wees uiterst voorzichtig! Vandaag nog komen jullie in het gebied van de vijandelijke stam! Het zijn woeste kerels!



We zullen voorzichtig zijn, mijnheer de Berber.

Het koffertje met de Scherpe Schorpioen is toch goed dicht, hè?

Vertrek nu maar en volg mijn raadgevingen goed op! Allah zij met u!

EENKELE UREN LATER. Daar is het hooggebergte nu gaat het moeilijk worden!

Moeilijk gaat ook! Vooruit!



Voorzichtig, Suske, laat je paard rustig z'n eigen weg zoeken... Elke mislap hier betekent de dood!



Zeg, kun je niet wat gezelliger zijn! Jij weet er ook de stemming in te houden!



VANOP DE HOGE ROTSEN WORDEN DE VIER KINDEREN DOOR TWEE WOEST-VITZIENDE KERELS IN HET DOG GEHOUDEN.



Hier kunnen we niet verder!
Wat nu, Larbi?

We laten onze paarden achter en gaan te voet dit
hol binnen. Vergeet de schorpioen niet!



Nu zitten ze in de val! Waarschuw
de andere uitkijkpost!



A AN DE ANDERE KANT VAN DE BERG.

Daar is het
teken! Slek
de houtbundels aan!



GROTE BUNDELS HOUT
WORDEN MET EEN BEDWEL-
MEND AFTREKSEL OVER-
GOTEN EN IN BRAND
GESTOKEN



DIKKE ROKWOLKEN TREKKEN
LANGZAAM DE TOCHTIGE GROT IN.



Hoe lang nog, Larbi? Aan deze gang
schijnt geen einde te komen!

Ik weet het ook niet, Suske. Tot aan
de andere kant van de berg, zeker.



Hijk, er hangt rook in
de gang voor ons!

Niets van aantrekken. We gaan
door, het kan niet ver meer zijn!



Ik kan bijna niet
meer ademen, Suske!

Ik ook niet... Ik... heb
het gevoel dat ik...
ga... stikken!



S TROMPELEND EN HOESTEND GAAN
DE KINDEREN VERDER...

Terug...
kan... niet meer...



...TOT MALIKA ALS EERSTE
BEWUSTELOOS MEERVALT



EVEN LATER LIGGEN ZE ALLE VIER BEWUSTELOOS.



Doof het vuur, de bedwelmende rook zal zijn werk gedaan hebben.



Ga ze halen en breng hen bij onze hoofdman!



TERUG IN DE BUITENLUCHT IS HET SUSKE DIE ALS EERSTE BIJKOMT.

De gang in de berg... de rook. Waar ben ik?



Waar zijn wij? Wat is er gebeurd. Waarom neemt u ons gevangen? Wie zijn jullie?

Snap je dat niet, Suske? Dat zijn leden van...



...de slant de Tzen - Wlaai.

Hou je mond! Onze hoofdman zal spreken!



JULLIE HEBBEN DE GOUDEN SCHORPIOEN GESTOLEN! Dat is een leugen! Wij hebben niets gestolen!

Niets zeggen, hé Wiske, en ook niets over de crypte van de grote kaid, hé!

HOU JE MOND!



Jullie zijn dieven! Wij zullen je vasthouden tot jullie de waarheid spreken! Bind hen!



Julie zullen hier blijven hangen tot je de waarheid vertelt en toegeeft dat je de Gouden Schorpioen gestolen hebt!



Bij welke slamm zijn we terecht gekomen, Larbi?

Ik weet het niet, Suske. Ik ben in Belpie geboren... Hier ben ik zelf nog nooit geweest.



NA EEN TUDJE WORDT DE HITTE ONTHOUDBAAR.

Als er niet vlug iets gebeurt, ga ik van mijn stókje... Die verzengende zón...



IMMIDDELS BY LAMBIK EN JEROM.

Het legensif dat ik op hun lippen heb gelegd begint te werken, ze komen stilaan bij!



MAAR BOVEN ONZE VRIENDEN



!خار بطاطس مقلية مطبوخ!



!مكلة البوم...! مندية! بونغاز امرق!



Wat betekent dat lawaai? Je kunt hier mooi rustig een oogje dicht doen!...?!!





We zitten in de val! En we hebben geen wapens!!
Had je gedacht!



WHOEEA !! Mislukte scherpschutters gaan iets meemaken!

PANG PANG



Breek desnoods Allasbergen af als 't moet!



Zorg ervoor dat het raak is, hè Jerom, of we komen hier nooit levend vandaan.



Prachtig, Jerom! Ze vallen als vliegen!



Die hebben hun bekormst! Wat doen we met hen?

SMAK!



Gaan kinderen achterna. Nemen schelmen mee, kunnen nog van pas komen.



3 VEM LATER TREKKEN ZIJ DE BERGEN IN OP ZOEK NAAR SUSKE EN WISKE.



Ik geloof dat we op de goede weg zijn. Hier zijn sporen van de paarden van de kinderen.



Wel? Ben je al bereid om de waarheid te vertellen, dat je de Gouden Schorpioen hebt gestolen?



Wij hebben niks gestolen! Loop naar de pomp! Ik wou dat ik Jerommeke was, dan zou ik losbreken en jou een dreun op je voorgevel geven!
WAT? Ik maak jullie alle vier een kopje kleiner!



En ik zal de daad bij het woord voegen! Mijn kromzwaard zal...



WAT?!



Hemel! Wiske! Daar op de bergen, de gemaskerde ruitser weer!



WHOEA !! WIE IS DAT?



Wie durst er een pijl op mij af te schieten? Valt hem aan! Breng hem hier!



WHAA!!

TSJAK



Weer een pijl! Hij hangt vast... Wie kan dat zijn? Hij neemt het voor ons op. Weet jij wie dat is, Larbi?



Dat is nogal moeilijk, hé Wiske, hij is gemaskerd!

Bij Allah! Kijk daar!!

Lambik en Jerom! Ze hebben de steek van de Scherpe Schorpioen overleefd.

Wie hebben jullie daar bij je?



Drie boeven!

We werden door hen beschoten! Waarschijnlijk zijn het leden van de sluit van de Zevher-Ehrs.



WAT? Ik eis een verklaring!

Die kun je krijgen, hoofzman!



Deze mensen zijn door toeval in het bezit gekomen van de Gouden Schorpioen en zij hebben aangeboden de Schorpioen terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar en ze opnieuw te plaatsen in de wippte van de grote Kaid.



ZONDER DAT IEMAND HET MERKT PROBEERT EEN VAN DE DRIE BOEVEN ZIJN BOEIEN LOS TE MAKEN.



AAARRH !! Dit gebied hoort ons toe! Jullie stam is ten dode opgeschreven...

?!



... zonder de Gouden Schorpioen! Geef hem ons of je laatste uur heeft geslagen!



AUW!



Weer een pijl van de gemaskerde!

En deze keer is het raak! Hij is in de schouder getroffen!



Staa het gevecht! Ik zal mijn optreden verklaren en ...



... ik zal mij kenbaar maken!







Allemachtig zeg! Wat 'n monsterachtig beeld!

Maar ik zie die grote dinget niet, die 'Kaid!

De grote Kaid verblijft in het inwendige van de Schorpioen.

Kruigen wij hem dan niet te zien?



Blijf allen hier. Ik zal de Gouden Schorpioen in de daar toe bestemde nis plaatsen.



Hij is boven... Wat zou er nu gebeuren?



Hij plaatst de Gouden Schorpioen in een nis!



De schorpioen begint te gloeien, net als of zij licht uitstraalt!!



Kijk nu! Het beeld gaat open!!

DE GLOED VAN DE SCHORPIOEN BRENGT EEN MECHANISME IN WERKING EN LANGZAAM GAAT HET BEELD OPEN. EEN GEHEIMZINNIG VERLICHTE RUIMTE WORDT ZICHTBAAR.



Ik hou het niet meer uit, Suske, ik moet weten wat daarboven allemaal gebeurt!

Nee, wacht, Wiske, niet zo vlug! Wie weet wat zich daar bevindt.



O, grote Kaid, vergeef mij deze storing. Ik wilde u niet lastig vallen maar...

Zwijg!



Kom allen naar hier!

Allen?... Daar ben ik ook bij!



Is er iets te zien, Wiske, je slaat daar zo beduusd!

Kom dan maar eens kijken, het is de moeite!



Treed nader. Ik ben de grote Kaid! Ik ben 500 jaar oud!

En toen hadden ze nog geen scheermesjes, zeker!



Wat doen die vreemdelingen hier? Dat zijn geen Berbers, zelfs geen woestijnbewoners. Hun huid is blank!



Deze vreemdelingen, grote Kaid, hebben de Gouden Schorpioen terugggebracht.



Ah, dat was voor mij een kleinigheid, hoor opa. Zonder mijn kundige leiding waren zij nooit hier geraakt!

Mag ik ook even mijnheer Lambik?



Als mijn grootvader ons niet had geholpen, hadden wij het nooit gehaald!

Zeg eens kleine knoop, als grote mensen spreken moeten kleine kinderen zwijgen, hé!



O, grote Kaid, mag mijn grootvader weer onder zijn stamgenoten leven? Hij heeft zijn leven gewaagd om de Gouden Schorpioen terug te brengen.



Als hij fouten begaan heeft, dan zijn ze vergeven. Hij heeft mijn toestemming om naar zijn stam terug te keren.



En de boeven die de Gouden Schorpioen wilden stelen zullen hun gerechte straf niet ontlopen.



Het is mijn wil en wens dat de rust tussen de stammen terugkeert en dat de Gouden Schorpioen blijft waar ze thuis hoort.



Wat sta je zo raar te doen, Lambik? Is er iets?



Welja, ik zal me nog eens inzetten voor die zandstluvers. Ik riskeer mijn leven en ...



En wat?



Ik zet mij in met al mijn kunde en zelfopoffering en dan gaat die oude man met de eer strijken.



De trots der kleinen bestaat erin altijd over zichzelf te praten, de trots der groten is nooit over zichzelf praten!



Mijn bijdrage is maar klein geweest, Lambik. En ik deed het om er persoonlijk voordeel uit te halen, weer opgenomen te worden in mijn stam. Jij deed het 'dit naastenliefde! Jij bent een edel mens!



Tja, ik weet het, bescheidenheid is een van mijn sterkste kanten.



Maar als jullie het op de voorpagina van de krant willen zetten, dan kijk ik wel even de andere kant op, hoor!



ONZE VRIENDEN NEMEN AFSCHEID VAN DE ATLASBERBERS EN BEGEVEN ZICH NAAR DE PLAATS WAAR DE GYRONEF IN DE WOESTIJN LIGT. NA EEN FLINKE OPKNAPBEURT EN DE NODIGE BENZINE ZIJN ZE VERTREK-KLAAR.



Ben je blij weer naar huis te 'kunnen, Wiske.

En of! Oost West thuis best! Is het niet zo, Lambikskes?



Zeker, Wiske. Alleen in stille huiselijkheid wordt het levensgeluk gevonden!

WAW! Wat een wijze uitspraak! Ken je d'r zo nog?



Phoe, ik schud ze uit mijn mouw!... Het sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren!... Nog een?... Mijn huis is mijn burcht!... Nog een?...



EINDE

