

VERTONGEN & Co

BALTHAZAR VAN BASKERVILLE



HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

BALTHAZAR VAN BASKERVILLE



EC
DE KAMPIOENEN

één

STANDAARD UITGEVERIJ

Op een mooie zomerochtend...

Is het nog ver, Paulien?

Helemaal niet.
De gps duidt aan dat
we de volgende afrit
moeten nemen...

Ja! Hier!
Nu!

En dan,
rechts en
altijd maar
rechtdoor!

1

Oei! Altijd maar rechtdoor?
Dat is heel letterlijk te nemen...

Waar hebben we met oma
Boma afgesproken?

Dat heeft ze niet precies
gezegd. Ze vertelde dat
we de gps moeten volgen.
Hier naar links...

Oei! We belanden op een veld?
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

**U BENT OP UW
BESTEMMING
AANGEKOMEN...**

Hier? Maar hier is niets...

2

Die domme gps zegt dat we hier moeten stoppen, maar hier is helemaal niets!

Behalve stoppels en kooibalen...

Nochtans meldt de gps dat dit de plek is waar oma Boma ons zou ontmoeten...

Oma Boma is in geen velden of wegen te bespeuren!

Geduld! Ze komt zeker opdagen.

Ja! Ik hoor motorgeluid! Dat is haar camper...

SPUT SPUT SPUT
Dat sputterende geluid komt niet van haar camper...

Van wat dan wel, wijsneus?

DAARVAN! KIJK! SPUT SPUT SPUT

VROOSPUTSPUT VROOSPUT... EEN TWEDEKKER!

Zou dat oma Boma zijn?

Als zij het niet is, wie dan wel? Wie zou hier met ons afspreken?

JOEHOE! VRIENDEN!

Zij is het! Ze zwaait naar ons... Maar? Wat doet ze nu?



**WAHAHA
HAAA!**

Heeft hij dat vaak?

Hij lacht altijd
het hardst om zijn
eigen grappen!

Maar dit terzijde...
Waar hebt u die twee-
dekker vandaan?

Die komt uit de schuur van een
vriend. Hij stond daar al zestig
jaar te verroesten.

De tweedekker...
Niet de vriend.

En vindt u zo'n vliegtuig makkelijker
dan uw camper?

Voor wat ik ermee
wil doen wel...

En dat is?

Ik weet het!

Jij wil een vliegtuigmaatschappij
oprichten!

Welnee!

Maar jawel... **"AIR OMA BOMA" VROOAA... VROEM...**

Hij ziet ze vliegen,
als je 't mij vraagt.

En waarom is dat
vliegtuig nu handiger
dan uw camper?

Met een camper zou
ik nooit kunnen deel-
nemen aan de 'Blériot-
race'! Maar wel met
een vliegtuig!

Wat is dat, die 'Blériot-race'?

Een vliegwed-
strijd die...

Wacht, ik kijk
op het internet...

Ah! Hier... Het is een
race boven het kanaal,
om de overtocht van
Louis Blériot te herden-
ken. Die vloog op 25
juli 1909 van Frankrijk
naar Engeland.

Dat is het... Ik droom er al jaren van
om deel te nemen aan die wedstrijd.

Tof!

Je kunt dus eindelijk je droom waarmaken!

Ik wou het eerst aan julie vertellen.



Oei... Ik vrees dat het niet kan door- gaan, ons!

Hoezo?



In de kleine lettertjes van het reglement staat dat de wedstrijd is voorbehouden aan...



'MANNELIJKE' PILOTEN!

Wat is dat voor een idiote en seksistische regel?

Het staat hier zwart op wit!



Je kunt de stuurknuppel altijd toevertrouwen aan je copiloot!

WAF!

Denk je dat ik dat lollig vind?



Papa heeft gelijk... U kunt iemand inhuren als piloot...

Ik denk er niet aan!



Ik geef mijn vliegtuig niet in handen van het eerste het beste kieke dat langskomt...

En waarom niet? Ik kan er één...



Wie dan wel?



IK! MARK VERTONGEN!

Maar papa...



Z'n tweedekker besturen kan niet moeilijker zijn dan met een auto rijden!

Dat is het punt niet!



Je hebt niet eens een vliegbrevet!

En dan?







Ik vrees dat de stuurknuppel geblokkeerd is!



Ah! De stuurknuppel is weer los! Vlug opbrekken!



De baas heeft er goed aan gedaan om al zijn concurrenten te laten schaduwen.



Die kerel is een fantastische stuntpiloot!



Dat is de piloot die we in de eerste plaats moeten elimineren...

Maar... Wat doet hij nu?



Maar... Wat doet die boom daar?! Die staat in de weg! Hak hem om!

Niet te geloven! Hij komt recht op me af! Hij heeft me gezien!



**AAAH!
WEGWEZEN!**



AAAHH!

FROTCH!

AAAH!



SPLAAR



Oei! Hij gaat landen!

VROOOOO PRUT PRUT



HIJ VINDT DE REM NIET!



De rem! Waar is die verdornde rem?



AAAAH!



Er bestaat gelukkig een beschermengel voor kiekens... Die hooibalen liggen op de goeie plaats.



DOMP!



15

Papa! Alles in orde? Niets gebroken?

Nee... Nee... Dankzij die hooibalen kom ik er goed vanaf. Zelfs het vliegtuig is intact.



Dit heeft je toch wel overtuigd, hoop ik?

Ik weet het niet... Hoe zou de landing zijn verlopen zonder die hooibalen?



In Engeland hebben ze ook hooibalen, oma!

WAF!



Kijk! Zelfs je copiloot is okkoord!

Goed dan... We spreken af over drie dagen, op de startplaats van de Blériot-race...



Wat later...

VROOOAAA



Niet ver daervandaan...

Je hebt er goed aan gedaan om al je concurrenten in de Blériot-race te bespioneren, baas!



16

Dat heeft mij de kans gegeven om alle deelnemers te bestuderen en ik kan u verzekeren dat de laatste de gevaarlijkste is.



Is het zo duidelijk?

Hij is een krak, een stuntpiloot van de bovenste plank...



Dat onttrek er nog maar aan. Mijn bedrijf staat aan de rand van het faillissement. We kunnen ons niet veroorloven om deze wedstrijd te verliezen.



Is het zo erg gesteld?

Nog erger! Ik heb de publiciteit die een overwinning ons zou opleveren hard nodig. Anders gaan we ten onder!



Maar wat kunnen we doen?

Onze piloot moet als eerste de eindstreep bereiken. Desnoods...



Desnoods wat?

Desnoods elimineren we alle concurrenten boven het kanaal, in volle vlucht.



17

Maar hoe? We kunnen ons vliegtuig toch niet uitrusten met zware mitrailleurs om de concurrentie uit te schakelen?



En waarom niet? Rataktaktaktak! Hahaha!

En hop! Geen tegenstanders meer!

Een radicale oplossing!



Maar wel een beetje lawaaiig!

Jaja... ik denk maar luidop.



Ik weet het! We doen suiker in het brandstofreservoir van onze concurrenten!



En als dan blijkt dat er bij ons geen suiker in de brandstof zat, hangen we!

Maar jouw idee geeft mij inspiratie...



**DUIVELSE INSPIRATIE!
HAHAHA!**



18

Het reglement zegt dat de brandstofreservoirs van de vliegtuigen maar gevuld mogen worden bij aanvang van de wedstrijd om valsspelen te voorkomen.



Het volstaat dat we de brandstof in de tankwagen saboteren. Dan krijgen al onze concurrenten af te rekenen met panne...



Ons vliegtuig dan ook! Dat plan is bedacht door een idioot...



Euh... Ik... Ik, natuurlijk. Omdat ik niets van uw geniale plan begrijp.

Precies! Jij bent de idioot!



Je hebt niet begrepen dat ik een dubbel brandstofreservoir laat installeren in ons vliegtuig...

Nee! Echt?



Zo kraait er geen haan naar. De goeie brandstof zit in de verborgen tank, de slechte in de andere... Zo zal het vliegtuig van 'Bio Zeepsop' het enige zijn dat de race overleeft...

En wie is 'Bio Zeepsop'?



'Bio Zeepsop' is mijn merk, sufferd! Je hebt voor deze wedstrijd nu eenmaal sponsors nodig, zoals bij het voetbal of de autosport.

En wie zijn dan de andere sponsors?



Euh... 'Laptopbox', 'Pro3000', 'Online stuff', 'Foodfix' en euh... Euh...



'BOMA WORST'?



Drie dagen later...

Ja... Boma Worst. Volgens het reglement heb je een sponsor nodig. Mijn zoon Balthazar was de enige die het wou doen.

Ik snap het. Dat varkensroze past goed bij zijn merk.



Zo. Het medisch onderzoek is achter de rug.

WAF!





We zijn er klaar voor!

Bravo! Opschieten nu.
De start wordt zo
dadelijk gegeven.



Doe deze dikke sjaal om, zodat
je goed beschermd bent.

Ja... Het kan daarboven
behoorlijk koud worden.



Ik zie er stoer uit, hé?

Zie maar dat je aan
de overkant van het
kanaal geraakt. Wat
moeten we anders
aan mama vertellen?



Even later worden de vliegtuigen volgetankt...



Moet het hierin?

Ja... Doe maar...
Dat is de juiste
opening.



Héhé... Die pompbediende heeft niets
in de gaten... Goed idee, die
valse brandstoftank.



Je kunt onmogelijk verliezen! Je zult
de enige deelnemer zijn!

Wat bedoelt u?



Niets, niets... Hoe minder je
weet, hoe beter. Klim aan boord.

Oké!



Er kan niets meer
fout gaan, Bruno!

Geniaal!



De piloten zijn klaar,
dames en heren... Ze
gaan nu een voor een
de lucht in, in de rich-
ting van de Engelse kust.
Foodfix vertrekt
als eerste.



Vooruit maar...

PRRR...
PRRT...
PRR...

Wat nu? De motor sputbert...

PRUT
FRUT
PRUT ...

Ah! Hij wil eindelijk in gang schieten!

PRUT
VROP
VROP

ODFIX



Maar... Wat? Daar ook al?

BAOM

BOEM

Ongelooflijk, beste toeschouwers! De ene na de andere vliegtuigmotor is ontploft...

Ah! Wacht... Daar is er eindelijk één die erin slaagt om te vertrekken!

VROP
VROOM...

23

Het is de Folker driedekker van 'Bio Zeepsop', de waspoederfabrikant...

VROVROP
VROP

Ziezo! Ons vliegtuig is vertrokken!

U bent een genie, baas!
Hij is de enige die deelneemt aan de wedstrijd.

Ja! Hahaha!
De enige!

Ik zie het al voor mij,
al die publiciteit voor
mijn bedrijf!

Ik ben
ontroerd,
baas.

VROP
VROO
AAR

Maar...
Maar...

24

Hoe kan het dat die opstijgt?! Dat mag niet! Het is niet mogelijk!

JAHOE!
VROOOOOA



Een goeie vlucht, papa!

Een goeie vlucht,
Balthazar!



RAAAH! WAAROM?
HOE KAN DAT?

Misschien hebben die van
'Boms Worst' ook een ge-
heime brandstoftank, baas!



**DAT IS NIET
MOGELIJK! DAT
WAS MIJN IDEE!**



Misschien is zijn carburator anders afgesteld...
We moeten die spelbreker uitschakelen... Ik bel
onze piloot!

In het reglement staat dat alle
contact met de piloot verboden
is tijdens de race.

TIP
TIP
TIP
TIP



Als of wij het reglement respecteren als
we een dubbele brandstoftank installeren!

Euh...



Wat later, boven het kanaal...

**DRING
DRING
DRING** **?!!**



Hallo?! O! Bent u het, baas?



Nee, het is de koningin van Engeland...
Natuurlijk ben ik het, idioot! Wie anders
zou dit nummer hebben?

**ER ZIT EEN PILOOT ACHTER JE AAN!
ZET DE MISTMACHINE IN GANG!**

Niet zo luid! Ze
kunnen je horen!



En...

We zijn er bijna,
Balthazar!

PRUTPRUT PRUT PRUT





WAF!

Kijk! Daar is de Engelse kust al!

Wat zegt u, baas?



De mist? De rode knop?

Oké... ik druk erop.



Het is prachtig weer... Met een beetje geluk winnen we de race...



Maar... Wat is dat? Mist die plots komt opzetten?

PSSJJT...



We zijn nog maar net boven land en hop!

27



Misschien is het wel normaal... Dit is tenslotte Engeland...



Wat een dikke erwtensoep! Hoe kan ik nu sturen?



Ik weet het! Er is links en rechts een vleugel...

Ik blijf gewoon tussen de twee in vliegen...

VROP VROP VROP



KAIËT!



Geen paniek, Balthazar...

KAIËT! KAIËT!

VROOOOO

Ik heb de zaak helemaal onder controle!



SPLOTECH

28



Hahaha! Doeltreffend, die kunstbrist...
Mijn tegenstander is vast
het noorden kwijt...



**AAN MIJ DE
OVERWINNING!**



Een tijd later, op de begane grond...

Olala... Mijn hoofd... Ik
moet uit het vliegtuig
zijn weggeslingerd op
het moment dat het de
grond raakte.



O! Daar is het toestel...
In dat moeras...

BLUB
BLUB
BLUB



En Balthazar?

Zit hij nog in
het vliegtuig?



Ik moet hem redden of oma
Boma vergeeft het me nooit!

FLOTSCH

SPLOTSCH



WAF! BALTHAZAR!



BALTHAZAR! GEEF ANTWOORD!

SPROTCH
SPLOTSCH



Ah! Daar ben je! Oef!

GRR!

SPLOT



Wat scheelt er?
Ben je gewond?

GROOAR
...



Wat
bezielt
jou?

GRRRRR!!



DE HOND VAN DE VERVLOEKING!

HET MONSTER OP VIER POTEN!



Oei!

Het is de hond van de Baskervilles! Ik weet het zeker!



Maar nee... Die hond heet Balthazar en hij is van mijn vriendin oma Boma.



Oma Bo... Wie?

MA... BOMA... Ik moet haar laten weten dat haar hond gek is geworden!



Hola! Dat komt me niet goed uit...

Ik moet iets doen... Heeft u toevallig een telefoon?



Ah! Met deze stok komen we al een heel eind...



Tja, maar... Daar kun je niet mee telefoneren...

Telefoneren niet, nee... Maar wel op een andere manier contact maken... Draai je om!



Om verbinding te krijgen? Klopt dat?



DAT KLOPT!

KLOP!

OW!



Ziezo... En nu...

ATCHIE!

... En na een race vol legenslagen, staan we hier op Britse bodem, beste toeschouwers... De winnaar is de piloot van 'Bio Zeepsop'...



De enige andere deelnemer die is kunnen opstijgen, met het vliegtuig van 'Boma Worst', is spoorloos verdwenen...



PAPA!

BALTHAZAR!

We weten niet of hij in zee is neergestort dan wel boven land verdwenen.

In zee verdwenen?

Neergestort?

De kans om de inzittenden levend terug te vinden wordt kleiner met het uur...

BOE HOE HOE ...

MIJN PAPA!

BOE HOE HOE ...

BALTHAZAR!

Ik ben al op de hoogte en ik leef met jullie mee... Het verlies van een vliegtuig is altijd een drama...

Porei?

Wat doe jij hier?

Ik ben aangesteld om te controleren of de vliegwedstrijd wel volgens de regels is verlopen.

Ik moet het wrak van jullie vliegtuig opsporen en brokstukken overbrengen voor verder onderzoek!

Excellent!

En ik moet ook de ongebetwifteld zwaar verhakelde lijken van de inzittenden repatriëren.

Zwaar verhakelde...

Lijken?

BOE HOE HOE! MIJN PAPA!

BOE HOE HOE! MIJN HONDJE!

Hé! Ho! Hou op! Het regent al genoeg daar waar ik naartoe ga!

En... En waar ga je heen?

De radar van de wedstrijdleiding en de gps hebben de streek van Dartmoor aangeduid als de plek waar het vliegtuig is verdwenen. Ik weet alleen niet waar dat is.

Wacht, ik zoek het op.

Dartmoor is een heuvelachtige streek ten noorden van Plymouth, bekend voor het ruwe klimaat, de uitgestrekte moerassen en de granietrotsen. Sherlock Holmes deed er ooit onderzoek...

Sherlock Holmes... Mijn leermeester...

Oei... Papa is ver afgedwaald van zijn oorspronkelijke bestemming...

We vertrekken samen met jou naar Dartmoor! Paulien en ik willen weten wat er is gebeurd!

Ik wil mijn papa terugvinden! Ik geloof nooit dat hij dood is!

Geen sprake van! Als de plicht roept, mag niemand mij voor de voeten lopen!

EN IK ZEG DAT PAULIEN EN IK MET JOU MEEGAAN! HOU ONS MAAR EENS TEGEN!

Goed... Goed! Wind je niet op!

Jij zult mijn dokter Watson zijn...

En waarom ook niet zijn verpleegster, nu we toch bezig zijn.

Straks vraagt hij u nog om een pijp te roken...

Ja? Wat wil je nu nog?

Afspraak morgen voor het vertrek. We huren ter plekke een auto.

KLOP KLOP

Den valt de nacht...

In een cottage, vlak bij het dorpje Christowell in Dartmoor...

Wat gebeurt er allemaal? Waarom hebt u mij neergeslagen terwijl u deed alsof u ging telefoneren?

En waarom houdt u mij hier gevangen?

Om te beletten dat je mijn plannen in de war zou sturen!

ATCHIE!

Over welke plannen hebt u het?

De plannen die ik al sinds lang wil uitvoeren... Het moment is eindelijk aangebroken...

Maar... Welke rol kan ik daarin spelen? Waarom interesseert u zich voor mij?

Het is de hond die mij interesseert!

BALTHAZAR?

NOEM HEM NOOIT MEER BALTHAZAR!



Voortaan is het krankzinnige beest dat rondzwervt in deze moerassen de nieuwe hond van de Baskervilles!



Van de Baskervilles! De demonische hond waar indertijd de kranten vol over stonden!



Een spookachtig wezen uit een troebel en gewelddadig verleden, bedoeld om de leden van de familie Baskerville te verjagen...



Sir Henri, die terugkeerde uit Canada, was de laatste afstameling en Sherlock Holmes sprong voor hem in de bres.



Sherlock Holmes... Dat zegt mij iets... Dat is een bekende voetballer...



In geen geval! De grootste detective ter wereld is inspecteur Poreil! Hij heeft het me zelf gezegd.



Juist! Paulien heeft mij over hem verteld! Hij is een romanpersonage! Hij bestaat niet echt!



Hij bestaat, als je erin gelooft, zoals in de kerstman!



Goed, goed... Laat zitten... Uw hond is in elk geval een geschenk uit de hemel.



NEE! HET IS NIET LANGER HAAR HOND! BEGREPEN?



HIJ IS DE NIEUWE HOND
UIT DE LEGENDE!

BALTHAZAR?

JA! BALTHAZAR VAN BASKERVILLE!
Ik zie de krantenbittels al voor me!

Maar... Wie bent u?

Ben Gould, historicus van
de streek en folklorist.

Folklorist? Wil dat zeggen dat u inheemse
dansen uitvoert in koddige kledij?

Nee, ik bewaak de geschiedenis
en het patrimonium van de streek.

Die gekke hond is een enorme
meevaller! De toeristen zullen in
dichte drommen toestromen...

Euh...

Overigens, hoe komt het dat
die hond gek is geworden?

Hoe moet ik dat weten?
Hij is razend sinds het vliegtuig-
ongeluk in het moeras.

Het moeras! ik
snap het!

Er had mij ook iets kunnen over-
komen... Een klap op mijn hoofd,
waardoor ik al mijn verstandelijke
vermogens was kwijtgespeeld.

O, wat dat betreft, hebt
u niets te vrezen.

Goed.. We hebben geen tijd te
verliezen. Ik moet de goede
boodschap overbrengen. Hierlangs.

Waar gaan we naartoe?

U gaat hier naar binnen...

Maar?

LAAT MIJ ERUIT! DOE OPEN!

In geen geval! U zou overal
onzin gaan vertellen over die
oma Boma! Blijf rustig! Slaap!

BOM
BOM
KLIK
KLAK

Morgen wordt
alles anders...

ATCHAA!

Sniff... Hrff... Zou ik niet ergens een sjaal hebben?



De volgende ochtend, op de luchthaven...

Daar is hij!

Ben je te laat omdat je je eerst nog moest verkleden als vogelverschrikker?

Sherlock Holmes is geen vogelverschrikker, lieve vriendin!



Nu we naar Dartmoor gaan, heb ik dit kostuum aangetrokken om hem te eren!



Zijn geest zal me inspireren...

En ik was te laat omdat ik eerst nog een onderzoek moest afronden...

VROOOO!



Ik heb enkele eigenaardigheden ontdekt in verband met de Blériot-race...



Vele uren later, in de cottage waarin Mark zit opgesloten...



... Lieve help... Hij heeft zelfs het raam gebarricadeerd... Ik zit hier muurvast opgesloten...



Als ik niet aan handen en voeten gebonden was, zou ik kunnen ontsnappen!



Hé, maar... Wat zeg ik nu? Hij heeft me helemaal niet vastgebonden!



In het dorpje Christowell...

Wat vertel je mij allemaal?

Dat het beest is teruggekeerd! Die vervloekte hond!



Hij zwerft weer huilend door de moerassen!

Ga naar huis om je roes uit te slapen, Ben. Je staat al sinds vanochtend onzin uit te kramen.



DAT IS GEEN ONZIN, MAAR DE ENIGE ECHTE WAARHEID!



Jaja...

Julie weten toch dat ik hier niet sta te liegen?



Wel...

Euh...

Weet je... Wij...

Wat hij zegt is, waar... Hips... Ik heb die hond gehoord toen ik mijn pony's hooi ging geven...



Je hebt hem gehoord op de bodem van je glas...

Nee hoor... Hips... Mijn glas is trouwens alweer leeg...



Zien jullie wel? De hond van de Baskervilles terroriseert de streek opnieuw. Welkra krioelt het hier weer van de toeristen!

Daar zijn de eersten al!



45

Nu al? Dat is vlug!



Wacht hier op mij. Ik ga poolshoogte nemen.



Heren... Goedenavond!



Wow! Sherlock Holmes!

Ik zoek een vliegtuigpilot genaamd Mark Vertongen en een hond die Baithazar heet.

Die zijn hier onbekend...



We hebben hier al genoeg te doen met het beest dat is teruggekeerd... **EEN ENORME HOND, DIE VUUR SPUIT! RECHT UIT DE HEL!**

Hebt u dat zelf gezien?



Nee, maar ze preten er hier al de hele dag over!



46

Wie praat er al heel de dag over?

Nou, vooral hij, Ben Gould...
Onze historicus. Hij staat daar.



Oei! Hij loopt net weg
via de achterdeur.



O! KIJK, OMA BOMA!



Die kerel kijkt
gehaast!

We hebben geen
moment te verliezen.



Porei! Vlug!

Hier is geen
Porei!



Mijn naam is Holmes,
Watson. Dat zou jij
moeten weten.



**HANG DE IDIOOT NIET UIT!
JIJ BENT POREI EN IK
OMA BOMA! NIET WATSON!**

Goed, goed...



Weet u waar de man woont die net
via de achterdeur wegvlochtte?

En waarom wil
je dat weten?



Omdat dat individu vast
weet waar Mark Vertongen
en mijn hond Balthazar zijn!



En wat later...

Is er iemand?
Doe open!

Natuurlijk is
er iemand! Er
brandt licht!



Wow! Sherlock Holmes! Ik
droom er al mijn hele leven
van om u te ontmoeten!

Ik moet u teleur-
stellen, vriend!



Ik ben inspecteur Porei!

Ah! Dan toch!





BALTHAZAR?! WAAR BEN JE TOCH? KOM BIJ HET BAASJE!



WAHOEHOEHOE...



Horen julie dat?

Dat is Balthazar!



Het komt vanachter die heuvel!

WOEHOEHOEH



Sporen! Die zijn van Merk, wed ik!



STOP! GA NIET VERDER!



KIJK! DIT IS EEN LEVENSGEVAARLIJKE ZONE!



Uw hond is vast gek geworden door het inademen van giftige moerassgassen!

Maar... En Merk dan? Die is ook in aanraking geweest met die gassen!



Zijn pilotenkleedj en zijn dikke sjaal hebben hem wellicht beschermd.

Maar die heeft hij nu niet meer. Hij loopt recht op het gevaar af!



Ik loop terug naar het dorp om hulp te vragen bij de politie. De GSM heeft hier geen bereik.



We moeten voor elk van ons z'n sjaal vinden om ons tegen die gassen te beschermen.



Oma? Waar go je heen?

Ik ga Balthazar zoeken. Dit heeft lang genoeg geduurd!



Maar dat is gevaarlijk!
Denk aan die giftige gassen!

Ik hou mijn
adem wel in!

Niet nodig! KIKK!

Daar komt
iemand!

JA!

DAT ZIJN
ZE!

PAPA!

BALTHAZAR!

RAAAH!

GRR
WAF!

OEPS!

GRRR! WAF WAF!
RAHAAA!

AAAAAH!

RAHAAA!

GRR!

Hierlangs! We kunnen
ons bij mij thuis
verschillen!

PANG!
PANG!







De Kampioenen
vieren hun 100^e album
met een **extra dik**
verhaal!

OP NAAR DE

100

vanaf september 2018 in de winkel



© 2018 Standaard Uitgeverij
Rijnkaai 100/A11, B-2000 Antwerpen
© VRT, Hec Leemans
© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

D/2018/0034/171
ISBN 978 90 02 26582 2

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com