

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

DE KEIZER VAN TUKTUT



JEF MYS

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

DE KEIZER VAN TUKTUT



Ballon



In opdracht van De Eekhoorn nv
Met medewerking van:
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)
Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.
www.ballonmedia.com

© 2013 - Ballon Media nv, België
Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn
uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-009-1
Depotnummer: D/2013/2345/01
Eerste druk
Gedrukt in België

JAN HARING WORDT
WAKKER GESCHUD EN...



... MERKT HET
GEVAAR TE LAAT OP...



Een ijsberg!

't Is gedaan
met Jan! Ka-
pitein Haring
gaat naar de
kabeljauws-
kelder!



EEN GROTE GOLF ZORGT ER ECHTER
VOOR DAT DE BOTSING MINDER HEVIG IS.



JAN HARING LIGT BUITEN
WESTEN, WAT GEVAARLIJK
IS, WANT HJ IS NAT EN
HET IS 'USKOUD!



PLOTS...



Bedankt vriend pinguïn,
dat deed wel pijn, maar
het was nodig om me
wakker te prikken!



Ik zou veranderd
zijn in een diep-
gevroren haring!



De woeste storm heeft me met kuip
en al op deze ijsberg geworpen!
Maar mijn kloeke boot ziet er nog
redelijk ongeschonden uit!



Kom met Jan mee! We
gaan schuilen in mijn
kajuit!



Piep maar verder aan
boord, vriendje! Hier
blijven is te gevaarlijk!



Wat? Wil je me wat tonen, maat?



Bij alle zeeduivels!



Daar staat nog zo'n kleintje met zijn vinnen te flapperen!



Wacht in de grot! Ik ga je kameraad redden!



Kom kleintje, spring in de kloeke armen van zeebonk Jan!



Oef! Jij bent een dikkertje!



Naar de Kuip want ik begin stilaan te bevriezen!



VIA EEN SPLEET GLIDEN ZE DOOR EEN SPEKGLADDE IJSTUNNEL DIE UITMONDT IN...



... DE GROT VAN WAARUIT JAN HARING VERTROK.



Wat hebben wij geluk gehad!



Komaan kleine garnalen, geef me een vin en volg me aan boord van mijn Kuip!



MAAR HET NOODLOT SLAAT TOE. DE PUNT VAN DE USBERG BREEKT AF EN DE KUIP VAN JAN HARING BELANDT WEER IN OPEN ZEE.



KRAAK



KAPITEIN HARING VERLIEST HET EVENWICHT.



HET TOUW DAT DOOR DE STORM AL WAT LOSSEER HING, VALT IN ZEE EN...



MET ZIJN LAATSTE KRACHTEN WEET DE OUDE ZEEBONK ZICH AAN DEK TE HUSEN.



Da-dank je wel, pi-pi-pi-pi-pinguïns! Brr... naar bi-bi-bi-binnen anders bevries ik brr!... Ko-kom, vriendjes!



BINNEN IN DE WARME KAJUIT WACHTEN JAN HARING, EN DE TWEE ORANJE PINGUÏNS HET EINDE VAN DE STORM AF.



NA EEN LANGE REIS NAAR DE NOORDPOOL KRUGT KAPITEIN HARING HET EILAND TUKTUT IN ZICHT.



EEN UUR LATER IS DE STORM GAAN LIGGEN. JAN HARING VAART ROND OM DE ORANJE PINGUÏNS TERUG NAAR HUN KOLONIE TE BRENGEN. ZONDER RESULTAAT. HIJ BESLUIT DAN MAAR OM ZE AAN EEN ESKIMOGEEMEENSCHAP TE SCHENKEN MET WIE HIJ BEVRIEND IS: DE TUKTUTIANEN.



DE TUKTUTIANEN ONTVANGEN JAN HARING ZOALS STEEDS ZEER HARTELUK.



DE ESKIMO'S ZUN OPGETOGEN MET DE PINGUÏNS, DIEREN DIE ZE NIET KENDEN OP DE NOORDPOOL! TWEE WEKEN LATER VAART JAN HARING HUISWAARTS.



DE GRAPPIGE DIEREN MAKEN VEEL PRET.



Een stoere zeebonktraan ontglijt me! Volgend jaar kom ik zeker terug!



EEN JAAR LATER. JOMMEKE EN ZUN VRIENDEN ZUN DOOR JAN HARING UITGENODIGD OM MEE TE REIZEN NAAR TUKTUT. HIJ HEEFT HEN HET WONDERLIJKE VERHAAL VAN ZUN ONTMOETING MET DE TWEE PINGUÏNS VERTELD. DE KINDEREN ZUN RAZEND BENIEUWD.



Wat is er, Niksik? Wie komt er aangevaren?



De eskimo's staan ons al op te wachten!



CHOCO WORDT ONTVANGEN ALS EEN HELD.



PEKKIE LEERT BLAFFEN ALS EEN ECHTE ESKIMOHOND.



HET WEERZIEN IS ONTROEREND.



Mijn goede vriend Uglartok! Ik ben blij je weer te zien!

Kapitein Jan Haring en zijn vrienden! Welkom! Welkom!



De twee oranje pinguïns zijn hier heel gelukkig! Zij heet Niksik en haar lieve man Amorok!

Benieuwd om hem terug te zien!



Amorok is voor ons een groot geschenk! Hij heeft een heel speciale gave! Wij noemen hem de keizer van Tuktut!

Amorok van Tuktut! Wat een leuke naam!



Ik dacht dat eskimo's tegenwoordig in echte huizen woonden?!



Maar wij wonen ook in echte huizen aan de andere kant van het eiland!



Dit is ons zomerkamp. We slaan hier vis op voor de harde wintertijd.



Daar is de grote iglo van keizer Amorok!



Amorok is een helderziende pinguïn!



Alle belangrijke vragen voor onze gemeenschap leggen we hem voor!



Hij knikt dan ja of nee en we volgen zijn antwoord! En het is altijd juist!



Kom binnen, beste vrienden!







CHOCO, HERSTELD VAN DE BOTSING, GRUPT BLIKSEMSNEL IN MET...

... EEN GROTE USKLOMP.





Ze hebben hem zelf te grazen genomen! Straf!

Choco toch! Hij had je kunnen opeten in één hap!

En met Pekkie erbij was zijn buik goed gevuld geweest!

OE!

WAF WAF WAF!



Maar dat is niet gebeurd! Vlug weg, voor het ijsblok in zijn muil gesmolten is!

FRBLBGG...



Wij zullen hem nog wat verder verjagen!

GRALPE



TERUG IN HET IGLOKAMP

UK UK UK UK UK UK UK UK

Wat wil dit zeggen? Nog een ijsbeer vlakbij?

SNUK!



Neenee! Amorok heeft honger en dan schiet Niksik direct in actie!

KRIEP!



Ze gaat zelf verse vis halen voor Amorok!



Dat doet mijn mama ook voor mijn papa en mij!

Ja! Maar wel diepvriesvis uit de supermarkt!



Neenee! Verse vis van bij de visboer!

Bweek! Ik eet liever fishsticks uit de diepvries!



Choco! Pekkie?! Dat water is ijskoud!



Zie je wel! Wat heb ik gezegd?!



Kom mee naar binnen om bij een vuurtje te drogen en op te warmen!





UGLARTOK
NODIGT JAN
HARING UIT
OM EEN
VRIEND-
SCHAPSPUP
TE ROKEN,
EEN
JAARLUKSE
GEWOONTE
ALS DE
KAPITEIN
HEN
BEZOECT.





EN 'S AVONDS IS ER EEN GROOT FEEST
WAAR GEDANST EN GEZONGEN WORDT.



DE VOLGENDE OCHTEND,
HEEL VROEG...



NIKSIK MAAKT ELKE OCHTEND EEN WANDELING OM BLUGEMUTST DE DAG AAN TE VATTEN.



DE PILOOT IS DE SCHATRIJKE RENTENIER HERBERT VON HUMBOLDT. HJ IS HET ACHTER-ACHTERKLEINKIND VAN EEN DER LAATSTE BERUCHTE ZEEROVERS, JOHN VON HUMBOLDT.



JOHN VON HUMBOLDT
PLUNDERDE SPAANSE
SCHEPEN. DE SCHATTEN
VERBORG HU OP EEN
KLEIN EILAND IN DE
ZUIDELIJKE IJZEE.



EEN VAN DE MERKWAARDIGE ROTSEN
OP DAT EILANDJE GAF TOEGANG TOT
EEN GROTE ONDERAARDSE GROT.



HU LIET ZUN TIMMERMAN
EEN VERNUFTIG MECHA-
NISCH SLOT UITBOUWEN.



EEN UITERST GEDETAIL-
LEERDE PootAFDRUK
VAN DE VOLWASSEN
ORANJE PINGU-PINGUÏN
IN EEN GROTE STEEN.



ZODANIG DAT, ENKEL EEN
ORANJE PINGU-PINGUÏN
DE ZWARE STENEN
POORT KON OPENEN.



DAARNA BRACHT HU DE KLEINE
KOLONIE PINGUÏNS OVER
NAAR EEN EILANDJE AAN DE
ANDERE KANT VAN DE ZUIDPOOL.



ZO KON NIEMAND DE STENEN
POORT OPENEN ZONDER HET
BRONZEN AFGIETSEL VAN DE
PootJES VAN EEN PINGU-
PINGUÏN, DAT DE ZEEROVER
ALTIJD ROND ZUN NEK DROEG.



JOHN VON HUMBOLDT
STIERF ECHTER VOOR HU
ZELF VAN ZUN ONMETELUK
FORTUIN KON GENIETEN.



EEUWEN LATER KOMT HERBERT
VON HUMBOLDT IN HET BEZIT VAN
HET LOGBOEK VAN ZUN VOORVA-
DER. DAARIN WORDT BESCHREVEN
HOE TOEGANG TE KRUGEN TOT
DE FABELACHTIGE SCHAT.



HET BRONZEN AFGIETSEL VAN
DE PootJES VAN DE ORANJE
PINGUÏN WERD ECHTER
NOOIT GEVONDEN.



OMDAT HERBERT DACHT DAT
DE ORANJE PINGU-PINGUÏNS
UITGESTORVEN WAREN, VER-
ZAMELDE HU ALLE SOORTEN
PINGUÏNS OM TE PROBEREN
DE POORT TE OPENEN.



TOT HU VANDAAG TOCH
NOG EEN ORANJE
PINGU-PINGUÏN ONTDEKT
OP DE NOORDPOOL!
NIKSIK!



DE VOLGENDE OCHTEND KOMT HERBERT TERUG MET ZIJN JACHT OM DE ORANJE PINGUIN TE VANGEN.



Eindelijk zal ik de poort naar de schat kunnen openen! **MUN SCHAT!**



61

Hoe die oranje pinguin op de Noordpool is geraakt, is een mysterie!



Op deze plek zag ik hem gisteren. Afwachten. Met wat geduld zie ik hem terug.



62

Dit fluitje bootst een pinguin in nood na! Daarmee lok ik hem tot bij mij.



LANG HOEFT HERBERT NIET TE WACHTEN.









Hola! Die papegaaï komt rond-snuffelen!

Niet erg! Hij zal niet ontdekken waarom ik hier ben!

En nu nog wat komediespelen!



Niks verdachts te vinden!



Ach! Ooh! Hoe mooi! Ik kan m'n tranen niet bedwingen!



Kijk, vriend papegaaï! Is dit nu niet wondermooi?



Euh... inderdaad, 't is wondermooi! De natuur is een straffe beeldhouwer!

Ontroerend mooi!



Zo geraakt worden door schoonheid. Dat is een goed mens!



MAAR FLIP VERGIST ZICH.

Ik moet en zal die oranje pinguïn vangen!



Vlug naar huis! Ik heb een plan!

BIJ HERBERT THUIS



Jullie krijgen straks verse vis, vriendjes! Ik heb eerst iets belangrijks te doen.

Jou heb ik nodig! Jij lijkt als twee druppels water op die oranje pinguïn!



Behalve je kleur en je pootafdruk natuurlijk!



Maar met deze water-vaste verf zal niemand het verschil merken!



Morgen verwissel ik je met de echte oranje pinguïn! Geniaal plannetje, niet?!



DE VOLGENDE DAG

Een

pijltje met slaapmiddel is beter dan een zak om dat beest te vangen!



NIET VEEL VERDER

Daar! De pinguïn!



De echte oranje pinguïn aan boord. De valse aan wal! Ziezo!



Hop! Ga spelen! Je bent vrij!





MAAR MAMA
USBEER IS VLAKBU.

EN ALS DE WELPES VAN MAMA USBEER BEDREIGD WORDEN, DAN BLIJF JE MAAR BETER UIT HAAR BUURT. ZELFS AL BEN JE EEN DIKKE, LOGGE WALRUS.

85





ANGAKOK, DE MEDICINMAN START EEN RITUELE DANS ROND ZIJN PATIENT.



Dat is een dansleeraar!
Geen medicijnman!



Filiberke!
Beledig die
man niet!



OEW!
OE!!
OE-OE!!!

Choco! Stil,
jongen!

Ik voel... ik voel niks!
Ze is kerngezond?!



En toch klopt er iets
niet maar ik weet
niet wat en daar kan
ik niet tegen!



De medicijnman
voelt niks meer.
Ik ruik iets met
mijn fijne neus!



Ik ruik... verf!



VERF?!

Oei! Is Niksik in een
verfpot gesukkeld?!



Sorry Niksik! Ik
heb een pluimpje
van je vacht nodig!



Meneer de medicijnman,
wil je dit pluimpje
onderzoeken?



EN INDERDAAD!

Die pinguïn is geverfd!
Dat is Niksik niet!



Wablief?! Waar
is Niksik dan? Iemand heeft onze
arme Niksik ontvoerd.

Die man van gisteren
heeft hier iets mee
te maken. Zeker weten.





BIJ UGLARTOK



BIJ KEIZER AMOROK







EN ALS JOMMEKE HET HELE
VERHAAL HEEFT VERTELD...

TEGEN VALAVOND



Natuurlijk, meisjes!
Vertel! In welk
bijzonder avontuur
zijn jullie nu weer
verwikkeld geraakt?



BERT WORDT
OP DE
HOOGTE
GEBRACHT EN
ZE BESLUITEN
DE VOLGENDE
DAG
'S OCHTENDS
VROEG NAAR
COOK'S
HARBOUR
TE VLIEGEN.

DIE NACHT ECHTER



DE OMGEVING WORDT VERKEND
IN KLEINE GROEPJES...



DAARDOOR MERKT FILIBERKE NIET
DAT DE BEWONER VAN DE GROT
KOMT AANGEWAGGELD.



Het wordt hier
plots zo donker?



Wat moet ik
doen?! Wat
kan ik doen?!



Ho! Ik heb
nog een hoop
peperbolletjes
in mijn zak!



Ik ben hier, Jommeke!



SNUF?...
SNOFSNOF
SNOF...



HAAAAAAA T H O E M



Bravo,
Filiberke!



Een goede raad! Ga nooit op avontuur zonder een handvol peperbolletjes.



HET ZOEKEN
LEVERT NIETS OP
NIET DOOR
BERT EN ZIJN
DOCHTERS. NIET
DOOR DE
ESKIMO'S EN
NIET DOOR JAN
HARING EN FLIP!

Amorok! Keizer Amorok
vrees niet! We zullen je
vinden! We zoeken tot we
een lange witte baard
hebben!



Wie weet drijft hij
ergens rond op een
van die honderden
ijsschotsen.

Uren hebben we
rondgevlagen en
niets gezien!

Maar we geven niet
op! Seffens gaan we
terug de lucht in!



ONDERTUSSEN DRUFT DE ARME
KEIZER VAN TUKTUT VERDER WEG.



HJ IS OP EEN USSCHOTS
GESPRONGEN DIE WAT
MEER BESCHERMING BIEDT.



MAAR ZO IS AMOROK
ONZICHTBAAR TUSSEN
DE VELE USSCHOTSEN.



UREN LATER



TOTAAL UITGEPUT VALT AMOROK IN EEN DIEPE SLAAP.



Wat ligt daar nu?!... Een pinguin? Zo ver van de Zuidpool?



En hij heeft een kroontje op! Zou hij ontsnapt zijn uit een circus?!



Het arme dier ademt amper.



Ik neem hem mee naar huis. Om hem te verzorgen.

AMOROK WORDT IN DE WATTEN GELEGD EN IS DE VOLGENDE DAG WEER HELEMAAL DE OUDE.



Maar wat moet ik nu met je aanvagen! Hier kan je niet blijven.



Ho! Wacht eens even!



In Cook's Harbour woont een bizarre man die pinguïns verzamelt! Kom maar mee!



Het is niet zo ver! Maar een vurtje rijden!

IN COOK'S HARBOUR



Hopelijk is hij thuis!



Nog een oranje pinguin! Met een kroontje!? Wat vreemd!

EN ZO KOMT
HET DAT DE TWEE
PINGUÏNS ELKAAR
TERUGVINDEN.
HUN WEERZIEN IS
ONTROEREND.

Kom maar mee, dikkerdje.
Ik breng je naar je
soortgenoot.



Wel wel, als daar geen
kleine pinguïns van
komen!



En nu alles klaarmaken voor
mijn reis naar het Pingu-eiland
morgen! Hé-hé-hé! Spannend!



Eindelijk zal ik de poort
naar de fabelachtige schat
kunnen openen! Een schat
die mij toekomt! Aan mij!!
MU ALLEEN!!!



BIJ DE TUKTUTIANEN IS DE VERSLAGENHEID GROOT.

Nooit zien we onze
lieve pinguïns
weer!

ARME
AMOROK!

Zeg nooit
nooit!

Binnenkort zijn
de pinguïns hier
terug! Erewoord
van Jommeke!



Meneer Bert,
Filiberke, Flip en
ik gaan naar
Cook's Harbour
om die man op te
sporen!



Ik blijf hier verder
zoeken naar
de pinguïns!



Misschien is Amorok
ook ontvoerd door
die man!

Daar zeg je wat!
Maar wat is die
pinguïndief ermee
van plan?



OP HETZELFDE OGENBLIK

Beste Fideel, zorg goed voor de pinguïns terwijl ik weg ben! Begrepen?

Oké, meneer Herbert!



Je dikke vriend blijft hier! Ik heb maar één pinguïn nodig om de poort te openen! Kom Fideel, breng ons naar mijn vliegtuig!

Oké, meneer! Pff!



Naar de schat van kapitein John Von Humboldt!



WAT LATER IN COOK'S HARBOUR

Ken ik niet!



Ken ik niet!



NA UREN VRUCHTELOOS RONDVRAGEN

Dagen gaan we hierover doen! Weken!!

Weken!... Maanden!



CHOCO'S VERSLAGENHEID IS OOK GROOT EN...



... HJ REAGEERT ZICH AF OP EEN VERFROMMELDE KRANT.



Hier, snotaap!



OE!



HEBBES!



Hé?... Dat is...





NA WAT ZOEKEN BELLEN ZE AAN BIJ HERBERT.



Hallo, wie daar?



Kunnen we meneer Von Humboldt spreken alsjeblieft?



Waarover?



Ik moet een opstel schrijven over pinguïns en...



Meneer Von Humboldt is op reis! -KZAK-



Amai zeg! Boer!



Ik ga een kijkje nemen!



Amorok is vlakbij! Ik voel het!



Amorokje toch! Wat heeft hij met je gedaan?



Hela! Wat kom jij hier zoeken, nieuwsgierige papegaaï?!



Deze keizerlijke pinguïn is niet van u! Dit is Amorok, de keizer van Tuktut! Open de kooi!



En breng ineens al die arme pinguïns terug naar hun woonplaats! Ze horen niet thuis in kooien!



Anders sturen we de politie op je af en die kunnen daar niet mee lachen!



Wel, wel, babbelkous! Uitgepraat? Dan is het nu aan mij!



Oei! Nu ben ik bang! Ik wil de eerste hond nog zien die achter me aanvliegt om...



Max hoeft niet te vliegen! Ik presenteer je op een bordje!





Bravo, Choco!

OE!



Een papegaai?! Een aap?! Uit welke dierentuin zijn jullie ontsnapt?



Niks ontsnapt! Dit zijn onze vrienden! Leg jij maar eens uit wat hier allemaal gaande is!

FIDEEL WEIGERT IETS TE ZEGGEN. HJ WORDT OVERMEESTERD EN VASTGEBONDEN. EEN PLUIMPJE BRENGT FILIBERKE OP HET IDEE OM HEM TE DOEN PRATEN.



Wij verdenken meneer Von Humboldt ervan Niksik te hebben ontvoerd! Dat is het vrouwtje van Amorok!

En hoe komt Amorok hier in een kooi terecht? Leg dat eens uit!

Ik weet van niks!



Ik leg niks uit! Ik zwijg als een worst! Die kunnen ook niks uitleggen!



Dan zit er niets anders op, denk ik! Denken jullie het ook niet?

Ik denk dat ik hetzelfde denk!

Ik denk zelfs dat Choco weet wat we denken!



FIDEELS SCHOENEN EN SOKKEN WORDEN UITGETROKKEN EN...

Choco, ga je gang!



HOEHOEHOE HIHIHIHIHI STOOOP



Waar is meneer Von Humboldt? Spreek!

HA HA HA HA HA



Hihik kan niniet spreken van het lahahaha-hahalachen!



Stop maar even, Choco!



Wel! Spreek!



Ik weet niks!

**UITEINDELIJK WORDT
HET GEKIETEL HEM
TEVEEL EN GEEFT FIDEEL
HET ZWIJGEN OP.**

Hij is met een oranje pinguin
naar een eiland in de Zuidelijke
Ijszee gevlogen om er een of
andere schat op te halen!

Welk eiland? Waar ligt
het juist? Dat weet ik
niet! Echt
niet! Niet
meer kietelen!

Oké! Oké! Hihhi!
Ik zal spreken!

Nee Choco, meneer heeft
genoeg ge-
lachen!
OE!



We doorzoeken
zijn huis! Kom!
Actie!

Dit is een echte
zeekaart van
de beruchte
piratenkapitein
John Von Humboldt!
En hier is zijn log-
boek! Ongelooflijk!

Hij spreekt hier over de
fabelachtige schat
van Humboldt!



**EN ZO KOMT
JOMMEKE TE
WETEN DAT HERBERT
VON HUMBOLDT DE
ORANJE PINGUÏN
NIKSIK HEEFT
ONTVOERD
OM MET HAAR DE
STENEN POORT
NAAR DE
SCHATKAMER TE
OPENENEN.**

Maar die schat heeft de
piratenkapitein vergaard
door Spaanse schepen
aan te vallen en al het
goud te stelen.

Dus die schat behoort
nog steeds toe aan
het Spaanse volk!

Dan kent Her-
bert ons niet!
Wij brengen die
schat terug
naar de koning
van Spanje!



Goed gesproken! En als hij niet wil
luisteren, zal hij mijn sabel voelen!

Die Herbert blijkt een nazaat te zijn van die
piratenkoning! Dit kostuum behoorde nog
toe aan die zeerover!

Aye-aye,
kapitein Bert Bruinbaard!
Deze matroos wil met
je meevaren!



Choco! Amorok! Kom, we gaan Niksik ophalen aan de Zuidpool.



DE HELE BENDE VERTREKT NAAR HET PINGU-EILAND IN DE ZUIDELIJKE IJZEE.

Auw! Choco, leg die sabel neer! Dat is gevaarlijk!

Vol gas! De straalmotor op maximum!



HERBERT IS ONDERTUSSEN AANGEKOMEN OP HET EILAND. HJ HEeft EEN SCHIP MET BEMANNING GEHUURD OM DE SCHAT TE VERVOEREN. NIKSIK MOET DE STENEN POORT VOOR HEM OPENEN.

Eindelijk!



Sta stil, en zet je pootjes in de afdrücken! Koppige pinguïn!



Ja! Stampvoet maar wat! Word maar goed kwaad! Dat kan geen kwaad!



Gelukt!!!



Brr! Ik bibber van de spanning! Na al die jaren zal ik eindelijk oog in oog staan met...



... DE SCHAT VAN KAPITEIN VON HUMBOLDT!



MUN SCHAT! MUN ERFENIS!!
VAN MIJ ALLEEN!!!



Hela, geef terug, die
kroon! Pikkedief!



Och! Loop maar weg! Een
kroon meer of minder! Pf!



Ik geef mijn mannen
opdracht om de
schat in te laden!



MET ZIJN STRAALMOTOR BEREIKT DE VLIEGENDE BOL IN GEEN TUD HET PINGU-EILAND.



Ik zie mannen een schat dragen!



Vlieg rond het eiland zodat we ongezien kunnen landen.



EENS GELAND SLAAN ONZE VRIENDEN DE GEBEURTENISSEN GADE.



En nu een stevig plan uitbroeden om hen te...



Onze twee verliefde pinguïns hebben elkaar teruggevonden! Die laten elkaar nooit meer los!



Ik ga uitvissen waar die Herbert zit!

Voorzichtig!



Hop! Binnen zonder bellen!



Daar is hij! Lang zal hij niet meer lachen!



Oké! Dit is mijn plan!



Wel alle duivels! Wat een gigantische schat!



Hoe sneller de schat aan boord, hoe vlugger we onze vette beloning krijgen!



Halt! Geen stap verder! Nietige stervelingen!



Hoe durven jullie mijn rust verstoren! Ik, de verschrikkelijke John Von Humboldt!

De... de... geest van de... pipi... piraat!



Zeewiergeest!... Jaag ze van mijn eiland!



En gooi de schat terug op het strand! Dieven!



EENS ZE HET GOUD TERUG OP HET EILAND GEGOOID HEBBEN VLUCHTEN DE TWEE MANNEN ALS ANGSTIGE HAZEN WEG.



Zo! Daar hebben we geen last meer van! Daaag!

Nu afrekenen met die andere dief! Iedereen weet wat hem te doen staat! Actie!

Goed idee, dat zeewier!



Wel?! Waar blijven die luilakken nu?



Ze zijn er misschien vandoor met een deel van mijn schat!



Onderkruipers!
Dieven!!
Valsaards!!!
Kom terug of...



... Wat betekent dit?...



HOEWHUUUU
OEWHUUUU



Wat is dat voor een griezelig beest?



OEWHUUUU



HOEWHUUUUUU
HUUUUR



HUUUUULP







EVEN LATER
HEBBEN DE
ZEEWIER-
SPOKEN
HERBERT OVER-
MEESTERD.

PIF PAF
AUW
POK

178

Genade, zeevierspoken! Genade,
grote geest van piraat John!!



Je hebt gelijk! Spoken en geesten
bestaan niet! Maar wij bestaan wel!



RHAAAA!

Maak me los,
bende flauwe
grappenmakers!



Niks van! Ofwel luister
je naar ons, ofwel
leveren we je uit aan
de politie!



Voor het illegaal
houden van pinguïns!
En voor het stelen
van een schat
die niet van jou is!

179

HERBERT VON
HUMBOLDT BESEFT
DAT HJ VERKEERD
HANDELDE.
TOT IEDERS
VERBAZING TOONT
HJ BEROUW. EN
BELOOFT DE
SCHAT TERUG TE
SCHENKEN AAN
DE KONING
VAN SPANJE.

De pinguïns bij
me thuis laat
ik terug vrij!



En ik zorg ervoor dat Amorok en
Niksik ongestoord op dit eiland
kunnen blijven wonen.



Zo zal er binnen enkele
jaren weer een grote
kolonie oranje pingu-
pinguïns leven!



HERBERT HOUDT
WOORD EN VLIEGT
NAAR DE KONING
VAN SPANJE
OM HEM HET
GOEDE NIEUWS
TE MELDEN.



Komaan vrienden, op naar Tuktut.
Wat zullen ze daar tevreden zijn!

NA DAT HELE GOEDE NIEUWS, BARST
ER EEN GROOT FEEST LOS.



DE TUKTUTIANEN HEBBEN AFSCHIED
GENOMEN VAN HUN TWEE GELIEFDE
PINGUINS. JAN HARING EN ZIJN
VRIENDEN VATTEN DE REIS AAN NAAR
DE ZUIDELIJKE IJZEE MET AAN BOORD
TWEE DOLVERLIEFDE PINGUINS.

Op naar het
Pingu-eiland!





1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte bomma
8. De oolevaar van Begonia
9. De schildpaddenschat
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijselland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dolle fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeven snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeltjesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zeerover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Asnapije
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De plasteiken walvis
51. De fwietmachine
52. De zingende oorbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Lullekkerland
63. Madam Pepermunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De Gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezel
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wekker
74. De Kikiwikies
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Perlefinneke
79. Het plezante klekske
80. De Njam-njambloem
81. De luchtwemmers
82. Opstand in Kokowoko
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papijlan
86. De lustige slurvers
87. De stad in de vulkaan

88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aards paradijs
93. De Haaienrots
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Razar
104. De vlucht van Bella
105. De knook van Azmor
106. Zoete Mosterd
107. De Pestkopjes
108. De sidderplanten
109. Gultenstreken
110. De viool van Varazdina
111. De olije oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lappenpop van Anatool
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonair
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zellrace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Amblorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkengas
134. De prinsen van Snoby
135. De kruik van Aztrakan
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalafar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Langneus
143. Va Kwak en moe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselixer
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeereis
151. Het meermonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Samos
154. De hellestokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kachar el Nachar
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasmysterie
164. Het verdwenen kasteel
165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelvreters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoel
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard

175. De verdwaalde vuurtoren
176. De snoezige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De pruik van Anatool
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het begijnhof
191. De magische spiegel
192. De drietand van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far-West
196. De Elfenbron
197. Het schuimspook
198. De Kraaienburcht
199. De vergeten mijn
200. Stefanie Stekkebeen
201. De Kovonita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen tuinkabouters
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale malloten
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De limonadelelies
213. Zeven sterren
214. Holeman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste Viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prieeltje
219. Operatie bonsai
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibussen
225. De erfenis van Sorgeloos
226. Het luchtkasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoorts van Anatool
229. Het slimme varken
230. Pekkie in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duel in Venetië
233. Paljaskof
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifantje
238. Kamperen is plezant
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op sokken
241. Nobelprijs voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte prikgevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Bilferke
247. Krokodillentranen
248. Fifi kampioen
249. Het oké-parfum
250. Savooien op de Galapagos
251. Schattinjagers in Bokrijk
252. Het spookdorp
253. Choco verliefd
254. Paradijselland in gevaar
255. De clansrijd
256. De blauwe wenssteen
257. Tobias Snuffel
258. De kwakzalver
259. Storm aan zee
260. Oost west, thuis best
261. De recordjagers
262. De brulharp
263. De kelzer van Tuktut



Jommeke elke dag in
Het Nieuwsblad & De Gentenaar

www.jommeke.com

www.ballonmedia.com